

דְרֹשֶׁת כָּל נְדָרֵי



מֵרֹאשׁ הַיְשִׁיבָה שְׁלִיט"א

שְׁנַת תשפ"ב לְפָרֶט קָמֶן, בְּנוֹי־אִמְסֶבֶרְג יע"א

בעזרת השם יתברך

דְרֹשֶׁת כָּל נְדָרֵי, יוֹם הַקְדוּשׁ שְׁנַת תשפ"ב לְפָרֶט קָמֶן, בְּבֵית הַמְדַרְשׁ הַיְבֵלֶה הַקְדוּשׁ וַיִּזְיֵא־מִסְבֶּרְג יע"א

הם היו, אחר כך היו לנו את 'עשרת ימי תשובה', כעת אנחנו עור-
מדים כבר כליל יום הקדוש, אם ננצל את היום הזה, נבקש מהשם
כמו עני, תגיע שנה טובה.

היתם בוכים קודם...

יש משל ידוע, היו היתה מדינה שהיתה גובה הון רב ממי שרצה
להעביר סחורה מהמדינה לשכנתה, לבני העיירה נפל רעיון עצום
איך לרמות את שומרי הגבול, הם מילאו ארון קבורה עם כל הס'
חורה היקרה שלהם, כיסו את הארון עם מפה, וכשהם עברו את
הגבול הם עשו את עצמם כאילו הם מעבירים נפט, כששומרי
הגבול ראו שמגיע ארון עם אנשים שבוכים הם לא אמרו כלום
ונתנו להם לעבור בשלום. וכך השיטה עבדה תקופה שהעבירו
בהיחבא סחורה ואף אחד לא עמד בדרכם. עם הזמן בני העיירה
התרגלו לכך, הם שכחו לגמרי שצריך לשמור שלא יחשדו בהם,
עד שהם הפסיקו לבכות כשהם עברו את הגבול, יום אחד תפסו
שומרי הגבול שזאת לא לוויה כי הרי אף אחד לא בוכה, הם עצרו
את הכרכרה והם אמרו שהם רוצים לבדוק מה יש בארון, הם
פתחו את הארון והם עלו על ההונאה הגדולה הזאת, הם הושיבו
את כולם בבית הסוהר והענישו אותם בעונשים כבדים, האנשים
התחילו מאוד לבכות בגין העונשים הכבדים שהשיתו עליהם,
אמרו להם שומרי הגבול "אם הייתם בוכים מקודם בשעה שהע'
ברתם את הארון, לא הייתם צריכים לבכות כעת..."

זה מה שאומרת לנו הגמרא, שנה שבוכים בתחילתה, מבקשים
בתחילת השנה שתגיע שנה טובה, מבקשים בשביל עצמינו, בש'
ביל המשפחה, בשביל החברים, ובשביל כל עם ישראל – אזי לא
יצטרכו לעבור קשיים במשך כל השנה, אבל אם לא בוכים בת'
חילת השנה או אז צריך לבכות אחר כך. בואו נבקש מהשם היום
כליל הקדוש, ליל כל נדרי, אז לא נצטרך לעבור את מה שעברנו
שנה שעברה.

ראש הישיבה שליט"א עלה על מדרגות ארון הקודש ופתח ואמר:
כתוב בתורה הקדושה (ויקרא טו, ל): "בִּי יוֹם הַזֶּה יִכְפַּר עֲלֵיכֶם
לְפָנָי אֶתְכֶם מִכָּל חַטֹּאתֵיכֶם לְפָנָי ה', תִּתְקַדְּרוּ", השם יתברך
נתן לנו את היום הקדוש יום כיפור, שאז הוא מקבל את תשובתנו,
ומוחל לנו על כל העבירות. חכמינו הקדושים זכרונם לברכה
(תנא דבי אליהו רבה, פרק א) מסבירים זאת במשל, למלך שהיה
גר בארמון גדול ויפה, וכל המדינה היתה מביאה את האשפה
שלהם ומרוקנים זאת בשער המלך, במבואות הארמון, כשהמלך
יצא וראה את כמויות האשפה בשערי ארמונו הוא שמח שמחה
עצומה, (ראש הישיבה שליט"א אמר: את המשל לא מבינים בדיוק כל
כך, אבל הנמשל הוא חיזוק עצום) מסיים המדרש, ביום כיפור מגיע
כל אחד אל השם יתברך עם שקית האשפה שלו, כל אחד מגיע
עם העבירות שלו, ושופכים את זה לפני הקדוש ברוך הוא, עושים
תשובה, שמח השם יתברך שמחה עצומה, והוא מוחל לנו.

דבקש כמו עני

חכמינו הקדושים אומרים (ראש השנה טז:): "אָמַר רַבִּי יִצְחָק, כָּל
שָׁנָה שֶׁרָשָׁה בְּתַחֲלָתָהּ", כל שנה שעניה בהתחלה, "מִתְעַשֶּׂרֶת
בְּסוּפָהּ, שְׁנַאֲמַר (דברים יא, יב): מִרְשִׁית הַשָּׁנָה, מִרְשִׁית כְּתִיב",
כמו שכתוב בפסוק 'מִרְשִׁית', שזה מלשון 'רש' – עני, "וְעַד אַחֲרִית
– סוּפָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ אַחֲרִית", לבסוף יהיה לה סוף טוב. מסביר רש"י,
מה הכוונה שבתחילת השנה היא עניה? "שֶׁיִּשְׂרָאֵל עוֹשֵׂי עֲצָמָן
רָשִׁין בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לְדַבֵּר תַּחֲנוּנִים וְתַפִּלָּה", שכשכני ישראל עור-
שים עצמם כעניים בפני הקדוש ברוך הוא, מבקשים מהשם יתבר'
ךך כמו עני שעומד בפתח ומבקש בשברון לב שיעזרו לו, הוא צריך
אוכל, בגדים לילדים, כסף כדי לחיות וכו', כך מבקשים היהודים
מהשם יתברך, אזי תהיה שנה עשירה וטובה.

ברוך השם כולנו זכינו להיות בראש השנה אצל רבינו הקדוש
באומן, וכל אלו שרצו להגיע והיו להם מניעות להגיע, זה גם כאילו

אחד הגיע פעם אחת לרבינו לשפוך את ליבו שאין לו חדר מיוחד ורבינו הרי אמר שצריך חדר מיוחד להתבודדות, אמר לו רבינו: מתחת למלית זה גם חדר מיוחד, מכסים את הפנים עם המלית ומדברים אל השם (עיין שיחות הר"ן, סימן ערה). כי הרי אף אחד לא רואה מה אתה עושה, אף אחד הרי לא יודע מה אתה מדבר, תן אנחה להשם יתברך, זה המשקה שהשם יתברך מאוד אוהב, ואם מביאים מזה להשם אז אפשר לפעול כל טוב.

לא צריך להיות חכם

לא צריך להיות חכם גדול איך לדבר אל השם יתברך, צריך רק לומר מילים פשוטות: "רבנו של עולם, תמחל לי, אני רוצה להיות יהודי כשר", "רבנו של עולם, אני כבר הולך להיות טוב", "רבנו של עולם, אני מתבייש ממך, כבר אמרתי לך כל כך הרבה פעמים שאני הולך להיות טוב, אבל זה לא מתחיל ולא נגמר, אני נופל שוב ושוב, רבנו של עולם אתה הרי יודע את האמת שאני רוצה באמת להיות טוב, מה אני יעשה שאני נופל".

והישמח משה הקדוש זכותו יגן עלינו הוסיף ואמר: "אני באמת אדם פשוט, אני רק יכול לגלות לכם את הסוד מה השם אוהב, איך להתפייס אתו, אני מבקש ממכם, תגידו להשם יתברך מי גילה לכם את הסוד, מי עורר אתכם לתשובה, כך זה יזקף לזכותי".

חברים יקרים! יהודים יקרים! אחים יקרים! אנחנו עומדים בכזה לילה קדוש, ליל כל נדרי, בואו נביא להקדוש ברוך הוא מהמשקה הזה, בואו נוריד מעט דמעות להשם יתברך, וכך נפעל ישועות.

מילה אחת להשם יתברך

מורי ורבותי! אנחנו עומדים בכזה לילה קדוש, ליל כל נדרי, הקדושת לוי הקדוש זכותו יגן עלינו היה אומר: "בתודש אלול אפילו הדגים שבים רועדים", רבי נתן זכרוננו לברכה אמר: "כמה אנחנו צריכים לרעוד שאנחנו לא רועדים", אנחנו לדאבונינו כל כך כבוים, כל כך שבורים ורדומים, אנחנו לא מרגישים הבדל בין 'ליל כל נדרי' ללילות אחרים, אבל השם יתברך יודע את לבו של יהודי, השם יתברך רואה את הלב של יהודי, אז אנחנו צריכים רק לומר לפחות מילה אחת להשם יתברך: "רבנו של עולם", והשם יתברך מקבל זאת.

עולם חדש עם נסיונות חדשים

בואו נעשה תשובה, בואו נקבל על עצמינו לזרוק את העבירות שלנו, אנו חיים היום בכזה זמן קשה, אלו זמנים חדשים, עולם חדש עם נסיונות חדשים, הצדיקים מדורות קודמים כבר אמרו

מורי ורבותי! יהודים יקרים! עברנו שנה מאוד קשה, אנשים היו כפחד, לדאבונינו כל יום הגיעו סיפורים חדשים, מרגדיות חדשות, וכעת אנחנו עומדים בליל כל נדרי, זמן שאפשר לפעול ישועות, יש לכל אחד כח לפעול בשמים שנה טובה, כמו שחכמינו הקדור שים אומרים (יומא כ.). בשנה יש שלוש מאות שישים וחמשה ימים, והמילה 'השמן' בגימ' שלוש מאות שישים וארבע, כי השמן מקטרג במשך כל השנה מלבד ביום הכיפורים, כל יהודי, לא משנה מי הוא, יכול להגיע ולצעוק אל השם: "רבנו של עולם, תרחם על בני ישראל", "רבנו של עולם, סבלנו כבר מספיק", "רבנו של עולם, תעזור כבר לכל היהודים".

ישנו משקה אחד

יהודים יקרים! אנחנו עומדים בכזה לילה קדוש, אזי המנהג שהרב עולה לפני העמוד ומעורר לתשובה, לא באתי להגיד כאן דרשות, אני צריך לעשות תשובה יחד איתכם, ועוד יותר ממכם, אבל הישמח משה הקדוש זכותו יגן עלינו היה מספר בליל כל נדרי משל נורא. היתה מדינה שכל העם חטא נגד המלך, והמלך רצה להעניש אותם, העם היה מאוד מפוחד איך אנחנו יכולים לבקש סליחה מהמלך? עד שהם מצאו שר גדול, אחד מהגנרלים של המלך, שגם הוא חטא וגורש מהארמון, אז הוא אמר להם: "למלך יש כל מה שהוא צריך, אין מה לתת לו, אבל אני הייתי אצל המלך ואני יודע מה הוא אוהב, יש משהו אחד, משקה אחד, שאין לה שייג אותו כאן במדינה שלנו, צריך להביא אותו ממדינה רחוקה, את זה המלך אוהב, אם תצליחו להביא את המשקה הזה המלך בוודאי ימחול לכם, עם המשקה הזה ביד אתם יכולים לבקש מה שאתם רוצים", והשר הוסיף ואמר: "משהו אחד אני מבקש ממכם, כשאתם הולכים אל המלך עם המשקה המיוחד, והמלך ישאל אתכם מי גילה לכם מהמשקה הזה, תזכירו אותי שאני הוא שגיליתי לכם את הסוד מה המלך אוהב, כך המלך ייטיב גם לי".

סיים הישמח משה הקדוש זכותו יגן עלינו: המלך זה מלך מלכי המלכים, כולנו – וגם אני – חטאנו כל השנה, כולנו צריכים לעשות תשובה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, איך להוריד את כל הגזירות מאיתנו, אני אומר לכם, יש משקה אחד שאת זה המלך מאוד אוהב, זה דמעות רותחות של יהודי. דמעות רוחצות לגמרי את האדם, ישנם עבירות שאי אפשר לעשות עליהם תשובה, כמו שכתוב בזוהר (וישב קפח ע"א; ויחי ריש). שעל פגם הברית מאוד קשה לעשות תשובה, אבל אם לוקחים מעט מהמשקה הזה, יהודי בוכה להשם יתברך, ונאנח מעומק הלב להשם יתברך, אז השם יתברך מוחל.

מראש שיגיעו נסיונות קשים ומרים, ומאוד קשה להיות שמורים היום, מאוד קשה להיות קדושים היום, צריך להיות מאוד חזקים וצריכים להמון רחמי שמים שאנחנו בעצמינו נשאר יהודים כשרים, שהילדים ישארו יהודים כשרים, ושהמשפחה תשאר כשרה. בואו נקבל על עצמינו – כל אחד לעצמו – לזרוק את הדברים הלא טובים.

הבייביסיטר והתינוק...

בוכים להשם יתברך, צריך ישועות, אבל אנחנו צריכים לפתוח את הלב, בואו נפתח קצת את הלב שלנו, בואו נעשה קבלה קטנה, אז השם יתן לנו המון ברכות וכל מיני ישועות. שמעתי משל מאוד יפה מאחד מהמגידים בני ימינו, היה זוג שהיו צריכים ללכת לחתונה לכמה שעות, אז הם קראו לבחורה, שכינה, שתשאר להשגיח על הילד הקטן שנשאר בבית, האמא אמרה לבייביסיטר: "הילד אבל עכשיו, אם הוא יתעורר תתני לו בקבוק", האמא הכינה בקבוק עם חלב טעים והלכה לחתונה.

עבר זמן מה והתינוק התעורר, הוא התחיל לבכות, הביאה הבייביסיטר את הבקבוק ונתנה אותו לילד, הוא הכניסה את זה לפיו, אבל הילד לא שתה מהבקבוק, היא לא ידעה מדוע הוא לא שותה מזה, והוא ממשיך לבכות ולבכות תמרורים ללא הפוגה, הבייביסיטר ניסתה כל כמה דקות עוד הפעם להביא את הבקבוק לילד, אבל הוא לא שתה מזה, היא ניסתה להכניס אותו לעגלה, לעריסה (מיטת תינוק), אבל שום דבר לא עזר – הילד ממשיך לבכות, הבייביסיטר לא ידעה 'מה עוד אני יכולה לעשות שהוא יפסיק לבכות?' היא נהיתה כל כך שבורה מזה עד שהתחילה לבכות ביחד עם הילד.

סוף סוף חזרו ההורים הביתה, האמא רואה איך שהילד בוכה תמרורים, היא שואלת את הבייביסיטר "מה קורה פה?" עונה הבייביסיטר: "נסיתי כמה פעמים לתת לו את הבקבוק, אבל הוא לא רצה בשום אופן", לוקחת האמא את הבקבוק ובוחנת אותו, ואז היא שמה לב שאין לבקבוק חור דרכו אפשר לשתות, זה היה בקבוק חדש ושכחו לעשות את החור הקטנטן שמשם יוצא החלב, ולכן בוכים הילד והבייביסיטר...

אז הוא סיים מאוד יפה, אדם מגיע אל השם יתברך, הוא בוכה ובוכה, אבל אסור לו לשכוח מהחור הקטנטן שהוא צריך לפתוח, לפתוח את הלב, תגיד להשם יתברך: "אני הולך להיות טוב, אני הולך להיות יהודי כשר, תעזור לי השם שאני אהיה יהודי כשר וטוב, כך יהיה לי שנה טובה".

זאת לא קבלה שיש לזה קשר למישהו אחר, זהו דבר שבין האדם לאביו שבשמים, לכל אחד יש דרך אחרת בחיים, כל אחד אוחז במקום אחר, אבל כל אחד צריך לעשות קבלה טובה כלשהו שאת הדבר ההוא הוא הולך לתקן.

ע"מ מה לבקש?

בואו לא נשכח לבקש על העיקר, כמו שידוע המשל של הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו, היה בן מלך שנשבה בין איכרים מגושמים, עם הזמן לדאבון לב הוא שכח לגמרי את המוצא שלו והתרגל לחיים הירודים של האיכרים, יום אחד אבא שלו – המלך, העביר כרוז בכל המדינה: "היום הולך המלך להסתובב ברחבי המדינה, כל אחד יכול להגיע למלך ולבקש בקשה אחת והמלך יתן לו אותה", כשהמלך הגיע לאותו כפר איפה שהבן שלו היה שבו, כולם נעמדו בשורה לבקש מהמלך את בקשתו וגם הבן מלך נעמד בשורה, כשהגיע התור של 'בן המלך', הוא ביקש מהמלך איזה דבר פעוט שהיה חסר לו דחוף באותו רגע, שיקלו מעליו את החיים בכפר... למלך היה צער גדול, בראתו עד להיכן התדרדר בנו, שהוא כבר שכח לבקש על העיקר, שהוא יחזור לארמון המלך.

בואו לא נהיה כמו אותו בן מלך שלא ידע על מה לבקש, בואו נבקש מהשם יתברך שנצא מהבית סוהר שלנו, היום אנשים כל כך מרודים ולחוצים, עובדים כל כך קשה, עסוקים, שבורים, חלופים, עד שיש אנשים שלא מגיעים לבית הכנסת להתפלל, ישנם בתי כנסת ישנים שפתוחים רק בראש השנה ויום כיפור, האנשים לא מגיעים לבית הכנסת כל השנה, מלבד בראש השנה ויום כיפור, קוראים להם 'יהודים של ראש השנה', 'יהודים של יום כיפור', אבל לדאבונינו יש היום 'יהודים של שבת', אנשים כל כך רדומים שהם לא מגיעים כל השבוע לבית הכנסת להתפלל, בואו נבקש על זה, הרי זה העיקר, "רבנו של עולם, תעזור לי שאגיע כל השנה לבית הכנסת להתפלל שחרית, מנחה ומעריב, אני לא רוצה להיות 'יהודי של ראש השנה', אני לא רוצה להיות 'יהודי של יום כיפור', אני לא רוצה להיות 'יהודי של שבת', אני רוצה להגיע כל יום לבית הכנסת", "רבנו של עולם תפתח לי את הלב שאני אתפלל כל יום שחרית, מנחה ומעריב".

לבקש סליחה מהספר תורה

הולכים כעת להוציא את הספר תורה מארון הקודש ולהקיף את הבימה, כל אחד יחבק את התורה, כל אחד ינשק את התורה, כתוב בספרים הקדושים, שגם יבקשו סליחה מהספר תורה, ולהגיד: "אני הולך להיות טוב, אני הולך ללמוד אותך, אני הולך ללמוד בכל יום קצת חומש, קצת משניות, קצת גמרא", "רבנו של עולם, אני רוצה ללמוד קצת את התורה הקדושה". בואו נקבל

אשתך תסתפר תהיה לך ישועה, עם זה שמספרים את השיער אפשר לעזור לאנשים, זה מרחיק מחלות, זה מרחיק עניות, זה מרחיק צרות", מוהרא"ש זכותו יגן עלינו אמר: "אפשר לחסוך כל כך הרבה בעיות אם מורידים את מעט השיער, ואנשים לא רוצים לשמוע מזה!" מוהרא"ש זעק את זה מנהמת ליבו הטהור!

הם אנשים מאוד עדינים

אחים יקרים! בואו ונחזק בבית, בואו נעריך את זה ובואו נדבר על זה עם הילדים, שהילדים ידעו להחשיב את זה, להחשיב עדינות, לאהוב עדינות, להעריך עדינות, ואם אחד עוד לא יכול לעשות זאת והשכן שלו הולך בעדינות, לא להתלוצץ מהם, שהם מסכנים אנשים מצומצמים... להיפך, תגיד לילדים שלך: "הם אנשים מאוד עדינים" אם אני לא יכול עדיין ליישם את זה מדוע שאתלוצץ מהשני?!

אהבה ללימוד

בואו נחזיר בילדים אהבה ללימוד, חכמינו זכרונם לברכה אומרים (שבת כג:): "דְרָחִים רַבָּנָן", מי שאוהב תלמידי חכמים, "הָיוּ לָהּ פְּנֵי רַבָּנָן", יהיו לו ילדים תלמידי חכמים, "דְּמוּקֵר רַבָּנָן", מי שמכבד תלמידי חכמים, "הָיוּ לָהּ חֲתָנוּתָא רַבָּנָן", יזכה לחתנים תלמידי חכמים, "דְּדָחִיל מְרַבָּנָן", ומי שמפחד מתלמידי חכמים, הוא לא מתלוצץ מצדיקים, ומיהודים כשרים, "הוא גופיה הָיוּ צו רַבָּא מְרַבָּנָן", הוא בעצמו יהיה צדיק, ותלמיד חכם גדול.

איך זה עובד שאם מעריכים תלמידי חכמים זוכים לילדים תלמידי חכמים? כי ילדים קולטים 'מה אבא שלי אוהב', 'מה רוצה אבא שלי', אם האבא עסוק כל היום בביזנעם, רוצים הילדים גם להיות אנשי עסקים, אם האבא אוהב עשירים, גם הילדים אוהבים עשירים, אבל אם האבא אוהב תלמידי חכמים, הוא אוהב את התורה, אזי הילדים גם ילמדו וגם יהיו תלמידי חכמים.

אנחנו עומדים בכזה לילה קדוש, ליל כל נדרי, אחים יהודים יקרים! בנות ישראל היקרות! בואו נפתח את הלב להשם יתברך, כל אחד שיבקש עבורו, וגם עבור אחרים.

השם יעזור ויקבל את תשובתינו, ואת התשובה של כל היהודים, שנפעל שנה טובה ומתוקה, ושתהיה כבר הגאולה השלימה, במהרה בימינו, אמן.

על עצמינו ללמוד בקביעות כל יום קצת חומש, ביום ראשון עד שני, ביום שני עד שלישי, ביום שלישי עד רביעי וכן הלאה, זה לא לוקח הרבה זמן, זה לוקח חמש דקות, עם זה נותנים אוכל לנשמה, ומקבלים כח להילחם בנסיגות.

מוהרא"ש זכותו יגן עלינו היה מספר, הוא היה בדרשת כל נדרי של הרבי הקדוש מסאטמאר זכותו יגן עלינו, והרבי סובב את פניו אל עבר עורת הנשים וביקש מהנשים:

"בנות ישראל היקרות, תקבלו על עצמכן להיות בצניעות, להיות עדינות, תספרו את שער הראש, אל תעכבו את הנאולה, אם מסתפרים יהיה לכן טוב ולכל היהודים", מוהרא"ש מספר, שהרבי כל כך בכה שכל בית הכנסת בכה איתו יחד, הרבי בכה: "בשביל מעט שיער, מעכבים את הנאולה!"

אפשר להציל עוד יהודי

תארו לעצמכם שאנחנו עומדים כעת באמצע מלחמת העולם השנייה, ואפשר להציל עוד יהודי אחד, אפשר להציל עוד יהודי אחד משיני וציפורני הגרמנים ימח שמם וזכרם, הצדיק הקדוש רבי מיכאל בער ווייסמנדל זכרונם לברכה הגיע לאמריקה ובכה ליהודי אמריקה: תתנו כסף, אפשר לקנות מהנאצים ימח שמם עוד יהודי! נוסעת כל יום רכבת לאושוויץ, כל יום נשרפים אלפי יהודים, ישנה דרך עם מעט דולרים להציל רכבת שלימה, שלא ישחטו יהודים!" הם צחקו ממנו, ולא נתנו כלום, אז הוא אמר, "אני לא רוצה להישאר כאן, אני רוצה לחזור הביתה להישרף יחד עם אחי ואחותי".

יצאת מהגלות

הרבי הקדוש מסאטמאר וכל הצדיקים ראו שאם יספרו את שיער הראש נצא מהגלות! יוצא מזה, שבגלל מעט שיער מעכבים כל כך הרבה יהודים מלהיוושע, כבר יכלנו לעמוד בגאולה. בואו נקבל על עצמינו בכזה לילה קדוש: "אני לא אשמור לעצמי את מעט השיער שלי, אני אספר את שיער ראשי! ואלך בצניעות ובעדינות!"

אפשר לעזור לאנשים

אחים יקרים! תחזקו את הנשים שלכם, היום צריך כבר לדבר אל האברכים, שהאברכים יחשיבו את זה, שיסתכלו על זה בהערכה, שתדעו, זה לא משתלם! אני בעצמי שמעתי את זה ממוהרא"ש, אברך הגיע לבקש ישועה, אמר לו מוהרא"ש: "אם

קול בר סלב

קוואל פון חיזוק (ש"ס) - שיעורים; מעשיות של תפלה; מתכונים; ועוד
845-351-9060 / 212-444-9169
ארץ ישראל / 0797040069 / ענגלאנד / 03303502363 / קאנאדא / 438-320-9090
חיזוק יומי אימעיל / chizikyomi@gmail.com / טעלעפאן מעסידושינג / 347-630-2876

קול ברסלב - שיעורים; חיזוק יומי; ניוגנים; מעשיות של תפלה ועוד
212-444-9191 / 845-351-0910
ארץ ישראל / 0797040066 / ענגלאנד / 03303502361 / קאנאדא / 4383008080
בעלגיע / 3235003461 / ארגענטינע / 11552354370