



אשית עצות בנפשי



שיחות זכנינים

ממורינו ראש

הישיבה שליט"א



פרשת עקב

תשפ"ג

בלתי מוגה

– פנימי –

יוצא לאור על ידי תלמידי היכל הקודש
בני ברק יצ"ו

מלוה מלכה מוצ"ש ואתחנן - נחמו תשפ"ג בקריה

דומה למי ששונה פרקו מאה פעמים, למאה פעמים ואחד, מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד הוא עובד אלוקים.

היום אפשר להגיד כל מיני תוארים שלא מבינים בכלל הרבני הטפסר וכו', אבל כאן יש לנו תואר מחז"ל, אפשר לעבוד קשה מהבוקר ועד הלילה, ולהיקרא 'עובד השם'.

אנחנו מבינים כעת את פירוש המילים 'נחמו נחמו עמי' רואים מה רבינו נותן לנו, כמה 'נחמן' מנחם אותנו, אנחנו מתנחמים עם רבינו, הצדיק יכול לעזור לנו, אנחנו כולנו אנשים פשוטים, הלוואי ונהיה אנשים פשוטים, ומגיע רבינו ולוקח אותנו והופך אותנו לעובדי השם, גורם לנו להגיד פרק אחרי פרק משניות.

להגיע למאה ואחד פעמים, לא הולך ביום אחד, זה פרק אחרי פרק, עד שמסיימים מסכת אחת, ואחרי זה מסכת אחרי מסכת עד שמסיימים סדר אחד במשניות, אחרי זה סדר אחרי סדר עד שמסיימים פעם אחת ששה סדרי משנה, וככה מאה ואחד פעמים, זה עבודה ויגיעה רבה, זכות עצומה.

אנחנו לא מדברים כאן על יהודי בן שבעים, אברך צעיר שרבינו גרם לו לעשות את זה, מוהרא"ש היה תמיד מחקה איך שאנשים אומרים שכשיהיו אנשים זקנים ילמדו משניות, הוא היה מראה איך מניחים את המשקפיים בקצה האף, לא יודע למה הוא עשה את זה, היה לו ענין בזה, הוא היה תמיד עושה אותו דבר וכולם צחקו, היה נראה כמו יהודי זקן, שרק כשיהיו זקנים ילמדו משניות, וכאן יש לנו אברך צעיר שזכה לזה.

איך לנו בכלל השגה בדבר העצום של לגרוס משניות, להגיד בלי להבין, אנחנו יושבים

א גוטע וואך, לקראת מוצאי שבת נחמו יש לנו כאן תוכניה לשבתון, כפי שנהוג לעשות בשבת נחמו, הרי כבר אי אפשר היום סתם לשבת בבית כנסת ולדבר מצדיקים, חייבים לעשות תוכניה, יש לנו כאן הפתעה גדולה, הפתעה מאוד יפה, התוכנית כבר מתחילה, אפשר להתחיל ליהנות, ההפתעה הוא: גבאי דקהלתינו ר' שבתי יסיים כעת משניות בפעם המאה ואחד, ששה סדרי משנה מאה ואחד פעמים.

אחרי הסיום: א גוטע וואך, א גוטע וואך, יש לנו המון נושאים לדבר עליהם הערב, קודם אני רואה שארי קצת כועס עלי, מה אני מערב כאן את היוצרות, למה הכנסתי כעת את שבתי, הרי כעת זה הקמפיין לאנשי חיל ולא לרענ"ט קאמפיין, אבל אני חושב שזה הדבר היפה ביותר שיש לנו - המשניות, ואם רוצים לחזק את אנשי שלומינו שיעזרו בגיוס כספים למוסדות, זה הדבר היפה ביותר שאפשר להראות להם, אני יתחיל קודם לדבר על המשניות, ואחרי זה נמשיך בתוכנית הסדורה שיש לנו לשבת נחמו.

זה דבר כל כך יפה, שאברך מגיע לדבר כזה, לא מדובר באברך כולל היושב ולומד כל היום, אלא אברך שעובד קשה לפרנסתו, והוא הצליח להראות לנו דבר כזה יפה בשנותיו הצעירות, היום זה דור של תוארים, כותבים תוארים לכל אחד לפי מה שאתה רוצה, ושבתי קיבל היום תואר מהגמרא, התואר 'עובד השם', כפי שהגמרא מסבירה את הפסוק: ושבתי וראיתם בין צדיק לרשע ובין עובד אלוקים ללא עבדו, ולכאורה יש כאן כפל הלשון, צדיק הוא עובד אלוקים, ורשע הוא לא עבדו, אלא אומרת הגמרא, אינו

פעם לא יהיה לך זמן, ותמיד תהיה עסוק עם העסקים שלך.

ומה העצה בשבילי? יש לנו עצה מעולה, דרך הלימוד שקיבלנו מתנה מרבינו, את זה אפשר לעשות גם בתוך העסקים.

אני מדבר אותם דיבורים כמו שבוע שעבר, אבל אני חייב לחזור על זה, בגלל שהיה לנו כאן כזה סיום, הפתעה כזאת גדולה, אברך שעובד קשה לפרנסתו, ובזמנו הפנוי הוא גבאי למען המוסד, ומגייס למען המוסד ועוזר, ואעפ"כ חוטף פרק אחרי פרק, להאכיל את נשמתו, את התכלית ואת הנצחיות.

כבר דיברנו היום בסעודה שלישית ואני חייב לחזור על זה, כי לא כולם הגיעו, ב"ה הקריה גדלה ויש כמה וכמה בתי כנסת, דיברנו על זה שהרי בסוף יבוא יום שכולנו נהיה חייבים לחזור להקב"ה, ובאותו רגע לא לוקחים איתנו כלום, אבל ממש כלום, זה כל כך מפחיד.

יש כאן בחור שנכנס לעיר שבוע שעבר, להלוייה של סבא שלו, הוא אומר לי: ראש ישיבה זה כל כך מפחיד, כל מה שאומרים בדרשות מתקיים כאן ממש במילואם, באמת שלא לוקחים כלום לקבר, כל הדירה שלו נשארה, הרי היה לו מגירות שלאף אחד היה אסור לגעת בהם, רק לסבא, וכעת הוא הלך בלי כלום, עוטפים את הבן אדם ומכניסים אותו לקבר.

תקחו את העצה של רבינו ותתחילו לגרוס משניות, אם אתה חושב שלא מתאים לך להגיד משניות, אני רוצה להגיד לך שיבוא יום וזה יהיה הדבר היחיד שיעזור לך, והיום הזה בהכרח יגיע לכל אחד ואחד, ורק המשניות יעמדו לך לסיוע.

והאמת שלא רק אז המשניות תעמוד לך לסיוע, אלא אף בחיים חיותו, כל החיים של הבן אדם משתנה אחרי שהוא לומד תורה, מוהרא"ש אמר לי פעם שאני יכול לתת חיזוק לאנשים כל היום, אם אני לא יתן לו משהו שיחזיק אותו, חבל על הדיבורים, אם מישהו טובע ואני מוציא אותו מהמים, והוא שוב פעם טובע, וכי אני יכול לעמוד כל היום ולמשוך

כאן בבית מדרש ומאוד נעים לנו, אם תצא מכאן עכשיו באמצע הלילה למרחק של כמה

דקות מכאן, לתוך היער, איזה פחדים, כל עלה שיזוז מפחדים שזה זאב, ומי מדבר איזה פחד יש לבן אדם שמכניסים לתוך הקבר, הוא לא יכול להזיז את עצמו הוא לא יכול לברוח, מי שנפטר יודע הכל, כמו בן אדם חי, רבינו אומר שאין שום הבדל בין חי למת, רק מי שחי אינו מצומצם במקום אחד ויכול ללכת ולזוז, והמת תחת העפר יש לו את ד' אמות שלו ולא יותר, ואחרי שכולם הולכים מהלויה, מגיעים העכברים והחולדות, וכל מלאכי החבלה, וכל המזיקים שדים וקליפות שהבן אדם ברא בעצמו, ומתחילים לפגוע בו על ימין ועל שמאל, והחיד"א מביא את דברי המדרש, שהבן אדם צועק וצורח שיעזרו לו, ואף אחד לא מתייחס לקולות שלו, עד שמגיע אשר בן יעקב ושואל אותו, האם בחייך גרסת משניות, אם התשובה חיובית, הוא לוקח אותו תחת כנפיו ומכניס אותו לגן עדן, וכל המקטרגים צועקים שמקומו לא בגן עדן אלא בגיהנום, והוא כבר בפנים בתוך הגן עדן.

ולכן כשבן אדם נפטר הילדים מבקשים מאנשים שילמדו משניות... צריך זכות שיהיה ילדים, שאכפת להם בכלל מהנשמה של האבא והסבא, אבל מי שיש לו שכל, עושה את זה עכשיו, תכניס משניות בכיס, אתה לא יודע איך יהיה היום שלך, אולי יהיה לך זמן, אולי תצטרך להמתין באיזה מקום, ואז תוכל להוציא את המשניות ולגרוס כמה פרקים.

אנשים חושבים שעכשיו עסוקים, כי פתחו עסק, ואחרי חצי שנה שהעסק כבר יעמוד על הרגליים ילכו לשבת וללמוד, ועובר חצי שנה הם אומרים שיש עוד מחלקה אחת בעסק שצריך לייצב ומיד אחרי זה ילמדו כל היום והלילה, ועבר עוד חצי שנה ואז יש עוד איזה מחלקה חדשה בעסק, משהו ממש קטן, ומיד אחרי שיסדרו את זה, ילכו ללמוד, ובינתיים השנים עוברים שנה אחרי שנה, והוא דוחה את הלימוד, ועל זה אמרו חז"ל, אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה, אולי אף

לנו פרשת: עקב, שופטים, ראה, כי תצא, בשבועות האלו עוד נהיה כאן בקריה, ואחרי זה עוד שבועיים כי תבא, ונצבים-וילך, זהו, ששה שבועות ונוסעים, שבת אחרי זה, זה כבר ראש השנה, חלפה לה שנה.

כבר דיברנו מזה, שמוהרא"ש אמר, שהעולם אומר, אם היה אפשרות להחליף חבילת צרות עם מישהו אחר, בסוף כל אחד היה בוחר בחזרה את החבילה שלו, ככה המלמדים אמרו לנו בחדר, מוהרא"ש היה אומר אם יש לי אופציה להיכנס לחדר ולהוריד שם את החבילת צרות ולבחור חבילה אחר, הייתי פשוט נכנס, ומוריד את החבילה, ובורח החוצה בלי שום חבילה, אני לא חייב לקחת את החבילה של מישהו אחר ולא את שלי, וזה נכון שאין מקום כזה כאן, אבל אמר מוהרא"ש יש מקום אחד ששם אפשר לעשות את זה, וזה בציון של רבינו באומן בראש השנה, מגיעים לציון ומשאירים שם את כל החבילה שיש לנו, שלנו ושל נשותינו וטפינו, והולכים עם שנה חדשה, תחל שנה וברכותיה. אבל לא נוסעים לרבינו עם ידיים ריקניות, נתחיל מהיום להגיד כמה פרקי משניות, ונבוא לציון של רבינו עם ששה סדרי משנה ביד, כל יום נלמד קצת גמרא, עוד שבועיים מסיימים מסכת גיטין, ובעז"ה בערב שבת וירא מסיימים קידושין, חצי ש"ס, ארי פירסם שכל מי שיעזור לקמפיין יוכל להשתתף בשבת התוועדות, אולי אפשר לקבוע עכשיו את השבת, אולי נעשה את זה בשבת וירא, נעשה שם סיום חצי הש"ס, לפני זמן קצר ישבנו בסיום הש"ס, והנה כבר מסיימים חצי ש"ס, החצי השני כבר יותר קל.

כל החכמים האלו שאומרים שזה לא נחשב ללימוד, תסתכלו על עצמכם איך אתם נראים, יש לך גרביים לבנות עם צעיף לבן, אבל אתם לא לומדים כלום, אוכלים רוטב דגים עם גאלע, ולא לומדים כלום, אנשים ריקים, ועוד מעיזים להגיד לנו שזה לא נחשב ללימוד, אל תגיד לי שאם אתה רוצה אתה יכול ללמוד, וכי פתחת היום גמרא? אתמול פתחת גמרא?

אותו מהמים, אבל אם אני אתן לו כלי שחיה, כלי שיעזור לו לא לטבוע אז הצלתי אותו, וזה דרך הלימוד, שעוזר לבן אדם שלא יטבע.

יש אנשים שאומרים אני מוכן לשמוע קצת חיזוק, אבל אני לא ברסלבר, אתם לא צריכים להיות ברסלבר'ס, אבל תקחו משניות ותתחילו לגרוס, מישהו פגש אותי לאחרונה ואמר לי, שלהגיד משניות זה בכלל לא מברסלב, הוא כבר מצא את זה בספר אחר, אמרתי לו, שאם ככה זה ממש טוב, אני לא אמרתי שצריך להיות ברסלבר כדי להגיד משניות, אדרבה תמצא איזה מראה מקום באיזה ספר ותתחיל להגיד משניות, וכך יהיה לך מקום להראות לחברים שלך, לרב שלך, לדיין שלך, לרבי שלך, שזה לא קשור בכלל לברסלב, מצאת איזה ספר ושמה זה כתוב, זה הנהגה של צדיק פלוני, והעיקר הוא שזה ישנה לך את החיים.

היה לא רחוק מכאן איזה רב בית כנסת, והגיע למוהרא"ש ואמר לו: הרי מוהרא"ש נותן הרבה חיזוק ויש לו את הראש ישיבה שנותן חיזוק, ואני גם נותן חיזוק, אולי נעשה שותפות ביחד. מוהרא"ש ענה לו, אני יגיד לך מה ההבדל בין החיזוק שאני נותן לחיזוק שאתה נותן, אתה נותן חיזוק בלי כלום, כמו שאחד שופך סולר לתוך אש ואחרי כמה דקות זה נכבה, בדיוק כמו רקטה, מעיפים לשמים ויש אש ענק, ואחרי כמה דקות נהיה מזה עפר, אנשים שופכים מיליונים לדבר הזה, זה בדיוק טוב לאומות העולם, עושים וואו כזה גדול ובסוף אין כלום, אבל אומר המוהרא"ש: אני נותן לו שמן זית ופתילה, ואיפה שהוא רק יהיה מסוף העולם ועד סופו הוא יוכל להבעיר את הפתילה ויהיה לו אש, יהיה לו תמיד דרך להישאר אצל הקב"ה, הוא לא יטבע אף פעם תמיד יהיה לו אפשרות ללמוד.

אנשי שלומינו היקרים, בואו ננסה את זה, ר' שבתי אמר קודם שהוא התעורר מדרשה שאמרנו לפני פסח שעוד מעט כבר נוסעים לאומן... אבל עכשיו אנחנו באמת כבר לפני נסיעה לאומן, לרבינו הקדוש, נשאר

והיה לומד בגירסא בדרכים, והיום אברכים פשוטים כאן, לא יוצאים לדרך בלי משניות, כמו שהוא זוכר להכניס את המשקפיים ובגדי החופש, כי שם הוא רוצה ללכת טבעי יותר, ולפתוח 2 כפתורים בחולצה... אבל הכי חשוב זה שהוא זוכר לקחת משניות ולא יוצא בלי זה, לא יוצא בלי חומש וכלי גמרא, זה כל כך יפה.

וכמובן מדברים על אלו שנוסעים בצניעות ועדינות, כי מה שנכנס לצערינו לקצה המחנה זה כל כך מגעיל, שיושבים יחד אנשים ונשים ועושים מסיבות בחופשות, ואוכלים ביחד בשבת נחמו, ירחם השם, צריך שיהיה יראת שמים, כל אחד יסע עם בני הבית שלו, ויקח את הספרים שלו, וזה היופי שרבינו נותן לנו, נחמו נחמו עמי.

הרי כל השלום בית שלך ישתנה כשתתחיל ללמוד משניות, אתה תפסיק לדרוך על העצבים של אשתך, ואתה לא תתעצבן ממנה, אם היא תרצה לצאת אתה תתן לה בחפץ לב, בינתיים תשב עם המשניות וכדומה, א מחיה כשיש משניות.

הגישה לילדים אחרת, כשהאבא לומד משניות, המשניות מוציא את כל הלחץ מהראש, ויש לאבא סבלנות לילדים, אני אומר לכם במפורש אל תאמינו לי, תנסו את זה ותראו בעצמכם, משנה משנה הבריות, מוהרא"ש כותב אם היו יודעים מה זה משניות לא היו עוזבים את זה לרגע, יש היום את כל סוגי המשניות, כריכה קשה וכריכה רכה, גדול, וקטן, ובינוני, מחולק לח"י פרקים וכו', נחמו נחמו עמי, תתנחמו שיש לנו את רבינו.

שלחו אותנו לגלות לפני 1955 שנה, במה אפשר להתנחם, רק ברבינו, עצות כאלו מתוקות עם ספרים כאלו יקרים, עצות של משיח, הרי זה יהיה העצות שמשיח ילמד אותנו, הוא ילמד אותנו לדבר עם הקב"ה, בחור חושב שברגע שמשיח יגיע הוא מיד ירוץ אליו ויגיד לו: משיח אני חייב שידוך, ומה אתם חושבים שמשיח יגיד לו, הוא לא ירמה אותו כמו אלו שיודעים להבטיח

שלשום פתחת גמרא? איך יש לך העזה בכלל לשאול אותי מה זה הדבר הזה לגרוס גמרא, הרי לפחות מערב תשעה באב עד לרגע זה לא פתחת גמרא, עברו ארבעה ימים, מה שיש לו על הראש לא קשור כלום לחסידות וליהדות, זנב חתול יש לך על הראש אם אתה לא לומד גמרא, זה לא מצחיק בכלל, אני לא נפגע בכלל ממך, אבל איך יש לך העזה לבוא ולנסות לפגוע, ולהגיד שהיכל הקודש זה מקום לחלשים, הרי אתה לא עברת על הסדרה השבוע, ולא שבוע שעבר, מי אתה שתעזי להגיד לי מילה.

• זה מצוה מאוד גדולה לתת חיזוק לבן אדם, ולתת חייוך לבן אדם, אני חס ושלום לא מזלזל בזה, אבל זה כמו רקטות של אש שנגמר מהר, ומוהרא"ש אמר לו, בישיבה שלי נותנים לכל אחד שמן ואור שידלק עד שמשיח יגיע, איפה שהבן אדם רק יהיה.

• יש אברכים שהלכו ממוהרא"ש, הלכו מהיכל הקודש, כבר עשרות שנים עברו עליהם, אבל הם נשארו עם חומש ועם תהלים ועם משניות, זה לא משהו שהיה להם פעם, יש להם דרך לצמיחות, יש להם גמרא, הם יודעים איך לומדים מדרש, הרי אין כמעט אנשים בדור שלומדים מדרש, כי אנשים חושבים שצריך להבין כל שיעור במדרש, אנשים אלו נשארו עם אוצרות לחי עולם ונצח.

• ר' שבתי לא רצה לעלות כאן ברכים, הוא רצה לעשות משהו קטן בבית שלו, ביקשתי ממנו שיעלה כי אי אפשר לדעת איזה אברך או בחור יתחיל לגרוס משניות בגללו, כי הדרשות של הראש ישיבה כבר שמע מספיק... והוא רוצה בית יפה ורכב יפה, וכשרואים אברך עם בית ורכב והוא מצליח, וכל זה כשהוא מסתובב יחד עם משניות, הרי זה יכול להשפיע על אחרים.

• גם כשאתם נוסעים לחופשות, אני כל כך נהנה לראות איך שאתם זוכרים לקחת את המשניות בדרכים, זה הרי מושגים של צדיקים של פעם, אני זוכר שכשנסעתי עם סבא שלי למירון, הוא לקח לדרך חומש ומשניות,

את הכל לאלוקינו שבשמים, תנסו ותלכו לטייל ותספרו את הלב שלכם לרבש"ע, תספרו מה עובר עליכם.

אני רוצה ללמד אתכם משהו מאוד יפה ששמעתי ממוהרא"ש, כל הדברים הפרטיים שלכם אל תספרו לאף אחד בעולם, רק להקב"ה בעצמו, וכמובן גם לצדיק, אבל כל אחד יגיד הרבי שלי הוא הצדיק אמת, ולא בעקיטשע של זהב או דובשניה של זהב זה סימן של צדיק, ולכן עדיף לא לספר לאף אחד דברים פרטיים לאף אחד חוץ מלהקב"ה, או ללכת לציון של צדיק ולספר לו, כי אף אם יתברר שלא היה צדיק, לפחות הוא לא חי ולא ילך לספר את זה לאחרים, אל תספרו לאף אחד דברים פרטיים, אל תסמכו על אף חבר, חבר הוא טוב לקידושים, כמו שקורה עכשיו בשבת נחמו בכל הקאנטריס עם כל הקידושים והיינות והדגים והבשרים, אבל אל תספרו ח"ו דברים פרטיים.

עוד מעט יהיה לנו מקום לספר את הכל, כשניסע לראש השנה לאומן, הציון של רבינו הוא מקום שאפשר לספר הכל, והאמת שלא צריך לחכות עד אז, אפשר לפתוח את הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן ולשפוך שם את כל הלב, אפשר לעשות שם וידוי דברים, אבל חוץ מלצדיק אל תספרו לאף אחד כלום, אפילו לא למשיח, כשמשיח יבוא תספרו לו רק בכללי שעובר עליכם מה שעובר, ואתם צריכים חיזוק, אבל אל תספרו דברים פרטיים, ומשיח יחזק אתכם והוא יגיד לכם שתקחו את העצות שרבינו גילה, לעשות תפלה והתבודדות, אין עצה אחרת, כפי שרבינו אמר שאין שום חילוק בינו למשיח, ההבדל הוא שלמשיח יקשיבו.

אנחנו מדברים אידיש, אז אנחנו נדבר להקב"ה באידיש, אבל אלו שמדברים אנגלית לא צריכים לשבור את השינים ולדבר באידיש, תדברו בשפת האם שלכם, אם זה אנגלית או היספנית או שאר השפות, לא מתקרבים יותר להקב"ה כשמדברים אליו דווקא באידיש.

השבוע מגיע חמשה עשר באב, לא היו ימים

ומרמים, ואומרים שיקח אבן מהחושן, ושמן מבקעת בית נוטפא וכדומה, סגולות לבקרים, גניבות לרוב, משיח יענה לבחור, לך לפינה ותבכה להקב"ה, ואז תחזור ותגיד לו שכבר התפללת על זה, משיח יענה לך שתתפלל שוב, ואם תגיד לו אני חייב תאריך מתי, הוא יגיד לך שזה לא עובד ככה, מבקשים מהקב"ה והוא עונה.

רבינו אומר שכשמשיח יבוא יהיה בדיוק כמו היום, אנשים ימותו, ואף משיח ימות, ורק אחרי זה יהיה תחיית המתים, ובזמן שמשיח יגיע לא יהיה שעבוד מלכויות וכולם יעלו לארץ ישראל, אבל עדיין יצטרכו עצות וישועות, ומשיח יתן לכולם את העצה של תפלה והתבודדות, יבואו אליו אנשים שמצפים שנים לזש"ק ויבקשו ממשיח שיעזור להם, הוא יגיד להם שילכו להתפלל, הוא לא ישלח אותם לאף ארגון, הוא לא ירמה אותם, כי אף ארגון לא יכול לתת ילדים, רק הקב"ה יכול להביא ילדים, משיח יגיד לבעל שילך לפינה אחת ולאשה לפינה אחרת ושיבכו לרבש"ע, ואם תבקש ממשיח שיגיד לך תאריך מתי יהיה לך ילדים, משיח יענה לך שזה לא עובד ככה, וצריך להתפלל ולבקש והקב"ה עוזר.

לא מבקשים בכח ובחזקה, כפי שכתוב ברש"י הראשון בפרשתינו, ואתחנן, רש"י כותב שצדיקים יש להם כח, ויכולים בזכות המעשים טובים להיוושע, ואעפ"כ הם לא מבקשים בכח, אלא במתנת חינום, הם חושבים שלא מגיע להם כלום.

וכל מי שיגש למשיח ויבכה שאין לו פרנסה, משיח יגיד לו שיקח כל עבודה שרק מציעים לו, ואם זה לא מכסה לו את ההוצאות שיבקש מהקב"ה, ואם ישאל את משיח שיגיד לו מתי כבר יהיה לו עשירות, והוא יבטיח למשיח שמוכן לתת לו חצי מהעשירות, משיח יענה לו שיש לו מספיק כסף וזה לא עובד ככה, שילך לבקש מהקב"ה ושיהיה לו אמונה ובטחון בהקב"ה.

נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, רבינו אומר לנו דבר אחד 'יאמר אלוקיכם' להגיד ולומר

גם נכנס העבודה של האברך, שידבר יפה בבית, חסידי ברסלב צריכים לדעת שחייבים לדבר יפה, מי שמדבר כמו חיה אינו חסיד ברסלב, אפשר לפעול בבית מה שרוצים אם אתה מחשיב אותה באמת, זה לא משהו שאפשר לשקר ולרמות, היא תרגיש עד כמה היא חשובה אצלך, היא יודעת טוב אם אתה משחק עליה, ואתה רק מחפש לעבוד עליה איך להיעלם עם איזה חבר, ואחרי זה אתה מגיע לבכות שאתה לא מבין למה היא לא עושה את רצונך.

יהיה לכם חיים טובים כשתצייתו לרבינו, לכבד אותה בכל מצב וזמן, אל תראו כלל את החסרונות, הרי מוצאי שבת הוא זמן לסיפורי צדיקים, חז"ל מספרים במסכת שבת, שלאחד היה אשה גידמת, ללא ידים, ועד יום מותה הוא לא ידע מזה, והגמרא אומרת שהיא היתה אשה מאוד צנועה, ואחרי זה הגמרא אומרת שהמעלה שלו ולא שלה, ותמיד כשלמדתי את הגמרא זה היה פלא, וכי אסור לו לראות את ידי אשתו, ואברך כאן אמר לי פשוט מאוד יפה, גידמת הכוונה שלא היו לה ידים טובות, היא לא ידעה לבשל ולאפות טוב, החלות יצאו בצקתיות וכדומה, הבשר היה כמו אבר מן החי – היום באמריקה זה גדולה שלמה, לועסים בשר ובסוף זורקים את זה בשקט, ומשלמים 150 דולר, והיו בשבתון ובתוכניה ואומרים לכולם שהיה טעים – והיא לא יודעת איך לכבס ולקפל בגדים, ולא יודעת איך לסדר שולחן שבת, ואיך להתלבש, והוא לא קלט בכלל שהיא גידמת, היה לו טוב בבית, הוא לא הכיר עד יום מותה שיש לה שני ידים שמאליות, וזה אברך חשוב.

לפעמים יש אנשים בבית כנסת שמתעצבנים מדקה אחת שהחזן משך את התפילה, והאמת הוא שהם צודקים, כל המושכים את התפלה עתידים ליתן את הדין, יש כאלו שיש להם טענות שאני אומר ככה, ואגיד את זה שוב, זה ממאיס את התפילה על האנשים, אבל אנחנו חסידי ברסלב ולא אמורים להיבהל מחזן שמושך את התפלה, כי יש לנו שפתיים

טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, חז"ל השוו את שני החגים האלו, יום הכיפורים שבו מתנקים כולם כשמוחלים את העונות, יחד עם חמשה עשר באב, כי הוא יום של שידוכים, זה השמחה הגדולה שיש אצל הקב"ה, כמבואר בסוף תענית, יום של שלום, שבטים ומשפחות שלא התחתנו הורידו את החרם והשבוע והתחילו להתחתן אחד עם השני, חז"ל דרשו מהפסוקים שהאיסור כבר לא חל ולכן הוא יום טוב גדול, רואים מזה כמה צריך להתרחק מהמנהג המתועב שלא מתאים לי להשתדך עם פלוני ואלמוני כי אני שבט מיוחס ויש לי מסורה.

ויש בזה שמחה גדולה, כי אין דרך להיות ירא שמים רק אם נשואים בשלום, וכל אלו שאומרים לבחורים תנצלו את הזמן שלכם, עכשיו זה השנים היפות, שנות הנעורים שלא חוזרים, תדעו שזה שקר, כי לפני מאה חמישים שנה היו מתחתנים בגיל 13, והיו הולכים לישיבות אחרי החתונה, כשכל העול של האברך היה על חמיו, ואז אמרו לאברכים בישיבות שידעו שזה הזמן הטוב ביותר בחיים שלהם, כי שמורים מעבירות, ועדיין אין לו עול כלכלי, כי הוא יושן אצל חמיו בעליית הגג ואוכל אצלו, ואז אומרים לו שימי הנעורים זה השנים הטובות ביותר, אבל כעת בגזירות הגלות הארוכה, שאסור להתחתן עד שהורים מחליטים שזה נורמלי, צריך ללכת בצד ולבכות להקב"ה שרוצים להיות יהודי, והיצר הרע לא נותן מנוחה, אף אחד לא יודע מה עובר על הבחורים, אף אחד לא יודע מה עובר על הנשמות האלו, הם רוצים להיות טובים וקדושים, ומוהרא"ש הגיע וגילה לנו את העצה של רבינו, אם אתה רוצה להתחתן ואתה רוצה להיות שמור, תשתמש בפה שלך, תגיד כמה מילים לרבש"ע שאתה רוצה להתחתן ועובר עליך מה שעובר עליך.

אני מדבר לבחורים כי אני הראש ישיבה שלהם ואני חייב לחזק אותם, אבל הוא הדין עם האברכים, אם התחתנתם ואין לכם שלום בית, כמובן שחייבים הרבה תפלות, אבל כאן

למה לא לדבר איתם על זה, הרי בסוף הצרה תבוא, והילד יתבגר והיצר יתחיל להתבשל, ואיך יהיה לו כוחות, מאיפה ידע שיש קדושת הברית, ברוך השם שאצלינו מדברים מזה, ועובדים עם כל הילדים.

תביאו לי עוד מוסד שעובדים עם הילדים, בכל מוסד שיש ילד שקשה לו מיד שולחים אותו לטיפול, והמוסד לא מוכן לעבוד כלום עם הילד, אני לא אחראי על מה שההורים עושים, אבל מטעם המוסדות אין ילד אחד שהולך לטיפול, ואם תגיד שזה לא מעלה אני לא יכול לענות על זה בפומבי, ילדים שהם בריאים והיפרקטיבים, זה ממש בריא בסוף יגדלו להיות ראשי ישיבה, יהיו עסקנים ולא ישבו בפינה.

יש עוד המון דברים שלא מדברים במוסדות אחרים, ומזניחים את זה, כמו פשטות היהדות וכיבוד אב ואם, ואצלינו מדברים על זה כל יום ויום.

ד' יעזור שנוכל להתפלל על הילדים שלנו, צריך להתפלל על כל הילדים, גם על אלו שנראים שהם זורמים טוב בכתה ואין להם שום בעיה, ואף אחרי שחיתנתם את הילדים, תבקשו עליהם שיהיו יראי השם, כי אפשר פתאום לראות אברכים שמשנתנים ירחם השם, מפסיקים להניח תפילין, ולכן צריך לבקש על כולם, שהם ישארו יראי השם ובעלי אמונה בהקב"ה.

שאלו אותי אם מותר לעשות רקטות בקעמפ, אמרתי שזה פשוט בל תשחית, כי מי שעושה גריל לפחות עושה ברכה לפני זה ואחרי זה, וזה משהו שנשאר, והוא נהיה שבע, אבל רקטות זה המון כסף שזורקים לשמים ונהיה מזה אבק, וזה כמו חיזוק בלי דרך הלימוד.

ד' יעזור שנוכל להתנחם, אני מקווה שדיברתי על הקמפיין כל מה שצריך, אמרתי לארי למה צריך לתת מתנות, צריך להגיד לכל מי שעוזר למוסדות שהוא יקבל חתונה בחינם, אין לכם מושג מה אתם חוסכים, הרי רק בסיום השידוך מרויחים אלפיים דולר מהמתנה, ולא חייבים ללכת ללוות כרטיסי אשראי

ובינתיים אנחנו יכולים לדבר עם הקב"ה, נבקש על הצלחת היום, שיהיה פרנסה, שהדרך יהיה בשלום, שלא נקבל דוחות, וככה על כל דבר בחיים, זה מתנה שקיבלנו מרבינו.

- אני רוצה לבקש ממכם אנשי שלומינו, עושים קמפיין פעם אחת בשנה, ואני רוצה שתלכו לגייס כסף, רבינו אמר פעם אתם לא עושים לי טובה בזה, אתם עושים טובה לעצמכם, זה כל כך קשה להרים טלפון לבקש כסף ממישהו, אנשים רק רוצים לדחות את זה, רואים שזה קליפה וחייבים לשבור את זה, ב"ה שזכיתי שסבא שלי לקח אותי ביום הבר במצוה ואמר לי שאלך כל יום לגייס כסף, לבחורים זה יותר קל, וברגע שבחור מתרגל לזה, זה כבר נהיה חלק ממנו, אבל לאברכים זה מאוד קשה, מוהרא"ש כותב באשר בנחל שכשהולכים לבקש כסף ועוברים בושות מתקנים בזה כל ד' מיתות בית דין.
- הרי אתם לא מבקשים עבורכם, מה יש להתבייש, הולכים עבור המוסד, הישיבה של הילדים שלכם, החדר והבית ספר של הילדים שלכם, וכל שאר הדברים שאתם מקבלים כאן מרבינו, אני מקווה להקב"ה שכל אחד יצא מגדרו ויעשה מה שצריך למען המוסדות.
- אל תביאו כסף ממכם, יש לי יותר כסף מכולכם, אני לא צריך את הכסף שלכם, אני לא מתרגש מאף אחד שיש לו כסף, אבל כן מתרגש ממי שאוסף כסף ועוסק בצדקה.
- אני לא מבין למה ארי חייב להבטיח מתנות, שאם יביאו ככה וככה יתנו זה וזה, למה עושים את זה אני לא מבין, הרי אתם הולכים לבקש כסף עבור מוסדות שמדברים מיראת שמים, הרי היום אסור לדבר במוסדות התורה מיראת שמים, ובגיל 16 כשהיצר הרע יבער בו כבר לא יהיה עם מי לדבר, כמו הבת יענה, אני לא יודע אם זה נכון אבל ככה היו מספרים המלמדים בחדר, שהבת יענה רואה שמגיע דוב, היא מיד טומנת ראשה בחול, כאילו שאין דוב, הם היו אומרים נמשל שבסוף יגיע מבחן... אותו דבר זה עם יראת שמים,

אמרתי לילדים שלי שאני לא רוצה שיגידו שלא לקחתי אותם לכל הדברים המתקדמים, ולכן עשיתי להם שבתון בבית בשבת זו, היה לנו תוכניה שלמה, ישבנו כולנו מסביב לשולחן, והודענו שלפי התוכניה נתחיל עם שלום עליכם, ואחרי זה לפני קידוש כולם יקומו לפי התוכנית, ואחרי זה ישבו כולם, ולפי התוכנית נתתי לכל אחד קצת מיץ ענבים, ואחרי זה היה תוכנית לצאת ליטול ידים ואחרי זה לחזור, אחרי זה היה תוכניה לאכול דגים עם כל מיני סלטים עם השמות המוזרים שיש בכל שבתון.

ד' יעזור שנוכל לצחוק טוב על העולם ובינתיים נתפוס כמה מילים להקב"ה, אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו להתקרב לרבינו, אומן אומן ראש השנה.

- מחברים, אני לא מדבר רק על הלילה של החתונה, כל מי שמחתן היום חייב שיהיה לו מאה אלף דולר לחתונה, וכאן אפשר לסיים את זה בעשר אלף דולר, כי יש דברים שעולה כסף כמו בגדים וכדומה, בר מצוה נורמלית באולם לא יוקרתי מדי עולה איזה 30 אלף, כשעושים בבית מרויחים את זה, ולמה צריך לתת מתנות למי שמגייס כסף.
- כל מי שמביא כסף למוסדות מקבל טיפול חינם, טיפול על ידי העצות של רבינו, יש כמה מטפלים שעוד אומרים משהו עם בסיס, וזה אלו שלוקחים את העצות מספרי רבינו, המון לוקחים משם, אבל אחרי זה מרמים אותך שתבוא שוב ושוב, וכאן אתה מקבל את הטיפול חינם, אומרים לך לדבר יפה בבית, ואומרים לה לדבר יפה בחזרה, למה צריך עוד לתת לכם פרסים, אבל ככה זה הולך היום.

קביעת מזווה לבית המדרש 'חסידי ברסלב ירושלים' בקריה

יום ב' פרשת עקב תשפ"ג

מדרש בקרית יואל לתת שיחה, ואז ראיתי את שבתי לראשונה, הוא היה אברך צעיר, גם היום הוא אברך צעיר, ואני שואל את ר' יואל מי האברך הזה הוא מאוד מוצא חן בעיני, הוא אומר לי שהוא מגיע לאחרונה, ור' יואל שואל אם לזרוק את מי שמדבר בתפלה... אמרתי לו שידבר איתו יפה שלא מדברים בתפלה.

ואז שבתי ניגש אלי שהוא עובד בתחום הבניה, אבל זה מאוד קשה ואין עבודה, זה היה אחרי משבר 2008, ועכשיו מציעים לו עבודה נהדרת, לעבוד בבית השחיטה בקרית יואל, אלף דולר לשבוע להיות נהג במשאית הבשר, הוא אומר לי, ראש ישיבה זה הצעה מיוחדת, אמרתי לו: אתה לא תהיה נהג משאית, אתה תמשיך בבניה, בדרך כלל אני עונה הפוך, כשיש הצעה של עבודה מסודרת עם משכורת טובה יש לקחת, אבל כאן אמרתי לו להמשיך בבניה, והוא אומר שאף אחד לא מזמין אותו ואין לו עבודה, אבל הוא הקשיב לי, ומאז התחילה ההצלחה.

באותו קיץ בשנת תש"ע הוא כבר בנה בחדר, מתחת לפנימיה של הבחורים, הוא עשה את הקירות והדלתות, אחרי זה הוא בנה את הישיבה בסקילמאן, אחרי זה הוא בנה בכל שנה את הקעמפ, כל שנה במקום אחר.

לפני שמונה שנים כשהיינו בקעמפ וויינטרויב, ניגשו אלי אברכים וביקשו שיפתחו קריה, אי אפשר לחיות בעיר כשמשלמים אלפי דולרים לחור קטן, וזה לא משהו שלוקח כמה דקות לחשוב ומחליטים, זה המון המון תפלות ובקשות, ואחרי תקופה ביקשתי משבתי שיקנה פה את השטח הראשון בליבערטי,

חסדי השם שזכינו שפתחנו עוד בית הכנסת בקריה, מי יכול לעזור לי לספור באיזה בית כנסת אנחנו עומדים עכשיו בקריה, יש את הבית כנסת הראשון היכל הקודש בהאשקי, אחרי זה נפתח בית הכנסת אשר בנחל, ואחרי זה עצתו אמונה, אחרי זה מקור השמחה, אחרי זה פעולת הצדיק, אחרי זה ליקוטי מוהר"ן, ועכשיו חסידי ברסלב ירושלים, יש כאן שבעה בתי כנסת.

כל העולם עומד ומסתכל ולא מביין, עברו 3 שנים מאז שהקריה נפתחה, אנחנו עכשיו בשנה הרביעית, ויש כבר שבעה בתי כנסיות.

עכשיו אני רוצה לדבר לבחורים כמה מילים, אתם צריכים ללמוד 2 דברים משבתי, הראשון זה לעשות כל הזמן דברים טובים אף כשאין כלום, כי לשבתי אין, האם שמעתם פעם בקביעות מזווה שאומרים שלנגיד התורם אין כסף? אז אני מספר לכם שאין לו ואף על פי כן הוא עושה דברים טובים כל היום, והדבר השני זה שהוא משחק אותה גביר, וכפי שרבינו אומר שאין את מי לקנא, רק במי שנראה כאילו הולך לו טוב אפילו שלא הולך לו טוב, ולכן כששבתי משחק את המשחק ונראה שהולך לו טוב, יש מה לקנא בו, ותלמדו ממנו את 2 הדברים האלו, תמיד לעשות דברים טובים ושתמיד יראה כאילו הכל טוב.

אני חייב לו הכרת הטובה, הוא תמיד עמד לימיני, פעם הראשונה שפגשתי אותו היה לפני 13 שנה, כשנולד בני היקר נחמן נתן שהיה לו בר מצוה עכשיו בפסח שני, ואשתי הלכה אז לבית ההחלמה אשת חיל בקרית יואל, הגבאי ר' יואל ביקש שאני יבוא לבית

היה במוצאי שבת? גם שבת, שבת אחר, ר' שבת דוד הגבאי, אברך יקר שסיים מאה ואחד פעמים משניות, ואני גם גאה עם שבת שלנו, ר' אברהם שבת, שהוא לא נכנס למיטה לפני שהוא מסיים את השיעורים כסדרן, תמיד אני רואה אצלו את הספרים מוכנים, ואת זה תספר, כי זה החשבון בנק האמיתי שלך, חומש, משניות, גמרא, מה עוד השיעורים שלך, תהלים, עצתו אמונה, אולי הכלכלה חלשה עכשיו אבל זה ישתפר ויהיה עוד ספרים.

יש לי תמונה חרוטה בראש שלא יוצא לי מהראש, אני זוכר קיץ אחד ששבת עבד כל כך קשה, זה היה בקעמפ הערנפעלד, זה היה כאן באיזור ליבערטי, הוא חזר מהעבודה בשעה 2 לפנות בוקר, ישבנו עם הבחורים, ורואים את שבת חוזר מותש מהעבודה, והעינים שלו נדבקות, אבל הוא לא הולך לישון, הוא חוזר עם חבילת הספרים שלו ואומר שלא יכול ללכת לישון לפני שהוא מסיים את השיעורים שלו, מה זה אומר הוא לא יכול ללכת לישון? כפשוטו וכמשמעו, הוא לא יכול, כל עוד שלא למד את כל חבילת הספרים, זה העשירות האמיתית.

מוהרא"ש עשה מאיתנו קהילה עשירה מאוד, אברכים עובדים מאוד קשה, אבל הם חייבים את הספרים שלהם, הגבאי של מקור השמחה ר' נחמן נתן נמצא פה, בא תעלה, אני רוצה שהבחורים יראו מי באמת חשוב אצל ראש הישיבה, הייתי אצלו בבית לאחרונה הוא סיים מאה ואחד פעמים משניות, ואמרתי לו שלא ימשיך לספור מאה ושתיים, אלא את זה ישים בצד, ויתחיל להתחלה, שבוע שעבר הוא ניגש אלי ואומר לי שהוא סיים משניות לראשונה, כי זה כבר היה בחשבון החדש, והוא גם אברך שעובד קשה כל היום, ולא הולך לישון לפני שמסיים את הלימודים שלו, איזה עשירות.

ברוך, בא תספר מה היה בתשעה באב עם הדיין מקרית יואל, הגאון הגדול ר' געציל בערקאוויטש שליט"א, ברוך שאל אותו אם

והוא ציית, הוא היה מאוד מיוחד, כי זה היה נראה ממש כמישהו שלוקח את הכסף וזורק לאשפה, קנה דונמים אחרי דונמים, בלשון חז"ל זה נקרא הניח מעותיו על קרן הצבי, שם את הכסף על צבי שבורח, וכולם צחקו על שבת, גם בהיכל הקודש צחקו עלינו שלא יהיה קריה...

- וברוך השם עכשיו זכה שבת שבנה את הבית כנסת, ובנה כאן מקוה מפוארת, אני מקווה שבעזרת השם תוך שבועיים - שלש, יהיה אפשר להתחיל להשתמש במקוה, ומיניתי 3 אברכים חשובים, מתלמידי הישיבה, שיהיו כאן הגבאים, הערשי, יוסי, ולייבי, הם יודעים מה רצוני, והם אנשים מיוחדים שיודעים איך להסתדר עם אחרים, זה לא חוכמה להיות גבאי ולגרש אנשים מהבית כנסת, חייבים הרבה חכמה להיות גבאי, אני מקוה שהשוכרים כאן לא כועסים שלא מיניתי אותם, כי הייתי חייב למנות רק מישהו שקנה כאן דירה ולא נמצא בשכירות, הגם שאף פעם לא יודעים איפה יהיו, אפשר לקנות דירה כאן ובסוף לדור במקום אחר, אבל שוכרים בדרך כלל עוברים ממקום למקום, וקשה להחליף גבאים כל יום, הם גבאים חשובים, והם בעז"ה יעשו כאן את רצונו של מוהרא"ש, ידאגו שלא ידברו בתפלה, ושיהיה לכל אחד נחמד ונעים בבית מדרש.

- בחורים יקרים, אתם רואים את כל הבתים שבונים כאן, זה מיועד עבורכם, מיועד לחתנים הבאים שרוצים לבוא לגור כאן, בעיר כמעט אי אפשר לחיות עם המחירים שרק עולים שם, בחורים תסתכלו מה מקבלים כשנשארים אצל רבינו ומצייתים.

- עכשיו יום שני בערב פרשת עקב, הצ'רטור יוצא כבר עוד מעט בשעה 10:50 ועכשיו השעה 9:30 חייבים לרוץ לשער, בעוד ששה שבועות, ואנחנו חייבים להתחיל להתכונן טוב לרבינו, בואו לפחות נסיים פעם אחת משניות לקראת הנסיעה לרבינו, נתחיל היום מאימתי קורין את שמע בערבית.

- אני כל כך גאה באנשי שלומינו, ראיתם מה

פעם לא לובש את זה, כי יותר קל לך שהידים שלך יהיו קרות מאשר לסחוב איתך עוד פריט לבוש, אני לא אומר ח"ו לריב עם האמא, ככה נהוג החתן קונה הכל מא' עד ת', אני אומר לכם שהכל מיותר, ויש דבר אחד שהוא חובה בבית יהודי, ספרי רבינו .

מיד כשחוזרים הביתה לעיר, יש 5 חתונות, מרדכי לייב מתחתן ביום ראשון, שלום ביום שני, וביום שלישי יש 2 חתונות, יוסי וארי, נצטרך לסיים מהר בישיבה כדי ללכת לשמח אצל יוסי, וביום רביעי יש את משה לייב, תזכרו לקנות את ספרי רבינו, ליקוטי מוהר"ן שיחות הר"ן, וכו'.

פעם היו חסידים שהקפידו שלא להיכנס לבית שאין שם נועם אלימלך, ככה שמעתי מסבא שלי שאמר שהרה"ק מבעלז לא נכנס לבית שאין שם נועם אלימלך, למה שלא יהיה לאברך סט זוהר בבית, זה מביא קדושה, למה ריהוט מכניסים בבית וסט זוהר לא מכניסים, רבינו אמר שבגרמניה מגלחים זקן ויש שם השכלה כי אין שם את ספר הזוהר.

אמשיך במה שרציתי להגיד את הלשון שבליקוטי מוהר"ן, בחלק ב' סימן ז': מי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים, יודע שישראל רחוקים לגמרי מעון, ואין עון שייך להם כלל וכלל. וא"כ מהיכן מגיע זה שיהודים נופלים לעבירות, כי הם רעבים לתורה, יש אנשים ששותים אלכוהול ולא יכולים להיגמל מזה, כי הנשמה בפנים רעבה, אם תתן לו תפילין ושחרית מנחה מעריב, עם קצת גמרא ומשניות, הוא לא יחפש עבירות, זה ירגיע וישקיט את רעבונו.

החתנים סופרים את הימים שנשארו להם לחתונה, ואנחנו סופרים את הימים עד שנגיע לרבינו לראש השנה, זה מאוד קשה הנסיעה, אבל ר' נחמן טולטשינער בסוף ימיו כשהיה לו כל כך קשה להגיע לציון רבינו, הוא אמר לאנשים שלו, תתפסו בשק העצמות הזה, תשימו על העגלה, ותביאו אותי לרבינו.

היה לי סבא ר' משה ראטה, הוא קיבל אירוע מוחי, והיה משותק, והוא שילם הרבה כסף

מותר לו בתשעה באב להגיד משניות, כי זה בין כה לא נחשב ללימוד, הדיין עונה לו: תפסיק כבר עם הסיפורים שלך, זה מאה אחוז שיוצאים בזה מצוות לימוד התורה.

אתם יודעים כמה בחורים ואברכים היו נשארים בלימוד התורה ובחיי אמת אם היה להם דרך הלימוד, אנשים היום עסוקים בלעשות כסף, ובפנים הנפש בוערת, הם לא יודעים מה זה, והאמת היא שהנשמה זקוקה לאוכל, היא צריכה תורה ותפלה, והבן אדם לא יודע מה יש לו, ובמקום זה הוא הולך ועושה עבירות, אנשים לא רוצים לעשות עבירות הם לא רוצים להיות רעים, הם רק לא חושבים הם יכולים ללמוד.

יש לשון שרבינו אומר על זה בליקוטי מוהר"ן, עוד אין פה ליקוטי מוהר"ן? אוי ואבוי, איך אפשר בית כנסת ללא ליקוטי מוהר"ן, אני יודע את זה בעל פה, אבל לא יכול להיות שיהיה בית כנסת ללא ליקוטי מוהר"ן, מישהו שואל את מוהרא"ש שבצוואת ר' יהודה החסיד כתוב שזה סכנה לסגור חלון, נהוג להשאיר חור קטן, ומישהו שואל אותו מה לעשות אם להקפיד על זה, מוהרא"ש עונה לו בשו"ת ברסלב, וככה הוא אומר לו: נהוג להקפיד על זה אבל אם יש לך ליקוטי מוהר"ן בבית לא יהיה אצלך היזק. זה לא שיחה ממוהרא"ש, זה תשובה שנפסקה בשו"ת ברסלב, אני לא אומר לעשות את זה לכתחילה, אבל תראו מה זה הספר ליקוטי מוהר"ן, זה ספר שישמור עליך.

כל החתנים תדעו שכאן ברחוב זה, יש חנות ספרים, ותזכרו לקנות ליקוטי מוהר"ן כשאתם קונים את כל הדברים לבית, כשהמוכר של הבגדי שינה אומר לך ש'נהוג' לקנות חמש מכל סוג, כי הרי בין כה אבא שלך משלם את זה, חמש בעקיטשעס, וחמש זוגות נעליים, אני זוכר כשהייתי חתן היה רשימה מה לקנות והיה כתבו חבילת ממחטות אף מבר, עדיין לא השתמשתי בזה, אם יש חתן שצריך את זה יכול לבוא לקחת את זה ממני, חתנים קונים כפפות, תסביר לאמא שלך שאתה אף

איך להסביר לכם על התקופה של הישיבה בהתחלה, היה לי אז כמה מלמדים ולא היה לי מה לשלם להם, מסוכות עד פסח לא נתתי להם כלום, אמרתי להם שאני לא אכעס אם הם ילכו, אבל אני מבטיח שבצעז"ה בפסח אביא להם את המשכורת לחצי שנה, באותה תקופה אי אפשר היה לסיים את הבניה בסקילמאן, ואשתו של ר' אברהם משה אמרה לו, שהיא לא צריכה את התכשיטים, הם מכרו את התכשיטים שלה כדי לשלם הוצאות הבניה של הישיבה, ובאותה תקופה אשתי שברה את הרגל, וקיבלה מהביטוח 35 אלף דולר, מה שנשאר אחרי מה שהעו"ד לקח, ואמרתי לה שמגיע הקיץ ואין מזגנים בישיבה, בחורף ישבנו עם תנורים קטנים, ואני לא יודע מה לעשות לקראת הקיץ, אולי אפשר להשתמש בכסף הזה, היא אמרה שאפשר בינתיים להלוות את זה לישיבה.... קצת להסביר לכם על התקופה, אותם תנורים מכרנו אחרי זה במקום שמוכרים יד שניה, כדי לקבל עוד כמה דולרים להמשיך את הבניה.

שכתי בנה את הישיבה, והעובדים שלו ישנו שם, והגיע סוף שבוע והיה צריך לשלם להם, ואמרתי לו שאין לי, ושכתי הוא איש פלא, מעניין איך הראש שלו עבד, הוא אומר לי שיש לו עשרים אלף דולר בצד מהחתונה שלו, טמון בקופסת נעליים, והוא יכול להלוות את זה ולשלם בינתיים לעובדים, אני לא הבנתי בדיוק מה הוא אומר, כי אני אין לי כסף ועל סמך מה הוא מלווה לי, בקיצור חתמנו שטר הלוואה ושילם להם, הגיע שבוע הבא ואין שוב מה לשלם...

יום אחד אומר לי שכתי שזהו זה, אין לו דרך לשלם להם, אין לו יותר כסף בקופסת נעליים, ואי אפשר להמשיך את הבניה, הלכתי למוהרא"ש ואמרתי לו שהאברך שעוזר לי הולך לעזוב אותי ולהשאיר אותי על המים, ואני בצרות, מוהרא"ש ביקש ממני שאקרא לו, באתי יחד עם שכתי למוהרא"ש, הגענו לבית מדרש, ומוהרא"ש מחייך אליו והולך איתו ליד העמוד, אני יספר את המילים שאני

לגיבור שיסחב אותו כל יום ויוריד אותו למקוה ויטבול אותו.

- פעם אחת נסעתי לאומן, ראיתי שם אחד מהמשפיעים בברסלב, היה עם מחולל חמצן וכל המכשירים, וככה הוא הלך לרבינו, זה נסיעה מאוד קשה, בפרט בשנה זו, אבל ככה היו נוסעים לרבינו, ואל תתייחסו לכל הפייק ניוז, שאומרים שיחסמו את הגבולות, וגם תדעו שזה לא דרך לעשות את מה שעשו לפני כמה שנים, שיצאו חודש לפני זה לאומן, רבינו לא רצה שישאירו את האשה והילדים חודש שלם לבד.

- יצחק אמר לי היום בדרך - שיעור, שהוא עכשיו שילם שבע עשרה וחצי אלף דולר רק לכרטיסי טיסה, הוא נוסע עם 6 ילדים, וזה עוד לפני המיטות, ולפני פדיון נפשוהמושבים, וכו', והוא אומר שזה יותר זול מלשלוח ילד אחד למטפלים.

- כשאבא מקבל טלפון מהישיבה שמוכנים שהבן שלו ימשיך ללמוד בישיבה בתנאי שיהיה לו אברך בבוקר ואברך בצהריים, ועוד מלווה, ועוד מישוהו שיקבור אותו ויבייש אותו, הוא מבין מה מרויחים כשנוסעים לרבינו, היה כאן בחור שאבא שלו אמר שהבן שלו עלה לו 150 אלף דולר טיפולים עד שהגיע להיכל הקודש, הטיפולים שם לא עזרו כלום, וכשהגיע לכאן לא עלה לו כלום, וב"ה התחתן וקנה לעצמו בית, ואם ככה, יצחק צודק ששבע עשרה אלף דולר זה זול.

- כל השטח הזה כאן רציתי לקנות לישיבה, והבאתי 50 אלף דולר דמי קדימה, אבל היה כאן כזו חורבה שהבנק לא רצה לתת משכנתא, והגיע זמן סגירת חוזה והייתי צריך להביא חצי מיליון דולר, וראיתי שמתקרב הזמן, אמרתי לשכתי, לי אין את הכסף, תביא לי את החמשים אלף דולר, ותמשיך את העיסקה, ותבנה כאן בנינים יפים, ואחרי זה תתרום את הבנינים לישיבה... למה אני צריך סתם לעבוד קשה, והוא הסכים, תלמדו ממנו לעשות דברים טובים.

- אספר לכם עוד סיפור יפה, אני לא יודע

כבר מלאים ב"ה בנחת, הנכדים וכו', שבתי עוד מעט זה יקרה בעז"ה.

אני מבקש מכל המתפללים כאן להקשיב לגבאים, ולראות שיהיה כאן שלום, היה לי סיפור יפה עם הגבאי ר' מנשה מבארא פארק, ואומר שצריך לעזור לאחד המתפללים, אני לא יכול לספר מה, אבל אני כל כך נהנה, זה גבאי, גבאי שדואג לאחרים, רואה מי חסר, רואה מה עובר עליו, מביץ מה קשה לו בבית, דואג לו לעבודה, אני מקווה שיהיה כאן מנין מנחה מעריב כל לילה, ויהיה כאן שיעור דף גמרא, יוסי בעז"ה חדש ימינו כקדם, תגיד את השיעור, ותשאל את האברכים מי רוצה להגיע לדף.

בויליאמסבורג עד היום הבן שלי ר' אלחנן נתן את השיעור, וכל הזמן הוא אמר לאברכים תבואו לדף, ניסה לעשות מעניין, עם איזה בדיחה, או חדשות, אולי כעת אני יתחיל לתת את השיעור בויליאמסבורג כדי שהציבור יגיע למנחה מעריב, צריך שיהיה נעים ונחמד, אבל לא ח"ו מקום לעשן וכדומה, שחרית עדיין אי אפשר לעשות כאן כי צריך ציבור מאוד גדול שישאר מנין קבוע, לאנשים אין סבלנות בבוקר לחכות עד שיהיה מנין, כי מאוד ממהרים.

שבתי כותב עכשיו ספר תורה אצל הגבאי החשוב בירושלים ר' יצחק שמואל, ובנתיים הערשי הגבאי כאן כבר השיג ספר תורה להשאלה, ר' יצחק שמואל רוצה להגיע לכאן לחג השבועות הבא, זה יחול בימי רביעי וחמישי, אולי נעשה את ההכנסת ספר תורה כאן, נראה יש עוד זמן להחליט.

יש היום סטייל שהגבירים כותבים ספר תורה, אבל מי שבאמת מסיים את התורה ולומד בה יש לו את הזכות להביא ס"ת, האמת שזו הדרשה שהכנתי להכנסת ספר תורה אבל כבר אמרתי את זה עכשיו, אני רוצה שתביאו לי מישהו שמכניס ספר תורה וכבר סיים ש"ס, ומסיים בכל שנה את חמשה חומשי תורה, שבתי כבר סיים 13 פעמים ששה סדרי משנה, זה מעניין יותר מכל דבר אחר.

זוכר מה מוהרא"ש אמר לו: תסתכל טוב, וכי אני יגיד לך שתמשיך לעבוד לישיבה בלי לשלם? אני לא יכול להגיד לך את זה, אבל אם תמשיך את העבודה ותסיים ולא תברח, יחכה לך דברים מאוד יפים.

שבתי חושב שהדברים היפים זה מה שהוא רואה עכשיו בקריה, אני אומר לך שאנחנו עוד בחלק הדברים של מוהרא"ש, 'שלא תברח', אחרי זה בעז"ה יהיה לך באמת דברים יפים.

אנשים חושבים שדברים יפים הכוונה לקרטונים של זהב, אני יגיד לך מה זה דברים יפים, עוד מעט תיכנס אלי כמו הסיפורים של פעם, שהגיע ראש הקהל לראש הישיבה וביקש בחור לבת שלו, ככה תיכנס ותבקש בחור לבת שלך, ותראה המון נחת, ויגיעו הנכדים, דורות ישרים, אי אפשר בכלל להסביר את זה, השכן שלך יואלי עכשיו עשה שידוך ראשון, וזה גורם לי להיזכר איך אני הייתי נרגש כשעשיתי שידוך ראשון.

ילד חושב שאחרי הבר מצוה יהיה וואו, והנה עובר האירוע וכלום, וכנ"ל עם בחור שחושב על חתונה, אני זוכר כשנסעתי הביתה מהחתונה שלי שהיה בקונקורד פלאזא, היום יש את המכולת 'הצלחה' במקום הזה, והנהג שלקח אותי היה הבודחן בחתונה, ואני יושב שם עם הכלה וחושב לעצמי הרי אני הכי מאושר בעולם כי התחתנתי, והרי הנהג הזה גם נשוי ובכלל לא נראה לי שהוא מאושר בעולם, האם יבוא יום וגם אני אראה ככה, התחילו לי דפיקות לב ופחדים, וב"ה שבזכותו של מוהרא"ש אני לא נראה כמו האחרים, ואני מאוד מאושר, ואפילו יותר מהחתונה, ואז אחרי זה כשיש ילד איזה שמחה ואושר, ואחרי זה כשהילד כבר אומר אבא, איזה התרגשות, ואחרי זה כעושים חלאקה, אני לא יכול לתאר מה זה, שהילד מתחיל א' ב' ואחרי זה כשמסיים תהלים, ומי מדבר כשהילד נעשה בר מצוה, חשבתי שלא יכול להיות יותר מזה, אבל השמחה הגדולה ביותר והנחת הגדולה ביותר שיכול להיות, זה כשמתחילים לחתן את הילדים, אחרי זה

מזוזה, ד' יעזור שיהיה כאן שלום בבית מדרש, תאהבו אחד את השני, ד' יעזור שנוכל כולנו להגיע לרבינו הקדוש לראש השנה, צריך לעשות הרבה תפילות, שנגיע ושכל החבילות יגיעו.

הולך להיות הפתעות באומן, הנחת אבן הפינה... אסור לי עוד לדבר על זה, כי קודם צריכים לסיים את קמפיין אנשי חיל, כל המיטות תפוסות השנה, ואין מקום לשנה הבאה, ולכן חייבים לעשות הנחת אבן הפינה, אני רואה שאתם כבר לחוצים שתצטרכו לשלם עוד כסף, תהיו רגועים כי אתם כבר נתתם על הבנין הקודם, הילדים שלכם ישלמו על הבנינים הבאים.

ותקחו משניות וגמרא ותתחילו לגרוס, תתכוננו לנסיעה של רבינו, אני מזמין אתכם עוד שבועיים, ביום שני שופטים יש סיום מסכת גיטין, ומתחילים מסכת קידושין, וביום רביעי פרשת וירא מסיימים קידושין נעשה סיום חצי ש"ס, חושבים אולי נעשה את השבת התוועדות או בפרשת וירא או בפרשת בשלח, כי בפרשת וירא יש את סיום חצי ש"ס, ובפרשת בשלח יש את היארצייט של מוהרא"ש, אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו להתקרב לרבינו.

• צריך הרבה תפלות כעת, אנחנו מחפשים בנין לתלמוד תורה, אין מקום, שבתי אני לא רגוע מזה, אני כל היום מבקש על זה מהקב"ה, דברתי היום עם ההנהלה בבית ספר, הם אומרים לי שחייבים 12 כיתות לשנה החדשה, רק לאחרונה התחלנו את הבית ספר עם 12 בנות, וזה גדל ל 12 כיתות, כשנתפלל אנחנו נמצא ב"ה.

• לייבי, שמעתי בשם אמא שלך שאתה התפללת שראש הישיבה לא ימנה אותך לגבאי, החלטתי שרק בגלל זה אתה ראוי להיות גבאי, כי אלו שנדחפים ורוצים להיות גבאי הם לא ראויים.

• כשראינו אותי שאלו אותי אם ידעתי מראש שכל זה יהיה, ואמרתי לו שכשפיטרו אותי במוסד שעבדתי מקודם, היה לי תוכנית להיכנס לכולל לשבת וללמוד, הדבר הקשה ביותר שהיה לי שמוהרא"ש אמר לי לפתוח ישיבה, אם הוא היה אומר בצורה ברורה זה היה יותר קל כי הוא אמר, אבל הוא אמר את זה בצורה כזאת שאתה תבין שזה רצונו, אבל לא אומר ברור, זה היה כל כך קשה, חשבנו קודם לפתוח ישיבה בניו ג'רסי...

• אנחנו עוד לא בחנוכת הבית כאן, יש לשבתי עוד הרבה תוכניות, בינתיים זה רק קביעת
