

בעזרת השם יתברך



ספר
אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל

דברות קודש שזכינו לשמוע מפי
ראש הישיבה שליט"א בשבת
קודש בבוקר בעת שיעור פעולת
הצדיק פרשת בלק

יוצא לאור על ידי
"קרן הדפסה היכל הקודש"



לקבלת הספרים והקונטרסים:

היכל הקודש צפת
Heichal Hakodesh Tzfas
קרית מאור חיים
058-321-0705

היכל הקודש
ירושלים
Heichal Hakodesh
Jerusalem
רח' ר' נחמן מברסלב 15
052-764-4664

היכל הקודש ביתר עילית
Heichal Hakodesh
Beitar Illit
רחוב החווה מלובלין 58
052-767-4285

היכל הקודש בני ברק
Heichal Hakodesh
Bnei Brak
רחוב יהודה הלוי 4
052-760-5715

היכל הקודש יבנאל
Heichal Hakodesh
Yavne'el
רחוב דרך ההר
052-716-3184

היכל הקודש בית שמש
Heichal Hakodesh
Beit Shemesh
רחוב ריב"ל 6
050-419-9751

www.BreslevCenter.com

ברסלב סנטר

לשמועת השיעורים באידיש, בלשון הקודש ובאנגלית
מהראש ישיבה שליט"א התקשרו:

קואל פון חיווק
לנשים
079-704-0069

קול
ברסלב
079-704-0066

חיווק יומי

לקבלת החיווק היומי

rabbirothhebrew@gmail.com

RABBIROTH.ORG

לתרומות עבור הוצאות הדפסת הגליונות
נדרים פלוס על שם היכל הקודש
ירושלים/בני ברק/צפת/בית שמש



שבת קודש פרשת בלק, שנת תשפ"א לפרט קטן בבוקר לפני
התפילה המשיך ראש הישיבה שליט"א את השיעור בספר
הקדוש פעולת הצדיק, סימנים תשעג, תשעד, תשעה, תשעו.

סימן תשעג.

יום א' כ"ב בתמוז: חזר רבי נתן לעיר נעמרוב והכין לעצמו שם דירה,
כי חותנו הגאון הצדיק רבי דוד צבי נפטר ביום שני, י"ט באייר, וחמותו
וזוגתו כבר רצו לחזור עמו מעיר מאהלוב לעיר נעמרוב. ונסע רבי נתן לעיר
מאהלוב להביא את זוגתו ואת בנו לדירתו החדשה שבעיר נעמרוב.

סימן תשעד.

אחר תשעה באב: הגיע רבי נתן עם משפחתו לעיר נעמרוב. ושמח
מאד, כי עכשו יהיה סמוך אל רבנו ז"ל ויזכה לשמע תורתו ושיחותיו.
וכן היה, שנסע אז כמעט בכל שבוע אל רבנו ז"ל ושמע מה ששמע, וזכה
לרשם על הכתב אשר תהלה לאל מחיים עד עכשו את כל הקוראים דבריו
ועוד יחיו את כל העולם כלו, כשיתגלה אורו הגנוז של רבנו ז"ל בעולם.

סימן תשעה.

ראש חדש אלול: נגמרה הדפסת הלקוטי מוהר"ן הקדוש והנורא בעיר
אוסטרהא. והביא רבי יעקב ממעדוודיבקע את כל הספרים אל עיר ברסלב
אל רבנו ז"ל. ושמח רבנו ז"ל מאד מאד. ובשעת מעשה עמד אז אצלו רבי
נתן, ענה ואמר לו רבנו ז"ל בזו הלשון: "דוא זאלסט נאך זיין אין דער מרה
שחורה? דוא ביסט מחויב משונה פרייליך צו זיין" ואמר לו: "דו זאלסט
זיך לאזן אראפ ווארפן? מיט דעם קענסטו זיך נישט מחייה זיין דאס דוא
האסט א גרויסען חלק אין דעם ספר! , ואמר: "שכל הספר הוא שלך, שאם
לא היית, לא היה הספר בעולם". והסביר לו הדבר, שכן הוא, שכל הספר
נעשה על ידו, (כי על-ידי השתוקקותו, שהיתה לו תמיד לשמע תורה מרבנו
ז"ל, וכן על-ידי שהיה נזהר לרשם הכל על פני הכתב - על-ידי-זה נשאר

ספר מרבנו ז"ל). ואמר לו רבנו ז"ל: "מעט אתה יודע מעצם מעלת גדלת הספר וקדשתו ויותר מזה ראוי לך להאמין בעצם מעלת גדלת הספר הזה בשעה שיתגלה על-ידי מי שיתגלה", (הינו על-ידי משיח, שיהיה מיוצאי חלציו).

אמר ראש הישיבה שליט"א: מה שרבינו אמר שמשיח יהיה מיוצאי חלציו, אין הכוונה רק לנכדים, רק הכוונה הוא גם על תלמידים, כי תלמידים גם נקראים צאצאים (רש"י במדבר ג, א).

רבינו אמר לו: "הלא נדפסו אלף ספרים, וכל ספר בא ליד כמה אנשים", הינו שראוי לו להחיות את עצמו, שזכה לזכות את הרבים בזה בספר נורא ונפלא כזה.

אמר ראש הישיבה שליט"א: כאן רואים עד כמה צריך להתחיות עם הפצה. כשמוהרא"ש זכותו יגן עלינו סבל מהתקף לב לא עלינו, מאוד רציתי להיכנס אליו, אבל לא ידעתי אם מותר לי להיכנס בכזה מצב להפריע לו, אחרי שלא נכנסתי זמן ממושך הרגשתי שאני לא יכול יותר לחכות כל כך הרבה זמן לא להיות אצל מוהרא"ש, אזי נכנסתי למורא"ש יחד עם עוד מספר חברים, ומוהרא"ש דיבר איתנו מהפצה, באמצע שאל מוהרא"ש: "כמה קונטרסים הרי מתגלגלים לאשפה? מאוד הרבה אנשים מחפשים את הספרים האלו ומגיעים דרכם אל השם יתברך!".

כשמוהרא"ש ביקר לראשונה בבית הדפוס בויליאמסבורג הוא היה מאוד שמח, על פניו היה נסוך חיוך מיוחד, והוא אמר: "רבי נתן היה הרי מתחיה אם היה לו כזה בית דפוס".

אדם צריך לעשות חשבון: 'איך הייתי נראה לפני שהתקרבתי לרבינו? מה היו המחשבות שלי? אני הרי תמיד חשבתי משטויות, אם נותנים לי מספיק כבוד או לא... ועם ספר אחד קטן כל חיי השתנו, כל מהלך מחשבותי ורעיונותי איך לחשוב - הכל השתנה אצלי לטובה, אז אני רוצה שעוד אנשים ידעו מהעצות המאירות של רבינו, שגם הם יוכלו להצליח

בחייהם.

[וגם שלא בפני רבי נתן דבר רבנו ז"ל עם כמה אנשים מאנשי שלומנו, שיש לו חלק גדול בהספר טאקע גאר (באמת לגמרי). ואמר רבנו ז"ל לאנשי שלומנו, שראוי להם להחזיק לו טובה, כי אם לא היה רבי נתן עוסק בזה, לא היה נשאר אפילו עלה אחד מספריו. אחר־כך ענה ואמר: "כל אחד מכם, יש לו חלק גדול בתורה שלי (עין לקוטי־מוהר"ן חלק א', סימן יג, שהתורה נעשית מהמקורבים, שבאים אל הצדיק, עין שם). אבל לרבי נתן יש חלק גדול מאד בזה, אתם יודעים זאת, שאם לא הוא, לא היה לכם אפילו עלה אחד מהספר!" ואמר בזו הלשון: "ווען ניט ער, וואלט איר ניט גיהאט א בלעטיל שמות" (אם לא הוא, לא היה לכם אפילו דף אחד של גניזה שמות).

סימן תשעו

ואחר־כך התחיל רבנו ז"ל להפליג מאד מאד בשבח ספרו הקדוש ואמר: "ה'עולם' לא טעמו אותי עדין, אלו היו שומעין רק תורה אחת, שאני אומר עם הנגון והרקוד עולה, היו כלם בטלים בבטול גמור, הינו כל העולם כלו אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם - הכל היו מתבטלין בכלות הנפש מגדל עצם התענוג המפלא והמפלט מאד מאד". [מוהרא"ש זכותו יגן עלינו מסביר כאן באריכות ובבהירות את ענין זה. עיין להלן א] ודבר אז שיחה ארכה ממעלת תורתו הקדושה ואמר, שלוקח את התורה שלו ממקום שלא לקח אף אחד. ובתוך דבריו אמר בזו הלשון: "זייא זאלין מיך הערן איין תורה מיט דעם נגון און מיט איין טאנץ, וואלט די גאנצע וועלט אויס גיגאנגען!" וחזר ושאל: "וואס האב איך גיזאגט?" (מה אמרתי?) והשיב לו רבי נתן, שאמר ככל הנ"ל. ואמר לו רבנו ז"ל: "וואס מיינסטו (מה אתה חושב), אפילו חיות ועשבים וכו'".

אמר ראש הישיבה שליט"א: מהו התורה, הניגון והריקוד שעליו אמר רבינו: 'אם העולם היה טועם אותו הם היו נאבדים מרוב תענוג'? זה עולה על דברי רבינו המובאים בליקוטי מוהר"ן (חלק א, סימן סד): "ממלא כל עלמין

וסובב כל עלמין, אין שום מציאות מבלעדיך יתברך כלל, וכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם", שמוהרא"ש חיבר על מילים אלו ניגון מיוחד, ואם העולם היה שומע זאת עם הניגון היו כולם נמסים אל מול התענוג הערב הזה, כי אין שום תענוג יותר גדול מזה שאדם מחדיר בעצמו את האמונה הקדושה והברורה שאין שום דבר בעולם מלבד השם יתברך, וכל העולם כולו חתיכת אלוקותו יתברך.

ישנם הרבה ספרים בעולם אבל ישנם ספרים מסוימים שבעת שלומדים בהם מרגישים משיכה ללימוד, אי אפשר לעזוב את הספר מהיד, רוצים ללמוד זאת פעם, פעמיים ושלוש, לדוגמא, כשלומדים את הספר הקדוש 'זהר הקדוש' מרגישים משיכה חזקה לספר, אי אפשר לעזוב אותו מהיד, אפילו שלא מבינים כמעט כלום מהכתוב בספר, ואפילו הספר 'תיקוני זהר' ששם באמת לא מבינים כלום, על אף כל זאת מרגישים תענוג גדול בשעה שלומדים בהם, רואים שמתחבא שם סודות כמוסים.

כך זה גם עם ספרי רבינו, כששומעים את דיבורי רבינו, לומדים בספרי רבינו, נדבקים לזה ממש, רוצים ללמוד זאת שוב ושוב, אני לומד ברוך השם הרבה ספרים אבל הספר 'אשר בנחל' זהו ספר שאין כדוגמתו, זהו ספר שמושך מאוד ללמוד בו, מי שרק פותח אותו - מרגיש מיד טעם ענוג ומעודן.

אנשים לועגים על הספר 'אשר בנחל': "מה כבר כתוב שם 'תשמור שבת אז השבת תשמור עליך' או 'תניח תפילין ועל ידי זה תזכה לאריכות ימים', זה כתוב עוד פעם ועוד פעם..." אבל האמת היא שזה מה שאני רוצה לשמוע פעם ועוד פעם שאני 'אשמור שבת', ש'אניח תפילין', מאוד חשוב לשמוע תמיד חיזוק עבור 'פשטות היהדות' על אותן מצוות שעושים דרך קבע, כך מקבלות המצוות היומיות ערך בעיני האדם, המצוות מקבלות רעננות ועריבות.

השם יעזור שנציית לרבינו כך יהיו לנו חיים יפים, אמן.