

# גליון היכל הקודש

גליון שבועי יוצא לאור ע"י  
מוסדות היכל הקודש ברסלב ירושלים  
עתי"סדו ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע



## זמנים (ירושלים)

הדלקת הנרות.....14:06  
מוצאי שבת לר"ת.....05:08  
**שיעורים כסדרן**  
נ"ך.....משלי ה'ר'  
בבלי.....עירובין ל"ד  
ירושלמי.....שקלים ח'  
תוספתא.....גיטין ה'  
רמב"ם.....תפלה ג'

שעה 9, גליון 51 (465)

פרשת נצבים וילך, כ"ג אלול, אבות פרק ה' ו', שעת תש"פ לפ"ק

## מוהר"א ש מספר

### שנה טובה ומברכת

אנו עומדים עכשיו לפני היום הקדוש והנורא ראש השנה. בראש השנה נכתב לכל אדם מה שיקרה אתו בכל השנה. כל דבר שקורה לאדם במשך השנה, כבר נכתב בראש השנה. ולכן בראש השנה זה הזמן הנכון לנצל ולבקש הרבה להשם יתברך שתבוא שנה טובה ומברכת.

לצערנו שומעים כל כך הרבה טרגדיות שקורים כל השנה, כל אחד מתיגע בקשיים אחרים, אף אחד לא מלקק דבש בזה העולם. צריכים לזכר את זה טוב טוב כשמגיע ראש השנה, צריכים להכניס בראש שעכשו בראש השנה זה הזמן שאפשר לפעל את זה, אם ינצלו את ראש השנה כמו שצריך, יבקשו מהשם שהשנה לא נצטרף להתנגע כל כך הרבה, השם יתברך בטח יעזר שתגיע שנה טובה ומברכת, וישלל גזע מצרות ובעיות.

כשאדם עומד לפני משפט קשה, הוא יודע שהגורל שלו נמצא בידים של השופט, ולשופט יש את האפשרות להוציא גזר דין חמור, והוא יכול לשפוט את האדם בעונשים חמורים, או שהשופט יכול לרחם על האדם ולתת לו חנינה ולשחרר אותו לחופשי. האדם בודאי היה נופל לרגליו של השופט להתחנן לרחמים, שישפט אותו רק בדרך של טוב ורחמים.

בודאי היו מחפשים את העורך דין הכי טוב שיכול לדבר ולמצא חן בעיני השופט, והיו מבקשים מהעורך דין שיעשה את המרב שהוא יכול, שיעל אצל

<<<<<<

## ספור על הפרשה

### את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה

כל הלמודים היפים והמאירים שרבנו הקדוש למד אותנו, זה לא רק לפעם, ולא רק בשבילנו, רבנו הקדוש רצה שנמסר את זה הלאה והלאה, להחיות את כל היהודים בכל הדורות הבאים, כמו שהפסוק אומר השבוע: ולא אתכם לבדכם... פי את אשר ישנו פה... ואת אשר איננו פה (דברים כט, יג-יד). רבנו הקדוש אמר פעם בהתלהבות: "לילדים שלכם תודיעו מה שהיה כאן!" (שיחות הר"ן סימן רט). כי לרבנו הקדוש יש שפה לחזק את כל האנשים השבורים עד סוף כל הדורות.

ואת זה אנחנו רואים גם אצל דוד המלך (שמואל א-ב, כב, ב), שהיה סביבו ארבע מאות אנשים שבורים, אנשים ממומררים, שרדפו אותם בגלל החובות שלהם, ודוד המלך חזק אותם והרים אותם עד שהיו עשה אותם לצדיקים גדולים.

מה היה כל הסוד של דוד המלך? רק תפלה! כמו שהיו אומר בתהלים (קט, ד): "ואני תפלה" - כל כלי תפלה. כשאדם חזק בתפלה הוא כבר בן אדם אחר לגמרי, ועקר התפלה זה פשוט לדבר אל השם בשפת אם, כמו שרבנו אומר (שיחות הר"ן סימן רכט): "שבתחלה זה היה עקר התפלה, מה שהיה כל אחד מדבר מה שבלבו לפני השם יתברך בלשון שהיו מדברים בה, וכזה הוא קים מצות עשה מן התורה של תפלה (תפנית דף ב ע"א), ורק אחר זה כשאנשי כנסת הגדולה ראו שהולך להיות גלות ארוך, הם תקנו את נסח התפלה, שכולם יתפללו את אותה התפלה של פועמים ביום, כדי שלא נשכח מתפלה (פמבאר ברמב"ם תחלת הלכות תפלה), אבל אפילו היום עדין עיקר השלמות זה לבקש מהשם כל דבר שצריכים לא משנה דבר קטן או דבר גדול, את הכל צריכים לבקש מהשם".

ידוע שהרב הקדוש ר' פנחס מקאריץ זכותו יגן עלינו היה גדול מאד, רבנו הקדוש שבח אותו מאד (עין חיי מוהר"ן סימן תקנ"ג), פעם אחת תלמידיו הבחינו שהוא אומר משהו בסוף שמונה עשרה ב'אלקי נצור' הם הטו אצן... ושמעו אף שהרבי מתחנן אל השם יתברך: "רבנו של עולם! תחזיר לי את העוזרת, אני כבר לא יכול לסבל את זה". ואחר כך הוא סים שמונה עשרה; מאחר יותר התישבו התלמידים וחשבו לעמק, הרי אצל רבי פנחס יש יחוד בכל דבר שהוא מדבר, אז מה יכול להיות הפרוש למלים "תחזיר לי את העוזרת", תלמיד אחד אמר: "אולי זה כנגד השכינה..." תלמיד אחר אמר פשוט אחר, וכך הם נסו לחשב לפי הגימטריה, לאיזה שמות ויחודים הרבי יכול היה לכוון, אבל זה לא היה תואם פראוי... הם היו תלמידים פשרים והתישבו בדעתם ונגשו ושאלו לרבי בעצמו בדרך ארץ: "אנו הרי רוצים ללמד הכל מרבנו, אולי יכול הרבי להסביר לנו מה הפשוט של המלים? אולי השכינה עכשיו במצב של שפחה, ורבנו בקש מהשם יתברך שיחזיר את השכינה?!", אז הוא התחנן ואמר להם: "לרבנית הייתה עוזרת שברחה, והיא התלוננה בפני, שאין לה פח להסתדר לבד עם כל כך הרבה עבודה בבית, ושאררה להחזיר אותה, ולכן פשוט בקשתי את זה מהשם יתברך...!"

רואים מהספור, אף שהצדיק מבקש כל דבר קטן מהשם, אלא שהחסידים לומדים על זה כל מיני פשטים, הם לא קולטים שלבקש מהשם בפשטות זה הגדלות הכי גדולה של הצדיק.

קרה פעם שנקרע קצת בגד של רבי נתן זכותו יגן עלינו, הוא היה אז עני מרוד, ולא היה לו כסף לקנות חדש, אמר לו רבנו הקדוש: "תבקש מהשם ויהיה לך בגד

<<<<<<

## פנינה טובה

תשובה זה לא אומר שצריכים להיות בעצבות ומרה שחורה, זה לא נקרא לב נשבר. כפי שרבנו הקדוש אומר (שיחות הר"ן, סימן מא): "לב נשבר ועצבות - אינו ענין אחד כלל. כי לב נשבר הוא בלב, אבל עצבות הוא בא מן הסחול. ועצבות שהוא מהסחול, היא סטרא אחרת והקדוש ברוך הוא שונא אותה", הקדוש ברוך הוא שונא עצבות ומרה שחורה; כשאדם שרוי בעצבות אין לו שיכות עם הקדשה, והעצבות מביאה אותו לעברות החמורות ביותר.

שאלו פעם את רבנו ז"ל (נ"ס, סימן מב, רלא): "מה ההבדל בין לב נשבר לעצבות?" ענה רבנו ז"ל: "עצבות הוא כמו מי שהוא בכעס וברגז, כמו שמתרעם ומתלונן עליו יתברך חס ושלום על שאינו עושה לו רצונו. אבל לב נשבר, הוא כבר המתחטא לפני אביו ומבקש מהשם, רבונו של עולם רחם עלי", ובעת שרבנו אמר זאת הוא פנה עצמו מן האנשים שעמדו סביבו, והרים את ידיו והתחיל להתבודד: "רבנו של עולם, רחם עלי".

(עצמו אמונה נצבים ונלך תשי"ט)

# איך אני יכולה להסתדר עם אחותי הצעירה?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

אני מאד רוצה להודות לראש הישיבה, שנתן לי חיים נדשים, מוח נדש, פשוט קבלתי שכל! אני חיה עם אמונה, תפלה, והתבודדות, אני מדברת יפה בבית אל אבא ואמא, אני מציתת להם מיד, והם רואים מזה הרבה נחת. יש לי משהו שמאד קשה לי עם זה, יש לי אחות צעירה ממני, ואגיד את האמת - אני לא אוהבת אותה, אני לא אוהבת את האופי שלה, אני מחפשת תמיד לא להיות איתה ביחד, ולא לשבת לידה. אני לא יודעת מי מעצבנת את מי. במציאות אנחנו לא כל כך אוהבות אחת את השניה וזה מפרע לי מאד.

כל כך הרבה פעמים קבלתי על עצמי לדבר איתה יפה, לתת לה מה שהיא מבקשת ממני, לענות לה בצורה יפה, אבל זה קשה לי מאד. קשהיא מדברת אלי אני מתעצבנת כל כך מהר, אני צריכה להתאפק בכוחות ברזל כדי לדבר אליה יפה. וכשאני מדברת אליה בצורה יפה זה רק בגלל שאני עובדת על עצמי מאד קשה.

אני רוצה לקבל עצה, אני רוצה לדעת האם עוד אוכל לשבת ולשוחח איתה ביחד בצורה יפה כמו שתי חברות טובות.

יישר כח.

תשובה:

בעזרת ה' יתברך

יום ב' פרשת נצבים וילך, י"ח אלול, שנת תש"פ

קבלתי את מכתבך.

זה לא צריך להפריע לך שאת לא מסתדרת עם אחותך הצעירה. להרבה אנשים צעירים יש את ההרגשה הזאת; הם בורחים ממני המשפחה, מתעצבנים מהם. על פי רוב זה נובע מכך שחושבים שצריכים לשאת האחריות עליהם, מרגישים שעלולים לקבל בושות מהדבורים שלהם, מההתנהגות שלהם וכדומה.

אם תפנימי היטב שאינך נושאת באחריות איך שאחותך מתנהגת, ואין את אחראית על מעשיה - יהיה לך יותר קל להתמודד עם ההתנהגות שלה, אם תסתכלי עליה כפי שמסתכלים על בחורה זרה, היא לא תעצבן אותך.

כשאת מקבלת על עצמך קבלות טובות, את רוצה להיות טובה; את לא צריכה לקבל על עצמך לצאת לאחותך ולעשות כל מה שהיא מבקשת, לצאת צריכים רק להורים ולתקדוש ברוך הוא.

תבקשי מהקדוש ברוך הוא שתזכי לדבר אל כולם בצורה יפה, כפי שהקדוש רבי אלימלך מליזענסק זכותו יגן עלינו מתחנת פני השם: "ושנדר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ואל יעלה בלבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה".

ככל שכן אדם מדבר יותר עם השם יתברך - הוא נעשה אצילי יותר; כבר לא אכפת מכל כך הרבה דברים, הדברים שהפריעו לו עד עכשיו כבר לא מפריעים לו. לדבר עם השם יתברך זה כמו מליחת בשר, מולחים את הבשר כדי להוציא את הדם, אותו דבר זה התבודדות; כשמתבודדים, משיחים את הלב בפני הקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו עזרה לעקור את המדות הרעות מקרבנו, על ידי זה כל הטבע הרע יוצא והופכים להיות חתיכת בשר כשרה, וזוכים להיות יהודי כשר.

הקדוש ברוך הוא יעזר שתצליחי בכל העניינים.

כתובה וחתומה טובה, שנה טובה ומברכת.

השופט שיוציא פסק דין שיהיה הכי טוב לאדם.

זה בדיק מה שקורה בראש השנה, השם יתברך הוא השופט שלנו, הוא שופט כל אדם מה שיבוא עליו, זה רק בדיק אם האדם ישפט חס ושלום לקשיים צרות ויסורים, או שישפט בחסד וברחמים, שיהיה לו שנה מאירה ושמחה. לכן אנחנו צריכים לבכות ולהתחנן להשם, שירחם עלינו, ויכתב וישפט אותנו ברחמים, רק בדברים טובים לכל השנה.

## עורך דין טוב

רבנו הקדוש הבטיח שמי שיגיע אליו לראש השנה, הוא יהיה לו לעורך דין, והוא יתאמץ ויעזר לאדם שיכתבו אותו לשנה טובה ומברכת. רבנו אמר שעוד בלילה הראשון של ראש השנה, הוא לוקח את אנשיו, ומודא שאנשיו יקבלו רק שנה טובה. לכן אישה צריכה מאד לשמוח כשבעלה זוכה לנסע לראש השנה לאומן, לפעל שם כל טוב. מה יכול להיות יותר טוב מזה שרבנו הקדוש לוקח אותנו על הכתפים, הוא שומר על היהודים שמגיעים אליו לראש השנה, והוא דואג שהיהודים יסעו הביתה עם מלא חפניים ישועות ורפואות ושיהיה להם באמת שנה טובה.

בדאי שזה לא קל, זה בכלל לא נעים להשאר לבד בבית עם הילדים בחג, אבל כשחושבים קצת לעמק, רואים שיותר קשה להתנגע עם בעיות כל השנה. אם אשה יודעת שכל הפרנסה שתהיה לה בשנה הבאה כותבים בראש השנה, וכי היא תסתכל על חברות שמעקמות את האף שבעלה נוסע לאומן? מה החברה תוכל לעזר כשהיא תתנגע בפרנסה? היא רק תוכל להניד את הראש ברחמנות, אבל כשבעלה יסע לאומן, הוא יביא לה פרנסה לכל השנה.

ומי מדבר על בריאות הילדים, על הנחת מהילדים, את הכל הרי כותבים בראש השנה, זה באמת לא קל להסתדר לבד עם הילדים בכמה ימים שהבעל נוסע לאומן, אבל זה הרבה יותר קל מלהתנגע עם הילדים בכל השנה.

כשהגברים נוסעים לאומן, הם יפעלו שיהיה שלום בית כל השנה. בעולם נהוג שהבעל נוסע לפעמים לחפש בלי האישה, הוא נוסע רק עם חברים, ואחר כך האישה נוסעת לחפש עם חברותיה. רבנו למד אותנו אחרת. רבנו מלמד אותנו שהבעל יבילה רק עם אשתו, אם נוסעים לחפש שיסעו רק עם האישה. רבנו מלמד אותנו שלום בית, שיבינו זה את זה. רבנו בקש שיבואו אליו לראש השנה, והוא כבר יסדר שיהיה שלום בית לכל השנה, שתמיד ישור שלום והרמונה בבית.

## אומן בעתונים

בעתונים ובמגזינים אומן מתאר כמקום של משגעים. אחרי ראש השנה הם מביאים תמונות מאנשים תמהונים באומן. הסבה לכך כי הרי לא מענין להביא תמונות איך שיהודי עומד ליד הציון הקדוש ושופך את לבו בפני השם, לא מענין להביא תמונה מיהודי שיושב ומדבר לרבנו ולהשם יתברך ומבקש שנה טובה, ואיך שיהודים מתפללים את תפילות ראש השנה בהתעוררות ובהשתפכות הנפש, לכן הם מחפשים דוקא להביא כל מיני תמונות מזרות.

זה אחריות מאד גדולה, כי זה גורם לצערנו שם רע על רבנו הקדוש, אנשים מתחילים לפחד לשלח את ילדיהם לאומן, נשים מפחדות לשלח את בעליהן לאומן וכל זה נזק לחשבונם של עורכי עתונים לא אחרים.

אבל מי שכבר היה פעם באומן בראש השנה, יודע את האמת מה שקורה שם. יהודים מתקבצים מכל העולם, במטרה אחת להתקרב אל השם, לזקק מאחוריהם את כל הדברים הרעים שעשו עד עכשיו, ולקבל על עצמם להיות מעכשו טובים וכשרים ולפעל שנה טובה ומברכת.

בדאי כשמתקבצים כל כך הרבה יהודים, מתקבצים יהודים מכל קצוי תבל, מכל העדות והחוגים, זה נראה מאד מענין, אבל לכל היהודים האלו יש נשמה טהורה, והם עובדים את השם כל אחד בדרך שלו.

אומן זה כמו בית חולים, כל מיני אנשים מגיעים להתרפאות, כל אחד מגיע לצרכים שלו ואי אפשר לזלזל באף אחד, זה כמו אחד שיש לו בעיה בריאותית קטנה, והוא הולך לבית חולים להתרפאות, אבל כשהוא מגיע לשם הוא רואה כמה אנשים שמחברים לערוי, אחרים מחברים למכשירים מפחידים, לאחד קשורות העיניים, השני צריך עזרה ללכת, והאדם מתעצבן ורק רוצה לברח מהבית חולים, אבל זה מאד טפשי, אמנם אתה הגעת לרפאות את הבעיה הקטנה שלך, אבל יש כאלו שהגיעו לרפאות בעיות אחרות יותר גדולות, לכל אחד יש דרך אחרת להתרפאות. אדם חכם יודע שאין לו שום קשר עם השני, הוא הגיע להתרפאות, ורק בזה הוא צריך להתרכז, כשאדם חכם מגיע לאומן, הוא לא מסתכל על אף אחד רק על עצמו ומנצל את הזמן לבקש כל טוב.

כשמגיע עכשיו החג הקדוש ראש השנה אישה צריכה לחזק את בעלה שיסע לאומן ויביא הביתה את כל הברכות והישועות. אישה צדיקה תארוז יפה את כל הדברים הטובים לבעלה, וגם תתן לו פתק עם כל הבקשות ורשימה של כל הדברים שהיא צריכה, ותגיד לו שאת הפתק הזה הוא יקח אתו לציון הקדוש, ולא יזוז משם לפני שיפעל את כל הישועות האלו.



# המתנה הכי יפה

המתנה הכי יפה שרَبנו הקדוש נתן לנו, שנוכל תמיד לדבר אל השם איפה שהולכים ואיפה שעומדים, בוודאי שזה דבר גדול כשיכולים ללכת לבד למקום שאף אחד לא מפריע, בפרט בשדה מחוץ לישוב, ושם לדבר אל השם, אבל צריכים לדעת שהשם הוא בכל מקום, ויכולים תמיד לדבר אליו, לא צריכים לחפות ללכת לשדה לדבר אליו, או לחכות לפעם אחד בשבוע לצאת עם חבורה, ואז לעשות התבודדות, ואחר כך לתפס רקוד וכו', ובזה הוא גמר עד שבוע הבא, רבנו הקדוש רצה מאתנו משהו אחר, כמו שרَبנו הקדוש אמר פעם: אני רוצה שתהיו כמו החיות ביצר שנוהמים תמיד, כך תנהמו תמיד להשם בפסופים נוראים!

כשאדם מכניס בעצמו את האמונה הברורה שהשם תמיד נמצא כאן, אז לא משנה לו עם הוא נמצא בבית או ברחוב, איפה שהוא רק נמצא הוא מדבר אל השם, אפילו כשהוא הולך לחנות לקנות משהו, הוא אומר קודם בלחש: "רבנו של עולם..." וגומר, אולי אתם יכולים לתת לי בקבוק חלב ולחם! או הוא נותן גניחה בקול: "אוי, רבנו של עולם..." ואחר כך הוא מבקש מהמוכר מה שהוא צריך; זה אומר שהאמונה כבר שלמה, כשרגילים לדבר אל השם על כל דבר ובכל מקום, אין מדרגה יותר גדולה מזה, אבל לזה צריכים אמונת חכמים ולצאת לרבנו בלי חכמות, להתחיל לדבר אל השם על כל דבר בתמימות בשפה שלו, ואז הוא יזכה להגיע להפל בזה העולם, מה טוב ומה נעים למי שמקיים את זה בפשטות ובתמימות יהיה לו טוב גם בעולם הזה ובוודאי בעולם הבא.

תפלה לזכות להיות אצל רבנו הקדוש בראש השנה  
**רבנו של עולם תעזר לי, אני רוצה להיות בראש השנה אצל רבנו הקדוש באומן, אני רוצה לזכות לכל התקונים שרَبנו הבטיח, רבנו של עולם תעזר לי ולכל היהודים, שפולם ויכלו להגיע לרבנו, ותטה לב המלכות עלינו לטובה. ותגזר עלינו גזרות טובות, תטה את לב הרשויות שיהיו טובים ליהודים, שיתנו לנו להגיע לרבנו הקדוש.**

חֲדָשׁ! , שאל רבי נתן בפליאה: "על זה גם צריכים לבקש? זה הרי לא נחוץ לחיים?!", ענה לו רבנו הקדוש: "לא מתאים לך לבקש מהשם על דבר כל כך קטן?!", גם אמר פעם רבנו הקדוש: "אם אדם לא מבקש מהשם על כל דבר, הוא דומה לבהמה, השם לא עוזב גם אותה, שמים לה קש והיא אוכלת פמה שהיא רק יכולה, אבל המעלה העקרית של האדם זה שהוא מבקש כל דבר מהשם, כל מה שיש לו, אכל, בגדים וכו', הוא מקבל רק על ידי תפלה" (שיחות הר"ן סימן רלג).

# שאלות ותשובות ברסלב

## מה אני יכולה לעשות כשבני משפחתי מציקים לי לגבי אומן?



שאלה:  
 לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

אני מגיעה ממשפחה ליטאית שלא מעריכה את חסידות ברסלב, וכל הזמן מבלבלים לי את המוח על בעלי שנוסע לאומן. לא רק השנה עם הקורונה, אלא כל שנה הם אומרים לי משהוא אחר שאם אני רוצה להיות אשה טובה אסור לי לתת לבעלי לנסע, זה סכנה וכו' וכו' כל מה שרק אפשר להגיד.

אבל השנה במיוחד, הם מתקשרים אלי כל הזמן להסביר לי כמה זה מספן, ושהגבולות סגורים, והקורונה הרי משתוללת וכו', וקשה לי מאד לשאת את זה, יש לי כבר מספיק מניעות לשלח את בעלי למקום רחוק למשך כל ימי החג, מספיק קשה לי בלי כל הבלבולים והפחדים, הרדיפות מצד בני משפחתי רק מעצימות את המניעות.

כמו כן, במשפחה שלי מאד דוגלים בשיטה של "חיה, ותן לחיות". ובדרך כלל לא מתערבים בחיי הזולת להגיד לו מה לעשות, לדגמא, כשאחי מספן הסתובב עם גויה, הורי ושאר בני המשפחה לא אמרו לו כלום, וכשאנחנו פן התערבנו ואמרנו שאסור לו להביא אותה לביתנו, כל המשפחה קפצו עלינו שאנחנו לא אוהבים אותו, ואנחנו לא מחזקים אותו, ואיך הוא יחזר בתשובה אם אנחנו דוחפים אותו החוצה וכו' וכו', אבל כשבבעלי רוצה לנסע לצדיק, להתקשר אליו ולהתחזק, שם הם כבר פן מתערבים.

כואב לי מאד שהם יורקים על דבר שכל כך חשוב אצלנו. יש לי ברוך השם קשר מאד טוב עם הורי ובני המשפחה, ואני משייחת אתם הרבה. כבר בקשתי מהם לא להתערב, אבל זה לא עוזר, מה אני יכולה לעשות?

תשובה:  
 בעזרת ה' יתברך

יום ג' לסדר כי תבוא לאומן, י"ב אלול, שנת תש"פ לפרט קטן

קבלתי את מכתבך.  
 הרבה מאד נשים סופגות עלבונות על ידי ההורים בגלל ההשתייכות לברסלב; כשההורים מתודעים לכך שהחטן שלהם נוסע לאומן הם מתחילים לרדף את הבת שלהם, הם שמים הרבה לחץ שהיא תתנגד ושהיא לא תתן לבעלה לנסע לאומן. במקום שההורים ישמחו שהבת שלהם מאשרת ומרצה עם בעלה במקום שהם יקדו משמחה שהחטן שלהם מתנהג כשורה, יש לו רבי שמחזק אותו - הם ורדפים את החטן והבת; מתי שאפשר לעקץ עוקצים ומתי שאפשר לצחוק צוחקים, בלי לחשב כמה זה כואב.

מה לעשות שברסלב זה דבר מבזה, מה אפשר לעשות שמדברים על רבנו ותלמידיו - לשון הרע; זה גורם שאנשים יפחדו מברסלב, זה גורם שיפחדו כשהילדים מתקרבים לברסלב; ככה זה תיב להיות, תיב שיהיה ליצנות על הצדיק. על כל הצדיקים האמתיים יש ליצנות, חכמינו הקדושים אומרים (ירושלמי ברכות ב, ח): "איך דור שאין בו לצים", בכל דור ישנם לצים; בכל הצדיקים פגעו וחלקו עליהם. כל מקורב חדש הרוצה לבוא אל רבנו צריך לעבור את הנסיון הזה, פוגעים ומזלזלים בו; אחרת אי אפשר לזכות לקחת את כל הטוב של רבנו. רבנו הקדוש מספר (ספורי מעשיות, מעשה ו', מזכוכ ועכ"ש) מה התרחש לפני שנשמתו ירדה לעולם, איך שהסמ"ך מ"ם צעק: "רבנו של עולם, אם נשמה זו יורדת לעולם, למה בראת אותי? וענו לו: "נשמה זו חייבת לרדת לעולם, לך תמצא לך עצה", והוא הלך ויחזר לאחר מכן ביחד עם איזה זקן פפוח קומה, והם צחקו ואמרו: "הנשמה הזאת יכולה לרדת לעולם, כבר מצאנו עצה", מוה"רא"ש אומר שהעצה היא ליצנות; צוחקים מרבנו ואנשינו, מחסידי ברסלב. זו העצה שיש לסמ"ך מ"ם נגד רבנו, ועל ידי זה אנשים נמנעים מלהתקרב לרבנו.

עוד מכתבים רבים מראש הישיבה שליט"א בכל הנושאים, בקונטרס השבועי "עצתו אמונה" כדי לקבלו התקשרו 664-7644-052



## חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'

פתח לנו שער בעת נעילת שער:

### יהודים קורעים שערי שמים בתפלה ותחנונים שיוכלו להיות אצל רבינו הקדוש באומן בראש השנה

כשעומדים ימים ספורים לפני שצריכים לצאת לדרך לרבינו הקדוש באומן לראש השנה, המתח עולה אצל עם ישראל שכל כך משתוקקים לנסוע לרבינו הקדוש, ועדיין הגבולות סגורים. בכל שנה יש כיסופים גדולים לנסוע לרבינו הקדוש, שהבטיח להיות עורך דין טוב, ולפעול שנה טובה ומתוקה לכל אלו שיבואו אליו לראש השנה, אבל השנה הכיסופים הרבה יותר גדולים, אחרי שעברנו שנה כל כך קשה, שלא יכולנו לדמיין בראש השנה שעברה מה שמחכה לנו במשך השנה, כל אחד רוצה לנסוע לבקש ולפעול שנה טובה, אבל לדאבונו סגרו את הגבולות של אוקראינה, הקדוש ברוך הוא עוד מחכה לתפילות של עם ישראל, ותטה לב המלכות עלינו לטובה, שיכניסו את היהודים לאומן לראש השנה.

בתפילה אפשר להראות נפלאות, תפילה הוא למעלה מדרך הטבע, ולכן היהודים לא מפסיקים להתפלל כמה שיותר שנוכה להגיע לרבינו, בלי תפילה אי אפשר לקבל כלום. רבינו הקדוש אמר (חיי מוהר"ן, סימן תה): "הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשי"ת יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השי"ת נתן לי זאת כמתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם בודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי".

השם יעזור שנוכה להיות בראש השנה אצל רבינו הקדוש, ולקבל את כל התיקונים הגדולים, ושנפטור כבר מכל הצרות והבעיות, שיגיע שנה טובה ומברכת בכל הישועות לעם ישראל. וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!

### מסיבת לחיים יפה אצל הגה"צ מקארלסבורג שליט"א

השבוע ביום שלישי התקיים מסיבת לחיים יפה בביתו של הגה"צ מקארלסבורג שליט"א, הרגל האירוסין של החתן אלחנן חיים נ"ו, בנו של ראש הישיבה שליט"א, עב"ג בת מו"ה מרדכי אינדיג שליט"א, מנהל תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב.

הסבת הגדול חזר עכשיו ממירון, אחרי שהיה שם כמה שבועות, ובגלל שהוא לא היה יכול להשתתף באירוסין, עשו עכשיו לחיים אצלו.

מסיבת הלחיים התקיים במתכונת מצומצמת, הגיעו קרובי המשפחה וידידים. הרב שליט"א אמר דברות קודש ואיחל ברכת קודש לבעלי שמחה.

השם יעזור שהזיווג יעלה יפה, שיהיה קשר של קיימא, בנין עדי עד, עם הרבה נחת, שמחה ובריאות איתנה.

שמח תשמח רעים האהובים!

### שני חתנים חדשים בישיבה

הבחורים בישיבה שמחים בשמחה של שני החתנים החדשים בישיבה. הבה"ח היושע ראבינאוויטש נ"ו, בנו של הרב מביאילה מבארא פארק שליט"א, שהתארס למזל טוב עב"ג בת מוה"ר יוסף לייפער שליט"א מירושלים. והחתן השני הוא הבה"ח יואל משה מיזעלס נ"ו, שהתארס למזל טוב עב"ג בת מו"ה שמואל לייב פעלבערבוים הי"ו מקרית טאהש, קנדה.

כמו בכל שנה אחרי חמשה עשר באב, כשהבחורים מתחילים ללמוד מסכת תענית בכל יום למשך 40 יום עד לראש השנה, כמו שמוהרא"ש אמר לבחורים, שוב מתחילים להסגר שידוכים חדשים בישיבה, השם יעזור הלאה שכל הבחורים ימצאו את זיוגם הנכון בקרוב.

אנו מאחלים לשני החתנים החדשים, שהשם יעזור שהזיווג יעלה יפה, שיהיה קשר של קיימא, בנין עדי עד, עם הרבה נחת שמחה ובריאות איתנה.

קול מצדהלות חתנים מחופתם!

מה שאף פותחת על משפחתך שהם אנשים ידירותיים, הם חיים עם השיטה של "חיה, ותן לחיות" וכו'; וכו'; פאן אף יכולה לראות את הרקבון של כל השמאלנים וכו' שמצייגים פנים יפות שיש לתת לכל אחד לחיות בדרך שלו - כמה זה מזיף; והא ראי', שכשזה מגיע ליהדות, כשמגיע להיות יותר דתי - אז הם שוכחים מהסיסמא היפה המתוקה והנעימה: "חיה, ותן לחיות". פאנשים החרדים - מתר לפגע, אותם צריכים לרדף; פתאום אין את הסיסמא: "חיה, ותן לחיות", צריכים לכבד כל אחד, צריכים לתת לכל אחד לעשות ככל העולה על רוחו - עד ליהודי הפשוט שלא רוצה כלום, הוא רק רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר; בו נאבקים, אצלו כבר לא שייך "חיה, ותן לחיות", אותו לא צריכים לכבד וכו'.

תודי להשם שיש לך בעל חשוב; תחיי אתו, תכבדי אותו, תחזקי אותו לנסע לרבינו לראש השנה לבקש על שנה טובה עבורו ועבור כל המשפחה, וכשהנרץ פוגעים בך אל תעני כלום; אל תתנוקחי אתם, תגידי להם שאף צריכה לקיים מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, אישה צריכה לעשות את רצון בעלה.

הקדוש ברוך הוא יעזר שתצליחי בכל הענינים.

פתיחה וחתומה טובה, שנה טובה ומברכת.

## שלום בית

היינו כבר אצל המטפלים הכי גדולים ואף אחד לא היה יכול לעזור לנו. אבל יש דרך:

קול ברסלב 0797040066

1, 2, 2, 5, 29

## בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב

בליצרוקבסקיה 28 - אומן

### זמנים לראש השנה תשפ"א

#### ערב ראש השנה

סליחות ליל זכור ברית.....1:00  
פדיון נפש.....אחר סליחות  
שחרית ערב ראש השנה.....8:00  
פדיון נפש.....אחר שחרית

#### ראש השנה

זמן הדלקת הנרות.....6:47  
מנחה ערב ר"ה.....בזמן הדלקת הנרות  
שחרית.....8:00  
מנחה.....6:15  
דרשה.....6:45  
זמן מוצאי יו"ט.....8:13

### ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב

רמת בית שמש ב'

רחוב רבי יהושע 6 (קומה עליגנה) - 058.322.1800

### מנחה וקבלת שבת - בזמן השקיעה

### סעודה שלישיית - 45 דק' אחרי השקיעה

### - שיעור התחזקות -

ביום רביעי - בשעה 9:00 בערב

### ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב

עיה"ק ירושלים תונב"א

רחוב רבי נתן מברסלב 15

### מנחה וקבלת שבת

30 דק' אחרי זמן הדלק"ג

שחרית 9:15

### מנחה וסעודה שלישיית

30 דק' לפני השקיעה

### הפצה סנטר - ירושלים עיר הקודש

ספרים | קונטרסים | דיסקים | כרטיסי SD | כונן USB | שיעורים | חיזוק יומי | יטורים | נסחאות

- מראש הישיבה שליט"א -

להרשמה לנסיעות לציון הקדוש

של מוהרא"ש זיע"א

התקשרו 052-7644-664

קוואל פון חיזוק (לנשים) - שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד

ארץ ישראל 0797040069 ארה"ב 845-351-9060/212-444-9169

אנגליה 03303502363 / קנדה 438-300-9090

חיזוק יומי במייל rabbirothhebrew@gmail.com / 058-637-7799

קול ברסלב - שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד

ארץ ישראל 0797040066 ארה"ב 845-351-0910 / 212-444-9191

אנגליה 03303502361 / קנדה 438-300-8080

לקבלת הגליון במייל rabbirothhebrew@gmail.com