



אשית עצות בנפשי



שיחות זמנים

ממורינו דאש

הישיבה שליט"א



ע"א
שנה ב'

הושענא רבה

תשפ"ה

ליל הושענא רבה תשפ"ד

יום הושענא רבה
בעת אמירת ההושענות

לשמיעת השיעורים
קול ברסלב: 1212-444-9191

– פנימי –

יוצא לאור על ידי תלמידי היכל הקודש
בני ברק יצ"ו

להערות והארות: ushiseb@gmail.com



ליל הושענא רבה תשפ"ד

לי בראש השנה וביום הכיפורים, ואז הוא מקבל את הפתק ובעצמו קורע את זה, ואומר, אני רוצה פתק חדש, אני רוצה פתק יותר יפה.

כתוב בזוהר הקדוש שהיום בלילה ומחר, מחלקים את הפתקאות, שבו כתוב כל מה שיעבור עליו משך השנה, אנשים תמיד שואלים מתי כתבו את מה שעבר עלינו בימים האלו בין ר"ה עד עכשיו, הרי קרה כעת טרגדיות נוראיות, ילד נטבע, ושריפה, ירחם השם, מתי שלחו את הפתקאות האלו, אני לא יודע מה לענות לך, זו קושיא טובה, אבל לפחות תראו מזה מה יכול לעבור על אנשים, בר"ה וביו"כ כותבים את זה, וכעת נוציא כמה דיבורים אל ד' לבטל את זה.

כל הענין של הושענא רבה, זה דווקא על הערבות, על ההושענות, לא עושים לולב רבה, או אתרוג רבה, או הדסים רבה, אלא דווקא הושענא רבה, לוקחים דבר שאין בו טעם ואין בו ריח, ומזה עושים עסק גדול, וזה בא ללמדינו, שלא יאמר אדם, שרק כשיהיה לי טעם בתפילה ובתורה, אעשה מזה עסק גדול, כשיהיה לי לב טהור כמו אתרוג נקי, וכשיהיה לי צדיק גדול כשיירה של הלולב, רק אז יהיה משהו, אבל כשאני בלי טעם ובלי ריח, אני לא יכול לעשות כלום,

לא נאריך כעת בדרשות, אנחנו עומדים ביום קדוש מאוד, הושענא רבה, וידוע מה שרבינו זי"ע אמר, שבשבעות העיקר להיות ער כל הלילה, אבל בהושענא רבה העיקר הוא לומר ולהגיד מזמורים ותיקונים, ר' נתן אכן מביא בתיקוני הלכות שנוהגים להיות ער כל ליל הושענא רבה עד עלות השחר, אבל ידוע שרבינו אמר שהעיקר לומר ולהגיד, ולכן מי שיש לו כח יכול לזכות ולהגיד בלילה את כל התהלים, ומי שאין לו כח, ומי שנמצא בדרכים וקשה לו, שלכל הפחות יאמר כעת את תיקון הכללי, והעיקר הוא, לא להיות סתם ער, ולא לבטל ח"י את הזמן, אשרי מי שזוכה לומר תהלים, ואשרי מי שזוכה להתבודד ולהוציא כמה דיבורים אל השי"ת.

כאן נוהגים לדבר בבית מדרש בהושענא רבה, אבל אצל מוהרא"ש לא היה דרשות ביום הושענא רבה, ולא היה סעודה בליל הושענא רבה, ולא זכיתי לשמוע אותו בהושענא רבה, אבל ביומא דהילולא של רבינו, היה נותן דברי חיזוק על הושענא רבה, והיה מדבר דיבורים היוצאים מהלב, וכך היה אומר בכל שנה ושנה: מגיע הושענא רבה, ויש בכח האדם לומר, תביאו לי את הפתק שלי, אני רוצה שניה לראות מה כתבו

ונקיות.

• אנחנו הולכים מחר להחזיק בפעם האחרונה את ארבעת המינים, ויש לנו את הכל בידינו, את העיניים, את השפתיים, את הלב, ואת הצדיק הלולב השידרה, נבקש על כל הדברים האלו יחד, שנוזכה לתת להקב"ה את השפתיים ואת העיניים ואת הלב.

• מוהרא"ש לימד אותנו שהיום בלילה מי שיש לו כח שיגיד תהלים, ומי שאין לו כח שילך לישון, יש אחרים שאומרים אחרת, אבל ככה אנו נוהגים, וזו המעלה שבן אדם לוקח מורה דרך לחיים שלו, ככה מוהרא"ש אמר לנו, וככה מוהרא"ש כתב לנו, אחרי זה ננוח קצת שיהיה לנו כח לתפילה, ולהושענות, צריך גם כח ליום טוב הבא עלינו לטובה, שמחת תורה שמיני עצרת, ויש גם שבת, אסור לבשל בשבת.

• וכשהולכים לנוח, יש לנצל את הזמן עם הדיבור אל השי"ת, לפני שנכנסים למיטה, וכשנכנסים למיטה עד שנרדמים, וכשקמים, כל שניה ננצל בדיבור אל הקב"ה, רבש"ע היום הושענא רבה, אני לא יודע כלום, אני חייב פתק חדש, קוויטל חדש, אני רוצה פרנסה רבש"ע, אני לא יכול ללמוד ולהתפלל בלי פרנסה, אם אין לי פרנסה אני לא יכול להיות יהודי, אני לא צריך עשירות, בכל תקופה מודיעים מי הם האנשים העשירים בעולם, אני לא רוצה להיות שם, אני רוצה פרנסה, אני רוצה דירה עבורי ומשפחתי, אני רוצה פרנסה שאוכל לשלם את השכר דירה, ולשלם את הוצאות חשמל ומים, ולשלם את הוצאות האוכל ומזון ומחיה.

• בן אדם חושב לעצמו, אני כזה שלימזל, לא יהיה לי פרנסה אף פעם, צריך לדעת שזה לא נכון, פרנסה לא

ולכן עושים עסק דווקא מהערבות, שדווקא כשלא מרגישים כלום, ללא שום טעם וללא שום ריח, דווקא אז צועקים אל השי"ת, הושענא, רבש"ע אני צריך שנה של פרנסה, רבש"ע אני צריך שנה של נחת, אני צריך שנה של ילדים, רבש"ע אני צריך שנה שזה אזכה לחיות איתך, אני רוצה לזכות להיות שמור בקדושה.

• רבינו אומר בספר המידות [ראיה] הסתכלות על אתרוג הוא רפואה לכאב עיניים. יש לנו עוד יום אחד שנענע ונברך על האתרוג, ונבכה חזק, רבונו של עולם אני רוצה עיניים נקיות ושמורות, מה זה כאב עיניים, עיניים שלא נשמרות כראוי, בדורנו צריך הרבה להתפלל על זה, כי גם מי שגר בקריה, ואין שם אנשים ברחוב, בדור שלנו לא צריך רחוב כדי להיכשל בשמירת עיניים, שמירת עיניים צריך בבית, צריך שמירת עיניים בכיס, שמירת עיניים ברכב, שמירת עיניים במשרד, שמירת עיניים בין תנור לכיריים, להישמר מכל הכלים הנוראיים.

• אף אחד לא עובר ליד האדם כשהוא יושב בין התנור לכיריים, כי זה מקום שקט ואין שם אף אחד, אבל זה מקום מאוד מלוכלך, יש שם הרבה אפר מהעצים הנשרפים, אנשים שגרים בקריה יודעים מזה, כי קנו שם בתים מגויים ויש שם עדיין עצים לחימום הבית, וצריך אחרי כמה ימים לנקות ולגרוף את כל האפר, בן אדם יכול לשבת לבדו, בחדר בודד, בין תנור לכיריים, והוא מלוכלך, אומרים בתיקון חצות [בקנינה שלישית] בין תנור וכיריים יכהו לי עיניים. גם אדם היושב לבדו בחדרו במשרדו וברכבו, ובשירותים שלו, הוא חייב שמירת עיניים, שלא יהיה עם הסמ' טלפון, ומחר בבוקר באתרוג נבכה על זה, רבש"ע אני רוצה עיניים שמורות

עכשיו אתה כבר מבין למה שמונים אחוז מתושבי וויליאמסבורג לא מסיימים את החודש, כי הם צריכים לעשות מה שהשכן עושה, כי פותחים כאן עוד חנות ועוד קניין עם בגדים יקרים, למה אי אפשר לקנות בגד בחמש דולר, או בעשר או בחמש עשרה, תבקשו על זה בהושענא רבה, רבש"ע תעזור לי לסיים את החודש, רבש"ע מגיע החורף, ואני צריך לשלם הוצאות חימום.

ותזכרו תמיד שפרנסה זה רק מהשמים, ואם איבדתם את מקום העבודה, אל תיבהלו אפילו לא לרגע, תבטחו בהקב"ה, יהודי שסומך על עבודה מסויימת, אם קרה שם משהו בעבודה הוא מיד נכנס לפחד ורעדה, מה יהיה, כי משם הפרנסה שלו, אבל יהודי שיודע שפרנסה זה מהקב"ה, ועד עכשיו שלח את זה הקב"ה בדרך זו, וכעת ישלח לו הקב"ה את הפרנסה בדרך אחרת.

רבינו לימד אותנו שכשמגיע לפרנסה, לא בודקים מה מתאים לי ומה לא, אלא קמים בבוקר, והדבר הראשון הולכים למקווה, והולכים להתפלל, אסור לעשות כלום לפני התפילה, זה ההלכה בשולחן ערוך, כל המקווה היא שאלה לפי ההלכה, אבל אנחנו נוהגים ללכת למקווה, ואחרי התפילה, תבדוק מה יש לעשות לפרנסה, משהו מחפש נהג, משהו מחפש מנקה, משהו מחפש שיסדרו קרטונים במחסן, תיקח מה שיש.

והיום בהושענא רבה, אפשר לפעול הכל, פרנסה, וילדים, ובריאות, ד' יעזור שנוכל לנצל את היום הזה כראוי, אני לא אאריך כאן, נדבר בעז"ה בשמחת תורה ובשמיני עצרת, ואחרי זה מגיע חורף ארוך, ויהיה בעז"ה שיעורים יפים, וכעת

קשורה לשום דבר, לא למשפחה מסויימת ולא לשום דבר אחר, פרנסה תלויה אך ורק בבקשה ותפילה אל הקב"ה, ואם כבר התפלל וביקשת, תבקש שוב, רבש"ע תשלח לי פרנסה.

במשך ימי חול המועד תלו כאן בויליאמסבורג מודעות ברחוב, שאומרים להיות פרסומת למשהו, וככה היה כתוב שם: אתם יודעים ששמונים אחוז מתושבי וויליאמסבורג לא מסיימים את החודש? לך תדע למה. ככה כתבו, כנראה שרוצים לפרסם משהו, והיה כאן וויכוח מה רוצים לפרסם בזה, מישהו אמר כאן, שזה פרסומת לאיזה מישהו שרוצה לענות: התשובה היא, כי אנשים לא יודעים איך לנהל את הכלכלה שלהם, ואם תבוא לארגון פלוני, הם ילמדו אותך איך להתנהל כלכלית.

ואני יגיד לכם מה התשובה האמיתית, למה שמונים אחוז לא מצליחים לסיים את החודש, כי מלמדים אותם שטויות, במקום ללמד אותם, שהכל תלוי בהקב"ה, ושידברו אל ד', ושיבקשו מהקב"ה על פרנסה, וכן כי לא מלמדים אנשים לחיות ממה שיש, תקנה רק ממה שיש לך בכיס, אל תקנה דברים יקרים, אל תקנה אוכל מוכן כשאתה יכול להכין את זה לבד בבית, ואל תשתגע לקנות לילדים שלך בגד במאתיים דולר, אל תעשו את השטויות האלו, מי אתה שאתה חייב ללבוש לתינוק בגד כזה יקר, אתה גראף פאטאצקי? אתה נכד של גרים? אתה קונה סוודר לתינוק של מאה וחמישים דולר? אתה לא יודע שלתינוק מלבישים רק סחבות ישנות... אם מדובר בנערה שנמצאת בשידוכים, יש לכבדה וללבוש כראוי, שיהיה שידוכים, אבל לתינוקות? הרי אתה לא יכול לשלם את זה.

עזור לי, אני רוצה להתפלל וללמוד, אני רוצה להישאר בכל השנה עם הטעם הטוב של ימים טובים, גמר חתימה טובה ושנה טובה ומבורכת, לנו ולכל כלל ישראל.

נלך להגיד תהלים או לנוח, וד' יעזור פתקא טבא לכולם, ושנוכל להאמין שכל מילה שאנחנו מוציאים כעת מהפה, מועלת בשמים, גם אם הדיבור שלנו הוא כמו ערבה, בלי טעם ובלי ריח, אנחנו נגיד: רבש"ע

יום הושענא רבה בעת אמירת ההושענות

יקטלני לו איחל, אף אחד מאיתנו לא יודע מה נגזר עליו, אבל נעשה חשבון קצר מה עבר עלינו בשנה שעברה, כל אחד התייגע ועבר עליו מה שעבר, אחד התייגע בפרנסה ואחד בבנים, זה בכה וזה בכה, אי אפשר למנות את כל מה שבני ישראל עוברים, לכל אחד יש את הקשיים שלו, כואו ננצל את הזמן כעת כשנסוכב את הספר תורה עם ארבעת המינים, ונצעק הושענא, תעזור לי הקב"ה תושיע אותי.

אנחנו חייבים להאמין בכח הגדול שיש בכל מילה, תיבה אחת יכולה להפוך את הגזר דין, אנחה אחת, ודמעה אחת, יש בכוחם להפוך גזר דין לטובה, ואף אם אין שום דמעה, ואף אם האדם קר מאוד, ורגשותיו כבויין לגמרי, אבל אם הוא מוציא כמה דיבורים מהפה: רבש"ע עזור

הקפה א' – הושענא למען אלוֹקינו הושענא

- מורי ורבותי אנו עומדים כעת ביום קדוש מאוד, הושענא רבה, כתוב בזוהר הקדוש, שביום הזה מחלקים את הפתקאות, ובו כתוב כל מה שכתבו עלינו בראש השנה, כפי שאמרנו ב'נתנה תוקף', בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמו, כל מה שיעבור עלינו בשנה הבאה, בשנת תשפ"ד, הכל נכתב בר"ה, ונחתם ביום הקדוש, והיום הוא היום הכי קריטי, היום הכי חשוב בשנה, עכשיו השליחים מחלקים את הפתקאות עם כל מה שנגזר עלינו.
- חכמינו ז"ל אומרים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע אדם מן הרחמים, אסור לאדם למנוע עצמו מלבקש ולקוות להקב"ה, הן

כל השנה, קדושה גדולה יורדת ביום זה של הושענא רבה, כתוב בספרים הקדושים שבשבעת ימי חג הסוכות האדם מתקדש יותר ויותר, עד שבהושענא רבה מגיע למדריגה כל כך גבוהה של קדושה הוא יכול לפעול בעצמו דברים שהוא לא מצליח כל השנה.

בפרט כעת שאנו מחזיקים בארבעת המינים, ורבינו אומר בספר המידות 'הסתכלות על אתרוג הוא רפואה לכאב עיניים', צריך לדעת שמה שרבינו אומר כך הוא, והכוונה גם בפשטות, מי שיש לו כאב עיניים יסתכל על האתרוג ויהיה לו רפואה, וכמובן שזה עוזר גם בפשטות, אבל מוהרא"ש גילה לנו פשט נוסף בדברי רבינו, שהכוונה לכאב עיניים של חוסר שמירת עיניים, מי שח"ו רואה ראיות אסורות ומטמא את עיניו, יכול כעת לקבל רפואה, הוא מחזיק כעת את האתרוג ומסתכל על זה, ומבקש: רבש"ע תעזור לי לשמור על העיניים, רבש"ע תן לי עיניים טהורות.

מורי ורבותי, חז"ל מגלים לנו שהכל תלוי בשמירת עיניו של האדם, אם אדם שומר על עיניו, יש לו אחרי זה מוח נקי, וכשיש מוח נקי יש לב נקי, וכשיש לב נקי טוב לו לאדם, והוא יכול לקיים את המצוות, הוא יכול ללמוד תורה ולהתפלל, ולגדל את ילדיו, אבל מי שח"ו מפקיר את עיניו, ומטמא את עיניו, אחרי זה מוחו ח"ו משתבש, והלב נסתם, ואחרי זה מאוד קשה לקיים מצוות, מאוד קשה ללמוד, אין רגש לתורה ולתפילה.

בדור שלנו יש נסיון קשה מאוד בענין זה, ואין לנו את הצדיקים שיגידו לנו בדיוק מה הדרך, אני בעצמי כל יום מתבודד על זה, מה להגיד לאברכים, כי מצד אחד צריכים פרנסה, ואי

לי, רבש"ע אני רוצה שנה יפה, רבש"ע אני רוצה שנה של פרנסה, וכך ידבר מהלב, רבש"ע תביא לי כבר את הישועה שלי, רבש"ע תביא לי ילדים, ובחור מבקש רבש"ע תביא לי שידוך, אני רוצה לזכות להיות יהודי כשר ושמור בטהרה.

בואו ננצל את היום הקדוש הזה, נבקש מהקב"ה כעת כשארבעת המינים בידינו, יש לנו את הלולב והאתרוג וההדסים, אבל העסק עושים היום מהערבות, מהערבה שאין בו לא טעם ולא ריח, ללמדנו שאף אם אדם מרגיש שאין בו טעם וריח, הוא מחכה כבר שיעבור חודש תשרי וכל החגים, הוא מרגיש ממש חוץ לסוכה, מה רוצים ממנו, כל החגים האלו לא קשורים אליו, שידע שהיום עושים עסק מהערבות, תגיד אף אתה: רבש"ע אני גם רוצה להיות יהודי, רבש"ע אני גם רוצה לבוא כל יום לבית הכנסת להתפלל, רבש"ע אני גם רוצה לעשות מצוות ומעשים טובים, רבש"ע תרחם עלי, הדיבורים האלו עושים רעש גדול בשמים, ותאמינו שיש בידכם לקרוע את הגזירות והפתקאות הנוראיות.

אף אחד לא יודע מה יעבור עליו לשנה הבאה, אנחנו צריכים כעת להתפלל על זה, ונבקש, הושענא למענך אלוקינו הושענא.

הקפה ב' – הושענא אבן שתיה הושענא

מורי ורבותי, אנחנו מחזיקים כעת בידיים את הארבעת המינים הקדושים, האתרוג הלולב ההדסים והערבות, ביום קדוש זה, הושענא רבה, היום אפשר לפעול מה שאי אפשר לפעול בכל השנה כולה, אני לא מדבר מלפעול אצל הקב"ה, אני מדבר מלפעול אצלינו, היום כל אחד יכול לפעול בעצמו מה שלא הצליח

שלם, ועליית שבטים ופינת יקרת, נצעק אל ד' רבש"ע אני רוצה עיניים טהורות, ואני צריך פרנסה, ולא להיות עסוק עם בדיחות כל היום, הכל נהפך לבדיחה, כל החגים הם בדיחה, רבש"ע מה יהיה עם היראת שמים שלי, היום בהושענא רבה יעשה כל אחד חשבון לעצמו, כל אחד יעשה לעצמו 'תקנות', אני לא ישים כאן תקנות, מה כן מותר לעשות ומה לא, כל אחד יעשה לעצמו תקנות מה הוא צריך באמת ומה לא, ואיך הוא ידע מה לעשות, על ידי שהוא ישוחח עם ד' על זה, ונצעק כעת, הושענא אבן שתיה הושענא.

הקפה ג' – הושענא אום אני חומה הושענא

מורי ורבותי אנחנו עומדים כאן ביום קדוש של הושענא רבה, הלב שלנו כל כך סתום, ואנחנו לא יודעים ולא מרגישים כלום, אנחנו ממש בבחינת ערבות והושענות, אבל רבינו לימד אותנו לעבוד את ד' אף ככה, הגיע פעם יהודי לרבינו, והתאונן שאין לו שום רגש, ולבו סתום לגמרי, ולא יודע איך לגשת להתפלל, ואיך להגיד תהלים, איך לו רגשות לרוחניות, לבו פתוח רק לדברים אחרים רח"ל, אמר לו רבינו, מהיכן שמעת שצריך לב פתוח, מאיזה צדיק שמעת שצריך לעבוד את השם רק כשהלב פתוח, אם הלב סתום מתפללים עם לב סתום וסגור, בבחינת ערבה.

הערבה דומה לשפתיים, להראות לאדם שלא יעזוב את שפתיו, אף אם אין לו שום טעם ואין לו שום ריח, שימשיך לבקש מהקב"ה בשפתיו, אי אפשר לדעת מה תפילה אחת יכולה לעשות, רבינו אומר שיש ליהודי להתפלל בכל ימי חייו, שיזכה להוציא פעם אחת מילה באמת אל

אפשר להגיד לאברך תעזוב את הכל, ומצד שני מר ואיום הכלים האלו, כי זה לא נשאר בפרנסה, נופלים לשטויות, ומאבדים את הרגש של חינוך ילדים, רצים לטלפון, זה יותר מעניין מהטלפון, אין סבלנות לקרוא קריאת שמע בערב עם הילדים, אין סבלנות להקשיב להם, אין סבלנות לשחק איתם, ולהכניס בהם אמונה, וללמד אותם ברכות וקר"ש, הבן אדם לא נמצא כאן, הוא ממש שיכור, ואני לא יודע מה להגיד, כל יום אני מבקש מהקב"ה מה להגיד לאברכים.

● ביקשתי מהאברכים לא להביא את זה הביתה, ואז התחילה צרה חדשה, הם נשארים ברכב ולא מגיעים הביתה, ואם מגיעים הביתה, ברגע שאשתו יוצאת לדקה משהו, הוא כבר ירד לרכב שלו, לראות עוד איזה בדיחה, כי היא בין כה עסוקה עם משהו, והיא כבר אומרת, תביא את זה הביתה וזהו.

● אין כאן דרך, אבל רבינו נתן לנו דרך ועצה לכל דבר, כשמישהו לא יודע מה לעשות, יכול הוא לפנות אל ד' שידריכו ויורה לו מה לעשות, וכעת בהושענא רבה, יצעק כל אחד אל ד': רבש"ע איזה דרך יש לי לקחת בחיי, אני רוצה להקים בית יהודי, איך אני רוצה שבניי יגדלו ואיך הם יראו עוד עשר שנים, אבל רבש"ע אני גם צריך פרנסה, אני צריך את הבנק, ואני צריך מפות לנסיעה, כעת כשאנו עומדים עם האתרוג, ישוחח כל אחד עם הקב"ה, מה עלי לעשות, האם אני באמת צריך את זה לפרנסה, רבש"ע תראה לי את הדרך, אני רוצה לגדל ילדים לתורה ולטהרה.

● אנחנו הולכים לבקש על הושענא בית הבחירה, וכל הלשונות ההולכים על בית המקדש, צדיקים אמרו שכל בית יהודי זה בית המקדש, וזה סוכת

שאנחנו נבוא בכל יום לבית הכנסת, לשחרית מנחה וערבית, כי זה הנקודה היהודית, יהודי מתפלל שחרית מנחה וערבית, צריך הרבה לבקש על זה, בכל זמן קדוש, נקבל על עצמינו את הקבלה הזאת, שנבוא לבית הכנסת לשחרית מנחה וערבית, זה הדבר החשוב ביותר, יותר מכל דבר בעולם, ומי שמגיע לבית הכנסת יזכה לפרנסה והכל ילך לו טוב, בואו ננצל את הזמן ונבקש: הושענא נא אום אני חומה הושענא.

הקפה ד' – הושענא ארון המושיע הושענא

אנחנו הולכים עכשיו לסוכב את ההקפה הרביעית, זכותא דמשה רעיא מהימנא, זכות התורה הקדושה, אנחנו עומדים כעת בתחילת השנה, היום בלילה נזכה לרקוד עם התורה הקדושה, ונשמח שעברה שנה, וזכינו ולמדנו חומש בכל יום, חומש עם תרגום, עם רש"י, וכעת נבקש מהקב"ה הושענא בהקפה הרביעית, שנזכה בכל יום לפתוח את החומש.

מי שרוצה הצלחה, מי שרוצה פרנסה ומי שרוצה שפע, שיקח את הסגולה הטובה ביותר מכל הסגולות, שילמד כל יום קצת חומש עם תרגום, לחלק את הפרשה לכל יום, ביום ראשון עד שני, וביום שני עד שלישי וכן הלאה, כעת נבקש מהקב"ה על זה, שנוכל ללמוד כל יום, כל אחד מתי שהוא יכול, בתחילת היום, באמצע היום או בסוף היום, זה לוקח כמה דקות ולא יותר, עכשיו מסתכלים אחורה, שבהושענא רבה תשפ"ג ביקשנו על זה מהקב"ה, וכעת זכינו ולמדנו את כל התורה, הכל הולך רק עם תפילות.

עכשיו הולכים לבקש הושענא ארון המושיע, בלתך איך להושיע, רבש"ע מבלעדיך אני לא יכול כלום, איך

ד', ומהרא"ש הסביר, שכן אדם חושב שהמילה האמיתית זה כשלב פתוח לגמרי אל ד', אבל האמת יכולה להיות, שהמילה האמיתית היא במצב שהבן אדם לא חולם בכלל שזה המילה האמיתית, הוא רואה ציבור מסתובב עם הד' מינים, והוא גם מסתובב איתם, כגוף בלי נשמה, וחושב, איך לי כבר כח, מתי כבר מסיימים, אבל הוא מוציא עוד מילה מהפה ועוד מילה, הושענא והושענא, והוא לא בורח, הוא לא עז פנים לצאת החוצה, הוא נשאר בפנים ומוציא עוד מילה בלי כוח ובלי רגש, צריך לדעת שכל מילה כזאת חשובה מאוד בשמים, גם אם הלב סתום.

אדם צריך לנצל את שפתיו ולבקש כעת מהקב"ה, ואם הוא ח"ו נפל בעבירות, ונבראו מזה מקטרגים נוראים, היום בהושענא רבה אפשר לתקן את פגם הברית, והוצאת זרע לבטלה, ושאר פגמי הברית, הספרים הקדושים ש'ערב"ה בגימטריא זר"ע, כי את זה אנחנו מתקנים היום, ואנחנו נבקש מהקב"ה, רבש"ע פגמתי כל כך הרבה, ובראתי הרבה מקטרגים, אשר רודפים אחרי ואני סובל מהם יום יום, רבש"ע מה אני יכול לעשות, אני כל כך רוצה להיות ירא שמים, אני לא רוצה לעשות את זה.

תוציאו כמה מילים מהפה אל הקב"ה, הקב"ה נמצא כאן לדינו, הקב"ה איתנו, והעבירות גורמים לאדם לחשוב כאילו הקב"ה לא כאן ח"ו, הקב"ה כאן, ותגידו לו: רבש"ע תמחל לי, רבש"ע אני כל יום מתרחק ממך יותר ויותר, בואו ננצל את הזמן לבקש מהקב"ה שיעזור לנו, הושענא הושענא, תושיע אותי הקב"ה, רבש"ע תעזור לבני ישראל, שיזכו לבוא לבית כנסת.

בואו ונקבל על עצמינו ביום זה,

יבקש מהקב"ה על עצמו, רבש"ע
האם אני באמת צריך את זה, או שאני
רק רוצה את זה, האם אני לא יכול
בלי זה, האם אני יכול להוריד את זה
קצת, רבש"ע להשאיר רק במשרד או
רק ברכב, אני לא יודע רבש"ע, תעזור
לי, בלתך אין להושיע, רבש"ע האם
אני צריך את כל הבדיחות כל היום,
האם אני חייב לראות כל מה שאנשים
שמים, האם זה נחשב לעסקים.

אני לא יכול להגיד לאף אחד מה
לעשות, אבל אני כן יכול להגיד,
תבקשו הרבה מהקב"ה על זה, אברך
שהולך עם שטריימל ובעקיטשע עוד
לא אומר כלום, זה לא אומר כלום,
זה לא אומר בכלל שמדובר באברך
ירא שמים, מה יש לאברך הזה בכיס,
אתה לא צריך להגיד לי, תראה את
זה להקב"ה ולעצמך, ואם אתה לא
יכול להתנתק מזה, תצעק בלתך אין
להושיע, וכעת נבקש, הושענא אדון
המושיע הושענא.

הקפה ה' – הושענא אדם ובהמה

הושענא

אני לא רוצה להגיד דרשות ארוכות,
כבר נהיה מאוחר, צריך ללכת הביתה
להכיין את היום טוב, אבל אנחנו
הולכים עכשיו לסוכה את ההקפה
החמישית, עננו בזכותא דאהרן כהנא
קדישא עננו, ונבקש כעת בזכותו של
אהרן, כי כל עניינו של אהרן היה
להשכיין שלום בבתי ישראל, בזה
עסק אהרן הקדוש, רש"י הקדוש
אומר בפרשתינו, בפרשת וזאת
הברכה, ההבדל בין פטירתו של משה
רבינו לפטירתו של אהרן, אצל אהרן
כתוב כל בית ישראל, כולם בכו עליו,
כי הוא עסק בהשכנת שלום בבתי
ישראל.

אנשי שלומינו תלמידי היכל הקודש
יודעים, שאצל רבינו היה שלום בית

לי כלום בחיים חוץ ממך, בן אדם
לפעמים חושב שהוא כבר יכול
להסתדר עם ילדיו, ופתאום מראים לו
מהשמים שהוא לא יודע כלום, והוא
מתחיל לחפש עזרה, בן אדם חושב
שהוא כבר מצא שפה עם אשתו
ומסתדר איתה, ופתאום מראים לו מן
השמים יום כזה קשה, ונהיה לו שחור
בעיניים, בן אדם חושב שהוא מוצלח
בעסקים, ופתאום העסק מתחיל
לאבד את הכל, יהודי צריך לדעת
'בלתך אין להושיע', בלי הקב"ה אני
לא יודע כלום, אני חייב להגיע אל ד',
גבור ורב להושיע, דלותי ולי יהושיע,
רבש"ע אני דל ואביון, כשאדם
מתפלל ככה אל הקב"ה, הקב"ה עוזר
לו, פותח יד ומשביע.

יהודי צריך לדעת, אני לא יודע
כלום, אני לא מבין בחינוך, ולא
בשלום בית, ורק אז יש לו הצלחה,
מי שמכניס את הקב"ה בחייו יש
לו הצלחה, כעת נבקש מהקב"ה,
קוראין תושיע, רבש"ע אני קורא
אליך, רחומיך תושיע, תושיע אותי
שאני יאהב אותך, צמאיך תשביע,
אני רוצה לצמוא אליך אני רוצה
לכסוף רק אליך, ד' יעזור לנו שנוכל
לנצל את הדקות האלו ונבקש כמה
תפילות, וכך תבוא עלינו שנה טובה,
שנה של תורה, שנה של תפילה, שנה
של פרנסה.

אני אחזור שוב על מה שאמרתי
קודם, בענייני הטכנולוגיה,
הטלפון והטאבלט, אברכים חייבים
להתעורר, וכל אחד צריך לבקש
מהקב"ה ולשאול מה הדרך שלו,
מה הוא צריך לעשות תקנה לעצמו,
כי אם עושים תקנות, הוא כבר ימצא
דרך לעקוף את זה, האברכים צריכים
לדעת, שהדבר הזה בנפשינו, מה
אנחנו רוצים מהילדים שלנו, הדורות
רק גופלים, הם לא נהיים יותר טובים,
ואין שום דרך להורות בזה, כל אחד

לבוא הביתה כל יום, ולא לרוץ אחרי חברים, ונבוא ונדבר בבית, ונגדל את ילדינו כראוי, ונבקש, הושענא אדם ובהמה הושענא.

הקפה ו' – הושענא אדמה מארר הושענא

• אנחנו הולכים לסובב את ההקפה השישית, מידת היסוד, עננו בזכותא דיוסף צדיקא, כעת נדבר שוב על מה שדיברנו קודם, שאנשים חושבים שהם יתפללו רק כשירגישו משהו, רק כשיוכלו לבכות, אבל כעת אין להם הרגשים ומרגישים כבויים, רבינו אומר, שכשיהודי חושב בעת התפילה, מתי כבר אבכה, זה מחשבות זרות, בן אדם צריך להתפלל בפשיטות, הושענא, תושיע אותי הקב"ה, הן אם יש לו רגש והן אם אין, אם יש לו דמעות או שאין לו, אלו מחשבות זרות, בן אדם צריך לבוא אל הקב"ה בפשיטות, כמו ילד שפונה לאבא שלו.

• שנזכה להתמודד כמו יוסף הצדיק, כמו שהחזיק מעמד בערוות הארץ, במצרים, הוא הצליח רק כי הוא דיבר אל ד', כמו שכתוב, וירא ד' כי אדוניו איתו, שפתותיו התנענעו כל הזמן והוא דיבר אל ד', גם אנחנו יכולים לעשות את זה בכל המקום, לנענע את השפתיים, רבש"ע עזור לי, רבש"ע תן לי הצלחה בשנה זו, רבש"ע תשלח לי פרנסה, רבש"ע את כל הפרנסה אני צריך רק בשבילך, אם לא הייתי יהודי לא הייתי צריך כלום, הייתי יושן בפארק, ולא הייתי צריך בית ולא ילדים, כל ההוצאות שלי רבש"ע זה רק בשבילך, אני רוצה להיות יהודי, הכל זה בשבילך, תביא לי פרנסה, רבש"ע אני עובד כל כך קשה, תדברו כך אל ד', תטענו אל ד', אם יש לך רגש או שאין לך רגש, תדבר אל ד' בפשטות, אף ללא שום רגש, תוציא עוד מילה ועוד מילה,

יסוד היסודות, הבית צריך להיות לפני הכל, כעת בהושענות נבקש על זה, שיהיה לנו מוח נקי לזה, הושענא רבה הוא יום שאנחנו יכולים לפעול בעצמינו ולפעול אצל הקב"ה, היום הנשמה מתעוררת, והאדם יעשה לעצמו חשבון, מה הוא עושה כל השנה, איפה הוא מבלה את ימיו ואיפה מבלה את לילותיו, ויקבל על עצמו ללכת הביתה בכל יום לעזור בבית, שידבר עם ילדיו, ושיתן לילדיו בית בריא.

• המתנה הכי טובה שאפשר לתת לילדים זה שלום בית, גם אם יצאו איתם בחול המועד למקומות הכי טובים, ויתנו להם הרבה מתנות, אם אין שלום בית, זה לא עוזר כלום, הם יגדלו ולא ירצו להכיר בהורים על אף כל הטיוילים והמתנות, אבא טוב ואמא טובה לא נהיים ממתנות, לא נהיים מזה שנותנים להם מה שמבקשים, אלא מזה שיש חמימות בבית, מזה שחיים בבית עם הקב"ה.

• נכניס לראש שלא חייב להיות בדיוק כמו שאני רוצה וכמו שאני חשבתי, ואם אשתי רוצה אחרת, שיהיה אחרת, חיים ביחד, מכופפים את הראש למען השי"ת, ואת זה אפשר לפעול היום, על זה נבקש היום, שנוכל לכופף רצוננו אל ד', שנוכל לחיות עם הקב"ה בכל השנה, שנוכל להישאר קשורים עם הקב"ה כל השנה, ונוכל לחנך את ילדינו ונוכל להקשיב להם ולדבר אליהם.

• תראו לילדים שלכם שייראי השם' זה דבר חשוב, לא לצחוק ח"ו ולא לזלזל ביראי השם ובמנהיגי עדה, אל תדברו ח"ו על צדיקים אחרים, גם אם הם לא מהקהילה שלך, תראה לילדים כמה אתה מחשיב את יראי השם, וככה אף הם יגדלו יראי השם.

• ד' יעזור שיהיה לנו ישוב הדעת, ונביין

אנחנו נוכל להיות תמיד דבוק לצדיקים, שנהיה דבוקים לרבינו הקדוש, ולא ניפרד מרבינו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

• ר' נתן אמר, שאפילו הבעל עבירה הגדול ביותר, אם יאחז את עצמו ברבינו, יקבל תיקון מרבינו, הרי אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, וכל אחד יודע בעצמו מה מוטל עליו לתקן, וכל עוד שנהיה דבוקים לרבינו, ונלמד את ספרי רבינו, ונקיים את העצות של רבינו, נזכה לתיקון, אנחנו צריכים לבנות את הבתים שלנו על הצדיקים.

• כל בית יהודי חייב להיות מושתת על צדיק ומורה דרך, מוהרא"ש היה אומר, אי אפשר להגיד לבן אדם את מי לקחת למורה דרך, יש לבקש מהקב"ה שנזכה למורה דרך הגון, אבל חייבים לקחת מישהו שיוורה לנו איך לנהל את הבית, לשאול על כל פרט ופרט, הולכים לירא שמים או לדיין, כל אברך שבונה את ביתו צריך לדעת, שאם ישאל על כל דבר, יזכה לראות דורות ישרים, ואת זה נפעל עכשיו כשנתפלל הושענא בזכות הצדיקים, שנישאר תמיד דבוק בצדיקים, הושענא למען איתן הנזרק בלהב אש הושענא.

כמו ערבה, בלי טעם ובלי ריח.

• בן אדם שמוכן להתפלל אל ד' בכל מצב, יוכל לדבר אל ד' בכל השנה, אבל אם יחכה לרגע של רגש, לא יצליח לדבר אל ד', ואנחנו לא יודעים מתי זה הדיבור של אמת, ברגע שבן אדם אומר: רבש"ע עזור לי, אני לא יכול לעשות לבד כלום, אין לי מושג רבש"ע איך מביאים פרנסה, אין לי מושג איך מדברים עם האשה, איך מגדלים את הילדים, רבש"ע תבוא איתי הביתה, א מחיה, הוא נגאל בדיבורים אלו, מי שמביא את הקב"ה איתו הביתה נגאל, הוא לא צריך לדאוג לכלום, יש לו את הקב"ה, מאיפה יהיה לך אוכל מחר? מהקב"ה, מאיפה יהיה לך לשלם את החובות? מהקב"ה. ולכן נצעק הושענא אדמה מארר הושענא.

הקפה ז' – הושענא למען איתן הנזרק הושענא

• הולכים לסובב עכשיו את ההקפה השביעית, כעת זה כבר אחרת מההקפות הקודמים, כי כעת אנחנו מבקשים בזכות האבות הקדושים, בזכות הצדיקים, בזכות אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו, ובזכות משה רבינו ואהרן הכהן, ולכן זה הזמן לבקש שבזכות כל הצדיקים