



אשית עצות בנפשי



שיחות זמנים

ממדינו דאש

הישיבה שליט"א



פרשת נח

תשפ"ד

– פנימי –

יוצא לאור על ידי תלמידי היכל הקודש
בני ברק יצ"ו

להערות והארות: USHISEB@GMAIL.COM

ליל שישי פרשת בראשית תשפ"ד

בלי חקירות

ב"ה התחלנו שנה חדשה, השנה התחילה בראש השנה, ועכשיו התחלנו את התורה מחדש, בראשית ברא אלוקים, בשמחת תורה רקדנו כולנו עם התורה, שזכינו לסיים חמשה חומשי תורה, וכעת מתחילים שוב את התורה מבראשית, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, רבינו אומר בשיחות הר"ן [סימן ה'] אשרינו שמשו רבינו בחר לפתוח את התורה ב'בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, בלי חקירות ודרישות ומופתים, להאמין בפשיטות שד' ברא את כל העולם, ולכן אין לנו שום חובה לחקור מהיכן המקור לזה, המקור הוא שמשו רבינו אמר לנו את זה, רבינו היה מאוד נגד ספרי החקירה, אף מהראשונים, לא אפרט את כל שמות ספרי החקירה, ספרים של גדולי ישראל, אפשר לראות בשיחות הר"ן ובחיי מוהר"ן, רבינו אמר לא להסתכל במורה נבוכים, ובשאר ספרי חקירה, לדעת בפשיטות, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, האלוקים ברא את העולם, ואת זה צריך לשנן שוב ושוב, ובזה יהודי הוא יהודי, אמונה בבורא עולם, נשנן את זה לעצמינו, נשנן את זה בבית, ונשנן את זה לילדינו, הרבש"ע ברא את העולם, והנהיג את העולם, ומנהיג את העולם, וינהיג את העולם, וזה כל ה'אני מאמין' שאנו אומרים בכל בוקר, אין מקרה בעולם, אין כזה דבר שמישהו אשם במשהו, הכל הכל נעשה רק על ידי הקב"ה.

תיקונים – בראשית

אפשר לדבר רק על המילה 'בראשית' בלי סוף, בעת שהתנא הקדוש ר' שמעון בר יוחאי דיבר נגד הממשל הקומוניסטי, ואמר שכל מה שהם בנו ועשו הם עשו זאת לטובתם ולטובת הזוהמא שלהם, וכל מי שהיה מדבר נגד הממשל היו מקבל עונש מוות ומוחקים מהמפה, ואז הוא היה צריך להיסתר במערה, שנים עשרה שנה, ואחרי זה שנה נוספת, וכל יום הגיע אליהו הנביא, ולמד עם ר' שמעון ועם בנו ר' אלעזר, וכמו כן הגיעו לשם נשמות רבות מהשמים, ושם חיבר רשב"י את הספר הקדוש 'תיקוני זוהר', ורבינו אומר בשיחות הר"ן [סימן קכ"ח] שכל החכמות שבעולם טמונים בספר התיקונים, הרי העולם היום מתקדם, אני לא כלל מעודכן, גי' 5 וכו', כל החכמות האלו נמצאים בספר תיקוני זוהר, העולם מתקדם כבר כמעט שש אלף שנה, כל ההתקדמויות האלו טמונים בתיקוני זוהר, נשאר עוד 216 שנה, אני תמיד אומר לקבלנים בקריה, שיבנו דירות שיהיו מספיק חזקים ל-216 שנה, כי הקב"ה בנה את העולם רק 6 אלף שנה, והמעייין בספר התיקונים יראה שכל שבעים התיקונים הם רק לתיבה אחת בתורה, המילה 'בראשית'.

האות ב'

אפשר לדבר המון מפרשת בראשית, אנחנו נראה קצת מה אנחנו יכולים ללמוד

של מוהרא"ש שנאמרה בליל שישי פרשת בראשית, החוברת נקרא 'מה חדש', זה היה קונטרס באידיש, שמוהרא"ש ביקש לתת את השם 'וואס איז נייעס', מוהרא"ש אמר: מה החדשות? החדשות הן שהקב"ה ברא את העולם! ביום הראשון ברא את השמים והארץ, וכו', וביום האחרון ברא את האדם, והחדשות הן שהאדם התחיל לבכות שלא טוב לו לבדו, ולכן יש חדשות שהקב"ה הרדים אותו ונתן לו אשה, ומוהרא"ש ביאר מאוד יפה את המדרש על ההבדל בין אשה לבעל, ואח"כ יש חדשות שאשם הראשון היה מאוד שמח והוא ממש הסתובב בגן עדן, ואח"כ הגיעו חדשות נוספות, שהיה שם בגן עדן נחש, שהתחיל להסית למה לא אוכלים מהעץ הזה, וכשענו לו שהקב"ה לא מרשה, אז הוא התחיל להגיד שזה לא בדיוק ככה וכו', והפיל אותם בחטא, והקב"ה הוציא את אדם מגן עדן, וככה אנחנו סובלים ומתייגעים כבר אלפי שנים, והנחש מגיע אלינו שוב ושוב ומכניס לנו חכמות.

הנחש המסית בגן עדן

אני יודע שיש המון מקורבים חדשים, שעוברים את זה, וגם מקורבים ישנים שעוברים את זה שוב ושוב, ולכן אדבר מזה שוב, כשאני הגעתי למוהרא"ש, הרגשתי כמו מישהו שמכניסים אותו לגן עדן, אי אפשר להסביר את זה בכלל, גן עדן ממש, גם היום אני מרגיש את זה, רבינו מביא את זה, שבן אדם יכול להיות כאן עלי אדמות, ולהרגיש טעם גן עדן, כפי שכתוב בליקוטי מוהר"ן [חלק א' סימן ד'] שאדם יודע שכל מאורעותיו לטובתו הוא בבחינת מעין עולם הבא, ורבינו כותב גם בחלק ב' סימן ב', אברכים צריכים לדעת שסימן זה הוא סגולה לילדים, ורבינו אומר שם שעקר שעשוע עולם הבא זה להודות ולהלל לשמו הגדול, נמצא שכל מי שמודה ומשבח את הקב"ה הוא בגן עדן, ומי שסומך על הקב"ה יש לו חיים טובים, הוא יודע איך להסתכל על כל עניני העולם, ולא נופל לפחדים ופאניקה, אבל גם בגן עדן הסתובב נחש, ומגיע נחש ומתחיל

מזה לעובדא ולמעשה, בהקדמת ספר הזוהר כתוב, שכל האותיות הגיעו להקב"ה וביקשו שיתחילו איתם את התורה הקדושה, האות 'א' הגיע, והאות 'ג', והאות 'ד', וכו', מאוד יפה בספר הזוהר בהקדמה למה הקב"ה לא קיבל את כל האותיות, עד שבסוף הוחלט שמתחילים באות ב', ואנחנו צריכים ללמוד מזה, מה אנחנו יכולים לקחת מזה לחיים שלנו, חז"ל אומרים שהאות ב' סגור מלמעלה, סגור מלמטה, וסגור מאחורה, ויש לו פתח וחלון רק לקדימה, במדרש כתוב שאסור להסתכל מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור, כי המוח שלנו לא יכול לקבל את זה, בקושי מבינים מה קורה כרגע, אבל כשבן אדם מתחיל לחשוב מה היה קודם בריאת העולם ומה יהיה אחרי זה, זה משהו שאי אפשר ואסור לנו להתעסק, מותר לחשוב רק מהתורה והלאה.

להסתכל רק קדימה

אבל מוהרא"ש מלמד אותנו סוד יותר עמוק, עכשיו התחילה השנה, שבת בראשית, בן אדם רוצה להתחיל ללמוד, להתחיל להתפלל, וכן בגשמיות, רוצים להתחיל להיות איש מוצלח, צריך ללמוד מהאות ב', להסתכל רק קדימה, לא להסתכל מה היה אתמול, לא לחשוב על כל הכשלונות שהיו, כי אז לא יהיה אפשרי לזוז קדימה, סוגרים את כל מה שהיה, ומתחילים לזוז קדימה, מתחילים ללמוד ומתחילים להתפלל, ומתחילים לעשות משהו בעסקים, ולא להגיד אני כישלון, אני תמיד הייתי נכשל בכל דבר, אף פעם לא הצלחתי בכלום, כל עסק שניסיתי לא הצלחתי, מי שאומר ככה באמת לא יכול להצליח, אבל המסתכל על אות ב', הולך רק קדימה, ומתחיל להצליח, וזה דבר תורה שכל אברך יכול להגיד בסעודה בבית, עושים סעודה בבית אומרים משהו מהחומש, הן מי שיש לו ילדים והן מי שאין לו ילדים.

וואס איז נייעס – בריאת העולם

אני זוכר שפעם אחת הדפיסו את שיעורו

לדבר נגד האדם.

הספר הראשון מספרי חסידות, היה הספר הקדוש תולדות יעקב יוסף, תלמיד של הבעל שם טוב הק' זי"ע, והוא אמר שעשה את הספר כדי להוכיח שכל פרשה בתורה, שייכת לכל יהודי בכל הדורות, כל פסוק ופסוק שייך לכל אחד מישראל, אנחנו לומדים מזה שאף כשאנחנו מרגישים טעם גן עדן, כמו אדם הראשון, מרגישים שאפשר לדבר אל השי"ת, ואף פעם אנחנו לא לבד, ואפשר ללמוד קצת חומש ומשניות וגמרא, וכו' וכו' כל הדברים הטובים שרבינו נותן לנו, אי אפשר לספר בכלל מה רבינו עושה איתנו, ואז מגיע הנחש ואומר לנו, זה לא כזה פשוט, גם אני עברתי את זה, והנחש היה ערום, הס"מ מגיע ואומר, 'זה לא כזה פשוט', את המילים האלו כולם שומעים או ישמעו, ואומרים בדיוק מה שהנחש אמר, הנחש אמר שלהקב"ה יש אינטרסים למה לא לאכול מהעץ הזה, כדי שלא יהיו חכמים כמוהו, ככה הנחש אומר היום, יש אינטרסים ולכן מקרבים אותך לברסלב.

זה חומש, שנים מקרא ואחד תרגום, אנשים נמצאים עכשיו בבהלה, אני לא רוצה לדבר עכשיו על החדשות, כי הרי כולכם הגעתם לשמוע את החדשות, ולכן אני ישאיר את זה לבסוף, כי אם אספר עכשיו חדשות, ואחרי זה אגיד דברי תורה, אתם תברחו מכאן, לכן אספר בסוף חדשות, אבל בגלל שאתם כל כך מחכים לחדשות, אזרוק לכם פירור של חדשות, שעם ישראל במצב לא פשוט, כשאומות העולם רוצים לרצוח את בני ישראל במיתות משונות, אבל יש בידינו סגולה לעשות שמירה מעולה להינצל מהצרה, לעבור על הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום, כפי שחז"ל אומרים, המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימין לו ימיו ושנותיו, מי שמחפש שמירה בימים אלו, כשהם מסיתים את כל העולם, כדי לפגוע ביהודים, ואנשים כולאים את עצמם בבתים, וזה בטח לא עסק להיכלא בבית, אלא לוקחים חומש, שמירה, שנים מקרא ואחד תרגום זה ההגנה שלנו נגד כל הטילים וההסתה.

לא צוחק ולא מזלזל – יש לי חומש

אנשים מאוד בהולים, מישהו אומר בבית כנסת, מה אתם צוחקים מהמצב, בדיוק ככה התחילו כל הצרות בדורות הקודמים, היה קודם פוגרום קטן ואז זה עבר הלאה וכו', ואמרתי לו אז מה אתה רוצה שאני יעשה, וכי אלך להירצח לפני שרוצחים אותי, ולכן בינתיים אני לוקח ספר ולומד, וכי בינתיים אפסיק לנשום, ואפסיק ללכת לבית כנסת, אקח חומש שיגן עלי, זה מה שאפשר לעשות, וכי אני יכין עכשיו מים וטישו, הרי לרוב האנשים עוד מוכן הכל מהקורונה, אני עוד לא הכנתי אז... אני לא יודע מה אני עושה עם טישו כשיקרה משהו, זה הדבר האחרון שאני צריך, אני יגיד לכם מה אני עושה למען המלחמה, אני למדתי שנים מקרא ואחד תרגום, זה מה שמגן עלי.

חומש ורש"י

ומי שרוצה להוסיף שיעור שני, שיוסיף

עם מסית לא מתווכחים

חווה התחילה להתווכח עם הנחש, וכאן מתחיל הבעיה, רבינו אמר שאסור להתווכח עם מסית, כי אם מתווכחים ח"ו באמונה אפשר ליפול, צריך מאוד להיזהר מהנחש שמגיע בערמה ואומר שיש עוד צדיקים ועוד ספרים, אדרבה אנחנו בעד כל הספרים וכל הצדיקים, אבל רק רבינו הוא זה שנותן לנו כזו הנהגה, ללמוד את כל הספרים, תראו מה רבינו אומר בשיחות הר"ן סימן כ"ח ראוי לאדם ששיעבור וילך בזה העולם בכל הספרים הקדושים וילמד כולם כדי שיהיה בכל מקום.

שנים מקרא ואחד תרגום – סגולה לחיים ארוכים

אברכים שואלים מה השיעור הראשון שחייבים לקבוע, כמובן שהדבר הראשון

ומגיע ר' שמעון בר יוחאי ואומר, אני תמה על אבות העולם על מה נחלקו, אני אומר שהשמים והארץ נבראו יחד כמו קדירה ומכסה.

זה מימרא מאוד יפה מחז"ל, אבל מה זה יכול לעזור לי עכשיו, אני חייב ללכת הביתה להכין שבת, מגיע מוהרא"ש ומסביר לנו את המחלוקת בצורה כל כך יפה, ומבאר שיש בעולם הזה שני דרכים, דרך אחד של בית שמאי, רק שמים, להיות רק למעלה, כפי שהגמרא מספרת על אחד שרצה לדעת את כל התורה ברגל אחת, רצה שיגידו לו מילה אחת שיוכל לחזק אותו ברגע, מיד דחף אותו שמאי באמת הבנין, והעיף אותו מהבית מדרש, אחרי זה יש את הדרך של בית הלל, דרך של ארץ, הלל אמר לבן אדם מה דעלך סאני לחברך לא תעביד, תשמור על רגשותיו של חברך, אתה לא רוצה שיגנבו ממך ושיפגעו בך ושירצחו אותך, אז אל תעשה את זה לאחרים, אחרי זה הגיע גוי ואמר שרוצה להתגייר רק אם יהיה מלך שמאי העיף אותו, כי הוא גוי טיפש, ובית הלל אמר לך ללמוד, ואז הוא כבר הגיע להלכה שאסור, והגמרא מספרת שג' הגרים נפגשו יחד ואמרו שהסבלנות של הלל הביא אותם להיות יהודים, אם לא הלל הם היו נשאים גויים, יש שאומרים שהגרים האלו היו התנאים בן בג בג ובן הא הא.

ומצאנו כאן שני דרכים בעבודת השם, הדרך של שמאי, רק שמים, לא לעבוד לפרנסה, להפקיר את כל החיים, וללמוד כל היום, ובית הלל אומרים ארץ, להיות על הארץ, ואז מגיע ר' שמעון בן יוחאי ותמה, למה אי אפשר לעשות משני הדרכים דרך אחת, אפשר להיות על הארץ ולעסוק בגשמיות ולעשות מזה רוחניות.

הנהגה של שמים

אנשים אוהבים רבי'ס מוזרים, מישהו שלא יושן ולא אוכל, קשה מאוד לאנשים לבלוע את היכל הקודש, הם נכנסים לכאן ורואים שאין כאן שום דבר מעניין ומוזר, מוכנים לעמוד חמש שעות לראות מישהו שעושה תנועות

את רש"י הקדוש, אנשים שואלים מה ללמוד השנה, אחרי שכבר סיימו שנה שעברה חומש ורש"י, צריך לדעת שחומש עם רש"י זה משהו שלא נפרדים מהם אף פעם, כל שנה ושנה חייבים ללמוד את זה שוב ושוב, זה לא כמו מישהו שסיים מדרש רבה, ורוצה ללמוד מדרש תנחומא, ובשנה הבאה ילקוט שמעוני, חומש ורש"י צריך ללמוד תמיד, וזה ההגנה שלי למלחמה, ומי שאומר שאני צוחק מהמלחמה לא יודע שאני בכלל לא צוחק, ואני לוקח ספרים להגנה.

המתנה של רבינו – כל הספרים

אני זוכר שכשהגעתי לראשונה לראות את ישיבת היכל הקודש בכארא פארק, זה היה באמצע הקיץ, ואני רואה בחור לומד בספר תולדות יעקב יוסף בפרשת לך לך, ושאלתי אותו מה זה עכשיו, הוא ענה לי שרבינו אומר שראוי לעבור על כל הספרים, ולכן כשמסיים ספר אחד מתלמידי בעל שם טוב הוא מתחיל עוד ספר, הוא סיים נועם אלימלך ומאור עינים, ועכשיו הוא לומד תולדות יעקב יוסף, וזה התשובה לאלו הלצים שאומרים שיש עוד ספרים וצריך ללמוד ספרים, וכי הלץ הזה לומד את כל הספרים, הרי רק רבינו הוא זה שנותן לנו את ההנהגה הזאת, ללמוד כל הספרים, הלץ הזה הוא נחש שמגיע לגן עדן ואומר שזה לא כזה פשוט כמו שחושבים, שלהקב"ה יש אינטרסים, עד שדחף את האדם וחווה לאיסורים.

שמים וארץ יחד

נתחיל מבראשית, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, ונשאלת השאלה למה ברא אלוקים את הארץ, היה די לברוא את השמים, וכולם יהיו בכחנת שמים, בני עליון, וחז"ל אומרים לנו שאבות העולם נחלקו מה נברא קודם, בית שמאי אומרים שמים נברא תחילה, כי כתוב בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, ובית הלל אומרים קודם נברא הארץ דכתיב ביום עשות ד' אלוקים ארץ ושמים,

הנהגה של ארץ

יש המון אנשים שאוהבים רבי'ס מוזרים, שמים ממש, ומצד שני יש אנשים שלא רוצים לשמוע רוחניות, רק ארץ, יש לי אשה יש לי ילדים ויש לי משכורת ויש לי משכנתא ויש לי רכב, אל תדבר איתי רוחניות, זה לא מעניין אותי אני עסוק כל היום בדברים של גשמיות, עסוק לעשות כסף ולכסות את ההוצאות.

הנהגה של שמים וארץ יחד

מגיע רבינו ומלמד אותנו לעשות מרוחניות גשמיות ומגשמיות רוחניות, כמובן שחייבים להביא פרנסה, אין כזה דבר שאשה תלך למכולת ולא יהיה לה מאיפה לשלם, הוא התחייב בכתובה אנא אפלא ואוויץ ואפרנס לך, אסור לבן אדם להגיד אני איש רוחני יותר, תמה אני אומר על זה רשב"י, אפשר לעבוד קשה ולהלביש בגדי עבודה ולהיות דבוק להשי"ת, אפשר לחשוב מהקב"ה בכל מקום, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, וביום עשות ארץ ושמים, אפשר לעשות הכל ביחד, וכי מי שלובש בגד רבני עם כיסים בשיפוע הוא איש רוחני, מי שלא חושב מהקב"ה אין לו שום קשר לרוחניות, אנשים מזלזלים באחרים שאוכלים מוזר ויושנים מדי טוב, ואילו הם אוכלים טיפה ויושנים בקצה המיטה, אם הוא יושן בקצה המיטה והוא לא קרא קרי"ש ולא הכין נטילת ידים, הוא לא ברוחניות, מי שיושן במרכז המיטה, וקורא קר"ש ומכין נטילת ידים, הוא יודע לעשות ארץ ושמים יחד.

מוהרא"ש סיפר שיהודי הגיע לצדיק אחד, ואמר לצדיק שהוא כבר יושן ארבעים יום על הרצפה כדי לזכות לראות אליהו הנביא, ולא זכה לראות, ענה לו הצדיק בוא ואראה לך, הוא היה בטוח שהצדיק יראה לו את אליהו הנביא, הצדיק לוקח אותו לסוף העיר, ומראה לו את הרפת, ואומר לו, אתה רואה כאן את החמור, הוא בכל שנות חייו יושן רק על קש, והוא לא זכה לראות את אליהו הנביא, לישון על הקרקע

מוזרות, ואם הוא יודע איך להפוך את היום והלילה, זה בכלל משהו אדיר, אם הוא יכול להתפלל שחרית לפני השקיעה, ומעריב לפנות בוקר, ולעשות הבדלה ביום ראשון בלילה, זה רבי ממש מבוקש, אבל אם הכל נורמלי זה לא מעניין, רק מישהו שהוא בטלן הוא אדם גדול, ויכול בהחלט להיות שהוא ירא שמים גדול, ואסור לדבר על צדיקים, אני מדגיש לכם מה שאנשים אוהבים לראות, מישהו שמדבר ללבנה או שמדבר לעצמו.

אליהו הנביא

אני זוכר שפעם היו הרבה הומלסים מוזרים שהיו מסתובבים ברחובות, היום כבר לא רואים את זה כי הממשל מאשפז אותם, אבל פעם היו הרבה כאלו, והיינו אומרים עליהם, שאחד הוא ל"ו צדיק, ואחד הוא אליהו הנביא, ואם יש למישהו ריח נודף הוא כנראה אדם גדול מאוד, ומוהרא"ש לימד אותנו שאם יש ריח ממישהו והוא מלוכלך הוא לא צדיק, מישהו שאל פעם את מוהרא"ש למה הוא לא נתן לאיזה איש מוזר להיכנס לבית כנסת, אולי הוא אליהו הנביא שהתחבא, ענה לו מוהרא"ש, שאם אליהו הנביא רוצה להיכנס להיכל הקודש יש לו ברירה להתלבש נורמלי, אחרת לא יכניסו אותו להיכל הקודש.

היינו לא מזמן במקומות הקדושים בפולין, וראינו שכתוב על ציונו של הרה"ק מראפשיץ, יחיד בחכמת אלוקים, הוא היה חכם גדול ולא סבל את כל אלו שהיו מזוייפים, ומספרים שפעם הגיעו אליו מישהו ואמר שהוא זכה לראות את אליהו הנביא, שאל אותו הרה"ק מראפשיץ האם הבגד שלו היה לבן, והזקן שלו הושחר, ענה שכן, אמר לו הרה"ק מראפשיץ, זה היה המנקה של בית הפחמים, שפניו השחירו מהאש והגחלים, הילדים היום לא יודעים מה זה פחמים וכו', האנשים בקריה יכולים לראות את הדירות הישנות מהגויים שחיממו את הבית עם חתיכות עץ, והיו צריכים לנקות את זה, והבגד השחור היה נהיה לבן, והפנים השחירו מזה.

חופש – רוחניות

וגם כשנוסעים לחופש נוסעים יחד עם הקב"ה, גם אם שמה הולכים עם משקפיים אחרים, משקפי שמש, שמתביישים ללכת עם זה בעיר כי לא יקבלו את הילדים למוסדות, אבל בחופש הוא לוקח את זה והוא לוקח חולצה אחרת, וזה בסדר וזה 'שמים', כל עוד שמכניס שם גם את התפילין ואיזה חומש ללמוד, אפשר לעשות קדירה ומכסה, אני לא מדבר ח"ו על מי שהולך למקום מלוכלך, אבל מי שהולך למקום כשר, שילך להתאוורר כרצונו אבל יקח איתו את הקב"ה.

הציבור בבהלה

אני רואה כאן ציבור מדי גדול שהגיע לשמוע את השיעור, אני מפחד שאתם שומעים חדשות, ואתם נבהלתם שהגעתם לקבל חיזוק, אני כתבתי במוצאי יו"ט מכתב לבני ארץ ישראל, ובטעות זה הגיע לבני חו"ל, כתבתי להם שהם צריכים לשמוע טיפה חדשות כדי להתעדכן מה לעשות, כי בזמן מלחמה חייבים לדעת איך להתנהג, אבל לא יותר מזה, ובני חו"ל עטו על זה כמוצא שלל רב, סוף סוף ראש הישיבה מתיר לשמוע קצת חדשות, ועוד קצת ועוד קצת עד שמתמלא קערה שלמה של חדשות, ואחרי כמה שעות הוא כבר לא מסוגל לזוז מפחד, והוא כבר מבני הערובה שתפסו, שמעתם חדשות? כמה בני ערובה יש? יש מאות אלפים בני ערובה, חלק מהמלחמה זה שמפחידים אנשים, והם נשארים כלואים בבית מפחד, בני ערובה, מישהו סיפר לי שהיה היום בעירייה, כאן באמריקה, והגיע שם מישהו שלא נראה בכלל כיהודי, תינוק שנשכה, אנשים שההורים שלהם הגיעו לגור בהרים כי רצו לשמור שבת, ולא היה להם אפשרות לשמור בעיר, כי היו מפטרים ביום ראשון כל מי שלא הגיע לעבוד בשבת, אז הם יצאו לכפרים להתפרנס לבד ממוצרי הכפר, אבל לא היה מוסדות לילדים, אז הילדים לא יודעים כלום מהיהדות, והיהודי הזה מבקש אישור מהעירייה, שרוצה לבנות

לא גורם לראות את אליהו הנביא, ומי שלא מתקלח משנה לשנה, זה לא גורם לו לראות את אליהו הנביא, מי שמתקלח ומצחצח שיניים וחושב מהקב"ה עושה מרוחניות גשמיות.

מוהרא"ש היה אומר, יש ביום 1440 דקות, לא עשיתי את החשבון אף פעם, אבל ככה היה אומר, ושאל למה אי אפשר להוריד מזה דקה אחת, רק דקה אחת בלבד, ששים שניות, ולחשוב מהקב"ה, מלא כל הארץ כבודו, הקב"ה בכל מקום, הכל זה אלוקות, דומם צומח חי מדבר הכל הוא אלוקות, הרבה אנשים לא מתחברים למילה אלוקות, כי זה מילה גבוהה, אפשר להגיד אייבישטער, הכל זה הקב"ה, וכשמישהו חושב מהקב"ה ומדבר להקב"ה זה עוד יותר גבוה מגילוי אליהו.

להיזהר בברכות

בן אדם עושה ברכה ושותה ואומר ש'כח רבש"ע, זה רוחניות מגשמיות, הגמרא שואלת שיש סתירה פעם אחת כתוב השמים שמים לד' והארץ נתן לבני אדם, ופעם אחת כתוב לד' הארץ ומלואה, הרי זה סתירה למי שייך הארץ, חז"ל עונים, כאן קודם ברכה וכאן לאחר ברכה, בן אדם מברך והקב"ה נותן לו את הארץ, זה טוב לחינוך הבנים, אומרים לילדים שלאכול בלי ברכה זה גניבה, זה של הקב"ה, תעשה ברכה וזה יהיה שלך, אל תכניס סוכריה לפה בלי ברכה, וזה נקרא לעשות מארץ שמים, זה מה שקיבלנו ממוהרא"ש, שבן אדם יכול להיות בבית יפה, עם ריהוט מפואר, ורכב חדיש, ומראות ובשמים טובים, בלי שקיות אשפה על החלון, ואם חושבים מהקב"ה, הוא נחשב לל"ו צדיק, הגמרא אומרת שיש ל"ו צדיקים בכל דור שזוכים לקבל אפי שכינתא, אלו מילים בארמית שנשמע מאוד גבוה, אבל זה מאוד פשוט, אנשים המקבלים אפי שכינתא זה אנשים שחושבים מהקב"ה, ויודעים שהקב"ה בכל מקום, הוא בחדר שינה והוא במטבח, ובסלון ובכל מקום שאני נמצא.

כי אנחנו מתחננים רק כי הקב"ה ציווה עלינו, האשה היא מצוה כמו אתרוג, ונעטוף אותה בקופסה יקרה של כסף, לטייל עם האשה ולעשות קניות עם האשה זה מצוה, המלאכים אמרו למשה רבינו להשאיר את התורה למעלה, ואז שאל אותם משה וכי אתם התחנתם וכי יש לכם ילדים, כי זה כל התורה לעשות מארץ שמים.

פרנסה – רוחניות

כשיהודי ממהר אחרי התפילה להביא פרנסה לביתו, וכי זה נחשב לגשמיות, כמובן שזה רוחניות, גשמיות זה לשבת כל היום בבית כנסת על קפה, למי יש כח לעמוד בחנות ולמכור, אבל אנחנו עושים את זה כי הקב"ה ציווה להביא פרנסה, וכשנסיים לחתן את הילדים נעשה חשבון כמה כסף צריך לחיות, כמה מקבלים לחודש מהפנסיה, אם עוד יהיה דבר כזה, כי בינתיים כולם משלמים פנסיה, ונראה אז אם זה עוד יהיה קיים, ונעשה חשבון כמה צריך לשלם שכירות ולקנות כל חודש מתנה לנכד שנולד, ואז נוכל להיות יותר שעות בבית מדרש, אבל בינתיים כל העבודה זה רוחניות, תמה אני על אלו שחושבים שאי אפשר לעשות מהגשמיות רוחניות.

רכב – רוחניות

רכב יפה זה לא גשמיות, רכב שלוקחים בו טרמפים ומסייעים לאנשים, זה לא גשמיות, רכב שלוקחים בו את הילדים לחדר זה לא גשמיות, אברך סיפר לי שהוא שכר רכב ליום כדי לנסוע לרשום את הבן שלו בישיבה, והמנהל אמר לו שהוא ראה אותו עם רכב מודרני וזה לא מתאים לישיבה, ההורים של הבחורים כאן בישיבה לא נוסעים עם רכב כזה, ולא עזר לו כמה שהוא הסביר שזה לא הרכב שלו, כי הוא שכר את זה רק ליום, כי אצלו יש חשיבות לילדים שלו, והוא מוכן לשכור רכב ולעזוב הכל ולנסוע למרחקים כדי שלבן שלו יהיה ישיבה טובה, רכב ישן זה לא רוחניות,

מקלט, כי הוא מפחד שיהרגו אותו כי הוא יהודי, כי הם יושבים כל היום על הטלויזיה ומתמלאים בפחדים, ושם רואים רק דם ופחד כל היום.

תפילין – סגולה להגנה

חז"ל אומרים במנחות שמי שמניח תפילין כל יום מאריכין לו ימיו ושנותיו, והנה יש לנו כבר סגולה שניה להגנה ושמירה, לבד מהסגולה של שנים מקרא ואחד תרגום, יש סגולה להניח תפילין שתשמור עלינו.

שמירת שבת בלי חוכמות

יהודי שומר שבת, אף כשלא רואים כלום, הוא רואה בליל שבת שהשקע של הפלטה קצת יצא מהחשמל, ויש לו אורחים למחר, ויכול להגיד מיליון תירוצים שזה לא נראה כל כך שזה יצא מהשקע, ולדחוף קצת, אבל הוא שומר שבת, כי הקב"ה רואה הכל, ומי מדבר אם זה בחצר רבני, הרי שם לא יכול להיות שלא יהיה קוגל, ושם צריכים עוד יותר יראת שמים לשמור שבת כפשוטו בלי תירוצים, וזה מה שיהודי מקבל על עצמו השבוע, בעת שברא הקב"ה את העולם, ושבת ביום השביעי.

הבית – רוחניות

המתנה שקיבלנו ממוהרא"ש, לא להפריד בין שמים לארץ, אברך מקבל שוב טלפון מאשתו, והוא לא מתעצבן, כי הוא לא עושה את הבית כנסת לרוחניות ואת הבית לגשמיות, אלא עושה מהבית שלו רוחניות, למה יהודי מתחתן, כי הקב"ה ציווה עלינו בפרשה זו להתחתן, הייתי אתמול בחדר בקריה, וילד אחד שאל שאלה יפה, רש"י מביא מיד בהתחלה את דברי חז"ל שהתורה היתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם, כי זה המצוה הראשונה, ושאל הילד והלא המצוה הראשונה הוא בפרשה זו, פרו ורבו ומלאו את הארץ, יש מצוה להתחתן, יש על זה הרבה תירוצים אבל נהניתי מהשאלה,

מקוה

כי הבחור באמת צריך מקוה, שלא יהיה כמו אלו שהולכים למקוה רק פעם בשנה בערב יום כיפור, אלו שלא מתרחצים, אלא מתיזים לעצמם משהו עם ריח טוב, ומסדרים קצת את השיעור, ואז מתערבבים כל הריחות, ריח הטוב עם ריח הרע, יהודי ירא שמים גם אם קם מאוחר, אי אפשר לדבר איתו כל עוד שלא הלך למקוה, רק אחרי שהתרענן כמו שצריך אפשר לדבר איתו.

אין עוד מלבדו

בן אדם יושב ברכב ובמקום לשמוע חדשות הוא שומע שיר שהקב"ה כל כך טוב ואין עוד מלבדו, זה נקרא רוחניות, בן אדם יושב בבית ולא מרגיש את המלחמה, וטוב לו, אין ספק שזה כואב, מהרגע ששמענו את החדשות באמצע ההקפות היה לי צער גדול, כעת שדם יהודי נשפך כמים ושוחטים ורוצחים בני ישראל על ימין ועל שמאל, זה בכלל לא הזמן לעשות חשבונות אם מדובר בשומרי תורה ומצוות או לא, אנחנו צריכים להודות להקב"ה שזכינו והורינו חינכו אותנו לתורה ומצוות, אבל מה הם אשמים, הם תינוקות שנשבו, הרי כולם נימולו במסירות נפש.

תינוקות שנשבו

וכמו שמסופר במדרש, שאליהו הנביא הגיע ואמר להקב"ה קנא קנאתי לד' כי עזבו את בריתך בני ישראל, אמר לו הקב"ה וכי אתה מדבר לשון הרע נגד עם ישראל, אתה תהיה עכשיו מלאך הברית, ובכל ברית שתלך אתה תבוא להודות שהם שומרים על התורה, זה מצוה קשה לקחת תינוק שבקושי נולד ולעשות לו ברית מילה, ואף על פי כן, רואים שמיליוני יהודים שלא יודעים כלום מתורה ומצוות, ומקיימים ברית מילה, בפרט אחינו היקרים בני ספרד, האבא מגיע ולובש כיפה על ראשו ועושה ברית מילה לבנו, בשמחה גדולה וסעודה יפה,

וכמו שמותר לאדמו"ר רכב חדש, ומותר לראש הקהל רכב חדש, ככה מותר גם לאברך שיודע מה לעשות עם הרכב, מישהו אמר לי שראה אברכים בקריה מסתובבים בחוץ ולבושים מוזר, אמרתי לו שהם עשירים ויש להם המון כסף, אז הוא נרגע כי עכשיו הוא מבין, כי מי שיש לו כסף מותר לו הכל, ומותר לו לגלח את הזקן, אבל מישהו שאין לו כסף מעיפים אותו מיד, ומי שיש לו כסף יקבל הקפה.

לא לפספס רגע בתלמוד תורה

בקריה יש בעיה שילד שקם מאוחר ומפסיד את ההסעה לחדר בבוקר, אין לו דרך להגיע לחדר בקרוב, ואני לא מבין למה האבא לא מבין שזה הדבר החשוב ביותר, שילך ויקח את הילד לחדר, גם אם אתה מתחיל את היום ב12 בצהריים, תקח את הילד לחדר ותחזור לישון, למה יש לך בית ולמה יש לך רכב אם לא לחנך ילדים להקב"ה, ואז הילד גודל והוא כבר בחור והוא חייב להגיע למקוה ואחרי זה להסעה לשיבה, ובינתיים הוא מפספס את ההסעה, והאבא לא מבין כמה חשוב שהוא יסדר את כל תוכנית יומו למען הבחור, כדי שלא יאבד את הילד, הבחור באמת צריך להגיע למקוה, ותקח אותו אחרי זה עם הרכב שלך לשיבה.

אל תגיד לילד שיסתדר, כמו שלמדנו בגמרא קידושין דף ל. האמוראים היו לבושים אז במין סודר על ראשם, מטפחת כמו טלית, ור' חייא בר אבא ראה את ריב"ל בבוקר עם הבן שלו, כשהוא הולך עם איזה קערת נטילת ידים על הראש, כי לא היה לו זמן, והוא היה חייב לקחת את הבן שלו לחדר, ור' חייא שואל אותו מה הסיפור איתך, ורש"י מסביר ששאל אותו למה לא לבוש כראוי, וענה לו ריב"ל וכי קל בעיניך מה שכתוב והודעתם לבניך יום אשר עמדת לפני ד' אלוקיך בחורב, לקחת את הילד לחדר זה ממש מעמד הר סיני, וחייבים לשמור שהילדים לא יפספסו יום אחד בחדר, ולא יפספסו רגע אחד מהיום בחדר.

אבות ובנים

אני מבקש מכל הגבאים של היכל הקודש, אני לא יכול להגיע לכל אחד, אני מקווה שהם שומעים את השיעורים, תכינו קצת ממתקים ומשחקים, ובמוצאי שבת תכריזו בקול: אבות ובנים, כל מי שרוצה ממתק ומשחק ילמד אבות ובנים, ואז הילדים ימשכו את ההורים שלהם לבוא ללמוד, יש מקומות שיותר קל ללכת הביתה לעשות הבדלה ולחזור, תעשו איך שנוח לכם, ואל תעשו משהו ארוך, רבע שעה - עשרים דקות, תתחילו מהשבוע פרשת בראשית, מוצאי שבת נהיה יותר מוקדם, תשבו עם הילד לכמה דקות, ותשאלו אותו איך היה בחדר, מה לומדים שם, תקשיב לו, תראה את הדפים שהוא צייר, תתעניין מה עובר עליו, המטרה היא לא לבחון אותו, אלא להתחבר איתו ולהקשיב לו.

אי אפשר לקנוס ילד

מלמד שואל אותי כמה חמור הוא צריך להתנהג עם הילד אחרי שהוא אומר להביא ספרים בבוקר, ולא הביאו, אמרתי לו שלא כל דבר קשור לילד, מה לעשות שהאבא של הילד לא חושב שזה חשוב לקנות את הספר, אי אפשר לתת קנס לילד כשזה קשור להורים, כשילד מגיע לחדר בשעה 11, אי אפשר לגרש אותו, צריך לדבר עם הוריו על זה, אם הוא לא חזר מההפסקה בזמן, אז צריך לשאול אותו, ופעם אחת לוותר לו ואם זה חוזר על עצמו לראות מה אפשר לעשות, אבל כשמגיע מאוחר לחדר ההורים שלו אשמים בזה, והמלמד שואל אותי שראה שבישיבה אני זורק בחור שהגיע מאוחר, אמרתי לו כי אצל הבחור ההורים לא קשורים לזה, בזמן חז"ל הוא כבר היה אבא בעצמו, היום מתחתנים רק בגיל 24, אבל בעיקרון הוא אחראי על עצמו, אבל הילד מה הוא אשם, אבא שלו עוד לא סידר את הסוכה ואת המנורה משנה שעברה, והילד צריך חומש וסדור ואין זמן וכח לאבא.

בני ישראל היקרים, צדיקים אמרו במלחמת העולם השנייה, שיש מלא דרגות בתוך הגן עדן, כפי שרואים בזוה"ק שיש מלא היכלות ודרגות, והדרגה הגבוהה ביותר בגן עדן זה היכל קידוש השם, יהודי שנהרג על ידי גוי כי הוא יהודי הוא מגיע במקום הגבוה ביותר, ואסור לנו לשאול שאלות למה דווקא היהודים האלו זכו להגיע לכזה מדרגה גבוהה, בהדי כבשי דרחמנא מה לך.

להתגונן בלי פאניקה

מוהרא"ש היה אומר בכל מלחמה להגיד מזמור פ"ג, כי הנה אויביך יהמיון ומנשאין נשאו ראש, צריך להתפלל על זה כל היום, כל הזמן להגיד עם השפתיים, רבש"ע שמור והצל את עמך ישראל, אנשים שואלים מה לעשות בתקופה כזאת, כל כך קל לעשות את זה, פשוט להגיד בשפתיים רבש"ע תשמור על עם ישראל, כתבתי לבני ארץ ישראל שהם צריכים להתגונן בעת אזעקה אבל בלי פאניקה, הקב"ה שומר על עמו ישראל.

לא לספר לילדים דברים מפחידים

אל תספרו בסעודות שבת את כל הפרטים של המלחמה, מוח של ילד לא יכול לקבל את זה, ואפילו מבוגר לא יכול לקחת את זה, אנשים שעובדים כעת בתחום זה כמו עובדי זק"א מספרים על דברים מחרידים ונוראים, שכמה שהם כבר ראו מראות זוועה, הגיע עכשיו מצב שלא יכולים לראות ולקבל את זה, מרגישים שיצאו מדעתם, תגידו לילדים שיש מלחמה וצריך להתפלל על זה, שהקב"ה ישמור על עם ישראל, הילדים שלי חזרו היום ודיברו מפחד על הערבים, אמרתי להם שמצאתי אצלינו בבית ערבי, אן אראבער, והראיתי להם את המגרדת של התפוז"א, שנקרא באידיש א רייבער, גם הצד של חבילת הגפרורים נקרא רייבער, מצחיקים אותם קצת שלא יהיו בפחד, תספרו לילדים בסעודת שבת שיש אלוקים בעולם, והוא כאן איתנו.

להנעים התורה לילדים

אני זוכר שכשהייתי מלמד והגיע ילד עם חומש משומש שאח שלו כבר קרע את זה לגמרי, ולאבא שלו יש המון כסף הוא תרם בית כנסת גדול, ואמרתי לילד תראה את זה לאבא שלך, הוא חזר שאבא שלו אמר שהוא לא קונה חומש חדש, אני נתתי לו כמה דולר שילך לקנות חומש חדש, האבא שלו לא יודע בכלל שהוא עבר כיתה, ולא יודע מה הוא לומד, אבל יש טריק גבאים יקרים, תמתחו את הילד עם כמה ממתקים ואז הם ימשכו את ההורים שיבואו ללמוד איתם, מרימים גבוה כמה ממתקים, וצועקים אבות ובנים, ואז הילד מבקש מאבא שלו שרוצה להישאר לאבות ובנים.

לא לבחון

האבא לא צריך להבין מה לומדים, כי הוא לא חייב לבחון אותו, הוא צריך רק להקשיב לילד, לשאול אותו איך הוא בחדר, ואם הוא מתלונן שהרבי חריף מדי שילך לבדוק את זה ויגיד למלמד שהבן שלו רגיש מדי, ושאל את הרבי למה הוא נתן לו סטירה הרבי יגיד לו שהוא לא התנהג בדרך ארץ, והאבא ילמד את הבן שלו בדרך ארץ.

אחרי שהדליקו אש באו להציל

אין מה לשמוע חדשות, המספרים של הנרצחים לצערינו הולכים וגדלים, ואין מה לשמוע בזה, ולשמוע את מה שהציונים מחזירים בעזה גם אין מה לשמוע, רבינו זי"ע מסאטמאר, אמר על זה משל, שהיה יהודי שהכניס אורח אצלו בבית, והאורח הדליק אש שם, ואחרי שכל הבית בער, הוא סחב את הבעל הבית והוציא אותו מהבית, והבעל הבית אמר שיש לו נס שהוא הכניס אורח, כי האורח הציל לו את החיים, אחרי שהאורח הצית את כל האש הוא עוד לוקח קרדיט על הצלת חיים, אותו דבר זה עם אלו שהסיתו יום וליל נגד הערבים ועלו להר הבית וכו' ואחרי זה אומרים

שהם מצילים את העם מהרוצחים כי הם זורקים עליהם פצצות בעזה, בקום המדינה היה יראי השם שלא הבינו בזה, ואמרו שזה הארת פנים ואתחלתא דגאולה, שהקב"ה שלח לפני הגאולה, אבל הרב מסאטמאר בכה וזעק על דם יהודי, ומיום קום המדינה נשפך דם יהודי כל יום ויום, אנשים כבר התרגלו לזה לצערינו, פצוע קל הכוונה ליהודי שיסתובב בלי רגל כל חייו.

סגולת מצוות מזוזה – אריכות ימים

הצבא שלנו? הטנק שלנו? הקב"ה הוא שלנו, החומש הוא שלנו, המזוזה הוא שלנו, גם המזוזה שומרת עלינו דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירכו ימיכם וימי בניכם, והגמרא שואלת למה נשים חייבות במזוזה והרי זה מצות עשה שהזמן גרמא, והגמרא עונה, וכי רק גברים צריכים לחיות, וכי נשים לא צריכות לחיות, ולכן חייבות במזוזה, התחננתי פעם לאיזה אברך שירד מהדרך, אחרי שלא הצלחתי להשפיע עליו שיניח תפילין ושישמור שבת, אמרתי לו שאני ישלם לו את המזוזה, ואני יבוא לשים לו את זה, ויכסו את זה עם הטפט של הדלת ולא יראו כלום, אבל הוא אמר שאשתו לא מסכימה, הרי זה ממש להכעיס, כי המזוזה שומרת עלינו, כשהילדים מלאים בפחד יש לבדוק את המזוזות, אם משהו קורה בבית יש לבדוק את המזוזות, בזוהר הקדוש כתוב על המזוזות, 'זו מוות' שהמזוזות מזיזים את המוות מהבית, אל תחפשו מזוזות זולות, כמו שאתם לא רוצים משקפיים בזול, ורק משהו יקר חשוב לכם, ככה תחשיבו את המזוזה.

תלכו לסופר ירא שמים, תשמעו איך הוא מדבר ותקנו ממנו מזוזה, אני זוכר כשהתחלתי ללמוד סופרות וכתבתי מגילה, עסקתי קצת במסחר עם סופרים, ונכנסתי לבית סופרים, מלא סופרים יושבים יחד וכותבים, וסופר אחד נמצא באמצע כתיבת ספר תורה, והוא צעק על סופר אחר, ואמר לו מילים שרק הגויים אומרים

שמאלה עד שזה מתייצב, ככה זה בית חדש, לוקח קצת זמן עד שזה מתייצב, ולא מחזירים את המכונה בחזרה, כי הבחור הטוב ביותר עם האשה הטובה ביותר נוהגים במנהגים שונים, כל אחד מגיע מבית עם מנהגים אחרים, וזה לוקח זמן, וכמובן לדבר על זה, ולא לתת לכאב למלא את הלב, ולבקש הרבה מהקב"ה שיהיה לכם חן אחד על השני, כי אם אין חן, לא עוזר שום משחה וקרם, הוא רק יבכה שהוא בגיהנום, אבל כשהקב"ה שולח חן, יש אהבה אחוה ושלוש ורעות, ועל זה תבקשו מהקב"ה שיהיה לכם חן.

לתת מילים של הערכה ומחמאות

ב"ה זכיתי ובערב יו"ט נולדה לי בת, כמובן שהייתי רוצה שאשתי תהיה בבית בחג, אבל הבנתי שצריך לתת לה קצת לנוח, ושלחתי אותה לנוח, גם אם לא כזה כיף לחזור הביתה אחרי הושענות ולארגן לבד את הבית ואת הארוחות, כי את האשה צריך לכבד, כפי שרבינו אומר שהאשה היא השכינה בבית, ואפשר להרגיש את השכינה בבית, ואם האשה צועקת תשאל אותה מה אתה יכול לעזור לה, אל תצעק בחזרה, תגיד שהיית שמח יותר אם יעירו לך בצורה יפה, ותגיד שאתה רוצה לחיות איתה בשמחה, ואתה רוצה לדבר איתה יפה, ותתנו הרבה מילים טובות, מתי היה הפעם האחרון שנתת לה מילה טובה, היום בבוקר אמרת לה שהסנדוויץ היה טעים? זה מילה טובה לסנדוויץ, תן לה מילה טובה משהו בשבילה, תגיד לה כמה שאתה מעריך אותה ומחבב אותה, מספרים שאיזה אשה מבוגרת שאלה את בעלה שהיא שמעה הנכדים מדברים כל כך יפה לנשותיהם, כמה שהם מעריכים אותה, ולמה אתה לא אומר לי את זה, אז הוא ענה לה, אני כבר אמרתי לך את זה בחדר יחוד, ואם אני חושב אחרת אגיד לך שהתחרטתי על זה, זה לא מצחיק בכלל, הנשים כל כך בוכות שהבעלים לא מסתכלים עליהם, מעניין לבעל רק אם המלחמה בצפון התחילה או לא, והוא חייב לדעת מה אמר הנשיא ומה אמר שר החוץ וכו', כי האברך הזה

את זה, ידיי ורגליי רעדו לי, הבן אדם באמצע כתיבת ספר תורה, וככה הוא מדבר, וזה דברים שאי אפשר להחביא, אפשר לדבר כמה דקות עם סופר ולראות מי הוא, ותקנו מזוזה מירא שמים, וזה ישמור עליך, אם יש לך מזוזה אתה לא צריך לבנות מקלט.

קדושת שבת ולא גדרות

הציונים סמכו ובטחו על הגדר שבנו, כשסיימו לבנות הם התפארו שלא היה גדר כזה מימות עולם, ועכשיו ראו ילדים קטנים ערבים מטומטמים פתחו את זה כמו כלום, אחרי זה התפארו עם הבתים שלהם, כי הישובים שם נעולים עם מחסומים, רואים את זה גם בכניסה למירון, לכל הישובים יש שער גדול ואי אפשר להיכנס, ויש מצלמות, והם חיכו עד שהגיע רכב ונפתח ואז נכנסו, ובאמת בשני ישובים שיש רק שומרי שבת ולא הגיע רכב, לא הצליחו להיכנס, ואחרי זה נכנסו לתוך הבתים ולתוך חדרי המגן והמקלטים, ושום דבר לא עזר, כל המערכות של האזעקות והמצלמות לא עזרו, רק מזוזה על פתח הבית יכול לשמור על עם ישראל.

ועכשיו יוציאו ספרים שלמים ותחקירים מי אשם, אבל אנחנו יודעים שמי שעובר על הפרשה מוגן, ומי שמניח תפילין שמור, ומי שיש לו מזוזה מציל את עצמו, ואם הוא שומר שבת השבת תשמור עליו, כפי שמוהרא"ש כותב אין ספור פעמים, הרבה אנשים אומרים שויתרו על המסיבה שם כי רצו לשמור שבת וזה הציל את החיים שלהם.

שלום בית עם סבלנות

וצריך לעשות שבת יפה עם האשה והילדים, גם אם בהתחלה אחרי החתונה זה נראה שהשלום בית לא מצליח, אתם צריכים לדעת שזה יכול לקחת זמן, בן אדם קונה מכונת כביסה, והוא רואה שזה לא יציב, הוא מתקשר לחברה, והם אומרים לו שיבדוק למטה בארבע הרגליות, ואפשר לסובב קצת ימינה וקצת

כדי לקבל את החדשות האלו ולשרוד, חייבים את רבינו, ד' יעזור לנו כל להחזיק אצל רבינו, ולזכור להתפלל עבור עם ישראל, ושיהיה שבת שמחה ושקטה.

פשוט מנהיג את הכל, והוא חייב לדעת אם זה אותו נשק ששולחים לאוקראינה או שזה משהו אחר, ובמקום זה שילך לכבד את אשתו, ויסדר קצת את הבית לשבת.

דברים שנאמרו אחרי לימוד הדף גמרא

קידושין נו.

יש לנו רק את התורה ואת הקב"ה, ואליו אנחנו יכולים לפנות ולבכות, כל הטומאה והע"ז שלהם נעקרה.

תראו מה קרה כאן בכמה שעות, ומי יכול לשער מה יהיה הלאה, ד' ישמור אותנו מכל פגע, כעת כולם מודים שהרב מסאטמאר זי"ע צדק, כמה שהרבי בכה בהקמת המדינה, שהם יגרמו לדם ישראל להישפך.

כל מי שנהרג על ידי הרוצחים כי הוא יהודי, כמובן שמגיע למעלה למדרגה הגבוהה ביותר, כי הוא נהרג על קידוש השם.

אנחנו חייבים להתפלל אל ד' שישמור את עמו ישראל, מוהרא"ש היה אומר בכל פעם שהיה מלחמה, להגיד מזמור פ"ג, אלוקים אל דמי לך וגו' כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש, יש על זה שיר יפה מאוד מר' אייזיק האניג, ניגון מאוד טוב לשיר בזמן התבודדות, המזמור מדבר על כל האומות שהתאגדו נגד עם ישראל, גם אשור נלוה עמם, אשור זה רוסיה, מזמור נורא, ומסתיים בבקשה, וידעו כי אתה שמך ד' לבדך עליון על כל הארץ, אני מבקש מכולם להגיד את זה, הן בבתי הכנסת והן בבתי החינוך עם הילדים.

שאל אותי המנהל בארץ ישראל, מה לעשות בעת האזעקה, האם להתעלם מזה ולהמשיך לשחק, או להתייחס לזה, כי שם בארץ ישראל, אפשר לראות הבדל בין החסידים למודרנים,

• כל העולם כולו כעת במתח נוראי, הגיעו רוצחים שפלים וביצעו מעשה שחיטה נוראים וטבחו בכני ישראל, רוצחים שפלים שעשו דברים אכזריים, חייבים להתחזק באמונה ובתורה, זה הדבר היחיד שאפשר לחזק אותו.

• כל אלו שנזנבו אחרי הציונים רואים כעת את המפלה הנוראה שלהם, כל החרדים שדיברו עד היום: הצבא שלנו... הטנקים שלנו... השב"כ שלנו... המוסד שלנו... מה שלנו? מה בדיוק? אם ד' לא ישמור עיר שוא שקד שומר, וכי נשמע כזאת שאלפי טרוריסטים יוכלו לפרוץ גדרי מדינה, ואחרי זה שעות על גבי שעות הם ממשיכים לעשות ככל העולה על רוחם באין מפריע, ואפילו לא יודעים בכלל מה עושים, לקח שעות עד שקלטו מה קורה, ובינתיים מחקו כפרים ובסיסים שלמים.

• אולי חלקכם למדו בכל השנים בבתי חינוך המחנכים על טהרת הקודש, ואתם לא יודעים על מה אני מדבר, אבל כל מי שלמד בשיבות אחרות שמע כל הזמן מהבחורים שאומרים, הצבא שלנו... כוחי ועוצם ידי, וכי יש לנו משהו? אני לא מדבר על המינים ועל האפיקורסים, אלא על אחינו החרדים המשתרכים אחריהם, שאומרים הצבא שלנו... המרגלים שלנו... מה שלנו בדיוק?

כשמישיח מגיע כולנו רצים אחריו, ד' יעזור שכבר יגיע.

קידושין דף נח.

ב"ה סיימנו כעת פרק נוסף, בימים כאלו אשר מצד אחד ימים כאלו קדושים, כעת סיימנו את ימי הושענא רבה ושמחת תורה, ומצד שני ימים כאלו קשים כששומעים את הבשורות הנוראות האלו, חדשות כאלו קשות, זמנים קשים לעם ישראל.

יש רק עצה אחת, לדבר ולהתפלל אל השי"ת, יש הרבה מכתבים של מוהרא"ש על תקופות של מלחמה בארץ ישראל, תמיד הוא אמר להוציא את התהלים ולהגיד מזמור פ"ג, אני מבקש מכל המלמדים הן בתלמודי תורה שלנו, והן מלמדים תלמידי היכל הקודש במקומות אחרים, תקחו את הילדים ותגידו איתם מזמור פ"ג, אלוקים אל דמי לך, אל תחרש ואל תשקוט קל, כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש, אמרו לכו ונכחידם מגוי וגר'.

אני מתחנן אליכם מלמדים יקרים, תכניסו לילדים אמונה, כעת בכל המקומות אוספים את כל הפסיכולוגים שבאים להגיד איך לדבר אל הילדים, והם אומרים שצריך לחלק את הבעיה לשלש חלקים... והתשובה היא בארבע חלקים... הרי אין באמת מה להגיד לילדים, כל הדברים האלו הם עורבא פרח [טשאדעלע באדעלע], היכן היית פסיכולוג גדול, אתמול ושלשום, ושבוע שעבר, תדברו עם הילדים דיבורי אמונה, תספרו להם על פרשת בראשית, איך שהקב"ה ברא את העולם, והוא עושה הכל.

הקב"ה לא צריך טנקים כדי לנהל את העולם, וכל המפלגות החרדיות שבטחו בצבא ורדפו אחריהם, ואמרו שיש להם את המוסד והשב"כ הכי טוב, פתאום קיבלו מכה כזאת חזקה בעבודה זרה שלהם, כל הגאווה התפוצצה, לא מדברים כאן מאיזה משהו מתוחכם,

כשיש אזעקה המודרנים רצים להיחבא במקלט, והחרדים יוצאים החוצה לראות מה קורה, אמרתי לו שהוא לעצמו יעשה מה שהוא רוצה, אבל כאן יש אחריות של ילדים, זה לא הילדים שלו, ובוודאי שחייבים להתייחס, וכשיש אזעקה צריך להיכנס תחת מחסה.

• וזה חלק מחינוך הילדים, להראות להם מה עושים בעת מצוקה, לא להיבהל בחרדה, הושענא נפש מבהלה, נכנסים ברוגע לחפש מגן מתוך שלוות הנפש ותפילה, גם לומדים מזה לשמור על עצמינו, לא חייבים ללמד אותם בדיוק מה הערבים עושים, אבל אומרים להם עשו שונא ליעקב, הערבים רוצים להרוג אותנו.

• כעת אפשר לראות את ההבדל בין יהודי שחי עם אמונה ליהודי שלא חי עם אמונה, מי שחי עם אמונה יכול לשרוד בימים אלו, גם אם יש גזירות קשות, שהן באמת כואבות וחודרות כל לב, בכל זאת לא נבהלים בבהלה, וזה לא מפוצץ את המח ויודעים מה לעשות, הוא יודע לדבר אל הקב"ה ונרגע, יהודי שאין לו אמונה כשמביאים לו קונטרס באמצע השנה, הוא אומר לנו מה אתה רוצה ממני אני לא צריך חיזוק מהרבי שלך, יש לי ספרים שלי, ופתאום כעת הוא מבוהל ולא יודע איפה לשים את עצמו, רועדים לו הידיים והרגליים.

• אל תפסיקו להתפלל על היהודים, מאתמול באמצע ההקפות אני מדבר אל ד' ללא הרף, רבש"ע תשמור על עמך ישראל, רבש"ע תשמור על עמך ישראל, אחרת אפשר להשתגע מהחדשות הנוראיות.

• ד' יעזור שמישיח יבוא כבר, אתם מסכימים שמישיח יבוא גם אם הוא לא יהיה מהחסידות שלנו? או שאתם רוצים שיבוא רק אם הוא יהיה מהיכל הקודש ומחסידי ראש הישיבה? אני מתחנן אליכם ומזהיר אתכם, אם משיח מגיע תלכו אחריו, גם אם הוא לא הולך עם הלבוש שאתם חושבים, וגם אם הוא מכיתה אחרת בחסידי ברסלב, או מכל מקום אחר,

את המעמדים שמלוים את הרב במוצאי יו"ט, הם צודקים איך אפשר לרקוד כשדם יהודי נשפך כמים.

ביקשו ממני לעשות מוזיק של חיזוק על המצב, זה לא הזמן עכשיו, צריך להתחזק באמונה אבל דם ישראל נשפך ולא עושים סרטונים ומוזיקה, בתקופת הקורונה הרי לא היה באמת כלום, אנשים מתו רק מהפחד והבהלה, והיינו חייבים כל הזמן להוציא סרטונים של שמחה ומוזיקה, ולהעלות את המורל, אבל עכשיו דם יהודי באמת נשפך, וצריך להתפלל על זה הרבה, ולבקש בתיקון חצות.

אבל לא מביאים איזה גולם שאין לו פרנסה, שיפענח את הבעיה בשלש חלקים, וידבר וידבר ולא יבינו כלום, ויטחן מים, אפשר להגיד במילה אחת, יש אלוקים והוא שומר עלינו, יש אלוקים וזה התשובה להכל.

אני מבקש ממכם לא פתחנו סתם חדר היכל הקודש, קודם ב"ה שלא כתוב השם שלי, כתוב רק בנשיאות מוהרא"ש, אנא תשמרו על החדר, תדברו איתם אמונה.

ואם ילד אחד משחק קצת באמצע הלימוד, לא צריך להכות אותו על כך, באמצע הפרידה מהסוכה ראיתי שני מלמדים מדברים, ולא רציתי לבייש אותם ברבים, אבל רציתי לגשת אליהם, הרי המלמד שלכם שר עכשיו ונפרד מהסוכה... למה אתם מדברים, כמו שהם צועקים על הילדים אם הם מדברים, וזה לא אומר עכשיו שמותר לדבר באמצע שיעור, שלא יבוא איזה ילד ויקשיב לשיעור ויגיד שמותר לדבר, כי בטח שאסור, וגם למלמד היה אסור לדבר באמצע פרידה מהסוכה, אבל אם מדברים לא נותנים על זה מכות רצח.

מלמד אחד אמר לי אתמול על ילד מסוים, שהוא לא קולט את הרצינות של התפילה, אמרתי לו ואיך אתה נראה בתפילה, אני עוקב אחריו כל השנה, אתה מגיע בליל שבת, באמצע התפילה הולך לאיזה פינה ופותח

מדברים על ערבים טיפשים, ידועים כלא חכמים בכלל, והסתובבו שעות על גבי שעות ורצחו נפשות טהורות.

- כל אלו שמתחילים לעשות חשבון על הנשמות הקדושות שנרצחו, אם הם חרדים או לא, זה חשבון לא צודק בכלל, הם יהודים, הם מבני ישראל, הם תינוקות שנשבו, ד' עזר לנו מתוך חסד מרובה ונולדנו למשפחות שחינכו אותנו לתורה ומצוות, ושלחו אותנו לחדר ללמוד תורה, וכי הקרדיט שייך לנו, וכי מותר לנו לזלזל באחרים, הרי הם נולדו למשפחות שאינם שומרי תורה, ומה הם אשמים שההורים לא חינכו אותם לתורה ומצוות, הרי הם נשמות מישראל.

- רבינו הקדוש מסאטמאר כל כך בכה בשנת תשכ"ז, אחרי מלחמת ששת הימים, על כל האלמנות והיתומים שנשארו מהחיילים, אפשר לשמוע את הבכיות בתורות בסעודה שלישית, נשא, שלח, קורח תשכ"ז, הציונים חגגו על הנסים, והוא ביכה את ההולכים והנופלים, וכעת אני לא יודע בכלל אם יש יתומים ואלמנות כי הם טבחו משפחות שלימות, הורים עם ילדים ונשותיהם, חיות טורפות אין מילה איך לבטא את האכזריות שלהם.

- אני מתחנן למלמדים תכניסו לילדים שהקב"ה מנהל את העולם, ויש מלחמה כעת והגויים רצו לעשות רע ליהודים, ואנחנו צריכים להתפלל להשם שישמור עלינו, ותגידו איתם מזמור פ"ג.

- עת צרה היא ליעקב, שאלו אותי הגבאים בירושלים אם עשו נכון שביטלו את כלי הנגינה בהקפות שניות, אמרתי להם שבטח שעשו כראוי, איך אפשר לרקוד עם מוזיקה בשעה כזאת, אצלינו באמריקה היה חג, ואסור להפריע את קדושת החג והיינו חייבים לרקוד, אבל בירושלים כבר היה מוצאי יו"ט, אסרו חג, הם הולכים בבגדי שבת ויש הקפות שניות בכל המקומות, גם כאן באמריקה שמעתי שרובנים יראי השם ביטלו

נדפס נדפס או או או אחים גראס אחים גראס או או. במקום זה תשירו איתם ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין.

אמרתי כאן במוסדות שכל המנהלים והמנהלות צריכים לדעת שאסור להדליק שום שיר של זמר, רק שירי אמונה מותר להדליק.

וכל מי שהשירים האלו מעצבנים אותו, חייב ללכת לפינה ולדבר על זה עם הקב"ה, כי אנשים מתעצבנים רק אם שומעים משהו שלא עושים, כל אלו שמקיימים את הדברים אוהבים לשמוע את זה שוב ושוב.

היה פעם איזה לץ, הוא כבר לא חי היום, הוא היה למדן והוציא ספרים, בעולם הוא נקרא בן אדם גדול, אבל הוא היה לץ ורצה למשוך אותי ולקחת אותי ממהרה"ש, הוא עבד בחנות דפוס, והיה אז אחרי שמוהרא"ש איבד את המחשבים והמכתבים, ואז החליט שכל מכתב שכותב, קודם ידפיס ויעשה צילום, והוא ראה את כל המכתבים האלו אצלו בחנות, והוא הגיע אלי בקשר לספרים של מוהרא"ש, ואמר לי מה קורה כאן, הוא שואל אותי מה אתה מחפש אצל מוהרא"ש הרי אתה אברך חכם, מוהרא"ש חוזר 70 אלף פעמים על אותם דברים, תשמור שבת והשבת תשמור עליך, תדבר אל ד' וכו', וכל זה קורה לבן אדם שלא מאמין בכח של שבת ולא מאמין בדיבור אל ד', הוא מאמין רק בלבוש היפה, לכן הוא מתעצבן כל פעם שרואה שכתוב על שמירת שבת ועל דיבור עם ד'.

אני אומר את זה למלמדים שכבר אין להם סבלנות להשמיע את השירים שמוציאים בישיבה, הם אוהבים להשמיע את שיר 'לשם שבו ואחלמה' יש באמת שיר כזה, אתם לא מכירים את זה? יש גם שיר כרובים עליונים, אלו ששרים את זה אפילו לא יודעים מה זה כרובים, השבוע כותב רש"י, שכרובים זה מלאכי חבלה, וכי עושים שיר על מלאכי חבלה? תשירו עם הילדים שיש אלוקים, ושוב שיש אלוקים.

ספר ומעלעל שם, ולא מתפלל כלום, אין לי ח"ו טענות אליך, כי אני יודע מה אתה עובר, אחרי שבוע שעובדים קשה, ויום שישי שאשתך לא עשתה כלום, ואתה היית צריך לבשל הכל, והיא כבר כמה ימים לא מדברת איתך, ואתה עוד לא יודע על מה היא מצוברחת, ואתה מגיע לבית כנסת ואין לך כח לשמוע את החזנות של אאאארבעים שנה אקווינווט בדור... ולכן אתה מחפש איזה ספר מעניין, שהמוח יברח לאיזה מקום, ולכן תבין את הילדים בחדר אם הם לא מתפללים.

זה לא אומר ח"ו שיהיה הפקרות, ושתגידו לילדים שלא צריכים להתפלל, שלא תחלקו להם משחקים בזמן התפילה, אבל אם הוא לא מתפלל הוא עוד לא חייב מיתה, תכניסו חיות בילדים.

כעת זה הזמן להעמיס עליהם אמונה, לפטם אותם באמונה, האמת שכל השנה זה הזמן לזה, אבל כעת לאור המצב זה עוד יותר הזמן, קיבלתי ביומיים האלו מאות על גבי מאות מכתבים, ילדים בארץ ישראל בפחד נורא, חזרתי הביתה אחרי קריאת המכתבים תשוש לגמרי, כי חייבים לענות איזה מילה לכולם, הילדים מפחדים מאזעקות ולא יכולים לקבל את זה, ובכל המקומות שלא מדברים כל השנה מאמונה, רק מכוחי ועוצם ידי, הם שבורים לרסיסים, הם אומרים אנחנו התקשרנו למשטרה ולקח להם 10 שעות להגיע להציל, והם מרגישים שאין במי לבטוח, מתחננים לצבא לבוא לעזור כי טובחים בהם, ואם כל השנה הם בטחו על השומר שיעזור, כעת רואים שהשומר לא עושה כלום, אם ד' לא ישמור עיר שוא שקד שומר.

ולכן זה הזמן לדבר עם הילדים מאמונה, גם אם אתם רק מחלקים אוכל לילדים, או שאתם נהגי אוטובוס של ילדים, יש לכם אפשרות להכניס בהם אמונה, על ידי שירי אמונה, היום הזמרים אין להם כבר פסוקים על מה להוציא שירים, אז הם מוציאים שיר על מה שכתוב בתחילת הספר, 'נדפס באחים גראס',

מחאות מחאות, חיכיתי לפעמון שיצלצל שיש הפסקה, ועשינו הפגנות בחצר בחדר, מעשי קטנים, הפגנות נגד המדינה, שרנו בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים.

המחבר כותב בשו"ע, שאם הילד לא לומד יש להשאיר אותו עם האחרים שלומדים, בסוף הוא ילמד, רק תשימו דגש על דרך ארץ, המלמד לא חבר שלהם, וכשהמלמד מדבר לא מדברים, אתם לא צריכים להגיד לילד שאתם לא חברים שלו, הם צריכים לקלוט לבד.

והעיקר מכל זה הוא תפילה, בלי תפילה אין כלום, כוחי ועוצם ידי הוא לא רק על מטוסים וטנקים, אלא גם מלמד שחושב שיש לו כח להחזיק כיתה והוא מצליח עם הילדים, זה אותו כוחי ועוצם ידי כמו הציונים, מלמד שחושב שיש לו פטנטים שאין לאף אחד, זה כוחי ועוצם ידי, כל מלמד חייב להתפלל על הילדים ולדעת שרק ד' יכול לעזור לו.

כל מלמד צריך לדעת שהילדים בכיתה הם כולם הילדים שלו, והוא חייב לאהוב אותם, ואם הוא מרגיש קצת דחיה מילד אחד, שידבר על זה פתוח עם הקב"ה, ויבקש ממנו לאהוב כל ילד, כי מלמד שאוהב את הילדים יכול לפעול אצלם דברים יפים, ותזכרו כל הזמן שהם רק ילדים, וגם אנחנו יכולים לפעמים לחלוטם ולשחק, ובגלל זה הילד עוד לא הופך לילד רע.

בדרך כלל אותם הילדים התמימים שעושים את כל מה שהרבי בחדר אומר להם, יגדלו יהודים טובים, וגם אותם צריכים לקרב, אבל הילדים האחרים שמשתוללים, יכולים לגדול המון, וחייבים לבקש עליהם, והם דברים שנמסרו ללב אף אחד לא יודע כמה המלמד אוהב אותם, ועל זה נאמר ויראת מאלוקיך.

צריך לחשוב מה לעשות איתם, איך לתת להם כבוד, כאן בויליאמסבורג שיש כיתות קטנות עושים כל ילד לאיזה תפקיד של גבאי, אחד ממונה על חלוקת הספרים, אחד על העוגיות, אחד עושה את הקפה, אחד מביא את הדפי

• ואם ילד צוחק כשאתה אומר לו משהו, אז תגיד לו שוב, שחייבים לשמוע בקול המלמד, הוא לא נהיה השונא שלך, ילדים טהורים ומאירים.

• ד' יעזור וירחם על עמו ישראל, אין לנו צבא וטנקים, יש לנו אלוקים ויש לנו צדיקים ויש לנו גמרא, זה נכון שכעת אנחנו צריכים להתגונן ולעשות כל מה שאומרים, אבל אנחנו חייבים לדעת שאנחנו סומכים רק על הקב"ה, כמה רבינו מסאטמאר זי"ע בכה על זה, האנשים שלו ביקשו ממנו שכבר יפסיק לדבר, לא הבינו אותו, כל העולם כולו היה בשטיפת מוח מהניסים של הציונים, היום רואים כמה הוא צדק.

• בעז"ה מחר מתחילים פרק חדש, פרק האומר, זה הנשק האמיתי שלנו, דף גמרא ליום, זה הטנקים שלנו. וזה הצבא שלנו.

קידושין דף נט.

• מתחילים היום פרק חדש, פרק שלישי, התחדשות התחדשות, אפשר ללמוד הרבה מהדף של היום, בגדולת האמירה של כל יהודי.

• יוצא לי עכשיו לדבר קצת למלמדים, אני רוצה לחזק אתכם, מלמד אחד כתב לי אתמול שהילדים לא לומדים ולא מתפללים, נו, הרי לכן מיניתי אתכם למלמדים, אם הילדים היו לומדים ומתפללים הייתי שולח אתכם לכולל, ואתם תשבו איתם ותכניסו בהם חיות וחשק לתורה ותפילה, ואם אתם לא רואים שזה הועיל, תדעו שזה יועיל לאחר זמן.

• תסתכלו עלי, לא אהבתי ללמוד כשהייתי ילד, הילדים שלי אומרים לי שהם פוגשים אנשים שלמדו איתי, והם אומרים להם שזה לא נכון, ואני כן למדתי בהתמדה, אבל אני זוכר שהראש שלי לא היה בלימוד אלא בכל מיני דברים אחרים, דברים טובים לא רעים חס ושלום, למחות על כל בעיות הדור, זה מה שהיה לי בראש כשהייתי צעיר, מחאות

במקום לתת לו מכות שהוא לא יודע את הרש"י, כמו אלו שלומדים עם ילדים קטנים בגמרא לא מנוקד, ולא מבינים למה הוא לא מבין את הגמרא כי יותן דומיא דכי יתן.

וכשמדברים על מוכשר לקבל טומאה, תביאו פרי ותראו להם, זה יכנס להם ברור במוח לכל החיים, תשקיעו הרבה ראש איך להנעים להם את התורה, והעיקר תבקשו ותתפללו הרבה על כל ילד, ותאהבו את הילדים.

קידושין דף ס.

עומדים כבר בדף ס. רק עכשיו התחילו קידושין וכבר אוחזים בדף ס. וכי יש משהו יותר יפה מדף גמרא ביום, אשרי מי שלומד בדרך הלימוד כעת, כי אלו שלוקחים חברותא ללמוד בעיון את הדף, מה עושים כעת, מדברים חדשות כל הזמן, אבל אתה זכית וגרסת ששים דף בקידושין, ואם אומרים לך שזה לא נחשב ללמוד, אני רוצה לשאול ומה נחשב מה שלא לומדים בכלל ורק מדברים חדשות? זה כן נחשב ללימוד? בדרך כלל הם עונים שלפחות אם הם היו רוצים הם היו יכולים ללמוד, אבל הם לא לומדים, זה נקרא לץ.

רבינו אמר מפורש שלגרוס נקרא ללמוד, ובמילא יבין

אני רוצה לדבר כמה מילים, כי אנשים מאוד מתוחים כאן בגלל החדשות, לכן אני רוצה להגיד לכם, בשלמא בני ארץ ישראל, שהם נמצאים בשעת מלחמה, וחייבים לשמוע קצת מהחדשות, מה שקשור להוראות, איך לנהוג, האם מותר לצאת ולאן, וגם הם אסור להם לשבת ולשמוע כל היום חדשות, כי אפשר להשתגע, אבל אתם כאן בני חוץ לארץ למה לכם לשמוע.

החדשות הורגות בן אדם, אפשר לאבד הכל על ידי שמיעת חדשות, מוהרא"ש מביא מהמנחת אלעזר זי"ע, ורדף אתכם עלה נידף, לפעמים עלה אחד של עיתון, דף אחד של

צילום, כל ילד צריך להרגיש שהוא חלק חשוב בכיתה, וכשפוגשים את האבא אומרים לו מילה טובה על הילד, ומבקשים מהאבא שימסור את זה לבן שלו, זה מאוד חשוב, וכשאנשי שלומינו נפגשים יחד, המלמד פוגש את האבא עם הבן שלו בבית מדרש, שיגיד לאבא בפני הבן, יש לך בן כל כך יקר אני כל כך אוהב אותו.

כמוכן שיש לתת להם פרסים, אבל לא חייבים לתת להם דברים יקרים, מאוד כואב לי מה שאבא סיפר לי שהמלמד לוקח את הילדים כמה פעמים בשבוע לחנות ממתקים, זה מדי הרבה, פעם בחודש עושים הגרלה על איזה ארטיק מוכבד וכדומה, אבל לעשות מזה מצב גדול, אי אפשר להעמיס את הילד בממתקים, שמנת עבית כשית, בסוף הוא בועט, לילדים צריך לתת את הלב ולאהוב אותם, ולא ממתקים.

מלמד שלא אוהב את התפקיד שלו, מועל בתפקיד וחייב להתפטר, זה לא עבודה במחסן של קרטונים, חייבים לאהוב את העבודה של מלומדות, נכון שזה מאוד מייגע וקשה, אבל ב9 בבוקר המלמד חייב להיות בכיתה בשמחה.

אני מבקש מהמלמדים שתרגישו שהכיתה הוא ביתכם, אני לא יודע איך הבית שלכם נראה, אבל אם לא ניקו כלילה את הכיתה בחדר, אל תשאירו את זה ככה, הרי אם אשתך לא מרגישה טוב, אתה לא תשאיר את הבית ככה, אלא תעזור לנקות [אני לא מדבר על אלו שמוזנחים בכל מקרה], תקח מטאטא ותנקה את החדר, ותסדר יפה את השולחן, תשקיע ראש ומוח מה אתה יכול לתלות בכיתה, דברים יפים, אולי שויתי ד' לנגדי תמיד.

צריך ללמוד איתם לפעמים לימודים שמאווירים קצת, למשל הרש"י הראשון בפרשה זו, שהתורה היתה צריכה להתחיל בניסן, רוב הילדים לא יודעים מה זה ניסן, ומה זה ראש חודש, ואיך עובד החדשים, אפשר לדבר על זה שעה שלימה עם הילדים,

לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ד' שומרך ד' צלך על יד ימינך.

תקבלו על עצמכם לא לשמוע חדשות, זה בדיוק טוב מה שאתם שומעים קצת בבית מדרש, כי לשבת כל היום על החדשות, עושה חור במוח של הבן אדם, ולא נותן לו לחיות, הרי חייבים להמשיך לחיות, לעבוד ולהביא פרנסה ולגדל את הילדים.

ואני מבקש מאוד ממכם חברי היקרים תלמידי היכל הקודש שבארץ ישראל, תלכו להפצה, אנשים כלואים בבתים, האנשים ששומעים חדשות כולאים את עצמם לבד, הם מפחדים מכל תזווה קטנה, מפיץ אחד סיפר לי שהרחובות ריקים, והוא הולך הפצה, וכל אחד מסתכל בדלת ומפחדים לפתוח, ומשוועים לקצת אמונה, כל השנה הוא לא מוכן לקחת משהו מרבי אחר, אבל עכשיו כולם צריכים את הרבי של כל הרבי'ס, כמו בקורונה שלא ראו אף מנהיג שיגיד משהו לציבור, וההמון עם ממש גוועו ונעקדו על קידוש השם, ורק חיפשו טיפת חיזוק, חיפשו איזה שיר, די עצה פאר קורונה איז אמונה.

עכשיו אי אפשר לעשות מוזיק עם וידאו, כי הרחובות מלאים בדם, עוד לא קברו את המתים, הם עושים בחכמה שלא אומרים מיד את המספר הגדול של המתים, כל כמה שעות הם מעדכנים את המספר, והם עוד רחוקים מהאמת, אנשי מסירות נפש של זק"א עובדים בהתנדבות, לא יושנים, ואין להם זמן לכלום, עסוקים בטיפול בכבוד המת, אין להם אפשרות להתעסק כראוי בזה.... ירחם השם, הרוצחים האלו עשו מיתות משונות ממש.

אל תתיישבו בהיכל הקודש בבית מדרש עם המשניות, ותהיה חופשי, אלא תלכו הפצה, שמעתי ששלחו כאן מחברת הצלה מזוודות של מוצרי עזרה להצלת חיים, חשבתי אולי כדאי לשלוח כמה בחורים מבני ארץ ישראל שלומדים כאן בישיבה, שילכו לארץ ישראל להפצה, לעזור לאנשים לחיות, לעשות הצלה, מבית לבית, תן ליהודים קונטרס של אמונה.

עיתון, יכול לרדוף בן אדם כל חייו, אז היה דפי חדשות, היום זה בטלפון.

- אני מבקש ממכם אל תסתכלו בחדשות, אל תסתכלו בסרטונים אכזריים, עוד כותבים לפני זה, אזהרה, לא מיועד לבעלי לב חלש, בני ישראל כולנו עם לב חלש, זה סימן של בן ישראל, רחמנים ביישנים וגומלי חסדים.
- במקום זה תקחו את החדשות של פרשת השבוע, בראשית ברא אלוקים זה חדשות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, הקב"ה אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, והנחש הסית אותו, והקב"ה גירשו מהגן עדן, זה החדשות הכי עדכניות, זה דברים שנוגע לכל אחד מאיתנו, אדם הראשון רצה להתחתן וביקש אשה, הקב"ה נתן לו אשה, ומיד התחיל להאשים אותה במה שקרה, זה חדשות שנוגע אלינו, קין והבל רבים זה עם זה, זה חדשות שנוגע אלינו, תקחו את דפי הגמרא לחדשות, ממש א מחיה.
- יש כאן אברך חשוב מלמד בתלמוד תורה, שדודה שלו עם ילדיה ונכדיה, נתפסו אצל הערבים הרוצחים ירחם השם, הוא בוכה כל היום, ובצדק, רואים בסרטונים איך שתופסים אותם, אבל אתם אל תצפו בחדשות, אל תגרמו שהערבים יתפסו אתכם ויתפסו את המוח שלכם.
- מסתכלים כל היום חדשות ואחרי זה אין כח לכלום, אין כח לאשה ואין כח לילדים, אי אפשר לקרוא קר"ש עם הילדים, אי אפשר לעשות כלום, כי הוא חייב לדעת בדיוק מה כל מפקד אומר, הרי ראיתם כבר שהכל ליצי ליצנות, אם ד' לא ישמור עיר שוא שקד שומר.
- תושבי אמעריקע אל תדמינו שאתם כן בידיים בטוחות בממשל האמריקאי, רק הקב"ה שומר על עם ישראל, אנשים אומרים שעכשיו אפשר להיות רגוע בארץ ישראל, כי אמריקה שולחת ספינה, ירחם השם מה קורה איתכם, רק הקב"ה שומר עמו ישראל, הנה

וצועק על הילדים תהיו רגועים.

אני רוצה להגיד לכם המלמדים כאן בוויילאמסבורג, אני הולך בעז"ה להיות המנהל כאן בחדר, ואני מוכן להיות האיש הקשה, אבל בתנאי שאתם לא תעשו טרור לילדים, יש לי מעשה של תפילה, ביקשתי היום מהקב"ה שיהיה לי הזכות לחנך את בניי, ואם צריך לפי החינוך לתת לו סטירה שאוכל לעשות את זה, והגעתי לחדר ושאלתי את המלמד אם הילדים מתנהגים בדרך ארץ, והוא ענה לי שכולם מתנהגים בדרך ארץ חוץ מילד אחד, והראה על הבן שלי, זה לא היה מתואם, אני מאוד אוהב אותו, אבל עשיתי מה שהייתי צריך לעשות ניש לציין שמשנה סדורה וערוכה לראש ישיבה בענין זה, ומדריך את המלמדים כפי שקיבל ממוהרא"ש, שבמקרים חריגים של דרך ארץ יש לשקול את הדברים, ואי אפשר ללמוד ממקרה לרעהו, אבל המלמד חייב לתת לו לטיפה, כי אם הוא יתן לו סטירה אני חייב לתת לו לטיפה, אני מקווה בעזרת השם להיות המנהל, אבל אל תשלחו אלי טילים לחדר בכל רגע...

תכינו בראש שלכם מה לדבר איתם מה לשיר איתם, תשיר איתם כל החדשים, כל שבעת המינים, כל סדר הפרשיות, כל סדר המשניות, אי אפשר כל הזמן להסתכל בתוך הספר, חייבים לתת להם להתאוורר קצת, לדבר דברים אחרים, יש ספרים שאפשר להחזיק איתם את הילדים שעות על גבי שעות, יש מלמד בקרית יואל מומחה עצום בזה, הרב ווייס, הוא מכניס את כל המדרשים בתוך סיפור על הפרשה, הוא לא מזכיר את שם המדרשים וכו' כמו שמוהרא"ש עשה בפעולות הצדיק, היו כאלו שטענו שלא יודעים מה מוהרא"ש כותב מעצמו ומה הוא לקח משיחות הר"ן ומה מחיי מוהר"ן, אבל מוהרא"ש רצה שיוכלו לקרוא ברצף, כסיפור ארוך ומעניין.

כשהייתי מלמד בכיתה ט', הילדים התלוננו שאני לא מלמד להם מפרשים על הגמרא,

מצד אחד יש קושי עכשיו בזה, כי אנשים שלא רגילים לדבר מאמונה, לא יכולים פתאום לקבל את זה, והם מתחילים להתריס, ואומרים אל תגיד לי עכשיו רבש"ע, תדבר נורמלי וכו', אבל אחרים מחכים ומצפים לזה כאויר לנשימה.

לא צריך לשמוע כלום, לא חייבים להתעדכן בחדשות נוספות, מספיק מה שיודעים כבר, מאמצע ההקפות אני טרוד מהאירועים האלו, ביו"ט היה אסור להראות אבל, אבל הכל אצלי בפנים היה מזועזע, וזה בלי לשמוע את כל החדשות, לא חייבים לשמוע את כל מה שאומר כל רמטכ"ל וכל מפקד, אני לא מכיר את כל השמות שלהם.

תבקשו מהקב"ה שישמור על עמו ישראל, אומרים עכשיו שהיה שני ישובים של שומרי שבת ליד הגבול, ושם לא נכנסו הרוצחים, שכולם ישובו בתשובה בקרוב, אנחנו צריכים לחיות עם החומש והתהלים והמשניות, כברסלב יש שיר, מה עושה יהודי בגלות, הוא רץ למקוה רץ לבית כנסת להתפלל.

אל תקנו עיתונים, לא חייבים לראות שוב ושוב תמונות של אש ועשן וטנקים, בסעודת שבת תספרו מבראשית, תשירו להם את השיר על בראשית, שיסגרו את העינים ויראו שלא רואים כלום, כך היה לפני בריאת העולם, ויפתחו את העינים וכל מה שהם רואים זה מה שהקב"ה ברא.

תזריעו ותנטיעו בילדים אמונה, ואמרת לי למלמדים בארץ ישראל, כשיש אזעקה והילדים משחקים בחוץ, שיכנסו תחת הגנה, וגם זה חינוך, מלמדים אותם לשמור על עצמם ולעשות מה שמוטל עליהם, פתיחת הגמרא הוא חינוך, וגם סגירת הגמרא הוא חינוך, ובינתיים בחדר המוגן ישירו איתם שירי אמונה, שהקב"ה כאן, ועם ישראל אף פעם לא לבד, אבל המלמדים עצמם צריכים להיות בתוך זה, כי אם המלמדים עצמם מבוהלים ומפוחדים, זה עובר לילדים, כמו שרואים לפעמים איזה אבא רועד מפחד

בכל זאת תתאמצו שיכתבו קצת אותיות ומספרים.

• תלמדו איתם גימטריאות, הילדים לא מכירים את זה, הייתי עכשיו במנחה מעריב עם הילדים שלי, וניגש יהודי מבוגר לבן שלי ושואל אותו בן כמה הוא, הוא ענה שהוא בן תשע, הוא שאל אותו אתה יודע כמה בגימטריא אמת במספר קטן, הוא לא ידע, כמה זה א' בגימטריא, הוא לא ידע, זה שלא יודעים מספר קטן עוד אפשר להכיל, אבל כבר היה צריך להיות איזה מלמד עד גיל תשע שיגיד לילדים שא' בגימטריא 1, הוא רצה להגיד שאמת אי אפשר להזיז, כמו שהמספר 9 נשאר תמיד 9, 18 זה 8 ועוד 1, 27 זה 7 ועוד 2.

והסברתי להם שאני לא אומר את זה עם שמות שלא יתבלבלו לגמרי, אלא אני מכניס את הכל בתוך הגמרא, את הרשב"א והריטב"א.

• שבוע הבא יש לכם את פרשת נח, ולך לך, אלו דברים מדהימים אפשר לדבר אז, במקום ללכת איתם טיולים תדברו איתם מדברי חז"ל, אני לא צריך מלמדים מדריכי טיול, תתנו להם טיול עם פרשת השבוע, תספרו להם על המבול, שלא ירגישו שהם יושבים בכיתה, הם יחשבו שהם נמצאים בתוך התיבה במבול.

• תלמדו את הילדים כתיבה, ילד חייב לדעת לכתוב, ככה ר' נתן אומר שכל יהודי חייב לדעת לכתוב, לכתוב באידיש ולכתוב בלשון קודש, מגיע סוף יום ואין כל כך ללמד,
