



אשית עצות בנפשי



שיחות זמנים

ממורינו דאש

הישיבה שליט"א



פרשת בראשית

תשפ"ד



מזלא טבא וגדיא יאה
מעומק הלב שלוחה בזה מיטב איחולינו

קדם פני מורינו

ראש הישיבה שליט"א

לרגל הולדת בתו מלכה תחי'

ויה"ר שראש הישיבה שליט"א ירווה רב תענוג וחת דקדושה
ממנה ומכל יוצאי חלציו, ועוד רבות בשנים, נזכה כולנו, לקבל
מהשפע מהעצות ומהשכל, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

מזרכת אשית לצית קפאי

– פנימי –

יוצא לאור על ידי תלמידי היכל הקודש

בני ברק יצ"ו

להערות והארות: USHISEB@GMAIL.COM

הילולת רבינו זי"ע ליל אושפיזא דמשה

מעולם, עשרות אלפי יהודים מתאספים כעת לקבל חיזוק מדברי רבינו.

זכיתי והייתי עשר שנים בסוכתו של מוהרא"ש בבארא פארק, ביומא דהילולא של רבינו, כמובן שאנחנו רצינו כל פעם לשמוע איזה שיחה חדשה, איזה רעיון חדש, אבל מוהרא"ש חזר בכל שנה על אותם הדברים, שאי אפשר להיקרא חסיד ברסלב אם לא לומדים את ספריו הקדושים, וכשמגיע שנה חדשה יש לכל אחד להתחדש ולהתחזק לקבל על עצמינו ללמוד את הספרים הקדושים של רבינו, הרי רבינו אמר שמי שלומד בספריו אף אם גידי לבו סתומים, יפתחו ויבקעו לו גידיו הסתומים, דהיינו אף אם מגיע חג קדוש וימים נוראים וקדושים, ובן אדם לא מרגיש כלום, הוא מקיים מצוות סוכה בפשיטות כי הוא יהודי ויושב בסוכה, אבל הוא לא מרגיש טעם בתורה ותפילה, אומר לו רבינו, שאם ילמד את הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן, יפתח גידי קשיות לבבו.

וכעת שאנחנו עומדים ביומא דהילולא זה הזמן לקבל על עצמינו ללמוד בספרי רבינו, אבל הרבה אנשים מאוד נשברים כשמקבלים קבלות, כי כבר קיבלו המון פעמים ולא הצליחו לעמוד בזה, לכן צריך לדעת ש'קבלה' הכוונה להתפלל על זה, להתפלל להקב"ה שנזכה לזה, יהודי מקבל על עצמו בתחילת השנה, שבשנה

חסדי השם שזכינו להתאסף כאן ביומא דהילולא קדישא של רבינו הקדוש, רבינו אמר שכל הצדיקים שהיו כאן בעולם, הביאו לכאן קדושה ואור גדול, ועל ידי האור קירבו יהודים להשי"ת, אבל אחרי פטירתם מהעולם הם לקחו איתם את האור, ונפסקה הקדושה שהפיצו בעולם, וסיים רבינו ואמר, אבל אני רוצה לעשות דבר של אור וקדושה, שישאר בעולם אף אחר פטירתי, ומתלמידיי יהיו תלמידים אחרים, ומהם יהיו עוד תלמידים, וכן הלאה.

וכפי שאמר: מיין פייער'ל וועט שוין ברענען און טלוען ביז ווען משיח וועט קומען [האש שלי תוקד עד ביאת המשיח].

ואכן כולם רואים ש'דבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם', וכל העולם כולו חי היום מדברי רבינו, ביודעין ובלא יודעין, אכן יש הרבה הסתרות והתנגדות, אבל כל בעלי הדרשנים בלי יוצא מהכלל [למדנו בגמרא שאיפה שכתבו 'כל' הכוונה תנא ושייר, אבל כעת הכוונה 'כל' כולם ממש], כל אלו המחזקים את עם ישראל, לוקחים את דבריהם מרבינו, אני לא מדבר על אלו שאומרים מוסר אלא על אלו שמחזקים את לבבות ישראל, כל דברי החיזוק נובעים מרבינו.

יש היום מאות מקומות שמתאספים כעת, ביומא דהילולא של רבינו, משהו שלא היה

זה שהציל את חייו, כי כסף וכבוד כבר היה לו, אז הוא ביקש שהמלך ישבע לו שיקיים את מה שיבקש, וביקש שרוצה להיות יהודי בפרהסיא, שיוכל ללכת עם טלית ותפילין.

• שרנו עכשיו את ה'שיר ידידות' של ר' יצחק ברייטער, שכותב, סיפר מעשיות משנים קדמוניות, להשיב בת מלך מדחיות שנפלה בין חיילים לא טובות, הרי זה היתה מטרת הסיפורים, שנבוא לבית הכנסת עם טלית ותפילין, שנתפלל כל יום ג' פעמים במנין, ונצא מהדברים הלא טובים.

• אבל על כל הקבלות הטובות האלו חייבים תפילות, כל אחד על מה שהוא צריך, אחד צריך קבלה על תפילה במנין, ואחד צריך על מידת הכעס הבוערת בלבו, וכמה שכבר למד ספרים על כעס הוא שוב כועס, אבל יש לו עצה של תפילה, יש לו את הפטיש שיכול לשבור את האבן, ושיעשה כל יום התבודדות על כך, התבודדות לא חייבים לעשות ביער, כאן בעיר קשה לעשות התבודדות בין עצים, אבל אפשר לעשות התבודדות בכל מקום שהולכים, אם זה בדרך, אם זה ברכב, הרי בכל מקום יש את הפה, גם אם זה בדרך לבית מדרש, וגם אם זה בתוך הבית מדרש, עד שמחכים לבעל תפילה, בינתיים אפשר לדבר עם ד', רבש"ע אני לא יודע מה יהיה איתי, למה אני כל כך כועס, כל החג עובר אצלי בצעקות ובכעס, אם זה בגלל אוכל או דברים אחרים.

• בן אדם כועס ומנסה לעשות הכל לעצור את כעסו ולא מצליח, ואומרים לו שילך לטיפול, הרי המטפל לא יכול לעזור לו כלום, כי לעצמו הוא לא יכול לעזור, הוא בעצמו מתעצבן וכועס, אבל יש לנו פטיש מרבינו, אפשר לקחת את הפה ולפוצץ בזה את מידת הכעס, בתפילה לבורא עולם.

• מוהרא"ש סיפר סיפור מעניין שהיה באומן, היה שם משמש בבית כנסת,

זו יתפלל ג' פעמים ביום עם מנין, ואחרי תקופה קצרה הוא רואה שהוא לא מצליח בקבלה, הוא מבין שהוא לא בעל מקובל והוא נשבר, אבל הפירוש של 'קבלה' הוא, להתפלל, ולהגיד, רבש"ע אני רוצה בשנה זו להיות חזק בתפילה במנין ג' פעמים ביום, עזור לי לקיים את זה.

• תפילה הוא כמו מים המטפטפים על אבן, עוד תפילה ועוד תפילה, עוד טיפה ועוד טיפה, בסוף האבן ישבר, גם אם לבו כמו אבן זה ישבר.

• רבינו סיפר, שפעם היה מלך וביקש מיהודי שהיה אוהבו, שיקח אבן גדולה וכבדה שנמצאת ליד הארמון, ויעלה את זה לארמון, היהודי מנסה לשים חבלים וגלגלים, ולא מצליח להזיז את זה, המלך מסתכל מהחלון ורואה כמה היהודי מנסה לקיים רצון המלך, וכמה שהוא מצטער על כך, ירד אליו המלך ואמר לו, וכי רציתי שתעלה את האבן ככה כמו שהוא, הרי אי אפשר להזיז את האבן חלמיש, אלא כוונתי היתה שתקח פטיש, ותשבור את האבן לחלקים, וככה תעלה את זה, ורבינו אמר שהנמשל הוא שהקב"ה אומר ליהודי שיעלה את לב האבן הכבדה למעלה, נשא לבבינו אל כפים אל קל בשמים, והרי מאוד קשה להביא את לבבינו להקב"ה, הרי כל כך קשה להיות יהודי ירא שמים, אלא כוונת המלך הוא לקחת פטיש ולפוצץ את הלב, הפטיש הוא הדיבורים, בן אדם יגיד עוד דיבור להקב"ה ועוד דיבור, ויבקש שישבור לו את לבו לב האבן, וכך יוכל להיות ירא שמים באמת.

• רבינו מספר בסיפורי מעשיות [מעשה ד'], שהיה התקוממות של שרים נגד המלך, ושר אחד היה יהודי בהסתר, והוא גילה למלך את ההתקוממות שמנסים לתכנן נגדו, ובזכות זה ניצל המלך, ואחרי שהמלך גילה שאכן כך הוא, ומנסים להרעיל אותו, שאל אותו המלך מה הוא רוצה בשכרו על

על כל מה שקשה לו, אם זה בכעס ואם זה בשמירת עינים, ואם זה במידת השמחה.

לפעמים יכול להיות יהודי שיש לו הכל, הוא הכניס לסוכה שלו גם חימום במידה ויהיה קר, וגם מזגן במידה ויהיה חם, ויש לו כל מיני אמצעים נגד יתושים בסוכה, ויש לו כל מיני המאכלים והיינות, ועדיין חסר לו שמחה, הוא עצוב, הוא פשוט בכלא, צריך לבקר אצלו, יש לו הכל והוא יושב בארמונו אבל למעשה הוא בכלא כי הוא עצוב, ואין לו שום עצה לשמחה, ומתחילים לתת לו כדורים נגד דכאון.

ומי שלא לוקח כדורים כבר לא נורמלי, כי כולם לוקחים היום, זה דומה לסיפור שרבינו סיפר על המלך שאמר לחבר שלו, שרואה שהוא גם יהיה בסוף חייב לאכול מהתבואה המשגעת את האנשים, אבל לפחות נעשה סימן על המצח שנדע שאנחנו משוגעים, ככה זה היום, בן אדם מחתן ילד הוא חייב לקחת איזה כדור כדי לשרוד, הרי רבינו נותן לכל הדברים האלו עצה פשוטה, ללכת ולבקש על זה מבורא עולם.

מוהרא"ש כתב לנו עשרות אלפי מכתבים, ואם תעינו בשו"ת ברסלב, תראו דבר מעניין, שבכל סוגי הבעיות ששואלים את מוהרא"ש מה לעשות, הוא עונה שכל הבעיה זה כי חסר להם שמחה, ושהפתרון הוא לבקש על זה מהקב"ה, מוהרא"ש התחיל לכתוב מכתבים אלו בשנותיו האחרונות ממש, משנת תש"ע, אני לא יודע אם היה משהו ששמע כל כך הרבה צרות ישראל מכל סוגי האנשים, לכל רבי וצדיק נכנסים יהודים ומבכים את לבם, וזה באמת דבר עצום שצדיקים יכולים לשמוע את הצרות של עם ישראל, ולחזק אותם ולהגיד להם שהשם יעזור, זה מצוה רבתי, אבל יש דברים שאנשים מתביישים לספר לרבי שלהם, בן אדם לא יספר לרבי שלו על הנסיונות הגדולים שהוא עובר

שמאוד כעס על הבחורים שישבו בבית מדרש, והיו מבלגנים את הסדר בבית כנסת, את הספסלים והספרים וכו', אבל אחרי זה היו שומעים אותו בהתבודדות שהוא מתפלל על זה, ואומר, רבש"ע למה אני צועק וכועס עליהם.

הרי אי אפשר לצעוק על הילדים כל היום, יש ילדים שעושים דברים שמאוד מכעיס את ההורים, ורבינו נותן לנו דרך ועצה לטפל בכעס שלנו, בתפילה והתבודדות.

חז"ל אומרים שבעת שאנשי כנסת הגדולה רצו לבטל את יצר העריות, וראו שאין העולם מתקיים, אז השאיר אותו ורק עיוורו את עיניו, וביאר רבינו שלכל אחד יש קצת מעיוורון יצר זה בעיניו, גם יהודי ירא שמים גונב את עיניו מהצד, ויהודי יושב בביתו ושבור כולו, מה יהיה עם עיניו, פעם יהודי היה יכול להישאר בביתו ולהיות שמור, ר' נתן ישב בביתו כשהחלונות היו מכוסים, אבל היום אפשר להחזיק כלי קטן בכל מקום וזמן, ויהודי לא יודע מה לעשות ומה יהיה איתו, בכל כלי אפשר לראות גילוי עריות ממש, אבל יש עצה לכך, העצה של רבינו, אי אפשר להעלות את האבן הכבידה למעלה, אבל אפשר לפוצץ את זה בפטיש, בעוד דיבור ועוד דיבור להקב"ה.

היו הרבה צדיקים, והם נתנו הרבה עצות, אבל העצה של רבינו להתבודד ולדבר על זה, היא עצה קלה, שכל אחד יכול לקיים, וכל מי שעושה את זה רואה בעצמו שהעצה הזאת מועילה ועובדת.

בעולם לא יודעים מה זה חסידות ברסלב, ורק כשמגיע ראש השנה כולם מדברים על זה שאנחנו נוסעים לאומן, ומה אנחנו עושים לפני אומן ואחרי אומן, ומה אנחנו עושים כל השנה, על זה לא מדברים ולא יודעים, והאמת היא שיש לנו סוד, מה שכל חסיד ברסלב עושה, כל מי שמציית לרבינו עושה את זה, הוא מדבר אל הקב"ה

לא ספר שאי אפשר להבין, אלא אפשר בהחלט להבין ולחדש בו חידושים, חידושי תורה הכוונה דברים שמקרבים אותו להשי"ת.

ראיתי עכשיו מכתב מאוד מעניין באשר בנחל, מוהרא"ש כותב שם בענין ספרי קבלה, וכותב שהוא כתב ספרים על עץ חיים ופרי עץ חיים ושאר ספרי קבלה, ואחרי התבודדות החליט לשים בצד ולא להדפיס, וספרים אחרים הוא החליט לגנוז לגמרי, כי כל מטרת הספרים זה לקרב יהודי להשי"ת ולגרום לו לחשוב מהשי"ת.

היה לי כזה שמחת יו"ט כשראיתי לראשונה את הדברים של מוהרא"ש, הוא מסביר בזה את מה שחז"ל אומרים שכשיהודי עולה לשמים שואלים אותו כמה שאלות, קבעת עתים לתורה, נשאת ונתת באמונה וכו', ואחד השאלות הוא, האם צפית במרכבה, ומסביר מוהרא"ש שהכוונה הוא 'האם חשבת מהקב"ה', תמיד ידעתי שכדי לענות על זה בתשובה חיובית חייבים לעבור יום אחד על כל ספרי עץ חיים, והאמת היא שבאמת חייבים לעבור עליהם, כי רבינו אמר לעבור על כל הספרים, אבל כעת מבינים שהכוונה הוא האם חשבנו מהשי"ת, וזה עיקר חידושי תורה שבן אדם צריך לחדש, לקרב את עצמו להשי"ת שוב ושוב.

בואו נתחזק לקבוע שיעור בספרי רבינו, להגיד את המילים, הלב יפתח לגעגועים להשי"ת, לתורה ותפילה, רבינו מכניס לכל אחד אמונה, שמה שרק יעבור עליו, ידע שהשי"ת שמה.

אחד מהדברים היפים שקיבלתי כאן בהיכל הקודש ממוהרא"ש, לא לקנא באף אחד, כל אחד עובר מה שעובר, העולם מטעה אתכם, אין מה לקנא באף אחד, תחפשו דברים טובים בעצמכם, נקודות טובות ברוחניות, ב"ה יש לי זקן ויש לי

על התאוות הנוראות שבוער בקרבו, ועל המעשים שעשה וראה, ומוהרא"ש קיבל את השאלות האלו.

• מוהרא"ש אמר פעם, שיש כל כך הרבה ספרים שו"ת, ויש שם המון שאלות ותשובות, אבל יש שאלות שלא נשאלו בכלל בכל הספרים האלו, אנשים התביישו לשאול על דרך תשובה, ועצה, מה לעשות כשנפלו בעומק עבירות, ולמוהרא"ש הגיעו השאלות האלו, וענה לאנשים את התשובה, שכל הבעיה הוא כי הם לא בשמחה.

• פעם הייתי בחדרו של מוהרא"ש, והיה שם אברך שנכנס ושאל, שראה בספרי רבינו שהדרך לעבודת המידות, הוא על ידי שקודם עובדים על מידה אחת, ורק אחרי שהצליחו להשריש את המידה הזאת עוברים למידה אחרת, ושאל את מוהרא"ש כמה להתחיל, האברך היה ממש צעיר, שנה ראשונה, וראיתי שמוהרא"ש ענה לו, תתפלל ותעשה התבודדות רק על מידת השמחה, כי אחרי שתהיה בשמחה לא יהיה לך שום תאוה ושום מידה רעה.

• נחזור למה שהתחלנו, מה שמוהרא"ש היה אומר לנו ביומא דהילולא, להתחזק בלימוד ספרי רבינו, אני יודע שבהתחלה זה מאוד קשה ללמוד ליקוטי מוהר"ן, אני זוכר את זה ממני, בתחילת התקרבותי היה מאוד קשה לימוד בספר ליקוטי מוהר"ן, תורות ארוכים שמאוד קשה להבין, אבל מוהרא"ש אמר לי להגיד את התיבות זה מקדש ומטהר, כמו שבעולם מקובל שהמילים בזוהר הקדוש מקדשים ומטהרים, והתחלתי להגיד, ולא לאט התחלתי להרגיש טעם בזה, בהתחלה היה אפשר להרגיש טעם בסימנים הקצרים בסוף, התורות שנכתבו בסוף נכתבו בקלילות עוד יותר מהספרים האחרים, ואחרי שלמדתי עשר, חמש עשרה פעמים את כל הספר, אפשר להתחיל לראות שזה

מי ששומע בקול הצדיקים ולומד את ספרי רבינו זוכה לפתוח את הפה להשי"ת.

• לא רק את הספר ליקוטי מוהר"ן צריך ללמוד, אלא את כל ספרי רבינו, ואת כל ספרי ר' נתן, וכעת יש לנו את המכתבים הנפלאים של מוהרא"ש, ממש מחיה נפשות, אפשר לקחת כרך אחד של אשר בנחל, לא חייבים ללמוד כפי הסדר, אלא לקחת כרך אחד ולעבור עליו מהתחלה עד הסוף, ואפשר למצוא שם תשובות על כל דבר, ובכלל לא מעניין לדבר על כל השטויות שהמתנגדים אומרים על ספרים קדושים אלו.

• וזה מה שאנחנו הולכים לקבל על עצמינו היום, דהיינו להתפלל היום, רבש"ע אני כל כך רוצה לדבר איתך, אני כל כך רוצה להיות קרוב אליך, ואם בן אדם חס ושלום נפל במה שנפל, יגיד את זה לרבש"ע, ויספר במה שנפל ויבקש מהקב"ה שיתן לו כח לא לעשות את זה שוב, הרי בזה מורידים כל הקיטרוגים על האדם, כי המקטרג מגיע ומספר לרבש"ע מה הבן אדם חטא, והרבש"ע עונה לו, שהיהודי כבר אמר את זה בעצמו והוא לא רוצה לעשות את זה ומבקש עזרה וסיוע.

• ואם הוא לא מצליח לדבר אל השי"ת, אז שידבר על זה לבד, ויגיד לרבש"ע, אני לא מצליח לדבר איתך, אני לא יודע איך לפתוח את הפה, יהודי הגיע פעם לרבינו ואמר שהוא לא מצליח לדבר אל השם, ענה לו הרבי, וכי אנחה אתה לפחות יודע לעשות?

• אין לנו השגה ברבינו הקדוש, וראו אותו כל כך הרבה פעמים, נשכב על הרצפה בוכה ואומר אני רוצה להיות יהודי, ומה אנחנו נגיד.

• כשנלמד את ספרי רבינו נראה שאין כזה דבר יאוש, וכל אחד יכול לחדש את עצמו מהתחלה, ואף פעם אי אפשר להגיד שזה

פיאות, יש דיבור מרבינו שאין ליהודי מה לדאוג אם הוא הולך מהעולם כשיש לו זקן ופיאות.

• יש מדרש פליאה שאיוב לא יכל להירגע מיסוריו עד שראה את דפנות הסוכה, לא ראיתי את המדרש הזה בתוך המדרשים, אבל ראיתי שה'דברי יואל' מביא את זה, ויש על זה הרבה תורות, אבל נראה לי שהפירוש פשוט מאוד, בן אדם עובר עליו יסורים קשים ומרים, וחושב איפה הוא יכול לברוח ואיפה הוא יכול להתחבא, איך הוא יכול לעזוב את הכל ולעשות פליטתו, יש מקום אחד שאפשר לברוח לשם, לסוכה, כפי שכתוב בזוהר הקדוש, שהסוכה היא כמו אמא המסוככת על בניה, שאף אחד לא יגע בבניה, בן אדם עובר נסיונות קשים ומרים, ידע שהוא יכול להיסתר תחת כנפי השכינה, לפרוט את אשר על לבו להשי"ת.

• בעולם לא יודעים מהפתרון הנפלא הזה שאפשר להשיח את הלב להקב"ה, ולכן המציאו חכמי האומות שאפשר להשיח את הלב לבן אדם, לפסיכולוג, וככה הוא ירגיש משוחרר, אבל בן אדם לא יכול לספר את הכל לחבר שלו, הרי הוא איש עסקים אמיד, ולא יכול לספר את כל התאוות שלו, והנה רבינו נתן לנו מתנה נפלאה להשיח את הכל השי"ת.

• אנשים אומרים מה החידוש בברסלב, וכי רק אנחנו מדברים אל השי"ת, הרי כל אחד מדבר להשי"ת, אבל האמת היא שזה בכלל לא קל בהתחלה לדבר אל השי"ת, לאט לאט על ידי הרבה התבודדות מצליחים לדבר אל השי"ת.

• ולימוד ספרי רבינו מסייע לבן אדם לדבר אל השי"ת, כפי שרבינו מסביר את דברי הגמרא, חרש אינו מדבר ואינו שומע, למה הבן אדם אינו מדבר, אינו מצליח לפתוח את הפה בדיבורים אל השי"ת, כי אינו שומע, הוא לא שומע בקול הצדיקים, ורק

בן אדם בונה לעצמו בית ועסקים, ובסוף לא נשאר מזה כלום, הוא אוגר עסקים רבים לילדיו אבל בסוף מניחים אותו בקבר בלי כלום, אשרי האיש שחטף כמה פרקים משניות בדרך, עוד פרק ועוד פרק, כל מה שחטף הוא יקח עצמו לקבר, את התפילין והציצית הוא יקח לקבר, אם זכה ללמוד בספרי רבינו הוא יקח את זה איתו לקבר.

יהודי זוכה ואומר פרק משניות גם אם לא הביין, הוא לפחות אמר את המילים, אם לא הביין מיד, הוא יבין אחרי זה כפי שרבינו אמר, ואם לא יבין לא קרה כלום, ימשיך להגיד את המילים, וכל גופו ומוחו ישתנו לבלי היכר, ככה זה בכל דבר של תורה, ובפרט במשניות, מוהרא"ש היה אומר לי שאדבר עם הבחורים ואברכים ממשניות, זה מזכך מקדש ומטהר את גוף האדם, לבד ממה שהאדם זוכה בעולם הזה, מהדברים שפרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ותלמוד תורה כנגד כולם.

אמירת משניות משנה את גוף האדם, בן אדם יש לו בעיות נפשיות ושומע קולות במוחו, ואחרי לימוד משניות הוא מתחיל להיות בן אדם מיושב, המשניות מביאה רפואה לאדם.

יש הרבה יצר הרע וליצנות על לימוד משניות, אבל צריך לדעת שאף אחד לא עושה טובה למישהו כשלומד משניות, הוא עושה טובה רק לעצמו, אני ב"ה קיבלתי את המתנה הזאת ממוהרא"ש, ואני יכול לשבת בסוכה ולגרוס משניות, ואני מרגיש בזה תענוג גדול.

ואל תתווכחו עם אנשים, אנשים שואלים למה לקח מוהרא"ש דווקא את השיחה של רבינו על משניות, לא צריך לענות על זה ולהתווכח, אני אומר שבאמת לא מובן, ואני חוזר למשניות, א מחיה, זה מקרב את היהודי להשי"ת, בלי להתווכח אם זה

- מאוחר מדי, רבינו אמר: חידוש כמוני לא היה בעולם, הכוונה הוא התחדשות שאני נותן לא היה בעולם, בדרך כלל בחור בוער לבו בקרבו בהתחדשות ואולי גם אברך צעיר, אבל אחרי זה בן אדם כבר עושה את הדברים ברגילות, אנחנו קיבלנו מתנה שבכל גיל ובכל מצב רבינו מבעיר בקרבינו את לבנו להשי"ת, בכל תפילה ותפילה, בכל מצוה ומצוה.
- על זה אנחנו מבקשים אל תשליכנו לעת זקנה, שלא נהיה זקנים, אלא להתחדש כל הזמן, נבקש שוב מהקב"ה על שמחה, נבקש שוב מהקב"ה שנוכל לדבר אליו, ושנוכל ללמוד ולהתפלל.
- ב"ה אנחנו עומדים שוב בהילולת רבינו, וכל אנשי שלומינו המצייתים לדברי רבינו שנאמרו לנו על ידי מוהרא"ש זכו לסיים כעת את לימוד כל החמשה חומשי תורה, אנשים שואלים אותי איפה כתוב בספרי רבינו שיש לעבור על הסדרה כל יום, אני יודע דבר אחד, שמוהרא"ש אמר לנו שאין לו שום דבר חדש, כל מה שיש לו נלקח מספרי רבינו, ואם מוהרא"ש אמר לנו את זה, על כרחך שזה מגיע מרבינו, וכל החכמים שמתווכחים לא למדו פעם אחת את כל חמשה חומשי תורה.
- אני בטוח שיש במצווה זו קדושה רבה, כי אם כל כך קשה לאנשים לעבור על הסדרה, על כרחך שזה משהו מאוד קדוש, אבל אם תתחילו כל יום ללמוד קצת תראו שזה קל, ללמוד ביום ראשון עד שני, וביום שני עד שלישי וכו', וכשיגיע שמחת תורה יהיה לך כזאת שמחה, שזכית לעבור על הסדרה, של כל התורה, אני מקבל הרבה מכתבים של אנשים שסיימו ש"ס ומשניות ושאר ספרים, אבל השמחה הגדולה שיש למי שסיים חמשה חומשי תורה הוא אין לשער, בזה תלוי כל ההצלחה והקדושה של האדם, ואריכות ימים ושנים בקדושה וטהרה.

בגירסא יוכל לחטוף כאן כמה דקות וכאן כמה דקות.

• זה דברים שחובה לקבל על עצמינו ביומא דהילולא קדישא של רבינו הקדוש, כאן בסוכה הקדושה, באושפיזא של משה רבינו, מוסר התורה, שנלמד כל יום את דברי התורה.

• ד' יעזור שאם נקיים את דברי רבינו, ונציית אליו, נזכה להרגיש טעם גן עדן כאן בעולם הזה, רבינו אומר שבן אדם שמודה להקב"ה על כל דבר, הוא מרגיש מעין עולם הבא.

• מוהרא"ש מביא מדרש, שהיה פעם ציפור יפה, וכולם ניסו לצוד את זה, וכמה רשתות ששמו לציפור לא הצליחו לתפוס אותו, ויום אחד החליט הציפור שהוא יכנס לתוך ארמון המלך, שם אף אחד לא ירה בו ואף אחד לא ישים לו רשתות בתוך הארמון, ככה זה עם בן אדם שעובר עליו מה שעובר, והוא מרגיש שבכל מקום שמים לו רשתות ורוצים לצוד אותו, במקום לחשוב שילך לחבר שלו ויספר לו מה שעובר עליו, שיכנס לארמון המלך, לתוך הסוכה, לתוך כנפי השכינה, ויספר להקב"ה את כל מה שעובר עליו, ויבקש ממנו שישמור עליו ושיוציא ממנו את כל פחדיו, ויתן לו פרנסה.

• מוהרא"ש כותב באשר בנחל, שלא צריך ללכת לרופא לעשות בדיקות סתם, מוהרא"ש אמר לי פעם כשמאוד השתעלתי, לקחת תה עם תהלים, הדברים האלו מוציאים את האדם מהחולשה שלו, ומומלץ גם לקרוא קצת אשר בנחל, ולא לרוץ לרופא על כל דבר קטן, היום הביטוח כבר משלם על הבדיקות האלו, וזה נהיה עסק גדול.

• מפחידים היום אנשים שהקורונה חזרה, בן אדם הולך לרופא ורואה שיש שם תור של 50 איש ומתחיל להיבהל ומקבל קוצר נשימה, והרי זה לא דבר חדש, בכל תקופה

נחשב ללימוד התורה או לא, הרי משנה אותיות משנה הבריות, זה משנה את האדם, זה אותיות נשמה, זה מה שמתקן את הנשמה, אנשים מקבלים על עצמם להגיד משניות לעילוי נשמת, ובסוף לא לומדים כלום ומבקשים מהחבר חסיד ברסלב שילמד במקומם.

• יש אנשים שיש להם בבית כפייתיות ושאר מיני עצבים, בפרט אלו שלא הדריכו אותם כמו שצריך עם כל מיני הדרכות כוזבות וחומרות יתירות, יש עצה אחת בשבילם, ללמוד משניות, זה יסדר להם את המח והראש, ובפרט מי שזוכה ללמוד ח"י פרקים משניות ביום, אשריו ואשרי חלקו, וזה לא דבר קשה, מי שמחזיק בכיסו משניות קטן, לומד כאן פרק וכאן פרק, ולומד ח"י פרקים בכל יום, ומסיים בכל חודש, כל ששה סדרי משנה.

• בזוה"ק כתוב שבן אדם שסיים מסכתא אחת של משניות, נותנים לו למעלה עולם שלם, ומי מדבר על מי שזכה ללמוד את כל ששה סדרי משנה, מה שנותנים לו למעלה.

• אנשים הגיעו לרבינו ואמרו שנפלו בדברים נוראיים, ואמר להם רבינו הרי אי אפשר לגרש את הרע והחושך במקלות, תדליקו אור, וככה תאירו את נשמתכם, ורבינו אמר לר' נתן, שאם יהודי כבר מכור ומורגל ברע, אם ילמד כל יום כך וכך יצא מזה, ומוהרא"ש אמר שיש לו בקבלה ש'כך וכך' הכוונה לח"י פרקים משניות.

• על כל פנים חשוב שכל אחד ילמד מה שהוא יכול, אחד יכול רק פרק אחד, או דף אחד בגמרא, אבל חייבים ללמוד כל יום, אם יש חברותא או אם אין, כמובן שחשוב שיהיה כמה שיותר שיעורים בגמרא ושאר ספרים, וכשיש לבן אדם שיעור בגירסא הוא יכול ללמוד תמיד, בן אדם יש לו ימי שמחה, אם הוא לא לומד בגירסא הוא לא יצליח ללמוד כל יום, אבל בלימוד

מאמין בהשי"ת, אם מישהו נוגע בו הוא מסוגל לרצוח אותו, אבל האמונה האמיתית היא אמונה בלב, מי שלומד את ספרי רבינו מרגיש אמונה בתוך לבו, וכפי שמוהרא"ש כותב שהוא מרגיש חיות אלוקות בקרבו, וכל זה רק אם נלמד בספרים ונציית ונקיים את העצות. • אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו.

ותקופה יש וירוסים, ומי שמרגיש פחדים על כך, ידבר על זה עם השי"ת.

• זה הזמן להכניס אמונה בלב, אמונה פשוטה ושלימה, מוהרא"ש אמר שהאמת היא שיש לכל אחד אמונה, אפילו הגוי מאמין, כי הוא כותב את זה על הדולר, שהוא בוטח בהשם, אבל ברגע האמת כשעובר עליו משהו רואים כמה הוא

דברים שנאמרו אחרי השיעור ברף נמרא

קידושין דף מו.

בן אדם לא יכול לזוז מהמיטה כי הוא שמע שהקורונה חוזרת, אנשים ששומעים חדשות כבר מקבלים קוצר נשימה, אלו ששומעים את הקו המשוגע, הקו החרדי הידוע, שמעביר מסרים של קידוש השם... הקו שמודיע על הדרך לטפל בעין הרע, ועל ההחלטות לתת לכולם כדורים, הקו הזה החליט להכניס שוב את כולם בפאניקה, אשרי מי שלא מקשיב לו, הקו הזה כבר הרג מספיק אנשים לפני 3 אנשים בקורונה, ועכשיו שוב מכניס אנשים למיטה.

אברכים מספרים לי שנשותיהם הקשיבו לקו בלילה, ולא הצליחו להירדם כל הלילה, ושוכבים במיטה כל היום מרוב פחד, תמיד בלילה הכל נראה יותר מפחיד, כפי שרבינו אומר שבבוקר היום צוחק מהלילה, חחחח.

בלילה הגרב על הרצפה נראית כמו עכבר, בן אדם משאיר את המכנסים על הרצפה בלילה, והוא בטוח שזה חתול, בלילה דברים נראים מפחידים, כשהיינו ילדים היינו בקאנטרי באיזור מאנסי, ושם יש ארבה בשעות הלילה והקולות שלהם מאוד מפחידים, ואם זה שגר במאנסי או בקרית יואל יחד עם כל זה עוד שומע בקו החדשות שלא היה כזה קורונה

• הודו לד' כי טוב, הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב, שנולדה לי בת בריאה במזל טוב, בנסים גדולים, בירכתי היום בבוקר הגומל, ואני מודה להשי"ת, ואני מברך כל יהודי שיוושעו ושלכולם יהיו נסים.

• ורק צריך לראות את הנסים, חייבים את רבינו הקדוש, את הבעל תפילה, שיפתח לנו את העינים ויראה לנו כמה השי"ת עושה לנו טוב, ושהבן אדם לא יהיה עסוק כל הזמן עם הנקודות השחורות, שחסר לו זה וחסר לו זה.

• כמה בן אדם צריך להודות על זה שהוא נושם, על זה שהוא הולך, אסור ללכת ממורמר, גם אם מחכים שנים לשידוך, או שמחכים לזרע של קיימא, אסור להסתובב בדאגה ובעצבות, צריך להודות על מה שיש.

• בתחילת הפרק למדנו 'לא עלתה בידו אלא רגזנותא', בן אדם דואג ודואג ולא מרויח מזה כלום.

• חז"ל מונים בכבא בתרא, שיש עשר דברים חזקים, כל דבר יותר חזק מהשני, אתם מכירים את זה מהשירים, אפשר היום להיות תלמידי חכמים מהשירים, אחד הדברים הוא, גוף קשה פחד משברו, פחד שובר את הבן אדם,

- בעולם... זה מוסיף על כל הפחד.
- ובמקום לפחד ולדאוג ולהתלונן, צריך בן אדם להודות להקב"ה, לרוץ לסוכה ולשמוח בו.
- אל תקנה סוכה מתנפחת, אולי תקנה רכב וטלפון שאפשר לנפח, במצוות צריך להשקיע כסף, את כל הכסף שלך תשקיע במצוות, יוסל אומר שהוא שכר כאן חדר במלון להגיע לכאן לחג, והוא אומר שאנשים שואלים אותו וכי זה מה שאתה עושה עם הכסף שלך, לשכור חדר יקר במלון, והוא ענה להם, כן, זה מה שאני עושה עם הכסף שלי, הרי כל הכסף מיועד למצוות, שאוכל להיכנס לימי החג לעיר, להתפלל במנין טוב, כל כך נהניתי מהתשובה שלו, זה באמת מה שיש ליהודי לעשות עם הכסף שלו, השגה של אינסטלטור, שוכר מלון ליום כיפור, שוכר מלון לשמחת תורה, כדי שיהיה קרוב למנין טוב.
- אולי תקנה נעליים שמתנפחים, אל תקנה סוכה מתנפחת, משקיעים כסף במצוות, כמו שאתה משקיע בחולצה שלך עם הכפתורים, ככה תעשה את הסוכה, אתה לא תקנה חולצה חד פעמית מנייר כסף, אלא אתה משקיע כפתורים מוזהבים לכבוד שבת קודש, וזה מאוד יפה, אבל אותו דבר צריך להשקיע במצוות סוכה, עם אורות יפים וכו', זה ממש טעם עולם הבא.
- צריך להוציא שיר על זה, מרדכי לייב בוא תעזור לי לחרוז, נעשה שיר:
- מיין טייערער ברודער איך בעט דיך, הער מיך צו.
- גלייך ווען דו שטייסט אויף אינדערפרי.
- דו זאגסט מודה אני.
- און נעגל וואסער וואשסטו.
- דו זעצט זיך רעדן צום אייבערשטן מיט דיין קאפי, אלא טעמ'ן, אלא טעמ'ן.
- נאכדעם אין מקווה שפאצירסטו.
- אין וואסער אריין שפרינגסטו.
- אויפן וועג מיטן אויגן צום אייבערשטן קוקסטו.
- מיט טלית ותפילין גרייט זיך צו.
- צום אייבערשטן בינדסטו.
- אין פושקע צדקה לייגסטו.
- דו רעדסט און דער אייבערשטער הערט דיך צו.
- צו דעם ביסטו 'זכו'.
- און דו פילסט זיך גוט, אוי ווי נאך ווי.
- און דו שפירסט טעם עולם הבא אוי טעם עולם הבא.
- און די רבי זאגט וואס א מענטש גייט אריבער איז לטובתי.
- מיטן אייבערשטן שמועסטו.
- און נאכדעם די גמרא העפנסטו.
- און אויך מיט א משניות דערצו.
- און דו ביסט נישט סתם א שכי.
- און דו פילסט זיך ממש אויף רוה.
- טעם עולם הבא טעם עולם הבא.
- [אחי היקר תקשיב לי, מיד כשאתה קם בבוקר, ואומר מודה אני, ונוטל נטילת ידים, ומתיישב לשבת עם השם עם הקפה, זה ממש כל הטעמים, אחרי זה למקוה אתה הולך, למים אתה קופץ, ובדרך עם העינים כלפי הקב"ה, ומתכוון לטלית ותפילין, ומתקשר עם הקב"ה, וצדקה אתה מניח בקופסה, ומדבר אל השם ששומע אותך, ואתה זוכה לזה, ואתה מרגיש טעם טוב, ורבינו אומר מה שיהודי עובר זה לטובתו, ואתה משוחח עם הקב"ה, ופותח את הגמרא, ומשניות ליד,

- ואתה לא סתם עוד מישהו, ואתה מרגיש ממש בחופשה, טעם עולם הבא].
- זה שיר טוב, שהמחבר הוציא בלשון קודש, בדברי קבלה, טועמיה חיים זכו, אבל אנחנו צריכים לחפש כאן מילים באידיש.

קידושין דף מז.

- ורק באתרוג ובטלית הוא התבגר, חייבים להחשיב את המצוות.
- אני מקווה שתבוא אלי עם האקורדיון לסוכה לשמחת בית השואבה, יהיה מאוד יפה, אפשר לשבת עם זה 24 שעות ולשיר להקב"ה, זה ממש מלא טעם.
- באמת קנית סוכה מתנפחת? אתה בטח לא מגיע לבית כנסת עם קופסת האתרוג מכסף, הרי זה מצוה, אני לא אומר ח"ו שכל מחותן חייב לקנות קופסא מכסף, אבל אם קנו לך, תבוא עם זה לבית כנסת, לפאר את המצוה, יש אנשים שמשאירים בבית את הטלית עם העטרה, כי הוא כבר התבגר, וקנה טלית בלי עטרה, אבל ברכב הוא לא התבגר וחייב את הרכב הכי מתקדם, ובבניית הדירה הוא משקיע את כל הדברים המתקדמים ביותר, שלא יצטרך להוציא את הלכלוך מהכיר וכו',
- אברך סיפר שהוא קנה מקרר [פריג'ידער] גדול, וזה מגיע בתוך קרטון ענק, ולקח את הקרטון והניח למעלה כמה לולבים, וחתך דלת, ויש לו סוכה, ירחם השם, הרי הוא לא לקח רכב מקרטון, או מיטה מקרטון, במיטה יש לו המון סדינים, אחד להגן על המזרון ואחד כזה ואחד כזה, אבל הלולב והאתרוג והסוכה לא כל כך חשוב כמו הרכב והמיטה.
- כשיוצאים לטייל בחול המועד עם הילדים, יש לזכור לבדוק שיש שם סוכה, במקום שהולכים, אחרת אין מה לצאת מהבית, גוט יו"ט.

קידושין דף מח.

- והשגה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי, מגיעים להשגה שהשי"ת איתנו בכל מקום, ולא צריך לפחד מכלום, סוכה היא התרופה הטובה ביותר, הטיפול הטוב ביותר, שיודעים שהקב"ה שומר עלי ומגן עלי.
- בתיקוני זוהר כתוב, שהסוכה זה אמא המסוככת על בניה, בסוכה נתגלה כמה הקב"ה אוהב אותנו, ולא צריך לפחד מכלום, אלא למסור את עצמינו להשי"ת, רבינו אומר שסוכה זה בינה, בן אדם מקבל שכל ובינה

קידושין דף מט.

- חושב שרוצה להיות טוב, עושה אותו לצדיק גמור, בן אדם שר לעצמו 'איך וויל זיין אן הערליכער איד' הרי זה צדיק גמור.
- הדף של היום נותן כל כך הרבה התחזקות, המקדש אשה על מנת שאני צדיק גמור, גם אם הוא רשע גמור, הרי הוא מקודשת, שמא הרהר תשובה בלבו, בן אדם רק מהרהר רק

קידושיין דף נ.

אחרי זה, מה צריך כל כך לבקש עכשיו, אמרתי לו שלא ישאל שאלות בדברים שהוא בין כה לא יכול להבין, הרי הימים האלו נשגבים מבינתינו, ולכן יש לעשות בחכמה, אם יש כעת חלוקה ומחלקים דברים, הולכים לקחת, ולא אומרים שאפשר לקחת גם אחרי זה, אחרי זה ניקח שוב.

בעת ההושענות אפשר לפעול שידוכים טובים, וכל שאר הדברים, אלו שמתפללים ביחידות חוץ ממה שמפסידים את המנין, לא יודעים בכלל איזה הושענות אומרים, ולא יודעים בכלל שאומרים הושענות, אצל רבינו זי"ע מסאטמאר ראו בהושענא רבא שכל הרצפה סביבו היתה רטובה מדמעות, חייבים המון דמעות כדי להרטיב רצפה.

הבחורים נוהגים אצלינו לקחת ד' מינים, ואומרים הושענא למענך אלוקינו הושענא, למה אני צריך שידוך, רק למענך אלוקינו, כי אתה רבש"ע רוצה שנתחתן ונהיה קדושים, יש מקומות שממהרים בהושענא, כמה זמן כבר לוקח, לבקש כמה דקות מהקב"ה הושענא.

ועד שהשידוך מגיע צריך מאוד להתחזק, ולהסתובב עם חיוך, כי עוקבים אחריכם כל הזמן, מצלמים אתכם כל הזמן, מהשמים כמובן, כאן אפשר לצלם קצת, אבל בשמים מצלמים כל רגע ורגע, ובודקים מי שמח, על ידי שמחה אפשר לפעול שידוך טוב.

יש רמב"ם מאוד יפה על הגמרא כאן, איך אפשר לכפות בן אדם שיגרש, או שיביא קרבן, איך כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, הרי הוא לא רוצה ורק אומר שהוא רוצה כי נותנים לו מכות, ומסביר הרמב"ם שבאמת כל יהודי רוצה לעשות את מה שהתורה אומרת לו לעשות, ורק השאור שבעיסה מעכב, וכשכופין אותו הוא אומר את מה שהוא רוצה באמת בתוך לבו.

כשלומדים קידושיין זה סגולה לשידוכים טובים, החתנים כאן שמחים, אבל הבחורים מסתכלים עלי, ועיני עמך במ תלויות ועיניהם לך מייחלות, והם מסביבים אותי כחומה....

חנן הנחבא היה נכדו של חוני המעגל, ושלחו אלו את התינוקות של בית רבן, וצעקו אליו אבא תביא לנו גשם, ואמר להקב"ה, רבש"ע תעשה בשביל אלו שלא מבדילים בין אבא שידוע לתת גשם לאבא שלא יודע לתת גשם, אותו דבר אני אומר לבחורים שמבקשים ממני שידוך, רבש"ע, עשה למען אלו שלא מכירים בין אבא שנותן שידוך לאבא שלא נותן שידוך, הם לא יודעים שאני לא עושה שידוך ורק אתה עושה שידוכים, אני מבקש מהקב"ה להיות שליח טוב עבורם.

אברך אמר לי שהוא כבר מבולבל לגמרי, בר"ה כותבים, וביו"כ חותמים, ובהושענא רבא מביאים את הפתקים, וכי אחרי זה אי אפשר יותר להתפלל, ואם אפשר להתפלל