

סעודה שבת

עם הראש ישיבה שליט"א

יהינא לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 46

פרשת זשילה
י"ט כסלו
שנת ה'תשפ"ד



י.פ. מוסר את רישומו מהסעודה עם הראש ישיבה שליט"א בשבת בבוקר פרשת שופטים תשפ"ג:

הראש ישיבה הראה לכל אחד איפה לשבת. לפתע שמעו קולות מבחוץ, והראש ישיבה הסתובב אל החלון וראו את השכן הגוי בונה ומתקן את הבית שלו, והראש ישיבה אמר שהוא בא לבית רק בסוף השבוע ובמשך כל הסוף שבוע הוא מתקן את הבית. הראש ישיבה אמר כמה טיפשי זה, גוי שיש לו כבר כמה ימים לנוח, הוא עסוק עם בניה לבנות ולבנות, והוא לא מפסיק לעבוד. אחד הילדים הקטנים נענה: תמיד הוא עובד, אמר הראש ישיבה: "לתמיד זה השם יתברך רק השם יתברך הוא לתמיד".

הראש ישיבה פנה לאחד הילדים הקטנים: תגיד לאורח איזה ביטויים שייכים רק להשם יתברך, רק השם יתברך הוא 'תמיד', רק השם יתברך הוא 'בטוח', רק השם יתברך הוא 'אני', ו'לאהוב' אוהבים רק את השם יתברך.

כאן מצייתים

חתן הראש ישיבה הרב נתנאל פרקש שליט"א, היה בסעודה עם התינוק שלו והראש ישיבה אמר: "שמעת על הנס? לנתנאל נולד תינוק, אדם גדול בקטן. אחר כך חילקו לכולם מיץ ענבים.

נטלו ידיים והראש ישיבה חיכה שאשתו תיטול ידיים, וביןתיים זמזם הראש ישיבה לעצמו ניגון שמח ללא מילים, היה נעים לראות איך שהראש ישיבה ממתין בשמחה ללא עצבים. בירכו המוציא והראש ישיבה שלח לכולם חתיכת חלה. ויחזקאל'ע נעמד על כיסא, והראש ישיבה אמר לו שיתיישב, אבל הוא לא רצה, אחרי דקה אמר לו הראש ישיבה עוד פעם, והוא לא הגיב, עד שהראש ישיבה הרים אותו והושיב אותו על הכיסא ואמר

לו: "כאן מצייתים!" יחזקאל'ע התחיל לבכות והמשיך לבערך דקה וחצי אבל זה היה נראה כמו שנה, והנשים התרגזו מאוד ונהיה אוריה עכורה, כי הוא בכה ובכה. אבל הראש ישיבה לא הגיב ונתן לו לבכות. ואחר כך אמר לו הראש ישיבה: יחזקאל'ע בא לקחת מיץ ענבים, ואז הוא נרגע. היה מעניין לראות איך הראש ישיבה מחנך ילדים קטנים, שכאן מצייתים, ואם אתה לא מציית אתה לא יכול להיות כאן. ילד נענה: "אני לא אוהב את אמא". אמר הראש ישיבה: "תגידו לו שאני בכל זאת אוהב אותו". הראש החזיק עליו תינוק אחד מנכדיו וזימזם לעצמו ניגון כיסופים על מילים משיר השירים.

סעודה שמחה

בשעת הסעודה שאל אותי הראש ישיבה: "אתה נהנה מהסעודה?" אמרתי שאני מאוד נהנה, שאל אותי הראש ישיבה: "מה יש לראות כאן?" סתם סעודה שמחה עם הילדים".

נענה אחד, שמחה זה לא דבר קטן, שאל הראש ישיבה את האורחים: "אצלכם זה לא שמח?" אף אחד לא אמר, כן, כי היה שם כל כך שמח שאף אחד לא יכל לענות כן, שאצלנו גם כל כך שמח. אמר הראש ישיבה לאשתו: אא, אולי באים לכאן בגלל האוכל, הרי את מכינה אוכל מצוין ומזין.

שם הוי"ה באוכל

הראש ישיבה נכנס בשיחה אודות ההרכב של כל האוכל של שבת, את החלות עושים עם שבעה דברים, מים, שמרים, קמח, וביצים, סוכר, מלח, ושמן, כמו שבת שהוא במספר קטן שבע, והוא ביום השביעי. ואת

רוב שאר המאכלים עושים עם ארבעה דברים, כנגד השם הוי"ה.

הראש ישיבה פירט את כל המאכלים שעושים עם ארבעה דברים, לדוגמא: את הקוגל עושים עם תפוח אדמה, ביצים, ושמן, ומלח. את החמין - טשולנט עושים עם ארבעה דברים וכן הלאה, בכל מאכלי השבת יש או ארבעה דברים נגד השם הוי"ה, או שבעה דברים נגד שבת.

אני רוצה להדגיש עוד נקודה שמאוד התפעלתי ממנה, זה מהאוכל הרגיל שמגישים בסעודה, לא עושים מאכלים לא רגילים בגלל האורחים המשתתפים בסעודה, בכלל לא, רק מה שעושים בכל שבוע זה מה שיש; חלה, סלט רוטב עגבניות, סלמון וגעפילטע, ביצים וכבד, ואחר כך את הטשולנט, הכל עשוי בצורה פשוטה מאוד, אבל היה לאוכל ממש טעם גן עדן. כשיצאתי משם הייתי שבע עד סעודה שלישית, אבל גם לא הרגשתי שאכלתי יותר מדי.

עוד פעם את אותה מחמאה

הראש ישיבה סיפר שהיה אחד שלעג על אשתו של הראש ישיבה, איך היא יכולה לשתות כל כך הרבה מיץ ענבים עם סודה, כי כל שבוע כתוב במדור 'הסעודה', שהראש ישיבה שלח לה מיץ ענבים עם סודה. אמר הראש ישיבה: "הם מקנאים, הם גם

היו רוצים שיחשבו עליהם ושיתנו להם מילה טובה". ואני אמרתי: אולי באמת לא צריכים להכניס את זה כל שבוע, הרי יש מספיק דברים מה לכתוב גם בלי זה? אמר הראש ישיבה: "את אותה ביקורת אפשר להגיד לאשה כל שבוע, אבל להגיד את אותה מחמאה יש בעיה?".

צדיקים שחיו מרבינו

הגישו את הביצים עם בצל ירוק, כי רבינו אמר שלא לאכול בצל רגיל. סיפרתי לראש ישיבה שהסבא שלי גם לא אכל בצל, וסבא שלי אמר שהוא לא אוכל בצל כי הבעל שם טוב אמר שלא יאכלו בצל טרי עם הביצים.

החלות עושים

עם שבעה דברים,

מים, שמרים, קמח,

וביצים, סוכר,

מלח, ושמן, כמו

שבת שהוא במספר

קטן שבע, והוא

ביום השביעי. ואת

רוב שאר המאכלים

עושים עם ארבעה

דברים, כנגד השם

הוי"ה.

”

אמר הראש ישיבה: שזה הרי בא רק מרבינו, רק רבינו חזר על זה מהבעל שם טוב, וזה לא כתוב בשום מקום אחר. אמרתי לראש ישיבה שסבא שלי היה חסיד של בעל המנחת אלעזר, והמנחת אלעזר אומר דברים מרבינו, בספר שלו דברי תורה הוא התחיל עם קטע משיחות הר"ן. והראש ישיבה התלהב מאוד וקרא: "הקדוש המנחת אלעזר, הקדוש המנחת אלעזר".

והראש ישיבה אמר: "כל הצדיקים הגדולים חיו מרבינו, והראש ישיבה פירט כמה צדיקים לדוגמא: הרבי הקדוש מסטמער זכותו יגן עלינו, הרב הקדוש המנחת אלעזר זכותו יגן עלינו, הרב הקדוש מצאנז זכותו יגן עלינו.

שבחים למנהלת

הראש ישיבה סיפר לאשתו שאתמול הייתה סוג אחר של באטע - זיץ ולא כמו תמיד, הבאטע הייתה שיחה לחתנים, כי ישנה הרבה מאוד חתנים שמתחתנים בסוף הקיץ.

הראש ישיבה דיבר בבאטע גם בשבח המנהלת מהבית חינוך, כי המנהלת ילדה בן והשלום זכר היה בבאטע.

הראש ישיבה סיפר לאשתו: שלפני כמה שנים כשהמנהלת ילדה ההורים רצו לקנות לה מתנה לכבוד השמחה, והמזכירה התקשרה אליו בבכי, שכמה אימהות התארגנו ולא רוצים לתת את הכסף - את החמישה דולר מתנה לתינוק, כי אחת שיש לה הרבה ילדים לא יכולה להיות מנהלת, (רק מי שתהיה מנהלת אם לא אחת שיש לה הרבה ילדים). הייתי צריך לעשות חשבון מהיר כדי לגלות שיותר כדאי לי שאשלם את החמישים דולר מכיסי כדי שתיעצר כל הדבר. ואמרתי למזכירה שלא תספר לאף אחד שאני שילמתי את הכסף.

להיות חבר של כל אחד

סבתא של תלמידה התקשרה לאשתו של הראש ישיבה, ששיחקו כלה בבית החינוך, והכלה לא רצתה לרקוד עם נכדה שלומדת איתה באותה כיתה.

והראש ישיבה יצא מהכלים, שיכול לקרות כזה דבר בבית החינוך שלנו, למה עושים בת כזאת לכלה, אם היא לא רוצה לרקוד עם בת אחרת?!

הראש ישיבה לא היה יכול להירגע מזה, והראש ישיבה אמר: "אני רוצה להשתדך עם אנשי שלומינו שהבית שלהם מלאה עם רבינו, בשידוכים הקודמים השתדכתי עם אנשים שהבית שלהם מלאה עם רבינו, אבל עם מי אני יכול להשתדך, אם זה מה שקורה בבית החינוך שלנו? אחד מהנכדים שאל: סבא אפשר להביא כבר את הקרחונים? ענה הראש ישיבה תשאל את סבתא, והנכד חזר ואמר: סבתא אמרה שיביאו את זה אחרי המנה אחרונה, אמר לו הראש ישיבה: עכשיו תשאל את סבתא מתי מביאים את המנה האחרונה.

מצליחים מאוד אחרי החתונה

הראש ישיבה אמר שאלחנן נרו יאיר נהיה עכשיו בן תשע עשרה, אז מה את אומרת אמא, לשלוח אותו לארץ ישראל ללמוד, או שאפשר כבר לבדוק שידוך? יש לו עוד קצת זמן, לא? קודם שילך ללמוד שנה שנתיים בארץ ישראל.

"יש שאומרים שאחרי החתונה נופלים, אצלנו זה בדיוק הפוך נעשים רק יותר טוב".

והראש ישיבה אמר שכל הילדים שלו מצליחים מאוד אחרי החתונה, הם קמים יותר בהשכמה והרבה יותר בקלות. "אצלנו אחרי החתונה נעשים רק יותר טוב".

הראש ישיבה אמר לנכדו הקטן: "אני כבר מחכה למתי שתבוא ללמוד בישיבה, אנחנו כבר נחתן את כל הילדים, ואתה תעלה לישיבה ותראה את סבא יושב עם משניות גדולה וזכוכית מגדלת ואומר משניות".

ואשתו של הראש ישיבה אמרה לנכד: "ואתה תצטרך לשרוך את הנעליים לסבא", נענה הראש ישיבה: לי לא צריכים לשרוך את הנעליים כי יש לי נעליים חסידיות ולא נעליים עם שרוכים.

בגדים לבנים

בתוך השיחה דיברו למה אנחנו הולכים על הגוף עם בגדים לבנים. כי בגדים לבנים רואים מיד שזה מתלכלך ומחליפים לנקי, וזוהי הסיבה שהיהודים החרדים הולכים עם בגדים לבנים.

כתוב אצל אלישע, שהמארח שם לו סדין לבן על המיטה שלו והוא אמר: "איש קודש עובר עלינו תמיד", ולכן הולכים עם בגדים לבנים, שכשזה יתלכלך יראו מיד ויחליפו לנקי.

לא לפחד מדוב

הראש ישיבה סיפר: שתלמידת בית פיגא הלכה להתבודד ביערון שמאחורי הבית שלה, פתאום היא ראתה סל קניות, היא חשבה שזה סל קניות והנה היא רואה שהסל קניות מתרומם ונהיה יותר ויותר גדול, עד שהיא ראתה שזה דוב! והיא לא איבדה את העשתונות והיא לא פחדה, והיא המשיכה לדבר אל השם יתברך והיא ביקשה על זה מהשם יתברך, ולאט לאט הלכה משם, אבל היא לא איבדה את העשתונות כי היא ידעה שהשם יתברך נמצא בכל מקום, והשם יתברך שומר עליה, והראש ישיבה הפליא מאוד איך שהיא לא איבדה את העשתונות.

הראש ישיבה שאל את הילדים: "מי עושה התבודדות?" ענה הנכד בן השלוש: "אני", שאל אותו הראש ישיבה: "מה זה התבודדות?", אני מבקש מהשם יתברך, מה אתה מבקש? שיהיה לי עיניים נקיות".

לעשות שמח

לפתע הגיע אחד הילדים כשהוא מחופש כערבי, והוא עשה את עצמו שמח, ונעמד על הספסל, והראש ישיבה השתתף אתו במשחק.

והראש ישיבה שאל אותו: מאיפה באת, והוא ענה מאומן, שאל אותו הראש ישיבה מאומן מהציון, או מבבושקא פושקנא? (הסבתא מרחוב פושקנא).

בקיצור הוא עשה שמח, אפילו שהמשחק חצי הצליח וחצי לא אבל היה שמח.

מאריכים באמונה

אחד הילדים אמר משהו ממשניות, ואני שאלתי אותו על מה הוא מדבר, אמר לי הראש ישיבה שהוא נותן עלה ירוק - דולר למי שיודע משנה, הוא לומד משנה עם

הכלבים אכלו אותו

הראש ישיבה סיפר לילדים סיפור: לגוי אחד לא היה לו כסף, והיה לו כלב וגם אבא זקן, ואבא שלו לא עבד ולא הביא כסף כי כבר לא היה לו כוח לעבוד, והכלב של הגוי היה מאוד רעב, והגוי אמר לו אין לי כסף אין לי כסף, ואז לקח את אבא שלו וקשר אותו והניח אותו לפני הכלב ואמר לכלב שיאכל את אבא שלו.

אתם יודעים מה קרה בסוף? הגוי הזה גם נהיה זקן, והילד שלו נהיה כבר גדול, וגם לו היה כלב, וגם לו לא היה כסף, והוא לקח את אבא שלו, שהוא גם עשה ככה עם אבא שלו, הוא קשר אותו והוא נתן אותו לכלב שיאכל אותו, (זה היה מאוד מפחיד איך שהראש ישיבה סיפר את זה).

חרוזים מהיכל הקודש

הראש ישיבה שר את השיר 'טועמיה' והראש ישיבה יחד עם חיים מאיר הכניסו הרבה חרוזים מדרך הלימודים של היכל הקודש, מה שהראש ישיבה מדבר תמיד בשיעורים, טועמיה חיים זכו, אויב משניות זאגסטו, {אם משניות אתה אומר}, וכך הלאה.

עשה את הזמירות לשמחות

שרו את הזמירות, ואת אחת הניגונים שר הראש ישיבה במבטא ליטאית, ואחר כך הוא אמר שכל אחד יגיד קטע אחר בהברה ליטאית, והיה שם מאוד שמח, (הראש ישיבה אמר לי שאם לא יעשו שמח הם לא ישירו את הזמירות) וכך שרו את הזמירות בשמחה והיה נעים ושמח אבל עם גבולות. בניגון אחד עשה הראש ישיבה קולות כמו פסנתר... אחר כך בירכו ברכת המזון, והראש ישיבה בירך בשמחה את כל האורחים, בשבת שלום. אני מקווה שתוציאו עצות יפות וחיוזוק מהסעודה, איך לנהל סעודה עם ילדים בשמחה, בלי כעסים, וגם עצות לחיים איך להתנהג בכל מצב.

אני רוצה להשתדך

עם אנשי שלומינו

שהבית שלהם

מלאה עם רבינו,

בשידוכם

הקודמים

השתדכתי עם

אנשים שהבית

שלהם מלאה עם

רבינו,

”

הילדים בשבת אחרי הצהריים, ואחר כך חוזרים על זה, ומי שיודע את זה בעל פה מקבל דולר.

סיפרתי לראש ישיבה שהיה לי מלמד שהיה נותן כסף למי שיודע בעל פה את "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" של פרשת שופטים. הוסיף הראש ישיבה שרגיל רש"י מקצר, אבל בפסוק הזה שמדברים מאמונה רש"י מאריך.

נינוז מרועה צאן

הראש ישיבה התלבש כמו רועה צאן עם איזה סמרטוט על הראש, ושר נינוז מרועה צאן, וזה היה נהדר ומעניין.

זה הלך בערך כך: "רועה צאן הלך לשדה ופתאום הוא רואה דובים קטנים, באמצע הוא ישן, וכשהוא התעורר הוא התחיל לצעוק אל השם יתברך אוי ווי".

הראש ישיבה עשה תנועות מעניינות, ויחזקאל'ע הקטן שישב על יד הראש ישיבה, בכל פעם שהראש ישיבה רצה לעשות תנועות שמחות הוא כבר ידע לפני זה והוא כבר התחיל לעשות את התנועות לפני זה והוסיף עוד תנועות מעניינות, וכל המשתתפים התגלגלו מצחוק, והיה מאוד שמח.

הראש ישיבה שר עוד כמה סיפורים וחרוזים מסיפורי סבתא, והראש ישיבה אמר לחיים מאיר שהוא רוצה להוציא דיסק מיוחד לילדים עם שירי ילדים.

עשה שמח בבית הסוהר

הראש ישיבה סיפר את הסיפור של 'כולו מן אללה' היה איש אחד שאסף כסף במקומות הקדושים, והממטרה לא הרשתה לאסוף שם כסף, והם תפסו אותו והכניסו אותו למאסר והיה שם בתא שלו הרבה ערבים, והוא התחיל לרקוד עם הערבים 'כולו מן אללה' (הכול זה מהשם יתברך) מיד הוציאו אותו הסוהרים ואמרו לו אל תעשה לנו שמח כאן בבית הסוהר.