

בעזרת השם יתברך



ספר  
אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל

דברות קודש שזכינו לשמוע מפי  
ראש הישיבה שליט"א בשיעור  
בלה"ק בנר ד' דחנוכה שנת  
תש"פ

יוצא לאור על ידי  
"קרן הדפסה היכל הקודש"



לקבלת הספרים והקונטרסים:

היכל הקודש צפת  
Heichal Hakodesh Tzfas  
קרית מאור חיים  
058-321-0705

היכל הקודש  
ירושלים  
Heichal Hakodesh  
Jerusalem  
רח' ר' נחמן מברסלב 15  
052-764-4664

היכל הקודש ביתר עילית  
Heichal Hakodesh  
Beitar Illit  
רחוב החווה מלובלין 58  
052-767-4285

היכל הקודש בני ברק  
Heichal Hakodesh  
Bnei Brak  
רחוב יהודה הלוי 4  
052-760-5715

היכל הקודש יבנאל  
Heichal Hakodesh  
Yavne'el  
רחוב דרך ההר  
052-716-3184

היכל הקודש בית שמש  
Heichal Hakodesh  
Beit Shemesh  
רחוב ריב"ל 6  
050-419-9751

[www.BreslevCenter.com](http://www.BreslevCenter.com)

ברסלב סנטר

לשמועת השיעורים באידיש, בלשון הקודש ובאנגלית  
מהראש ישיבה שליט"א התקשרו:

קואל פון חיווק  
לנשים  
079-704-0069

קול  
ברסלב  
079-704-0066

חיווק יומי

לקבלת החיווק היומי

[rabbirothhebrew@gmail.com](mailto:rabbirothhebrew@gmail.com)

[RABBIROTH.ORG](http://RABBIROTH.ORG)

לתרומות עבור הוצאות הדפסת הגליונות  
נדרים פלוס על שם היכל הקודש  
ירושלים/בני ברק/צפת/בית שמש



## שיעור בלשון הקודש שנמסר על ידי הראש ישיבה שליט"א בנר ד חנוכה כ"ז כסלו שנת תש"פ

### מה היה נס חנוכה?

כשמתבוננים בנס חנוכה רואים דבר מאד מעניין, לפעמים שומעים חדשות נוראות שבאו כמה אנשים ופרצו לבית כנסת ועשו שם חורבן קרעו את הספרים ולפעמים אפילו חיללו את הספר תורה, כששומעים דבר כזה אנשים בוכים כזה חורבן נורא, וזה השאלה מה היה נס חנוכה? איזה נס זה? זה חורבן חנוכה! אחרי שניצחו במלחמה ובאו אל הבית המקדש הם ראו שהיונים "פרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים" ואז מצאו פח קטן של שמן, מה יכולים לעשות עם זה? לכאורה היו צריכים לעשות תשעה באב על החורבן הנורא שהם עשו בבית המקדש ולא שמונה ימי חנוכה, ימי הלל והודאה.

### גם אדם שהרבה לחטוא לא ימלט שיש בו איזה טוב!

כאן רואים שהחשמונאים היו ברסלברס! רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב, שהתורה הזאת היא מהיסודות של חסידות ברסלב, כל התורות של רבינו מציל ומחייה אותנו אך סימן רפ"ב זה מהיסודות ואת התורה הזאת צריכים כל המקורבים החדשים ללמוד ולחזור עליה בלי סוף; וצריכים לא רק לדעת מזה אלא לחיות את זה, ובתורה הזאת רבינו אומר: "שאפילו אדם רשע גמור שעשה רק רע ועבר עבירות חמורות לא ימלט שהוא עשה איזה דבר טוב"; בכל אדם יש איזה נקודה טובה, לא יכול להיות שהוא עשה רק רע, ואם אדם רואה על השני רק רע זאת בעיה שלו ולא של השני. ובנוסף לזה צריכים לעשות 'הערה' על מה שרבינו אמר שצריכים להסתכל על הטוב ולדון לכף זכות אפילו רשעים אין הכוונה על רשעים שרוצים לעקור את התורה, הכוונה היא אדם שהוא מאמין בהקדוש ברוך הוא ומאמין שיש גן עדן וגהינום ומאמין בשכר ועונש אבל הוא נפל והתמכר לשטויות, על כזה אדם צריכים להסתכל בעין טובה, אך על המסית מדרך התורה רבינו אומר בספר המידות "אסור ללמד זכות על המסית" אדם שרוצה לעקור את התורה ואת האמונה אסור להסתכל עליו בעין טובה, יש הלכות ברמב"ם על המסית ומדיח שאסור להשתדל שיהיה לו טוב.

## יסוד גדול למחנכים ולהורים - להסתכל על רק על הטוב!

רבינו אומר שאם מסתכלים על הטוב שבאותו אדם זה הופך את האדם הזה להיות טוב באמת, והרע נעלם ממנו והוא מתחבר לטוב. זה יסוד גדול למחנכים ולראשי ישיבות איך אפשר להצליח עם תלמידים! רק אם מסתכלים בכל תלמיד על הטוב שבו ויש בכל אחד נקודה טובה שאין באדם אחר, גם אם יש בחור שקופץ למחנך על הראש וממש משתולל והוא כמו חיה בצורת אדם, בכל זאת צריך לחפש בו טוב, ואם התלמיד מרגיש שהראש ישיבה או המשגיח או המלמד אוחז ממנו ומעריך אותו ואוהב אותו אזי הוא מתהפך ונעשה רק טוב.

ואותו הדבר גם עם הורים, יש הורים שרחמנא ליצלן עושים הפליה בין הילדים, ילד אחד הוא אוהב כי יש לו את השם של הסבא שלו, ואת הילד השני הוא פחות אוהב כי יש לו את השם של הסבא של אשתו; אדם כזה הוא אדם בלי שכל ומשוגע ממש, יש כאלה אנשים משוגעים שאי אפשר אפילו לתת הגדרה עליהם, מה זה משנה איך קוראים לילד או איך הוא נראה הילד שלך! אתה צריך לאהוב אותו! הילד מרגיש אם אבא שלו אוחז ממנו או לא ואם האבא אוחז ממנו הוא מקשיב לאבא, ואם האבא לא אוחז ממנו הוא לא יקשיב לאף מילה שלו.

## אם האבא מתבייש עם הבן שלו - הבן מתבייש עם האבא שלו!

השבוע שמעתי סיפור מחריד מבחור, שלא הצלחתי להאמין שיכול להיות דבר כזה, בחור סיפר לי שאבא שלו אמר לו כמה וכמה פעמים בהזדמנויות שונות: 'ברחוב הזה אל תלך לידי כי אני לא רוצה שיראו שזאת הבן שלי', ככה אבא אומר לבן שלו?! אמרתי לאותו בחור שאני כבר מבין את כל הקושיות שהיה לי עליו, למה הוא לא רוצה להיות עם המשפחה ולמה הוא לא רוצה להיות כמו כולם, ולמה הוא יוצא דופן ומוריד את הכובע, והולך עם כיפה קטנה בשיעור 'כזית' שצריכים לעשות שבע הקפות סביבו לראות אם יש לו כיפה. כך זה נראה אם האבא אומר לילד שלו בבית הכנסת הזה אל תיכנס איתי כי אני לא רוצה שידעו שאתה בן שלי, אם האבא מתבייש עם הבן, הבן מתבייש עם האבא, ועם ראש ישיבה אומר לבחור: 'אתה מסוג ב', ברחוב אני

הולך רק עם הבחורים המצוינים, וכשאנחנו הולכים לחתונה בשביל שלא יראו שאתה תלמיד כאן אני משאיר אותך בישיבה בגלל שסבא שלך נותן כסף לישיבה אבל אני לא רוצה שידעו שאתה לומד פה בישיבה, ואז אפשר להבין הכל, אם הראש ישיבה מתבייש עם התלמיד - התלמיד מתבייש עם הראש ישיבה ועם הישיבה!

### **רק עם מסתכלים על הטוב זה הופך ליותר טוב!**

על כן תורה רפ"ב מאד חשוב לכולם; ובפרט להורים שרוצים להצליח עם הילדים, ומחנכים ומחנכות שרוצים להצליח עם התלמידים שלהם, צריך למצוא את הטוב שבו ולהסתכל רק על הטוב ואז תראה שפתאום הכל מסתדר ונהפך לטוב. היו אצלי בחורים שלא היה להם זקן והם אמרו לי: 'ראש ישיבה! לי לא יהיה זקן!' ואני לא אמרתי כלום על זה ובמקום להסתכל על הסנטר שלו הסתכלתי על הפאות שלו, 'ברוך ה' שיש לו פאות', ואם לא היה לו פאות הסתכלתי יותר למעלה 'ברוך ה' שיש לו כיפה', או שהוא עושה חסד אז 'ברוך ה' שהוא עושה חסד', יש כאלו שלומדים כל היום אבל לא זזים אפילו סנטימטר בשביל השני לא מעניין אותם כלום, אז הוא ברוך השם לומד תורה והחבר שלו לא לומד אבל הוא עושה חסד עם אחרים, אם מסתכלים על הטוב זה מתרבה.

### **ראש הישיבה שליט"א פונה אל אחד הבחורים ושואל:**

אני ביקשתי ממך פעם לגדל זקן? הבחור ענה: 'לא', אז למה יש לך זקן? הרי היית בעוד ישיבות, אלא שהרגשת שיש מקום שאתה מקובל שם ומעריכים אותך כמו שאתה; יש כאלה שאומרים לבחורים שצריכים להיזהר מהישיבה פה אבל כשמגיעים לפה מבקשים ממך רק משניות ואז מתווסף מעצמך עוד ועוד עד שאתה נהיה חסיד.

### **החשמונאים היו ברסלבר'ס!**

זה מה שרבינו אומר בליקוטי מוהר"ן בסימן רפ"ב זה מה שהיה נס חנוכה היונים שברו את הכל החשמונאים היו ברסלבר'ס וכאשר הם מצאו פך שמן הם התחילו לרקוד "חסדי ה' כ..." ברוך ה' יש פה פך שמן, מה יש לעשות עם השמן הזה, הרי הכל חרוב ונחרב, צריכים לכאורה לעשות תשעה באב,

הרי "ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים" זה נכון אבל "ומנותר קנקנים נעשה נס לשובנים", יש כאן פך שמן קטן, יש כאן נקודה טובה, אדם מרגיש בעצמו 'אני חרוב ונחרב, כל היוונים התנפלו עלי, כל הסטרא אחרא התלבשה עלי ואני נופל ונופל וממש לא יכול', אבל יש לך פאות, זקן, ציצית, תהיה שמח ותרקוד להשם: 'תודה לך ה' שיש לי את המצוות'; צריכים להסתכל על זה לא להסתכל כל פעם על הרע, חנוכה זה נס לברסלבר'ס, ולא רק לברסלבר'ס, אני יודע שכל חסידות אומרים שהחשמונאים זה ממש כמו האדמו"ר שלהם, כאן בהיכל הקודש אנחנו רוקדים ומודים להשם 'אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו ולמוהרא"ש', אותו דבר רוקדים בחב"ד 'ברוך השם שהתקרבנו אל האמת', וגם בסאטמער אומרים 'ברוך השם אנחנו ממש הפך שמן המונח בחותמו של כהן גדול, שמן טהור בלי לכלוך לא לוקחים כסף מאף אחד וכו'', כשמשיח יגיע הוא יראה באצבעו אלו הילדים שקרבו את הגאולה.

אחד שאל אותי פעם: 'ראש ישיבה איפה האמת?' אמרתי לו: 'אמת זה הקדוש ברוך הוא אם אתה מדבר מהקדוש ברוך הוא גם אתה אצל האמת לא אכפת לי שיש שני מקומות של אמת', יש חסידויות שכותבים על האדמו"ר שלהם בתארים עליו שהוא 'חד בדרא', ואילו החסידים של האח של האדמו"ר הזה לא מקבלים את זה: 'האדמו"ר שלנו הוא חד בדרא'. יש חסידות שקוראים לה 'גרש', מוהרא"ש סיפר שהיה פעם בדחן בחתונה שאמר: 'מה יקרה כשיפטר האדמו"ר של גרש?' וענה: 'אזלא גרש - גרשיים' נהיה שתי אדמורי"ם. מוהרא"ש אמר ש'אמת' זה: 'א'היה מ'ת', כל אדם מוכרח למות, בסוף מגיע היום שהאדם עוזב את העולם.

### אין בי טוב - כך אומר פרעה

כשאדם מסתכל על עצמו ואומר רק: 'או וי ריבוננו של עולם עשיתי כל כך הרבה שטויות' זה היונים שרוצים שתסתכל רק על הרע ועל החושך שלך, אבל החשמונאים הברסלבר'ס מסתכלים ואומרים: 'ברוך השם יש כאן פך שמן, ברוך השם יש בי טוב'. בפרשת השבוע הזה אנחנו רואים על החלום של פרעה שחלם חלום מוזר שהוא רואה שבע פרות שמנות ובריאות ובאות שבע פרות כחושות ואוכלות את הפרות השמנות ולא רואים עליהם כלום, מוהרא"ש אמר שרק פרעה מסוגל לחלום חלום כזה. המצוות של האדם נמשלות לפרות

השמנות, והשטויות ועברות שהוא עושה נמשלות לפרות הכחושות, פרעה חושב: 'אני אף פעם לא עשיתי טוב, ומה שכן עשיתי הכחושות בלעז את הפרות השמנות ולא נשאר לי כלום', אבל את זה רק פרעה חושב, אם נלך ליוסף הצדיק בשביל לפתור את החלום הוא יאמר לך שכן עשית טוב ואתה טוב וצריכים להתחזק.

וזה נס חנוכה עושים רעש מדבר קטן שמוצאים, אחרי כזה חורבן נורא שכולם בוכים על מה שקרה, החשמונאים באים לבית המקדש ורואים שהכל שבור והפוך ופתאום כהן אחד צועק 'מצאתי פך שמן טהור', אם לא היה להם את השכל של רבינו היו אומרים לכהן הזה: 'אתה יכול לשפוך את זה, זה לא שווה כלום'; אבל החשמונאים עשו חג מזה 'ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים'.

כשאנחנו מדליקים את נרות החנוכה אנחנו לא מרגישים כלום אבל אנחנו מאמינים שבזמן שהאדם מדליק את המנורה הוא מדליק את הנשמה שלו, והוא עושה נחת רוח להקדוש ברוך הוא, אדם לא יכול לומר: 'אני איש פשוט אני לא שווה כלום, אני דפוק', תדליק את המנורה בשמחה.

### צריך לשמוח עם המצוות שעושים

ראש הישיבה פנה לאחד הבחורים ואמר לו:

הייתי שבוע שעבר ביכניאל ועברתי ליד הקבר של אח שלך וכתוב על המצבה שלו: 'ציווה לכתוב על קברו שהניח כל יום שתי זוגות תפילין'; כך נוהגים בברסלב להניח כל יום שתי זוגות תפילין אחד של רש"י ואחד של ר"ת, מוהרא"ש סיפר שכאשר הוא התקרב לרבינו לא היה לו כסף לקנות תפילין של ר"ת וגם אבא שלו לא רצה לשלם לו על עוד זוג תפילין אז הוא היה הולך לאנשים בבית כנסת ומבקש מהם להניח את התפילין דר"ת שלהם.

אח שלו שנפטר בגיל צעיר וכך כתבו במצבה שלו, וזאת המצבה הכי מופלאה שראיתי; שמעתי ממוהרא"ש שבשנים קדמוניות היה הולך עם התלמידים לבתי עלמין ישנים ומאד היה מתפעל ממה שהיו כותבים שם על המצבות כמו 'כאן נטמן... היה שומר שבת', מוהרא"ש היה אומר: 'מה עוד צריכים לכתוב על המצבה? מה עוד צריכים בעולם העליון?' יש דיבור של

רבינו שאמר: "מה עוד אדם צריך כשישכב על הרצפה עם הרגלים לכיוון הדלת כאשר ישכב עם הזקן והפאות!"; יש בחורים שחושבים 'אם אני מוריד את הזקן אני יהיה יותר יפה', למה אתה מוריד את הזקן, אתה אישה? אישה הולכת בלי זקן ובחור חושב 'אם אני ילך בלי זקן אז הבחורה תאהב אותי' אבל הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא עשה שאותו דבר כמו שהבחור רוצה בחורה בלי זקן, כך גם בחורה רוצה בחור עם זקן'.

הפאות זה שכל; מוהרא"ש אמר שמי שמקצץ את הפאות הוא מקצץ את השכל שלו ואי אפשר לדבר איתו, אדם שיש לו פאות צריך להיות גאה עם זה; הזקן מביא את השפע זה מביא פרנסה, יש אנשים שאומרים: 'אבל הזקן לא יפה', למי זה לא יפה? 'החבר שלי אומר שזה לא יפה', בסדר! אז שהחבר יעשה את מה שטוב לו ואתה תעשה את מה שטוב לך כלפי הקדוש ברוך הוא, הזקן זה הפאר של האדם מה עוד אדם צריך כשייפטר מן העולם ויהיה לו זקן ופאות, כך אומר רבינו.

צריך להניח תפילין כל יום ולהתפלל שלוש תפילות, מה הסיבה שאדם לא מניח תפילין ולא מתפלל? הוא אומר: 'אתה לא מבין אותי, יוונים נקבצו עלי ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים', נכון אבל "ומנותר קנקנים נעשה נס לשובנים".

