

שיעורי חינוך

מראש הישיבה שליט"א

עצות פרקטיות והדרכה להורים, מלמדים, מחנכים ומחנכות

פרשת קדושים
שנת תשפ"ד



גליון
נ"ז

שיעורי חינוך

יום המישי פרשת בשלח שנת ה'תשפ"ג



שאלות ותשובות

אומרת, לא חייבים לרצות! בחיים לא עושים מה שרוצים, עושים מה שצונו!"

הלואי והלואי שכל האמהות יחנכו כך את הילדים שלהן, ילד לא מחליט מה לעשות, לא שואלים ילד: "מה אתה רוצה? אתה רוצה את ככה? - שיהיה ככה, אתה לא רוצה את זה? - אז לא..." אפילו אחרי החתונה עדין שואלים את האמא אם אפשר לקנות את זה או לא! לא לובשים מה שרוצים, לא אוכלים מה שרוצים, ולא עושים מה שרוצים, עושים מה שצונו!

זה נקרא מחנה, מלמדים את הילדים לעשות מה שצונו, ולא מה שרוצים.

שאלה ד'

מורה שמלמדת הלכה עם הבנות שואלת: מה עושים שהבנות אומרות לי 'מה אני צריכה להלכות, אני במילא שוכחת מה שלומדים'?

תשובה:

יש דרך איך ללמד עם בנות הלכות כך שהן לא ישכחו את זה, הדרך היא שמלמדים אותן 'חד וחלק' ברור ובהיר! ולא כמו שמלמדים בשיבה, שמתחילים עם הגמרא עד שמגיעים להלכות, אלא מלמדים מיד את פסק ההלכה הברור.

הלכות בשול לא אמורות להיות דבר קשה לזכור לכל החיים, מלמדים אותן את ההלכות של מרק, המצקת, האטריות, והשעועיית, ושל

ולכן, אם המורה מרחמת על הילדות, שתדרש מהם את הכי הרבה שאפשר, שהמורה תגיד לילדות: "אין כזה דבר 'אין לי כוח לתפר', את חייבת לעשות את זה עכשיו, קחי את המחט, קחי את החוט ותתחילי לתפר".

אבל אי אפשר לקחת רק דרך אחת, של תקיפות, אלא קדם אומרים: "אין כזה דבר 'אין לי כוח לתפר', את חייבת לעשות את זה עכשיו, קחי את המחט, קחי את החוט ותתחילי לתפר", ואם כבר נהיית אוירה מתוחה מדי בכיתה, עושים בחזרה שיחה, ואומרים בחיך: "את כן יכולה", הרי אי אפשר לעשות שיהיה רק מתח בכיתה.

אני לא יכול לתת מלים מדויקות מה לומר כי אני הרי לא נמצא בכיתה, אבל אני יכול להגיד מה אני הייתי עושה, אני הייתי תקיף מאוד, אבל כשנהיה כבר מדי מתוח הייתי עושה מצחיק מאוד, נותן מלים טובות, ואחר כך בחזרה תקיף.

'תפירה' היא למוד שחייבים לעשות, זה לא דבר שצריכים להשתמש עם השכל, כמו לדגמא 'חשבון' שאחד כן מבין ואחד לא, לאחת יש ראש קצת אטי והיא לא מבינה חשבון, אבל לתפירה אין שום קשר לזה, קחי את החוט והמחט ותתחילי לזוז, תתחילי לעשות, אומרים לבת: "את כן יכולה", ואם בת אומרת: "אני לא רוצה", אומרים לה: "כאן בכיתה לא עושים מה שרוצים, כאן בכיתה עושים את מה שהמורה

בעזרת השם יתברך אנו ממשיכים עם השעור שמסר ראש הישיבה שליט"א למחנכים ביום ה' פרשת בשלח בקרית ברסלב ליבערטי - יע"א

שאלה ג'

המורה שממנה ללמד את הבנות תפירה שואלת: מה אני יכולה לעשות שכל פעם שאני באה ללמד עם הילדות תפירה מתחילות הילדות לגנח: "אין לי כוח"?

תשובה:

אצלי 'תפירה' היא מהדברים החשובים ביותר שצריכים ללמד עם הבנות, וברוך השם שבבית החנוך הירושלמי כבר גם התחילו ללמד את הילדות לסרג ולתפר.

זה מאד מאד חשוב שאשה יהודיה תדע לתפר; כי אסור ללכת מלבוש קרוע, אסור ללכת עם חר בפגד, ובדרך כלל נקראים כל יום הגרביונים של הבנות, ומה לעשות? לזרק את זה! - הרי אי אפשר לחיות בהפקרות, אי אפשר לזרק כל יום דברים, אפילו אדם שיש לו כסף, גם אסור לו לקרע את הכסף שלו, צריכים לשמור על כסף יהודי, אי אפשר ללכת לקנות כל יום גרביונים חדשים, אבל אם יודעים לתפר - אז זה דבר קטן, האמא לוקחת חוט ומחט, וברגע אחת זה תפור לתפארת.

צריכים ללמד את זה לבנות, כדי שיוכלו לתקן את הבגדים שלהן.

שאלות ותשובות

ולקרע שקית פן מתר, אם לא קורעים לפי מדה, גם רק אם צריך משהו, פי אסור סתם פך להתחיל לקרע נירות, ולכן אם צריכים לפתח בשבת חבילה צלחות, צריכים לקרע את השקית ולא לפתח את הקשר.

המשך בעזרת השם בשבוע הבא

והבחורים מתחילים לפתח את הקשר, אני אומר להם: "אסור לפתח קשר בשבת, תקרע את השקית!" הבחורים מתפללים: "מה זאת אומרת, מתר לקרע בשבת?! חשבתי שאסור לקרע בשבת?" - אם לא לומדים עם ילדים הלכות שבת הם לא יודעים את ההלכות, לא יודעים שלפתח קשר בשבת זו עברה, זה חלול שבת,

הטשולנט, מלמדים אותן חד וחקל, ברור ונהיר, והבנות כותבות את זה, פך הן יוכלו לשמר שבת.

זה עוד יותר חשוב מתפירה; הלמוד הכי חשוב לבנות הוא זה 'הלכות', הלכות שבת; הלכות בשול, הלכות בורה, הלכות קושר ומתיר.

הרבה פעמים אני רואה בשבת שמביאים לבחורים משהו בשקית,

מכתבים בעניני הינוך

מאת ראש הישיבה שליט"א

אני עסוק כל היום בתלמוד תורה, איך מגיעים לתורה ותפלה?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

אני מלמד בהיכל הקדש, ורציתי קצת להשיח את לבי מה שמציק לי, לא דברים נוראים, אבל זה מציק לי.

לפני שהייתי מלמד באמת היה לי גהינום, עבדתי עם גוים והסתובבתי הרבה ברחובות ששם הייתי צריך לנהל הרבה מלחמות על שמירת עינים, כמעט לא יכלתי להתפלל אף פעם במנין, אבל למעשה למדתי הרבה תורה, למדתי כל יום ח"י פרקים משניות, גמרא, זוהר ותקונים, יום תהלים, שלחן ערוך עם טור ובית יוסף, סימתי כמעט בכל שבוע מדרש רבה ומדרש תנחומא, לקוטי מוהר"ן ולקוטי תפלות על כל תורה, ספרי רבנו ומוהר"א ש, וכמובן עברתי על הפרשה עם רש"י, חוץ ממה ששוחחתי הרבה עם השם? יתברך כל היום, כמה מלים פה וכמה מלים שם, ועוד הספקתי לצאת לשדה להביע את געגועי להשם יתברך, להשיח את כל לבי להשם יתברך, בכל לילה אמרתי תקון חצות עם התבודדות ובכיות, הסדור שלי מכתם בדמעות שספוגות בו.

אבל עכשו אני הרי זקוק לישוב הדעת בתלמוד תורה, אז אני אומר תקון חצות בחמש דקות בלבד, לפני התפלה אני בקשי מספיק ללמד "בית נצחי", דף בבלי וירושלמי עם פרק תוספתא, דף אחד זוהר ודף אחד תקונים, ולכל היותר ששה פרקים משניות, אני בקשי יכול לדבר כמה מלים להשם יתברך בדרך

פרנסה ברחובות המלכלכים, והשם יתברך עזר לי שאני יכול לשבת וללמוד עם הילדים היקרים, אבל אני כמעט לא מספיק לדבר עם השם יתברך, הכל רק כמה דקות פה ושם.

אני יודע שאני לא צודק שאני מתלונן, הייתי צריך לשמח עם כל מעט טוב שאני חוסף יעור השם יתברך שאוכל להתגבר על היצר הרע, וכן לשמח עם מה שיש לי, ולזכר מה שרבנו אומר, "מה שעושים זה טוב, העקר שלא עושים רע".

יישר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - ג' פרשת עקב, חמשה עשר באב, שנת ה'תשפ"ג

לכבוד ... נרו יאיר

קבלתי את מכתבך.

להיות מלמד זה גבוה יותר מכל סוג עבודה. ללמוד תורה לעצמו זה גדול מאד, אבל לגרם לאחרים ללמוד - זה גדול עוד יותר, ללמוד תורה עם תלמידים, בפרט עם תינוקות של בית רבן - גדול יותר מאשר כשאדם לומד בעצמו.

אין דבר גדול יותר מלהיות מלמד; הדבר הכי גבוה, הדבר הכי קדוש - הוא להיות מלמד לילדים. ללמוד עם ילדים את התורה הקדושה, לטעות בידיים יראת שמים - זה הדבר הכי קדוש. חכמינו

לבית הכנסת ולתלמוד תורה, ולאחר מכן אני כבר כל היום בתלמוד תורה עם הילדים, כשאני מגיע הביתה אני יכול קצת לשוחח עם אשתי ואחר כך יש לי עוד קצת זמן ללמד, אבל בדרך כלל אני מעדיף לשמע שעור של ראש הישיבה שליט"א פי אני הרי חיב כח להמשיך, וכשאני כבר בן פותח ספר אני מקבל טלפונים מפלוני ואלמוני, אני הרי לא יכול לסדר שום ענין אישי בתלמוד תורה, ופה יש חתנה, ופה אני צריך להתקשר להורי, נכון שזה מצוה גדולה, אבל אני כמעט לא מספיק ללמוד משהו, לאחר מכן אני כבר צריך לרוץ לשעור הדף היומי, ולהקדיש זמן להקשיב לפלני ואלמוני, ולמרות שאנחנו אמנם מדברים דבורי תכלית, דברי חזק של רבנו ז"ל, אבל למעשה אני מוצא את עצמי בסוף היום רק עם פרקי משניות בודדים, שעברתי על חומש רש"י עם הילדים, בית נצחי, טפת זוהר ותקונים, כמה סעיפים שלחן ערוך מחבר רמ"א, פרקי תהלים בודדים ואפלו לא יום שלם, קצת נ"ה, בקצור בקשי קצת תורה.

לאחרונה אני זוכה ללמד לקוטי מוהר"ן רק בשבת בבקר לפני התפלה, אז זה באמת גן עדן בשבילי, אבל אני מדאג מאד, עוד לא זכיתי לסיים את כל התורה בלה אפלו רק פעם אחת. אני יודע כמה אני צריך להודות להשם יתברך שזכיתי להתקרב אל רבנו ז"ל, הרי בליתי כל כך הרבה את הזמן היקר עם שטיות, אני אפלו מתבייש לחשב על זה, ואני יודע שבקשתי מהשם יתברך שנתים ברצף בכל לילה, אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי, שלא אצטרך להסתובב בשביל

הקדושים אומרים (בבא בתרא ח:) על הפסוק (דניאל יב, ג): "ומצדיקי הרבים כפוככים לעולם ועד - אלו מלמדי תינוקות", מוהרא"ש היה מסביר את זה יפה מאד, שבדיוק כמו שאי אפשר לספור את הכוכבים של העולם, כך אי אפשר לספור כמה זכיות יש למלמד, כי הוא משריש בילדים תורה, יראת שמים ואמונה פשוטה בהשם יתברך.

על מי העולם עומד? העולם עומד על התורה שילדים לומדים, כפי שחכמינו זכרונם לברכה אומרים (שבת קיט:): "אין העולם מתקיים אלא בשביל הכול תינוקות של בית רבן", וזה בזכות המלמדים.

אם אתה תלמד בכל יום מה שלמדת בימים שלפני כן; ח"י פרקים משניות, גמרא, זוהר ותקונים ותאמר יום תהילים, שלחן ערוך עם טור בית יוסף, ותסים בכל שבוע מדרש רבה ומדרש תנחומא, ליקוטי מוהר"ן עם התפילה על התורה, ושאר ספרי רבינו ומוהרא"ש, וכמוכן שנים מקרא ואחד תרגום ורש"י - זה עדיין לא מגיע לחשיבות של להיות מלמד. כפי שהגמרא ממשיכה ואומרת (שבת, שם) רב פפא שאל את אב"י: "דידי ודידך מאי", מה עם התורה שלנו? וכי העולם עומד רק על התורה של ילדים? ענה לו אב"י: "אינו דומה הכול שיש בו חטא להכל שאין בו חטא", אין כמו התורה של ילדים שעדיין לא יודעים מעבירות, הם עדיין טהורים מאד.

מאד אבקש ממך, שלא תצטער שהיום עובר עליך בעבודת המלמדות ואתה לא מספיק ללמוד כל כך הרבה את השיעורים שלך, כי אנחנו צריכים היום למסר את נפשנו בשביל הדורות הבאים. כי מי שיודע מה קורה בדרךנו יודע שזה לא כל

כך חלק כמו שזה נראה; מבחון התמונה נראית יפה מאד, אבל בפנים זה מפחיד מאד; צריכים מלמדים עם לב ונשמה, שמוכנים למסירות נפש ממש, למסור את כל נשמתם בשביל הילדים, להראות לילדים את היפי והאהבה של דרך התורה.

תשמע ספור שהגמרא מספרת, הספור הזה יענה לך על מכתבך. חכמינו זכרונם לברכה מספרים (קידושין ל.) רבי חייא בר אבא ראה את רבי יהושע בן לוי הולך ברחוב כשהוא לא לבוש פראוי, הוא היה נראה מוזר מאד, בלי הכובע שלו, הוא פסה את ראשו עם פסוי מענין, כמו אחד שממהר ואין לו זמן להתלבש פראוי, והוא לקח את הברך שלו לתלמוד תורה. שאל אותו רבי חייא בר אבא: "מה קרה לך? למה אתה הולך כך ברחוב, שאתה לא לבוש פראוי?" ענה לו רבי יהושע בן לוי: "אני ממהר להביא את בני לתלמוד תורה, ואם אתה מתפלא מה הבהילות? אומר לך, כתוב (דברים ד, ט): 'והודעתם לבניך', וכתוב בפסוק הבא 'יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב', מה הקשר בין שני הפסוקים של ללמוד תורה עם ילדים - לפסוק של מתן תורה? אלא התורה מלמדת אותנו, שמי שלומד תורה עם בנו זה כמו שהוא לומד תורה בהר סיני", מסיים רבי יהושע בן לוי: "אני שם בצד את הכובע שלי, את הקפוטה שלי, את דמותי המכבדת, העקר לרוץ לתלמוד תורה עם בני"; רואים מזה שצריכים לשים הכל בצד, אפילו את הרוחניות - העקר להיות מלמד מסור, ללמוד עם הילדים תורה, אמונה ויראת שמים.

השם יעזר שתצליח בכל הענינים. כתיבה וחימה טובה, שנה טובה ומברכת.

...
(עצתו אמונה פרשת ראה תשפ"ג)



מה שומר על אשה בעולם הבא?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

אם משניות שומרות על גבר מעבירים ומתולעים בקבר, אז מה שומר על אשה? השאלה הזו תמיד מנקרת בי.

יישר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום א' פרושת צו, ד' ניסן, שנת ה'תשפ"ג קבלתי את המכתב.

הגמרא כבר שואלת את השאלה הזו (פרכות יז): "נשים במאי זכין"; אם נשים פטורות מלמוד התורה, לא שיהן אצל נשים גמרא ומשניות - אז מה ישמר עליהן בקבר, ועל מה הן יקבלו שכר? התשובה היא: "באקרוי בנייהו לבי כנשתא", בזה שהן מגדלות את הילדים ללמוד התורה, הן שולחות את הילדים לתלמוד תורה ללמוד תורה, ויבאתנוי גבריהו בי רבנן, ונטרין לגבריהו עד דאתו מבי רבנן, וכוזה שהן ממתנות לבעל כשהוא חוזר מהלמוד - זה ישמר עליהן ועל זה הן יקבלו שכר.

כשאשה עוזרת לבעלה להיות ירא שמים, היא עוזרת לו שיוכל ללכת להתפלל שלוש פעמים ביום ושיוכל לקיים את השעורים שלו, ללמוד את התורה הקדושה - היא מקבלת יותר שכר מהבעל. כפי שחכמינו הקדושים אומרים לנו (פרכות, שם): "גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים, יותר מן האנשים".

אשרי האשה שיש לה שכל והיא בונה את בעלה, היא דוחפת אותו ללמד - היא תהיה שמורה מכל רע. יעזר השם יתברך שפבר נזכה ל (פסחים קטז): "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים"; וגם (מ"ב ז, טו): "פימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", אמן.

...

(עצתו אמונה יום טוב פסח תשפ"ג)



מה עושים עם ילד שזרק בחזרה מחמאות?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

אני מלמד, ואני משתדל לחיות עם העצות של רבנו ז"ל.

רציתי לשאל מה לעשות עם ילד בפתה שלי שבכל פעם שאני מחמיא לו באמצע התפלה או הלמוד - שהוא מתפלל או לומד יפה, או כל דבר אחר - הוא תמיד זורק בחזרה את המחמאה, ובעקבות זה הוא אפילו מפסיק לעשות את הדבר הטוב שהוא עושה.

י"שר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום ה' פרשת בהר בחקותי, כ' איר, ל"ה לעמר, שנת ה'תשפ"ג

לכבוד המלמד ... נרו יאיר

קבלתי את מכתבך.

יש ילדים שלא יודעים איך לקבל מלים טובות, וכשהם שומעים

מלים טובות, במקום לבלע את זה - הם יתחילו לעשות דברים מוזרים, או לעשות הפוך.

אם הילד עושה בדיוק הפוך - אז תן לו את המחמאות בפרטיות, אל תתן לו מחמאות ברבים; בפרטיות הוא יוכל לעכל את זה.

חזק ואמץ בעבודתך הקדושה.

השם יעזר שתצליח בכל העניינים.

...

(עצתו אמונה יום טוב שבועות תשפ"ג)



האם להשתמש בפרוטקציה כדי להכניס את הבת שלי לבית הספר?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

אני צריך להכניס עכשיו את הבת שלי לבית הספר, כבר נסיתי אצל כמה מוסדות, אבל אף אחד לא רוצה לקבל אותה.

השאלה שלי היא האם לנסות בכלל עם פרוטקציה ודרכים אחרות שאוכל להכניס אותה למוסד?

י"שר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום א' פרשת אחרי קדושים, ב' איר, שנת תשפ"ג

לכבוד ... נרו יאיר

קבלתי את מכתבך.

בנדאי! תעשה כל מה שאתה רק יכול פדי שליידים שלך יהיו מוסדות טובים וכשרים.

אתה יכול להשתמש עם הפרוטקציה שלנו; רבנו מלמד אותנו את העצה של תפלה והתבודדות, לבקש מהשם יתברך מה שרוצים - זו הפרוטקציה הכי טובה, תפלה היא חזקה יותר מהכל. תבקש מהשם יתברך שתוכל לתת את החנוך הכי טוב לילדים שלך, גם תתפלל עבורם; כי רק תפלה היא הדרך לילדים טובים.

אני רוצה להזכיר לך את הספור שמוהרא"ש ספר לנו מהחפץ חיים הקדוש. פעם הגיע יהודי אל החפץ חיים הקדוש ובקש ממנו ברכה לילדים טובים, החפץ חיים הקדוש שואל אותו: "עם ברכה אתה רוצה לזכות לילדים טובים? זה לא הולך כך, על ילדים טובים צריכים לבקש הרבה מהשם יתברך", הוא מראה ליהודי את ספר התהלים של אמו שהיה נפוח מרטיבות, ואומר לו: "כך זוכים לילדים טובים". תבקש הרבה מהשם יתברך שתזכה לילדים יהודים כשרים, תלמידי חכמים.

השם יעזר שתצליח בכל העניינים.

...

(עצתו אמונה פרשת אחרי קדושים תשפ"ג)



לקבלת הגליון מדי שבוע יש לשלוח אימיל ל: jhbul1234@gmail.com

קול ברסלב

קוואל פון חיזוק (נשים)

שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד

079-704-0069

ארצות הברית 212-444-9169 / אנגליה 03303502363 / 845-351-9060

קנדה 438-320-9090

...

קול ברסלב

שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה ועוד

079-704-0066

ארצות הברית 212-444-9191 / אנגליה 03303502361 / 845-351-0910

קנדה 4383008080 / בלגיה 3235003461 / ארגנטינה 11552354370

מייל חיזוק יומי chizikyomi@gmail.com