

סעודת שבת



עם הראש ישיבה שליט"א

יהי לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 33

הג השכועות

ו' סיון

שנת ה'תשפ"ג



אני מודה להקדוש ברוך שזכיתי להשתתף בסעודה עם הראש ישיבה שליט"א בליל שבת קודש פרשת תרומה, אנסה בעזרת השם לכתוב עד כמה שאזכור מהשיחות היפות ששמעתי בסעודה מפוארת זו.

השתתפו בסעודה בנו של הראש ישיבה הרב אלחנן שליט"א וחתנו של הראש ישיבה הרב נתנאל שליט"א, כמו"כ בנו של הראש ישיבה הרב שלמה שליט"א שהגיע מהקרית לשבת, בחוץ היה קר מאוד, והראש ישיבה אמר בחיוך שהשבוע עשו שבת גיבוש בסיביר...

תעשה זמן לבקר את סבא וסבתא

הראש ישיבה הצביע לכל אחד על מקומו בשולחן, אחר כך שרו זמירות, והראש ישיבה פנה לבנו שלמה ואמר לו: "תעשה לך זמן לבקר את סבא וסבתא, זה יכול להיות בליל שבת, או אפילו במוצאי שבת, בכל מקרה אם מגיעים מהקרית צריכים לעשות זמן מתי שהוא לבקר את סבא וסבתא". והוסיף הראש ישיבה: "אני אשמח מאוד כשנכדינו נחמן נתן יתחנן ויבוא לבקר אותנו". והראש ישיבה שאל אותו: "כן, נחמן נתן? תבוא לבקר אותנו אחרי שתתחנן?..."

הראש ישיבה סיפר שהולכת להיפתח מוקד של השבת אבידה והוא מצא משפחה שתנהל אותה עם כל הלב, והיא משפחת טייטלבוים. התקנון הוא: כל הדברים שיש עליהם שם יצרו קשר עם הבעלים, וכל שאר הדברים יישארו שלושים יום, ואחר כך יכבסו אותם וימכרו אותם במחיר זול מאוד.

הם יבואים לשבוע

הראש ישיבה פנה לאשתו ואמר: "דיברתי עכשיו בבית הכנסת עם המלמד של יצחק דוד והרשי, והוא אומר שברוך השם יש לילדים שלנו דרך ארץ. יש ילדים שאם המלמד אומר להם לעשות משהו, הם צועקים בחזרה והם לא מצייתים, אבל הילדים שלנו ברוך השם מתנהגים בדרך ארץ. הם יכולים כמה פעמים לשכוח, אבל כשמזכירים להם להיות בשקט הם מצייתים". הראש ישיבה דיבר אל אשתו אבל הבנתי שהוא מדבר אל הילדים, שישמעו שצריכים להתנהג בדרך ארץ.

הראש ישיבה גם אמר: שהוא דיבר עם המלמד על הקמפ של הקיץ, והראש ישיבה אמר לילדים שהשנה יהיה כבר הכיתה שלהם בקמפ. והראש ישיבה הוסיף: "הילדים שלנו לא נשארים לישון בקמפ, הילדים שלנו ישנים בבית, אבל הם יכולים לנסוע כל יום לקמפ וללמוד שם.

והילדים התחילו לשאול מבול של שאלות: "באמת, אנחנו הולכים ללמוד בקמפ? איפה הולכים ללמוד, ביער? זה לא מפחיד? הולכים לנסוע כל יום? ילכו גם לשחות? איפה זה הולך להיות?..." וכך הם שאלו כל הזמן עוד ועוד שאלות. הראש ישיבה האזין להם בקשב רב וענה לכל השאלות שלהם, עד שהראש ישיבה פנה לאשתו ואמר בחיוך: "אמא, שאני יענה עכשיו לכל השאלות, או שנמשיך עם זה באמצע הסעודה?..." והיא ענתה שהם יכולים לשאול עוד שאלה אחת, ואחר כך יעשו כבר קידוש.

הראש ישיבה טפטף מהגביע לבקבוק המיץ ענבים שלשה טיפות מים. והראש ישיבה פנה לנכדו נחמן נתן ואמר לו: "האבא שלך גם עושה ככה?" והראש ישיבה מילא את הגביע והכריז: השבוע יגביה הכוס הנכד נחמן נתן.

אסור לשבת על המקום של אמא

הראש ישיבה קידש וחילק לכולם מהמיץ ענבים. בתוך כך הלכה אשתו למטבח והאחד הילדים הקטנים התיישב על המקום שלה, והראש ישיבה אמר לו: "אסור לשבת על המקום של אמא", והילד התחיל לבכות... ואחד הנוכחים אמר שהוא חושב שצועקים עליו הרבה ולכן הוא בוכה כל הזמן, אמר הראש ישיבה: "הוא לא בוכה בגלל זה, זה רק כי מפנקים אותו מדי הרבה ולכן אם כבר אומרים לו משהו הוא בוכה.

והילדים נעמדו בשורה על יד הכיור, והראש ישיבה נטל להם את הידיים, הראש ישיבה הנחה אותם איך להחזיק את הידיים בצד, והראש ישיבה עשה איתם את הברכה ואמר להם: "כשעושים את הברכה מרימים גבוה את הידיים".

למה הם מתגלגלים דווקא בדגים?

הראש ישיבה נטל ידיים והתיישב וחכה שאשתו תבוא לשולחן, ואחר כך בירך הראש ישיבה המוציא וחילק חלה לכולם, והילדים הגישו את הדגים. והראש ישיבה שאל: "מי יודע למה אוכלים בשבת דגים? כי הצדיקים מגולגלים בדגים". ואחד הילדים שאל: "למה הם מתגלגלים דווקא בדגים?" ענה הראש ישיבה: "כי דגים שוחים במים, ומים הוא מקום טהור שאינו מקבל טומאה. וכשאוכלים את הדגים אומרים לכבוד שבת ושירים זמירות ועובדים את השם יתברך, מזה יש לצדיקים תיקון.

תוך כדי האכילה הבחנתי איך הראש ישיבה מורה לילד איך לאכול בדרך ארץ את הדגים, הראש ישיבה אמר לו: "זה אינו דרך ארץ בסעודה למעון את הדגים. והראה לו איך לאכול יפה עם מזלג.

אחרי אכילת הדגים אמר הראש ישיבה לאשתו: "האוכל היה מצוין מאוד". והתחילו לשיר את הזמירות, והראש ישיבה ביקש מאחד הילדים שיביא את הכוס של אמא, והראש ישיבה מזג בכוס מיץ ענבים וסודה ושלח לה.

הגישו את המרק בצורה מכובדת מאוד, עם צלחת גדולה מתחת צלחת המרק, והראש ישיבה אמר בקול: "לכבוד שבת קודש!" אכלו את המרק והראש ישיבה האכיל את הילדים הקטנים מרק והראש ישיבה שר איתם: "לכבוד שבת קודש! חלות טריות וטעימות, לכבוד שבת קודש! מרק טעים וחם, לכבוד שבת קודש! מעין עולם הבא..."

אחד הילדים ביקש משהו ואמר: " {פליז} בבקשה, אתה יכול לתת לי את זה?" והראש ישיבה התבדח אתו ואמר לו "אם אומרים {פליז} בבקשה, אתה יכול לתת לי את זה, אפשר לענות לו אני לא פוליס... {אני לא משטרה} {פליז ופוליס זה נשמע אותו ביטוי}.

אחד הילדים התלבש עם מסיכת פורים, והתינוק יחזקאל נבהל והתחיל לבכות, והראש ישיבה אמר לו בחומרה: "תחביא את זה הרגע, אסור להבהיל ילדים."

אנחנו לא יודעים כלום

התחילה שיחה על שריפה נוראית שקרתה השבוע, וכל אחד הביע דעה למה זה קרה אחד אמר שזה בגלל זה, השני אמר אולי הם לא היו מספיק חרדים וכך הלאה, והראש ישיבה הניח אצבע על הפה כשמסמן שלא ידברו, והראש ישיבה הרים את ידיו ואמר: "אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים כלום".

והראש ישיבה ביקש מבתו הנשואה שתגיש את הבשר, הקוגל, והפתיתים, והגישו את זה בצלחות מרכזיות, וכל אחד יכל לקחת את מה וכמה שהוא רוצה.

פתאום הכריז הראש ישיבה: "אהה ההצגה כבר כאן! הולכים כבר לעשות את ההצגה!"... כבר חיכיתי לראות מה היא ההצגה, ואז ראיתי שילד אחד התחפש עם מגבת על

הראש ועם עוד בגדים ישנים, והראש ישיבה נתן לו הרבה תשומת לב. הראש ישיבה העמיד אותו על כיסא והוא התחיל לשיר ניגון מהדיסק: "הולך להיות טוב יותר, רק צריך אל השם לדבר, כי הוא על הכול גובר. תפילה פותחת את כל השערים, ושיפור ניכר כבר עכשיו מרגישים"... גם הילדים הפצפונים הגיעו והראש ישיבה גם העמיד אותם על הכיסא, וכל אחד קיבל המון תשומת לב.

והראש ישיבה פנה לאשתו: "את זוכרת כשחשבנו שלא יהיה לנו ילדים? אני מודה להקדוש ברוך הוא שנהיה משפחה יפה כזאת..."

נכנסו לשיחה אודות מלאכת הסת"ם, והראש ישיבה אמר שצריכים לבקש מהשם יתברך שיהיה לנו סופרי סת"ם ירא שמים, כי למשיח השקר שבתאי צבי ימח שמו היה לו כוח גדול כל כך בגלל שהיה לו סופרי סת"ם, שוחטים, ומלמדים, שנתפסו במשיחיות שלו, והראש ישיבה התעניין אצל בנו שלמה שליט"א הלומד כבר תקופה הלכות שחיטה, איפה הוא אוחז, והראש ישיבה הרחיב על זה, שהיצר הרע משקיע הרבה כוחות שלא יסיימו את הלימודים שהתחילו, היצר הרע לא נותן שזה יקרה, כמו שמרומז בראשי תיבות של השם שלו, 'סיום מסכת אין לעשות', או 'סיום מקצוע אין לעשות'.

איזה צבע שיער היה לו?

והראש ישיבה אמר: שהוא ביקר השבוע בקריה ובשעת ארוחת הצהרים הוא סיפר סיפור לילדים והראש ישיבה אמר: כשאני מדבר אל הילדים אני מכניס תמיד דברים מעניינים, לדוגמא כשאני מספר סיפור מהקדוש רבי ר' אלימלך זכותו יגן עלינו, או מדוד המלך, אני שואל את הילדים: "מי יודע איזה צבע שיער היה לו? דוד המלך היה שונה, זה הצבע הכי יפה, הצבע של המלכות. למי עוד יש את הצבע היפה של השיער?... והילדים מנסים לחפש מהר למי מהילדים יש צבע אחר לפאות, ונהיה מזה אירוע שלם ממי שיש לו את אותו צבע שיער".

והראש ישיבה אמר: "אני מפחד תמיד שלא יתלבשו על ילד שיש לו צבע שיער אחר ויצחקו עליו ויביישו אותו ויציקו לו, כי אני עדיין זוכר כשהייתי ילד בתלמוד תורה שהיו מציקים והיו צועקים אחרי אותם ילדים, ועל ידי כך אני מגן על הילדים האלו ושומר על הדבר הזה, כי לילדים אין מושג מה זה יפה, ומה שאומרים להם שזה יפה זה נהיה יפה".

אתה רוצה להיות מיליונר?

אחד הנוכחים סיפר שכשהוא מדבר עם אנשים על הראש ישיבה, באמצע השיחה הוא אומר להם: "אתה יודע, לראש ישיבה יש הרבה כסף, לראש ישיבה יש נכסים בכל מקום"... ולפתע רואים איך שאנשים משתנים, ומגיבים: "כן? לראש ישיבה יש כסף?!" והם מתחילים לדבר בסגנון אחר לגמרי מאיך שדיברו קודם. הראש ישיבה צחק ושאל אותו: "תגיד לי את האמת, כשאתה יושב בשיחה ואחד מראה לך 'אתה רואה את

מהילדים ואמר: "אני רוצה שיעשו עוד פעם את הבדיחות על העשירים כמו מקודם..."

התחילו לבוא עוד אורחים לבאטע {לזיץ}, והגיע גם חתן שהעליה לתורה שלו הייתה בשבת זו, ושרו סימן טוב ומזל טוב. והראש ישיבה אמר שהוא חושב לעשות את השיעור השבועי של ליל שישי בליקווד, וכך יוכל הראש ישיבה ללכת גם לחתונה שתתקיים בליל שישי.

מי זה באמת איש שמיימי?

אחד הבחורים שאינו לומד בישיבת ברסלב אבל הוא מאזין לשיעורים של הראש ישיבה סיפר שהוא חזר לפני המשגיח שלו על מה שהראש ישיבה אמר שישנה ביטוי "איש שמיימי" זהו כינוי שמכנים אדם שהוא משכמו ומעלה, אבל מי זה באמת איש שמיימי? זה שהוא יכול להסתדר עם טבע הפוכה משלו, זה שיש לו שלום בית ויכול לחיות עם אשתו אפילו שהיא חושבת בדיוק הפוך ממנו, כי מוהרא"ש אומר: "שהשמים בנויים משני דברים הפוכים, אש ומים, אש מייבשת את המים ומים מכבה את האש, אבל השמים הוא מאש ומים ביחד כדי לעשות את רצון הבורא" ולכן גם מי שיכול לחיות עם טבע הפוכה משלו הוא "איש שמיימי".

המשגיח נהנה מאוד מזה ושאל אותו: "איפה אני יכול לשמוע עוד כאלו דברים?" והבחור נתן לו את המספר של הקו שיוכל לשמוע עוד שיעורים. בפעם אחרת אמר המשגיח לבחור: "אתה לא יודע מה עשה לי המאמר שאמרת לי".

על זה מדברים רק באז

הראש ישיבה נהנה מאוד לשמוע את זה, ואמר: אנו רואים שכל הדברים שמדברים בהיכל הקודש יכולים גם אחרים לדבר מזה, יש כאלו שמדברים על לדבר אל השם, לחיות עם השם, ואפילו אפשר למצוא אחד שמאוד תפס אותו הסדר דרך הלימוד, והוא מדבר אל האנשים שלו שילמדו את דרך הלימוד הזאת, אבל על שלום בית אנחנו לא מוצאים אף אחד שידבר, על זה מדברים רק כאן. והראש ישיבה הסביר את הסיבה לכך: "כי אצל אחרים זה דבר מיותר, כי הם בעצמם גם לא מבינים מה זה אשה, אפילו אם הם אדמו"רים גדולים. והראש ישיבה סיפר על אברך אחד שלפני שהתקרב הוא היה מסתובב אצל אדמו"ר גדול, והוא היה מצטרף אל האדמו"ר כשהוא היה יצא לנופש, והוא סיפר ששמע איך האדמו"ר מדבר אל אשתו, שאפילו אדם פשוט אינו מדבר כך אל אשתו.

והראש ישיבה המשיך לספר על אברך אחר שלפני שהוא התקרב הוא היה ההויז בחור (הבחור הגבאי) אצל אדמו"ר גדול, ואחרי שהוא התחתן, לילה אחת אשתו התקשרה אליו שהוא יגיע כבר הביתה, והוא הלך להגיד לאדמו"ר שהוא כבר צריך ללכת הביתה כי אשתו קוראת לו לחזור הביתה, והאדמו"ר אמר לו: "אשתך קוראת לך

היהודי ההוא הוא מיליונר, יש לו הרבה כסף, משהו משתנה אצלך? אתה מתחיל להסתכל עליו משהו אחר? אצלי לא, אצלי אין שום הבדל אם יש לו כסף או לא", והוא ענה: "אני לא רואה את זה שיש לו כסף כמעלה, אבל אני כן מתחיל לחשוב עליו שהוא אדם פיקח, כי הוא יודע איך לעשות הרבה כסף, מוכרח להיות שהוא פיקח", והראש ישיבה צחק ואמר: "זה בדיוק ההיפך, רבינו אומר שהעשירים הם משוגעים". והראש ישיבה שאל את אחד הילדים שלו: "אתה רוצה להיות מיליונר? אתה רוצה להיות שוטה?..."

הראש ישיבה קרא לילדים שהלכו כבר מזמן לשחק ושאל אותם: "ילדים, מה אפשר לעשות עם כסף? אי אפשר לעשות עם הכסף שום דבר רק דבר אחד, לתת צדקה, זה המצווה היחידה שאפשר לעשות עם כסף".

והראש ישיבה המשיך לשאול: "עני שיש לו הרבה כסף, הוא יותר שבע ממך עכשיו אחרי הסעודה?" והראש ישיבה הרים חתיכת חלה ושאל: "לחלה שלו היה טעם יותר טוב מהחלה שלך כי יש לו כסף?"

הילדים צחקו והנהנו עם הראש, שלא. והראש ישיבה המשיך לעשות צחוק: "עשיר אוכל בננות מזהב? בננות מכסף?!... והראש ישיבה סיפר לילדים שהיה עשיר שבנה לעמו בית ולא ידע מה לעשות עם הכסף, אז הוא עשה את השירותים מזהב וגם המכסה שעליו מזהב, והראש ישיבה שאל את הילדים: "מה יותר גרוע מכסה רגיל שמתלכלך או מכסה של זהב שמתלכלך? אחד הילדים אמר שמכסה של זהב יותר גרוע, כי לא יכולים להבחין איפה מלוכלך"... וכולם צחקו מאוד.

לשחק עם ענפים וחול

והראש ישיבה המשיך לשאול את הילדים: "מה אפשר לעשות עם כסף?" אחד הילדים ענה שאפשר לקנות עם זה אוכל, והראש ישיבה אמר שאם צריכים אוכל מבקשים מהשם יתברך אוכל.

אחר אמר שאפשר לבנות עם כסף בית יפה ונוח, והראש ישיבה שאל אותו: "ומה יש לך מזה? זה רק מעניין אותך כי אין לך את זה עכשיו, אבל כשנכנסים לדירה כזאת זה מעניין רק לשבוע אחד. והראש ישיבה הזכיר לו: "אתה זוכר שפעם נסענו לשבת לאחד שבנה לעצמו דירת פאר כזאת, ואתם יצאתם מיד לבריכה והייתם כל כך שמחים, אבל לילדים של המשפחה היא לא היה מעניין הבריכה, יש להם את זה כל היום, הם רק חיפשו כל הזמן איך הם יכולים לשחק עם ענפים וחול..."

והראש ישיבה סיפר על אברך שעשה בביתו בריכה, והוא בכלל לא משתמש בזה, כי זה לא מעניין רק אם הולכים בו פעם בתקופה, אבל אם יש לו את זה כל הזמן זה לא מעניין, זה מעניין את החברים שרוצים לראות את זה.

והראש ישיבה המשיך לדבר על העניים עם הרבה כסף, והיה שם כל כך שמח שיותר מאוחר בא אחד

לבוא הביתה? היא צריכה ללכת למטפלת, או שתתן לה גט וכך תוכל להישאר כאן לכל הלילה להיות הויז בחור.

לשתות כשהוא צריך

שרו זמירות והכניסו שתיה לאנשים שבאו לבאטע, והראש ישיבה אמר: שאף אחד לא יתבייש לשתות אם הוא צריך, כי הבעל שם טוב הקדוש אמר: "שאם יש על השולחן אוכל או שתיה ואחד לא אוכל כי הוא מתבייש, זה כמו שעובדים עבודה זרה.

והראש ישיבה דיבר על פרשת השבוע, ופירט את כל הדברים שהביאו למשכן אחד הביא זהב, אחד הביא כסף, והיו גם צריכים בן אדם מצחיק שיביא חוט אדום... אי אפשר שיהיה רק יהודים מזהב, כל אחד עושה את מה שהוא יכול, ומביא את מה שהוא יכול, וכך נהיה משכן יפה.

הראש ישיבה דיבר גם על הניסים שקרה עם הארון, כשהיו צריכים לנסוע ממקום למקום היו מחזיקים האנשים את הארון וזה היה נראה כאילו הם סוחבים את הארון, אבל באמת היה שהארון סחב את האנשים שהחזיקו בו, וראו את זה כשחצו את הירדן ואז הרגליים של כל האנשים נרטבו קצת, ורק הרגליים של האוחזים בארון לא נרטבו כלל, כי הארון היה מרים אותם וסוחב אותם. רואים מכאן שאם חיים עם השם יתברך, לומדים תורה, אז זה עוזר לאנשים לחיות עם ניסים.

אי אפשר שיהיה שלום בית

והראש ישיבה המשיך לדבר על הארון שהיה יותר גדול מהמקום שהוא היה צריך להיות עליו, הוא לא היה מותאם למידות של קודשי הקדשים, אבל זה היה בתוך קודשי הקדשים דרך נס, כי הארון לא תפס מקום הוא היה יותר גבוה מהמקום שלו, אנחנו לא יכולים להבין את זה איך לארון ועליו שני הכרובים היה מקום בקודשי הקדשים. אבל אפשר ללמוד מזה שבאמת אי אפשר שיהיה שלום בית, איך יכול להיות ששני אנשים יחיו ביחד ויבינו זה את זה? אבל אם מבטלים את עצמם אל השם אפשר שיהיה שלום בית.

אפשר כבר להיות בדרום ובצפון ביחד

הראש ישיבה סיפר: שהמגיד הקדוש ממעזריטש זכותו יגן עלינו, ביקש מאוד מהתלמידים שלו שיקרבו אליו איזה אדם עשיר, ושיבקשו מהשם שהוא יתקרב, וכך היה שלחו מפיצים עם קונטרסים וגיליונות, עד שאותו עשיר התקרב. אבל ראו דבר פלא, מיד כשהוא התחיל ללמוד ולהתפלל ולחיות עם השם הוא הלך והפסיד את כל הכסף שלו, והמגיד הקדוש הסביר: שכתוב שאם אחד רוצה שיהיה לו כסף יטה את עצמו בתפילה קצת לכיוון צפון, ואם אחד רוצה להיות חכם שיהיה לו חכמת התורה יטה את עצמו בתפילה קצת לכיוון דרום, ואיפה שהאדם רוצה להיות, עוזרים לו להגיע לכך, אבל בן אדם יכול להיות רק בצד אחד, או שהוא בדרום או שהוא בצפון. ולכן כשהעשיר הגיע אל המגיד והתחיל

ללמוד ולהתפלל, הוא הפסיד את כספו, כי אי אפשר שיהיה שניהם ביחד. אבל אם לא רוצים כלום, מתבטלים אל השם אפשר להיות יותר גבוה מהמקום, אפשר כבר שיהיה שניהם ביחד, כי אפשר כבר להיות בדרום ובצפון ביחד. כמו שאנחנו רואים אצל משה רבינו שהוא הביא את התורה והוא היה עשיר גדול, גם רבינו הקדוש שעשה את המשניות ורב אשי שעשה את הגמרא, היו העשירים הכי גדולים בתקופה ההיא, כי אם מתבטלים אל השם אפשר שיהיה לך שניהם ביחד.

והראש ישיבה אמר: שאפשר לראות אנשים שעושים חשבונות, אני עושה כך וכך כסף, והשכירות עולה כך, והטלפון עולה לי כך, וזה לא תואם... והראש ישיבה המשיך: "אני מתבייש לספר, אבל אני גם הייתי ככה לפני שהתקרבותי, הייתי עושה חשבונות, זה כן תואם, זה לא תואם, אבל כשהגעת אל מוהרא"ש ראיתי שאם אדם מוסר את עצמו אל השם ולא עושה חשבונות, אז השם עוזר ונכנס לו ברכה".

אחר כך ביקש הראש ישיבה מאחד הילדים שיביא לו את אחד הספרים עם תמונות של סיפורים על רבינו. הוא הביא את הספר עם הסיפור על החיגר. והראש ישיבה קרא לכל הילדים וסיפר להם את הסיפור עם התמונות של הספר, והראש ישיבה הנמיך את עצמו כדי לספר את הסיפור לרמה שהילדים יבינו את זה.

אחד הילדים הגדולים שאל: "הסיפור הוא סיפור אמיתי?" והראש ישיבה אמר: "בוודאי שזה סיפור אמיתי, כל הסיפורים שאנחנו שומעים מהנשיא ביידן ומהמלחמה באוקריינה וכך כל שאר החדשות, הם רק משלים לסיפורים של רבינו, הסיפורים של רבינו הם סיפורים אמיתיים מלמעלה בשמיים".

וכשהגיעו לחלק של הסיפור שרבינו מספר שיש מקום שמשם יוצאים הרבה דרכים, הרחיב הראש ישיבה שיש דרך אחד לצדיקים, דרך אחד לרשעים, דרך אחד למשוגעים, וכך הלאה, ובאיזה דרך שאדם רוצה ללכת מפזרים לו באותו דרך את האבק.

והראש ישיבה אמר שהמפיצים מפזרים את האבק של הצדיקים: "כי מי דחף אותי אל רבינו? רציתי כל כך להיות יהודי כשר וירא שמים, כל כך התפללתי על זה, עד שמצאתי את האבק של הצדיקים והתקרבותי אל רבינו".

והראש ישיבה ביקש את אחד הילדים שיביא מים אחרונים, ובירכו, והראש ישיבה הכריז: "גוט שבת! גוט שבת!"

אני מודה להשם יתברך שזכיתי להשתתף בסעודה מפוארה כזאת אצל הראש ישיבה שליט"א, ושלמדתי ממנו כל כך הרבה דברים יפים, אבל הדבר החזק שאני לוקח מהסעודה, זה השמחה שהיה שם, ואיך שהראש ישיבה חיפש כל הזמן איך אפשר לשמח את הילדים ואת האווירה הנעימה ששרתה שם במשך כל הסעודה.
