

בעזרת השם יתברך



ספר
אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל

דברות קודש שזכינו לשמוע מפי
ראש הישיבה שליט"א בליל שבת
קודש פרשת צו

יוצא לאור על ידי
"קרן הדפסה היכל הקודש"



לקבלת הספרים והקונטרסים:

חיכל הקודש בני ברק
Heichal Hakodesh
Bnei Brak
רחוב יהודה חלי' 4
052-760-5715

חיכל הקודש
ירושלים
Heichal Hakodesh
Jerusalem
רח' ר' נתן מברסלב 15

חיכל הקודש ביתר עילית
Heichal Hakodesh
Beitar Illit
רחוב הדוזה טלובלין 58
052-767-4285

חיכל הקודש צפת
Heichal Hakodesh Tzfat
קרית מאור חיים
058-321-0705

חיכל הקודש יבנאל
Heichal Hakodesh
Yavne el
רחוב דרך הדר
052-716-3184

חיכל הקודש בית שמש
Heichal Hakodesh
Beit Shמש
רחוב ריביל 6
050-419-9751

www.BreslevCenter.com

ברסלב סנטר

לשמיעת השיעורים באודיש, בלשון הקודש ובאנגלית
סדראש ישיבה שליש' א' התקשור:

קואל פון חיוק
לנשים
079-704-0069

קול
ברסלב
079-704-0066

חיוק יומי

לקבלת החיוק היומי

rabbirothhebrew@gmail.com

RABBIROTH.ORG

להרוטות עבור הוצאת הרפסת הגליונות
נדרים פלוס על שם חיכל הקודש
ירושלים/בני ברק/צפת/בית שמש



שבת קודש פרשת צו, שנת תשפ"ב לפרט קטן, שהה ראש הישיבה שליט"א בוויילאמסבורג יע"א. בליל שבת קודש לפני קבלת שבת מסר ראש הישיבה שליט"א שיעור נפלא מאוד מלא בהתחזקות.

שאשאר לשבת כאן?!

ראש הישיבה שליט"א פתח ואמר: פעם אחת יצא רבי נתן הקדוש לדרך לפני פורים בכדי להגיע לרבינו, כשברצונו לשהות בפורים במחיצת רבינו הקדוש. אי אפשר לתאר את הגעגועים של רבי נתן לרבי, היו זמנים שלרבי נתן לא היה אפילו כסף לרכב, לסוס ועגלה, הוא הלך את כל הדרך ברגל. הדרך לא היתה כמו שהולכים היום מבורו פארק לוויילמסבורג, זאת היתה דרך של ארבע חמש שעות, אבל רבי נתן אמר: 'יש רבי שיכול לחיות אותי, שיכול לחזק אותי, שאשאר לשבת כאן בבית?!' הוא נהג להגיע הרבה לרבינו.

מניעות עד הסוף

לרבי נתן היו מניעות נוראיות להגיע לרבינו, כמו שיש לכל חסיד ברסלב, בהתחלה צריך לעבור קשיים, לפעמים זה מהורים שלא רוצים שהילדים שלהם יגיעו לברסלב, אבל על פי רוב זה נרגע אחרי כמה שנים, כשההורים רואים איך שהבן מתנהג כל כך יפה, אבל אצל רבי נתן זה לא היה כך, לרבי נתן היו מניעות עד הסוף, ללא הפסקה, הרבה פעמים קרה שהוא חזר הביתה נעלו לו את הדלת, לא היה לו לאן לחזור, אבל זה אף פעם לא עצר אותו מללכת לרבינו.

שושן פורים זה גם פורים

שנה אחת לפני פורים התגעגע רבי נתן לרבינו, אז הוא החליט 'אני נוסע לרבינו לפורים', הוא יצא לדרך ולמעשה הדרך התארכה מעבר למשוער, ובפורים הוא עדיין היה בדרכים, אז הוא נכנס לאכסניה לחגוג שם את חג הפורים, וב'שושן פורים' הוא הגיע לרבינו. מצד אחד הוא היה מאוד שמח שהוא זוכה כעת להיות אצל רבינו, אבל מצד שני הוא היה מאוד שבור שבפורים הוא לא היה כאן. חיזק אותו רבינו שלא

יהיה שכור בגלל פורים, ורבינו אמר לו: "שושן פורים זה גם פורים!", מהשיחה הזאת כבר השתרש אצל חסידי ברסלב ש'שושן פורים זה גם פורים', שזהו לימוד עצום בשבילנו.

להתפלל ב'גאט'ס נאמען' [למחרת יום כיפור]

לרבינו היה מספר רב של תלמידים מופלגים, אחד מהם היה הצדיק המופלג ר' שמואל אייזיק זכרונו לברכה, ר' שמואל אייזיק היה מתפלל בהתלהבות, הוא היה מכוון כוונות של שמות ויחודים. הוא התבטא פעם אחת לרבי נתן ואמר: "אם אני אדע שהקריאת שמע והשמונה עשרה של היום לא יהיו יותר מאלו של אתמול, אני אקח חרב ואהרוג את עצמי!" בכל יום הוא היה חייב להיות במשהו יותר מאתמול, בעסקים מבינים את זה מאוד טוב, בעסקים לא מרוצים מהעסק אם היום הרוויחו כמו אתמול, כל יום צריכים להרוויח משהו יותר, כך היה אצל ר' שמואל אייזיק, כל יום העבודת השם שלו היתה צריכה להיות מעולה מאתמול, ענה ואמר לו רבי נתן: "אני למדתי אחרת אצל רבינו, אני למדתי מרבינו, אם לא התפללו ביום כיפור, מתפללים ב'גאט'ס נאמען" [למחרת יום הכיפורים נקרא אצל חסידים 'גאט'ס נאמען'].

זה עוד לא אבוד

רבי נתן זכרונו לברכה קיבל מרבינו, אפילו אם היום לא היה מוצלח זה עוד לא אבוד, מחר יהיה יום מוצלח, אם לא התפללו ביום כיפור, מתפללים ב'גאט'ס נאמען' ואם לא התפללו בפורים, אזי שושן פורים גם פורים.

אף פעם לא מאוחר מידי

קורה שאדם מתכוונן לפני פורים, שהכל יתקתק, הוא קונה 'מגילת המלך', הולך להיות פורים... אבל כשמגיע פורים קורים דברים אחרת מהמתוכנן, בדיוק הוא צריך לבלות אצל רופא עם אחד הילדים, ובדיוק אשתו במצב רוח ירוד וכו', והאדם מאוד נשבר מזה, הפורים לא עבר כמתוכנן, אומר הרבי: "שושן פורים זה גם פורים" אף פעם לא מאוחר מידי, אפשר עדיין עכשיו לזכות לכל הקדושות, אפילו אחרי פורים.

מה המדרגה הכי גבוהה?

לאחר מכן נכנס ראש הישיבה שליט"א לשיחה חדשה ואמר: מה המדרגה הכי גבוהה אליה יכול אדם להגיע? המדרגה הכי גבוהה היא, שלאדם אין קושיות על השם יתברך! אנשים חושבים שאפשר להכיר יהודי כשר על פי מראה חיצוני, בוחנים את האדם לפי הלבוש שלו, אבל זה לא כך, כלפי חוץ אי אפשר לראות כלום, הגדלות של האדם תלויה במח, אם הוא מאמין בהשם יתברך, ביודעו שהשם מנהל הכל, ושהשם טוב אליו, או שיש לו - רחמנא לצלן - קושיות על השם יתברך, הוא מסתובב כל היום עם שאלות 'למה', 'למה', 'למה'.

זה לטובתי

הדרגה הכי גבוהה של אדם אין קושיות על השם יתברך, אני לא מבין מדוע אני צריך לעבור את זה, אבל אני יודע שזה לטובתי, בתענית אסתר הייתי עם הילדים אצל הרופא שיתן להם חיסונים. בדרך כלל אני לא מתלווה כשהולכים לרופא, אבל כשזה מגיע לתת חיסונים אני צריך להגיע לעזור, כי הילדים צועקים ומשתוללים שלא ידקרו אותם. אז אני חושב כל פעם לעצמי מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, הילד כועס עלי ועל הרופא כי דוקרים אותו, כמה שמנסים לדובב אותו עם מדבקות וכדומה - הוא ממשיך לבכות, הוא צועק שלא ידקרו אותו, כי הוא מסתכל על זה כמשהו רע, אבל אדם בוגר מבין שלא מחפשים להרע פה לילד, להפך, דוקרים אותו לטובתו, כדי שהוא יהיה בריא, אבא שלו לא השונא שלו, הרופא לא השונא שלו, כל זה רק לטובתו. כך זה עם כל קושי שעובר על האדם מקבלים דקירה מהשם, צריך לדעת שהשם יתברך מחפש פה את הטובה שלי, זה לטובתי, רק שאנחנו כמו ילדים קטנים, אנחנו לא מבינים מדוע הגיעה עכשו דקירה, אבל אנחנו מאמינים שהכל לטובה.

א-לי א-לי 'לְמָה' עֲזַבְתָּנִי

כשאסתר המלכה נכנסה לאחשורוש היא ביקשה מהשם (תהלים כב, ב): "א-לי א-לי לְמָה עֲזַבְתָּנִי", הפירוש הפשוט הוא שאסתר איבדה את רוח הקודש שלה בעומדה לפני אחשורוש, אז היא ביקשה מהשם: "א-לי א-לי לְמָה עֲזַבְתָּנִי", השם מדוע עזבת אותי. אבל חסיד ברסלב לא שואל את

השם יתברך למה עזבת אותי, הוא יודע שהשם יתברך נמצא תמיד עם האדם, שמעתי מחסיד ברסלב פירוש מאוד יפה, אסתר המלכה ביקשה מהשם: "א-לי א-לי למה עזבתני, השם תעזור לי שכל הקושיות למה ולמה ולמה ולמה כבר יעזבו אותי, כל הקושיות גורמות לי לשכוח מהשם יתברך, קח כבר ממני את כל הקושיות האלו, שתהיה לי אמונה חזקה בך ושזכור תמיד שאתה טוב וכל מה שאתה עושה זה לטובתי".

השם יתברך טוב

ההלכה היא (שלחן ערוך, אורח חיים, סימן נא, סעיף ז), אם לא מכוונים בתפילה במילים (בפסוקי דזמרה, אשרי) פותחת את ידך ומשביע לכל חי רצון צריך לשוב ולאומרם, שמעתי מחסיד ברסלב, שאותו דבר זה גם אם לא כיוונו במילים: "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", צריך גם לשוב ולומר אותם, כי בוודאי חשוב לבקש על פרנסה ב'פוחת את ידך', אבל קודם צריך לדעת ש'טוב ה' לכל', השם יתברך טוב והוא עושה רק טוב.

כל השנה אפשר לזכות

בזמן שקרה סיפור המגילה, היה נראה שזה עת צרה, היה רע ליהודים, אבל בסוף ראו שהכל היה לטובת עם ישראל, לכן בפורים זוכים להתוודע שכל מה שרק עוברים זה לטובה, ואת זה אפשר לזכות כעת בשושן פורים, ולא רק שושן פורים זה פורים, אלא כל השנה גם אפשר לזכות לכל הקדושות.

לדבר קצת להשם יתברך

השם יעזור שנזכה ולא נעזוב אף פעם את השם יתברך, שתמיד נזכור שהשם יתברך טוב, שאף פעם לא יהיו לנו קושיות על השם יתברך. ושנחזיר בעצמינו מה שרבינו חזק את רבי נתן, אתה לא הפסדת כלום, אתה יכול כעת לזכות לכל הדברים הטובים, אפילו אם הפסדתי אתמול, אני יכול עדיין לזכות היום, ואם הפסדתי היום, אני יכול מחר לזכות, אני יכול כל יום לזכות ללמוד קצת חומש, קצת משניות, קצת גמרא, ולדבר קצת להשם יתברך.

השם יעזור שנציית לרבינו כך יהיו לנו חיים יפים. אמן.