



אשית עצות בנפשי



שיעורים ושיחות

ממורינו ראש

הישיבה שליט"א



פ"ח
שנה ב'

פרשת תצוה

תשפ"ה



ליל שישי פרשת
יתרו תשפ"ה

יומא דהילולא קדישא של כ"ק מודרא" ש ז"ע



חיזוקים קצרים שנאמרו
לאחר שיעור הדף גמרא



שבת בצל הרה"י
מפי אחד המשתתפים

לשמיעת השיעורים

קול ברסלב: 1212-444-9191

– פנימי –

יוצא לאור על ידי תלמידי היכל הקודש
בני ברק יצ"ו

להערות והארות: ushiseb@gmail.com



מוצאי שב"ק פרשת יתרו תשפ"ה

יומא דהילולא קדישא של כ"ק מוהרא"ש זי"ע

היה נותן על זה משל, כשבני זוג זכו והתחתנו, ומצפים לזש"ק, וברוך השם זכו ונושעו, והתינוק מתחיל לגדול, ומתחיל להוציא הגה מהפה, טא טא טע טע, וסוף סוף הוא כבר אומר את המילה טאטע, מאמע, איזה שמחה יש להורים כשהתינוק אומר את המילה הזאת, בימים אלו כשהתינוק הקטן שלי מתחיל להגיד את המילה טאטע אני נזכר מהמשל הזה של מוהרא"ש, וכשהרגשתי את התענוג והנחת, אמרתי בבית, הרי בדיוק על זה דיבר מוהרא"ש שזה מה שקורה בשמים, כשאנחנו כאן מגושמים בתוך העביות והחומריות נזכרים פתאום מהקב"ה, וצועקים, אבא, רבש"ע, עזור לי, איזה תענוג ונחת רוח יש למעלה.

תענוג בשמים כשלא מתיישים

כמה אנו צריכים להודות להקב"ה שזיכה אותנו ונתן לנו כזה צדיק שמספר לנו מה קורה בשמים, אנשים שואלים וכי למוהרא"ש היה רוח הקודש כמו הצדיקים הקודמים, אני עונה, שחייב להיות ככה, הרי מוהרא"ש היה מספר כל יום ויום מה קורה בשמים, בכל דרשה הוא היה מספר לנו את כל הסודות מה שקורה בשמים, הוא סיפר לנו איזה תענוג יש להקב"ה כשבמחוץ של יהודי נכנסת מחשבה רעה והיהודי

דברי הצדיק הם זכרונו

א גוטע וואך, חסדי השם יתברך שאנחנו זוכים להתאסף כאן היום כיומא דהילולא העשירי של אבינו רועינו מוהרא"ש זי"ע, אי אפשר להעלות את זה בכלל על השכל, שכבר עברו עשר שנים שמוהרא"ש לא איתנו, אבל אם בודקים בלוח השנה, רואים שזה אכן כך, עברו עשר שנים שמוהרא"ש איננו, וכשמתאספים כיומא דהילולא של צדיק צריך לדבר מדיבורי הצדיק ומהשכל של הצדיק, חז"ל אומרים [ירושלמי שקלים], אין עושים נפשות לצדיקים, לא צריך לעשות ציון וזכר על קברו של צדיק, דבריהם הן הן זכרונם, אנחנו צריכים לדבר מדברי הצדיק, מהדברים שמוהרא"ש הבעיר בקרבנו, הדברים שמוהרא"ש כתב מדם לבו, הטהור, הדברים שזעק מנהמת לבו, כמה זעק שוב ושוב, שנזכור מהקב"ה ושנחיה עם הקב"ה, וכל דבר שאנו צריכים נלך ונבקש מהקב"ה.

התענוגים שבשמים

מוהרא"ש היה מספר לנו מה קורה למעלה בשמים, בשעה שיהודי מגיע ואומר להקב"ה את שלש המילים: רבוננו של עולם. איזה שמחה ותענוג יש בשמים כשיהודי צועק אבא, מוהרא"ש

כשמתאספים עכשיו בהילולת הצדיק, אנחנו חייבים לחזור על דבריו ולחקוק בלבנו, מוהרא"ש היה מלמד אותנו, שאנחנו צריכים לדעת שאין לנו את אף אחד בעולם מלבד את הקב"ה, מוהרא"ש היה אומר בשיעורים, שמי שמדמיין לעצמו שיש לו משהו בעולם הזה שיכול לעזור לו, הוא מסכן גדול, כשמישהו חושב שפלוני או אלמוני יעזור לו, הוא מסכן, כי האמת היא שאף אחד לא יכול לעזור חוץ מהקב"ה, וכמה שנכניס את הדברים האלו בילדים הצעירים יותר, יהיה להם יותר קל בחיים.

הסוד של 'לדבר עם הקב"ה'

הרי אתם אוהבים סיפורים, אספר לכם מה שמוהרא"ש סיפר, פעם אחת הוא הלך ל'הפצה', היה לו 2 שקיות בשתי ידיו, ונכנס מבית מדרש לבית מדרש בווליאמסבורג, והוא נכנס לבית כנסת אחד בעיר, ואז היו בכל בית כנסת מלא אנשים שעברו את השואה, לא כמו היום שאין כבר כמעט יהודים אלו הניצולים מאש, ומוהרא"ש מחלק את ספרי רבינו, ונתן את הספר ליהודי בן שמונים, ומוהרא"ש הלך הלאה, והיהודי הזה מתחיל להסתכל בספר ורואה שם דברים יפים מרבינו, עצות נפלאות לחיים, והוא רואה שרבינו אומר שאפשר לדבר אל ד', ושצריך להשיח את הלב כמו שמדברים אל חבר טוב, וכמו שילד קטן מדבר לאבא שלו, והדיבורים האלו מאוד תפסו את לבו של היהודי המבוגר, וכשמוהרא"ש סיים לחלק את הספרים בבית מדרש ועמד לצאת, ניגש אליו היהודי המבוגר ואמר לו, אם היו לי את הספרים האלו

מנסה לדחוק את זה ולא לחשוב מזה, הרי אני לא יודע מה קורה בשמים, אני חשבתי שבשמים אוהבים רק את מי שצם ומתענה משבת לשבת למשך שנה לפחות, אני חשבתי שבשמים יש חשיבות רק למי שיכול לעבוד עבודות קשות וסיגופים גדולים, אבל מוהרא"ש גילה לנו מה באמת קורה בשמים, שאם נכנס ליהודי מחשבה 'אני בורח מכאן', אין לי כבר כח, הרי זו מחשבה שנכנסת כל יום לאנשים, 'אני עוזב את הכל', ואחרי שהמחשבה נכנסת, האברך דוחק את המחשבה והוא אומר, 'לא, אני לא עוזב, אני חוזר לבית הכנסת להתפלל מנחה', אני הולך למעריב, אני הולך לעשות משהו טוב, איזה תענוג ונחת רוח יש על זה בשמים.

דיבורי מוהרא"ש כל השנים

מוהרא"ש היה נותן משל על המשחקים שיש היום בעולם, שמביאים שני אנשים שיתאבקו זה עם זה, וכל אחד מהם שייך לקבוצה מסויימת, וכשאחד מפיל את השני, יש שמחה עצומה בקבוצה שלו, וכשהשני קם ומחזיר בחזרה אגרוף לראשון, שמחה ענקית שוררת בקבוצה שלו, ככה מוהרא"ש היה מסביר לנו, איזה שמחה יש להקב"ה כשאנחנו נופלים וקמים ונותנים בחזרה אגרוף ליצר הרע, זכיתי והייתי עשר שנים אצל מוהרא"ש, ואת הדיבורים האלו דיבר מוהרא"ש עשרות שנים, את כל מי שהוא רק פגש הוא היה ממלא בדיבורים אלו, אם זה בחור או אברך, לכולם היה אומר שיש את הקב"ה בעולם ויש דרך לחזור אליו.

שמנסים למנוע ממך ללכת לרבינו.

ההתקרבות לצדיק כרוכה במניעות מן השמים

מוהרא"ש לא רצה להגיד לנו את שמו של הצדיק שלא יהיה לנו חלישות הדעת, ככה עובד המוח שלנו, אנחנו שומעים מחלוקות שבין הצדיקים ומתבלבלים ומקבלים חלישות הדעת, ולא יודעים לקבל את הדברים בראיה ברורה, ולא מבינים שא"א להתקרב לצדיק אם לא עוברים מניעות קשות אלו, ולכן מוהרא"ש לא רצה שידברו כל מיני שיחות מרבינו שרק יכול להרחיק אנשים, מה צריך יותר מזה שחמיו של ר' נתן, ר' דוד צבי אויערבאך, הוא היה איש צדיק וקדוש, הבנים שלי נכדים שלו מצד חמי, קראו לו ר' דוד צבי הגדול, והוא זכה והיה אצל הרה"ק ר' פנחס מקאריץ, ורצה להישאר שם, אבל הוא שמע שמדברים שם על הרה"ק המגיד מזלאטשוב, ואז הלך אצל המגיד מזלאטשוב ושם הוא שמע שמדברים על הרה"ק מקאריץ, והוא לא סבל את הדיבורים האלו ואת המחלוקות ולכן החליט שלא רוצה שייכות לחסידים.

ספרי מוהרא"ש – רק העצות של רבינו ור' נתן

וכשר' נתן התקרב לרבינו, גילה לו רבינו סוד זה, שלפני שאדם מתקרב לצדיק, מביאים לו מן השמים כל מיני מניעות ונסיונות, אחד אומר, שזה לא בדיוק הענין של רבינו [ס'איז נישט די רבי'ס זאך], השני אומר, שיש רק את רבינו ואת ר' נתן ואסור שיהיו עוד

לפני השואה, אני בטוח שהיה לי הרבה יותר קל לעבור את השואה, הייתי יכול לדבר שם אל הקב"ה, נודע לי כעת סוד חדש, שאני יכול לדבר אל ד', כמה אנחנו צריכים להודות להקב"ה שאנחנו הגענו לכאן, ואנחנו יודעים את הסוד הזה של 'דיבור עם הקב"ה'.

לא להתפעל ממניעות

אתם יודעים כולכם את סיפור ההתקרבות של מוהרא"ש, מוהרא"ש נולד בבית קדוש, דורות של רבנים מופלגים, צדיקים ויראי השם ותלמידי חכמים מופלגים, ובגיל חמש עשרה – שש עשרה, הזדמן לידי אחד מספרי רבינו, וזה תפס את לבו, ואז הוא נשבע להקב"ה שבכל חייו הוא ידפיס ויפיץ את ספרי רבינו, כמוכן שאביו לא היה מרוצה מזה, והיה לו צער מזה, והוא הלך לצדיקים לדבר על זה, מוהרא"ש סיפר שפעם אחת לקחו אותו לאחד הצדיקים הגדולים של הדור הקודם, והצדיק אמר למוהרא"ש, אם אבא שלך לא רוצה שתלמד את הספרים, אל תלמד את הספרים, ומוהרא"ש תפס עזות דקדושה, ואמר לאדמו"ר הגדול, אף אם הרבי יוריד כאן מלאכים מן השמים ויגידו לי לא ללמוד את הספר ולא ללכת בדרכו של הצדיק, לא אקשיב להם, כי אחרי שמצאתי כאן צדיק שמקרב אותי להקב"ה, לא אקשיב לאף אחד שרוצה לנתק אותי מהצדיק, פעם אחת הגעתי למוהרא"ש והייתי מאוד שבור, ואז אומר לי מוהרא"ש, אתה מתלונן שאנשים גדולים מונעים ממך מלהגיע לרבינו, אני רוצה שתדע, שהאנשים שמנעו אותי מללכת לרבינו, היו פי מאה גדולים וצדיקים יותר מאלו

קשים בימי נערוּתם, ורק ספרי רבינו חיזקו אותם, אבל הם שמרו את הדבר בשקט לעצמם בסוד כמוס, מוהרא"ש גם היה יכול לשמור את זה לעצמו ולהתעלות יותר ויותר, מבלי לשלם מחיר עצום של מחלוקת והתנגדות, אבל מוהרא"ש החליט, שאם רבינו נתן לו דרך להיות דבוק אל ד', הוא ילמד את כולם את הדרך הזאת ואת העצות האלו, ואם יש מחיר של בזיונות, הוא מוכן לשלם, ואם צריך לשלם את הבית ואת הילדים ואת השם הטוב, הוא מוכן לשלם, העיקר שכל יהודי יוכל לטעום מהעצות המתוקות.

חשבון הנפש בהפצה

כעת כשעומדים ביומא דהילולא העשירי, צריך כל אחד לעשות חשבון לעצמו, היכן הוא אוהז בהפצת ספרי רבינו בעולם, כל אחד יגיד לעצמו, אני חייב להכניס עוד יותר את רבינו בעולם, שיהיה עוד יהודי שידע מהעצה המתוקה של 'לדבר אל השם', יהודי יושב ברכבו, והחובות לוחצים עליו, כרטיסי אשראי לוחצים עליו, כאבים ישנים של פעם מציקים לו, והוא יכול לפתוח את הפה ולדבר, רבש"ע תהיה איתי, רבש"ע תעזור לי, רבש"ע אל תעזוב אותי, אנחנו חייבים להכניס את זה בכל העולם.

מעלת דרך הלימוד

יש כל כך הרבה אנשים שמיואשים מ'לימוד התורה', כפשוטו וכמשמעו, בישיבה לא הצליחו, אחרי החתונה לא הצליחו, והם מיואשים, הייתי בשבת בקרית ברסלב, והיה לי הפתעה, בשבת בבוקר אחרי התפילה

משפיעים, הרי גם מוהרא"ש אמר ככה, מה כבר אפשר למצוא בספרי מוהרא"ש רק את דיבורי רבינו ואת דיבורי ר' נתן, אפשר למצוא אנשים מלאים בארס, ואומרים שאסור למוהרא"ש לדבר כי רק לרבינו ולר' נתן מותר לדבר, אבל לא יודעים שכל מה שכתוב בספרי מוהרא"ש אלו דבריהם של רבינו, עשרות שנים שמוהרא"ש לא כתב את שמו על ספריו, היה כתוב שם רק את שמו של רבינו, ואף על המצבה של מוהרא"ש לא כתוב את שמו מפורש, מי שהולך ליבנאל חושב שרבינו טמון שם, כתוב שם בגדול 'ליקוטי מוהר"ן', לא יודעים בדיוק מי טמון שם, רק למטה כתוב את שמו ושם המשפחה בראשי תיבות, ובאמצע כתוב בגדול את שמו של רבינו, אי אפשר לספר סיפורי מחלוקת, יש לאנשים חלישות הדעת מזה.

מוהרא"ש מסר את כל מולו כדי לקרב יהודים לרבינו

אי אפשר בכלל לתאר את המחלוקות הנוראות שעברו על מוהרא"ש, והוא תמיד חיזק את עצמו, ולא רק את עצמו אלא חיזק את כולם, כתב ספרי התחזקות המופצות בכל רחבי תבל, וזה מחייב אותנו לעסוק בהפצה, כל מי שיושב בהיכל הקודש חייב לעסוק בהפצה, ולהעביר את דברי רבינו ואת העצות של רבינו לאנשים נוספים, היו צדיקים גדולים בדור הקודם שיודעים בבירור שהם היו גדולים רק מספרי רבינו, אבל הם לא סיפרו את הסוד הזה לאף אחד, צדיקים גדולים וגאונים ופוסקים בדור הקודם, אני לא אפרט שמות, הם עברו דברים

לא מתאימים ולכן התגרשנו, רבש"ע, אם היה מקבל קונטרס יכול להיות שהיינו יכולים להציל לו את החיים, שומעים סיפורים נוראים שאנשים מתגרשים על שטויות, אולי אם היה שומע איזה שיר זה לא היה קורה, אולי אם היה שומע 'נאך א בעיבי' היה שמח מזה, ולא היה צריך להתגרש מרוב דכאון ולחץ, אנחנו חייבים לעסוק בהפצה.

או לעסוק בהפצה או לשלם להפצה

אם אברך מרגיש שהוא לא יכול בעצמו ללכת הפצה, הוא חייב לשלם כסף לקרן הדפסה, אם אתה הולך עם שקית והולך להפיץ אני מפטר אותך מלשלם, אבל אם אתה לא מוכן ללכת הפצה, תלך לגבאי הקרן, ר' לייבי ותשלם לו את הדפסת הספר אשר הנחל, תשלם לו אלף USB של ניגונים, תן לו איזה משטח של נייר, פעם אחד הייתי צריך לאיזה ישועה בבית, התקשרתי למוהרא"ש, הוא אמר לי, יש עליך דינים גדולים, אתה חייב להוריד את זה, וזה היה שבוע לפני פורים, ומוהרא"ש אומר לי, תתקשר עכשיו לקרן הדפסה, ותדפיס חמש מאות ספרי 'גנזי המלך', כך תוריד את הדינים, אף פעם מוהרא"ש לא דיבר איתי שפה כזו של אדמורי"ם, הוא תמיד דיבר איתי בשפה פשוטה של בעלי בתים, מיד התקשרתי לקרן הדפסה ושילמתי חמש מאות ספרי גנזי המלך, כל אחד מאיתנו חייב עכשיו לקבל על עצמו לעסוק בהפצה, ואנחנו חייבים לחזק את כל מי שעוסק בהפצה, לתת מילה טובה לכל מי שעוסק בהפצה, ולעזור לו, לקחת אותו לאן שצריך ולתת לו סיוע בכל

נעמד אברך ועשה סיום הש"ס בפעם השלישית, בכל הסעודה דיברתי מזה בבית, כל כך התפעלתי מזה, מדובר באברך שעובד קשה למחייתו מבוקר עד לילה, והוא מזמן כבר היה יכול להיות מיואש מלימוד התורה, כל כך קשה היום לעבוד ולא עושים כסף, אבל דרך הלימוד של רבינו יכול לזכות את האנשים שהם הכי עסוקים, שאף הם יוכלו לסיים ש"ס כמה פעמים, והשאלה היא למה אנחנו יושנים, למה שלא נזכה את השכן ואת הבן דוד ואת החבר, ממי צריך להתבייש, כשהולכים לבית מדרש לשחרית, לוקחים כמה קונטרסים, כמה ספרים, וכמה גליונות, ממה יש לפחד, נותנים למישהו איזה גליון, אז הוא יגיד לך, אני לא צריך את כאלו דברים, לא צריך להיפגע מזה.

להציל את בתי ישראל מגירושין

כשגירשו את ר' נתן מברסלב, ולא היה יכול להגיע הביתה כמה שנים, אחרי שהמתנגדים הלשינו עליו שהוא מדפיס ספרים נגד הממשלה בלי אישור הצענזור, והם הכניסו אותו למאסר, ואחרי זה גירשו אותו מהעיר, אמר ר' נתן, זה בסדר גמור, איפה שאני אהיה אעשה חסידים לרבינו, אעשה את 'ברסלב' בכל מקום, גם אם גירשו אותי מברסלב, אם מישהו לא רוצה את הקונטרס, אז תלך הלאה, יש היום מגיפה נוראה בכלל ישראל, מגיפה נוראה אצלינו הקהילות החסידיות, יש גיטין בכל יום ויום, אולי לא רואים את זה, כי כולם הולכים עם שטריימל, כשיש בעיה של בחורים מבוגרים רואים את זה שיש הרבה כובעים בשבת, אבל גירושין לא רואים, אברך אומר אנחנו

מה שצריך.

יכול לספר לכם הרבה סיפורים על זה, אבל זה כבר מאוחר, תנסו את זה ותראו שאתם בעצמכם יכולים לספר סיפורים, תלכו בצד ותדברו עם ד', רבש"ע כאן בספר נמצא הצדיק שלי, כל אחד הולך לצדיק שלו להתייעץ איתו ולקבל ממנו ישועה, ולי יש את ליקוטי מוהר"ן ואת הספר אשר בנחל, ואני לא יודע מה לעשות במקרה הזה וזה, האם לעשות כך או כך, אתם תראו בעצמכם ישועות גדולות, ד' יעזור שנוכל לציית לרבינו לזכות לכל הדברים הטובים.

העצות בספר אשר בנחל

אני לא רוצה להאריך דרשות, כבר דיברו פה כל כך הרבה, ד' יעזור שזכותו של מוהרא"ש יגן על כולנו, ונזכה לראות ישועות גדולות, מוהרא"ש כותב למישהו: אם אתה צריך לדעת משהו, תשאל את השאלה, ותפתח את הספר 'אשר בנחל', ואני יענה לך שם תשובה מה לעשות, אברכים יכולים לספר על הדבר הזה המון סיפורים, אני בעצמי



דברים שנאמרו אחרי לימוד הדף גמרא

ברוך השם מיר האבן זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא

טימאו שם את האנשים, מה אפשר לעשות שם עם המכשפים שלא יזיקו, הם כותבים שהם רואים ממש כוחות הכישוף, חשבתי שמוהרא"ש יענה להם שהכל שטויות וחלמא טבא חזית, אבל מוהרא"ש עונה להם מה שרבינו אומר בספר המידות 'אין הכישוף מזיק אלא לבעלי גאווה', ולכן מי שמבטל עצמו להקב"ה אין לו מה לחשוש מכלום, כשמישהו מגיע אלי ואומר לי שהוא ראה מישהו שיש לו כוחות וכו' והוא יודע הכל, אני לא מתווכח איתו, אני עונה לו 'אני מאמין בהקב"ה', אני לא יתחיל להגיד שהכל שטויות, אלא 'אני מאמין בהקב"ה'.

• סיפר לי לאחרונה כאן בחור שהלך לאחד מהפקחים האלו... והאמת שזה פלא גדול בשבילי שתלמיד היכל הקודש שלמד כאן בישיבה ילך ויאמין בכל האנשים האלו, אבל הוא הלך לאחד במאנסי, וההוא בדק את ידיו ואת השם שלו והתחיל להגיד לו דברים, אבל מי ששתה את היין ההונגרי אי אפשר לרמות, ומיד קולטים את ההצגה שהוא עושה.

סנהדרין סה.

• למדנו על בחינת נביאות שכל אחד יכול לזכות לזה, וכתוב בתנא דבי אליהו שמי שלומד תורה להשי"ת יכול לזכות להיות נביא, מה אתם חושבים שנביאות זה מי שרואה ברוח הקודש מה שכל אחד אוכל לארוחת ערב? מה פתאום, נביאות ורוח הקודש זה רוח של קדושה, מרגישים את הקב"ה, כל אחד שמקורב לרבינו יש לו זמנים שהוא מרגיש שהוא בחינת נביא, הוא מרגיש את השכינה, מרגישים קרבת אלוקים, לכל אחד יש רגעים שהוא ממש מרגיש את הקב"ה לידו, מדבר אליו, ומרגיש שהקב"ה שומע בקולו, וכשמרגישים את זה לא צריכים כלום מעבר לזה.

• ש'כח אייבערשטער שאנחנו כה רחוקים מכל הכישוף, תמים תהיה עם ד' אלוקיך התהלך בתמימות, אנחנו הולכים אל הקב"ה ולא למכשפים, ומצפים לישועתו, ומבקשים רק ממנו, אל תקשיבו למה שאחרים אומרים.

• שואלים את מוהרא"ש במכתבים מארץ ישראל אחרי שהערב רב

שורף את המוח והמחשבה של האדם, ומי שנופל בניאוף מאבד את האמונה ואז מתחילים כל הבעיות הנפשיות.

• צריך הרבה לבקש מהקב"ה, שלא נשתמש בכל הכלים האלו, לא במחשב ולא בטלפון, אם בחזר לוקח כלי כזה לרבע שעה, הכל נשרף, המוח שלו והנשמה והחיים שלו נאבדים, וכמה הורים נותנים לילדים שלהם את הכלים האלו בידיים וחושבים שהילדים שלהם שמורים, והם גורמים להם את כל הצער והעגמת נפש כל השנים.

• זה נכון שמצד אחד הכלים האלו מביאים נוחות, אפשר להזמין דברים, אפשר בקלות לדעת מה יהיה מזג האויר בהמשך היום, ואפשר בקלות להגיע ממקום למקום, אבל החיים נהיים קשים יותר בבחינות אחרות, יכול להיות שליראי השם יהיה יותר קשה להשיג מונית, אבל יותר קל לו בבית עם אשתו ועם ילדיו.

• באמצע השיעור רציתי לדבר כמה דברים אבל אני משאיר את זה לאחרי השיעור, שיוכלו לכתוב את זה ב'אשית עצות בנפשי', אני לא יודע אם הוא מקשיב לכל השיעור, למדנו הרבה דברים יפים היום בדף, למדנו שמותר ללמוד כישוף כדי להבין ולהורות ולא כדי להשתמש בזה, ר' נתן מביא שרבינו הורה לאנשים ללמוד קבלה, ואחרי זה ראה רבינו שהאנשים האלו מתפללים לפי הכוונת האלו, ומתנהגים כך, אמר רבינו אני לא רוצה שילמדו את זה, ולומדים רק להבין ולהורות, אבל לא להשתמש

סנהדרין סו.

• סיימנו את הפרק, הדרך עלך ד' מיתות בית דין, ד' יעזור שכבר יסתיים פרק זה בעם ישראל, שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולות ישראל.

• היה לנו דף כזה יפה, אפשר לחיות מזה על כל השנה, ר' חנינא אמר למכשף שרצה לקחת חול ולעשות עליו כישוף, אתה יכול לעשות כישוף עלי, אני לא מפחד, אין עוד מלבדו, מלא כל הארץ כבודו, וזה הלשון ברש"י: אם המקום חפץ בי, לא תוכל להרע, ואם תוכל, מאתו יצא, ואני מקבלם, עכ"ל, היום יש עולם חדש של כישוף, כל מיני אחיזת עיניים של אנרגיה, אין לנו עסק עם שום דבר כזה, ולא מפחדים משום דבר, רק מהקב"ה.

• למדנו היום שהמכשף נקרא בשם זה, כי הוא מכחיש את הפמליא של מעלה, וזה מעניין שבמדינת ישראל נתנו שם לכלי הזה 'מחשב' מוהרא"ש היה קורא לזה במכתביו בשם 'מכשף', כי זה גורם להכחיש את הפמליא של מעלה, זה מרחיק את האדם מהקב"ה, מי שלומד ומתפלל מתקרב אל ד', ומי שעסוק בלצפות ראיות אסורות מרחיק את עצמו בידיים.

• הסיבה שבעשרים - שלושים שנים האחרונות, יש כל כל הרבה בעיות נפשיות, וכל אחד צריך ללכת לטיפול, זה קורה מזה שמפקירים את העיניים, זה גורם לאדם חולשת הנפש, לפני זה לא היה כל כך אפשרות לראות ראיות אסורות, אבל בעשרים שנים האחרונות אפשר בקל לראות עבירות, וזה

בזה.

הלך איתו כל האור שהביא לעולם.

● אומרים שהרה"ק מסאטמאר אמר שנשארו שתי דברים מהבעל שם טוב, אמירת הודו בערב שבת, ואכילת פערפיל כליל שבת, הליכה למקווה לא קשורה לבעל שם טוב, יש גדולי עולם מליטא שהקפידו כל יום על מקווה.

● מאוד מפריע לי הדברים האלו, כי 'חסידות' זה דמיון אחד גדול, ואין כלום, זה לא נותן לך כלום, וכשאני אומר 'חסידות' הכוונה לאלו המוכרים רק גדלות וענייני קבלה, ולא על חסידים ואנשי מעשה, תדבר בזמן הזה מהקב"ה, אבל החסידות תיקח אותך מלעבור על הפרשה בכל שבוע, והיא תיקח אותך מהמשניות, והיא תיקח אותך מאשתך ומהילדים שלך, אני קיבלתי היום מכתב מאברך מארץ ישראל, הוא מתבייש להגיד שכבר זמן רב שהוא לא עובר על הפרשה וכבר שנה שלימה שהוא לא שומע את השיעורים וכו', והשבוע הוא היה עם אחד החתנים במקומות הקדושים, והוא ראה שהחתן מקשיב לשיעורים, והוא נזכר שיש שיעורים, והוא הקשיב איתו יחד ואז נזכר שיש הקב"ה בעולם.

● אותו דבר היה לי עם אברך בירושלים, ר' משה גראס סיפר לי שהאברך היה דבוק עם הקב"ה, היה לו סיפורי תפילה, ועזב את הכל והתחבר לחסידות, מה זה דביקות בד', האם לדבר מאריך אנפין וזעיר אנפין זה דביקות בד', אני לא רוצה לרמות אתכם ולכן אני לא מדבר מזה, דביקות זה תפילה, דביקות זה שיודעים

● צריך לדעת את מה שכותב הרה"ק הרבי אלימלך זי"ע, שרק אחרי שאדם לומד הרבה גמרא, עם הרבה ראשונים, והרבה טור בית יוסף, ואחרי זה יבכה הרבה להשי"ת על כל מה שפגם, ורק אחרי זה אפשר ללמוד קבלה בצנעא, ולא כמו שנהיה לאחרונה שאברכים מדברים בגלוי 'חסידות', כשרבינו שמע שני אברכים מדברים קבלה הוא אמר להם: תפסיקו לדבר ניבול פה, כשאתם רואים מודעה שכתוב שם שיהיה שיעור בחסידות, תציין לעצמך במוח שכתוב שם, הולך להיות שיעור לרמות אנשים.

● תקשיבו לי טוב, מה שאני מדבר, כי היה לי אברך בבני ברק ואברך בירושלים, שהם ממש חיו עם הקב"ה, דבוקים ממש להקב"ה, והשתגעו לגמרי עם חסידות וקבלה, והאמת היא שאין דבר כזה חסידות, רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע כותב ב'ויאל משה' [מאמר שלש שבועות סימן קפ"ה] בזה הלשון: דרך הבעל שם טוב הק' נשתכח לגמרי מהדור, וכל מי שרוצה ליטול את השם להנאתו ולטובתו, אומר זה דרך הבעל שם טוב כחפצו וכרצונו, וחסרי תבונה הם, עכ"ל. יש מקומות ששורפים את הספר ויאל משה בגלל שורה זו, באותו מקום ששורפים את ה'ויאל משה' הם גם שורפים את ליקוטי מוהר"ן, ולא מכניסים את זה לקריה שלהם, כי זה יכול לבטל שם את כל החסידות. מוהרא"ש היה אומר שרבינו כבר אמר את זה בזמנו, שאחרי פטירת הבעשטה"ק

● אנחנו נכנסים לחודש אדר, חודש השמחה, מה מביא שמחה, התורה הקדושה, פיקודי ד' ישרים משמחי לב, רק הגמרא והמשניות מביאים שמחה לאדם, אני מאוד שמח עכשיו כשלמדתי את הגמרא, זכינו ויצאנו עכשיו מימי השובבי"ם וקיבלנו את כל התיקונים, ולכן אנחנו נכנסים לימי שמחה, כי מוהרא"ש היה אומר, שרק מי שמתקן את פגמיו זוכה להיות בשמחה, ולכן אחרי ימי השובבי"ם כשכולם ביקשו מהקב"ה שרוצים לתקן את הנפש, וכל אחד עשה את מה שהוא יכול לעשות, מגיע הזמן של חודש אדר, חודש השמחה.

סנהדרין סט.

● למדנו היום שבימי חז"ל התחתנו בצעירותם, אספר לכם את הסיפור של 'מגילת סתרים', פעם אחת נסע רבינו עם עגלה, וישבו שם רבינו עם ר' נתן ור' נפתלי, וחתנו של רבינו ר' יוסקה ועוד אנשי שלומינו, ועברו שם חיילי קאזאק של רוסיה, והתחיל רבינו לדבר אודות רוסיה, וגילה את כל מה שיהיה עד ביאת המשיח, וגם גילה את כל המלחמה שיש עכשיו בין רוסיה לאוקראינה, ואחרי זה רבינו גילה את כל מה שיהיה אחרי שמשיח יבוא, כשר' נתן רצה לחזור עם חתנו של רבינו את מה שרבינו אמר, הוא ראה שחתנו של רבינו לא שמע כלום, הוא אומר שרבינו בכלל לא דיבר מזה, גם כל האחרים שישבו שם אמרו שלא שמעו בכלל שרבינו דיבר משהו, ואז הבין ר' נתן שרבינו דיבר רק אליו ואל ר' נפתלי, כמו שהיה עם משה רבינו, שרק הוא

שהקב"ה עושה הכל, לדבר ממילים מופשטות שאני ואתה לא מבינים זה לא דביקות, דביקות זה לבקש שוב ושוב מהקב"ה, ולהגיד ש'כח אייבערשטער, ודביקות זה לחזור שוב אל ד' ולהגיד לו שמעכשיו אתנהג יותר טוב.

● דביקות זה ללמוד תורה כי הקב"ה אמר ללמוד, ואף אם לא מבינים גורסים את הגמרא, כי הקב"ה אמר, וזה תורה לשמה, אנשים אומרים שהיום בזמן הזה אין תורה לשמה, זה ממש לא נכון, אברך הולך ומוציא גמרא ולומד רק כי הקב"ה אמר ללמוד, זה תורה לשמה, אברך מתחיל ללמוד בדרך הלימוד אף אם לא מבינים כלום, זה תורה לשמה, כי הוא לומד רק כי הקב"ה אמר ללמוד והוא בין כה לא מבין כלום.

● בחור אחד התחיל לדבר איתי על זה שהשנה יוצא פורים שבת, אמרתי לו, שהשנה אין כלום כאן בפורים, אני לא יושב עם אף אחד, במוצאי שבת בעז"ה נשב יחד, והוא אומר לי שאפשר לעשות 'פורס מפה ומקדש', אמרתי לו אולי ראית את זה בכתות אחרות בברסלב שעושים כך, משאירים את כל הבית ואת האשה באיזה פינה, מתחילים לשנות וממשיכים ככה בליל שבת, פורס מפה ומקדש, אני לא קיבלתי כך מוהרא"ש, כל אחד יעשה סעודה לעצמו וישתה קצת, ולפני זמן הדלקת הנרות הולכים למקווה ומארגנים את הבית רגיל, ומגיעים לבית מדרש ומתפללים בשמחה יתירה.

אנשים אוכלים את זה ומתביישים להגיד שאין לזה טעם, והולכים לפינה ומקיאים את הכל, תבואו אלי הביתה אביא לכם בשר כמו שהיהודים מבשלים, מבשלים שבע שעות בקר, למה אתם אוכלים חתיכת עצם ובשר לא מבושל במאה שישים דולר, כל אחד אומר לשני כמה שזה טעים, ומחפשים איזה טישו ומוציאים את זה מהפה בשקט...

למדנו היום שבת שבע אמרה מוסר לבנה שלמה המלך, והוא הודה לה על כך, ולומדים מזה שמותר לאמא להעיר לבן והיא צריכה להעיר, מותר לאבא שלך להגיד לך לקום לזמן קריאת שמע, מותר לו להגיד לך שתקרא קר"ש, היום נהיה דור כזה שבחור אומר, אני לא דורך אצל סבתא שלי, כי היא תמיד מעירה לי, תודה להקב"ה שיש לך סבתא שמעירה לך, למה זה טראומה, תן לה נשיקה ביד ותבקש שהיא תעיר לך שוב ושוב.

כשסבתא שלי נפטרה, היינו כל כך לחוצים, מי תעיר לנו, היא תמיד העירה על כל דבר של צניעות, אני עליתי עם התינוקת שלי בת חצי שנה, והיה לה תלוי איזה חוט, אני בטוח שלא היה בזה ממש שאלה רצינית של צניעות, כי ברוך השם אצלי בבית מאוד מקפידים על צניעות, ההורים שלי גרו תמיד קומה מעל לסבתא שלי, היא היתה גרה מעל בית הכנסת קארלסבורג, וההורים שלי גרו קומה מעל, ותמיד כשהלכתי לבקר את הורי, נכנסתי גם אליה לבקר אותה, ועמדתי בדלת ושאלתי, סבתא מה

שמע את קול הנבואה שיצא מאוהל מועד.

רבינו ביקש מהם לא לפרסם את מה שאמר, והם כתבו את זה בראשי תיבות, וזה ה'מגילת סתרים', המגילה וביאורה הגיעה אחרי זה לידי ר' אברהם ב"ר נחמן, והוא ביאר את זה הלאה וכו', אחד הדברים ששמע שם במגילה, שכשמשיח יגיע יהיו החתנים בני שלש עשרה והכלות בנות שתיים עשרה, זה הגאולה, שיהיו טהורים, נגאלים מהיצר הרע, לא יהיו עבירות, ישחטו את היצר הרע, כעת אנחנו בגלות וצריך לבקש מהקב"ה שאנחנו לא נעכב את השידוכים.

שמעתי שאחד מגדולי האדמורי"ם התחיל לבקש מאנשיו שיתחילו לשמוע שידוכים בגיל שבע עשרה, מוהרא"ש היה אומר שזו העצה היחידה להציל את הנוער, אפשר לעשות המון אסיפות על טכנולוגיה, העצה היחידה זה להתחתן בצעירות, ואנחנו צריכים לבקש על כך שלא נעכב את זה, ומה עושים עד השידוך, עד השידוך לומדים הרבה דפי גמרא והרבה פרקים משניות.

סנהדרין דף ע.

למדנו היום חשיבות סעודת מצוה, חשיבות סעודת שבת וסעודת ברית, שאף שאוכלים תרטימר בשר ולוג יין, אי אפשר להינזק מזה, אי אפשר להיות מזה בן סורר ומורה.

למדנו שהבן סורר ומורה אוכל בשר חי קצת מבושל, זה כמו שעושים היום במסעדות באמריקה, אני לא יודע למה הם מבשלים ככה,

- אנחנו רואים היום בגמרא את הנזק הנורא שיש ביין, הבן סורר ומורה מתקלקל מיין, אנחנו למדנו את דף ע' וכך תזכרו את הסוגיא של הנזקים של היין, כי יין בגימטריא שבעים, נכנס יין יצא סוד.
- רבינו היה מאוד נגד שכרות ושתיית יין ויין שרף ובירה, יש בחורים שרוצים להיות חברמנים, אם הם רוצים הם יכולים ללכת עם הכיפה קצת עקום, וזה לא נורא, כי בכל רגע אפשר להחזיר את זה, אבל אם ח"ו יתחילו לשתות יין או בירה, כרגע הם נגעלים מזה ומקיאים והם שמורים, אבל עוד מעט יתרגלו לגועל הזה, ויתחילו לגנוב ח"ו, בחור מתחיל לעשן, זה הרי חונק אותו, ולמה הוא מעשן, כי הוא חברמן, וההורים שלו מיושנים, מי הם שיגידו לו מה לעשות, הרי יש לו חברים בפנינת הרחוב, אבל תהיה חכם, כי אחרי שתתרגל לסיגריות יהיה לך מאוד קשה להיגמל, אם אתה רוצה להיות בחור חברמן, תניח את הכובע עקום, ומתי שתרצה תוכל ליישר בחזרה, או שתלבש מכנס צר, הרי יום אחד תקבל דעת ותגיד לעצמך, למה אני כל יום חצי שעה עסוק בללבוש את המכנסיים... ואז תלבש מכנסיים רגילים.
- אין לכם מושג כמה בתים מתפרקים בגלל היינות והשכרות, אנשים יושבים בלילה ושותים בקבוקים שלמים של בירה עם ויסקי ירחם השם, פעם הגיעו אלי מארגון 'השומרים' על אברך אחד שהולך לכל השמחות ומכניס לכיס בקבוק אחרי בקבוק, הוא התרגל נשמע, היא מיד אומרת לי, תבוא מיד אלי, ולקחה מספרים וחתכה את זה, ואומרת לי, שבת ישראל לא הולכת ככה, אני אמרתי לה תודה, תודה סבתא שאת מגלה לי איך הלכו היהודים הכשרים בדור הקודם, היום רק יודעים מה ילכו בפרזי בעוד כמה שנים, ולא יודעים מה היה פעם, תגידו תודה להורים שמעירים לכם.
- לפי החשבון בגמרא אתמול, בת שבע היתה סך הכל כמה שנים יותר מבוגרת משלמה המלך, חשבתי שלכן היא נקראת בת שבע, כי היא היתה בת שבע שנים, שש ומשהו שנים היא היתה לפי החשבון כשדוד התחתן איתה, ואף שהיא היתה רק כמה שנים יותר מבוגרת משלמה המלך, הוא קיבל את ההערות שלה, ועשה לה את כל השיר 'אשת חיל', והוא לא אמר שהוא בטראומה ממנה והוא צריך ללכת לטיפול.
- אנחנו גם צריכים לקבל את זה, שיותר להורים להעיר לנו, אנחנו לא אמריקאים רקובים ברוך השם, אני לא אמריקאי, אני יהודי, אני גם לא הונגרי, אף שסבתא שלי קיבלה מאה אחוז באזרחות כשלמדה בתור ילדה בהונגריה, וכי בגלל זה אני אזרח הונגרי, אני יהודי, יהודים גרו אלף שנים בהונגריה, יש כזה ספר בשם הזה, ואעפ"כ אנחנו לא נחשבים להונגרים, אולי יש לנו קצת מאכלים הונגרים, ולמה כאן כשהיהודים באמריקה סך הכל שמונים שנה אתם כבר חושבים שאתם אמריקאים, אנחנו לא אמריקאים אנחנו יהודים.

של בירה זה של מי רגלים, אני לא הייתי אומר את זה, אבל מוהרא"ש אמר ככה, כדי לדעת שהדברים האלו הם זבל, זה נכון שמוהרא"ש שתה טיפה בשלום זכר ונתן לחיים אבל הוא שאל איך לא מתביישים להביא לבית מדרש של רבינו בקבוקים כאלו ולחלק ולשתות שתיה מרובה. תיזהרו לא להתחיל בשתיית הדברים האלו.

לזה והגיע לידי גניבה, הוא הולך לאולמות בליל שבת ולוקח את מה שהכינו לשבת בבוקר, והם ראו את זה במצלמות, מה אני יעשה שהאברך הזה השתכר במקום אחר, ובסוף הגיע לכאן לקבל חיזוק, מה אני יכול לעשות איתו, אמרתי לו שרואים את הכל ושיזהר מהיום והלאה, מסכן, הוא כבר מכור לזה, מוהרא"ש היה אומר שצבע



שבת קודש פרשת משפטים בצל ראש הישיבה שלימ"א

בווידיאו מסביר

⚠ מדור זה נכתב מפי השומעים ויתב שהדברים לא מדויקים או לא הובנו כראוי

- חצי שעה לפני הדלקת הנרות שמע ראש הישיבה שלבנו הרב שמעון נולד בן, לכן אחרי קבלת שבת שרו 'סימן טוב ומזל טוב', ראש הישיבה דיבר על השמחה הגדולה שיש לו מזה, ואמר שאנשים משערים את עושרו, שיש לו כבר 12 מיליארד ועוד 7 טריליון [12 ילדים 71 נכדים].
- אחרי התפילה התחיל ראש הישיבה לשוחח עם האברכים בענייני העולם כתוצאה מהשמחה, על טראמפ ועל אילון מאסק ועל הבן שלו שמסתובב בבית הלבן אחרי עשרות שנים לא דרך שם ילד, ואחד שאל את ראש הישיבה מה הדברים האלו נוגעים לנו, אמר לו ראש הישיבה, אנחנו עכשיו כמו במגילת אסתר, בהתחלה לא הבינו בכלל מה זה נוגע אלינו, מה קשור אלינו זה שהמלך אחשורוש הרג את אשתו ולקח את אסתר, ואת כל הגדולה של המן והגזירות, אבל בסוף יצאה מזה מגילה שלימה.
- ראש הישיבה הסביר שטראמפ הוא כמו אחשורוש, ומינה את אילון מאסק שהוא כמו המן, עשיר גדול שנותן לו עשרת אלפים ככר כסף, ועכשיו המלך צריך לעשות את כל מה שהיועץ הגביר אומר לו, ואמר שאילון מאסק מנסה להסביר לתקשורת שאפשר לגדל ילדים באמריקה, ויש לו 14 ילדים והוא מסתדר וכו', ואמר ראש הישיבה זה נכון שהוא גוי והוא לא נשוי, אבל יש דברים שאפשר ללמוד ממנו, כאן יש אברכים שלחוצים מכמה ילדים...
- ואמר שאפשר גם ללמוד מטראמפ לא להתפעל מהעולם, כל העולם תומך בנשיא אוקראינה, והנשיא טראמפ הולך נגד כל העולם, ואמר ראש הישיבה שטראמפ עושה את כל הדברים האלו רק שאוקראינה תבוא למשא ומתן להסכם שלום ולכן הוא עושה את הכל, ומזה יש ללמוד שאם יש לך דבר שהוא חשוב לך, אל תסתכל מה אנשים יגידו עליך, וגם אם אתה נגד כל

• דיברו על זה שכתוב שם, שיש חילוק אחד בין 'בעל תשובה' ל'בעל עבירה', בעל תשובה רוצה להיות טוב, והוא כל הזמן אומר להקב"ה כמה הוא רוצה להיות טוב, ומבקש שהקב"ה יעזור לו, ואילו ה'בעל עבירה' מיואש והוא לא מבקש ולא רוצה, זה כל ההבדל ביניהם, ראש הישיבה הדגיש את הדבר הזה, והביא לכך ראיות מחז"ל, ואמר שכל עבודת ה' היא להראות לבן אדם שהוא כבר אבוד, שיאבד תקוה, וכל עבודת הצדיקים היא להראות לבן אדם שהוא לא אבוד, ושיחזור להקב"ה ושיוציא עוד דיבור אל ד'.

• וסיפר ראש הישיבה, שאחד הבחורים שלומד בישיבה אמר לו, שאחיו שלומד בישיבה אחרת מאוד רוצה לשאול איזה שאלה דחופה, ואמר שהוא חייב לדבר ישירות בטלפון, ולא יכול להסתדר עם מכתב, ושאל ראש הישיבה את אחיו מה כל כך בוער, ואמר שהוא שמע איזה שיעור מראש הישיבה מלפני יומיים והוא מאוד מבולבב והוא חייב לדבר עם ראש הישיבה, וסיפר ראש הישיבה שיומיים לפני זה הוא דיבר בשיעורו הרבה בענין קדושת הברית, ואמר ראש הישיבה: בהתחלה חשבתי שכנראה הוא לומד ב'דרך הלימוד' ואולי מצא איזה מגן אברהם שזה לא נחשב ללימוד וכדומה, אבל ברגע ששמעתי שהוא מדבר מהשיעור לפני יומיים, הבנתי שהוא מדבר מקדושת הברית, כי ירחם השם מה שקורה בישיבה פלונית שהוא לומד, ואף אחד שם לא מדבר מזה, ואמר ראש הישיבה

העולם.

• ודיבר על החדשות שהיו בארץ ישראל בליל שישי, שמצאו פצצות באוטובוסים, ואמר ששוב ראו כמה הצבא והשב"כ לא יכולים לשמור כלום, איך יכול ראש ממשלת ישראל להסתובב בתקשורת ולספר על הצבא החזק שלו, בשעה שהערבים מסתובבים תחת לאף שלו ומכניסים פצצות באוטובוסים במרכז הארץ.

• ראש הישיבה סיפר על אחד המפיצים בבני ברק שביום חמישי הוא הפיץ קונטרסים באיזור של האוטובוס שהתפוצץ, והוא הגיע לתת קונטרס לאחד האנשים שם, והוא לא ידע שהוא ערבי, והערבי צעק עליו 'אללה אכבר', והאברך ברח כל עוד נשמתו בו, והאברך כתב שאחרי זה הוא התחיל לחשוב שיכול להיות שזה היה המחבל שהניח את המטען, וכתב לו ראש הישיבה מכתב חזוק, שר' נתן עשה הפצה עד כדי מסירות נפש ממש.

• בשבת בבוקר הגיע ראש הישיבה ללמוד לפני התפילה, ומלא ילדים ישבו סביבו עם ספרים נכי כמה ילדים שהוריהם עשו שמחה או שנסעו, התאכסנו אצל הראש ישיבה], וראש הישיבה למד עם כל ילד את הלימודים שלו.

• ראש הישיבה לימד בסידור עת רצון, ואח"כ שאל את כל אחד מהוא חידש השבוע, וכמה אברכים דיברו אודות 'שפתי תפתח', שיצא לאור סימן ו', וראש הישיבה אמר להם, זה לא שלי, זה הכל דיבורי רבינו, אני רק מוריד את זה לאנשים, שאפילו נשים וילדים ויכלו להבין.

ישועה כמו שהיה אצל הצדיקים בדורות הקודמים, ואחד הבחורים המבוגרים שמסתובב כאן בישיבה נסע אליו לבקש על זיווג הגון, והמקובל סגר את עיניו לכמה דקות, ואח"כ פתח ושאל את הבחור, האם זה נכון שאתה לא כל כך מסתדר עם אבא שלך, ואמר ראש הישיבה כמה חכם כבר צריך להיות שבחור מבוגר לא כ"כ מסתדר עם אביו, וככה משגעים את הבחורים... והבחור ענה למקובל שהוא דווקא מאוד מכבד את אביו, והם מסתדרים יפה, המקובל שוב סגר את עיניו לכמה דקות, ואח"כ שאל, ואיך אתה מסתדר עם אמא שלך, וענה הבחור, שהוא מסתדר איתה מאוד יפה, והוא מאוד מכבד אותה ועושה לה כל מה שהיא צריכה, והמקובל שוב סוגר את העיניים לכמה דקות, ושואל את הבחור, מה עם ענייני קדושה, ענה לו הבחור, הקב"ה יכול להעיד עלי שאני מאוד שמור בקדושה, ושאל המקובל איפה אתה מסתובב, ענה הבחור שמסתובב בברסלב בהיכל הקודש, ענה לו המקובל, זה הפגם שלך, לכן יש לך דינים, אמר לו הבחור, איך זה יכול להיות, הרי כל הבחורים שלומדים בהיכל הקודש מתארסים, ורק אני לא, מה זה קשור לישיבה, אבל המקובל התעקש שכל הבעיה זה הישיבה...

• ואמר ראש הישיבה על אחד האדמו"רים שמתנגד לברסלב שהוא יותר חכם מהמקובל הזה, כי אחד האברכים נכנס לאדמו"ר ואמר לו, שהבת שלו שומעת את השיעורים, והיא רוצה להיכנס לבית ספר של היכל הקודש, ולא יודעים

שהוא קיבל כמה וכמה מכתבים מבחורים שלומדים באותה ישיבה, ואחד הבחורים הצעירים כתב לו, שבחור אחד מטריד אותו כל יום לעבירה, והוא הלך למנהל שלו להתלונן, אמר לו המנהל, כנראה שיש לך איזה בעיה...

• ראש הישיבה דיבר בדמעות על מה שקורה עם הבחורים בישיבות, נופלים בעבירות ואף אחד לא מדבר מזה, וסיפר על בחור אחד שלמד בישיבה מסויימת, ומיד כשנכנס לישיבה הגיע מישוה ואמר לו שהוא רוצה לעשות איתו עבירה, למחרת הגיע עוד מישוה ואמר לו כנ"ל, הבחור מיד ארז חפציו והגיע להיכנס ללמוד אצלינו בישיבה, מהמקומות היחידים שמדברים מזה בגלוי, ודיבר ראש הישיבה על המשגיחים שעוד מעיזים להגיד שאסור לקרוא עצתו אמונה, ובשעה שבחורים חוטאים, המשגיחים עסוקים לדבר איתם על האיסור החמור שאסור להניח ג'ל על הפאות, ראש הישיבה דיבר את הדיבורים בכאב רב, ובתבערת אש צעק על זה שהבחורים נופלים כל כך ואיך מי ששם על לב.

• ואמר שהרה"ק מבעלזא זי"ע אמר שכל מי שעבר את השואה, היו לו שני מלאכים שליוו אותו כל התקופה, ואמר ראש הישיבה שבדור זה צריך כל בחור בישיבה שני מלאכים שישמרו עליו שאף אחד לא יפגע בו, ושלא יפול לעבר התהום.

• וסיפר ראש הישיבה שסיפרו לו על איזה מקובל גדול במאנסי, שנכנסים אצלו ויוצאים מיד עם

לדבר יפה בבית גם אם צועקים עליך, ואמר שאם האשה מתנגדת לברסלב, והיא אומרת אל תדבר כאן בבית מרסלב, צריך מאוד להיזהר לא לפגוע בה, אבל כן לדבר על זה לאט לאט ועם הרבה כבוד, ואמר שיש אברכים שהאשה אמרה להם לפני עשרים שנה 'אל תדבר מברסלב' ומאז הם לא דיברו, ולא מבינים למה היא עדיין מתנגדת לברסלב, אם היא מבקשת לא לדבר, לא מדברים כעת, ואחרי זה מדברים שוב, מישהו שאל את הראש ישיבה מתי זה 'אחרי זה', ואמר לו ראש הישיבה, שאפשר באותו יום...

- בסעודה שלישית לימד בספר 'חיי מוהר"ן' אודות מידת השמחה שכל הצלחת האדם תלויה בשמחה, וכעת אחרי שובבי"ם שזכינו לכל התיקונים אפשר להיות בשמחה, ואמר שמוהרא"ש אמר שלכן חודש אדר מיד אחרי שובבי"ם, כי זוכים לשמחה רק כשנשמרים בקדושה, אחרי זה שרו שושנת יעקב, קודם ברכת המזון כשכיבד את האחד האברכים לזמן על הכוס, הכריז ראש הישיבה 'הרב'... מכובד בברכת המזון, ואמר ראש הישיבה אני צריך להשתדך כאן עם האנשים, אני לא יכול להשתדך עם אנשים פשוטים, אז אני כבר מוסיף את התואר 'הרב', כשרקדו אחרי מעריב הוסיפו ניגונים של פורים.

מה לעשות, ענה לו האדמו"ר שלו, אין לנו עסק בתיקוני נשמות, כל אחד מוצא מקומו במקום אחר, הרי הנוער נושר כמו זכוכים הנופלים, ואם היא מצאה מקום שהיא מקבלת חיזוק אל תיקח אותה משם, ואמר ראש הישיבה שהוא לא מביין איך אנשים מנהיגי עדה ששומעים את כל הצרות של בני הנועורים, שהם עוצרים בחורים מלקבל חיזוק ולקבל כלים להתמודד עם הנסיונות.

- ראש הישיבה לא התפלל לפני העמוד, וקרא בתורה, ואחרי התפילה לימד בסיפורי מעשיות, במעשה של הבערגיר והעני, שבסוף העני נהפך להיות הקיסר שכח מי עשה לו את כל הטובות, ואמר ראש הישיבה שהרבה אנשים מתקרבים לרבינו, ורבינו מתקן אותם, ומתקן את נפשם והם נהיים אנשים בריאים וטובים, ואחרי זה שוכחים ממה שהצדיק עשה להם, וסיפר מעשה נורא שהיה אצל מוהרא"ש, שיהודי אחד שהיה במצב כלכלי קשה, ומוהרא"ש הדריך אותו וגידל אותו ולימד אותו איך לעשות עסקים, ונהיה גביר גדול, ואחרי זה מוהרא"ש מצא אותו באיזה שמחה, והגביר לא ניגש ולא אמר שלום, ולמוהרא"ש זה מאוד כאב, ראש הישיבה הרבה לדבר ממידת הכרת הטוב.
- בתוך הדברים דיבר על החשיבות של שלום בית, וכמה שחייבים