

שיעורי חינוך

מראש הישיבה שליט"א

עצות פרקטיות והדרכה להורים, מלמדים, מחנכים ומחנכות

פרשת צו - פרה
שנת תשפ"ד



גליון
נ"ב

שיעורי חינוך

יום חמישי פרשת מקץ נר ד' דחנכה שנת ה'תשפ"ג



סוד ההצלחה!

צדיקים; מרבנו, מהבעל שם טוב הקדוש, מהצדיק הקדוש הרבי ר' אלימלך, מהצדיק הקדוש הרבי ר' זושא, בחנכה אפשר לספר את הספור הידוע מהיהודי שהצדיק הקדוש הרש"ב מליובאוויטש זכותו יגן עלינו אמר לו שיקח לדרך מנוחה, ושודדים תפסו אותו ועל ידי המנוחה הוא נצל. היום יש כל כך הרבה ספרים של ספורים, מכרחים לספר לילדים ספורי צדיקים.

רבנו אמר: הלב שלי התחיל לבער על ידי שבילדותי שמעתי ספור מסבי הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו, אתם שומעים מה קורה כאן?! רבנו שמע כשהיה ילד ספור מהבעל שם טוב והלב שלו התלהב לעבד את השם יתברך!

הם ינהלו את המוסדות בעוד עשר שנים

כל הילדים הקשים האלו שאי אפשר לעשות אתם כלום, אל תריב אתם, כי הם עומדים לנהל את המוסדות בעוד עשר שנים! יש לי אברך שהוא היום המנהל הגשמי במוסד, וכשהוא היה בתלמוד תורה אף אחד לא הסתפל עליו, זרקו אותו כמו כדור; אני זוכר שהוא כל כך רצה לבוא ללמד בכיתה שלי, שמתי

פתחנו את המוסדות למטרה אחת: להחדיר ולהשריש בילדים 'אמונה', ש'יש בורא לעולם' ו'שהקדוש ברוך הוא יעזר לה'.

ספורי צדיקים חוזרים בילדים

אני מבקש מכל המלמדים והמורות; חייבים לספר לילדים 'ספורי צדיקים'.

אתמול הייתי בכיתה ה', דברתי אל הילדים, בתוך השיחה הגענו לנושא של היהדות ברוסיה, וילדים הצביעו ואמרו שהם יודעים ספורים על היהדות ברוסיה שהם שמעו ממלמד לפני שנתים, וילד אחד התחיל לספר ספורים של מסירות נפש מהרבי מריבניץ זכותו יגן עלינו, התמוגגתי מנחת כשראיתי איך הספורים חדרו חזק בילדים, שהם יכולים אחרי שנתים לקום ולספר את הספורים לפני כל הכיתה כזקנים ורגילים.

כשאותו מלמד ספר את הספורים הוא מן הסתם חשב שאף אחד לא מקשיב לו, והוא אפלו לא זוכר בכלל שהוא ספר את הספורים האלו, אבל פה אנו רואים שספורי צדיקים חוזרים בילדים.

כל המלמדים והמורות חייבים להכין לעצמם ספורי צדיקים, מכרחים לספר ספורי

בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֲנוּ מְמַשִּׁיכִים עִם הַשְּׁעוֹר שְׂמֹסֵר רֹאשׁ הַיְשִׁיבָה שְׁלִיט"א לְמַחְנָכִים בְּיוֹם ה' פְּרֻשֶׁת מִקֵּץ נֵר ד' דְּחֻנְכָּה בְּקֵרִית בְּרֶסֶלַב - לִיבְעֵרְטִי יַע"א

לא זורקים ילד!

אין כזה דבר ש"הילד הזה לא מענין בכלום", צריכים לבקש מהשם יתברך שימצאו דרך איך לגרם שהילד יתפלל.

אגלה לכם סוד, בתור ילד ובחור גם אני לא הייתי מענין בכלום, ישבתי בפתח כמו כל הילדים הבריאים, כל הזמן הסתכלתי על השעון מתי כבר מגיעה שעת ארוחת הצהרים ואוכל לברוך מכאן. היו לנו תכניות שלמות לאן אנו הולכים כל יום אחרי הלמוד; היינו חבורה של ילדים שהיינו מתאספים כל יום אחרי הלמודים במרתף, קנינו מסור חשמלי וחתכנו עצים, כדי להכין מהם גיטרות וכתרים, כשהמלמד שלי דבר מהגמרא ומהחומש לא הקשבתי, אז מה? צריכים להעריך אותי? ברוך השם היום אני לומד גמרא וחומש.

לא זורקים ילד, אני צריך למצא דרך איך לגרם שהילד פן ישתתף בלמוד.

על כל פנים, אני רוצה לחזור למה שהתחלנו בו את השעור;

סוד ההצלחה!

ואוהבים את הילדים, הם מרגישים שאלו הילדים שלי.

זה לא אומר שזה לא יהיה קשה, בודאי שקשה לקום בבקר, זה קשה לכל אחד, אפלו כשאוהבים עבודה היו רוצים עוד עשר דקות שנה... זה אומר שצריך 'לאהב את העבודה'.

אם אתה אוהב את העבודה שלך, אתה אוהב לבוא ללמוד עם הילדים אתה יכול להצליח. ולא רק ש'אתה יכול להצליח' - אלא הילדים ירצו לבוא לתלמוד תורה. הילד שלי בוכה כל בקר שהוא רוצה ללכת ללמוד בתלמוד תורה של הקריה; למה הוא כל כך רוצה את אותו מלמד? כי המלמד הזה אוהב את העבודה שלו, ואם המלמד אוהב לבוא לתלמוד תורה, גם הילדים רוצים לבוא לתלמוד תורה, אבל אם המלמד בא בכפייה, או מורה שבאה לבית החנוכה רק כי 'אני הרי חייבת עבודה, בקיץ אני כבר אמצא מה לעשות, אבל מה אעשה עם החרף הארוך? ובפרט כפון בקריה שאין מה לעשות, אז אקבל על עצמי עבודה בבית החנוכה... - אז את לא יכולה לעבד כפון, כי לא בשביל זה נותנים למורה את העבודה, היא לא תצליח!

סוד ההצלחה!

הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו אמר: אדם יכול להצליח ולהיות עשיר גדול אפלו מלמכר קסמי שנים; כפון בקריה אפשר למצא ביער עצים שנפלו, ואם אדם קח גרזן ויפורר עץ לחתיכות קטנות, ויעשה מהם קסמי שנים - אומר הבעל שם טוב - אם הוא אוהב את המקצוע, הוא מרגיש ש'הוא' יביא לעולם את קסמי השנים האורגנליים והבריאים, כי האחרים הם לא בריאים לשמוש...

היא: "אי אפשר להציג את זה, את זה מרגישים עם עינים עצומות"; כל אחד שיעצם את העינים לדקה ויחשב 'אשתי מעריכה אותי?' ומיד יודעים את התשובה, פן, אשתי מעריכה אותי, אותו דבר אשה יכולה לעצם את העינים, אפלו שהיא לא באותו חדר שבעלה נמצא ולחשב 'האם בעלי מעריך אותי?' והיא תדע מיד שיפון, בעלי מעריך אותי, אני יודעת שהיא מסגל לאבד את עשתונותי, אני מכירה את החלשות שלו, אבל בכל זאת הוא אדם טוב, הוא מעריך אותי,

אותו דבר עם ילדים; ילדים מרגישים אם המלמד או המורה מעריכים אותי, זה לא עוזר לתת מחמאות מזיפות עם חינוך גדול אם בתוך הלב שונאים את הילד, זה לא שווה כלום, הילד מרגיש את זה.

לבקש מהשם יתברך

מהי העצה לאהב כל ילד? - לפני שבאים לתלמוד תורה ולבית החנוכה, תבקשו מהשם: "רבונו של עולם, שים חן על פני הילדים, שאני יאהב באמת כל ילד".

לפני שנכנסים לכיתה צריכים לבקש מהשם יתברך: "רבונו של עולם, שים על הפנים שלי חן, שהילדים יקבלו מה שאני אומר".

אצל בנות זה מאוד חשוב, כי אצל הבנות זה הולך שאם המורה היא לא כל כך חמודה, זה כבר לא מעניין... כבר לא מקשיבים למורה, ולכן צריכים לבקש מהשם יתברך: "רבונו של עולם, תן לי חן, כדי שהילדים יקבלו את הדבורים שלי".

למה הבן שלי רוצה לבוא לתלמוד תורה?

מלמד ומורה יכולים להצליח רק אם הם אוהבים את העבודה,

עליו עין כשהוא עוד היה בכיתה ה', תמיד הייתי נותן לו מלים טובות; כך הייתי נוהג תמיד, תמיד הייתי נותן מלים טובות לילדים שראיתי שנוחמים בהם.

למעשה, כשהוא היה צריך להפנס כבר ללמד אצלי בכיתה ט', זרקו אותי משם, והילד הזה התחיל לבכות יומם ולילה, כי הוא כבר צפה כל כך הרבה זמן שהוא הולך להגיע למלמד שאוהב אותו, ובדיוק לפני שהוא נכנס אלי זרקו אותי, אז הוא נכנס ללמד אצלי בשיבה. עכשו תראו, היום הוא מנהל מוסד, הוא עוזר למוסד, הוא בונה יהדות.

אם יש לך בכיתה ילד קשה, שכשהוא לא בא לכיתה הכל מצין... דע לך שמנו אותך למלמד רק בשביל הילד הזה! תחדיר בו את הקדוש ברוך הוא, תחדיר בו מדות טובות.

אנו עומדים עכשו בימים הקדושים של חנכה, שבו היונים רצו 'לעקר' יהדות. אז עלינו 'לבנות' יהדות, לבנות אמונה, להחדיר בילדים אמונה.

חייבים לאהב את הילדים

יש דבר שאני אומר בכל שיעור ואני הולך לחזר על זה עוד פעם, כי זה יסוד מאוד חשוב.

אפשר להיות מלמד ומורה רק אם אוהבים את התלמידים והתלמידות, אם לא אוהבים תלמיד או תלמידה - חבל על זמנכם, הילד לא יצליח כל השנה, הוא לא יוכל להתקדם.

ילד מרגיש אם המלמד מעריך אותו, אם המלמד אוהב אותו.

השבוע יהיה בקונטרס 'עצתו אמונה' מכתב עם שאלה של אשה: "איה אוכל לגרם שבעלי ידע שאני מעריכה אותו?" התשובה



סוד ההצלחה!

ולכן זהו הדבר הראשון; מלמד או מורה צריכים לאהב את העבודה, וצריכים לאהב את הילדים.

המשד בעזרת השם בשבוע הבא

שמושך אותך" והם כבר חושבים שזה רוח הקדש, שאני רואה שזה מושך אותו אז זה משרש נשמתו... זו פשוט עצה מהבעל שם טוב הקדוש, אם אתה אוהב את העבודה שלך, אתה הולך להצליח בזה.

- הוא יהפך מזה למלינר גדול, "כי הוא אוהב את העבודה שלו", אבל אם לא אוהבים את העבודה, אפשר לעבד עם זה ולהשאר עני. הרבה פעמים שואלים אותי אברכים: "במה לעבד, לקחת את העבודה הזו או את העבודה האחרת?" ואני עונה תמיד: "מה



מכתבים בעניי חינוך

מאת ראש הישיבה שליט"א

מה עושים עם דמי חנכה ופורים של הילדים?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

לילדי יש כסף שהם קבלו מהסבים והסבתות, דמי חנכה ודמי פורים, בן העשר חוסר את הכסף בן השמונה משחק עם זה, פורט את זה כל כמה ימים לכסף קטן ואחר כך שוב לכסף גדול, ובן החמש רק רוצה לקנות דברים ולבזבז את זה על שטויות.

השאלה שלי היא מה נכון לעשות, להשאיר את זה אצלם, לקחת את זה, או לשמר על זה בשבילם לשנים הבאות?

כבר נסיתי לקחת את זה מהן ולרשם כמה יש להם אצלי, אבל בכל כמה ימים הם מבקשים את זה בחזרה, או שהם רוצים לקנות עם זה משהו.

אמרתי לילדים שאני הולך לשאל את ראש הישיבה שליט"א, ומה שהוא יענה - כך נעשה.

יישר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום ב' פרישת ויקרא, כ"ז אדר, שנת ה'תשפ"ג

לכבוד ... נרו יאיר

קבלתי את מכתבך.

זה בעצמו שאמרתי להם שאתה הולך לשאל וכך נעשה - זה חנוכה

להשגיח על הילדים בעין פקוחה כל הזמן. ואני לא יכול בנתיים לעין בספר? יישר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום ב' פרישת מטות מסעי, כ"א תמוז, שנת ה'תשפ"ג

לכבוד ... נרו יאיר

קבלתי את מכתבך.

דע לך, מלמד זו עבודה חשובה מאוד, עבודה קדושה מאוד, אין דבר גדול יותר מלמד תורה עם תינוקות של בית רבן.

הרמב"ם פוסק (פרק ב' מהלכות תלמוד תורה, הלכה ב): "ואין מבטלין התינוקות, ואפלו לבנין בית המקדש", מענין שהרמב"ם חוזר על הלכה זו עוד פעם (פרק א' מהלכות בית הבחירה, הלכה יב): "ואין מבטלין תינוקות של בית רבן לבנין", מובא מצדיקים שאילו שני דברים נפרדים, הרמב"ם מלמד אותנו שתי הלכות, אחת שהילדים צריכים ללמד תורה בכל יום ואסור לבטל אותם לשום דבר, זו הלכה בהלכות תלמוד תורה, שנית איך בונים את בית המקדש? על ידי למוד תורה עם תינוקות של בית רבן, זאת הלכה בהלכות בית הבחירה.

אני מלמד ורציתי לשאל האם מתר לי לעבר על הפרשה בכתה בזמן שהילדים מתפללים, או שעלי

חזק מאד לילדים; זה מהדברים הכי חשובים שהורים צריכים ללמד ולהראות לילדים - שיהודי שואל את השאלות שלו; הולכים למורה הוראה, לרב, שואלים. כך הם יעשו, כשהם יתבגרו - הם יחפשו לעצמם רב, מורה הוראה, יהודי פשוט - שידיך אותם.

תשמור בצד את דמי החנכה ודמי הפורים שלהם - עד שהם יתבגרו, אז תתן להם את זה. לא טוב שיהיה לילדים כסף והם יבזבזו את זה על שטויות.

יעזר השם יתברך שפבר נזכה ל (פסחים טז): "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים"; וגם (מילה ז, טו): "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", אמן.

...

(עצתו אמונה יום טוב פסח תשפ"ג)



האם מתר לי לעבר על הפרשה בכתה בזמן שהילדים מתפללים?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

אני מלמד ורציתי לשאל האם מתר לי לעבר על הפרשה בכתה בזמן שהילדים מתפללים, או שעלי



בפתח והילדים מתפללים או חוזרים על הלמודים שלהם - מתר למלמד ללמד או להתבודד. השם יעזור שתצליח בכל העניינים.

...

(עצתו אמונה פרשת דברים תשפ"ג)



האם מתר ללמד ילדים להחזיר מכות?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

יישר כוח על כל החזוק וההדרכות, במיוחד לגבי חנוך הילדים, בתור אמא לילדי היקרים זה מאד עוזר לי, ולאט לאט אני קולטת עוד ועוד איך צריכים לדבר ולהתנהג עם ילדים.

שמעתי ששור ראש הישיבה ספר על ילד מלא שאמר למוה"ר א"ש שילדים פוגעים בו, ומוה"ר א"ש אמר לו שיתן מכות, ומאז הפסקו לפגע בו, ראש הישיבה שליט"א הסביר שאם אין לילד בטחון עצמי הילד מסכים שיתנו לו מכות ויציקו לו, וצריכים לתת לו את החזק.

זה לא ברור לי, האם זו הדרך בכלליות ללמד כך את הילדים, לדגמא אם יש בת שכל הזמן צובטת את בתי, שאלמד את בתי להחזיר לה צביטה? אם בת אחרת קופצת עליה, שתחזיר לה אותו דבר?

יום אחד בני ספר לי שילדים אחרים הציקו לו ולעגו ממנו, סתם השתטו בדבור ילדותי, ואמרתי לו

שהוא יכול לעשות להם את אותו דבר, הוא מאד נהנה מהרעיון, השאלה שלי האם באמת נכון ללמד כך ילדים, לנקם ולתת מכות? לא נראה לי שזו הדרך שמתר ליהודי לנהוג בה.

אני מקנה שראש הישיבה שליט"א יתן לי הדרך נכונה בעניין.

יישר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום ג' פּרשת מטות מסעי, כ"ב תמוז, שנת ה'תשפ"ג

קבלתי את המכתב.

בנדאי ובנדאי שצריכים ללמד את הילדים מדות טובות ולא לנקם, אבל אם מגיע ילד עם טבעים רעים ומוצא ילד חלש ומזיק לו - הוא צריך להציל את עצמו, וכתוב בפרוש בפוסקים (חשן משפט סימן תכא, סעיף י'): "יש לו רשות לשני לחבול, כדי להציל עצמו בו". מתר לו להזיק לשני כדי להתגונן.

אם הבן או הבת שלך מספרים יום אחר יום שילד רודף אותם - צריכים קדם לודא שזה לא דמיון, ואם רואים שזה נכון - מנסים בטובות, או שמדברים עם ההורים של אותו אדם, או שמשתדלים את אותו ילד עם ממתקים, ואם זה לא עוזר - צריכים ללמד את הילד שיתן לשני לטעם מהמאכלים שהוא מבשל.

מוה"ר א"ש זכותו יגן עלינו ספר, הרבי הקדוש מסאטמער זכותו יגן עלינו עצר פעם את קבלת הקהל,

כשאשה רצה פנימה בככי שבועלה מכה אותה והרבי קרא לגבאי ר' יוסל אשכנזי שילך מיד לקרא לבועלה. כשהוא הגיע הרבי לקח את המקל, והתחיל לתת לו מכות ואמר: "כנראה שאף פעם עוד לא קבלת מכות, אני רוצה שתרגיש איך ההרגשה כשאתה מכה את אשתך".

כך גם אצל ילדים, לפעמים יכול להיות שהילדים שנותנים מכות, צובטים ומציקים עוד לא טעמו את הטעם הזה, וצריכים לתת להם להרגיש את זה.

תלמדו את הילדים שלכם אף פעם לא להציק לאחרים, אף פעם לא להכאיב, ואם מישהו הכאיב או פגע - אסור לנקם, אבל בשעת מעשה פשמישהו מכה, צובט - מתר להתגונן.

תבקשו מהשם יתברך בכל יום על ילדים טובים. שאלו את החתם סופר הקדוש זכותו יגן עלינו איך הוא זכה לכאלה ילדים טובים, והוא ענה: "בכל לילה בשעת אמירת חצות מלאתי כוס בדמעות, בקשתי על ילדים טובים"; זו הדרך לזכות לדורות כשרים.

השם יעזור שתצליחו בכל העניינים.

...

(עצתו אמונה פרשת דברים תשפ"ג)



לקבלת הגליון מדי שבוע יש לשלוח אימייל ל: jhbul1234@gmail.com

קול ברסלב

קוואל פון חיזוק (נשים)

שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד

079-704-0069

ארצות הברית 212-444-9169 / אנגליה 03303502363 / 845-351-9060

קנדה 438-320-9090

...

קול ברסלב

שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה ועוד

079-704-0066

ארצות הברית 212-444-9191 / אנגליה 03303502361 / 845-351-0910

קנדה 4383008080 / בלגיה 3235003461 / ארגנטינה 11552354370

מייל חיזוק יומי chizikyomi@gmail.com