

שבת שבת

עם הראש ישיבה שליט"א

יהיא לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 26

פרשת כי תשא

י"ח אדר

שנת ה'תשפ"ג



והראש ישיבה אמר: "כל פעם שאני יוצא למרפסת אני נזכר שצריכים לחיות בשלום".

למה מריחים בשמים?

הראש ישיבה נכנס למטבח לעזור לאשתו להכין את האוכל, אחר כך התיישב הראש ישיבה על יד השולחן ונתן מקומות לכולם על פי הגיל. הראש ישיבה שאל את הילדים שלו: "מי יודע למה מריחים בשמים בליל שבת?" והראש ישיבה אמר להם: "כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, החוש היחיד שלא השתמש בו באכילת עץ הדעת הייתה חוש הריח, ולכן מריחים בשמים בשבת". הראש ישיבה שאל את אשתו: "מי מהילדים ירימו את הגביע?" והראש ישיבה אמר שאחד הילדים לא יוכל להרים את הגביע כי הוא לא התנהג בדרך ארץ, אם יתנהג בדרך ארץ הוא יוכל מחר להרים את הגביע (ובאמת בשבת בבוקר הוא הרים את הגביע).

לאכול בדרך ארץ

הראש ישיבה עשה קידוש וחילק לכולם קצת מיץ ענבים, ואחר כך נטל הראש ישיבה את ידי כל הילדים, אחד מהילדים הפסיק בדיבור אחרי הנטילת ידים, והראש ישיבה אמר לו: "אם מפסיקים אחרי הנטילה בדיבור צריכים לחזור וליטול את הידיים". כשאכלו את הדגים אמר אחד מהילדים שהוא רוצה לטעום מהקציצות דגים, אמר לו הראש ישיבה: "אם אתה רוצה לטעום מהדגים תיקח חתיכה קטנה בצלחת ותטעם, הרבה פעמים באים בחורים לאכול, והם רוצים לטעום מהדגים, הם חופרים באמצע הדג, ואחר כך אי אפשר לעשות עם זה כלום".

לוחץ לו החובות

דוד פוקס מספר: ברוך השם שהיה לי הזכות לאכול סעודה עם הראש ישיבה שליט"א בליל שבת פרשת בראשית תשפ"ג, אכתוב קצת ממה שאני זוכר.

בדרך חזרה מבית הכנסת מצא הראש ישיבה אברך, ששאל את הראש ישיבה: "איפה אתה גר?" ענה הראש ישיבה: "אני גר כאן בויליאמסבורג מאז החתונה שלי", אמר האברך: "ב' חשון אם ירצה השם, אני קורא לכם אישית", והראש ישיבה שואל אותו: "מה עם ב' חשון?", ענה האברך: "שאלת אותי מתי אני מחתן אז אני אומר ב' חשון..." אמר לו הראש ישיבה: "אפילו לא ידעתי שאתה מחתן, אני אמרתי לך שאני גר כאן מאז החתונה..." אחר כך כשהאברך הלך אמר הראש ישיבה: "אמרתי לו משהו על חתונה, והוא חשב שאני מדבר מהחתונה של בנו, לוחץ עליו החובות, והוא לא יכול להפסיק לחשוב על החתונה..."

הביא בחורים מאוד טובים

כשהגיעו לבית התחילו כמה מהילדים לרוץ לתוך הבית לפני הראש ישיבה, והראש ישיבה אמר להם: "אני ילמד אותכם דבר יפה לחיים, לא נכנסים לפני האבא". והראש ישיבה נכנס שמח והכריז: "שבת שלום, שבת שלום", ואמר בקול שמח: "השבוע הבאתי בחורים מאוד טובים".

צריכים לחיות בשלום

היה קצת חם, והראש ישיבה יצא למרפסת והראה שמהמרפסת שלו אפשר לראות את מגדל החירות, {פרידעם טאויער}, פרידעם פירוש באידיש שלום,

המטרה בלשוחח חדשות

הראש ישיבה אמר: "במדור סעודת שבת עם הראש ישיבה בגליון של קרית ברסלב כתוב כסדר את מה ששוחחו בסעודה, ואחר כך יש את ההנהגות שנוהגים בסעודה, ואחר כך יש לפעמים שמדברים דברים שאינם נחוצים, סתם שטויות, משוחחים על חדשות או שטויות אחרות ובאמצע השיחה הראש ישיבה אומר 'השם מנהיג את העולם', זה העיקר מהכול, באמצע לשוחח על נושא מעניין תמיד נכנס השם.

כולם צריכים תשומת לב

הילדים שיחקו, באמצע עלה אחד על השני, והראש ישיבה אמר להם מאוד בקפידה: "אי אפשר לעלות אחד על השני, זה כבר נקרא אצלי עבירה!".

באמצע הסעודה קרא הראש ישיבה ליוסף שיבוא לשבת על ידו, וכשמענדל ראה שיוסף הולך, הוא בא לשבת בצד השני של הראש ישיבה, לפתע התחיל התינוק יחזקאל לבכות חזק, והראש ישיבה אמר: "אמא, תסתכלי יחזקאל גם צריך תשומת לב", והראש ישיבה אמר ליוסף שיקום ויתן את המקום ליחזקאל.

אחד מהילדים הגדולים התחיל להגיר: "מע, יחזקאל צריך תשומת לב". נענה הראש ישיבה: "אתה לא צריך תשומת לב? כל אדם צריך שיסתכלו עליו, וכל אדם עושה דברים שיקבל על זה את התשומת לב שלו, אחד שלא צריך תשומת לב הוא אדם מת", והראש ישיבה אמר ליוסף: "כשאתה עומד ועושה הצגה אתה גם רוצה שיסתכלו עליך...", והראש ישיבה פנה לבחור: "כשנכנסתי ואמרתי 'השבוע הבאתי בחורים מאוד טובים' גם נהנת, בן אדם בריא צריך תשומת לב".

יש לפעמים

שמדברים דברים

שאינם נחוצים,

סתם שטויות,

משוחחים על

חדשות או שטויות

אחרות ובאמצע

השיחה הראש

ישיבה אומר

'השם מנהיג את

העולם', זה העיקר

מהכול



לציית לאמא

אשתו של הראש ישיבה ביקשה מאחד הילדים הקטנים לעשות משהו, והוא לא ציית, אמר לו הראש ישיבה: "אתה צריך לצאת לפרוודור, אתה לא צייתת לאמא", "שבועיים צריכים להוציא אותנו לפרוודור, ואחר כך הוא כבר יהיה טוב". והראש ישיבה שאל את אשתו: "שמעון ונחמן נתן מצייתים כשאת אומרת משהו? רק בגלל שחינכו אותם, הדרך העצלה זה להגיד "כבר ידאגו לזה...", אבל ילדים צריכים לחנך".

הראש ישיבה התחיל להוציא אותו עד שהוא התחיל לבכות, צווה עליו הראש ישיבה שיגיד "סליחה אמא", ורק אחרי שהוא אמר את זה התיישב בחזרה הראש הישיבה על מקומו.

אני מודה להשם שהייתי יכול להשתתף בסעודה יפה כל כך ולהוציא ממנו הנהגות מפוארות לחיים.

בחור חשוב תלמיד הישיבה מספר: אני מודה להקדוש ברוך הוא שזכיתי להיות סעודה אצל הראש ישיבה שליט"א בשבת פרשת נח, אשתף עם קוראי גיליון קרית ברסלב קצת ממה שאני זוכר.

שבת שלום שבת שלום!

הראש ישיבה חזר הביתה והכריז בקול שמח מאוד "שבת שלום שבת שלום".

הראש ישיבה פנה לאשתו: "חבל שלא היית בבית הכנסת כדי לראות איזה יופי הילדים התפללו, בשבוע הבאה תבואי לבית הכנסת לראות איך יפה הם מתפללים".

אצלכם גם עושים ככה?

הראש ישיבה עשה קידוש, והוריד את הכיסוי של החלות, והראש ישיבה שאל אותי: "אצלכם גם עושים ככה?" עניתי שלא, אמר לי הראש ישיבה אצלכם בבית אני לא מתכוון בבית של אבא שלך, אצלכם בבית אני מתכוון אצלכם בבית - אצלך ואשתך אחרי החתונה!"

אחרי נטילת ידיים הגישו את הדגים, ואחד הילדים אמר שהוא לא צריך דגים כי הוא לא אוהב את זה, והראש ישיבה אמר: "אמא, אנחנו לא נעלבים כשילד לא אוהב את הדגים שלנו", והראש ישיבה פנה לאחד הנוכחים: "אצלנו לא מכניסים סוכר בדגים, אצלנו שמים סוכר בעוגה או בגלידה..."

בסעודה שוחח אחד הבחורים בקול רם, אמר הראש ישיבה: "כשמתארחים אצל אחרים בבית צריכים להתנהג בדרך ארץ, אי אפשר להתנהג כמו בישיבה".

לחשוב משמו של השם

הראש ישיבה סיפר לילדים שרבינו היה תמיד חושב משמו של השם - השם הוי"ה, וזה לא קשה לחקות את זה. והראש ישיבה המשיך: "תצייר לך בראש למשל את אבא יושב כאן, אתה יכול לראות את אבא בראש שלך? אותו דבר זה כשחושבים מהשם, בכל דבר אפשר להכניס את השם הוי"ה, לדוגמה כשאתה רואה ציפור אתה יכול לחשוב על שם הוי"ה, הראש זה י', שתי הכנפיים הם שני ה', הגוף הוא ו'. או כשנותנים צדקה גם אפשר לראות את שם השם, שתי הידיים הם שתי ה', הקופסה היא ו'הפרוטה היא י'."

בובה אני צריך שידוד!

הראש ישיבה אמר על המנהג לחתוך את האף מבובה שזה הלכה מפורשת, אסור שיהיה צורת פנים שלמה, "רוב האנשים מורידים חתיכה קטנה מהעיניים, כי הם מפחדים שהילד יתחיל לבכות, אבל אני מוריד דווקא את האף".

והראש ישיבה סיפר את הסיפור של אברהם ותרם עם הפסלים ואמר: כל הסבתות באו אל הפסלים ואת הכול הם ביקשו מהפסלים, "בובה, אני צריך בית, בובה, אני צריך שידוך". והראש ישיבה זרק את הבובה, "אתה הבובה אתה לא יכול לעזור, אתה הבובה אתה

רק בובה!" והראש ישיבה הטיח את הראש של הבובה בקיר, "רק השם יכול לעזור". הראש ישיבה הכניס כל כך יפה את האמונה.

צחקתי לעצמי, והראש ישיבה שאל אותי למה אני צוחק, עניתי לו שאני שמח שאני יכול לאכול את הסעודה אצל הראש ישיבה, אמר הראש ישיבה: "אבל היה יותר טוב אם היית לומד בישיבה אחרת, כי אז היית מתגעגע לראש ישיבה, ואחרי השיעורים..."

קודם צריכים לרקוד

בסוף הביאו את הקרחונים, והראש ישיבה אמר שקודם צריכים לרקוד, והראש ישיבה קם והתחיל לרקוד מאוד שמח, והראש ישיבה הכניס איגלואים לתוך השטריימל, והיה נורא שמח.

הראש ישיבה שאל: מי יברך? והראש ישיבה כיבד את המפיץ (החתן) מרדכי לייב נרו יאיר לברך.

סעודות שמחות

בסוף הסעודה אמר ראש הישיבה: "אני מודה להשם שלא השתעלתי במשך כל הסעודה, ביקשתי חזק מהשם שאני לא אשתעל וברוך השם שלא השתעלתי".

והראש ישיבה אמר: "צריכים לדאוג לעשות סעודות שמחות, ובתוך כך מכניסים כבר אמונה ואת כל הדברים הטובים שרוצים ללמד, אבל העיקר צריכים לראות שיהיה סעודה שמחה".

לפנות מהשולחן

הראש ישיבה אמר לבחורים שיפנו את השולחן, הבחנתי איך הראש ישיבה עושה את זה בחכמה מרובה, שיראה שזה ממש כלום, אתה תכניס את זה, ואתה תחזיר את זה למקום, וכל השולחן התפנה.

באמצע הורדת את המלח, והראש ישיבה אמר לי: "את המלח משאירים על השולחן, אצלכם לא עושים כך?" ואמרתי שאצלנו גם עושים ככה, והראש ישיבה אמר: אה, הוא כבר למד איך צריכים לענות..."

ישר כוח להשם שזכיתי להשתתף בסעודה מפוארת כזו, ושזכיתי להעביר את פרטי הסעודה לאחרים כדי שגם הם ייהנו ושיוציאו דברים יפים איך להתנהג.

הבחור: "אל תהיה עסוק עם השני, את השיעורים תיקח לעצמך."

סוכריית ההפצה

נכנסו בשיחה על הפצה, הראש ישיבה שאל את אחד הנוכחים כמה משפחות גרות בעיר שהוא גר, והוא ענה, עשר אלף משפחות, אמר לו הראש ישיבה: "עשר אלף משפחות זה לא הרבה, אתה יכול להגיע לכל אחד לבית, אתה יכול להחזיר את כולם אל השם."

והראש ישיבה סיפר שהוא כתב הרבה מכתבים לבחורים בארץ ישראל שהם לא יבואו לאמריקה, כי כל ההפצה בארץ ישראל הלכה לישון, רק שהם יישארו בארץ ישראל ויפיצו את הספרים.

והראש ישיבה סיפר: "שהבחור המפיץ אלחנן זויברמן נרו יאיר מירושלים שלח לי אימייל, שבסוף השבוע הוא הולך לשלוח לי את סוכריית ההפצה, הוא עשה אותי סקרן מאוד, חשבתי שהוא הולך לשלוח לי כמה הוא למד, או משהו דומה, בסוף השבוע קיבלתי ממנו הקלטה של עשר דקות מכל הבחורים שעוסקים תמיד בהפצה."

לאנול בדרך ארץ

הראש ישיבה שלח לכל אחד תפוצ'פס לכבוד שבת, והראש ישיבה אמר בחומרה לבנו: "אוכלים עם פה סגור."

ואחר כך אמר לו הראש ישיבה: "אני לא רוצה לבייש את הבחורים שאוכלים ככה, אני צועק עליך, אבל באמת אני מתכוון אליהם." והראש ישיבה הסתובב אל בחור ואמר לו אותו דבר. תודה להשם שזכיתי להשתתף בבאטע מפוארת כזאת.

והראש ישיבה

סיפר את הסיפור

של אברהם ותר

עם הפסלים

ואמר: "כל

הסבתות באו אל

הפסלים וביקשו

הכול מהפסלים,

"בובה, אני

צריך בית,

בובה, אני צריך

שידוך".

שלום אלי אינדיק מספר: אני מודה לקדוש ברוך הוא שזכיתי להיות שבת בויליאמסבורג, הדגשתי ממש את מה שרבינו אומר (חיי מוהר"ן אות רצו) השבתים ששובתים אצלי הם גדולים וטובים יותר משבעה פעמים תענית משבת לשבת.

הזמנות לחתונות

עליתי לבאטע {זיץ} מהראש ישיבה שליט"א, הראש ישיבה קיבל אותי עם ברכה חמה ולבבית של "מזל טוב" על לידת הבן החדש שלי.

כשהגעתי היו באמצע שיחה על ההזמנות לחתונות, כי דיווחו בחדשות שרוצים לבטל את כל הדואר הידני, ולעשות את כל שליחת הדואר בלקטרוני, והראש ישיבה לגלג: "שאם מבטלים את הדואר בניירות, איך יוכלו לקיים את מנהג ישראל לשלוח הזמנות חתונה? ... אולי צריכים לשכור סוס ועגלה שיובילו את ההזמנות..."

תלמדו בשקידה בדרך הלימוד

הראש ישיבה ביקש מהבחור המפיץ מרדכי לייב נרו יאיר שישיר ניגון חדש של שבת שיצא לאחרונה מאחד המלחינים, והוא ענה שהוא לא זוכר כל כך טוב את המילים, והראש ישיבה ביקש ממנו שבכל זאת הוא ישיר את זה, והוא התחיל לשיר אותו עד שהוא לא זכר את מילות ההמשך, אמר הראש ישיבה: "לפני שמרדכי לייב נכנס ללמוד בישיבה הוא ידע בעל פה כל ניגון שיצא, ועכשיו הוא לומד כל כך בשקידה

על דרך הלימוד, הוא מסיים כל חודש משניות, תיקוני זוהר וליקוטי מוהר"ן, הוא כבר מדי עסוק מכדי שיוכל גם לשנן את כל הניגונים..."

את השיעורים תיקח לעצמך

כשדיברו מזמרים נענה בחור אחד ואמר משהו שלילי באותו ענין על בחור אחר, והראש ישיבה התבטא אל