

שבת שבת

עם הראש ישיבה שליט"א

יהי לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 37

פרשת הקה

ה' תמוז

שנת ה'תשפ"ג



באמצע שאל הראש ישיבה את

הילדים, מי יודע איך נקראת השבת הזאת?

והראש ישיבה סיפר לילדים שהשבת הזאת נקראת שבת 'דרך ארץ' כי לשבת שלפני חג השבועות קוראים שבת דרך ארץ, כי בשבועות קיבלו את התורה, ודרך ארץ קדמה לתורה, ולפני שרוצים ללמוד צריכים שיהיה דרך ארץ. והראש ישיבה סיפר שעוד לפני התורה כבר ברא השם יתברך את הדרך ארץ, שלצעירים יהיה דרך ארץ למבוגרים, ושלתלמיד יהיה דרך ארץ לרבו, למה? כי רק אם מקשיבים למלמד ולא מדברים כשהוא מדבר, ולא צוחקים עליו בפנים, רק ככה אפשר ללמוד תורה.

אחד הילדים שיחק עם הכוסיות, והראש ישיבה אמר לו לא לשחק עם זה, והראש ישיבה הוסיף, שזה גם בכלל דרך ארץ, שלא נוגעים בתוך הכוס.

והראש ישיבה שאל את אשתו, אם לשיר את אשת חיל המהיר או האיטי? והיא ענתה, את המהיר, והראש ישיבה התחיל לשיר את המהיר.

באמצע שאל אחד הילדים, מי עשה את הניגון אשת חיל? ענה הראש ישיבה לילדים שהניגון אשת חיל עשה שלמה המלך לאמו. והראש ישיבה אמר שזה היה כששלמה המלך התחתן עם הבת של פרעה, הוא גייר אותה והתחתן איתה, וזה היה חתונה יוקרתית, ושתו שם יינות, והחתונה הסתיימה מאוד מאוחר, ושלמה המלך היה רגיל לקום כל יום מוקדם לפנות בוקר, כי היה לו את המפתחות של הבית

אני כל כך שמח ומרוגש שזכיתי להשתתף בסעודה מפוארת עם הראש ישיבה שליט"א בליל שבת קודש פרשת במדבר, אני אנסה לכתוב את מה שחוויתי ובכך לשתף את הקוראים החשובים עם כמה שיחות שהתקיימו במשך הסעודה.

כשהגעתי נדהמתי לראות את הראש ישיבה עומד במטבח ועוזר להכין לסעודה, הראש ישיבה חתך צנון למרק, והכין את המלפפון חמוץ לבשר, ואשתו של הראש ישיבה הכינה את הדגים בצלחות. על השולחן בסלון כבר היו מוכנות החלות והגביע, וגם סלט עגבניות, סלט חצילים, וסלט סלק, ואפילו הרוטב דגים כבר היו על השולחן. וכך כשהראש ישיבה התחיל את הזמירות כבר היה כל האוכל של הסעודה מוכן; או על השולחן, או במטבח בתוך הצלחות.

הראש ישיבה התיישב והתחיל לשיר זמירות - שבת שלום ומבורך, שבת שלום ומבורך, שבת מאירה, שבת מתוקה, שבת טעימה, שבת שלום ומבורך. שלום עליכם... כמה פעמים בתוך השירה הראש ישיבה מחא כפיים והראש ישיבה הראה לתינוק יחזקאל שישב בכיסא הגבוה לתינוקות, שגם הוא ימחא כפיים.

באמצע הזמירות שמתי לב שהראש ישיבה בודק את השולחן, וקורא לאחד הילדים שלו ואמר לו בשקט שילך להביא כוסיות. ואחר כך הוא שלח אותו להביא את המלח, ואת המפיונים, וכך עוד דברים שהיו חסרים על השולחן.

המקדש. אבל באותו יום של אחרי החתונה הוא ישן עד אמצע היום, וכל היהודים עומדים ומחכים ואי אפשר להתחיל לעשות את העבודה בבית המקדש כי המפתחות של הבית המקדש מונחות מתחת לכרית של המלך, ומי ילך להעיר מלך? עד שהחליטו שישלחו את אמו של שלמה המלך כדי שיעיר אותו.

והיא הלכה אליו והתחילה להגיד לו מוסר, היא אמרה לו היה לי מסירות נפש כדי להוליד אותך כדי שתלך לשתות? היא אמרה לו מה ברי ומה בר בטני - מה קורה איתך, בני? אל תיתן לנשים חילך, תנו שכר לאובד, ויין למרי נפש - יין מיועד לאנשים בדיכאון... ושלמה המלך קם ונטל את ידיו, התלבש ונתן את המפתחות של הבית המקדש, ואחר כך הוא התחיל לשיר לאמא שלו את הניגון אשת חיל.

והראש ישיבה המשיך לשוחח על שלמה המלך, והראש ישיבה סיפר ששלמה המלך היה מלך על כל העולם, כשהוא מלך כולם צייתו לו, וכל אחד התנהג טוב,

וכמו שהיה בתקופת מלכות שלמה המלך כך יהיה כשהמשיח יבוא.

והראש ישיבה המשיך בזמירות מאיפה שהפסיק, ואחר כך לקח הראש ישיבה את ההדסים מאמצע השולחן ובירך בורא עצי בשמים והריח, והראש ישיבה אמר שיכול להיות שבגלל זה יש לנו בנים תלמידי חכמים, כי אנחנו מריחים הדסים כל שבוע? ורבינו אומר בספר המידות שאם מריחים הדסים בשבת זוכים לבנים תלמידי חכמים.

באמצע שאל הראש

ישיבה את הילדים, מי

יודע איך נקראת השבת

הזאת? והראש ישיבה

סיפר לילדים שהשבת

הזאת נקראת שבת

'דרך ארץ' כי לשבת

שלפני חג השבועות

קוראים שבת דרך

ארץ, כי בשבועות

קיבלו את התורה, ודרך

ארץ קדמה לתורה,

ולפני שרוצים ללמוד

צריכים שיהיה דרך

ארץ.

”

והראש ישיבה רצה לשלוח את ההדסים לפי הגיל, והראש ישיבה שאל את כולם בני כמה הם, וכשבנו של הראש ישיבה אלחנן שיחי' ענה שהוא בן שמונה עשרה, אז הראש ישיבה שם את הידיים על הפנים, אוי! איך שהזמן הולך כל כך מהר... בקושי עכשיו היית בחור צעיר ואתה הולך כבר להיות בן תשע עשרה?! והראש ישיבה דיבר על זה שהחיים הולכים מהר מאוד וצריכים להספיק דברים טובים, והראש ישיבה אמר לו, תגיד את זה בתיקון חצות...

הראש ישיבה אמר אני כבר נהיה בן שתים ו... (הראש ישיבה עצר ולא אמר בן כמה הוא נהיה) ויש לי כאילו בושות!... כאילו ביזיונות! והחיים עוברים!...

כמה זמן חי בן אדם? שאל הראש ישיבה, ואחד הילדים אמר מאה ועשרים שנה, והראש ישיבה צחק, מאה ועשרים שנה? בן אדם לא חי כל כך הרבה... אומרים את זה בתיקון הכללי - ימי שנותינו

בהם שבעים שנה, בן אדם חי שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ואם זוכים, חיים שמונים שנה. בן אדם לא חי מאה ועשרים שנה, כמה שנים, והחיים כבר עוברים...

אחד הילדים שיחק עם הכיסא שלו, הוא עשה את זה כמו ספינה והרים אותו, והראש ישיבה אמר לו: כאן זה לא פארק, בסעודת שבת צריכים לשבת בדרך ארץ, השם יתברך כאן, וכל המלאכים הם כאן. והראש ישיבה מזג את הגביע ושאל, מי ירים השבוע את הגביע? ואחד אמר שאולי יוסף ירים את

הגביע, כי הוא נהיה השבוע בן שש. והראש ישיבה אמר שהוא כבר הרים את הגביע בשבוע שעבר, השבוע ירים את הגביע - הבחור - האורח. והראש ישיבה הוסיף, "הוא בחור חשוב".

הראש ישיבה עשה קידוש בשמחה ובגעגועים, אחרי קידוש אמר הראש ישיבה: אם לא הפסיקו בדיבור אחרי קידוש, לא צריכים לעשות ברכה על השתיה מהקידוש. אבל אם כן דיברו לפני שתית המיץ ענבים מהקידוש, כן צריכים לעשות ברכה.

הראש ישיבה שלח מיץ ענבים לאשתו, ולאורחים, ולכל הילדים, ואחר כך נעמדו כל הילדים בשורה על יד הכיור, והילדים נעמדו קרוב אחד לשני, והראש ישיבה אמר בקפידה לבת שלו, אל תיגעי בבנים, זווי לאחור. ואותו דבר אמר הראש ישיבה לבנו, והראש ישיבה הזהיר אותו שיזהר שלא יגע באחותו.

ואחר כך נטל הראש ישיבה את ידי כל הילדים ובירך איתם את הברכה, והראש ישיבה אמר, שכשנוטלים ידיים זה סגולה לעשירות.

הראש ישיבה ביקש שיביאו גם את התינוק יחזקאל עם הכיסא תינוק שלו לכיור ושהוא גם יטול ידיים, והראש ישיבה סיפר שיחזקאל נוטל ידיים כל שבוע. אבל עכשיו לא רצה יחזקאל ליטול ידיים, והוא צעק לא, לא, אמר הראש ישיבה, בסדר, תחזיר אותו לשולחן.

ואחר כך נטל הראש ישיבה את הידיים והתיישב על יד השולחן, וכשאשתו נכנסה לסלון בירך הראש ישיבה המוציא וחתך את החלה. וכשהילדים הנשואים והאורחים סיימו ליטול ידיים, הם בירכו לבדם על שתי חלות אחרות, והראש ישיבה חתך להם את החלה.

הראש ישיבה וידא שיש בכל השולחן סלט עגבניות, והראש ישיבה שלח את אחד הילדים שיגיש את הצלחות עם הדגים שהיו מוכנות כבר במטבח.

אשתו של הראש ישיבה הלכה למטבח, והראש ישיבה אמר לילדים שלא יתחילו לאכול את הדגים, ושיחכו עד שאמא תחזור.

הראש ישיבה שאל את הילדים מי יודע למה אוכלים דגים בשבת? והראש ישיבה סיפר שהדגים היו היחידים שלא חטאו בזמן המבול, שאז כולם חטאו אפילו החיות, חוץ מהדגים. ולכן אוכלים דגים בשבת.

אחד הילדים שאל אם הוא כבר יכול ללכת להביא את הכוס של אמא, והראש ישיבה אמר לו: עוד לא, תן לי קודם לסיים את הדגים. ואחר כך ביקש הראש ישיבה מאחד הילדים שיביא סודה, והראש ישיבה מילא בכוס מיץ ענבים וסודה ושלח את זה לאשתו.

אחד הילדים שאל את הראש ישיבה אם מותר לצחצח שיניים בשבת, והראש ישיבה אמר: לא, לצחצח שיניים זה חילול שבת.

היה לי מעניין לראות שאחרי שסיימו לאכול את הדגים שלחו כולם את הצלחות שלהם לכיוון אשתו של הראש ישיבה, והיא סידרה את זה יפה אחד על השני, ואחד הילדים הוציא אותם למטבח, וכך מיד אחרי אכילת הדגים כבר היה השולחן כולו מסודר.

אחרי אכילת הדגים הלך הראש ישיבה למטבח ליטול ידיים.

והראש ישיבה המשיך באמירת הזמירות, ובינתיים נכנסה אשתו של הראש ישיבה למטבח והכינה את המרק בצלחות והילדים הגדולים הגישו את זה לשולחן, גם הכניסו שעועית ענקית (בובעס) וצנון.

כשסיימו לשיר רצה אחד הילדים לאכול כבר את המרק, אבל הראש ישיבה אמר לו שצריכים לחכות עד שאמא תחזור לשולחן. אחר כך חזרה אשתו של הראש ישיבה לשולחן והתחילו לאכול את המרק. והראש ישיבה לימד את הילדים איך אוכלים מרק, הראש ישיבה הראה להם שאם מוצצים את המרק מהכף זה עושה רעש, והילדים צחקו כשהראש ישיבה המחיש להם את זה. והראש ישיבה הנחה אותם שצריכים להכניס את הכף לתוך הפה וכך לאכול את המרק בעדינות ובלי רעש.

הראש ישיבה שאל
את הילדים מי
יודע למה אוכלים
דגים בשבת?
והראש ישיבה
סיפר שהדגים
היו היחידים
שלא הטאו
בזמן המבול,
שאז כולם הטאו
אפילו החיות,
הויז מהדגים.
ולכן אוכלים דגים
בשבת.

”

והראש ישיבה סיפר: שלפני שהתקרב למוהרא"ש הוא היה מתפלל כל יום הרבה תפילות, מהבר מצוה הוא היה אומר כל יום את תפילת השל"ה הקדוש לילדים ירא שמים, אגרת הרמב"ן, ועוד. אבל כשהתקרב למוהרא"ש, התחלתי לדבר אל השם יתברך באידיש.

אחד שאל מה עם כל התפילות ההם, הם לא שווים כלום? ענה הראש ישיבה: מה זה נקרא, בטח שזה שווה! רבינו אומר שכשהוא היה צעיר הוא היה אומר הרבה מאוד תפילות ותחינות.

אחד שאל, איך אפשר לדעת למה יש לראש ישיבה ילדים כשרים ירא שמים כאילו, כי מקודם דיבר הראש ישיבה על הרחת הדסים, ועכשיו על לומר תפילת השל"ה... אמר הראש ישיבה: שכל הדברים יחד עוזרים, להריח הדסים, לומר את תפילת השל"ה, לבקש מהשם יתברך באידיש. ואשתו של הראש ישיבה הוסיפה שזה גם בגלל שהיא לא נוטלת את הלולב... אמר הראש ישיבה, נכון, הרב מצאנז הבטיח שאשה שלא תיטול את הלולב יהיה לה בנים כשרים וירא שמים.

הראש ישיבה שאל את אחד הנוכחים, אשתך נוטלת את הלולב בסוכות? היא עכשיו יכולה לקבל על עצמה שיותר היא לא תיטול את הלולב ולקבל את הברכה של ילדים כשרים וירא שמים.

המשך אי"ה בשבוע הבא

באמצע לחש הראש ישיבה בשקט לאורח שיודה לאשתו של הראש ישיבה על האוכל הטעים, וכשהאורח אמר שהאוכל היה מאוד טעים, אמר לו הראש ישיבה: שהוא כבר יכול להתחתן, כי הוא כבר יודע לתת מחמאות.

אחרי סיום אכילת המרק שאל אחד הילדים: "עכשיו אני כבר יכול ללכת לשחק?" אמר לו הראש ישיבה: לא, צריכים להישאר לשבת על יד השולחן עד אחרי הסעודה.

ואחר כך הביאו צלחות מרכזיות של בשר, קוגל, ופתיתים, ומלפפון חמוץ, והניחו אותם באמצע השולחן שכל אחד יקח כמה שהוא צריך.

הראש ישיבה שאל את אחד האורחים אצל מי בקריה הוא יתאכסן בחג השבועות, והוא ענה שאצל משפחת לזר. והראש ישיבה אמר שהם משפחה חשובה.

הראש ישיבה חישבן שעוד מעט הוא יצטרך הרבה שידוכים לילדים ולנכדים, והראש ישיבה אמר: "אני רוצה להשתדך עם משפחות שמתלבשים יפה, מכובד ועדין, עכשיו יש לי כבר ברוך השם חתיכונת משפחה, וכשלכל הילדים שלי יהיו חתיכונת משפחה או יותר, צריך להיות לי תוך כמה שנים מעל למאה משפחות עם מי להתחתן".

הראש ישיבה סיפר שהייתה לו סבתא מאוד חכמה, כל הסבתות הן צדקניות אבל היא הייתה גם חכמה מאוד, והיא אמרה פעם שכשהילדים שלה נהיו יותר מבוגרים היא התחילה לראות שצריכים גם לבקש מהשם יתברך שלאנשים אחרים גם יהיו ילדים טובים, ולא רק לי... כדי שיהיה לנו עם מי להשתדך.