

# שבת שבת

עם הראש ישיבה שליט"א

יהי לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 35

פרשת שלח

כ"א סיון

שנת ה'תשפ"ג



הסעודה, ומדי פעם קורא להם הראש ישיבה לשולחן, ועושה להם מעניין שיבואו לסעודה).

הראש ישיבה קרא לכל הילדים שיחזרו לשולחן וסיפר להם סיפור המובא במדרש:

היה אמורא שהתכונן לנסוע מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי לאסוף כסף. והוא היה אז באמצע הלימוד של הלכות נגעים, והסימן איך לדעת מה זה נגע ומה לא היא על ידי שמסתכלים על שערות היד והיות ולכל שעה יש חור שממנו הוא יונק את החיות שלו, ואם לא יוצא שעה מהחור זה סימן שמקור החיות מת, וזהו נגע שהעור לקתה בה.

והוא חשב לעצמו, 'אם כל שעה יש לו שורש שממנו הוא לוקח את החיות שלו, בוודאי שלהאדם שיש לו אלפי שערות, שולח לו השם יתברך מקום שממנו הוא לוקח את החיות שלו את הפרנסה שלו, והוא החליט לא לנסוע לחוץ לארץ, והשם יתברך באמת שלח לו פרנסה בשפע בארץ ישראל'.

והראש ישיבה הוסיף: שמהסיפור אפשר גם ללמוד שאף אחד לא צריך לחקות את השני, לכל אחד יש את המקום שלו שממנו הוא לוקח את החיות שלו, ואין מה להסתכל על השני.

נכנסו לשיחה אודות אומן, והראש ישיבה אמר שהשנה הוא כבר רוצה לנסוע ביום שני בלילה, כי ראש השנה חל השנה ביום שבת וביום ראשון, ואם יוצאים ביום שלישי בערב מגיעים לאומן ביום חמישי בערב, (חוץ אם תיעצר המלחמה ויכלו לנסוע ישירות מאמריקה לאוקריינה) והוא חייב יום שלם לפני ראש השנה כדי להחזיר לעצמו את הכוחות.

והראש ישיבה אמר: "אמרתי לאלו קנאל שהוא יעשה את הצ'רטר ליום שני מאוחר מאוד בערב כדי שביום שני יתנהלו הלימודים בתלמוד תורה כרגיל, כי ביום שלישי

החתן יוסי זינגר נרו יאיר מספר: תודה לאל שזכיתי לאכול סעודה אצל הראש ישיבה שליט"א בשבת בבוקר פרשת תזריע מצורע, את המעט שאני זוכר אנסה להעביר להקוראים החשובים של הגיליון קרית ברסלב. בדרך חזרה מבית הכנסת עלה הראש ישיבה לבית חמיו, באותו יום חל יום השנה של זקנו זכותו יגן עלינו, והראש ישיבה עלה כדי להגיד גוט שבת לחמיו, והראש ישיבה קידש שם ואכל משהו, ואחרי כמה דקות אמר הראש ישיבה גוט שבת והלך לביתו.

כשהגיעו הביתה נתן הראש ישיבה לכל אחד את מקומו, ואמר לכל הילדים להתיישב בשולחן, ועשו קידוש.

והראש ישיבה הלך עם כל הילדים לכיור ונטל את ידיהם, ובירכו המוציא והגישו את הדגים.

הראש ישיבה סיפר לאשתו שבדרך הבייתה מבית הכנסת הוא עצר אצל אבא שלה לכבוד יום השנה של הסבא. והראש ישיבה אמר: "הדור הראשון של אחרי המלחמה לא גדלו תלמידי חכמים כל כך גדולים, כי הם פספסו את כל שנות הישיבה שלהם, אבל הדור שהם הקימו זה דור נפלא מאוד", והראש ישיבה דיבר הרבה על חמיו שהוא יושב ולומד מהבוקר עד הערב.

בשעת הסעודה שיבח מאוד הראש ישיבה את בניו איך יפה התפללו בבית הכנסת, והראש ישיבה אמר לאשתו: "חבל שלא היית בבית הכנסת, כי אז היית יכולה לראות איך יפה הם התפללו".

בדקות הראשונות ישבו הילדים על יד השולחן ואחר כך הם הלכו לשחק, (אני כותב את זה במיוחד, כי אנשים קוראים כל שבוע מה מתרחש בסעודה עם הילדים אצל הראש ישיבה, וכשקוראים את זה, זה נראה שהם יושבים סביב לשולחן כמו חיילים למשך כל הסעודה, ולכן אני אומר לכם שבסעודה אצל הראש ישיבה גם הולכים הילדים לשחק באמצע

רביעי, וחמישי לא תתקיים לימודים בתלמוד תורה, (ביום שישי אין לימודים בכל התלמודי תורה).

הראש ישיבה אמר שהוא לא החליט עדיין אם הוא יסע עם הצ'רטר או לא, כי הצ'רטר עולה שלוש אלף דולר לאדם, ואם נוסעים עם ששה ילדים זה יעלה מטבע מכובדת, אבל הראש ישיבה חזר על אמירה בשם מו"ה אייזיק אפל הי"ו: "כסף זה לא הבעיה כי זה ממילא לא נמצא..."

באמצע הסעודה שמע הראש ישיבה מהמרפסת שאחד הילדים צועק "שבת" והראש ישיבה קרא לו ושאל אותו על מי צעקת? והוא ענה שהוא ראה איך גויים משחקים בכדור סל. אמר לו הראש ישיבה: חמוד שלי, בקיץ צריך לשמור על העיניים, אסור להסתכל על הגויים" הראש ישיבה דיבר על הנסיעה לפולין, והראש ישיבה אמר: "לפני הנסיעה חשבתי שזו תהיה הפעם האחרונה שאני נוסע לאירופה למקומות הקדושים, אבל עכשיו אני חושב שיש עוד הרבה קברי צדיקים שאני רוצה עוד ללכת, אני גם מאוד רוצה ללכת להרב הקדוש בעל מנחת אלעזר זכותו יגן עלינו".

הראש ישיבה קרא בחזרה את הילדים לשולחן, והראש ישיבה הכריז: "הולכים לחלק קרחונים!" כמובן שכל הילדים באו בריצה.

והראש ישיבה אמר להם: "מי שחושב מ-י-ק-ו-ק יקבל קרחון". והראש ישיבה אמר לכל הילדים שיסגרו את העיניים, והם סגרו את העיניים, והראש ישיבה אמר: "תחשוב שיש כאן אש לבנה, ובאמצע יש אש אדומה וזה עולה עד לשמים, ובאמצע יש ' עם ה' עם ו' ועם ה' " והראש ישיבה המשיך למילוי, ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, והראש ישיבה הסביר לכולם בדיוק איך מחשבים את זה וכמה זה יוצא, וכל הילדים עמדו עם עיניים סגורות וחשבו על כל השמות שהראש ישיבה אמר להם, וזה היה מראה הוד.

"האר"י הקדוש

אומר שכשחושבים

מ-י-ק-ו-ק זה

כמו שלמדו דף

נמרא, וכשהולכים

ברחוב אפשר

לחשוב י-ק-

ו-ק, זה לא דבר

קשה".

”

אחר כך אמר הראש ישיבה: "האר"י הקדוש אומר שכשחושבים מ-י-ק-ו-ק זה כמו שלמדו דף גמרא, וכשהולכים ברחוב אפשר לחשוב י-ק-ו-ק, זה לא דבר קשה". נכנסו בשיחה על הקיץ, אמר הראש ישיבה: "אני מאוד מחכה לקיץ שאני יוכל כבר לשבת וללמוד בבוקר ביער".

והראש ישיבה שאל את אחד האברכים שנוכחו בסעודה, מה התוכניות שלו לעשות בקיץ, והוא שאל את הראש ישיבה אם הוא גם יכול להתיישב ביער וללמוד בין הבחורים, אמר הראש ישיבה: "אני חושב שהשנה יאפשרו לאברכים לשבת וללמוד בין הבחורים, האברכים כאן מתחתנים צעירים, מותר להם לשבת בישיבה עוד כמה שנים, למה שילכו לעבוד?..."

בירכו, והראש ישיבה בירך את כל ברכת המזון ביחד עם כל הילדים, והראש ישיבה אמר לילדים שילכו לישון, הייתה שם ילדה קטנה שהתארכה בבית הראש ישיבה, והיא אמרה לראש ישיבה שאצלם בבית לא ישנים בשבת אחרי הצהריים ולכן היא לא רוצה ללכת לישון, והראש ישיבה אמר לה: "בבית שלנו מוכרחים ללכת לישון בשבת אחרי הצהריים, לא חייבים להירדם אבל

חייבים לשכב במיטה עם עיניים סגורות".

אחרי שכולם נכנסו למיטות שמעו שמישהו יצא מהמיטה, והראש ישיבה הכריז בקפידה: "מי עוד לא במיטה?" והראש ישיבה פנה אלי: "כשאתה תהיה אבא אתה תוכל לחקות את זה? אתה הולך להיות אבא קפדן לילדים?" באותו רגע חשבתי, שלא, והראש ישיבה אמר לי: "אתה תהיה חייב! להיות אבא קפדן".

אני מודה להקדוש ברוך הוא שזכיתי להשתתף בסעודה יפה כל כך, ואני מקווה שנהניתם והוצאתם מהדברים עצות וחיזוק לחיים.

\*\*\*