



אשית עצות בנפשי



שיחות ופנינים

ממורינו ראש

הישיבה שליט"א



שנה ב'

פרשת חוקת

תשפ"ד



ליל שישי
פרשת שלח תשפ"ד

שו"ת אחרי שיעור
ליל שישי שלח תשפ"ד

מלווה מלכה מוצאי
שב"ק פרשת שלח

לשמיעת השיעורים
קול ברסלב: 079-70-400-66

- פנימו -

יוצא לאור על ידי תלמידי היכל הקודש
בני ברק יצ"ו

להערות והארות: USHISEB@GMAIL.COM

ליל שישי פרשת שלח תשפ"ד



אומר שאם ישמרו תורה ומצוות ניכנס לארץ ישראל ויהיה לנו מקום טוב, והיהודים שולחים מרגלים, הצדיק אומר לנו שאם נפלנו לאיזה בעיה שנדבר אל ד'.

לא להתלונן על ד'

יהודי נופל בבעיה ויש לו טענות על ד', שלמה המלך אומר 'אולת אדם תסלף דרכו ועל ד' יזעף לבו', האיולת והטפשות של האדם גורמים לו שדרכו יסלף ויהיה לו צרות, אבל על ד' יזעף לבו, הוא מלא בטענות על הקב"ה, כשיהודי יתבונן בבעיות ובצרות שיש לו הוא יראה טוב טוב שהוא גרם לזה בידיו, והוא אומר שהקב"ה עושה לו צרות, והוא אומר שהביאו אותו לעולם הזה רק לעשות לו צרות, חס ושלום לדבר ככה, איך יכול בן אדם להגיד ככה, תתבונן טוב מה עשית בחיים שלך, אנשים עושים טעויות, והטעויות גורמים להם לבעיות, ועל ד' יזעף לבו, הרי הקב"ה מלא רחמים, מאיתו לא תצא הרעות, כלל ישראל התלוננו זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, בכו למה אין לנו דגים, הרי יש לכם מן, תסגור את העיניים ותחשוב בראשך שזה דג, ויהיה לך טעם דג, מה אתה בוכה, ומסבירים שלאנשים יותר קל לבכות מאשר לחשוב עם הראש... וכשקשה ליהודי, אם זה בפרנסה או בשלום בית או שאר בעיות, עליו לקחת את

ברוכים הבאים

שלום עליכם, אני מאוד שמח שהגעתי כאן לקריה לימי הקיץ, מאוד נעים כאן, מקום מלא אור, אולי אתם לא קולטים כמה טוב כאן, כי כך ברא הקב"ה את עולמו, שכשיהודי מורגל בטוב הוא לא קולט מה יש לו, אבל מי שמגיע מבחוץ ואין לו שם את הדבר היפה שיש כאן, מיד קולט כמה טוב כאן, מקום נקי בקדושה מקום טהור מקום מלא שמחה, אני מקווה להשי"ת שיהיה לנו כאן קיץ יפה ביחד, נתחזק כאן עם העצות של רבינו, ונדבר קצת מפרשת השבוע, פרשת שלח, כל שנה ושנה מתעוררים בשבועות אלו מהעניינים בפרשה.

האם נשלח מרגלים לבחון את דברי הצדיק?

הקב"ה אומר למשה רבינו שלח לך אנשים, וברש"י אני איני מצוה לך אם תרצה שלח, היהודים אמרו למשה רבינו שרוצים לראות אם באמת נכון מה שאמר להם הקב"ה, שיש ארץ זבת חלב ודבש, רק הפסוק הזה לבד מלמד אותנו הרבה, כי אנחנו שומעים הרבה עצות מרבינו, ורבינו אומר לנו שאם נלמד תורה יהיה לנו טוב, ואם נדבר אל ד' יהיה לנו טוב, ואנשים שואלים, וכי יש לך נסיון שזה באמת נכון? מה אתם רוצים? לשלוח מרגלים? זה מה שקורה כאן בפרשה, הקב"ה

בשנה הבאה הוא ביקש כסף, נתן לו אביו 550 דולר, שאל הבן, אבא הרי בשנה שעברה נתת לי מאתיים אלף דולר, אמר לו האבא, הרי קודם שהלכת למרחקים, דיברנו כל יום, היה לנו כל יום דיבורים, והלכת למרחקים ואתה לא מדבר ואני מתגעגע לשמוע את הקול שלך, ולכן אתן לך כסף כל יום ויום, כדי שתבוא אליי כל יום ונוכל לדבר כל יום ואוכל לשמוע את הקול שלך, אומר רשב"י לתלמידיו, היהודים במצרים היו תחת שעבוד נורא וצרות נוראות, וכל יום קמו ודיברו אל ד', ואמרו לו: רבש"ע מה יהיה איתנו, מתי כבר נצא מהגלות הנורא הזה, מה יהיה עם הדורות שלנו, וככה דיברו כל יום ויום, אבל כשהלכו למרחקים במדבר, חשש הקב"ה שאם יתן אוכל פעם אחת לא יבואו לדבר איתו, לכן נתן אוכל כל יום ויום, כי הקב"ה רוצה לשמוע את הקול שלנו, 'כי קולך ערב ומראך נאוה', וכשהיהודי יושב במדבר ויש לו חמש ילדים ומתחילים לבכות, אבא תן לנו אוכל, וקורע את הלב של האבא, והוא יוצא החוצה להתבודדות, ואומר: רבש"ע שלח לי אוכל אני צריך לשלם חובות, אזי נופל מן השמים.

תפילה והתבודדות לפרנסה

דברי הגמרא האלו הן התשובה לשאלה שמטרידה את כולם, למה שלא יהיה לי הרחבה ויותר, אין לי יותר כח לדאוג לפרנסה של שבוע הבא ושל החודש הבא, למה הקב"ה לא נותן לי רוגע לחודשים ולשנים הקרובות, אני רוצה שיהיה לי משולם המשכנתא לשנה הקרובה, אין לי כח לדאוג לזה כל חודש, אני רוצה שכרטיסי הטיסה של אומן ושל ל"ג בעומר הקרוב כבר יהיו משולמים, התשובה היא הקב"ה כן רוצה שיהיה לך קצת דחק, וככה תבוא אליו ותגיד לו: רבש"ע ברוך השם לשבת הזה הצלחתי והסדרתי ב"ה, אני מבקש ממך אוכל לשבוע הבא, שאוכל

העצה של הצדיקים, הצדיק אומר לנו ללמוד כל יום תורה, הצדיק אומר לנו ללכת להתפלל כל יום שלש תפילות, הצדיק אומר לנו ללכת להתבודד ולהגיד: רבש"ע עזור לי, רבש"ע תשמח אותי, רבש"ע תעזור שיהיה לי טוב, רבש"ע תעזור לי שיהיה לי פרנסה.

הקב"ה רוצה שנדבר אליו ולכן שולח פרנסה לאט לאט

דבר מעניין יש בענייני פרנסה, כמה שיהודי מנסה להניח כסף בצד הוא לא מצליח, חז"ל כבר אומרים לנו שמי שיש לו לאכול היום, והוא אומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה, אם תסתכלו טוב תראו שכמעט כל הדאגות שיש לאנשים בפרנסה, זה לא להיום, היום הוא ב"ה מסודר והוא יכול לדחוף את היום, אבל מה יהיה שבוע הבא, איך אצליח לשלם... ומה יהיה בחודש הבא, ומה יהיה בחורף הקרוב, ואיך אצליח שנה הבאה, הרי עכשיו יש לך פרנסה ויש לך אוכל בשפע, מה אתה דואג למחר, תבטח בהקב"ה, כי כמה שבן אדם ירצה לסדר את עצמו ולהניח בצד הוא לא מצליח, וכל אחד סוחב איתו את השאלה: למה אני לא מצליח בפרנסתי שיהיה לי מסודר לשנים הקרובות.

חז"ל במסכת יומא מביאים את השאלה הזו שמטרידה את רוב האנשים, שאלו תלמידיו את ר' שמעון בר יוחאי, למה הוריד הקב"ה מן במדבר כל יום ויום, למה היה צריך לשנות סדרי בראשית בכל יום, למה לא ירד סוג של אבקה פעם אחת, ויוכלו לאכול את זה כל השנים, ובזה ירגישו את כל הטעמים, מה היה הצורך בנסים בכל יום, שכל יום יפתחו שערי שמים וירד מן, וענה להם רשב"י שהיה מלך שהיה לו בן יחיד והלך למרחקים, ואביו שלח לו מאתיים אלף דולר שיהיה לו להוצאות לשנה שלימה, וראה האבא ששנה שלימה הוא לא מגיע ולא מדבר ולא מראה את עצמו,

שורש כל הבעיות שמובילים את האברכים ואת הנשים לכל מיני טיפולים, זה כי האדם לא אוהב את עצמו, בן אדם לא מעריך את עצמו ומשפיל את עצמו, וכל החיים שלו קשים עבורו, וכשיהודי מכניס את הקב"ה לחיים שלו כל הבעיה הזאת נעלמת, כשיהודי מתבונן בברכה שהוא מברך בכל יום ויום 'ברוך אתה ד' אוהב עמו ישראל', ומתבונן שהוא אומר תודה לך הקב"ה שאתה אוהב אותי, ואתה עושה רק מה שטוב בשבילי, כל המוח של היהודי משתנה לטובה, ויהודי צריך לבקש על זה ולהתבודד ולהגיד: רבש"ע עזור לי שאני יאהב את עצמי, רבש"ע עזור לי שלא אשפיל את עצמי, עזור לי שלא אחשוב שרק לאחרים טוב.

להתחזק עם נקודות טובות

זו קללה נוראית שבן אדם משפיל את עצמו, ורואה שאחרים משפילים אותו, רבינו כל כך הזהיר אותנו שנחיה את עצמינו בנקודות טובות ונאהב את עצמינו, ברוך השם שאני יהודי, ברוך השם שיש לי זקן ופיאות, ברוך השם שאכלתי מצות בפסח, וברוך השם שבסוכות אכלתי בסוכה, אני מלא בדברים טובים, אסור לאדם להשפיל את עצמו, כשהולכים היום למטפלים, דבר הראשון שעושים היום בחדר, מאשימים את ההורים, אבא שלי אשם בחיים שלי ואמא שלי אשמה, אבל כשמתבוננים הם רואים שמה שבאמת מציק להם, זה שמרגישים רע עם עצמם, ולכן רואים שגם ההורים השפילו אותם, זה התחיל בזה שהיו בעיניהם כחגבים ואחרי זה ראו שאחרים גם הסתכלו עליהם ככה.

לדמיין שאנשים אחרים מדברים עליך

בחז"ל דורשים את הפסוק הפוך, במדרש אמרו, זה שאתה הרגשת בעצמך שאתה חגב יכול להיות, אבל מהיכן אתה יודע וכן היינו

לשלם את השכירות ואת הרכב וכו', והאמת היא שכשיהודי מתבונן אחורה, הוא רואה כמה הקב"ה תמך בו ולא עזב אותו לרגע, אברך שנשוי עשרים שנה כבר אכל בבית שלו קרוב לאלף שבתות, וכל שבוע הוא היה לחוץ מאיפה יהיה לו הוצאות המכולת לשבת, הכרטיס אשראי לא עובר, ומאיפה יהיה לי לשבת, וראית בעיניך שאלף שבתות הקב"ה עזר לך, תלך עכשיו שוב להקב"ה ותגיד לו, רבש"ע חסר לי מאתיים דולר להוצאות השבת הבא, רבש"ע הגיע חשבון חשמל, הולכים לנתק לי את החשמל, תעזור לי, אין לי כח יותר, אני הולך עם החשבונות בכיס כי אני לא יכול לזרוק את זה... אבל איך אני משלם את זה, רבש"ע תעזור לי, רבש"ע אני כל כך שבור אין לי כוחות, אין לי מנוחה מהחשבונות, ולאשתי יש טענות עלי ולכולם יש טענות עלי, ובעיקר יש לי בעצמי טענות עלי, כל מי שעושה ככה רואה נסים בעיניים, כל מי שמדבר אל ד' באמת יראה את זה בעצמו.

לאהוב את עצמינו ולדעת שהקב"ה אוהב אותנו

השבוע אנחנו רואים את המרגלים שאמרו, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, כאן מונח כל הסוד של האדם שנופל, בן אדם רואה שהוא לא מסתדר עם אנשים אחרים, לא מסתדר עם אשתו, לא מסתדר עם הוריו, הכל נובע כי הוא לא מסתדר עם עצמו, ומסתכל על עצמו כחגב, ולכן הוא רואה שאחרים מסתכלים עליו כחגב, זה מה שהיה אצל המרגלים, ונהי בעינינו כחגבים, ולכן ממשיך הכתוב ואומר, וכן היינו בעיניהם, למה אתה כל כך שבור בעצמך וחושב שאתה חגב, המילה 'שבור' לא כל כך מתאים, כי 'לב נשבר' זה משהו טוב, מתאים יותר להגיד שאנשים עצובים וממורמרים, לא אוהבים את עצמם, רוצים סוג חיים אחר ממה שיש להם, ובוכים למה נבראו כך וכך, ה'מכת מדינה' היום שהולכים לטיפול זה רק בגלל זה,

חמש אחה"צ, וכמובן לבדוק שהכל מסונן כהלכה, ולהתייעץ עם רב ומורה דרך מה אתה צריך בעבודה ומה לא, אני מדבר כעת לאברכים יראי השם, לא כאלו שמנסים לעבוד על כולם, אבל גם יראי השם שרוצים להיות טוב, פתאום הם רואים את עצמם שנסחפים לדברים שלא רוצים, ולכן אחרי העבודה אל תיקח את העבודה איתך, אל תשאיר את הטלפון ברכב, כי אז באמצע הלילה תרד לבדוק הודעה חשובה, כי אשתך בין כה עסוקה במשהו, ופתאום אתה רואה את עצמך בשלש בלילה עדיין ברכב, וכך עובר לילה אחרי לילה, תשאירו הכל בעבודה ויהיה לך חיים טובים.

התפילה מסייעת

צריך הרבה להתפלל על זה, מאוד התעוררתי בימים אלו כשמצאתי כאן אברכים שסיפרו לי כמה התפילות הועילו להם בזה, הטלפון שלהם נשאר במשרד רק אחרי שהתפללו על זה אין סוף ואמרו: רבש"ע אני לא מצליח להתנתק מהטלפון, רבש"ע עזור לי. והאמת היא מה יש להסתכל כל היום בדברים האלו, זה נכון שיש היום בלילה עימות נשיאותי, אבל אשאל אותך, האם תלך היום לצפות עימות שהתקיים לפני ארבע שנים, בוודאי שלא, כי אתה מבין כעת שמה שהיה אז היה שטויות, אבל כעת יושבים עשרות מיליוני איש וצופים בעימות משני... צריך לתת להם כבוד, אז לא אגיד שני גויים מלוכלכים, אגיד שני 'מטרונותא', ולצערי יושבים גם יהודים יחד וצופים, אחד אומר לשני, תראה הוא שאל חזק, תראה איך הוא מגמגם... אנשים בווערים בזה, ועסוקים בזה ראשם ורובם, ולא מוכנים לצפות בעימות שהיה לפני עשר שנים, פגשתי היום אברך בבוקר והוא אומר לי בהתלהבות, ראש הישיבה היום בלילה העימות... חייכתי והלכתי הלאה, ואני לא מבין מה הולך איתו, לא מעניין אותו כלל שאשתו מוזנחת בבית

בעיניהם, מה אתה יודע מה הוא חושב עליך, ואף שרש"י אומר ששמעו שהם אומרים שמסתובבים נמלים בשדות, בכל זאת מה לך לשמוע מה אחרים אומרים עליך, אולי הוא כן חושב שאתה מלאך, אולי הוא לא התכוון לזה, והאמת היא שהמרגלים הגזימו עוד יותר, כי הם על עצמם הסתכלו כמו על חגבים, וחשבו שאחרים משפילים אותם עוד יותר, חשבו שהאחרים מסתכלים עליהם כ'נמלים' קטנים, אנשים לא אוהבים את עצמם, ומדמיינים שאחרים משפילים אותם.

התורה מסייעת להרגשה טובה של הבן אדם עם עצמו

בן אדם יכול להיות מרוצה מעצמו, רק על ידי לימוד התורה, ככה רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן, חלק א' סימן ל"ג, שהבן אדם יכול להיות בשלום עם עצמו על ידי לימוד התורה. אברך עושה לעצמו שיעור במשניות, שיעור בגמרא, הוא זוכה להיות מרוצה מעצמו, סיימנו עכשיו בבא מציעא והתחלנו בבא בתרא, זה לא לוקח יותר מכמה דקות ביום ללמוד את הגמרא, אני לא יודע איך יהודי לא יכול למצוא כמה דקות ביום, אולי הגיע הזמן להניח את הטלפון בצד, הטלפון גונב את הזמן של הבן אדם, אנשים יושבים על הטלפון שעה ושעתיים, ולא התכוונו כלל לדבר רע, הם רק רצו לשלוח הודעה למישהו, וזה מושך אותם עוד ועוד, ושורפים את הזמן.

לא לקחת את הטלפון הביתה

יצא לי להיות השבוע במשרד כאן בקריה, שעובדים שם כמה אברכים מאנ"ש, ואמרתי להם, תבנו את עצמכם בצורה בריאה, תשאירו את הטלפון כאן במשרד, הרי באתם לגור בקריה כדי לחיות חיים בריאים, לא כמו בעיר שמבלבלים בין יום ללילה, תביאו פרנסה בהרחבה, ותהיו בעבודה מתשע בבוקר עד

בבית, ופחות נהנה בבית, כי ההנאות שלו נמצאים בטלפון שיש שם כל הדמיונות של העולם, כשאינן לכם טלפון אתם תהנו מהילדים ותהנו מלהיות בבית, כמו שמישהו נהנה משוקולד מריר כשאינן לו שוקולד חלבי, אבל כשיש לו שוקולד חלבי הוא לא יכול להסתכל על שוקולד לאפיה... כשיש למישהו טלפון בכיס, הוא לא מתרגש מהבית, אבל יהודי שאינן לו טלפון נהנה לבוא הביתה ולדבר עם אשתו וילדיו, ונהנה להוציא גמרא בבית ומשניות ולגרוס, ללמוד דף גמרא ביום, ומי שלא יכול ללמוד את הדף שלומדים שילמד את הש"ס כסדרן.

העצות של רבינו יחזירו את השלום בית

עם ישראל אמרו אנחנו רוצים לבדוק שארץ ישראל באמת זבת חלב ודבש, יהודי אומר יש לי בעיה זה וזה, ורבינו אומר לו אם תיקח את המשניות ואת הגמרא אתה תצא מכל הבעיות שלך, ואז הוא שואל, האם ישלך הוכחות ונסיון בזה, שבאמת יוצאים מהבעיות כשלומדים תורה, אתה רוצה לשלוח מרגלים לבדוק את הצדיק? מילה של צדיק צריך הוכחה? ומי מדבר בדברים אלו שלא צריך שום הוכחה, הרי הבן אדם רואה על עצמו מה קורה איתו כשהוא לומד קצת חומש, וכשהוא מטייל כל יום ומספר להקב"ה את כל טרדותיו: רבש"ע מה אני עושה עם אשתי, למה אשתי כבר לא מעניינת אותי, רבש"ע תחזיר אותי לזמנים של שנה ראשונה, רבש"ע תעשה לי שיהיה לי טוב ונעים בבית, ותראה פלאות איך שאתה חוזר הביתה והכל מאיר לך, מגיע שבת ותזכה שהשכינה תשרה אצלך בבית, ואז עוברת תקופה והבן אדם נופל, והוא אומר, אני לא מביין למה אני נשוי לאשה כזאת, היא כל כך נוראית, ושכח שכשהתבודד והתפלל היה לו טוב בבית, הרי יש לי מכתב ממך לפני שבועיים שאתה כותב לי, שהמתנה הכי טובה שקיבלת מהקב"ה זה האשה שלך, והיום אתה

ואף אחד לא מסתכל עליה, לא מעניין אותו שהילדים שלו מוזנחים, ורק מוכן לשלם כמה כסף שרוצים העיקר שיקחו אותם לעשר שבועות של קצמפ, הילדים לא מעניינים אותו הולכים לו על העצבים, אבל כשמגיע לעימות הוא נכנס לשיא האנרגיה.

כולנו מהגרים

מה איכפת לך מה קורה עם ההגירה, אתם יודעים שכולנו כאן מהגרים, האמריקאים הרוצחים הטביעו ספינות שלמות של יהודים שרצו להגר לאמריקה, אנשים ישבו חודשים על הספינה, ללא אוכל וללא מים, ולא נתנו להם להיכנס לאמריקה, ואחרי זה הטביעו אותם, ועכשיו כולם עסוקים עם זה שטראמפ נגד מהגרים... כי מצאו איזה מהגר שעשה פשע, וכולם נגד מהגרים, מה זה קשור למהגרים, אני לא רוצה עכשיו להיות כאן בעימות... אבל מעשים בכל יום שאנשים באמריקה מבצעים פשעים נוראיים גם בלי המהגרים, מה אתם כל כך מולהבים ועסוקים בחדשות, לכל הפחות תבקשו מהקב"ה על זה: רבש"ע עזור לי, שאוכל להשאיר את הטלפון במשרד, אברך אחד אומר לי אין לי משרד, איפה אשאיר את הטלפון, אין לי באמת מה לענות לו, כי הוא משאיר את זה ברכב, אבל באמצע הלילה הוא הולך לבדוק מייל ונרדם ברכב עד הבוקר, והוא באמת רוצה להיות טוב, ורוצה לבוא הביתה ולקרוא קר"ש וללכת לישון, יש לי עצה אחת, לבקש מהקב"ה על זה, אתם נמצאים במקום שיש לכם אפשרות לחיות בריא, מקום מסודר, שאפשר לעבוד בשעות מסודרות.

הכלים הורסים את הבית

הכלים האלו הורסים לכם את החיים, כי ברגע שבן אדם מתרגש מהטלפון שהוא מחביא בכיס האחורי, הוא פחות מתרגש

אלי, והאמת היא שזה התהליך שעובר כל אחד שמתקרב, בהתחלה הוא בהתלהבות עצומה והוא יכול לריב עם כל משפחתו בשיא האנרגיה, ועושה דברים הזויים, ופתאום הכפתור מתכבה לו... רבינו אומר שהקב"ה עושה את זה לכל אחד שמתקרב לצדיק, כי מן השמים רוצים שהוא יתקרב עוד יותר, על ידי שהוא יזעק להקב"ה שרוצה לחזור לתחילת ההתלהבות, רוצה לחזור לשיעורים כסדרן, רוצה לחזור להתפלל שחרית מנחה ומעריב.

שיהיה נעים בסעודת שבת

יהודי צריך להתפלל שיהיה לו נעים בסעודת שבת, אברכים מעדיפים להחזיק את הילדים כל יום שישי אחה"צ, כדי שהילדים יהיו עייפים בלילה ומיד אחרי קידוש יכנסו למיטות, וגם הוא ילך לישון... למה שיהודי לא יעשה את כל הטריקים שיהיה לו נעים בסעודת שבת, שישכיב את הילדים ואת עצמו אחה"צ, ויהיה לו כוחות בסעודה, סעודת שבת היא היסוד של הבית היהודי, אני לא יודע איך אנשים נוהגים בדיוק, אבל אולי כדאי לשים דגש על שינה ביום שישי אחה"צ, היום כזה ארוך, אני מנסה למלא את היום הזה ולא מצליח, הילדים שלי יושנים כמה שעות ואנחנו מתפללים בזמן הדלקת הנרות, ועדיין יש כמה שעות מיותרות, אולי צריך לסיים את התלמוד תורה ביום שישי בשעה ארבע אחה"צ, אני לא יודע אם אפשר לעשות את זה למלמדים, אולי נביא מלמדים אחרים לשעות אלו, ומי שאין לו כח לסעודות שבת שיתפלל על זה, שיהיה לו נחמד ונעים בסעודת שבת כמו שהוא יושב בסעודת חתונה ונהנה, וכמו שלפני חתונה משכיבים את כולם, ככה ביום שישי, ובסעודה נהנים, וההורים מדברים יפה אחד אל השני, לא צועקים ולא רבים, וגם אם הזהרת את אשתך שתניח את החלה שלך על הפלטה, והיא שכחה, עדיין מותר לך להיות בשמחה, אל תסתכלו עלי כאילו אני מזוכך

בוכה ואומר שאין צרה גדולה מזה, עברו רק שבועיים... העצה להחזיר בחזרה את האור בבית, זה על ידי הפה, הדיבור אל ד'.

השפתיים הם השערים לכל ההיכלות

בדיוק למדתי בימים אלו את הדברים האלו בתיקוני זוהר, וציינתי לעצמי את דברי רשב"י, שאומר שהפה הוא הדלת דרכו נכנסים לכל ההיכלות בגן עדן, כשהיינו במירון שאלו אותי איפה פתח המערה, ואמרתי להם שזה בשפתיים של כל אחד ואחד, רשב"י מסביר בזה את הפסוק ד' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, שהשפתיים פותחים את כל ההיכלות, ולכן כשיהודי רואה שלא טוב לו, שיפתח את השפתיים ויגיד: רבש"ע תשמח אותי, רבש"ע תעזור לי, ואם אתה רואה בעצמך שעבר עליך כמה ימים ואתה לא מדבר אל ד', תתפלל על זה: רבש"ע אני לא יודע מה קרה לי, הפסקתי לדבר איתך, רבש"ע אני נכביתי לגמרי, רבש"ע מה קרה איתי.

להתפלל לזכות להתחדש שוב עם שיעורי החיזוק

זה דבר מאוד חשוב שמגיעים לשיעור, גם כשאין שום רגש צריך להגיע לשיעור, אבל האדם חייב לעשות לעצמו חשבון הנפש, מה קרה לי שהדיבורים האלו כבר לא מעניינים אותי, הרי פעם זה האיר לי את הנשמה, ולא פספסתי אף שיעור, ואם לא יכולתי לבוא לשיעור הקשבתי דרך הטלפון, מה קרה לי שאני כבוי לגמרי, העצה לזה זה רק על ידי תפילה, כשאני הייתי אצל מוהרא"ש אם לא יכלנו לבוא ליל שישי למוהרא"ש, לא היה דבר כזה שלא נקשיב לטלפון לשמוע את הדיבורים, ואברך היום חושב לעצמו, מה כבר ידברו בשיעור, שוב ממשניות ולדבר אל ד', מה כל הרעש, וכשאברך מרגיש ככה הוא צריך לדבר אל ד' על זה לבד, למה פעם כן הייתי בהתעוררות מזה והיום זה לא מדבר

מילים טובות משנה את כל הבית לטובה

מנסיון של עשרים שנה בחינוך ילדים אני ראיתי שילדים צריכים דבר אחד, שיהיה אורה נעימה בבית, אבא ואמא המעריכים ומכבדים אחד את השני, אי אפשר לעבוד על הילדים, מרגישים באור מה קורה בבית, רבינו אומר בספר המידות שהזבובים בבית יודעים מה מצב השלום בית, ולכן נבקש את הקב"ה על זה, שיהיה לנו נעים בבית, רבש"ע עזור לי שאוכל לתת מילים טובות לאשתי, שאפרגן לה, שאוכל להגיד לה, תודה הקב"ה שהתחנתי איתך, ישבתי השבוע עם אברך ואמרתי לו תגיד לאשתך כמה אתה מעריך אותה, הוא ענה לי אבל אני לא מעריך אותה ואני שונא אותה, ותוך כדי שיחה התברר שהוא שונא את עצמו... ואמרתי לו אני מבקש שתציית לי, לך הביתה ותגיד לה שאתה מאוד מעריך אותה ושמח שהתחנת איתה, תוך כדי שיחה איתו היא מתקשרת אליו, והוא אומר לה כמה מילים יפות, והיא גם אמרה לו מילה טובה, ואחרי זה הוא חוזר כולו במאור פנים ומדבר איתי ואומר שהוא רואה שזה עובד, אמרתי לו תקשיב לצדיקים תקשיב לרבינו ותראה כמה זה טוב, אני לא יכול להגיד לך בדיוק איפה רבינו אומר את זה, אבל אני כן יכול להגיד לך ששמעתי את זה ממוהרא"ש אין ספור פעמים, וכל דברי מוהרא"ש לקוחים מרבינו, אם תדבר יפה אליה, היא תדבר יפה אליך ויהיה לכם טוב, והשכינה תשרה בביתכם.

ואף אם אמרת לאשתך שאתה חייב לנסוע בתשע בבוקר ואתה מבקש שיהיה מוכן הארוחת בוקר, כי אתה לא מסתדר לבד לעשות את זה, בפרט אלו שאוכלים כל השייקים למיניהם, חייבים את העזרה שלה, והיא לא הספיקה להכין הכל, אל תכעס אל תיכנס לצעקות ולריבים חס ושלום, ואני מבטיח לכם בהבטחה גמורה, אם תדברו יפה בבית עם כבוד ודרך ארץ, הכל ישתנה

ולא מבין אתכם, כי אני גם הייתי פעם בלי צדיק, וגם אני חשבתי שאני לא אסתדר אם לא יהיה לי זה וזה, אמת שלא צעקתי אף פעם על אשתי, אבל הייתי יכול להיכנס לקטנות הדעת, אבל היום כולנו יודעים שלא קרה כלום אם אין את החלה שרצית או את הבירה הקפואה שרצית, הרי בסוף סעודת שבת אף אחד לא רעב, אז למה תכעס על אשתך ששכחה להכניס את הגביע למקפיא... אולי תכעס על עצמך.

לא לבוא בתלונות על האשה

חז"ל אומרים בברכות שמי שמפחד שהוא עושה עין הרע על אחרים, שיסתכל על צד שמאל של האף שלו, חשבתי שהכוונה שאם אתה עסוק לכעוס על אחרים, תסתכל על האף שלך, על האריכות אפיים שלך, על האמונה שלך, מי אשם בזה שאתה כועס, רק אתה בעצמך, אשה אחת התלוננה שיש לה בעיה שהיא שוכחת דברים, וכל שבוע הבעל אומר לה תניחי את החלה על הפלטה, וכל שבוע היא שוכחת, וכל שבוע הסעודה נהרסת ויש כעסים ומריבות, זה פלא איך אפשר לשכוח כל שבוע דבר כזה חשוב שבזה תלוי כל השבת, אבל השאלה זה עליו, מה כבר קרה, וכי החלה הזאת חשובה שתשבור את הבית שלך על זה, אולי היא לא צודקת ששכחה... אבל מה כבר קרה, וכי בשביל זה הופכים בית, ילדים קטנים רבים על הפינה של הקוגל או על האמצע, אבל לא מתאים לאנשים גדולים שיריבו על זה, מה כבר קרה שהיא שכחה לקנות את הסלט שביקשת, למה אתה כועס כל הסעודה, מה כבר קרה שטעית עם השעון של המזגן אחרי שסחבת את עצמך כל הדרך הביתה מהבית כנסת ואין מזגן, אל תכעס, תתחיל לרקוד משמחה, וכך יהיו לך ילדים בריאים.

טוב ממך, ואם אתה חושב שמישהו אחר נשוי יותר טוב ממך אתה פשוט טיפש מסכן שלא מוכן להודות להקב"ה על הטוב שיש לך, תפסיק להיות שקוע כל הזמן במסחר, תזכור מאשתך, מספיק העבודה מתשע בבוקר עד חמש אחה"צ, למה אתה כל כך מסור לבעל הבית, וכי אתה עבד נרצע שלו, אשתך מחכה לך בבית, אל תתפתה מכל הבונוסים שמציעים לך בעבודה, וכשאתה מגיע הביתה אתה נופל על הכורסה ויושן, והיא מחכה לספר לך על היום שעבר עליה, ואתה כבר מתעורר אתה לוקח את הסיגריה החשמלית ובודק את כל החדשות, אני אולי לא מצליח להשפיע עליך שלא תכניס הביתה את הטלפון, אבל אולי לפחות אל תכניס את זה לחדר השינה שלך, הרי אתה כאן עם אשתך מה אתה מכניס כאן דברים אחרים ביניכם, מה אתה רוצה ממנה, למה אתה מחפיץ אותה, ואתה גורם לה להרגיש איזה אובייקט וסמרטוט, תתחשב קצת ברגשותיה, אל תכניס את הטלפון.

בחור אחד אומר לי ששמע שטראמפ אמר שכשהוא יבחר הוא ישים את העשרת הדיברות בכל בתי הספר הממשלתיים, והוא שואל אם עכשיו אני כן יהיה בצד של טראמפ... תעזבו את כל השטויות האלו, ואת כל העימות הטפשי הזה, ותקחו את המשפט הזה מהשיעור: כל עוד שאני חושב שמישהו אחר נשוי יותר טוב ממני, ראש הישיבה מרחם עלי וחושב שאני מסכן, ותזכרו לשמור על העיניים ולהקשיב לרבינו ולהאמין לו ולא לשלוח מרגלים, ואז נזכה לדברים גדולים, אני מקווה להקב"ה שבשבועות אלו נוכל לדבר ולהתחזק יחד בדברי קדושה ויראה, אני רוצה להיות החברותא שלכם כל בוקר בשיעור דף גמרא, אשמח מאוד לראות אתכם, א גוט שבת.

לטובה, כל הבית ישתנה, המוח של האדם ישתנה, ולא תצטרך לברוח מהבית, ולחשוב כל לילה איפה אפשר ללכת היום, ואם אתה לא מצליח לדבר אליה יפה, תבקש מהקב"ה שתצליח לדבר אליה יפה.

לא לחשוב שמישהו אחר נשוי יותר טוב

מאוד קשה לי לעשות כאן מלווה מלכה בכל מוצאי שבת, אבל אמרו לי שאין לי מושג לאן האברכים יוצאים, לכן החלטתי שיהיה מלווה מלכה, שלפחות יבואו לבית המדרש לשמוע חיזוק, ישמעו כמה חשוב שיהיו בבית, וישמעו שוב כמה חשוב לדבר יפה בבית, ואם תקשיבו לעצות של רבינו, ותדברו יפה בבית, ותבינו שהיא לא השפחה שלך, והיא לא חייבת לך כלום, אבל ממש כלום, תצליח לדבר יפה, על כל דבר שהיא עושה למענך תגיד לה שוב תודה, ותסתכל על מה שיש לך, ולא על מה שחסר לך, וכל עוד שיהיה לך דמיון שמישהו אחר התחתן יותר טוב ממך אתה מסכן גדול, כי כולנו נשואים אותו דבר, ר' נתן אמר פעם ליהודי, יש לך גם לב, אבל אתה לא מלבב את זה, אני חשבת לעשות פעם שיר על זה, יש לך גם אשה אבל אתה לא מאשש אותה... אתה לא דואג בשבילה אתה לא מכבד אותה ולכן היא נראית איך שהיא נראית, ד' יעזור שהדיבורים האלו יכנסו ללב שלכם ויהיה לכם טוב.

כל עוד שאתה מדומיין שמישהו אחר נשוי יותר טוב ממך, אני מאוד מאוד מרחם עליך, מוהרא"ש אמר שאם יש יהודי שכואב לו אבר אחד, וכי ילך לחתוך את זה או יטפל בזה, אותו דבר זה עם האשה, אם יש בעיה תעזור לה תקשיב לה, אל תחתוך אותה, ואל תחשוב שמישהו אחר נשוי יותר טוב ורק אתה נפלת, היא חלק ממך, אולי מישהו אחר באמת נשוי טוב, אבל אף אחד לא נשוי יותר

שו"ת אחרי שיעור ליל שישי שלח תשפ"ד

החברות?

ת. קודם כל יש לך להודות להקב"ה שהבת שלך בריאה והיא מתביישת, כי זה טבע של אדם בריא, להתבייש זה לא חסרון, ואתה צריך לדעת שזה לוקח קצת זמן עד שהיא תתרגל לחברות החדשות, ואתה יכול לעזור לה בזה, אולי שהיא תחלק סוכריות לחברות שלה, ואחרי כמה ימים יהיה לה חברות, לא אומרים לילדה: אל תתביישי, כי בושה זו מעלה טובה, אומרים לה, שזה יקח כמה ימים ויעבור בעז"ה ויהיה לה הרבה חברות.

ש. אני רוצה לשאול עבור מישהו שמתבייש לשאול, אם מישהו נמצא הרבה זמן בהיכל הקודש, והוא מרגיש שקשה לו מאוד עם הענין שיש כאן של 'דיבור אל הקב"ה', הוא לא מצליח לדבר אל ד', והוא מרגיש שהוא לא בריא בנפשו, האם מותר לו ללכת לטיפול אצל מטפל?

ת. מותר ללכת, זה לא עבירה, אם אתה רוצה לדעת האם זה יעזור, התשובה היא לא. אם תביא לי מישהו שיגיד לך שהוא הלך למטפל וזה עזר לו, אני רוצה לדעת בדיוק לאן הוא הלך ומה היו העצות של המטפל, כי יש מטפלים יראי שמים ואומרים לאנשים שלהם עצות שכתוב במאור ושמש או בנועם אלימלך, או בליקוטי מוהר"ן, ואף שיש לו רשיון של מטפל, הוא נותן עצות טובות, לפעמים זה מטפל שמקשיב לשיעורים ויודע לתת עצה טובה, אבל כל הטיפולים שיש

ש. אנחנו שמענו מראש הישיבה ב' הדרכות בנוגע לכסף, א' עם כסף צריך להשתמש ולא להתקמצן ולהניח בצד, וב' שלא לבזבז כסף לשטויות ולחיות עם תקציב ולהניח כסף בצד מימות הקיץ לימות החורף, מתי נדע להשתמש עם העצה הזאת ומתי עם זאת.

ת. כל מה שצריך לצרכי החיים צריכים להשתמש ולא להתקמצן, אבל מה שהן מותרות לא צריך לקנות, ועדיף להניח בצד.

ש. איך אפשר לדעת מה הן הדברים שהן לצרכי חיים? האם רק דברים מינימליים ממש?

ת. אם אתה רוצה לקנות שנדליר [נברשת] יפה לכבוד שבת, זה דבר מאוד יפה ומותר לקנות, אבל בתנאי שלא לוויים כסף על זה, רק אם באמת יש לך את הכסף, בנוגע לרכב הבנתי ממוהרא"ש שמומלץ שיהיה לבן אדם רכב, זה לא דבר מיותר, זה כמו רגליים.

ש. בן אדם רואה שמישהו יוצא מחניה, האם מותר לו להזדרז עם הרכב לתפוס את החניה, או שזה חסרון באמונה, כי מה לו להזדרז, הרי מן השמים גזרו עליו אם זה שלו או לא?

ת. אין בזה שום חשש של חסרון באמונה, אדרבה הוא מאמין שהקב"ה שיחרר לו את החניה, ולכן הוא מזדרז לקחת את מה שהקב"ה הכין לו.

ש. מה עושים שהבת שלי מתביישת לבוא לקאנטרי שהיא לא מכירה שם את

עוד גירושין ועוד גירושין ירחם השם, הם מלמדים את הילדים להתנתק מההורים ירחם השם, אני לא הייתי מדבר נגד זה אם זה לא היה מוביל לדברים כאלו נוראיים, כי אני לא מדבר על רוב השטויות שיש היום, כל השרשראות למיניהם, לך לשרשרת ותסובב את זה, ושאר הדמיונות למיניהם, אבל אם לוקחים ילדים ומנתקים אותם מההורים, ולוקחים בני זוג ומביאים אותם לגט גירושין, ואומרים לאנשים אתה בטראומה ופטור מכל המצוות, אין ברירה אלא לדבר נגד זה.

אומרים לאנשים בגלל שאתה בטראומה, מותר לך לחלל שבת, כשביליל שבת אתה מרגיש איזה הרגשה שמישהו אומר לך מה לעשות ומישהו מחליט עליך, מותר לך להוציא את המחברת ולכתוב בדיוק מה אתה מרגיש, עפרא לפומיה, מאות נשים מגיעים למלאך המוות שנקרא מטפל, ואומרים להם שזה פיקוח נפש וחייבים לכתוב בשבת שהרגישו שמישהו הסתכל עליהם...

וכשאברך נמצא בהיכל הקודש והוא רואה שהוא לא מסתדר עם התבודדות, והוא לא מצליח להתחבר לזה, יש כאן עצה עבורו, שילך ויגיד: רבש"ע עזור לי לעשות התבודדות, רבש"ע אני נמצא כאן שנים וכאילו אני בהיכל הקודש אבל אני לא מדבר איתך, רבש"ע יש לי כאבי נפש מילדות, רבש"ע יש לי קושיות על כל הבריאה, למה זה נברא כך וכך, רבש"ע עזור לי שיהיה לי אמונה פשוטה ובריאה.

לא לו הטוענים שהם בטראומה [נסיון בלע"ז] ולכן הם לא יכולים לשמור על התורה ועל המצוות, יש לי בעבורם שיטת טיפול שבטוח עובדת, אבל רבינו לא מרשה לעשות את זה, לתת סטירה אחת לפנים... ולהגיד לו אל תבלבל בראש, קשה לך תתגבר, אבל רבינו לא הרשה לתת סטירות, לכן אומר רק, שאם יש לך נסיון תתגבר על זה ותבקש מהקב"ה, מה זה קשור לטראומה...

אצל אומות העולם, זה טשאדעלע באדעלע [שטויות והבלים], וזה בדוק ומנוסה במאת האחוזים, ומי שלא מוכן לקבל את זה כאן בשיעור, שישלם מאה אלף דולר למטפלים ואחרי זה יודה שזה לא עוזר כלום, הנושא של עולם הטיפול לא קשור להיכל הקודש, ולא קשור לברסלב, זו המציאות.

ש. יש שואלים למה ראש הישיבה מדבר נגד מטפלים, הרי יש הרבה דברים שלא עוזרים כלום ולא מדברים נגדם?

ת. זו שאלה נכונה, ואכן אם הבעיה בטיפולים היה רק שזה לא עוזר, לא הייתי כל כך מדבר נגד זה, כמו שאני לא מדבר נגד מגנטים ואבני אנרגיה וכו', אבל היות והטיפולים הם נגד התורה, וגורמים לעקירת התורה, לכן אני חייב לדבר נגד זה, כי הקליפה האחרונה לפני ביאת המשיח, זו הצרה החדשה של טיפולים, אבא לא מסתדר עם הבן שלו, והוא שולח את בנו לטיפול, ואחרי שלשה שבועות הבן לא מדבר עם אבא שלו, כי כך כתוב בחכמת אומות העולם, הרי אומות העולם רוצחים שפלים, ועם המילה שנקראת 'אהבה' כבר רצחו מלינוני נפשות, ובמאה השנים האחרונות הם המציאו מילה חדשה שנקראת 'טראומה', הוא 'טראומתי', ולצערי הרב שרבנים ודיינים מאמינים להם, לפני זה קראו לזה 'נסיון', וכל עוד שקוראים לזה נסיון צריך להתגבר על זה, אבל ברגע שהבן אדם הוא בטראומה הוא פטור מכל התורה כולה ירחם השם, ולכן טיפול הוא טריפה, לצערי בני ישראל לומדים את האומנות של הטיפול ומטפלים לפי זה, ולכן אני חייב לדבר נגד זה, ואילו לא היה כאן עקירת הדת, מה איכפת לי שאנשים הולכים ומשלמים מאתיים אלף דולר לטיפול שלא עוזר.

לוקחים שני בני זוג שלא מסתדרים, והמטפלים אומרים להם אתם חייבים להיפרד, כי יש כאן טראומה, ולצורך ריפוי צריך להרחיק קצת אחד מהשני, וכך נוצר

למטפל, ויכול להיות שהוא יתן לך עצה טובה אם הוא מקשיב לדברי הצדיקים ולעצות שלהם, היה השבוע אצלי אסיפה עם חמשה מטפלים שביקשו לבוא אליי, הם ישבו אצלי מאחרי תפילת ערבית עד שתיים וחצי בלילה, והם אמרו שהם מקבלים כל יום אנשים מהבוקר עד הלילה, ולוקחים שלש מאות וחמישים דולר לשעה, והם באמת רוצים לעזור לאנשים, ואמרו שהם מקשיבים לשיעורים, ויודעים שכל הדברים שלמדו זה שטויות, וכל החכמות של אומות העולם לא שווים כלום, והם רוצים לתת לאנשים שלהם את העצות של רבינו, ולא רוצים יותר למכור לאקשן... ושואלים מה לעשות, האם להגיד לאברך שיש לו בעיות בשלום בית: לך הביתה ותגיד לה כמה שאתה מעריך אותה, תן לה כמה מילים טובות, זהו? אמרתי להם, כן, זהו, זה מה שצריך כדי להשכין שלום בבית, ולא יצא כלום מכל החכמות הגויים, שאומרים, עכשיו תתחבר לרגשות שלך, עכשיו תתנתק מהרגש, עכשיו תגיד לרגש שלך... במקום זה תגיד, רבש"ע עזור לי, המטפל שלי חולב אותי וגונב אותי, תעזור לי, אני אומר לך שוב שלא אכעס על מי שילך למטפלים, אני יקבל את בניו לתלמוד תורה... אין כאן תקנה נגד מטפלים, אבל אני אומר לך שאחרי שתשלם מאה אלף דולר על מטפלים תחזור ותגיד כי עתה ידעתי כי גדול ד', אחרי שניסיתי הכל, נודע לי כי גדול ד'.

ש. יש אנשים שאפשר להגיד להם אתן לך סטירה, תתגבר על עצמך, וזה יעזור להם, אבל יש אנשים חלשים שמרגישים שאין להם כח להתגבר על עצמם, מה יעשו לרפאות את נפשם?

ת. עם העצות של רבינו יכול כל אחד להיות בריא לגמרי, וכשאברך מסתובב שנים בהיכל הקודש, ורואה שהוא לא מצליח לעשות התבודדות, שיגיד כל יום: רבש"ע אני לא מצליח לעשות התבודדות, אני לא מקיים את רצון רבינו בענין זה, אני גורס משניות, ומקשיב לכל הדברים של רבינו, ואני לא אוכל בצל, ולא שותה משקאות חריפים, ואני נוסע לאומן לראש השנה, ומציית לכל דבר, אבל לא הצלחתי לדבר אליך, עזור לי, אני אומר לך שאם אברך יגיד ככה כל יום, אחרי כמה ימים הוא יתחיל לדבר אל ד', ואחרי תקופה זה יחלש שוב, ואז שוב יבקש, רבש"ע עזור לי.

אני מכיר אברך שיושב כאן על הבמה והוא מחזיק רמקול ביד, וכמה שנים אחרי שהוא התקרב למוהרא"ש, עדיין היה לו מאוד קשה להגיד את קריאת שמע שעל המיטה מהאריז"ל ותיקון חצות, הוא קרא קריאת שמע כמו שכל ילד קורא, הוא כל כך התפלל על זה, שרוצה לקרוא קר"ש של האריז"ל, לא יום אחד ולא יומיים, לא שנה ולא שנתיים, עברו כמה שנים ופתאום ביום אחד הוא התחיל, ומאז זה אצלו הרגל, קר"ש של האריז"ל ותיקון חצות.

אני אומר לך שאני לא אכעס אם תלך

מלווה מלכה מוצאי שב"ק פרשת שלח

בקריית ברסלב

אומרים 'אין אדם יודע מה בלבו של חברו', ומי שקצת עוקב בחדשות, כבר התקינו צ"פ אצל האדם הראשון, ונפלאות הבריאה ממש, רואים את כל מחשבת האדם, אבל כל מי שאין לו את הצ"פ הזה והוא עוד יושב כאן בבית מדרש, יש לו את הנס שלא רואים מה הוא חושב, יש לו כובע יפה ושטריימל יפה ונראה אברך מאוד חשוב, נס גדול, אבל כל אחד יודע טוב טוב בלבו, מה עובר עליו, ומה הוא חושב, ועל מה הוא רואה, ואיך הוא מדבר, ומה הוא עושה, ויש רק צדיק אחד שברגע שפותחים את הספרים שלו, ואת הספרים של התלמידים שלו שמורידים את דבריו יותר לדור שלנו, ספרי ר' נתן ותלמידיו ותלמידי תלמידיו, והדיבורים האלו נוגעים בלב שלנו, ומחזירים אותנו להקב"ה, ועל זה אמר רבינו חידוש כמוני לא היה בעולם, לא מדברים עכשיו אם הצדיק הזה יותר גדול מצדיק אחר, אלא שיש כאן חידוש גדול, שיש רבי שיכול להוריד את עצמו לכל אחד ואחד, ולהעלות אותו ולקרב אותו להקב"ה.

רבינו אמר, שאפילו את האומות העולם הוא יכול לקרב להקב"ה, המפיצים מספרים שדיבורי רבינו מביאים אמונה גם אצל אומות העולם, זה מביא ישוב הדעת, אנשים חושבים על תכלית, רבינו נותן דרך בשלום בית, בחינוך הילדים, אין דבר אחד בעולם שרבינו לא נותן לנו בזה עצה ודרך, ואף לאנשים שפלים בדור שלנו, וכשאומרים 'חידוש כמוני לא היה בעולם' אין הכוונה על רבינו, ואין הכוונה לזלזל בצדיקים אחרים, אלא הכוונה עלינו, יש כאן חידוש גדול שלא היה בעולם, שאנשים פשוטים כמונו יכולים לקבל התעוררות מהצדיק שיורד כל כך נמוך עד

- א גוטע וואך, א מזלדיגע וואך, א פרייליכע וואך, ברוכים הבאים בשם ד', חסדי השם שזכיתי לבוא לכאן לקריה, להיות כאן בשבועות אלו בימי הקיץ בקריית ברסלב, מרגישים כאן טעם גן עדן ממש, להיות עם אנשי שלומינו וללמוד יחד איתם את העצות של רבינו, והשיחות של רבינו, ולשמוע סיפורי תפילה, והכל מלא בשמחה, ועם הרבה אהבה אחד לשני, זה ממש תענוג להיות כאן.

- שרו כאן קודם שיר, השיר הזה הוא שיחה מרבינו 'אני איש פלא ונשמתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה בעולם' כך מביא ר' נתן בחיי מוהר"ן, שיחה זו גרמה להרבה התנגדות, מה זה השפה הזאת, במחי יד מבטלים את כל הצדיקים, המתנגדים שואלים מה זה חידוש כמוני לא היה בעולם, אתה יכול להגיד שאתה חידוש גדול, אבל למה לזלזל באחרים, ולבנות את עצמך על אחרים, אנשים לא מבינים למה רבינו דיבר ככה.

- הרב מטשערין כותב שם בחיי מוהר"ן, הערה על זה, וכך לשונו: אמר המעתיק, אל תתפלא כי הלא היו האבות, ומשה רבינו עליו השלום, וכו' וכו', כי מי יכול להבין כוונתו הקדושה בזה. ומיישב בדוחק על ענין ההתחזקות והתחדשות, והאמת היא שאם זו שאלה, התשובה באמת בדוחק ולא מיישבת את השאלה.

- אבל מוהרא"ש לימד אותנו שאין כאן בכלל שאלה, כי לא מודדים את הצדיק כמה הוא גדול, ומה אנחנו יודעים ומבינים בגדולה של צדיק, השיחה הזאת מדברת אלינו, הרי אני מכיר מי שאני, נס גדול עשה אלוקים שמבחוץ לא רואים איך אנחנו נראים מבפנים, חז"ל

השכינה הולכת איתו אף בתוך הטינופת

גם כשהאדם למטה למטה בשאול תחתית הוא יכול לדבר אל ד' מתוך הטינופת ולהגיד: רבש"ע תמחל לי על כל מה שעשיתי, רבש"ע אני כבר הולך להיות טוב, רבש"ע אני נפילתי שוב. וזה סוד חסידות ברסלב, חסידות ברסלב זה דיבור אל ד', אולי אנשים יגידו שחסידות ברסלב זה תכלת בציצית כמו שכתוב בפרשת השבוע, ובחורים צעירים כשמתקרבים הם דווקא לובשים תכלת, לעצבן את ההורים, ואני אומר להם, מותר ללבוש תכלת, גם אני לובש תכלת, וגם מוהרא"ש לבש תכלת, אבל רק שתדע שלא נהיים חסיד ברסלב בזה שהולכים עם תכלת, ומי שלא הולך עם תכלת זה לא אומר שהוא לא חסיד ברסלב, חסידות ברסלב אינה תלויה כלל בתכלת.

אנחנו הולכים עם תכלת בציצית כי כך נהג הרה"ק ר' אברהם ב"ר נחמן, אחרי שדייק בדברי רבינו שאמר: ממני ועד משיח לא יהיו חידושים, אה תרחם, כך אמר רבינו, והוא דייק שהכוונה שחידוש אחד יהיה לפני ביאת המשיח בשנת תרח"ם, ובשנת תרמ"ח גילה הרה"ק מראדזין את התכלת, ר' אברהם ב"ר נחמן היה בעל רוח הקודש, ולכן אנחנו הולכים עם זה, אבל חסידות ברסלב לא תלויה כלל בתכלת, זה לא ברסלב, מי שרוצה לדעת מה זה ברסלב במילה אחת, זה ההתבודדות, מי שמחזק את עצמו לדבר אל ד' בכל המצבים הן בעליות והן בירידות, זה חסיד ברסלב, אנשים מסתובבים שנים בברסלב ולא יודעים להגיד מה זה ברסלב.

יהודי צריך לדעת שגם כשהוא במצב של כי אסק שמים שם אתה, הוא במצב של שמים, הוא קם מיד בצלצול הראשון, לתיקון חצות, הוא רץ למקוה, לומד עד הנץ, אומר את התפילה של הרבי ר' אלימלך, ומתפלל שחרית במנין עם כל ההתעוררות, ופת שחרית וכו', הכל הולך לו כמו שצריך, בדיוק כמו שכתוב בסידור מוהרא"ש, הוא צריך לדעת

אלינו, הרי יש בארון מלא ספרים, של צדיקים גדולים שכתבו ספרים קדושים מאוד, אבל אנחנו אנשים כל כך נמוכים ולא מצליחים להתחבר למילים האלו, אנחנו מרגישים כל כך רחוקים מזה ולא מתעוררים, אבל דברי רבינו מעוררים אותנו.

אני זוכר לפני ההתקרבות כמה התעמקתי ורציתי להתחבר לספרים הקדושים, ספרי החסידות, רציתי שזה יעורר את לבי ויחבר אותי להקב"ה, אבל לא התחברתי, הרגשתי כל כך רחוק, זה ממש לא דיבר אלי, לפני התפילה לקחתי כל פעם ספר אחר, דפדפתי וזה לא מדבר אלי, ורק לאחר ההתקרבות מתחברים לכל הספרים הקדושים, כי אחרי שראיתי את ה'אשר בנחל', והמוח כבר שטוף עם דברי אשר בנחל, אז כבר רואים בכל ספר גילוי אלוקות, וכל ספר וספר מעורר את הלב, מוהרא"ש היה אומר שהוא רואה בחורים ואברכים לוקחים ספרי חסידות ומדפדפים מחפשים קטע שידבר אל הלב, שלהם, ואמר, אני יעשה ספר שלא יצטרכו לדפדף, כל קטע וקטע יקרב את לב האדם אל השי"ת, כל קטע יגרום לבן אדם לדבר אל ד'.

המדרגה הגבוהה ביותר זה לדבר אל ד', זה גורם שהאדם יחשוב מהקב"ה ויהיה דבוק להקב"ה, זה רוחץ ושוטף את האדם, רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ח, שהתפילה נקראת אמא, אם הבנים הכוונה לדיבור, רבינו אומר את זה על הפסוק, הבן יקיר לי אפרים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, 'דברי' זה הדיבור, על ידי הדיבור, כשילד קטן מתלכלך תבוא האמא ותנקה אותו, אנשים מוכנים לשחק עם הילד והתינוק כל עוד שהוא מריח טוב, אבל ברגע שמשוהו קורה עם הילד והוא התלכלך אף אחד לא מוכן להחזיק את התינוק, רק האמא הולכת עם ילדיה אף בתוך הטינופת, והדיבור הוא כמו האמא, ואף אם האדם התלכלך ואיבד את הכל, ואף אחד לא מוכן לדבר איתו, הוא מרגיש שהוא נדחה מכל הצדיקים ומכל ההיכלות, אבל אם האדם מדבר עם הקב"ה,

שכולם מסתכלים עליהם כל הזמן, אף אחד לא מסתכל עליך, תקנה כרטיס ותיסע לציון הקדוש של רבינו באומן, תיכנס בפנים ותן פרוטה לצדקה ותגיד את עשרת המזמורים, הרי רבינו הבטיח שאפילו אם עצמו וגברו עוונותיו ופשעיו הוא יוציא אותך משאול תחתית, עם הפיאות הוא יוציא אותם.

וכשבן אדם שומע שרבינו מוציא את האדם מהשאול תחתית עם הפיאות, שלא יחשוב שהכוונה רק לגברים שיש להם פיאות, אלא כוחו של רבינו להביא לתיקון הנשמה אף לנשים, כל יהודי ויהודי חייב להיות לפחות פעם בחיים אצל רבינו, כל אבא צריך לזכור לקחת את כל ילדיו פעם בחיים לרבינו, הבנים ב"ה מגיעים לימי ראש השנה אף שזה עולה ממון ודמים, אנשי שלומינו לא מסתכלים על כל המניעות, ואנשים צריכים לראות שגם הבנות שלהם יגיעו לפחות פעם בחיים לרבינו.

מה יעשה איש חולה מסוכן שאומרים לו שיש רופא שיכול לרפאות אותו בסכום גדול, וכי מישהו יסתכל על הכסף, הוא ימכור את הדירה שלו כדי שיהיה לו רפואה, ומה זה כבר בן אדם בריא, כמה שנים הוא כבר יחיה, אף אחד לא חי מאה ועשרים שנה, בסוף כולם מתים כל אחד בזמנו, ונמצא שהרופא נתן לו כמה שנים מועטות, אבל חיי העולם הבא אלו חיים נצחיים, ועל זה יש רופא אחד שהבטיח שהוא יתן לנו, רבינו הקדוש הבטיח שהוא יתקן אותנו לחיי עולמים, ובן אדם חייב לעשות הכל להגיע לצדיק.

אנשים עסוקים כעת עם הממשל, וכל אחד יש לו דעה ברורה מי צריך לקחת את הנשיאות וכו', הרי הממשל לא תעזור לך, אם ח"ו עשית משהו נגד הממשל, אוי אוי איך שתרגיש אותם, יכניסו אותך לכלא ללא רחמים, שום דבר לא יעזור לך, גם אם כעת היית חסיד גדול של נשיא פלוני, וכשהם מחליטים להכניס מישהו בכלא, הם לא צריכים סיבה אמיתית, הכל הצגה, כל השופטים וכו', כפי שרבינו

שאפילו אז במצב של שמים 'שם אתה', הוא צריך להגיע להקב"ה והוא חייב להתפלל ולהתבודד, וגם מי שנמצא במצב של ואציעה שאול הנך, וחסידי ברסלב היו מדייקים שלא כתוב 'ונפלת שאול' שהיה לו נפילה, שבאמת הוא ירא שמים ונפל, אלא כתוב 'ואציעה' זה מי שהציע לו מיטה בשאול, כבר נוח לו שם הוא כבר קבע את מיטתו בשאול, אעפ"כ, בשאול 'הנך', הקב"ה שם לידך בשאול, ותדבר אליו ותגיד לו: רבש"ע אני רוצה להיות טוב, רבש"ע אני רוצה להיות ירא שמים, רבש"ע מתי זה כבר יקרה, מתי כבר אוכל להיות בשמחה, רבש"ע תרחם עלי, דיבורים אלו שוטפים את הנשמה, דיבורים אלו הם האמא השוטפת את הילד שהתלכך.

ראינו היום כל הילדים התלכלכו כאן בשבת בחול בקאנטרי, אבל הגיע מוצ"ש לקחו האמהות את הילדים ושטפו אותם וניקו אותם, כך אנחנו נראים אחרי הדיבור אל ד', אנחנו יודעים טוב איך אנחנו נראים, מוהרא"ש היה אומר לי שבשום אופן לא אקשיב לנפילות של אנשים, כי אחרי זה הוא ירגיש כל כך רע עם זה שמישהו יודע את העבירות שלו, ותוצאותיו מי ישורנו, ולכן אני לא מוכן להקשיב לנפילות של אנשים, ואני אומר תמיד רק לדבר בכלליות, יש לך נסיונות ויש לכולנו נסיונות, כולנו מתייגעים ולכולנו יש נפילות, כל אחד עם הנסיונות שלו... ואנשים אומרים לי אני חייב לספר את זה למישהו, אני מרגיש שרק אתה יכול לעזור לי, תן לי לספר לך, אבל אני יודע מהנסיון שמי שסיפר לי בסוף לא היה יכול להסתכל עליי אחרי שסיפר מה שסיפר, ולכן הדרך היחידה זה ללכת אל הקב"ה ולספר לו את כל העבירות, והדיבורים האלו גורמים שהבן אדם יתרחץ ויתנקה מכל וכל.

וכמובן מי שנפל לאן שנפל חייב לעשות כל טצדקי שבעולם להגיע לציון הקדוש של רבינו, ולא לחכות לראש השנה, לתפוס טיסה באמצע השנה, אף אחד לא צריך לדעת מזה, אנשים נמצאים בקטנות הדעת וחושבים

ועוד רגל, ומוהרא"ש היה מתאר איך נראה למעלה בשמים כשהמזיקים האלו מגיעים לקטרג על האדם בבית דין של מעלה, מביאים את המלאכים האלו עם כסאות גלגלים, והם מתחילים לקטרג ולדבר אבל לא יכולים לדבר כי עקרו להם את השיניים והלשון, והעין שלהם עטוף עם סמרטוט, ולא מבינים מה הם רוצים ולא מצליחים במזימתם, וכל זה על ידי שמוציאים כמה מילים מהפה, רבש"ע אני לא רוצה לעשות את זה, כמה קשה זה כבר להגיד את זה.

אני בטוח שאם היה מגיע בעל עבירה גדול ומבקש תיקון, והיו אומרים לו שהתיקון שלו, זה לצום עכשיו עשר שבועות בימי הקיץ משבת לשבת, אני בטוח שהבן אדם היה מוכן לעשות את זה, כדי לקבל תיקון אחת ולתמיד על העבירות שלו, וכאן מגיע צדיק ונותן כזה תיקון קל, לדבר עם הפה אל ד', ולאנשים כל כך קשה לעשות את זה.

אנשים מגיעים כל הזמן לבקש תיקון שלא מניחים תפילין, אולי אתם חושבים שאם יש בן אדם עם כובע חסידי גדול ומשקפיים חסידיים כמו שהחליטו בווייליאמסבורג שחסידי זה שחור לבן מפלסטיק, אז בטוח שהוא מניח תפילין, מה לעשות שבשקט מגיעים אליי אנשים לבושים עם כל הלבוש המהודר, ואומרים שלא מניחים תפילין, לא מתפללים, לילות שלמים שורפים מצפיה בכל הכלים, הם בעצמם לא יודעים מה הם צופים, צפייה גוררת צפייה, חדשות סוחבות אחת את השניה, כפי שרבינו אומר על עבירה גוררת עבירה, ככה בנוי היום הטכנולוגיה כל דבר מושך את האדם לעוד כתבה ולעוד פרוייקט, והבן אדם שורף את הימים שלו, לא תפילין ולא תפילות, ואני לא יודע מה קורה בשבתות... ומגיע כאן צדיק ואומר חידוש כמוני לא היה בעולם, לי יש דרך לתקן אותך, לרחוץ אותך מכל הזוהמא, יש לי דרך לשטוף אותך היטב, על ידי שתלך לפינה ותגיד את המילים האלו שוב ושוב: רבש"ע עזור לי, רבש"ע עזור לי, אני הדוק בעבירות, רבש"ע

מתאר בסיפורי מעשיות, ואם יש יהודי שרוצים להכניס אותו לכלא האמריקאי והוא יודע שיש עו"ד אחד שיכול להציל אותו, וכי הוא היה חושב מה יגידו או כמה זה יעלה, הוא יעשה הכל שלא יכנס לכלא, והנה יש לנו צדיק עורך דין לחיים הנצחיים, לחיים שלא מסתיימים אף פעם.

- עונש הגלגול הוא דבר כזה קשה ונוראי, רבינו אמר שמי שמגיע לעולם האמת יתעקש שהוא לא מוכן לרדת שוב לעולם הזה, ויגיד שהוא מוכן לקבל כל עונש, רק לא לרדת שוב לעולם, ר' נתן אמר שהוא הבין מרבינו שיש כח לנשמה להתעקש על זה, ואמר ר' נתן שאעפ"כ אם יגידו לו שהוא יכול ללכת עוד פעם אחת לציון של רבינו הוא מסכים לרדת עוד פעם לעולם הזה, ומזה יבין כל מי שנפל בעבירות כמה גדול הציון של רבינו, כי יש כאן רבי שמבין אותנו ולא זורק אותנו, ואומר לנו שיש כאן אמא שמוכנה לרחוץ אותנו, יש לנו את הדיבור, אנחנו יכולים לדבר אל ד' ולהגיד לו רבש"ע עזור לי, רבש"ע סלח לי, רבש"ע אני כל כך רוצה להיות טוב.

- כשיהודי חוטא רח"ל, נבראים כל מיני משחיתים וקליפות נוראות, מלאכים רעים, מזיקים הרוצים רק לעשות צרות צרורות לאדם, הם עולים למעלה לפני הקב"ה לקטרג על האדם ולהביא לו יסורים ועגמת נפש וצרות משונות, ובכל ראייה ובכל מעשה ובכל מחשבה נבראים אלו המזיקים, והם יוצאים לרכבות כמו בלוני בועות ההולכים זה אחר זה, אבל כשיהודי אחרי העבירה אומר: רבש"ע אני מתחרט, מיד הקב"ה עוקר עין אחת מהמזיק, וכשיהודי ממשיך ואומר: רבש"ע אני לא הולך לעשות את זה שוב, ואז עוקרים רגל מהמזיק, ואז היהודי אומר: רבש"ע אני יודע שאני בעצמי גרמתי שאחטא, אבל באמת באמת אני לא רוצה לחטוא, אולי אני לא יודע מה אני רוצה, אבל באמת באמת בתוך לבי אני כן רוצה להיות יהודי טוב, ואני נפלתי בעבירות רק כי אני כבר התרגלתי בעבירות, רבש"ע תמחל לי, ואז נופל עוד יד ועוד עין

עזור לי, רבש"ע עזור לי.

לפתוח את המשניות ואת הגמרא, מה צריך כסף אם שוכחים מהתכלית, ולפעמים יש אברכים שנסחפים אחרי הבעל הבית שאומר להם שיתן להם בונוס שיעבדו עוד... וכך הם עובדים עשרים שעות ביום, ומפקירים את האשה ואת הילדים, מפקירים את המקווה ואת הבית מדרש, וכי כסף שווה את זה.

רבינו אומר בשיחות הר"ן שיחה נ"א, שהאנשים בין כך ובין כך מבליים את ימיהם בשווה, הן אם יש להם כסף והן אם אין להם כסף, הרי שנינו אכלנו היום את סעודת שבת, גם מי שיש לו כסף וגם מי שאין לו, העשיר לא אוכל מרק מזהב, ולא מרגיש טעם יותר טוב ממני באוכל ממה שאני מרגיש, אולי כי גם אני עשיר, אבל גם מי שלא עשיר כמוני מרגיש אותו טעם, כי שנינו מניחים את אותו גזר במרק, אולי ההבדל הוא בכף, ויש לעשיר כף של מרק, אבל אין מזה כלום חוץ מלחצים ופחדים, מישוהו סיפר לי שאיזה עשיר בנה עכשיו דירה חדשה בויליאמסבורג, והוא עשה לעצמו שירותים מזהב, אני כל כך מרחם עליו, מאז ששמעתי את זה התחלתי כל כך לרחם עליו, כי כל לכלוך קטן יציק לו, לא יהיה לו יום ולא לילה, והוא לא יושן בלילה יותר טוב ממני, שלמה המלך היה חכם מכל האדם ואמר, 'והשובע לעשיר איננו מניח לו לישון'.

ואם אין לך כסף, לפחות תלך הביתה לדבר עם אשתך והילדים, לפחות תיקח משניות ותגרוס פרקי משניות, ותיקח גמרא ותגרוס דפי גמרא, ואם תשאל אותי מה יהיה תכלית עם כל החשבונות שצריך לשלם, ראש ישיבה הדרשות כל כך יפות אבל צריך לשלם, התשובה היא ללכת לפינה לרבש"ע ולבכות אליו, ולהגיד לו, אני מוכן לקחת כל עבודה שמציעים לי, אבל אני לא מצליח לכסות את ההוצאות, אני עושה קצת עם הידיים כאילו אני מביא פרנסה, ואני הולך הביתה לאשתי ולילדים ולגמרא, רבש"ע עזור לי.

וכשתגיד לאשתך, שבעשרים שנה הראשונות

• ויש אנשים שאומרים אני התפללתי כל כך הרבה ולא נראה בכלל שאני בכיוון להשתנות אי פעם, אבל אסור להתייאש כי רבינו מבטיח לנו שהוא יצא מזה, ולכן ימשיך לבקש שוב ושוב ויראה שיצא.

• ומי מדבר מהעצה השניה של רבינו, העצה של לימוד התורה, לגרוס פרקי משניות, ולפתוח גמרא וללמוד דף אחרי דף, אף ללא הבנה, מספיק שיהיה טיפה שכל כדי להבין כמה טוב זה דרך הלימוד, הרי בלי דרך הלימוד היינו משתגעים היום אחה"צ, כמה שרק נישן ונשוחח, השבת יותר ארוך, מה אפשר לעשות כל כך הרבה שעות, איזה נס שיש לנו את דרך הלימוד, מתיישבים וגורסים דף אחרי דף, ומקבלים בחזרה את הישוב הדעת ואת הצבע לחיים, א מחיה, אין משהו יותר טוב מזה, מתנה שקיבלנו מרבינו, דרך הלימוד מנקה אותנו מכל וכל.

• רבינו לא רצה לבזות אותנו, לכן הוא עשה את המשל עם הבת מלכה [במעשה י"ג], שהמלך רצה את הבת מלכה ועשה תחבולות רבות לבקשה, ואחרי שירה בה עשר חיצים, היא נפלה במבצר של מים ונפלה חלשות כפי שרבינו מביא באריכות, ורבינו מסיים את הסיפור, ואני מרפא אותה [און איך הייל זי], רבינו התכוון עלינו כמה שאנחנו טובעים ונופלים בעבירות, רבינו מרפא אותנו, אחרי שאנחנו נפלנו את כל עשר המדרגות שיש בעולם הספירות, כמו שיש יהודי הזוכה לעלות בכל מדרגות הספירה עד שלא רוצה כלום חוץ מאת הקב"ה, כך יש יהודי רח"ל שיכול ליפול עמוק עמוק בכל ענייני הזוהמא, בכל עשר הספירות, כבר עבר את כל מיני הלכלוך והטינוף, ורבינו אומר שהוא ירפא אותנו.

• איך רבינו מרפא אותנו? על ידי פרקי משניות ודפי גמרא, אברכים עובדים מאוד קשה כאן, החורף יש פחות עבודה הכל יושן כאן, וכעת יש הרבה עבודה בכל מחנות הקיץ, ושוכחים

דולר, אין מאיפה להשיג דולר אחד, זה היה המצב אז, מלמדים הגיעו במסירות נפש, ובחנוכה אחרי שלא קיבלו כמה חודשים משכורת שאלו אולי יש לתת להם עשר דולר כדי לקנות שמן, ואמרתי שאין לי, גם לי אין שמן לחנוכה, ויצאנו לדפוק על בתי ישראל לעוררם, ובגלל שבימי החנוכה יש הרבה שהולכים לאסוף כסף, היה קשה לאסוף, ואחרי שעה הצלחנו לעשות עשר דולר, והיה עוד מלא דברים שאי אפשר לדבר עליהם ברבים, לא היה כסף לכלום, ומוהרא"ש היה אומר לי תמיד, תבקש מהקב"ה הוא ישלח לך, והוא כתב לי נוסח התפילה, אפשר לראות את זה באשר בנחל באידיש.

אברך סיפר לי שהוא חיתן את ילדו השני, וזה עוד היה בתקופה שעוד לא חיתנו בישיבה, לפני שהצלחנו ב"ה להוציא מהכח אל הפועל את רצונו של מוהרא"ש, והחתונות היום לא עולות בכלל כסף, והוא נכנס למוהרא"ש ובכה שאין לו דולר אחד לחתונה, מוהרא"ש אמר לו, יש לי בעבורך עצה, לך לפינה ותבקש מהקב"ה, האברך הזה אמר לי אני הרי תלמיד היכל הקודש, ושומע את הדרשות האלו עשרים שנה, אבל ברגע ששמעתי את זה שוב ממוהרא"ש, הלכתי ועשיתי את זה, וב"ה היה חתונה יפה.

צריך להיזהר לא לקחת פרנסה ללא ישוב הדעת, אסור לעבוד עשרים שעות ביום, יהודי צריך להיות עם ישוב הדעת, יהודי עובד כי הקב"ה אמר לנו לעשות קצת עם הידיים, אבל לא עובדים עד כלות, והבעלי בתים שצריכים עובדים להרכה שעות שיקחו גויים, לא לקחת יהודים לעבודות של שעות ארוכות.

ר' נתן היה פעם בטעפליק, ואכל ארוחת בוקר, ויהודי נכנס לבקש עצה על העסקים, ודחק בר' נתן שיגיד לו אם לעשות את העסקה או לא, ור' נתן אמר לו, מה אני יודע להגיד לך, אני באמצע לאכול ואני לא יודע בעצמי אם להמשיך לאכול עוד כף או לא, אולי כבר אכלתי מספיק מה שצריך, עכשיו

אין לך זמן, כי עד גיל ארבעים אתה עסוק להעמיד את העסק, מי יסתכל עליך אחרי זה, לא אשתך ולא ילדיך, וגם הכסף לא יעזור לך, כפי שמסופר על אחד מאנשיו של רבינו, ר' ליפא, שנסע ליריד לסחורה, וידע שבלי ברכה של רבינו הוא לא הולך, בדרך ליריד הוא הגיע לרבינו לשבת, ובמוצאי שבת הוא חשב להיכנס לרבינו לקחת ברכה, ורבינו האריך בסעודה שלישית, אבל הוא כבר בער בקרבו כדי לצאת למסחר, ורבינו ראה ברוח קדשו מה מתחולל אצלו, ואמר מה שכתוב בסוף תיקוני זוהר, שהכסף בהתחלה מחייך אל האדם ובסוף זה הורג אותו, היהודי הזה לקח את דברי רבינו בצורה אישית, שרבינו מתכוון אליו, ונעלב והיה מה שהיה, אבל בסוף דברי רבינו קוימו אצל צאצאיו, מוהרא"ש סיפר שהבן שלו ירש את העסק ואחרי זה הנכד, ולנכד היה נהג גוי, והגוי לקח אותו ביער ואמר לו קח חמש דקות ותתכונן כי אני הולך להרוג אותך ולקחת כל הכסף, והוא נעמד להתפלל מנחה, כמו שחסיד ברסלב מתפלל, והגוי נבהל וביקש סליחה, ואמר לו אני סולח לך אבל יותר אתה כבר לא יכול לעבוד אצלי, שלא תעשה לי את זה שוב, וחזרו הביתה, ואחד מהשרצים מצאצאי הגוי שמע שפיטרו את אבא שלו, הוא הלך הביתה לנכד של ר' ליפא ורצחו נפש רח"ל.

אני יכול לספר לך נסים עד אין סוף מה שהיה כאן בחורף העבר, אחרי תקופה ארוכה שהממשלה שפכה המון כסף למוסדות התורה בתקופת הקורונה, והשנה עצרו את הכל, וכל מוסדות התורה התחילו להוציא משכנתאות על הבניינים שלהם, אבל אותנו לימד מוהרא"ש שלא עושים דבר כזה, ולא ידענו מה לעשות, מה עשו כאן, הלכתי בפינה ובכיתי אל ד' והיו נסים, אני הייתי הולך כל ליל שישי עם ר' אברהם משה למוהרא"ש, לראות מה עושים עם זה שאין כסף במוסדות, אני לא יכול בכלל לתאר לכם את המצב שהמוסד היה שרוי אז, לא היה חור של מאה אלף דולר... החור היה שלא היה להשיג עשר

שוב ושוב בסבלנות ואהבה, אבל ההורים שלא יודעים שצריך לדבר עם הילד שוב ושוב, רואים שהילד שלהם לא מקשיב להם בפעם הראשונה, והולכים למומחה גדול בחינוך, ומי זה המומחה הזה, איזה בחור מבוגר בן ארבעים שלא מסתדר בחיים שלו, והוא הולך ונותן עצות לחינוך, אתם יושבים כאן בקריה ולא יודעים על מה אני מדבר, תבואו קצת לעיר ותראו, בואו לבארא פארק ולמאנסי וללעיקווד, ותראו שזה מה שקורה.

אני יכול לתת עצה טובה לחינוך הילדים, לך אל הקב"ה ותגיד לו: רבש"ע אני לא מסתדר עם הילדים, תעזור לי, ואחרי זה תדבר שוב אל הילד, ותגיד לו שחייבים לציית להורים, ותגיד לו שוב בסבלנות שאסור להתחצף, שחייבים להקשיב, אני כאן בקריה כמה ימים, וכמה אברכים הגיעו ואמרו, מה אני עושה עם הילד שלי, הוא לא מקשיב לי, אני לא מסתדר, מה אני עושה עם התינוק שבוכה כל הלילה, איזה עצה יש על זה, אמרתי שאני יכול לתת את העצה שאני עושה כשהתינוק שלי בוכה, אני פשוט בוכה יחד איתו, בוכה להקב"ה, לא ח"ו מתוך טענות.

ד' יעזור שנקיים את העצות, ונלך כל בוקר לעשות התבודדות, בשנה שעברה דיברנו שצריך לכל הפחות שלש דקות להתבודדות, ועכשיו הדורות ירדו עוד יותר, ואני מבקש שלכל הפחות יהיה לכם כל יום שלש שניות התבודדות, תגידו רק את המילים האלו: רבש"ע עזור לי, אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו.

אני יגיד לכם שלי היה תוכנית שאין יותר מלווה מלכה, אני חשבתי שמיד אחרי הבדלה, אטול ידיים למלווה מלכה, ואשיר זמירות וברכת המזון וקריאת שמע, ואקום לפנות בוקר, אבל האברכים ביקשו שיהיה מלווה מלכה, ומגיע להם הקרדיט על כך, אני מקווה להקב"ה שלכל הפחות החלק השני של התוכנית תתקיים ואוכל לקום לפנות בוקר.

זה לא שבת, בשבת כל האכילה קודש, וכי אני יכול להגיד לך מה לעשות, אותו דבר אני אומר לכם האברכים, אתם מגיעים ושואלים אותי מה לעשות בעסקים, הרי אני לא יודע בעצמי מה לעשות איתי, אני רק יכול לחזק אתכם ולהגיד לכם שתלכו אל הקב"ה ותדבר איתו, ותבקשו ממנו, זה מה שאני יכול להגיד לכם.

• ר' אברהם ב"ר נחמן היה אומר, שבחסידות ברסלב לא נותנים עצות לאנשים, אלא מקשיבים לחבר ולצרה שלו, ואומרים לחבר, לך ותדבר על זה עם הקב"ה.

• ואם האברך כבר מתעייף מלשמוע שוב ושוב: לך ותדבר עם ד', צריך על זה לבד לדבר ולבקש, אברך אומר לי שמישהו שאל אותו, איך אתה יכול להיות בהיכל הקודש, כבר עשרים שנה שאתה שומע אותם דרשות, תדבר עם ד' ותדבר עם ד', איך אתה לא מתפוצץ מזה, זה לא מעצבן אותך, וכל הזמן ש'כח אייבערשטער ש'כח אייבערשטער, עוד מעט הולך לצאת שיר יפה על זה, אבל זה מה שאני יכול לייצץ לכם, לדבר אל ד', ואגיד לכם עוד יותר, אם יש לכם בעיה קשה, אם זה בשלום בית או בעיה אחרת, ואתה הולך למישהו והוא נותן לך עצה, והעצה היא לא התפילה והבקשה מהקב"ה, אז הוא שקרן, כי אין שום עצה אחרת חוץ מזה, יש אנשים שיושבים ומקבלים קהל ונותנים עצות, שקרנים ונוכלים, הרי אין לכם עצות לעצמכם, אתם לא מסתדרים בעצמכם, איך אתם נותנים עצות לאחרים, אנשים עם בעיות הקשות ביותר שלום בית נותנים שיעורים על שלום בית והם מטפלים בשלום בית, מומחים גדולים של שלום בית שכבר פרודים עשרים שנה מבני הזוג, וכי יש שקר יותר גדול מזה.

• אנשים רואים שיש להם בעיה עם הילד שלהם, הילד לא מוכן לציית, ולא קולטים שככה זה ילדים, ילדים לא אוהבים לציית, וכששומעים ילד שמציית בדרך כלל הילד לא בריא... אנחנו יודעים שצריך לדבר עם הילד