

סעודת ישבה



עם הראש ישיבה שליט"א

יהי לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 51

פרשת קורח

א' דראש חודש תמוז

שנת ה'תשפ"ד



שום מסונג' לאהבה

כשהביאו לשולחן את הרוטב עגבניות, אמר הראש ישיבה שהשבוע בקונטרס של 'עצתו אמונה' כתוב על רוטב עגבניות, הילדים התחילו לחפש איפה זה כתוב אבל הם לא מצאו, עד שהראש ישיבה הראה להם את המכתב שבו כתוב מרבינו הקדוש: ששום מסוגל לאהבה - לאהוב את עצמו, לאהוב את כל אחד, ולאהוב את השם יתברך. (ברוטב עגבניות מכניסים שום).

לנעת בדבר מוקצה

באמצע הסעודה נגע אחד הילדים בפמוט, כי הוא שמע שאומרים שמותר לגעת בדבר מוקצה אם לא מזיזים אותו, אמר הראש ישיבה: שרק דברים גדולים מותר לגעת, אבל דברים קטנים זזים אפילו אם רק נוגעים בהם. אחד הילדים הוריד את העור מהדג, עורר לו הראש ישיבה שזה בורר ושיזהר על הלכות שבת.

עוד דרך בהפצה

הראש ישיבה שאל את אחד הבחורים אם הוא הולך להפצה, והוא ענה, שחוץ מזה שהוא הולך להפצה בין בני ישראל, יש לו עוד דבר מעניין שהוא עושה, לדוגמה הוא יושב בשמחה על יד חסיד ברסלב אחר, וכשהוא מבחין שיושבים עוד אנשים מסביבו, ומקשיבים בחצי אוזן לשיחה, אז הוא מתחיל להגיד בקול לחבר שלו: "שתדע, שכל מה שאתה צריך,

אני מודה להקדוש ברוך הוא שזכיתי לאכול סעודה עם הראש ישיבה שליט"א בשבת בבוקר בפרשת בחוקותי. אני אשתף את קוראי הגליזן קרית ברסלב בנקודות אחדות שלקחתי מהשבת המפוארת.

תחת צל העץ

בדרך חזור מהבית הכנסת יקדה השמש, באמצע הדרך עברו על יד צל של עץ, נענה הראש ישיבה אל הילדים שלו: מתחת לעץ זה טוב ונעים. וזה מלמד אותנו כשיש לנו צדיק אז טוב, כי עץ מרמז על הצדיק, אבל בלי הצדיק זה מאוד חם, ונשרפים מהיצר הרע הבוער.

לעשות שמח בבית

כשהראש ישיבה עלה את המדרגות לביתו, אמר הראש ישיבה לאחד מהילדים שלו: "כשאתה הולך לעלות לעולם הבא, ישימו על המשקל את כל פעם שאתה עולה ויורד בשבת את השבע הקומות".

כשנכנס ראש הישיבה לבית הכריז הראש ישיבה 'גוט שבת גוט שבת', והראש ישיבה גם שימח מאוד את כל הילדים, הראש ישיבה ביקש מאחד האורחים - בחור מארץ ישראל - שילמד את הילדים כמה מילים בערבית, ואחר כך הם ניסו לחקות את זה... והייתה אוירה מאוד שמחה.

הראש ישיבה קידש וחילק לכולם מהיין של קידוש, ואחר כך נטל את הידיים של הילדים, אחרי המוציא אמר הראש ישיבה בקול: 'אמא, הילדים התפללו יפה במיוחד'.

תבקש רק מהקדוש ברוך הוא, ותספר את הכל להקדוש ברוך הוא", על זה אמר הראש ישיבה: שגם הרבי רבי אלימלך מליזענסק זכותו יגן עלינו כשהוא רצה להגיד מוסר למישהו, הוא אמר את זה בקול רם לאחיו הרבי רבי זושא זכותו יגן עלינו, שההוא כבר ישמע ויעשה תשובה מעצמו.

לכבוד שבת קודש

אחד הילדים שאל את הראש ישיבה, אם עכשיו הוא יגיד חמש עשרה פעמים 'לכבוד שבת קודש' נבראים עכשיו חמש עשרה מלאכים? והראש ישיבה ענה לו: "בטח!" והראש ישיבה סיפר את הסיפור מרבי נתן הקדוש זכותו יגן עלינו, שבאו לספר לו על אחד הצדיקים שנהיה סומא כי כל פעם שאומרים 'לכבוד שבת' נברא מלאך, אמר רבי נתן: "כן, החלק הזה הוא אמת שכל פעם שאומרים לכבוד שבת קודש נברא מזה מלאך".

שניהם אומרים שמע ישראל

נכנסו בשיחה אודות צדיקים שלא היה להם את ההשגה ברבינו הקדוש, והראש ישיבה אמר: "הרי אנו רואים שראובן ושמעון לא החזיקו מיוסף הצדיק, ובכל זאת הם היו צדיקים, כמו כן רואים שרבי יהודה סבר אחרת מרבי שמעון בר יוחאי הוא כן שיבח את מלך רומא, כמו שמסופר בגמרא, ועם כל זאת הוא בכל זאת צדיק, וכמו שמובא, שאיפה שמוזכר בכל הש"ס 'מעשה בחסיד אחד' זה רבי יהודה. אסור שהדברים האלו יפריעו, אסור שיהיה בשביל זה חלישות הדעת שרו 'שבת היום' עם ניגון של חסידות מסוימת, אמר אחד המשתתפים ששני הקהילות מהחסידות הזאת שרים את אותה ניגון על הזמירות, אמר הראש ישיבה: ששניהם גם אומרים את אותה 'שמע ישראל' אז למה צריכים לריב? ולמה צריכים לשנוא?

הראש ישיבה הוסיף שהוא שאל אברך איפה הוא מתפלל כשהוא הולך לאבא שלו? והוא ענה שבלי שבת הוא מתפלל בבית הכנסת של הקהילה הזאת,

ובשבת בבוקר הוא מתפלל בצד השני של הכביש אצל הקהילה האחרת, והוא היחיד מכל החסידות שעושה כך!

הראש ישיבה סיפר: שהוא מצא ראש ישיבה גדול בשדה התעופה בדרכו לארץ ישראל, הראש ישיבה שוחח איתו בחביבות יתירה, אחר כך ניגשו אליו הגבאים של הראש ישיבה ההוא ואמרו: "אנחנו גבאים של הראש ישיבה הזה, אבל חיזוק אנו מקבלים מהראש ישיבה הזה..."

שמאל דוחה וימין מקרבת

שוחחו סביב החתונות שעושים בישיבה, והבחור - שמפעיל את המוזיקה בישיבה - סיפר שאברך ניגש אליו ומאוד הודה לו, וסיפר לו בכאב שלאחרונה הוא עשה בר מצווה, ורק הלילה עצמה עלתה לו עשרים אלף דולר! ה".

הראש ישיבה סיפר לילדים: את הסיפור של הז' בעטלער'ס, והוא הראה לכולם מהספר, והראש ישיבה עשה את זה מאוד מעניין עם קולות משונים, עד שהילדים עמדו מהופנטים.

ראוי לציין שהראש ישיבה מצד אחד יורד מאוד אל הילדים ושוררת אוירה שמחה בבית, אבל באותו זמן הראש ישיבה תקיף עם הילדים, ממש אין לתאר איך הראש ישיבה מחנך את הילדים עם שמאל דוחה וימין מקרבת.

לפני ברכת המזון, שר הראש ישיבה 'בר יוחאי', 'זאמרתם כה לחי' ו'פתחו לי שערי צדק'. הראש ישיבה רקד עם הילדים והיה מאוד שמח.

הראש ישיבה כיבד את הבחור אשר זאלקא הכהן ראנד נרו יאיר לברך על הכוס, אחרי ברכת המזון אמר הראש ישיבה לבחורים שאכלו שם, שיסדרו.

והתודה להקדוש ברוך הוא שיכולתי להשתתף בסעודה יפה כזאת שאפשר להוציא ממנו כל כך הרבה עצות שמושיות לבית הפרטי.

שיהיה לכם שבת שמחה