



גליון היכל הקודש

מוצאי שבת	הדלקת הנרות	אלעד
9:02	7:21	אלעד
9:04	7:12	בית שמש
9:02	7:29	בני ברק
9:04	7:25	חיפה
9:01	7:22	טבריה
9:01	7:09	יבנאל
9:01	7:13	ירושלים
9:01	7:19	מודיעין עילית
9:02	7:20	צפת

גליון שבועי יוצא לאור ע"י מוסדות היכל הקודש ברסלב בארה"ק
נתייסדו ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע
בנשיאות מורינו ראש הישיבה שליט"א

שעה 13, גליון 38 (656)

פרשת קרח, ל' סיון, א' דראש חודש חמוז, אבות פרק ד', שעת תשפ"ד לפ"ק

שיעורים כסדרן: | נ"ך: ישעיה סד-סה | בבלי: בבא בתרא יא | ירושלמי: פסחים מט | תוספתא: מנחות יא | רמב"ם: בית הבחירה א

מוהרא"ש מספר

היסוד של חסידות ברסלב

לרבינו יש דרך איך להפוך כל אחד לטובה, על ידי זה שמסתכלים טוב על האדם, מחזיקים ממנו, לא מחפשים רק במה הוא צריך להשתפר, הוא ישתנה לגמרי לטובה. כל מחנך יכול לראות את זה עם הילדים, תנסה ללכת בדרך הזאת, תחפש בכל התלמידים שלך משהו טוב, אזי כולם יהיו יהודים טובים.

הרבה פעמים חושבים הורים, הבן הזה הוא אברך חשוב, הבן ההוא הוא אברך עדין, אבל השלישי הוא לא בדיוק כמו שרצינו שיהיה, אומר רבינו, העצה לזה שתחשיב אותו, תחפש בו טוב, אז הוא יחזר תשובה, ויהיה טוב.

זהו יסוד חשוב מאד מאד, מוהרא"ש זכותו <<<<

מילה של התחזקות

חודש תמוז כבר צריך לעבור איזה זעזוע בעצמות; דורשי רשומות אומרים, תמוז ראשי תיבות: ז'מני תשובה מ'משמשין ו'באיו, כבר מגיע אלול, כבר נוסעים אל רבנו שוב על ראש השנה; אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה אני אוזח עם שמירת העינים שלי? שמירת המוח והמחשבה? איפה אני אוזח עם ביטול הזמן, כמה זמן נוגסים ממני הטלפון והמחשב?

אולי בכל זאת, אולי יחוס? אולי ירחם? שלא להחזיק את הטלפון - לא בבית, לא ברבב, אלא רק במשרד בעבודה; אחי יקירי אהובי, כבר עברה כמעט שנה, כמה שעות שרפת עם הטלפון - בצפיה בחדשות? בצפיה בזמרים חסרי זקן שרים ומנענעים את הגוף שלהם? כמה זמן בזבזת בצפיה איך עושים צחוק מאנשים? לשון הרע, ליצנות, שלא לדבר על גלוי עריות שפיכות דמים?

(עצתו אמונה קרח תשפ"ד)

ספור על הפרשה

וילוו עליך וישרתוך

אומרים על הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שהוא שמע פעם פרוז משמים; שהוא חיב לשמש תלמיד חכם, הוא הרבה לבקש מהשם שיגלו לו מיהו התלמיד חכם, ויגלו לו שבבראד יש צדיק שקוראים לו ר' אפרים'ל מבראד (הוא היה בן של הרב הקדוש חכם צבי, והוא היה גדול מאד) וגם את הרב הקדוש בעל תבואות שור, וגם את הרב הקדוש הפני יהושע זכרוןם לברכה, אותם הוא צריך לשמש. (בנסח אחר מספר שהוא צריך לשמש רק את הרב אפרים'ל זצוק"ל).

כמוכן שהוא נסע לר' אפרים, רבי אפרים היה רזה מאד, לא היה בו כמעט דם, לכן תמיד היה לו קר, אפילו בחדש תמוז שמאד חם, הוא היה צריך ללכת גם עם מעיל פרוה ושמיכה, וכך הוא למד, וכשהבעל שם טוב הקדוש נכנס אליו, אז הוא שאל לבעל שם טוב הקדוש מה רוצה יהודי? (כי הוא לא ידע שזה הבעל שם טוב הקדוש) השיב לו הבעל שם טוב הקדוש; אני רוצה לשמש תלמיד חכם! אמר לו אם כך תסיק לי את התנור, כי קר לי מאד, הבעל שם טוב היה מלא שמחה שעכשו הוא יכול לשמש תלמיד חכם, הוא הביא עצים והסיק אותם, עד שהיה שם מאד חם, שהוא כבר היה יכול להוריד מעליו את המעיל והשמיכה, אבל לר' אפרים היה רבנית קשת רוח וכשהיא חזרה הביתה וראתה את החם הגדול, היא התחילה לצעק מי היה פה והדליק את התנור?! זה הרי עולה לי הרבה כסף, צריך את זה בשביל החרף, כי בקיץ מספיק שתלך עם חלוק עליון ושמיכה, כי בחרף אפילו גם עם השמיכה יהיה לך קר. והתחילה לצעק גם על הבעל שם טוב הקדוש.

לבעל שם טוב הקדוש היה חלישות הדעת, אמר רבי אפרים לבעל שם טוב הקדוש: "אל תחליש דעתך" ואמר בזה הלשון: הייתי בשמים וראיתי שרוצים לדון לאחד חס ושלום וכו', לאיש הזה היה בני בית קשי רוח ובאו כל הזכיות ממה שהוא היה בשקט בבית והיה לו סבלנות, אפילו שהיא בישה אותו וצעקה עליו וזה עמד לו לזכות, ופסקו שלא מגיע לו שום עונש, אבל פתאום מגיע מלאך וצועק, האם גם זה גם למוד זכות? אז הגעתי ולמדתי זכות על היהודי, ואמרתי, שכל הלימודי זכות צודקים, שרק יגיע המלאך למטה, ותהיה לו אישה, ואז נראה איך הוא יחזיק מעמד! והוא באמת ירד למטה מולבש בגוף, אבל אחר כך הוא הגיע לרבי אפרים שהוא רוצה להתגרש (הוא לא ידע כלום, מי הוא, ומה הוא) ואני אמרתי לו, להתגרש אתה רוצה?! תקבל על עצמך שמהיום והלאה אתה לא תדבר על שום בית קשה יום. והאיש לא ידע מה שאני מדבר אליו וכו', את הספור הזה ספר אז רבי אפרים לבעל שם טוב הקדוש זי"ע.

נמצא שאם עוברים על האדם דברים, והוא מחזיק מעמד אז זה הדבר הכי יפה. ואת זה לומדים מן הצדיק, ובגלל זה אדם צריך להיות מקרב לצדיק ולראות איך הוא מתנהג גם בגשמיות. הקדוש ברוך הוא יעזר שנוכל להחזיק את עצמנו אצל יהודים כשרים שעל ידי זה גם אנחנו נהיה יהודים כשרים.

(קונטרס סוף למחלקת)



מי יכול להבין דרכי המקום ברוך הוא

בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ
לְכוּד ... נוֹרָה יְאִיר

יום א' פרשת שלח, י"ז סיון, תשפ"ד
בשבת היה יפה מאד בישיבה; שבת עם אנשי שלומינו שאוהבים זה את זה - מרגישים ממש שרבנו נמצא שם.

בשבת בבקר בספורי מעשיות דברנו על גדל המעלה של לדבר עם השם יתברך; זה בונה את האמונה, עד שאזכים לאמונה כל כך חזקה - 'ואראה את ה', מרגישים את השם יתברך כל כך חזק, כמו שרואים את זה בעינינו. כפי שרבי נתן אמר פעם לאחד מהאפיקורסים באומן: "ואראה את ה', ראיתי את השם"; כי הדבור אל השם נותן אמונה כל כך חזקה, עד שרואים בעינינו את השם יתברך.

בסעודה שלישית למדנו מה שרבנו אומר (לקוטי מוהר"ן סימן קע): "על ידי היסורין נכנע גופו, וכשנכתת הגוף על ידי הצרות, על ידי זה מאירה", כמו שכתוב בזהר הקדוש (שלה, חס): "אעא דלא סלק בה נורא, מבטשין לה, גופא דלא סלק בה נהורא דנשמתא וכו'", חתיכת עץ שהאש לא נאחזת בו - מכים אותה, אדם שנשמתו לא נדלקת, מכים עליו, עד שהנשמה מתחילה לזרוח ולהאיר. אפשר לפרש את זה בפרשת השבוע, התורה אומרת, איך עשו את המנוחה? "מקשה זהב" (במדבר ח, ד), אומר רש"י (דבור המתחיל 'מקשה'), הקישו, דפקו וחתכו - עד שנעשתה מנוחה שזורחת ומאירה; כך זה עם האדם, איך הנשמה מתחילה לזרוח? על ידי שעובר מה שעובר ובכל זאת אין טענות על השם יתברך, זה גורם לזרוח.

דברנו שלא יהיו טענות על השם יתברך, ואם חס ושלום עוברים יסורים קשים ומרים ורוצים להבין 'למה?' שידעו שאי אפשר להבין את דרכי המקום ברוך הוא. כפי ששמענו בכל הדורות, כשהיודים הגיעו אל צדיקים לספר את הקשיים שהם עברו, הם אבדו ילד השם ישמרנו, הצדיקים ענו רק את המלים האלו: "מי יכול להבין את דרכי המקום ברוך הוא..."

כשהייתי בארץ ישראל הגיע אלי יהודי יקר וספר שהוא עבר נסיון קשה, הם צפו לשמחה ובסוף נולד תינוק לא חי. הוא ספר לי שהוא רצה לכתב מכתב ולבקש חיזוק, אחר כך הוא חשב מה יענו לו? שהתינוק הוא נשמה גבוהה וכו'; זה לא חיזוק - לא עבורו ולא עבור אשתו. אמרתי לו: "אני מבקש ממך מאד, תכתב לי עכשו מכתב ולא אענה לך את הדברים האלו, אענה לך מילה אחת, שהמילה הזאת תתן לך כאלה פוחות... אענה לך 'מי יכול להבין את דרכי המקום ברוך הוא...?'"

המלים האלו נותנות לך, המלים האלו מחזקות את היהודי בגלות כבר כמעט אלפים שנה עם כל הצרות וכל הגזרות, יודעים 'הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, הקדוש ברוך הוא לא עושה טעויות, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצדק ובמשפט בחסד וברחמים ואנחנו לא מבינים את דרכי המקום ברוך הוא'.

בזמנים האחרונים יש אצלנו חס נורא, ממש בלתי נסבל; רק דבר אחד יכול לקרר את החם - התורה הקדושה; קח גמרא ותלמד את הגמרא הקדושה.

השבוע אנחנו עומדים לסים מסכת בבא מציעא ואנחנו מתחילים ביום חמישי מסכת בבא בתרא; תהיה חכם, תצטרף, תתקשר מהחם הבוער, הנסיונות הבוערים של היצר הרע.

השם יעזר שתצליח בכל העניינים.

וגן עלינו קורא לתורה הזאת היסוד של חסידות ברסלב! ואת זה אנחנו צריכים לחזר ולשגן, כי היצר הרע מגיע כל יום מחדש, הוא מתחיל להזכיר את כל הדברים הרעים שהאדם עשה, העקר שהאדם יפול לעצבות ומרה שחורה, צריך לזכור מה שרבנו אומר, אני הולך לחפש טוב.

רבנו ז"ל אומר (לקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן כה) אדם צריך להתבודד, לשוחח עם השם יתברך, לעשות חשבון הנפש עד כמה אנחנו רחוקים מהשם, ולחזר בתשובה, אבל - אומר רבינו - זהו לא דבר שעושים כל היום, את זה עושים רק פעם אחת ביום, בחלק הנותר של היום צריכים לחפש טוב, לדעת ולהאמין שהשם יתברך אתי.

מה הצחוק?

בזה מסביר מוהר"א ש' מה שחכמינו הקדושים אומרים (מדרש תנחומא סימן ב): קרח הלביש את כל אנשיו עם טליתות כחולות, והם שאלו את משה רבינו: "אנחנו צריכים גם להשחיל בטלית פתיל תכלת?" ענה משה רבינו: "כן! השם יתברך אומר שבגד עם ארבע כנפות צריך לתת בו פתיל תכלת", הוא התחיל לעשות צחוק: "אם פתיל אחד של תכלת, לא צריכה פתיל תכלת...". אחר כך הוא הגיע שוב פעם למשה רבינו: "אם אני ממלא 'בית מלא ספרים', בית שלם עם ספרי תורה, תפלין ומזוזות, צריך לקבץ מזוזה בדלת?" עונה משה רבינו: "כן!" אז הוא המשיך לעשות צחוק: "אם יש ארמון שלם בלי שום ספר, יכולה חתיכת קלף קטנה, מזוזה, לפטר את כל הארמון, אז בודאי אם ממלאים את כל הבית עם ספרים - אז לא צריך כבר מזוזה..." כך הוא עשה צחוק ממשה רבינו.

לכאורה לא מובן מה הצחוק? הרי זה המצוה! רק הטענה שלו היתה, משה רבינו למד שצריכים להחיות את עצמנו עם הדברים הקטנים, עם הנקודות הטובות, עשה קרח צחוק: איך אפשר להחיות את עצמנו עם פתיל בודד מתכלת? איך אפשר להחיות את עצמנו עם מזוזה אחת קטנה? צריך לעבוד את השם עם אש להבה, עם כל החיות, צריך טלית שכלה תכלת, צריך בית מלא בספרים! אבל משה רבינו מלמד, זה נכון שאדם צריך לחשב כל היום מהשם יתברך וכו', אבל אני אחיה את עצמי עם הפתיל תכלת, אני אחיה את עצמי עם המזוזה על הדלת! אני אחיה את עצמי עם נקודה אחת טובה שיש לי.

אין לי באמת עדיין 'בית מלא ספרים', אני עוד לא יכול עדיין לשבת כל היום וללמוד, אני עובד כל היום, אבל 'מעט' אני כן יכול, מעט גם חשוב אצל השם יתברך.

מוהר"א ש' נשאר במקום אחר התפילה

תחיה את עצמך עם הדברים הקטנים, תגיע לבית הנקנסת להתפלל, תגיע לבית הנקנסת ללמוד. אם מחלקים את הפרשה לקצת בכל יום, ביום ראשון עד שני, ביום שני עד שלישי, ביום שלישי עד רביעי, וכך הלאה, מסיימים בכל שבוע את כל הפרשה. היו רואים את מוהר"א ש' בכל יום אחר התפילה שהוא נשאר לשבת, הוא לקח חומש ועבר על הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום של אותו יום, אחר כך הוא למד פרק משניות ודף גמרא, זה היה בנוסף למה שהוא למד ביום ובלילה אצלו בחדר. מוהר"א ש' היה מאד עסוק, ואם דוחים את זה לאחר כך, דבר אחד גורר את השני, והשני את השלישי וכו', עד שלא לומדים.

היום עובר בלי תפלין

דברתי עם אברך, הוא יהודי טוב, הוא אומר לי שהוא לא מניח תפלין, לא במזיד, הוא לא מחפש להיות רע, רק בבקר הוא רוצה לארגן רק את זה ורק את זה, ופתאום היום עבר בלי תפלין, השם ישמרנו. לא מדברים פה בחרף

שאלות ותשובות ברסלב



הפחד כאן גדול מאד, לעבוד לגור במקום אחר?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

ברוך השם שמצב המלחמה כאן בארץ ישראל הוא עכשוו בחדס וברחמים, אבל אני מבקשת מהשם יתברך שגם לא יהיה פחד. אני אמא לילדים קטנים בלי עין הרע, וכשנופלות פצצות, פורצות שרפות גדולות, יש מטוסים צבאיים, במיוחד בערב שבת וחג ובחג, ובכבוד זמנים, אני מרגישה אדם מסוג אחר; הסבלנות והשמחה שלי די חלשים, אני אוכלת פחות, אין לי תאבון, אני פחות רוצה דברים, ויש לי לחץ ממה שעלול לקרות בהמשך.

הנסים הם עצומים, אבל בפסח נפלו הרבה טילים; בימים סביב ל"ג בעומר, ובבקר של חג השבועות, היו כמה אזעקות, והרבה פיצוצים מפחידים. בני הקטן מסתכל עלי ובוכה, בתי הקטנה לא רגועה. באסרו חג היו שבע אזעקות בשעה אחת, עם פיצוצים חזקים; והילדים שלי היו אז בנסיעה בעיר.

אני מרגישה שאני לא כמו פעם, בפרט אחרי הדלקת הנרות ובשבת אחרי הצהרים, שאז אני נהיית מאד עצבנית.

מה אני יכולה לעשות? אני מתחזקת בתפלה, בנטילת ידים בבקר, באני מאמין, ובתהלים, אבל אני כבר חושבת שאולי פדאי לעבוד לגור בעיר אחרת, מדברים שהמלחמה תמשך לשלוש שנים רחמנא ליצלן.

אשמח לקבל חיזוק.

יישר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך

יום א' פרשת שלח, י"ז סיון, שנת ה'תשפ"ד

קבלתי את המכתב.

אין לאן לברח, רק אל השם יתברך ולתורה. תעשו את העצה שהצפור עשתה; תכמינו זכרונם לברכה מספרים (שמות רבה כז, א): היתה צפור שחפשו לתפס אותה, לאן שהיא רק הלכה - רדפו אחריה, היא הסתתרה בכל סוגי המקומות, אבל בכל מקום הגיעו הצידים לפגע בה, עד שעלה בדעתה רעיון: אתחבא בארמון המלך, כי שם אף אחד לא יעז לבוא לירות עלי.

קחו את התהלים ותשירו את השירים של דוד המלך, כמו שהוא שר לעצמו (תהילים סא, ה): "אחסה בסתר כנפיד סלה", אני מתחבא תחת כנפיד; כולם רצו להרוג את דוד המלך, ירו עליו את כל סוגי הפצצות, דוד המלך התחבא אצל השם יתברך (שם יח, א): "ה' סלעי ומצודתי ומפלטי, אלי צורי אחסה בו, מגני וקרן ישעי, משגבי", השם הוא החזק שלי, אני חוסה בצלו, הוא השריון שלי, והמגן החזק שלי.

חשוב מאד שיפעלו בפית בקול נגונים שמחים, בעקר ניווני אמונה, כך הילדים ישארו רגועים. כמו שהקולות של המטוסים והפיצוצים - מבהילים, כך להפך, שירים שמחים של אמונה - מרגיעים; זה נותן פת ומסלק את כל הפחדים.

השם יעזר שתצליחו בכל הענינים.

שאפשר להניח תפלין עד השעה ארבע, מדברים פה על קיץ, שאפשר להניח תפלין עד שמונה וחצי! יש שש עשרה שעות להניח תפלין!

דבר ראשון בבקר, תגיע לבית הכנסת להתפלל, אין עבודה, אין עסקים, אין משרד, אין כלום, יש דבר אחד, אני הולך לבית הכנסת להניח את התפלין הקדושות, אני נקשר אל השם יתברך, אתה תראה שתהיה לך הצלחה.

"אבל אני צריך קודם לסדר משהו מאד מאד נחוץ ודחוף, אחר כך אלך להתפלל" - תחשוב טוב: אם היית עכשו בבית החולים, היית צריך כעת ישועה גדולה, גם היית אומר 'אני צריך קודם לסדר משהו מאד מאד דחוף' לא! היית רץ להתפלל, לבקש מהשם יתברך.

כל כך הרבה יהודים מחכים לתפלות שלך, אני מכיר אברך שצריך לעבור כעת נתוח מסובך, אני כל כך מבלבל מזה, לאברך הזה יש עסק, משרד עם עובדים, הוא מגלגל מאות אלפי דולרים, פתאום הוא נהיה חולה, הוא צריך לשכב בבית החולים, השם יתברך יעזר שתהיה לו רפואה שלמה ברמ"ח איבריו וש"ה גידיו.

ראש הישיבה שליט"א בקש מעמק לבו:

יהודים צריכים ישועות! אתה עומד ומדבר בתפלה?! מי שלא רוצה להתפלל שילך לדבר בחוץ.

אש בווערת, זה עובר מאחד לשני, אצל אחד צריך להוציא עין של ילד רחמנא ליצלן, אצל השני מצאו את המחלה הידועה רחמנא ליצלן, ואתה מגיע לבית הכנסת ועושה ליצנות?! זה הרי פחד פחדים! אתה רוצה שהגבור יגיע אליך הביתה?!

אני לא רוצה לספר כל מה שקורה כאן בקריה, כל כך הרבה משפחות צריכות ישועות, אי אפשר לספר הכל, אם אתה לא רוצה להתפלל, צא החוצה, בבית הכנסת אל תגיע לעשות שקט ולהשתיק, לבית הכנסת מגיעים להתפלל ולבקש מהשם יתברך.

בודאי שאדם צריך להיות בית מלא ספרים, וטלית שכלה תכלת, אבל משה רבינו אומר לנו: "בא לבית הכנסת!" הגמרא אומרת (מנחות צט), התנא הקדוש רבי שמעון בן יוחאי אומר: "אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לא ימוש", אדם שמגיע בבקר לבית הכנסת וקורא קריאת שמע, ומגיע בערב לבית הכנסת וקורא קריאת שמע, הוא יוצא עם זה ידי חובת המצוה של (והושע א, ח): "והגית בו יומם ולילה", (הגמרא אומרת שלא יאמרו זאת לעמי ארצות כי הם יתחילו לעשות כך), רואים מכאן את הגדלות של להגיע לבית הכנסת לשחרית, מנחה וערבית, לא יוצאים סתם ידי חובת המצוה של לימוד התורה, אלא גם את המצוה של "והגית בו יומם ולילה", שזה מצוה בכל רגע מהיום, כמו שהגמרא מספרת שם בהמשך: בן דמא שאל את דודו רבי ישמעאל: "אני כבר גמרתי את כל התורה כולה, מתר לי ללמוד חכמה ויגית?" הוא ענה לו: "כתוב בפסוק: 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה', תחפש שעה ביום שאז זה לא יום ולא לילה, ובזמן הזה מתר לך ללמוד חכמה ויגית..."

אנשי שלומינו בבית שמש העתיקו מקום משכנם לבית מדרש חדש

בבית שמש מתאספים אנשי שלומינו תלמידי היכל הקודש זה כמה שנים, ולפני כשנה וחצי, בשמחת תורה תשפ"ג הציע אחד מתושבי המקום, שיבואו להתפלל יחד בביתו כל התפילות של שבת, ואכן כך היה, בכל שבת באו כולם להתפלל בביתו של ידידנו מו"ה יצחק ראטה הי"ו.

וברוך השם נתרבו המקורבים, והמקום נהיה צר מהכיל, החליט אחד האברכים החשובים מו"ה משה אריה קרויס הי"ו להשליך עצמו ולדאוג לבית המדרש יפה ומרווח, וחפץ ד' בידו הצליח, ומצא מקום נהדר במרכז העיר בית שמש, ברחוב נהר הירדן 25 הכניסה מצד ימין בגינה, החוזה נחתם, וברוך השם כבר כמה שבועות שמתפללים שם יחד, ומתכנסים להתחזק עם העצות של רבינו.

אנשי שלומינו הזמינו את כל הציוד הנדרש לבית המדרש, ריהוט יפה ומכובד, החל מארון קודש, מקרר, עד שולחנות וספסלים וכל מה שצריך, ובינתיים עד שיגיעו כל הדברים שהזמינו, לא יכלו אנשי שלומינו להמתין, והביאו מהבתים שלהם כסאות ושולחנות, כדי שיוכלו כבר כעת להשתמש בבית המדרש.

בית המדרש זה מנוהל על ידי הגבאי הר"ר שלמה מינצבערג שליט"א שדואג לכל צרכי בית המדרש, ובסייעתא דשמיא הוא מוודא שכל מי שדורך בשערי בית המדרש ירגיש את החמימות ואת האהבה השוררת בין כותליה.

השיעור הקבוע שמתקיים כבר תקופה ארוכה בביתו של המגי"ש הר"ר שלמה טעסלער שליט"א גם יעתיק את מקומו בימים הקרובים לבית המדרש החדש, ואנשי שלומינו יוכלו ללמוד מתוך הרחבת הדעת.

אנשי שלומינו בבית שמש חיים מהעצות של רבינו, ומתאספים בכל ליל שישי, כדי לשמוע את שיעורו של ראש הישיבה, אך אינם מסתפקים בשמיעת השיעור בלבד, אלא מקיימים את העצות למעשה ומצייתים לדברים. בכל שבוע ושבוע יש כעשרים בחורים ואברכים המפיצים בעיר בית שמש, אלפי גיליונות וקונטרסים שמודפסים בביתו של מו"ה יצחק ראטה הי"ו, ודואגים שהעיר בית שמש לאורכה ולרוחבה תדע מהעצות המתוקות האלו המטיבים עם האדם ומשנים את החיים לטובה, כמו כן יוצאים המפיצים לישובים הסמוכים כמו ביתר וקוממיות, לזכות אותם בעצות אלו.

מו"ה יצחק ראטה הי"ו מספר לנו שבכל שבוע הוא מדפיס במכונה אצלו כאלפיים וחמש מאות גיליונות, לבד מהחוברות של עצתו אמונה, ואשית עצות בנפשי, ושאר גיליונות וחוברות היוצאים מדי שבוע בשבוע, כמו כן הוא מספר שבמשך ג' השנים האחרונות כבר הודפסו במכונה שלו מעל מליון וחצי דפים.

בית המדרש החדש ישמש כמגדל אור לכל העיר בית שמש, ובעזרת השם ידעו כולם שיש מקום שאפשר לקבל חיות ותקווה בכל מצב, כמו כן יש לציין שברמה ד' בעיר בית שמש, גם מתאספים האברכים והבחורים תשובי האזור, בכל שבוע לסעודה שלישית, מחמת ריחוק המקום אי אפשר ללכת בשבת עד לבית המדרש החדש, ולכן הם מתאספים שם עם העצות והחיזוק של רבינו הנלמדים לנו על ידי ראש הישיבה שליט"א, בדרכו של מוהרא"ש זי"ע.

ואני אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך.

זה מה שְמֵלֵמֵד אוֹתָנוּ מִשֶׁה רַבִּינוּ, בֵּא לְבֵית הַכְּנֻסָּת! תִּנְיַח תַּפְלִין! אֵין לָךְ עֲדִיין 'בֵּית מְלֵא סְפָרִים', כָּל הַיּוֹם שְׁלָךְ עֲדִיין לֹא מְנַצֵּל עִם דְּבָרִים טוֹבִים, אֲבָל מְזוּזָה יֵשׁ לִי עַל הַדֶּלֶת, אֲנִי לומֵד בַּבֶּקֶר מְעַט חוֹמֶשׁ, מְעַט גַּמְרָא וּקְצַת מְשִׁנִּיות.

כָּל זְמַן שְׁאָדָם חֵי מְדַבְּרִים מִהֶרֶב שֵׁישׁ לוֹ, הַמְשָׁאִית, אוֹפְנוֹעַ, אֲנִיָּה וּמְסוֹק שֵׁישׁ לוֹ, אֲבָל כְּשִׁמְגִיעַ הַזְּמַן שְׁמִסְתַּלְקִים מִזֶּה הָעוֹלָם, עַל מַה מְדַבְּרִים אֲזִי? מְדַבְּרִים: הוּא הִיָּה יְהוּדֵי טוֹב, הוּא הַתַּפְּלָל שְׁחֲרִית, מְנַחָה וְעֶרְבִית, הוּא תַמִּיד נֶשֶׁק אֶת הַמְזוּזָה, הוּא תַמִּיד נִתֵּן צְדָקָה, אֵיפֹה הֶרֶב? אֵיפֹה הַמְשָׁאִית? אֵיפֹה הָאוֹפְנוֹעַ? אֵיפֹה הָאֲנִיָּה? אֵיפֹה הַמְסוֹק? – מִגִּיעַ זְמַן שְׂרָק הַפְּסוּקִים שֶׁל הַחוֹמֶשׁ, פְּרָקֵי הַמְשִׁנִּיות, דְּפֵי הַגַּמְרָא, דְּבוֹר כְּמָה מִיָּלִים לְהֵשֵׁם יְתַבָּרַךְ – הֵם חֲשׂוּבִים.

קרח שפקח היה

יעזר השם יתברך שתמיד נשאר אצל משה רבינו, שנעזב את הפקחות, כמו שרש"י אומר (במדבר טו, ז): "קרח שפקח היה מה ראה לשטות זה", אומר מוהרא"ש, לא צריך להגיד זאת בלשון קשיא, זה בעצמו התרוץ, אתה יודע מה היה הבעיה שלו? קרח שפקח היה! בגלל שקרח היה פקח עצום, הוא רק היה עסוק עם חומרות וכו', לכן הוא חלק על הדברים הפשוטים שמשנה רבינו מלמד אותנו.

השם יעזר שנצית לרבינו, כף נזקה לחיים יפים, אמן. (אשר היה קרח תשפ"ב)

מוסדות היכל הקודש ברסלב

נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל - בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

סימן טוב ומזל טוב

אנו מאחלים ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למו"ה מרדכי אינדיג שליט"א

מנהל תלמודי התורה היכל הקודש ברסלב

להולדת הבת למזל טוב

ר' מרדכי הוא בריח התיכון של מוסדותינו הקדושים; רק בזכות מסירותו הרבה כל השנים, מיום הווסדה ועד עתה, הוקמו המוסדות כ"כ יפה לשם ולתפארת. כמו כן קו הטלפון המפורסם בעולם 'קול ברסלב', ו'גליון היכל הקודש' הידוע, שכבר החזירו מאות אלפי יהודים אל השם יתברך. עוזרו השם יתברך שבזכות כל זה יזכה לראות הרבה נחת דקדושה מתוך בריאות, שהזיווג יעלה יפה, שהם יתברכו בבני ברוכי חי אריכי ומוזני רויחי וסייעתא דשמיא, והברכה אחת היא שר' מרדכי שליט"א יזכה בעזרתו יתברך להמשיך בעבודת הקודש, להכניס את העצות של רבינו ז"ל בכל עם ישראל, אמן.

סימן טוב ומזל טוב

מו"ה מרדכי היימאוויטש הי"ו צפת

להולדת הבת למזל טוב

מו"ה מרדכי ראזנבערגער הי"ו בורו פארק

להולדת הבת למזל טוב

מו"ה חיים יאקאבאוויטש הי"ו אלעד

גבאי בהמה"ד היכל הקודש אלעד

להולדת הבת למזל טוב

חבורה	שיעור דף היומי	מנחה ושל"ס	שחרית שב"ק	מנחה וקבלת שבת	ירושלים רח' רבי נחמן מברסלב 15
---	19:30	20 ד' לפני השקיעה מנחה ימי חול 15:00	9:15 ברכות שחרית ימי חול 9:00	20 ד' לפני השקיעה ערבית בימי חול 20:00	בני ברק רח' ירושלים 2
---	21:00	10 ד' לפני השקיעה	9:15 ברכות	5 ד' לפני השקיעה	טבריה רחוב משה שפירא 2
21:30 בשעה יום א' בשעה 20:30	21:30	20 דק' לפני השקיעה	9:00 ברכות	15 ד' לפני השקיעה	אלעד רחוב הרב יוסף קארו 5
---	20:00	20 דק' לפני השקיעה	9:40 ברכות	5 ד' לפני השקיעה	בית שמש רח' נהר הירדן 25
---	20:30	30 ד' לפני השקיעה	10:00 ברכות	10 דק' לפני השקיעה	הכניסה מצד ימין בגינה
יום רביעי בשעה 21:30	21:30	30 ד' לפני השקיעה	9:15 ברכות	10 ד' לפני השקיעה	מודיעין עילית רשב"י 19
21:15 בשעה יום ד' בשעה 21:15	21:15	20 דק' לפני השקיעה	9:00 ברכות	10 ד' לפני השקיעה	צפת רחוב צה"ל 1 (בנין די עזרה)
---	21:00	סעודה שלישית 5 דק' לפני השקיעה	---	---	ביתר רחוב אבא שאול 7/7
---	---	סעודה שלישית 5 דק' לפני השקיעה	---	---	חיפה רחוב הרב הרצוג 12
---	---	סעודה שלישית 10 דק' לפני השקיעה	---	---	יבנאל רחוב המייסדים
---	---	סעודה שלישית 5 דק' לפני השקיעה	---	---	רמה ד' רח' תלמוד בבלי 24 דירה 18

קוואל פון חיזוק (לנשים) - שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד 079.70.400.69

ארה"ב 212-444-9169 | ארגנטינה 451-152-354380

אנגליה 03303502363 | קנדה 438-320-9090 | בלגיה 323-500-3462

חיזוק יומי במייל chizuk@rabbiroth.org | הודעות 058-637-7799

קול ברסלב - שיעורים; חיזוק יומי; ניוגונים; סיפורי תפילה; ועוד 079.70.400.66

ארה"ב 212-444-9191 | ארגנטינה 541-152-354370

אנגליה 03303502361 | קנדה 438-300-8080 | בלגיה 323-500-3461

לקבלת הגליון במייל rabbirothhebrew@gmail.com