



# סיפורי

# מעשיות גליון

## לשלחן השבת



פרשת  
מסעי  
ב' אב שנת  
ה'תשפ"ב  
שנה 3, גליון 23  
(75)

יציאת מצרים על ידי מוסדות היכל הקודש הרמ"ב

חכמות, הוא מציית לרבינו בתמימות ופשיטות, הכלי יעמוד עליו, אבל אם האדם מחזיק את עצמו לחכם, הכלי עלול ליפול ממנו, כי היום הוא שומע לרבינו, ומציית לרבינו, אבל מחר אומר לו חבר 'זה לא ככה', 'וזה לא ככה', 'צריכים לדעת'... פתאום הכלי כבר לא עליו.

### לרבינו יש דרך בשבילי

אם מצייתים לרבינו, צריך להחליט: 'אני לא יודע כלום, אני יודע רק דבר אחד, מצאתי רבי שיש לו דרך לחיות בשבילי, אציית לו ולא אעזוב אותו אף פעם' - אז יש לו חיים טובים, לא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה.

### אין גם את העולם הזה

בכל בתי המדרש והישיבות לומדים שהיצר הרע נמצא פה כדי לקחת את הרוחניות מהאדם, כדי לקחת את הנשמה שלו, אבל את העולם הזה הוא כן מפרגן לו, אבל הרה"ק רבי אברהם בן רבי נחמן זכרונו לברכה אומר שזה לא ככה, היצר הרע רוצה לקחת מהבן אדם אפילו את העולם הזה, הגשמיות שלו, אם הולכים אחרי היצר הרע לא רק שאין את העולם הבא, אלא גם את העולם הזה אין, נשארים בלי כלום. לכן מחפש היצר הרע לקחת ולהסיר את האדם מרבינו הקדוש, וכך הוא לוקח את האדם משני העולמות, אבל אם האדם מתחזק ונשאר אצל רבינו, הוא זוכה לא רק למקום טוב בגן עדן, רק גם לחיים יפים ונאים בעולם הזה.

### לדבר אל השם

אנחנו רק צריכים לדעת מה הם העצות של רבינו; העצה הראשונה הוא 'לדבר אל השם'. רבינו אומר, לא משנה מי אתה, אם אתה אדם מוכה ובוזי, ואף אחד לא רוצה אותך, אף על פי כן אתה יכול לדבר אל השם, לספר לו כל מה שעובר עליך.

### הוא מתחיל מיד לפהק

בהתחלה כשאדם מתחיל לדבר אל השם, זה דבר מאוד קשה, כי כשחוטאים רחמנא לצלן מאבדים את האמונה, לא מרגישים שמדברים אל מישהו, לא מרגישים שהשם שומע מה שמבקשים ממנו, האדם מנסה להתיישב בבית, או ברכב, או במשרד, לדבר אל השם, אבל הוא מיד מתחיל לפהק והוא נהיה עצבני, והוא מחליט 'מחר אני כבר ידבר אל השם'...

### להשיח את ליבו לאדם

יותר קל ללכת ולהשיח את לבו לבן אדם, כי את הבן אדם אפשר לראות, ובשביל לדבר אל השם צריכים אמונה, אבל אם האדם הוא חזק, הוא הולך כל יום לצד ומדבר כמה מילים להשם, הוא מספר להשם כל מה שעובר עליו, ומבקש על זה: 'רבונו של עולם אני רוצה להיות שמח', 'רבונו של עולם אני רוצה להיות יהודי כשר', 'ריבונו של עולם אני רוצה לאהוב את עצמי', - זה נהיה דבר כזה נעים, שאין בדומה לו.

והסתכל וראוה, שחסר מן הכסף למעלה איזה שושנה (הינו ריזיון), ואם היה להכסף זאת השושנה, היה לה הכסף שיש להתכה הנ"ל (הינו הפלי הנ"ל, שהיה לה פת לנגן כשהיו מניחין אותה על איזה מין היה או בהמה או עוף, כנ"ל). והסתכל יותר וראוה, שזאת השושנה, שחסר למעלה מן הכסף, היא מנחת למטה בכסף.

שבת קודש פרשת צו, שנת תשפ"ב לפרט קטן, ראש הישיבה שליט"א שהה בויליאמסבורג יע"א. בבוקר לאחר התפילה ב'קידושא רבא' ראש הישיבה שליט"א המשיך את שיעורו בספר הקדוש 'ספורי מעשיות', מעשה יא, מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו.

### מספר רבינו ז"ל:

אמרו לו השרים: אף-על-פי-כן, אף-על-פי שראינו ממך דבר כזה, אף-על-פי-כן כשביל דבר אחר אין ראוי לתן לך המלוכה; ננסה אותך עוד בדבר אחר. אמרו לו: היות שיש כאן כסף מהמלך שהיה, והכסף גבוה מאד, ואצל הכסף עומדים כל מיני היות ועופות של עין (הינו שהם חתוכים ומתקנים מן עין, בלע"ז: אויבגשניצט), ולפי הכסף עומד מטה, ואצל המטה עומד שלחן, ועל השלחן עומד מנורה, ומן הכסף יוצאים דרכים כבושים (שקורין גשלאנייע וענין), והדרכים הם בניינים כבנין הזמה (הינו גמאויאטי וענין), ואלו הדרכים יוצאים מן הכסף לכל צד, ואין אדם יודע כלל מה ענין הכסף הזה עם הדרכים הללו, ואלו הדרכים, כשהם יוצאים ומתפשטים לחלן איזה שיעור, עומד שם ארבה של זהב, ואם ילך ויתקרב אליו איזה אדם, או יפתח את פיו ויבלענו וילחן מן אותו הארבה מתפשט הדרך עוד לחלן יותר, וכן כשאר הדרכים, היוצאים מן הכסף, הנו שנים הדרך השני, היוצא מן הכסף לצד אחר, הוא גם-כן כך כשמתפשט נמשך הדרך איזה שיעור, עומד שם מין תיה אחר, כגון לביא של מיני מתכות, ושם גם-כן אר-אפשר להתקרב אליו כנ"ל, ולחלן מתפשט הדרך יותר, וכן כשאר הדרכים. ואלו הדרכים הם מתפשטים והולכים בכל המדינה בלה, ואין שום אדם יודע ענין הכסף הנ"ל עם כל הדרכים הנ"ל עם הדרכים הנ"ל; על כן התנבא בזה, אם תוכל לידע ענין הכסף עם כל הנ"ל.

והראו לו הכסף, וראוה, שהוא גבוה מאד וכו'. והלך אצל הכסף והסתכל והתבונן, ושזאת הכסף עשויה מן העין של התכה הנ"ל (הינו הפלי הנ"ל, שנתן לו אדם היצר, כנ"ל).

### כלי פילאי

על הכלי הזה סיפר רבינו מקודם שאדם היער נתן לבן המלך האמיתי כלי שעשוי מעלים מסוימים ומצבעים מסוימים שאם מניחים אותה על בהמה היא מתחילה לנגן ניגון יפה, בן המלך האמיתי רצה מאוד לראות איך זה עובד, אז הוא שם את זה על חמור, וזה התחיל לשיר ניגון יפה.

מוהרא"ש זכותו יגן עלינו מסביר מה הכלי הזה, הכלי הפלאי זה רבינו; אם לוקחים את השכל של רבינו, מצייתים לרבינו, אפילו שיהיו יהודי פשוט, בבחינת 'בהמה', גם יתחילו לנגן שירות ותשבחות להשם יתברך, ולגרום שעשועים נוראים בשמים, שעדיין לא היה להשם יתברך מימות עולם (עיין שיחות הר"ן, סימן קמה).

### הבעלי גאווה מכנים אותם "בהמה"...

את זה ראו בכל הדורות, במשך השנים נתקרו לרבינו כל מיני אנשים, גם יהודים פשוטים שהלומדים והבעלי גאווה מכנים אותם "בהמה...", אבל מיד כשהתחילו לציית לרבינו עם העצה של התבודדות, הם דיברו הרבה עם השם, הם התעלו, והתחילו לנגן שירות ותשבחות להקב"ה.

### פתאום הכלי כבר לא עליו

אבל מוהרא"ש אומר, שרבינו אומר שהכלי עובד אם שמים אותה על בהמה, הכוונה היא שעל בן אדם זה לא יעבוד, רק על בהמה שהולכת ישר, היא הולכת על כל הארבע רגליים, הכלי יכול להחזיק עליה, אבל על בן אדם זה יכול ליפול, כמו שרואים בחתונות שאנשים רוקדים עם כבוק על הראש, וזה גופל... הכוונה היא, שאם בן אדם חי כמו בהמה, בלי

## השושנה מונחת על הארץ

בן המלך האמיתי הבין שכל הבעיה של הכסא הוא שהשושנה מונחת על הארץ. הכוונה הוא על האדם, כל הבעיות מגיע כשהאדם שבור, הוא אומר 'אני כלום, אני שוכב על הארץ', תרים את עצמך, תראה שאתה יכול, יש לך כוחות חזקים.

### זה לא קשור לאנשים מסביב

כל הבעיות שאנשים סובלים, הבעל אינו מסתדר עם האשה, והאשה לא מסתדרת עם הבעל, או שהוא לא מסתדר עם המשפחה וכדומה, הכל מגיע מזה שהוא לא מסתדר עם עצמו, זה לא קשור לאנשים מסביב, זה קשור לאדם עצמו.

### אני מפחד להתחתן...

בחור אומר לי: "ראש ישיבה, אני מפחד להתחתן, הראש ישיבה מדבר כל כך הרבה מבעיות שאנשים סובלים אחרי החתונה..." אמרתי לו: האברך סובל מאשתו, הבעיה שלו לא התחילה כשהוא מצא את אשתו, הבעיה שלו כבר היה לפני זה, הוא אף פעם לא יכל לסבול את עצמו, הוא לא אוהב את עצמו, לכן זה מתפוצץ אחרי החתונה, כי אדם שלא אוהב את עצמו נפגש עם השני - נהיה נורא.

### לקחת בקבוק תרופה

למה אתה תולה את הצרה שלך באשתך? למה את תולה את הצרה שלך בבעלך?! הבעיה שלך שאתה לא יכול לסבול את עצמך, אפילו אם יקחו את השני ממך - תמשיך לסבול, יום אחד במילא הרי תצטרך לקחת בקבוק תרופה (overdose)... החיים עצמם קשים לך, אין לזה קשר לחתונה.

### אשה ושני ילדים קטנים

אדם שלא אוהב את עצמו, לו אין סבלנות לחיים, הוא לא יודע למה הוא קם ולמה הוא הולך לישון, אדם כזה אם מוסיפים לו אשה ושני ילדים קטנים הוא נשבר, זה נורא בשבילו, אבל לא שהחתונה הקשה לו את החיים, לא הילד הקטן שלו הקשה לו את החיים, רק הוא בעצמו בלי האשה והילדים, גם כן לא יכול להסתדר בחיים, הוא הרי לא מרוצה מהחיים שלו, תתחיל לחיות עם השם, תראה איך כל החיים שלך נהיה טוב וקל.

### לאן את בורחת?!

אשה כתבה לי מכתב שהחיים שלה נמאס לה, היא ניסתה להתקשר אלי ולא הרמתי לה, היא כותבת: "אני בורחת ואני הולכת לעזוב את היהדות", אני באמצע לכתוב לה בחזרה, המכתב לוקח לי כמה ימים, כי כשאני כותב בחזרה מכתב אני לא כותב סתם כדי להחזיר לשני חס ושלום, אני בוכה הרבה להשם שהמכתב יפעל אצל השני, שהאדם יעשה תשובה.

### היא הרי מגיעה ממנהטן...

אבל מה האיום: "אני בורחת!" - לאן את בורחת? אצלינו יש בדיחה, אדם אומר "אין לי יותר כח לילדים שלי ולחיים שלי, אני בורח למנהטן..." אבל שבוע שעבר בשבת התוועדות הגיעה בחורה ממנהטן, היא התקרבה לרבינו, היא הרי כבר הגיעה ממנהטן, לאן היא רוצה לברוח, לקרית ברסלב (שטעטל)...?! היא כבר גרה במנהטן והיא לא יכולה לסבול את החיים שלה, היא חייבת להגיע לרבינו, יוצא שאין לאן לרוץ, לרוץ אפשר רק להשם.

### זה טוב איפה שאני נמצא

זה לא משנה איפה אתה גר, ועם מי התחתנת, הכל קשור רק לבן אדם עצמו, אם הוא מקבל את העצות של רבינו, הוא יודע שהשם נמצא פה, ואני צריך לחפש בחיים שלי דברים טובים, ומה שלא טוב אני יבקש מהשם, אז טוב לו איפה שהוא רק נמצא. לא האשה היא שממרת לי את החיים, ולא הילדים שלי, לא הבעל הבית שלי, לא העובד שלי, לא השכן שלי, ממרים לי את החיים, אני צריך לבקש מהשם: "ריבוננו של עולם תעזור לי שאני יאהב את החיים, תעזור לי שאהנה מהחיים", ואז הכל יהיה טוב.

### נתתי כבר לפני עשר שנים

אברך עלה פה בפורים, הוא תופס אותי וחונק אותי, הוא כמעט הרג אותי, הוא מבקש לי שאבטיח לו שידוך, אני שואל אותו: למה שאני אעזור לך עם שידוך, כשלפני עשר שנים נתתי לך כבר שידוך, התחתנת והבאת ילדים, ואחר כך השארת אותה לבד?!

## לסבול ממילא סובלים

לפני שהוא עזב אותה הוא היה אצלי, הוא צעק: אני בורח, מוהרא"ש אומר לא להתגרש כי אז סובלים הילדים, אני לא חייב לסבול בגלל הילדים שלי שיהיה להם אבא ואמא... אמרתי לו: "לסבול ממילא סובלים בעולם הזה, ואתה שהתחתנת, ונולדו לך ילדים, אתה צריך לסיים ולתת לילדים שלך אבא ואמא!" הוא אמר לי: אני הולך עכשיו להתגרש, ומיד יהיה לי שורה של אנשים שירצו לקחת אותי, עכשיו הוא מגיע אלי ובוכה שאני יתן לו שידוך, מה אני יתן לו? עשיתי כבר טעות שנתתי לו שידוך בפעם הראשונה, מסרתי את נפשי לשידוך שלו והוא עזב את זה.

### אתה כבר לא סובל?!

לסבול לא קשור לאשה, לבעל, לשכן, למשכיר, לשוכר, אם סובלים ממי שיהיה, העצה היא 'לעשות תשובה', תחזור להשם, עכשיו שהתגרשת אתה כבר לא סובל?! אתה סובל עוד יותר מלפני זה! אם אתה לא רוצה לסבול, תגיד את ה'תיקון הכללי' ותבקש מהשם, אז תפסיק לסבול.

### רבונו של עולם תעזור לי

זה קורע את הלב, אדם חושב אני ישבור את הבית שלי ואברח, לאן אתה הולך לברוח?! דוד המלך אומר (תהלים קלט, י): "גם שם ידך תנחני", היד של השם מגיע לכל המקומות, מהשם אי אפשר לברוח, למה זרקת את הכלי ממך?! אם מר לך, אתה מרגיש שאתה לא יכול יותר, תלך לצד ותבכה להשם: "רבונו של עולם קשה לי", "רבונו של עולם אין לי כח", "רבונו של עולם תעזור לי"; זה העצה היחידה כשעוברים קשיים, ללכת להשם ולהפציר: "רבונו של עולם תעזור לי".

### הכלי כבר נפלה

את זה רואים בסיפור, שהכלי צריכה להיות על בהמה, כי מבהמה זה לא יפול, ואם זה מונח על אדם עם חכמות, הוא רק מסתובב והכלי כבר נפלה; אם מתקרבים לרבינו, צריכים לראות לא לזרוק את הכלי מעצמו, רק לציית לרבינו בתמימות ופשיטות.

### אדם מרוצה יכול להנות

אם מציינים לרבינו יש חיים מתוקים, החיים עצמם נהיים מתוקים, עכשיו אפשר כבר להוסיף אשה וילדים - הבן אדם כבר יכול להסתדר עם הכל. אפשר כבר גם להוסיף כסף, בית יפה ורכב נוח, כי רק אדם מרוצה יכול להנות מכל הדברים האלו. הכל מתחיל עם האדם עצמו, אם הוא מרוצה מעצמו; ולהיות מרוצה אפשר לקבל רק אם מדברים אל השם, ומאמינים בהשם שהשם הוא הכל והוא עושה את הכל.

### אני רוצה לדבר אליך

יעזור השם שנציית לרבינו, שבכל יום נעשה קצת התבודדות, קצת לדבר אל השם, וכמו שדיברנו שבהתחלה זה קשה מאוד, אני זוכר כשהתקרבתי לרבינו היה לי מאוד קשה לדבר אל השם, את זה צריכים לשבור עד שזה נהיה יותר קל. רואים במגילה שהמלך שאל (אסתר ה, ו): "ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך", השם שואל ליהודים מה אתם רוצים לבקש ממנו? היהודי עונה להשם (שם ז): "שאלתי", הבקשה שלי הוא "ובקשתי" שאני ידבר אליך, השם תעזור לי שאדבר אליך!

### כל האדם חושב רק מהקב"ה

כי כשמתחילים לדבר אל השם כבר יש את הכל; אי אפשר להסביר לאנשים מה זה 'ברסלב', אנשים תמהים 'מה זה הברסלב'ר חסיד?' אבל זה דבר שלא שייך לראות את זה, חסיד ברסלב, איפוא שהוא רק יהיה הוא ממלמל בשפתיו, הוא מדבר אל השם, הוא יושב בבית - הוא מדבר אל השם בשקט, את זה הוא עושה איפוא שהוא רק נמצא. ואם הוא כבר ממלמל בשפתיו להשם, אז גם הראש שלו אצל השם, כל האדם חושב רק מהשם.

יעזור השם שנזכה להכניס את חג הפורים הקדוש בתוכינו, ולהכין את עצמינו לחג הפסח הקדוש, עד שנזכה כבר להגאל מהגלות. יעזור השם שנציית לרבינו יהיה לנו חיים טובים, אמן.

לאחר מכן שרו את הניגון: "שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי. תשועתם היית לנצח. ותקותם בכל דור ודור. להודיע שכל קויד לא יבשו. ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך. ארור המן אשר בקש לאבדי. ברוך מרדכי היהודי. ארורה זרש אשת מפחיד. ברוכה אסתר בעדי. ארורים כל הרשעים. ברוכים כל הצדיקים. וגם חרבונה זכור לטוב".