

# סעודת שבת



יהיא לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מרני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 20  
פרשת זארא  
כ"ה טבת  
שנת ה'תשפ"ג



## מתרחשים דברים גדולים בשמיים

אחד הילדים שאל: "למה צריכים לעשות את זה, ומה קורה כשעושים את זה?" ענה לו הראש ישיבה: "בשמיים מתרחשים עם זה דברים גדולים", האר"י הקדוש אמר לנו את מה שקורה בשמיים. והראש ישיבה הסתובב לאחד האורחים ושאל: "אתה יכול לחשוב שעם הדברים הקטנים האלו, מתרחשים דברים כל כך גדולים בשמיים?"

## להחיות בחור

הראש ישיבה סיפר, שלפני הקיץ הוא חשב שהוא לא יקרא בחורים לסעודה, אבל עכשיו הוא עשה משהו יוצא דופן. והראש ישיבה סיפר: "כל בחור שרוצה להירשם לקעמפ צריך להביא אישור חתום מהראש ישיבה, ואצל בחור אחד הראש ישיבה הוסיף במסמך האישור שהבחור מאוד טוב. והאבא של הבחור סיפר לראש ישיבה שזה מאוד החיה את בנו. אמר הראש ישיבה, אני חשבתי שלא איכפת לו מזה, אבל כשראיתי שהוא כל כך שמח, חשבתי שאם אני יכול להחיות בחור אני גם יקרא לו לסעודה".

כשהשיחה נמשכה אמר הראש ישיבה: "אני לא יכול להיות יהודי מכובד על חשבון אחרים, האורחים רעבים, נמשיך לשוחח אחר כך".

והראש ישיבה שאל עם חיוך: "מי ירים היום את הגביע? אולי האורח, ואולי האורח מארץ ישראל?" והראש ישיבה אמר שהיום ירים אורח אחד, ומחר השני ירים את הגביע. והראש ישיבה עשה קידוש וכשסיימו, התיישבו כולם והראש ישיבה שלח לכל אחד מהנוכחים מיץ ענבים.

## חינוך זה עבודה קשה

אחר כך הלכו ליטול ידיים, והראש ישיבה קרא לכל הילדים לכיור ונטל להם את הידיים, והנחה אותם שיעשו ברכה.

## דברים

אודה את השם אשר זיכני להשתתף בסעודת שבת יפה ומפוארת בשבת פרשת פנחס עם הראש ישיבה שליט"א.

הראש ישיבה שליט"א חזר שמח מאוד מבית הכנסת ואיחל: "שבת שלום! שבת שלום!".

הראש ישיבה לבש את הקפוטה לבן זהב וסיפר שזה ירושה מסבו, והוא לובש את זה בליל שבת כי האר"י הקדוש אמר שילכו בשבת בלבוש לבן.

## זמירות שבת

הראש ישיבה התחיל לשיר את זמירות השבת בשמחה ובנעימות, וקרא לכל הילדים שישבו על ידו וישירו ביחד אתו, כי המלאכים נמצאים כאן והם רוצים לשמוע איך שרים את הזמירות כל כך יפה.

## נריה טמא

באמצע שירת הזמירות התיישב מנדל הקטנצ'יק והנעליים שלו נגעו בידיים של הראש ישיבה, אמר הראש ישיבה: "אוי, עשית אותי טמא", והראש ישיבה הלך ליטול את ידיו, וחזר מיד והמשיך לשיר את הזמירות בשמחה.

כשסיימו את הזמירות הריח הראש ישיבה הדסים והעביר לכולם את ההדסים מגדול עד לקטן.

## הנהגות לאחרי החתונה

לפני קידוש אמר הראש ישיבה לילדים: תסתכלו טוב על מה שאני עושה, וכך תדעו אתם מה לעשות אחרי שאתם תתחתנו".

והראש ישיבה הראה להם שלפני קידוש מטפטים מהגביע לבקבוק שלושה טיפות מים.

והראש ישיבה בירך המוציא וחילק חלה לכל אחד, והראש ישיבה עזר לילדים לברך המוציא ועזר להם לעשות חתיכות קטנות מהחלה, והראש ישיבה נענה ואמר: "חינוך זה עבודה קשה!"

### לעזור לאמא

הראש ישיבה שלח את אחד הילדים לעזור להגיש את הדגים, כדי שהאמא תוכל להמשיך לשבת. הייתה אורה שמחה מאוד בסעודה שאי אפשר לתארו במילים. הראש ישיבה שאל את הילדים: "מי יודע למה אוכלים דגים בשבת? כי הצדיקים מגולגלים בדגים, וכשבא שבת ואומרים לכבוד שבת קודש, הם חוזרים לגן עדן."

### המלמד צעק בקולי קולות

הראש ישיבה סיפר שביום שישי הוא ביקר בתלמוד תורה אצל הילדים וגם מסר להם שיעור, כשלתע באמצע השיעור שמעו קולות חזקים מהמלמד בכיתה הסמוכה וגם שמעו טוב מאוד את מה שהוא צועק: "אסור לפגוע ביהודי אחר?!". הוא צעק כל כך חזק בקולי קולות, שהראש ישיבה לא היה יכול להמשיך במסירת השיעור. סיפר הראש ישיבה: "חשבתי לעצמי, אלו לא המלמדים שלי, כי אפילו אם ילד עושה משהוא לא טוב, לא צריך לצעוק אליו בכאלו קולות."

אחר כך שאל הראש ישיבה את בנו שלומד בכיתה ההיא: "מה קרה היום בכיתה שלכם? מי התקוטט? ועל מי צעק המלמד שלך? והוא ענה: שהמלמד סיפר את פרשת השבוע, שפגעו וביזו את הצדיק פנחס, ועל זה צעק המלמד אסור לפגוע... המלמד לא צעק על אף ילד, הוא פשוט סיפר את הפרשה ואמר לילדים שאסור לפגוע."

### סיפורי תפילה

כל הילדים הביאו את דפי הקשר עם סיפורי תפילה, והראש ישיבה סיפר את הסיפורים. בתוך כך היה נראה

והראש ישיבה  
לא היה יכול לסבול  
את זה, והראש  
ישיבה אמר בכאב:  
אני נהיה חולה  
ממחלוקת, אני  
נהיה חולה!  
והראש ישיבה  
הלך והוציא מכיסו  
הפרטי ושילם  
לשני את כל  
ההפסד שלו. "לא  
אמרתי לו שזה  
מכספי האישי,  
אמרתי לו שההוא  
התחרט והוא שולח  
לו את הכסף, וכך  
נהיה שלום ביניהם



כמה פעמים שאף אחד לא מקשיב כי הילדים הלכו לשחק, והראש ישיבה הניח את הדפים בצד ואמר: "אף אחד לא מקשיב לי", והילדים באו בריצה תוך שהם קוראים: "אני מקשיב! אני מקשיב!" והראש ישיבה המשיך לספר.

### אבא הפדן

אחד מסיפורי התפילה היה, שיוסף ביקש מהשם שהמלמד שלו יהיה קפדן. והראש ישיבה צחק ושאל אותו: "כן? אתה אוהב מלמד קפדן?" והראש ישיבה הוסיף: "אני מאוד אוהב אבא קפדן."

### אני נהיה חולה ממחלוקת

והראש ישיבה פנה לאשתו: "אני מקווה שאת לא כועסת עלי, כי נתתי השבוע למישהו סכום כסף, שתי יהודים בעיירה התקוטטו, כי אחד הפסיד לשני הרבה כסף, והסכסוך הסתבך כל כך רחוק עד להלשנות, ולרצח". הגיב אחד מהנוכחים: "מה?! ממש ככה?" אמר הראש ישיבה: "כן, זאת הייתה מחלוקת נוראה."

והראש ישיבה לא היה יכול לסבול את זה, והראש ישיבה אמר בכאב: אני נהיה חולה ממחלוקת, אני נהיה חולה!  
והראש ישיבה הלך והוציא מכיסו הפרטי ושילם לשני את כל ההפסד שלו. "לא אמרתי לו שזה מכספי האישי, אמרתי לו שההוא התחרט והוא שולח לו את הכסף, וכך נהיה שלום ביניהם."

והראש ישיבה הסביר: כמו שאני בונה מהכסף שלי בתי כנסת ומקוואות, כך אני נותן מהכסף שלי שיהיה שלום, כי בלי שלום אין כלום."

אחר כך שרו זמירות והגישו את המרק, והראש ישיבה החמיא לאשתו כמה פעמים על המרק המצוין.

אחד הילדים שיחק ועשה תעלולים עם מקל מטאטא שבור, והראש ישיבה הזהיר אותו בחומרה, שהוא יחביא את זה מהר כי זה סכנה.

המשיכו לשוחח עוד והיה מאוד שמח בסעודה, הראש ישיבה שימח את הילדים עד שכולם צחקו. והגישו את הבשר.

אחרי האוכל אמר הראש ישיבה שאפשר כבר להביא את המרינדה שקנו לכבוד האורחים - ילדה קטנה שאמא שלה ילדה תינוק חדש. הראש ישיבה שימח וחילק לילדים מהמרינדה.

הראש ישיבה אמר שהוא כבר ישיר זמירות למטה עם הבחורים, אבל משהוא צריכים לשיר גם כאן, שרו קצת ובירכו ברכת המזון, ואחר כך ירד הראש ישיבה למטה לבית המדרש לבאטע {לזיץ}.

(בעיירה, הבית של הראש ישיבה נמצא מעל לבית המדרש והבחורים אוכלים בבית המדרש)

היו עוד הרבה אמירות ושיחות יפות, אבל העיקר, האוירה בסעודה הייתה של שמחה וששון עצומה משהוא שאי אפשר לתאר בכתב, אני מקווה שאצלי בבית אני גם יוכל לחקות את בס"ד

## ואתחנן

שמעון צבי טייטלבוים נרו יאיד מספר:

**ברוך השם שהתאפשר לי להיות בכזה סעודה יפה ומפוארת עם הראש ישיבה שליט"א בשבת פרשת מטות מסעי.**

הראש ישיבה חזר מבית הכנסת בשמחה רבה ואמר: "שבת שלום! שבת שלום!".

## זמירות שבת בהתלהבות

הראש ישיבה התחיל לשיר זמירות. ובקטע של 'שבת שלום ומבורך' הראש ישיבה הוסיף: "שבת קדושה, שבת מאירה, שבת מתוקה, שבת דובשנית, שבת טובה, שבת סוכר".

התחילו לשיר את 'שלום עליכם' וכשהגיעו ל'ריבון כל העולמים' התלהב מאוד הראש ישיבה והתחיל לשיר: "הקדוש ברוך הוא אני רוצה להיות קרוב אילך, הקדוש ברוך הוא אני כל כך אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא אני רוצה להרגיש אותך" הרגשתי שאני מתבטל לגמרי!

שלושה דברים  
קיבלתי ירושה  
מסבי, הקפוטה,  
הגורה, ותיקוני  
זוהר. סבי הכניס בי  
גם הרגש לרבינו,  
הוא לקח אותי  
בפעם הראשונה  
לאומן. והראש  
ישיבה אמר:  
"הזמן הכי טוב  
שלי של משך  
כל השבוע הוא  
בשבת בבוקר,  
יושבים בגן עדן  
ולומדים זוהר

”

הראש ישיבה הלביש את הקפוטה של זקנו ואמר: "שלושה דברים קיבלתי ירושה מסבי, הקפוטה, חגורה, ותיקוני זוהר. סבי הכניס בי גם הרגש לרבינו, הוא לקח אותי בפעם הראשונה לאומן." והראש ישיבה אמר: "הזמן הכי טוב שלי של משך כל השבוע הוא בשבת בבוקר, יושבים בגן עדן ולומדים זוהר".

## להרים את הגביע

הראש ישיבה שאל מי ירים את הגביע של הקידוש, והראש ישיבה אמר: לשני הילדים שלי שאכלו שם, משה יוסף, וחיים טייטלבוים, שהיום ירים משה יוסף את הגביע, ומחר חיים ירים את הגביע. משה יוסף שאל אם מותר לו גם להכניס את הכיסא לראש ישיבה אחרי קידוש, ענה לו הראש ישיבה, כן. (בשבת בבוקר חיים באמת הרים את הגביע, אבל הוא לא היה יכול להכניס את הכיסא לראש ישיבה כי בשבת בבוקר יושבים בקידוש, אז הראש ישיבה קם כדי שחיים יוכל גם להכניס את הכיסא).

לאחר קידוש שאל הראש ישיבה לבני: אתה יודע מי תיקן את הדבר של נטילת ידיים? הוא לא ידע לענות, אמר הראש ישיבה: "שלמה המלך" גם את הלכות עירוב תיקן שלמה המלך".

## לישול את הידיים אחרי הדגים

אחרי הדגים אמר הראש ישיבה שנכדי הרב הקדוש בעל הישמח משה זכותו יגן עלינו נוהגים לרחוץ את הידיים אחרי הדגים עקב סיפור שסיפר הרב הקדוש הישמח משה על זקנו שהיה מקפיד תמיד לרחוץ את הידיים בין דגים לבשר, אז זה היה התקופה שהיה בו השבתי צבי ימח שמו, והוא התחיל ללכת לשבתי צבי ימח שמו, פעם אשתו שאלה אותו: "היית נוהג תמיד לרחוץ את הידיים בין הדגים לבשר, ואני רואה לאחרונה הפסקת לרחוץ את הידיים", באותו שבת הוא קם והכריז ברבים: "אם שבתי צבי הוא מ-הלא טובים שאני ימות, כי תשובה של אפיקורס היא מיתה", באותו רגע הוא נפל ונפטר. וזה היה הסימן הראשון ששבתי צבי בא מהטומאה. מזה רואים את החשיבות של נטילת הידיים בין דגים לבשר.

כשהוא הגיע בפעם הראשונה אל הרב הקדוש החוזה מלובלין זכותו יגן עלינו, החוזה קרא את הקושיא מתוך מחשבתו, ותירץ לנו: "החסידי גם עושים עצמם שמחים". הישמח משה הקדוש נהנה מאוד, כי גם הקושיא התרצה, וגם שהחוזה קרא ממש את המחשבה שלו.

העיקר שמישיח כבר יבוא

הראש ישיבה סיפר עוד סיפור מהישמח משה הקדוש זכותו יגן עלינו, פעם בהושענא רבה הוא קם והכריז: "אני מוכן שיקחו אותי וישרפו אותי, ויטחנו אותי, ואת האפר שלי יפזרו בשבע הימים מהשבע היבשות, העיקר שמישיח כבר יבוא!", הראש ישיבה הסביר לאיזה מדרגה הישמח משה הגיע, שלא איכפת לו מכלום, ממנו שלא ישאר כלום, העיקר שמישיח כבר יבוא.

אזירא דארץ ישראל

באמצע הסעודה הראה הראש ישיבה איך מוחאים כפיים, והראש ישיבה אמר שרבינו כותב בספר המידות שאם מוחאים כף מביאים על עצמם אויר של ארץ ישראל, והראש ישיבה שאל את אחד הילדים: "כשאתה מוחא כפיים אתה מרגיש את האויר של ארץ ישראל?" והוא ענה, כן, והראש ישיבה שאל אותו: "איך, הרי אף פעם לא היית שם!" אז הוא ענה: "אני באמת לא מרגיש כלום..." והיה מאוד שמח.

הראש ישיבה אמר: "אני מתבייש מהילדים של טייטלבוים, הם יושבים כל כך יפה והילדים שלי מתרוצצים.

לא לדבר בתפילה

הראש ישיבה סיפר: שאברך תלמיד הישיבה שאל אותו מה לעשות שלאחרונה הוא התחיל ללכת לשירותים כמה פעמים במשך הלילה, והוא לא יודע מה לעשות, אמר לו הראש ישיבה שיבדוק את המצב של מדדי הסוכר שלו, והוא הלך לבדוק, והתבררה לו תמונה עגומה מאוד: מדד הסוכר של בן אדם רגיל נע בין 08 ל- 021, והסוכר שלו היה 006! והוא נכנס

מיד לבית החולים, ומשם הוא התקשר להראש ישיבה שיברך אותו ברפואה שלימה, והראש ישיבה אמר לו: "אם אתה לוקח על עצמך שלא לדבר יותר בשעת התפילה, אני מבטיח לך רפואה שלימה", והוא קיבל על עצמו לא לדבר יותר בשעת התפילה, תקופה קצרה אחר כך אמר לו הרופא שהוא כבר בריא וחזק ואין לו יותר סוכר גבוה.

הראש ישיבה סיפר שהשבוע אחד מאנשי ההצלה של העיירה הציל ילד, כשהוא הגיע לבית הוא ראה את הילד חנוק, ומיד התחיל לעשות לו החיאה והילד התחיל לנשום.

דיסק טרי

חיים מאיר ערפס נרו יאיר גם אכל שם את הסעודה, והוא שאל את הראש ישיבה האם להוציא כבר עכשיו את האלבום השני, כי רק עכשיו הוציאו את האלבום הקודם, אמר הראש ישיבה: "בוודאי שתוציא את זה, הדיסקים של הישיבה הם לא ניגונים, הניגונים שלי הם שיר של שיעור שלם".

כשאני עובד על דבר מסוים ואני רואה שזה כבר נוסע, אני כבר לא מאושר מזה, אני כבר מיד רוצה לראות את הדבר הבאה. לדוגמה: "כשראיתי את הסיפורים לילדים לא נהייתי שבע מזה, אני כבר רוצה לראות את הסיפורים לילדים מספר עשר! או כשאני מסיים לשדך שידוך, כולם שמחים חוץ ממני, עד שהשידוך הסתיים חשבת 'הולך להיות שידוך' אבל כשזה מסתיים כבר, אני כבר חושב מהשידוכים הבאים".

הראש ישיבה סיפר שהוא אמר לאברך מהעיירה שהוא גם חבר במשרד הבינוי והשיכון של ליברטי, שילך למשרד של הבינוי והשיכון עם מפה של כל ליברטי ולהגיד להם: "אנחנו רואים שאתם לא רוצים לתת לנו לבנות עוד בעיירה, כאן יש לכם את המפה של כל ליברטי ותגידו לי איפה אנחנו יכולים לעשות עיירה חדשה..."

רשמתי רק חלק קטן מהסעודה, אני מקווה שמזה תוכלו ללמוד דברים יפים לדעת איך להתנהג בחיים הפרטיים.