

אֲשֶׁר הָיָה אֵל יוֹאֵל

דברות קודש שזכינו לשמוע מפי ראש הישיבה שליט"א בעת רעוא דרעוין

יוצא לאור ע"י מוסדות היכל הקודש ברסלב

פרשת וארא תשפ"א לפ"ק

אמר ראש הישיבה שליט"א: מוהרא"ש זכרוננו לברכה מבאר עם זה את הפסוק (בראשית מז, כח): ויחי יעקב בארץ מצרים וגו', יעקב אבינו היה 'חי' בארץ מצרים; יעקב אבינו סבל הרבה מאוד צרות בחייו, כמו שראינו בפרשות הקודמות את כל הצרות שעברו עליו - צרת עשיו, וצרת דינה, וצרת יוסף, והוא היה צריך לרדת למצרים - ולמרות הכל הא החזיק את עצמו בכח והוא חי חיים טובים, כמו שרבנו אומר "מי שיש לו אמונה - חייו חיים והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד".

אפילו שהירידה למצרים הייתה מאוד קשה ליעקב אבינו, כי הוא הרי התגורר כל ימיו בארץ ישראל, ובכל זאת אומר הפסוק: "ויחי יעקב בארץ מצרים וגו'" אפילו שהוא היה צריך לרדת למצרים אף על פי כן 'ויחי יעקב' - הוא חי חיים טובים, וראש הישיבה סיפר סיפור: פעם בא יהודי לרבנו הקדוש וסיפר לו שמציעים לו שידוך והשידוך עצמו מאוד מוצא חן בעיניו, אבל היות שהוא יצטרך לעבור להתגורר במקום אחר אזי הוא לא רוצה לשמוע את השידוך הזה, ענה לו רבנו (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן נ"ו; שיחות הר"ן סימן קלט): "כשיש להאדם לב אין שייך אצלו מקום כלל, כי אדרבא, הוא מקומו של העולם וכו'"; אדם להגיע שיחיה חיים עם השם, ואז יהיה לו טוב היכן שהוא רק יהיה, כי השם יתברך נמצא בכל מקום.

השאלה היא רק 'איך יכול האדם לזכות ל'אמונה' כדי שהוא לא יפול וישבר מקשיים

שבת קודש פרשת ויחי, שנת תשפ"א לפרט קטן, בזמן סעודה שלישית ראש הישיבה שליט"א למד בשיחות הר"ן סימן נג.

לפני שראש הישיבה שליט"א התחיל ללמוד, הקדים ראש הישיבה ואמר: רבנו הקדוש אמר (חיי מוהר"ן, סימן שנח): "עם כל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עימנו, יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפילו צדיק גמור כמו שאני רוצה", ורבי נתן אומר על זה (עו): שזה סובב על ספרי רבנו, שמי שלומד את הספרים של רבנו, ומשתדל לשמוע בקול רבנו, הוא נהיה יהודי ירא שמים וצדיק גדול; נתחיל ללמוד קצת מהספר שיחות הר"ן.

אומר רבנו הקדוש:

מִי שֵׁישׁ לוֹ אֱמוּנָה חַיִּיו חַיִּים וְהוּא מְבַלֵּה יָמֵי חַיָּיו בְּטוֹב תְּמִיד. כִּי כְּשֶׁהוֹלֵךְ לוֹ כְּרָאוּי וַיֵּשׁ לוֹ טוֹב בְּיָדָיו טוֹב לוֹ. וְאֶפְלוּ כְּשֶׁאִינוּ כֶּף (דְּהֵינּוּ שְׂאִין מִתְנַהֵג לוֹ כְּסֶדֶר וַיֵּשׁ לוֹ יְסוּרִין חֵס וְשְׁלוֹם) גַּם כֵּן טוֹב, כִּי הוּא בְּטוֹחַ שְׂאֵף עַל פִּי כֵּן הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יִרְחַם עָלָיו לְהַבִּיא וַיִּיטִיב אַחֲרֵיתוֹ. כִּי מֵאַחַר שֶׁהִפֵּל מֵאֲתוֹ יִתְבָּרַךְ בְּיָדָיו הַכֹּל לְטוֹבָה. אֲבָל מִי שְׂאִין לוֹ אֱמוּנָה חֵס וְשְׁלוֹם חַיָּיו אֵינָם חַיִּים כְּלָל כִּי תִּכְּף כְּשֶׁעוֹבֵר עָלָיו אֵיזָה רָעָה שׁוֹב אֵין לוֹ שׁוֹם חַיּוֹת, כִּי אֵין לוֹ בְּמָה לְנַחֵם עַצְמוֹ כְּלָל מֵאַחַר שְׂאִין לוֹ אֱמוּנָה כְּלָל, וְאֵין לוֹ שׁוֹם חַיּוֹת וְשׁוֹם טוֹב מֵאַחַר שֶׁהוֹלֵךְ בְּלֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּבְלֵי הַשְּׂגָחָה רַחֲמָנָא לְצַלָּן. אֲבָל עַל יְדֵי אֱמוּנָה מֵה טוֹב וַיִּפֶּה הַחַיּוֹת שְׁלוֹ כְּנִ"ל:

האלו? - אומר ראש הישיבה שליט"א: לכן צריך להתרגל לדבר הרבה מאמונה, תמיד לדבר מהשם יתברך, בכל עת להזכיר את השם; כששואלים אותך: "אתה תגיע הערב?" אל תענה "כן" רק תענה "בעזרת השם"; כששואלים אותך: "מה קורה? מה נשמע?" תענה: "ברוך השם, תודה להשם"; ואם שואלים אותך: "סגרת שידוך?" תענה: "הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו" - זה מביא אמונה. כמו שרבנו אמר (לקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן מד): "האמונה תולה בפה האדם", כמה שיותר מדברים מאמונה יותר זוכים לזה, כמו שכתוב (תהילים פט, ב): "אודיע אמונך בפיי", דוד המלך אומר: עם הפה שלי אני מספר מהשם יתברך, "הינו על ידי שמדברין האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה".

וראש הישיבה שליט"א אמר: אנשים שאינם חיים עם השם יתברך מאוד מתעצבנים כשעונים להם עם 'השם', אני שואל אותך האם אתה מגיע לחתונה, מה זה 'בעזרת השם', תענה לי 'כן' או 'לא'! - אבל רבינו נותן לנו עצה איך לזכות לאמונה חזקה ולחיות עם השם - על ידי שמזכירים כל הזמן את השם.

ואחר כך אמר ראש הישיבה שליט"א: אנו נכנסים כעת לימים הקדושים של שובבי"ם; אנחנו לא יודעים כלום אבל אנחנו מאמינים במה שצדיקים אומרים, האר"י הקדוש כתב (שער רוח הקודש, תיקון כז) שבימי השובבי"ם אפשר לתקן כל מה שפגמו; ולכן אנו צריכים לחזור בתשובה בימים אלו על כל מה שפגמנו בחיינו.

רבי נתן היה אומר כל השנה כל יום את יום התהילים, ובימי השובבי"ם היה אומר כל יום פעמיים את יום התהילים, כותב מוהרא"ש באשר בנחל שאנו נשתדל לומר בשובבי"ם כל יום לפחות פעם אחת את יום התהילים.

ואמר ראש הישיבה שליט"א: אדם צריך לחיות את אותו היום, ואם הוא החסיר יום אחד מלעשות את מה שהוא היה אמור לעשות, אז דבר ראשון שהוא ימשיך עם היום של היום, לא לחכות עד שהוא ישלים וכו', כי להשלים מהימים הקודמים מקשה להמשיך עם הסדר הנוכחי ובסוף עוזבים הכל לגמרי; לדוגמא, אם החסרת ביום ראשון את 'יום ראשון' מהתהילים אז ביום שני תתחיל מ'יום שני', אל תחכה עד שתשלים את 'יום ראשון' כי אז יכול לקרות שתפסיק לגמרי לקרוא תהילים, אותו דבר עם לעבור על הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום; עדיין לא עברת על כמה פרשות, אל תחכה להתחיל בהתחדשות ספר חדש, אלא תתחיל אם היום לעבור על פרשת השבוע, כי אם תחכה עד שיתחילו ספר חדש אז אף פעם לא תעבור על הפרשה. אותו דבר עם ה'דף גמרא'; אנחנו מתחילים היום פרק חדש בפסחים 'פרק אלו עוברין', הצטרף אלינו, תתחיל היום ללמוד את ה'דף, אל תגיד לעצמך 'אני יחכה עד שיתחילו מסכתא חדשה, מסכת שקלים', כי אותו דבר אמרת לפני פסחים, אם מחכים לשלמות, לדבר שלם - אזי לא עושים כלום. אומר ראש הישיבה שליט"א: אם אתה רוצה להשלים - אתה יכול להתחיל להשלים הכל מהבר מצווה ומהגולגולים הקודמים שלך... וזה אף פעם לא ייגמר.

ראש הישיבה שליט"א גם ביקש: זה מאוד חשוב, חוץ ממה שלומדים את ה'דף היומי, לקבוע שיעור נפרד לומר את דפי הש"ס.

זהו תיקון השובבי"ם לומר תהילים, ללמוד את התורה הקדושה ולהתבודד עם השם יתברך. אם נציית רבנו הקדוש, אז נזכה שיהיה 'חיינו חיים', נחיה חיים טובים, בעולם הזה ובעולם הבא, אמן.