



אשית עצות בנפשי



שיעורים ושיחות
ממורינו ראש
הישיבה שליט"א



פ"ו
שנה ב'

פרשת משפטים
תשפ"ה

ליל שישי פרשת
בשלח תשפ"ה



לשמיעת השיעורים
קול ברסלב: 079-70-400-66

- פנימי -

יוצא לאור על ידי תלמודי היכל הקודש
בני ברק יצ"ו

להערות והארות: USHISEB@GMAIL.COM

ליל שישי פרשת בשלח תשפ"ה



שבת שירה

השבוע ברוך השם יצאנו ממצרים ובשבת אנחנו הולכים לעבור את הים סוף, שבת שירה היא שבת גדולה וקדושה, זה היה אחד מהזמנים שהיו מתאספים אצל רבינו, שלש פעמים היו מגיעים לרבינו [ראש השנה, שבת חנוכה, ושבועות], ושלש פעמים היה רבינו נוסע לציבור, שבת שירה היתה אחת השבתות שרבינו נסע לאנשי שלומינו ולתלמידיו בעיירות, השבוע יש לנו את מחיית עמלק, יש לנו שבוע עם הרבה אורות, יש הרבה מה לדבר השבוע אבל נתחיל עם מה שמוהרא"ש היה מדבר כל שנה בפרשת בשלח.

להתרחק מהפלישתים - הליצים

התורה אומרת ויהי בשלח פרעה את העם, סוף סוף יצאו ממצרים, אחרי כל הצרות שעברו שם, בהתחלה פרעה הכחיש ואמר שהוא לא יודע מי זה הקב"ה, ואחרי זה כבר הסכים שיש אצבע אלוקים, יש רק קצת אלוקים, רק אצבע, אבל בסוף הוא ראה וכולם ראו שיש הקב"ה בעולם, וברוך השם השתחררו ממצרים, ומספרת לנו התורה, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא, הקב"ה לא רצה להוליך את בני ישראל דרך פלשתים, אף שזה מאוד קרוב להיכנס לארץ ישראל דרך פלשתים, מלמד טוב בתלמוד תורה, יכול לצייר את הכל על הלוח, רואים איפה מצרים ואיפה פלשתים, ואפשר מיד להיכנס לארץ ישראל, היום כולם יודעים שממצרים זה כמה דקות להיכנס לארץ ישראל דרך מעבר רפיח, אבל הקב"ה לא רצה שיכנסו משם, כי קרוב הוא, ואומר רש"י כי

נוח לשוב כאותו הדרך למצרים, פן ינחם העם ושובו מצרימה, ומוהרא"ש היה שואל, הרי אתם זוכרים מאיפה באתם, אתם זוכרים מה היה העבר שלכם, באיזה מקום נורא הייתם, ומצאתם צדיק אמת, משה רבינו, והוא קירב אתכם לד', הוציא אתכם מהקטנות הדעת, מהמצרים, המצר שיש בכל אחד במוח, האם יש חשש שירצו לחזור למצרים, רק התירוץ הוא שיש כח יותר חזק מהכל, כח הליצנות, חז"ל אומרים שהפלשתים היו ליצים גדולים, ועל ידי ליצנות אפשר להחריב את הכל.

היד הקטנה - הביטול עם היד

יהודי יכול לשבת בביתו ולהרגיש את הקב"ה, הוא הולך בדרך או נוסע ברכבו והוא ממש מרגיש את הקב"ה, הוא קיבל את זה אצל הצדיק, הוא התחיל ללמוד את ספריו הוא התחיל לשמוע את דיבוריו, הוא שומע את העצות של רבינו, וממש טוב לו בחיים, ופתאום הוא פוגש את פלשתים, את הליצים, והכל נאבד ופרח, והוא רוצה לחזור למצרים, מוהרא"ש היה מדבר על זה תמיד בפרשת בשלח, והיה מזכיר את דברי רבינו בליקוטי מוהר"ן [חלק א' סימן קל"ג] טוב שתחזרו על זה בפנים בספר, רבינו אומר: שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, אוי ואבוי, העולם מלא מאורות וסודות נפלאים ונוראים, והיד הקטנה עומדת בפני העיניים ומעכב מלראות אורות גדולים, עכ"ל, יש הרבה פשטים בזה, אבל מוהרא"ש היה אומר שהוא שמע פשט יפה מאיזה חסיד ברסלב יהודי פשוט, שלפעמים שואלים מישהו איפה אתה מסתובב, מי הצדיק שלך, אם יענו במקום פלוני או אלמוני, אז זה

הבא, אבל ברגע ששמע שליחודי אין רב ומורה דרך סבא שלי זרק אותו משם, אין כזה דבר שיהודי מבין לבד מה לעשות.

הפלא שנבהלים מדברי הליצים

נחזור לענייננו, יהודי מתקרב לרבינו ושומע את דיבורי מוהרא"ש ומתחיל לחיות חיים טובים, יש לו דרך בתורה והוא מתחיל לדבר אל ד' ויש לו שלום בית, והגיע מישהו ועשה איזה תנועה עם היד, והפלא הגדול שהבן אדם מקבל חלישות הדעת מזה, אף אחד לא כתב איזה בירור עמוק נגד ברסלב, רק היה כאן 'יד הקטנה', והאברך כבר נבהל, הרי סיימת השבוע את חומש רש"י, כל קטעי רש"י הגדולים השבוע של פרשת שירה ב"ה סיימת, ומישהו אמר לך מילה, או אפילו בלי מילה רק תנועה, ואתה כבר שבור לרסיסים, ועל זה צעק הבעל שם טוב 'אוי ואבוי', בזוהר הקדוש יש הרבה לשונות שתנאים הלכו בדרך ופתאום ראו איזה מישהו רוכב על חמורו, ואמר איזה מילה בתורה, ור' שמעון בר יוחאי היה אומר על זה, לפעמים בסל של עני אפשר למצוא מרגלית, אותו דבר היה אומר מוהרא"ש על הפשט הזה של היד הקטנה, שיהודי פשוט אמר פשט כל כך יפה, זה ממש מרגלית.

א"א לקבל יראת שמים אם יש ליצנות

הקב"ה לא רצה שיעברו דרך פלשתים הליצים, הרי הם מיד יצחקו על כל המכות, ויגידו: מה פתאום דם? איזה שטויות, מה פתאום צפרדע? איך צפרדע? איפה צפרדע? מה פתאום כינים? אולי הם יצאו מאיזה מעבדה בוואהן בסין, מכחישים בהקב"ה מכחישים בצדיקים, והאנשים רוצים לחזור למצרים, חייבים מאוד להיזהר מהליצים, ליצנות היא הגנה העומדת נגד קבלת יראת שמים, א"א להכניס יראת שמים בלב האדם כשיש ליצנות, והחידוש הוא שהאברך יודע היטב מה הוא קיבל אצל רבינו, ופתאום הוא

מאוד חשוב וכו', אבל ברגע שעונים 'ברסלב' 'היכל הקודש', עושים ככה איזה תנועה עם היד, וזה היד הקטנה.

כל אחד חייב מורה דרך

הרי חייב להיות לכל אחד יהודי ירא שמים, קראתי משהו מהגה"צ ר' אביגדור מילער זצ"ל, אני אומר מה שראיתי ממנו, כי אם אני יגיד בשם מוהרא"ש זה כבר לא מעניין, כי שמעו יותר מדי את השם מוהרא"ש, ר' אביגדור כותב כך: כשיהודי מחפש שידוך לבת שלו, והוא נכנס לחדרו של ראש הישיבה, מה הוא צריך לבקש? הוא צריך לבקש תביא לי בחור שיש לו מורה דרך, תביא לי בחור ששואל את כל שאלותיו וספקותיו, כי אם הוא יביא מתמיד עצום, אבל אם הבחור חכם בעיני עצמו וחושב שהוא מבין לבד בעבודת השם, צריך לדעת שהבחור שמסתובב בחוץ ולא נכנס אפילו לתוך בית המדרש, והוא לבוש כמו שהוא לבוש, הוא עדיף ממנו בהרבה, אם יש לו מורה דרך, יש לו יהודי שאותו הוא שואל כל דבר, מה שאני אומר כאן, זה דבר מאוד פשוט, אברך שיושב ולומד אבל אין לו רב שהוא מתייעץ איתו הכל יכול ליפול ברגע, אני זוכר שהגיע יהודי לסבא שלי הרה"ק מקארלסבורג זצ"ל, וסיפר שהוא נפל בעבירה מאוד גדולה, והוא מחפש דרך תשובה ורוצה שהרב יגיד לו מה התיקון שלו, הוא סיפר את העבירה החמורה, שהוא נטפל רח"ל לגויה, סבא שלי לא נבהל מזה, והוא אמר לו, אתה צריך לשאול את המורה דרך שלך והוא יגיד לך בדיוק מה לעשות, הרי אני לא מכיר אותך, ענה היהודי לסבא שלי, אין לי מורה דרך, באותם רגעים סבא שלי נעמד, והתחיל לצעוק בקולי קולות, ניצוצי אש יצאו מפיו, מה זה אומר שליחודי אין רב ואין מורה דרך, כשסבא שלי שמע את העבירה החמורה שלו הוא לא כל כך נבהל, סבא שלי לא זלזל בחומרת העבירה ח"ו, כי החוטא מחובר לעבירה וקשור בה ככלב בעולם הזה ובעולם

בית מתוך שמירת ההלכה, עכשיו בשובבי"ם יש התעוררות גדולה בעניינים אלו, אני נהנתי לשמוע שהגבאים במאנסי קראו לדיין שיבוא לתת שם שיעור בהלכה, בעז"ה ביום ראשון פרשת משפטים נעשה שיעור בקרית ברסלב, אולי לא נעשה את זה בבית כנסת הגדול בהאשקי ואז יבואו, או שינעלו את הדלתות... צריך לעשות את זה מעניין, חייבים ללכת לשיעורים, יש אברכים שלא יודעים את ההלכות, אפשר לראות בזה ישועות גדולות, ראיתי מכתב מאחד הצדיקים, שמישהו שלח לו מכתב שהוא צריך ישועה, והצדיק עונה לו, מה עם שמירת ההלכה בבית, חייבים לשאול את הרב על כל דבר.

וכל אלו שאומרים שהיום הכל פוליטי וכולם משוחדים וכל הרבנים וכו', צריכים לדעת שככה אמרו גם על הצדיקים הקודמים ועל הרבנים הקודמים, ר' נתן מביא את זה בשיחות הר"ן [שיחה קצ"ב], שכבר אז אמרו כך, צריך לדעת שגם אז היו החיים יפים כמו היום, ואפילו הרבה יותר יפה, וגם אז ישבו אנשים בבית הכנסת, שאמרו שרק פעם היו צדיקים והיום הכל מושחת, רבינו אמר לר' נתן שהם דיבורי כפירה, כי כמו שצריך להאמין שיש הקב"ה כך צריך להאמין שבוודאי יש צדיקים בכל דור ודור. ידוע שלרבינו היה ענין לדבר עם האפיקורסים באומן ועל ידי זה לעצור את ההשכלה עד כמה שאפשר, ושאלו את רבינו למה הוא מדבר איתם, ענה רבינו, מה יש לי לדבר איתכם כשכפירה נוזלת משרוולים הרחבים שלכם, צריך מאוד להיזהר לא לדבר כך, כל אחד חייב מורה דרך וחייב רב, כך יש לחנך את הילדים, אני זוכר כשהייתי ילד קטן, אבא שלי היה הולך לשאול את השאלות להגאון הגדול ר' משה שטערן אב"ד דעברעצין, בעל מחבר הספרים 'באר משה', אבא שלי היה לוקח אותי, והרב היה נותן לי סוכריה והיה אומר לי לחכות בחוץ, ככה אבא מחנך את הילדים שלו, אני יהודי

חושב למה חסר לי בכלל את כל ההתקרבות.

חייבים לשמוע כל הזמן את העצות של רבינו

והאמת היא שעם כל ההתקרבות אתה עוד צריך הרבה רחמי שמים, אתה צריך שמישהו יסחוב אותך שוב לשחרית ושוב למנחה ושוב למעריב, אנשים כל היום עסוקים עם פרנסה ורצים אחרי העיסוקים, רבינו מספר בסיפורי מעשיות במעשה י"א עם הבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, על הבן מלך שרץ אחרי הבהמות, והתייאש וראה שהוא כבר לא יכול להשיג אותם, ואז הבהמות נעמדו לרעות, ואז הוא שוב פעם החליט שהוא מתחיל לרוץ אחריהם, ככה אנחנו נראים רצים אחרי הפרנסה ורואים שלא משיגים כלום ומתייאשים ואז שוב פעם חושבים, שעכשיו כן נצליח, ומתחילים שוב לרוץ אחרי הבהמות, עד שהצדיק ביער צעק לבן מלך, תפסיק לרוץ אחרי הבהמות שלך, הן לא בהמות, הן עבירות, אנשים רצים ורצים, ובאמצע אפשר לפספס איזה שחרית בגלל העסקים, ואתמול פספס מנחה, ושלשום פספס מעריב, ולפני שבוע פספס את כל שלושת התפילות, ואת הילדים הוא פספס כבר כמה שבועות, מתחילת שנה הבאה הוא ידבר כל יום עם הילדים, ואת אשתו הוא גם פספס הרבה זמן, אבל עוד חודש הוא נוסע איתה לחופשה ליומיים ואז ידבר איתה, ואז יוכל עוד חודש להישאר במשרד ולא להגיע הביתה, הרי אנחנו צריכים כל כך הרבה רחמי שמים אחרי כל ההתקרבות שלנו, ולכן מאוד חשוב לכל הפחות פעם בשבוע לבוא לשיעור להתחזק עם העצות של רבינו, צריך לעשות הכל כדי שנוכל לפחות פעם בשבוע לשמוע את העצות של רבינו, אשרי מי שיכול כל יום לשמוע שיעור, אבל לא כל אחד יכול, ואנחנו חייבים חיזוק כל הזמן.

צריך רב ומורה הוראה

חוץ ממה שצריך מורה דרך, צריך שלכל אחד יהיה רב לשאלות בהלכה, חייבים לנהל

לך לשים סינון חזק, תסנן את המחשב שלך בעבודה, ובא נגיד שאתה בכלל לא מחובר לכל ענין העבירות, אבל מה יהיה עם הילדים שלך, מה עם האלו 'לא תשים דמים בביתך', גם אם אתה לא עולה לגג ואתה לא צריך מעקה, הרי יש עוד אנשים בבית שלך, וחייבים לשים מעקה, צריך להתחזק בגדרי קדושה, אפשר לזכות לישועות גדולות, אברך סיפר לי שהוא היה בציון של צדיק השבוע וקיבל על עצמו קבלה בגדרי קדושה על הטלפון שלו, בינו לבין קונו, וזכה לישועה גדולה, חייבים לחיות עם יראת שמים, חייבים להיות שמורים בקדושה, מאבדים את כל הפרנסה אם לא מתקדשים, חז"ל אומרים שיש עניות למי שמזלזל בפירוורים, ובזוה"ק כתוב כל שכן למי שמזלזל בפירוורי המח, מאבדים את כל הפרנסה אם ח"ו מגיעים לידי הוצאת זרע לבטלה ירחם השם.

הדיבור אל ד' – מוציא מהמיצר

רבינו המשיך לבאר את הפסוק לאנשי המגיד מטירהאויצע, וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, חמושים היינו חמשה מוצאות הפה, על ידי זה עלו בני ישראל ממצרים, מכל המיצר. אולי אנשים לא יודעים שהדיבור כלול מחמשה מוצאות, אבל אנשים שעוברים קשיים עם הדיבור יודעים שיכולים להוציא רק אותיות מסוימות וכו', ורבינו מגלה לנו כאן, שעל ידי הדיבור אפשר לצאת מכל מיצר, רבינו גילה לנו את מה שמשיח עתיד לגלות בעולם, הנביא ישעיהו מגלה לנו מה יהיה כשמשיח יבוא, 'אז אהפוך לכל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם' כולם יתחילו לדבר מד' וכולם יתחילו לדבר אל ד', רבינו אמר: ביני לבין משיח אין שום הבדל, יש הבדל אחד, שאצלי יש עדיין הבחירה, ואצל משיח כבר לא יהיה בחירה [עי' חיי מוהר"ן סי' רס"ו], רבינו אמר ש'משיח' הוא לשון משיח אילמים, שגורם לנו לדבר, כולנו כל כך מחכים למשיח, יש כאן אנשים בהיכל

ואני הולך לשאול רב, ואם יש לי שאלה בבית אתקשר לרב לשאול.

המתקת הדינים – לדבר מצדיקים

התורה אומרת השבוע, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, רבינו מבאר את הפסוק בחיי מוהר"ן [סימן תר"ט], רבינו נסע אז בימות החורף למגיד מטירהאויצע, ועמד ליד התנור, המגיד לא היה בבית, ואנשיו עמדו שם, ואמר רבינו לאנשי שלומו של המגיד, תמסרו בשמי פריסת שלום למגיד, ותגידו לו כך: כתוב, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, מה עושים כשיש בחינת 'ויסב אלוקים', שהדינים מסובכים את האדם, הוא רואה ששום דבר לא הולך לו, פתאום נשבר לו דבר פלוני ופתאום הוא מקבל עוד מכה, מה עושים כאן, דרך המדבר ים סוף, 'ים סוף' אותיות 'מיוסף', העצה היא לדבר מיוסף, לדבר מהצדיק הנקרא יוסף, לדבר מצדיק זה המתקת הדינים, מספרים סיפורים מהצדיק, נזכרים בדיבורים של הצדיק, נזכרים איך הצדיק אמר לא להתייאש, וכך נגאלים מהצרה ונמתקים הדינים, בפרשתינו אנחנו לומדים שאין להתייאש, כשבני ישראל עמדו ליד הים סוף, והיה נראה שאין שום דרך להינצל, הם זעקו אל ד', ולומדים מכאן שאין שום יאוש בעולם.

המתקדש בקדושה – זוכה לישועות גדולות

ועל זה צריכים צדיק שיחזק אותנו כל הזמן, ויזכיר לנו לא להתייאש, אלא לחזור שוב ושוב אל ד', ולהתקדש בחזרה, אנחנו עומדים כעת בימי השובבי"ם, אין לנו כח לצום ורבינו לא רצה שנצום, אבל נחשוב טוב מה אנחנו יכולים לעשות למען ד' וקדושתו, אולי הגיע הזמן כבר לזרוק את הטלפון, ואם אתה חושב שאתה לא יכול לכל הפחות תשים איזה סינון מהודר בטלפון, ואל תגיד, אני לא צריך את זה, אני לא מסתכל על כל הדברים האסורים, אדרבה אם אתה לא מסתכל, אז בטח לא יפריע

אתה לא רוצה להתארס, מתי פתחת תהלים לאחרונה, אם היית רוצה להתארס היית מבקש מהקב"ה.

משיח יגיד לכל אחד – לדבר אל ד'

יהודי יבוא למשיח ויבקש עצה לשלום בית, כי לה יש דרך אחרת מכולם, אי אפשר ללכת איתה כמו שמדברים בכל הדרשות, משיח יגיד לו, לך לפינה ותבקש מהקב"ה, תגיד לו, רבש"ע מגיע שבת, אני רוצה שיהיה שמחה אצלי בבית, אין לי כבר כח לריב כל היום, יהודי יבוא למשיח וישאל מה אני עושה עם ילדים, אין לי ילדים, משיח לא ישלח אותך לשום ארגון, על אף שכל הארגונים ימשיכו, כפי שפוסק הרמב"ם שהכל ממשיך, עולם כמנהגו נוהג, משיח יגיד לך ללכת ולבקש מהקב"ה, הוא לא יגיד לך לפנות לעסקן, הוא רק יחזק אותך בענייני תפילה, ובזה תצא מכל הצרות, כפי שאמר רבינו להעביר למגיד מטירהאויצע, וחמשים עלו בני ישראל ממצרים, צריך לדעת שהמגיד מטירהאויצע היה כמעט ששים שנה יותר מבוגר מרבינו, כששמע מרבינו, רבינו עוד לא היה בן עשרים, והוא כבר היה מעל גיל שבעים, הוא עוד הסתופף אצל הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, בעל התניא זי"ע ביקש ממנו הסכמתו לסידור התניא, הוא היה רב על שמונים עיירות, אבל ברגע ששמע מרבינו עזב את הכל והתקרב אליו ושמע תורה מן השמים, ומה שמע מרבינו, שעל ידי הדיבור יוצאים מכל המצרים, לאנשים יש מיצר במוח ובלב ויכולים לצאת על ידי התפילה.

לדבר יפה בבית

יש עוד פשט על הפסוק 'וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים', כשיש למישהו מיצר בבית, אין לו שלום בית, הוא יכול בדיבור לתקן את כל השלום בית, כמוכן שמבקשים מהקב"ה, אבל אפשר גם לדבר יפה בבית, מה זה כבר שלום בית, לדבר יפה בבית, אתם

הקודש שאומרים שמשיח יבוא שנה הבאה, כי הרה"ק מקאמארנא כותב שבשנת תשל"ו יבוא משיח, ובשנת תשל"ו כשחתמו נגד מוהרא"ש, יצא איזה פליטת פה ממוהרא"ש ואמר שדחו את הגאולה בחמישים שנה, אבל אנחנו לא מחכים לתשפ"ו, מחכים לכל יום שיבוא, יש אולי אנשים שממש בפחדים אם משיח יבוא, כי הם רק עכשיו השקיעו בנדל"ן... אבל באופן עקרוני כולם רוצים שמשיח יבוא, ומה כבר משיח יגיד לכם, משיח ילמד אתכם את מה שרבינו מלמד אותנו עכשיו, תדברו אל ד'.

הדיבורים אל ד' כמו בעת ביאת המשיח

רבינו אמר שאי אפשר להיות ירא שמים אם לא מדברים אל ד', ושאלו על אנשים מסויימים שהם יראי השם, אמר רבינו גם הם מדברים אל ד', אולי לא מדברים מזה בפומבי, אבל הם נכדים מצדיק פלוני ובוודאי מדברים אל ד', ושאלו אותו על ירא שמים מסויים שידעו באופן ברור שלא מתבודד, ואמר רבינו [שיחות הר"ן שיחה רכ"ח], אשנה את מה שאמרת, אפשר להיות ירא שמים אבל מי שלא מתבודד הוא מבוהל ומבולבל ואין לו ישוב הדעת, וכשמשיח יבוא הם יראו כמו פלייטע"ס, ואנחנו נצא בישוב הדעת, רבינו אומר בשיחות הר"ן [שיחה ר"ס] כשמשיח יבוא ויחלק יין המשומר, הוא יוכל להטעות את האנשים ויוכל לתת להם יין מסטראויצע וכו' ויאמר להם שזה יין טוב, אבל לאנשי שלומינו לא יכול ליתן כי אם יין המשומר, כי אנחנו כבר טעמנו מהיין. כשמשיח יבוא הוא יתחיל לדבר עניינים גבוהים ודברי תורה ופסוקים וכו', אנשי שלומינו מיד יגידו לו, אנחנו כבר שמענו דיבורי אמת, דיבורים של אמונה פשוטה, וכשיבואו למשיח ויבקשו ממנו שידוך, הוא יגיד שיש עצה אחת, ללכת לפינה כל יום ולבקש ישועה, סיפר לי אברך שהוא היה בחור מבוגר ונכנס למוהרא"ש ובכה שהוא רוצה להתארס, אמר לו מוהרא"ש

בלילה, אם אתה רוצה ללמוד, תלמד בבית, אני לא מדבר אם יש לך שיעור או חברותא, אבל אחרי השיעור ואחרי מעריב תלך הביתה, מספרים שאברך קרא מנין הביתה לתפילה מעריב כדי שהיא תשמע 'ברכו', יש אנשים שיש להם כזה מנהג להביא מנין הביתה לתפילת מעריב אחרי לידה, והאברך פחד שאשתו תקלוט שתפילת מעריב רק עשר דקות, הרי הוא בורח כל יום לשעה מהבית למעריב, לכן הוא ביקש מהאברכים שיגידו ארבעים פעם את שיר המעלות וישלם להם...

בלילה צריך להיות בבית

ללכת לשיעור תורה זה הדבר הכי יפה של יהודי, אבל אחרי זה הולכים הביתה, וכששומעים שיעור צריך לדעת ממי לשמוע שיעור, איך אברכים יכולים ללכת לשמוע שיעורים והשקפה ממגיד שיעור שמגלח את הזקן שלו, האברך לעצמו שאין לו זקן זה הענין שלו בינו לבין קונו, אבל לא הולכים לשמוע תורה והשקפה ממישהו שאין לו זקן, ממישהו שלא יודע מה זה מקווה, אי אפשר לקחת ממנו הדרכה לחיים, ואחרי שאתה הולך לשיעור תורה של ירא השם, תבוא הביתה תעזור בבית, ואם זה קשה לך תעשה תשובה על זה, אל תגיד לה, אני משלם לאברך שיקח אותך עם הרכב מתי שתרצי, רבוננו של עולם, קח אותה, תסיע אותה, תדבר איתה קצת, הרי בניתם בית ביחד, תעודד אותה ותעזור לה, למה כל כך קשה להוציא מילה טובה מהפה.

מי שלא מדבר על ד' – תועה בדרכו

מוהרא"ש היה אומר על הפסוק, ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר, למה היהודים נבוכים בארץ, תועים בדרך, כי סגור להם הדיבור, אין להם פה, יהודי שיש לו פה לא תועה בדרכו, הוא מתייעץ עם הקב"ה מה לעשות, אבל מי שסגור לו הפה, תועה בדרכו ולא יודע מה לעשות, ומי שלא יכול לדבר, שידבר על זה,

כבר צוחקים ממני, כי אני שוב אומר את אותם דברים עשרים שנה, אבל אני אגיד את זה שוב, מה זה כבר שלום בית, לתת מילה טובה בבית, לאנשים קשה לקבל את זה, איך זה יכול להיות, ואני אומר לכם שזה בדיוק כך, כמה מילים טובות, לא לשלוח משפטים מוכנים שאין בהן שום משמעת, וכל מיני אייקונים של לבבות, זה כלום, תפתח את הפה ותגיד לה כמה מילים, אל תהיה רק איש טכני, אל תדבר איתה רק דיבורים של 'מתי נוסעים' ו'מתי הולכים', אלא תשאל אותה איך עבר עליה היום, ותספר לה כמה אתה שמח שהתחתנת איתה, ואם היא צועקת אל תיבהל, מותר לאשה לצעוק, אין לה כוחות חזקים כל כך, ובפרט אם אתה לא נתת יד ולא עזרת לה כשהיא כל כך עסוקה עם הילדים.

לעזור בבית

אברך שאל אותי השבוע אם להיכנס לאיזה ארגון חסד, אמרתי לו תבדוק טוב למה אתה עושה את זה, האם אתה באמת רוצה לעשות חסד, אם כן, אז מצויין, אבל אולי זה כי אתה רוצה לברוח מהבית, אולי אתה מחפש מקום כשר עם תירוץ טוב למה לא להיות בבית, למה אנשים רוצים כל הזמן לברוח מהאשה והילדים, ובבית כנסת עוד נותנים להם כבוד שהם עושים חסד, הרי בבית מחכה לך אשה מסכנה שמחכה למילה טובה, אולי צריך לעשות תקנה ברשויות החוק, שמי שעוזר בבית יכול לקבל רשיונות לשים על הרכב אורות ואזעקה, העיקר שתעזרו בבית, רבינו מדבר [בשיחות הר"ן שיחה רס"ד] על הצער הנורא שהנשים עוברות, לפני הלידה ואחרי הלידה וגידול הילדים, ואפשר לתת מילה טובה ולתקן את כל השלום הבית, זה טוב אולי לצאת חופש לפעמים, אבל צריך להשקיע בבית כל יום, לא מספיק פעם בתקופה להיות בקשר טוב ליומיים, מי שמרגיש שלא טוב לו להיות בבית חייב לעשות תשובה, צריך לעזור בבית, אברך נשוי אסור לו להסתובב בחוץ

הכל יהיה לך מתוק מדבש, תפתח את הגמרא בכל יום, דף אחד ביום לכל הפחות, וגם אם אתה לא מבין, תגיד את המילים של הגמרא, כשיהודי לומד קצת גמרא קצת משניות בכל יום הוא ירגיש טוב עם עצמו, שאלתי השבוע איזה אברך שבונה לעצמו בית חדש, מה תעשה אחרי זה, כעת אתה עסוק עם הדירה, ומה תעשה אחרי זה, תחפש תענוגים חדשים, הוא אמר שהוא לא חשב על זה, הדברים האלו לא מביאים שמחה, השמחה מגיעה רק אם לומדים תורה, אחרי זה אפשר לבנות בית ואפשר לקנות רכב ובגדים חדשים, אבל הדבר הראשון שתביא שמחה זה התורה.

לא לעשות שיפוצים מיותרים

יהודי הגיע פעם לר' נתן, מלא שמחה, והראה שהוא ירש בגד מאוד יוקרתי מאחד הדודים שלו, ר' נתן אמר לו, אני מבקש ממך, תשים את זה בצד, כי בסוף תהיה בעל חוב גדול בגלל הבגד, כי עכשיו תלך הביתה ותראה שאין לך איפה לתלות את הבגד הזה, תצטרך לבנות ארון יפה, הרי אין לך כסף לזה, ותלווה כסף לעשות ארון, ואז תגיד שלא מתאים ארון יפה בבית מכוער, ותצטרך לבנות את הבית, ואז האדריכל יסביר לך שממש חבל לבנות כך, צריך לעשות כך וכך, לכן העצה שלי לזרוק את הבגד הזה, ותמשיך לחיות חיים טובים לפני שתהיה בעל חוב גדול, אני מדבר מזה כי חייבים לדבר על זה, אברכים משפצים את הבית ונכנסים לחובות, אסור לעשות את זה, אם היה לך כסף בצד, ואתה יודע בדיוק כמה יעלה לך, אולי זה בסדר, אבל אתה הרי אין לך כסף, והאדריכל יחליט לך מה לעשות, הוא מסביר שככה עושים היום, פה צריך להכניס עוד עשרים אלף דולר, ופה חמישים אלף דולר, כל מילה של האדריכל זה קדוש, יש את העשרת הדברות ואחרי זה יש המילה של האדריכל, ירחם השם, זה לא משנה אם אתה רוצה כך או לא, הוא אומר שככה עושים היום, וככה עושים היום, ואם תגיד שאתה

ויבקש, רבש"ע אני רוצה לדבר איתך, רבש"ע מתני כבר אוכל לזכות כל יום לדבר איתך כמה דקות, רבש"ע אני רוצה רק להוציא כמה דיבורים אליך, קודם כל כבר הרווחת כמה דיבורים אל ד', וחויך מזה תזכה להשיח את הלב, אשרי מי שזוכה ללכת כל יום כמה דקות להתבודדות, אם זה בחדר מיוחד או ברכב, ומדברים קצת אל ד', ולא להיות עסוק עם הטלפון בכמה דקות האלו, יש עוד פשט מה זה 'היד הקטנה' שמכסה את כל האור, שמדפדפים בטלפון עם היד, במקום לעצור הכל ולדבר קצת אל ד', עושים עם היד הקטנה על הטלפון ושוכחים מהקב"ה, אברך אחד אמר לי שאפשר לראות בטלפון כמה שעות עסוקים עם הטלפון, והוא בדק וראה שעשר שעות ביום הוא משתמש עם הטלפון שלו, שרף את הזמן עם היד הקטנה, תעצרו את הכל לדקה, ותגידו, רבש"ע אולי היום אצליח ללמוד משהו, רבש"ע אולי היום אצליח להתפלל תפילה בכח, תפילה אחת בכוונה, רבש"ע אולי קצת שמחה היום, רבש"ע עזור לי, עם ההקדמות האלו אפשר לעבור את הים סוף, ואז אפשר להגיע לפרשת המן לפרנסה גדולה, הכל זה על ידי דיבור אל ד'.

אם לומדים את התורה – הכל מתוק

התורה אומרת השבוע וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים, והתחילו להתלונן, ואומרים חז"ל שהכוונה שהיו שלשה ימים בלי תורה, כשיהודי הולך בלי תורה יש לו הרבה קושיות על האמונה, ולכן תיקן עזרא הסופר שיקראו בתורה בשני וחמישי שלא יעברו שלשה ימים בלי לימוד התורה, כשיהודי קובע לעצמו שיעור בתורה יהיה לו מתוק, ולא יהיה לו מר, קצת תורה, מוהרא"ש היה אומר על הפסוק, ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם, לא כתוב כי מרים המים, אלא כי מרים הם, האנשים היו מרים, היו ממורמרים ולכן לא למדו תורה, בן אדם מר לו בחיים והוא לא הולך ללמוד, הרי כשתלך ללמוד

באחד אתה משלם רבית רק 2 אחוז, ובשני יש לך חוב של שלושים אלף דולר, ובשלישי אתה צריך לשלם את החוב רק עוד ארבעה חודשים, וברביעי נתנו לך פריסת תשלומים יותר גדולה, והבן אדם שולא לעצמו, למה באמת צריך לעשות שמחות פשוטות, הרי יש הרבה כרטיסי אשראי, צריך לזכור שרבינו הזהיר אותנו מחובות.

ד' יעזור לנו שנציית לרבינו, בעז"ה בשבת נמשיך לדבר עוד על פרשתינו, וכינתיים נלמד כל יום קצת תורה, ונשתמש עם חמשה מוצאות הפה, ונדבר כל יום כמה דקות אל ד', ונתחיל לדבר יפה בבית, נתחיל עם קצת, כמה מילים טובות, כל היום אנחנו לא בבית, אבל כשכבר מגיעים הביתה מדברים יפה, עם דרך ארץ וכבוד, חז"ל הזהירו אותנו שיש לקחת חתן לבת רק תלמיד חכם, והכוונה לירא שמים עם מידות טובות, מישהו שמדבר יפה ומכבד אותה, מפייסים אותה אם פגעו בה, חייבים לדבר יפה עם הרבה סבלנות שוב ושוב, חז"ל מספרים שרב כהנא התחבא בחדרו של רב, כדי ללמוד ממנו איך מדברים יפה בבית, אין לנו בכלל השגה מי היה רב, אומרים שרב הוא התנא ר' אבא המוזכר בזוהר הקדוש, ורב כהנא ראה איך רב מפייס אותה ומדבר יפה לאשתו, ד' יעזור לנו שנוכל לציית לרבינו ונזכה לדברים גדולים.

אוהב יותר ככה, אתה לא יכול להגיד אחרת ממה שהוא אומר, כל החיים תצטרך לרוץ לשלם את השיפוצים, אל תשפצו את הבית, תקשיבו לי, זה סיפורים שאני שומע כל יום ויום, פחד פחדים, אברך עשה יפה פרנסה, והוא חשב שהוא צריך לשפץ משהו, ובסוף הוא נפל לחובות עצומים, אין לו כבר כח לא לשחרית לא למנחה ולא לערבית, אולי עוד שלושים שנה כשיסיים את המשכנתא הוא ישב עם המשניות, אני מבקש ממכם תיזהרו בזה, רבינו ביקש מאיתנו להיזהר מחובות.

להיזהר משמחות יקרות והוצאות מיותרות

השבוע היה בר מצוה בקריה, ודיברתי עם האבא בשמחה, ושאלתי אותו אולי אני קיצוני מדי בנושא השמחות, אולי אני מדבר יותר מדי בתקיפות, כי יש כמה אברכים שנעלבו ממני כששאלתי אותם למה הם עשו שמחות כל כך יקרות, עונה לי האבא של הבחור בר מצוה, תדע לך, שהיה חסר כחוט השערה שאני לא אקח עכשיו הלוואה לעשות אירוע יפה, ואמר לי, אני מתחנן לראש ישיבה שימשיך לדבר מזה, חייבים על זה חיזוק כל הזמן, אנשים מוציאים כסף על כלום, עשו קידוש באלפי דולרים, כולם השתכרו, וביום ראשון אין זכר מזה, מי צריך את הקידוש שלך בשבת בבוקר, יש לכל אחד טשולנט בבית, למה זה חסר, הרי אין לך כסף, יש לך כרטיסי אשראי,
