

שיעורי חינוך

מראש הישיבה שליט"א

עצות פרקטיות והדרכה להורים, מלמדים, מחנכים ומחנכות

פרשת תצוה
שנת תשפ"ד



גליון
מ"ז

שיעורי חינוך



יום רביעי פרשת נשא שנת תשפ"ג לפרט קטן - ביוליאמסקבורג יע"א

• תילי משמר המלכה

אדם מאוד מצלח אפלו שאין לו את האפי להיות מסדר ומתקתק.

תילי משמר המלכה

אי אפשר לסדר ילדים שכל אחד מכרח להיות כמו החילים.

אני לא יודע אם הייתם פעם בלונדון וראיתם את החילים, יש אנשים שנוסעים במיוחד לשם כדי להסתפל ולראות את משמר המלכה, ורואים שפנסיים לגרם להם לצחק, לוקחים חוט מהציצית, ודוחפים להם באף... והם נשארים לעמד ישר, הם לא זזים מהמקום.

הרי אנחנו לא פתחנו את המוסד, התלמוד תורה והבית חנוף, כדי לעשות מהילדים, תילי משמר המלכה, שכלם יהיו אותו דבר, יגיעו באותו זמן, יהיו מסדרים אותו דבר, אם פלוני עושה דבר כזה ואלמוני עושה משהו אחר, אז מה? העקר הוא, שכל הילדים יהיו בנויים, שכלם יהיו שמחים.

'שלי?!' - אפלו שאף אחד לא יגיע אני צריך לדעת מהי העבודה שלי, הם הילדים שלי, אני הולך ללמד אתם, ואני הולך להכניס בהם חם, אני הולך עוד פעם לבנות אותם, אני הולך להגיד להם: **"אתה פו טוב"**, ואם אני אדם מסדר ואחד מהתלמידים או התלמידות שלי מפזרים, אני אדע שאפשר להיות

בעזרת השם יתברך אנו ממשיכים עם השעור שמסר ראש הישיבה שליט"א למחנכים ביום רביעי פרשת נשא שנת תשפ"ג.

מהי העבודה "שלי"?

זו אחריות גדולה מאוד להיות מלמד או מורה. עכשו אנחנו בסוף השנה, אני אשמח לזכות בכל המורות לשנה הבאה, ואני מאוד שבע רצון מכל המורות, אבל משמירת הזמן אני לא מרצה, חיבים להיות בזמן!

מורה שואלת: **"למה אני צריכה להגיע בזמן, המנהלת גם לא מגיעה בזמן, והמפקחת גם לא מגיעה בזמן..."** - זה לא קשור אחד לשני, בכלל לא חייבים לבוא, אבל אי אפשר לזרק את האשמה על מישהו אחר, מה הקשר בין ההגעה בזמן שלי להגעה בזמן של מישהו אחר?! אם מגיעים מאחר עם תרוצים, אי אפשר כן להיות מורה, לילדים יש תמיד תרוצים, **"בגלל זה ובגלל זה"**.

מלמד ומורה חייבים לדעת: **"מהי העבודה"**

מכתב מאת ראש הישיבה שליט"א

להנל שנה להופעת הגליון

Rabbi Yoel Roth
123 South 8th St
Brooklyn NY 11211

יואל רוטה
ר"מ תפארת התורה ברסלב
ברוקלין ניו יורק

בעזרת השם יתברך - יום ב' פרשת משפטים, שוכבי"ם, כ"ו שבט, שנת תשפ"ד לפרט קטן

לכבוד יקירי אהובי... גרו יאיר

עכשו עברה שנה מאז שהתחלתי להוציא לאור את הגליון הנפלא 'שעורי חנוף'. הגליון הזה עשה מהפכה גדולה בעולם; אפילו אלו שלא רוצים לקחת ליד עלון של ברסלב - אבל את הגליון הזה כן לוקחים, כי כולם צריכים עצות בחנוף; כולם אוכלים עצות בענין הזה.

תמשיך בעבודתך הקדושה, חזק ואמן ביתר שאת וביתר עוז, כי העולם צריך רחמי שמים; נושבות רוחות זרות, וחנוף ילדינו נמצא בסכנה, צריכים את העצות והשכל של רבנו איך לחנך את הדורות הבאים בקראת שמנים ובקדושה וטהרה.

חשוב שתתן לאברך... גרו יאיר את הגליון שהוא יעבור על הגליון לפני שמדפיסים אותו, שלא יצאו מכשולות.

השם יעזר שתצליח בכל הענינים.

יאיר כ"ו



מוח של ילד

אני הולך לדבר עם הילדים מאמונה, מהשם יתברך. אתה יודע מה קורה במוח של ילד?! ילדים הם מלאים פחדים, הוא חושב מפלבים, מחיות, מזבובים, באמצע הלילה הוא מתעורר מפחדים, הוא חושב מה הולך להיות... ועל ידי שהמלמד או המורה מדברים אתם מהשם יתברך, מדברים אליו מאמונה, כך מכבים את הלהבות, שופכים מים על האש, אומרים לו: **"השם נמצא פה"**, **"השם עוזר"**, וזה מרגיע את הילד מכל הפחדים שלו.

לספר ספורי צדיקים

גם כדאי לספר לילדים ספורי צדיקים, ספורים מכל הצדיקים; זה מרפא את האדם.

הבת של רבנו פעם לא הרגישה טוב, הגיע אליה רבנו ואמר לה: **"אם מספרים ספור של צדיק נהיים בריאים"**, ורבנו ספר לה ספור מצדיק.

'בריאים' פרושו בכל הענינים, הן בגשמיות אם אדם לא עלינו חולה, והן ברוחניות, אם נכנסה למח של בת רוח רעה, היא רוצה להתלבש לא צנוע, - מה אפשר לעשות עם זה? - לספר ספורי צדיקים, וזה ירפא אותה.

מה יפה?

בעצם הרי אין דבר יפה יותר מצניעות, רק בגלל שאנחנו מערבים בין גויים, זו הגלות, שמתחילים לאהב דברים לא טובים, אז איך אפשר לרפא את הילדים, שהם לא ירגישו 'בית החנוך כופה עלי ללכת עם שער אסוף'? על ידי שמספרים ספורי צדיקים, ומדברים מהיפי של

היהודים הכשרים שילבושים מסדר, יפה ועדין.

אני אומר לבחורים: אתה אוהב בלורית? אתה אוהב שערות מגדלות? - תבכה אל השם יתברך: **"רבנו של עולם, אני לא בסדר"**, כי אם זה היה יפה היה הקדוש ברוך הוא אומר בתורה שפך צריך כל יהודי להראות, אבל מכיון שהקדוש ברוך הוא אומר להסתפר, שלא ילכו עם שערות מגדלות, מכרח להיות שפאות זה יפה וזקן זה יפה, אז למה אני לא אוהב את זה? מכרח להיות שמשוהו קורה אתי, תבקש מהשם יתברך: **"רבנו של עולם, למה אני חיב להרגיש על כל דבר שאני חיב, מכריחים אותי, אני כלוא, עכשו אני 'חיבת' להאריך את השמלה שלי, 'עכשו' אני 'חיבת' לשמר שבת, למה שאני לא ירגיש שאני אוהב להיות יהודי?"**

צריכים לספר לילדים הרבה ספורי צדיקים, כדי להראות כמה יפה יהודי.

השם יתברך יעזר שתצליחו עם הילדים, ושתשרה אצלכם השכינה, אמן.

בסיעתא דשמיא אנו מביאים בפניכם שיעור חדש שמסור ראש הישיבה שליט"א למחנכים, בקרית ברסלב ליבערטי, ביום שני פרשת עקב התשפ"ג.

ראש הישיבה שליט"א התחיל: חסדי השם יתברך שאנו זוכים עוד פעם להתחזק בעבודתנו הקדושה שזכנו השם יתברך ללמד ולחנך את בני ישראל.

מלמד ושוחט

רבנו ז"ל אמר (שיחות הר"ן, סימן רמ): **"אני לא רוצה שהאנשים שלי**

יהיו מלמדים", כשאחד מאנשי שלומנו הגיע לומר לרבנו שהוא רוצה להיות מלמד, אמר לו רבנו: כשאחד עובד אצל מישהו והוא גונב אותו, הוא יכול אחר כך לשלם לו, אבל מלמד שאינו בא בזמן או שאינו עושה את עבודתו בשלמות, הוא לא יכול אף פעם לשלם זאת בחזרה, כי איך תשלם בחזרה מה ששנה שעברה היתה לך כחה ולא התכוננת מספיק, או שלא נכנסת לכחה בזמן, או שלא הכנסת בהם מה שהיית צריך להכניס בהם!?

גם יש שיחה מרבנו, כשאחד מאנשי שלומנו הגיע לומר לרבנו שהוא רוצה להיות שוחט, שאל אותו רבנו: **"שוחט!?! - תאר לעצמך שאתה תופס יהודי עם זקן לבן ארוך ואתה שוחט אותו... בכל בהמה הרי טמונה נשמה, צריכים להיות ירא שמים גדול מאוד כדי להיות שוחט!"**

ויש גם שיחה הפוכה מרבנו, רבנו אמר פעם: **"וכי מי יהיה שוחט - אם לא מאנשי! וכי מי יהיה מלמד - אם לא מאנשי!"**

וכאן עולה קושיא עצומה, זאת הרי סתירה ממש, בהתחלה אומר רבנו אני לא רוצה שהאנשים שלי יהיו מלמדים ושוחטים, אחר כך אומר רבנו, וכי מי יהיה מלמד או שוחט - אם לא מאנשי!?

עבודה מסוג אחר

התרוץ הוא מאוד פשוט, תהיה מלמד אבל תזכר שלהיות מלמד זו אחריות גדולה, תהיה שוחט אבל תזכר שלהיות שוחט זו אחריות גדולה.

מלמד או מורה זה לא כמו עבודה אחרת; אחד שעובד במשרד שהוא צריך לעשות הזמנות לאמזון, לא כל כך משנה אם הוא בא בזמן - או



• מלמד ושוחט

או מורה! הילדים חייבים להיות תחת אחריות מהתחלת היום עד שהולכים הביתה, שיהיה אחד שיוכל למסר מה שהוא רואה, האם הכל בסדר, האם מתנהגים בריא, האם מתנהגים ביראת שמים, ואם הוא רואה שני ילדים שאינם מתנהגים עם יראת שמים, שיוכל להגיד לילדים מה שצריכים להגיד להם.

מצד אחד צריכים לדעת שזו אחריות גדולה לעבד עם ילדים, ומצד שני צריך לדעת, וכי מי יהיה מלמד, וכי מי תהיה מורה, אם לא מאנשיו של רבנו.

המשך בעזרת השם יתברך בשבוע הבא

אבל מלמד שלא עושה את עבודתו בשלמות, איך הוא יכול לשלם את זה בחזרה? - ולכן אמר רבנו: **"אני לא רוצה שאנשי יהיו מלמדים"**, אבל אם יודעים את האחריות שבדבר אז יש את השיחה השניה: **"וכי מי יהיה מלמד, אם לא מאנשיו!"**

עבודה עם אחריות

ברוך השם שאנו עובדים עם ילדים; המלמדים, המנהלים, מורות, מנהלות וכל מי שעובד במוסדות, בארוחת בקר בארוחת הצהרים או בהסעה; בקשתי מהמנהל, שהיות והמוסדות גדלים, אין כזה דבר שילדים יהיו בשום זמן בלי נוכחות של מלמד

לא, אם הוא עיף - או לא, או אם הוא משחק בשעות העבודה, כי אפשר לחשב כמה שעות הוא לא עבד לבעל הבית ולשלם לו בחזרה.

כיום יכולים המעסיקים לראות בעצמם במחשב שלהם מה שכל עובד עושה, הוא אפילו לא צריך להיות באותו בנין, הוא יכול לשבת איפה שהוא רוצה ולעקב בדיוק איך שהעובד הזה משחק, והמזכירה הזאת עסוקה בענינים שלה, הוא יכול לראות את זה מיד. היה אצלי בבית אברך שיש לו הרבה עובדים, והוא אמר לי שהוא יכול לראות מה עושה כל עובד, והוא אמר לי: **"תראה איך הוא משחק, בשבוע הבא אני מפטר אותו!"**



מכתבים בעניני חינוך

מאת ראש הישיבה שליט"א

איך מתייחסים ליתום בכיתה?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

אני מלמד, ולזמן החדש אני מקבל בפעם הראשונה בתלמיד ילד שהוא יתום, ברוך השם שאף פעם לא הרגשתי מה זה אומר, ממילא זה בלתי אפשרי שהבין אותו, אבל אני רוצה לדעת איך להתנהל אתו, כי חז"ל אומרים כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ואותו דבר להפך חס ושלום.

מה החוב שלי להתמסר אליו יותר מילד אחר?

יישר כח

תשובה:

אתה צריך לשמוח מאד ולהודות להשם יתברך ששם חלקך מיושבי בית המדרש, שחייך עוברים עם דברים טובים, עם דברים קדושים, בלמוד תורה עם ילדי ישראל. בפרט שאתה מלמד לבכי, אתה דואג לתלמידים שלך, אתה מרחם עליהם - אז אתה מאד חשוב בשמים.

מוהרא"ש זכותו יגן עלינו חזק אותי פעם מאד ואמר: "מה היית עושה אם היית עובד בחנות בגדים? תחשב שאתה עובד בכזאת חנות ועוברות שבעים שנותיך, אתה עולה לשמים ושואלים אותך 'מה עשית במשך שבעים שנה? שבעים שנה מכרת חליפות? שבעים שנה גזרת בדים?' " מוהרא"ש אמר לי: "אתה הרי צריך לשמוח מאד

בעזרת ה' יתברך - יום ה' פרשת וזאת הברכה, י"ג תשרי, שנת תשפ"א
לכבוד ... גרו יאיר.
קבלתי את מכתבך.

דבר ראשון אתה צריך לדעת, שכרך הרבה מאד. למעלה בשמים מי שמלמד ילדים מאד חשוב, בפרט כשהמלמד מתמסר לתלמידים כאלו הם ילדיו, אז הוא עוד יותר חשוב למעלה בשמים. פי חכמינו זכרונם לברכה אומרים (סנהדרין יט:): "כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו", וכמו שצדיקים מפרשים, שאין זה שנותנים מחמאה למלמד אלא שזה התחייבות שלו, אומרים למלמד 'כשאתה לומד אתם תחשב כאלו ילדו' - זה כמו שאתה לומד עם הילדים שלך.

שתוכל לענות 'שבעים שנה למדתי עם ילדי ישראל תורה'.

בנוגע ליתום, תזהר עליו יותר משאר הילדים, כי יתומים מאד קרובים להשם יתברך, אין להם מי שיגן עליהם, אין מי שיקשיב להם, השם יתברך - הוא האבא שלהם, הוא מגן עליהם, הוא (תהלים סח, ו): "אבי יתומים".

כשמזדמן לדבר עם הילדים על ההורים שלהם, לדגמא אתה אומר לילדים שילמדו עם אביהם או שיעשו נחת לאבא שלהם, תזכור תמיד מהיתום, לתת לו דרך לקשר עם אביו עליו השלום, תעשה במיוחד עסק מהיתום, תגיד לו: "אבא שלך הוא בשמים, בגן עדן ליד השם יתברך, הוא רואה איך אתה לומד בחשק, יש לו נחת ממה, הוא דואג לך".

גם תוציא ממנו ומשאר הילדים את הפחד מלמות, תדבר לילדים שלמות זה לא דבר מפחיד ליהודים, אצל יהודים כשמתים - הולכים לגן עדן, שם לומדים תורה עם כל הצדיקים ועם הקדוש ברוך הוא, בגן עדן יש את כל הדברים הטובים, נמצאים מאד קרוב להקדוש ברוך הוא, ועוד מעט כולם יקומו בתחית המתים, יהיה כל כך שמח לראות איך כל האבות, הסבים, הסבא רבה, הולכים לקום בתחית המתים.

לעבוד את השם יתברך! כמה הורים רואים שהילד שלהם הולך לעבוד מהבקר עד מאחר בלינה, הם היו משתוקקים שבנם ילך לישיבה ללמד ולהתפלל, מה הפעיה שלכם?!

אם תמתינו לו בחמימות, עם מלה טובה, עם אכל וכדומה, ותעירו אותו בבקר שילך ללמד - אתם תזכו לחיי עולם הבא. כפי שחכמינו הקדושים אומרים (ברכות ^(ט)): "נשים במאי זכין?" הרי אין לנשים מצות למוד התורה הקדושה, מה מביא אותן לחיי עולם הבא? "באקרוי בנייהו לבי כנשתא ובאתנווי גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן", בזה שהן שולחות את בנייהן ללמד תורה, על זה הן תקבלנה שכר.

מלה טובה מאמא חזקה יותר מכל דבר שבעולם, מלה חמה שאמא נותנת לבחור, היא נותנת לו הרגשה טובה; היא משבחת אותו, הן באופן ישיר והן בעקיפין, כלומר היא אומרת מלה טובה על הילד לבעלה קצת בקול כדי שהילד ישמע - זה כל כך חזק, זה יכול להציל אותו מכל הנסיונות הקשים והמרים.

... (עצתו אמונה פרשת כי תשא תשפ"ב)

תמחל לי שלא עניתי לך עד עכשיו, בדרך כלל אני מנסה לענות למלמדים יותר מהר מלמכתבים אחרים, עכשיו זה נסחב בגלל הנסיעה לאומן וכו'. השם יעזר שתצליח בכל הענינים.

... (עצתו אמונה פרשת בראשית תשפ"א)

למה בני הבחור צריך לקום כל כך מקדם לפנות בקר?

שאלה: לכבוד ראש הישיבה שליט"א, הבן שלי נמצא בישיבה שחוזרים הביתה מאחר בלינה, ובבקר אני כבר צריכה להעיר אותו מקדם מאד לפנות בקר, זה מאד מכעיס אותי, מה אני יכולה לעשות עם זה?

יישר כח תשובה: בעזרת ה' יתברך - יום ג' פ'רשת תצוה, ז' אדר א', שנת ה'תשפ"ב קבלתי את המכתב.

מה מכעיס אתכם? תודו להשם יתברך שהבן שלכם לומד בהתמדה מהבקר עד מאחר בלינה, זה הרי התענוג הכי גדול להורים, לראות את הילדים הולכים לישיבה ללמד ולהתפלל,



לקבלת הגליון מדי שבוע יש לשלוח אימייל ל: jhbul1234@gmail.com

קול ברסלב

קוואל פון חיזוק (נשים) שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד 079-704-0069 ארצות הברית 03303502363 / אנגליה 845-351-9060 / 212-444-9169 קנדה 438-320-9090

קול ברסלב שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה ועוד 079-704-0066 ארצות הברית 03303502361 / אנגליה 212-444-9191 / 845-351-0910 קנדה 4383008080 / בלגיה 3235003461 / ארגנטינה 11552354370 מייל חיזוק יומי chizikyomi@gmail.com