

סעודת שבת



עם הראש ישיבה שליט"א

יהינא לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 49

פרשת תרומה

ז' אדר א'

שנת ה'תשפ"ד



המגיד שיעור הרב יוסף שניטצלר שליט"א

מתאר סעודה עם הראש ישיבה שליט"א בפרשת ויגש תשפ"ד:

אני מודה להשם יתברך שזכיתי לאכול סעודה אצל הראש הישיבה שליט"א, ואשתף את קוראי הגליון של קרית ברסלב עם נקודות אחדות שהוצאתי מסעודת שבת המפוארת.

גם את הקפה שלי הפסדתי מתוך השינה

ערב שבת קודש פרשת ויגש היה עשרה בטבת, אחרי תפילת ערבית הכריז הראש ישיבה בבית המדרש שמי שרוצה לשבור את הצום עם קפה, שיזהר שלא ישתה את הקפה אחרי שהוא נוטל ידיים לסעודה, רק שישתה את זה אחרי קידוש לפני הנטילה, כי אסור לאכול חלבי ובשרי באותו סעודה, ואין הבדל כמה זמן יש ביניהם.

אברך סיפר לראש ישיבה שהוא מאוד רצה לקום בבוקר לפני העלות השחר כדי שיוכל לשתות קפה, אבל הוא איחר לקום... אמר הראש ישיבה: "זה יהיה לך לזכות למעלה בשמים, כשיקחו וישאלו אותך: "מה הפשט שפעם איחרת לקום לשחרית, פעם איחרת לקום לקריאת שמע?" תוכל לענות: "גם את הקפה שלי הפסדתי מתוך שינה!"...

היום אני רואה שזה יותר יפה

בדרך לבית דיבר הראש ישיבה על היופי כשאשה מתלבשת בעדינות, עם מטפחת, והראש ישיבה שאל את אחד האברכים: "אתה כועס עלי שהשפעת עליך כשהיית בחור ללכת על שידוך עם מטפחת?" והאברך ענה: אדרבה תודה רבה, אני מאוד שמח ומאושר, היום אני רואה שזה יותר יפה. שאל אותו הראש ישיבה: איך זה יכול להיות, אצל אחד זה ממש סבל, ואצל השני זה הדבר הכי יפה!

לשים על המאזניים

כשהגיעו לבנין שבו גר הראש ישיבה והתחילו לעלות את המדרגות, (הראש ישיבה גר בקומה השביעית) הראש ישיבה פנה לבנו יוסף נ"י: "יוסף, ספר לרבי שניטצלר את מה שהולכים לעשות

עם המדרגות למעלה בשמים", ויוסף סיפר: "הולכים לעלות למעלה לשמים, והולכים לשים את כל המצוות והעבירות על המאזניים, והולך להיות מר מאוד, ואז אני יגיד שיביאו את המדרגות של השבע קומות שעלית בכל שבת במקום לנסוע עם המעלית, ומשהו זה ישפיע!" כשנכנס הראש ישיבה לבית ואמר בשמחה: "גוט שבת" השולחן היה כבר ערוך יפה, והראש ישיבה התחיל לשיר את הזמירות בשמחה עצומה.

אחר כך שמו מיץ ענבים ליד כל אחד מהמשתתפים, ועשו קידוש.

לאחר קידוש התיישב הראש ישיבה לשבור את הצום עם קפה, והראש ישיבה נזהר לא להניח את הקפה על השולחן שהולכים לאכול על זה בשרי.

הראש ישיבה שאל אותי אם אני צריך קפה, עניתי שאני לא מחזיק כל כך מקפה, אמר הראש ישיבה: "אתה אדם משוחרר! כי על פי רוב אחד שמחזיק מקפה הוא נהיה אחר כך כל כך קשור לזה שהוא כבר ממש לא יכול בלי זה.

וזהו אחת הסיבות למה רבינו לא רצה שאנחנו נעשן, כי נהיים קשורים לזה, וכשאין לנו את זה, אי אפשר להמשיך בחיים עד שמשיגים את זה, וזה גורם לביטול של הרבה תורה ותפילה.

והראש ישיבה שאל אותי אם אני יודע עוד סיבה למה רבינו לא הרשה לעשן? (כשנענתי את הראש לאות שיכן, אמר לי הראש ישיבה: "אל תנענע עם הראש כמו שאתה יודע, כשאתה לא יודע, תגיד שאתה רוצה לשמוע") כי אחר כך זה יוביל להיכנס לתוך בית של גוי כדי לקחת אש, ואם כבר נכנסים לבית של גוי זה כבר מר מאוד, אפשר להגיע לגלוי עריות רחמנא ליצלן.

אתה חוזר לבית שלך עם חידוש

הראש ישיבה בירך 'על המחיה', והראש ישיבה שאל אותי: "אתה יודע איפה היה הרבי הקדוש מסאטמר מזכיר רצה ב'על המחיה'? לא באותה מקום שזה כתוב בסידור, רק כמו בברכת המזון, לפני 'ובנה'.

והוסיף הראש ישיבה: "עכשיו היה כבר שווה לבוא לסעודה, כי אתה חוזר לבית עם חידוש - עם דבר חדש".

נטלו ידיים, והראש ישיבה חיכה שאשתו תיטול ידיים, ובהמתנה זמזם הראש ישיבה לעצמו ניגון שמח ללא מילים, היה נעים לראות איך שהראש ישיבה ממתין בשמחה וללא עצבים. הבת של הראש ישיבה החזיקה בידה את התינוקת הקטנה, והיא השתעשעה איתה והלילה אותה איך שהיא מתוקה, פתאום היא התחילה לקרוא: "אוי, היא מקיאה! היא מקיאה!" אמר לה הראש ישיבה: "זהו ההבדל בין אחות ואמא, אחות אוהבת את התינוק רק כשהוא מתוק, אמא אוהבת את הילד אפילו כשהילד מקיא או שהוא מתלכלך".

זה יפה או להיפך

אחרי אכילת הדגים שאל אותי הראש ישיבה: "אתה עדיין לומד עצתו אמונה?" עניתי, כן, והראש ישיבה שאל אותי מה ראיתי שם?, עניתי: שהמכתב לאברך שאשתו בקשה ממנו שיסתפר מודרני עם פס ישר בעורף מאוד תפס אותי, אמר הראש ישיבה: "זה אותו דבר כמו ששוחחנו מקודם. איך זה יכול להיות שאחד נגעל ממטפחת ואצל השני זה הדבר הכי יפה? כך הוא גם עם תספורת עם פס בעורף, מעניין שאצל אחד זה יפה, ואצל האחר זה ממש דבר מגעיל, מוכרח להיות שזה תלוי בקדושה והיפוכו."

כשאיז כסף צוחקים מזה

הזכרתי את המכתב מאחד ששואל שהוא ראה במכתב מהראש ישיבה שאם אין לך כסף תצחק מזה, והוא שואל: איך צוחקים מזה?, ענה לו הראש ישיבה: "שאם אין לך כסף תצחק מזה, תחשוב שהכסף שלך מושקע, הרי הכול זה במוח". והראש ישיבה פנה לאחד המשתתפים: "אני ואתה משלמים שכירות באותו יום, רק יש הבדל אחד, שאתה משלם עבור החודש שעבר (עם קנס מיוחד על האיחור בתשלום) ואני משלם כבר לחודש הבא!" (זה מאוד תפס אותי... ששני אנשים חיים את אותם חיים, רק במקום לרוץ תמיד מאוחר, אפשר תמיד ללכת קדימה).

להיות חבר של בולם

הראש ישיבה שאל כמה פעמים את האורחים: "למה אתה לא אוכל כלום?" הראש ישיבה נתן להם הרגשה מאוד נעימה. הראש ישיבה אמר לאשתו: "אמרתי לבחורים שלא יגיעו השבוע לבאטע (לזיץ), כי אם לא באים לתפילה בשבת בבוקר, אין באטע!"

באמצע הסעודה קרא ראש ישיבה לאחד מהבנים שלו, וכשהילד שמע את הקריאה של אבא שלו, הוא ענה: "כן", אמר הראש ישיבה בתקיפות: "לא כן!" (מאוד נהנתי לראות איך הראש ישיבה מחנך את הילדים שלו בתקיפות, כשאבא קורא לא עונים כן, רק באים מיד.) הראש ישיבה אמר לשתי בניו: "יצחק דוד והערשי, את הכול מה שיש לנו - תלמוד תורה, בית החינוך, וישיבה - זה הכול תודות לאמא!" (והראש ישיבה הוסיף: "אני אומר את זה עכשיו, כי אני רוצה שיוסי יכניס את זה לגיליון!...")

והראש ישיבה אמר לאשתו: "אם אני צריך לבוא בגלגול עוד פעם, אני מסכים רק אם תהיי עוד פעם אשתי!" והראש ישיבה שאל אותה: "אם את לא תצטרכי לחזור עוד פעם בגלגול רק אני, את מסכימה להתגלגל עוד פעם רק כדי להיות אשתי?" והיא ענתה: "רק אם תהיה בגלגול מקורב להיכל הקודש"...

והראש ישיבה אמר: "אתה יודע כמה עשיר אני? מעריכים אותי בשתיים עשרה מלונים וארבע בלונים!... (מלונים - בלונים) כי יש לי שתי עשרה ילדים וארבע נכדים..."

והראש ישיבה הוסיף: "תתארו לעצמכם שלא התקרבונו להיכל הקודש, הייתי צריך עדיין לחפש שידוך לשלמה... עכשיו עושה הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה חסד אתי, אני הולך כבר לחתן את הילד הרביעי! תודה להשם יתברך!" עכשיו הגיעו כמה אברכים לבאטע, הראש ישיבה הושיב אותם ונתן להם הרגשה נעימה.

הראש ישיבה לימד קטע מליקוטי מוהר"ן על פרשת השבוע. שהרבי שואל איך יכול להיות שיוסף ראה את הדמות של יעקב אביו, יעקב הרי לא ידע כלל שהוא חי? והראש ישיבה בדק את זה בתוך הספר, והראש ישיבה אמר שזה קל בשבילו למצוא תורה בליקוטי מוהר"ן כי הוא התרגל ללמוד מתוך צורת הדף, וכך זוכרים כבר בערך שהקטע הזה נמצא למטה בעמוד והקטע הזה נמצא למעלה...

ליקוטי מוהר"ן בעל פה

תוך כדי השיחה על מציאת תורות בליקוטי מוהר"ן, נענע אחד מהאברכים שבאו לבאטע, שהוא ראה לאחרונה תלמיד מהיכל הקודש שהוא מפגין ידע של קטעים מליקוטי מוהר"ן בעל פה, עם המראה מקומות, 'הרי הרבי אומר שם כך, ושם כתוב כך...' והוא ממש נמס מחמת קנאה, כי הוא גם רוצה יום אחד לדעת ליקוטי מוהר"ן בעל פה, ולכן הוא הלך מיד לחנות הספרים, קנה לעצמו ליקוטי מוהר"ן והתחיל ללמוד.

אמר לו הראש ישיבה: "לכן אתה לומד ליקוטי מוהר"ן? רק כדי לדעת לשונות בעל פה?..."

הלב שלי התנענע אל השם יתברך

שרו את הפזמון מה ידידות בהתלהבות גדולה, באמצע השירה חיכה הראש ישיבה תנועות של יהודי טוב, ואחד המשתתפים שאל את הראש ישיבה: "מאיפה מכיר הראש ישיבה את היהודי הזה?" ענה לו הראש ישיבה: "מאיפה אני מכיר אותו?! כשהייתי בחור הייתי אצלו בכל ליל שבת! הלב שלי כל כך התגעגע אל השם יתברך, רציתי כל כך להיות יהודי כשר, הלכתי לכל יהודי טוב, עד שהקדוש ברוך הוא עשה אתי נס וקירב אותי לרבינו".

אני מודה להשם יתברך שזכיתי להשתתף בסעודה יפה כזו, אני מקווה שעוד יהודים נהנו ולקחו מזה כמה נקודות איך להנהיג את שולחן השבת.