

שבת שבת



עם הראש ישיבה שליט"א

יהי לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 48

פרשת משפטים

א' אדר א'

שנת ה'תשפ"ד



אמר את זה בחיך, כדי שהילדים לא יתמהמהו מלעלות את המדרגות.

עלו תשע קומות, בקומה השישית עצר הראש ישיבה לנוח, כדי שיכנס לבית עם נשימה רגועה.

מחמאות

הראש ישיבה נכנס הביתה עם מצב רוח שמח והכריז גוט שבת! גוט שבת! הראש ישיבה הצביע לכל אחד על מקומו, ופנה לאשתו: חבל שלא באת לבית הכנסת כדי לראות איך שהילדים התפללו כל כך יפה! והראש ישיבה שיבח מאוד את הילדים, הראש ישיבה שר עם הבן הקטן שלו כמה ניגונים שמחים, אחר כך עשה הראש ישיבה קידוש וחילק לכולם מיין הקידוש.

ניבוי הורים אמריקאים

הבן של הראש ישיבה בן השנתיים שיחק עם משחק, והמשחק נפל על הריצפה, אמר הבן הקטן לאביו הראש ישיבה שירים את זה, אמר הראש ישיבה: "אבא מתכופף בשביל בנו?!". אמר הבן: כן! אמר הראש ישיבה: אלו ההנהגות אצל האמריקאים, אנחנו לא בית אמריקאי! אנחנו יהודים!

מצוות עם כסף

הראש ישיבה הכריז בטון שמח: "מי הולך ליטול ידיים...! כל הילדים רצו לכיור כדי ליטול ידיים, וזה הפליא אותי מאוד, איך הראש ישיבה לוקח דבר ועושה ממנו כזה דרמה שאפילו הילדים הפצפונים רוצים להשתתף בכיף והגיעו ליטול ידיים.

סעודת שבת בבוקר עם הראש ישיבה שליט"א נמסר על ידי הבחור החתן ישראל שמעון שטיינברג נ"י והבחור לוי יצחק הודוביץ נ"י:

להסתתר עם ההפצה?

בדרך חזרה מביהכ"נ ליוו כמה אברכים את הראש ישיבה, אברך אחד שאל את הראש ישיבה: 'מה הוא יכול לעשות כדי שהוא לא יצטרך להחביא מאשתו שהוא הולך להפצה?' הראש ישיבה שאל אותו: "למה אתה צריך להכניס את ההפצה למקום של להסתיר או להגיד? כשאתה אוכל עוגת בוקר אתה אומר לאשתך שהיום אכלת עוגת בוקר או שאתה מסתיר את זה? כשאתה מכניס את היד לכיס אתה אומר לאשתך שהכנסת את היד לכיס או שאתה פשוט לא מדבר מזה? למה שלא יהיה ההפצה בדיוק כך... אתה לא צריך להגיד שאתה הולך, וגם לא לחיות עם ההרגשה כאילו שאתה מרמה מישהו". את השיחה הזאת ציינתי לעצמי כי זה היה אצלי מפנה בצורת החשיבה כמו שקיבלתי שכל חדש, כי לא עלה במחשבתי שיכולים לעסוק בהפצה ולא להתבלבל מכלום.

עולם הבא

כשהגיעו לבית הראש ישיבה, ועלו את המדרגות אמר הראש ישיבה לילדים: "כשאני יעלה למעלה לעולם הבא, המלאך יביא את העבירות והמצוות וישימו את זה על המאזניים ויהיה מר מאוד, ואז אני אגיד שיביאו את כל אלו המדרגות שעליתי בשבת קודש ולא השתמשתי עם המעלית, וישימו את זה על המאזניים וזה יעזור לזכויות שלי". הראש ישיבה

לחתוד חלה

אחד הבחורים כבר רצה לברך על החלות שהיו מוכנות לפניו, הראה לו הראש ישיבה שבשבת צריכים לעשות חריץ על החלה לפני שמברכים המוציא.

פאות - מטפחות

נכנסו בשיחה על פאות - מטפחות, אמר הראש ישיבה שהוא לא מדבר ברבים מהמטפחות, אבל בבית הוא מדבר הרבה מאוד על זה כדי שהילדים שלו גם הבנים וגם הבנות ידעו מה הוא הדבר החשוב, ומה הוא הדבר היפה, והראש ישיבה גם הרחיב על הגדולה של הנשים המסתפרות אחרי החתונה, שעל ידי זה זוכים לילדים כשרים, וזה מביא את כל הברכות וההשפעות הטובות, והראש ישיבה סיים: "אם מישהו ישאל עם מה עדיף ללכת עם מטפחת ולא לספר את השיער או לספר את השיער וללכת עם פאה, זה וודאי שעדיף לספר את השיער מללכת עם מטפחת עם השיער הפרטי, השיער הפרטי מביא את כל הצרות ואת כל החורבנות".

לריב

שני הילדים של הראש ישיבה רבו והתקוטטו העניש אותם הראש

ישיבה שיצאו למרפסת, הם יצאו למרפסת ושם המשיכו לריב, יצא אליהם הראש ישיבה ואמר להם שאחד ילך לפינה הזאת והאחר ילך לפינה השנייה, אחרי כמה דקות קרא הראש ישיבה לאחד מהילדים ושאל אותו אם הוא הולך כבר להיות בסדר?! והוא ענה: כן! הרשה לו הראש ישיבה להיכנס והושיב אותו לידו.

מאפיית המצות של קרית ברסלב

הראש ישיבה נענה שהולכים להתחיל כבר לאפות מצות במאפיית המצות בקרית ברסלב, שאל הבן של

הראש ישיבה שלומד בישיבה בקריה, האם בחורי הישיבה יוכלו לעזור במאפיית המצות? והראש ישיבה הסכים לזה.

זמירות שבת וסיפור מתפילה

הראש ישיבה כיבד את הבחור לוי יצחק הורוביץ נ"י לשיר את ה'שבת היום' בניגון באבוב, ושרו ניגונים מאוד יפים על ברוך השם יום יום, ברוך קל עליון, דרור יקרא, יום זה מכובד. והראש ישיבה שר ורקד עם הילדים והיה שמח מאוד.

בסוף הסעודה ביקש הראש ישיבה מכל אחד שיספר סיפור מתפילה, על מה שהיה לו בעצמו שביקש מהשם יתברך והשם יתברך עזר לו, וכולם סיפרו סיפורים מאוד יפים.

נקיות

אחרי ברכת המזון הכריז הראש ישיבה: מי יכול להתחתן כבר?! באו נראה מי מסדר את החדר, כולם עזרו לנקות ולסדר את החדר, ותוך חמש דקות היה הסלון נקי להפליא.

אחר כך נענה הראש ישיבה בקול קצת תקיף: 'צריכים ללכת לישון מיד!'. הראש ישיבה שאל את אחד הבחורים מהאורחים, האם אחרי החתונה שלו הוא הולך להיות תקיף עם הילדים שלו? והראש ישיבה אמר לו: אתה רק תהיה תקיף כלפי חוץ, אבל לא מבפנים. אחר כך שאל אותו הראש ישיבה האם אחרי החתונה שלו הוא ישכיב לישון את הילדים בשבת אחרי הצהריים? כי בשבת אחרי הצהריים צריכים להשכיב לישון את הילדים!

הראש ישיבה איחל לכולם שבת שמחה!

"כשאני יעלה

למעלה לעולם

הבא, אז אני אניד

שיביאו את כל אלו

המדרגות שעליתי

בשבת קודש

ולא השתמשתי

עם המעלית,

וישימו את זה על

המאזניים וזה יעזור

לזכויות שלי".

”