

שבת שבת

עם הראש ישיבה שליט"א

יהינא לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליזן 25
פרשת תצווה
י"א אדר
שנת ה'תשפ"ג



הזמין את האושפיזין

הראש ישיבה רצה כבר להתחיל לשיר את השלום עליכם, אבל הראש ישיבה עצר ואמר: "שקודם צריכים להזמין את האושפיזין, ואחר כך את המלאכים". והראש ישיבה קרא לכל הילדים שיבואו לסוכה, והזמינו את האושפיזין. ואחר כך התחיל הראש ישיבה לשיר זמירות, עד 'מודה אני', כי ביום טוב לא אומרים את תפילת מודה אני. והראש ישיבה אמר: "שבשבת חול המועד גם לא אומרים שיר השירים".

הראש ישיבה ביקש שיכניסו עכשיו לסוכה את הצלחות עם הדגים, וכך תוכלו אשתו של הראש ישיבה להישאר לשבת בסוכה כל הזמן.

אחד הילדים אמר מילה שהילדים אומרים אותו בתלמוד תורה והיא מילה מאוסה, וכאן הראש ישיבה נהיה קפדן מאוד ואמר בקפידה: "אני לא רוצה לשמוע יותר את המילה הזאת, עוד פעם אם אני ישמע אותו אני אצטרך לשים לך פלפל שחור בפה!".

והראש ישיבה קרא ליוסף שירים את הגביע, כי היום הוא האושפיזין שלו, והראש ישיבה עשה קידוש, אחרי קידוש הכניסו לסוכה קערה ונטלה עם מים, והראש ישיבה נטל את ידי כולם.

העצות מועילות

הראש ישיבה סיפר: אודות אברך מארץ ישראל שהיה מאוד שבור כי עברה כבר שנתיים מאז שהוא התקרב לרבינו, אבל הוא לא היה יכול להגיע לאומן כי אשתו לא הרשתה לו. והראש ישיבה נתן לו עצה בשנה שעברה אחרי ראש השנה, שבמשך כל השנה יעשה שני דברים, אחד, שבכל יום יבקש מהשם שיוכל לנסוע לאומן, והשני, שידבר יפה לאשתו, ואם הוא יעשה את שני הדברים, ואז לא רק שאשתו תאפשר לו לנסוע לאומן אלא גם תמריץ אותו לרבינו. והוא ציית לראש ישיבה, וברוך השם השנה הוא היה באומן, אשתו אפשרה לו לנסוע, וכשהוא חזר הבייתה היא התחילה מיד לנדנד לו שיעשה כבר מעכשיו כרטיס טיסה כדי שבשנה הבאה הוא ייסע לאומן בראש השנה. והראש

פרשת וירא

התורה להשם יתברך שזכיתי להשתתף בסעודה כה מפוארת עם הראש ישיבה שליט"א בשבת חול המועד סוכות תשפ"ג, זאת הייתה סעודה כל כך יפה, עם כל כך הרבה דיבורים ושיחות נעימות, ואיך הראש ישיבה שימח את הילדים ועשה שבמשך כל הסעודה יהיה שמח ונעים, אני אנסה לכתוב את מה שאני זוכר מהסעודה המאידה.

הילד הקטנצ'יק יוסף רץ במדרגות לפני כולם ונכנס הביתה והכריז בשמחה: "אמא! אבא אמר שהיום אני ירים את הגביע וגם יחלק את הקרחונים, כי היום האושפיזין שלי!"

אני נהנה מהספר שלכם

הראש ישיבה פתח את הדלת ונכנס ואמר בשמחה שבת שלום! שבת שלום! הראש ישיבה סיפר שבדרך הבייתה הוא עלה לסבתא מייזליש, כי בנו אלחנן סיפר לו, שהוא עלה בערב שבת להביא משהו לסבתא מייזליש, והוא מצא שם את ר' מרדכי שטובער נ"ו והוא ביקש ממנו שימסור לראש ישיבה שהוא מאוד נהנה מהספר 'עצתו אמונה' והראש ישיבה שאל אותו: "נו, ואמרת לו בחזרה שאני נהנה מהדברים שלו שהוא כותב בספר 'ומרדכי ידעו?'", והוא ענה, שלא. אז הראש ישיבה עלה לסבתא בדרך חזור מבית הכנסת כדי שיוכל להגיד לו שהוא מאוד נהנה מהסיפורים שלו שהוא כתב 'ומרדכי ידעו'.

לעשות שהאחר ירגיש את עצמו טוב

הסבתא חילקה לכל הילדים לקקן, ואחד הילדים שכנראה לא היה צריך את זה, והוא נתן את זה לתינוק. והראש ישיבה שיבח אותו מאוד לפני כל האורחים ואמר: "הערשי נותן את הלקקן שלו לא בגלל שהוא לא צריך את זה, רק כי הוא מוותר כדי שליחזקאל הקטן יהיה גם לקקן!". והחיוך זרחה על פני הילד, וכאן ראיתי איך הראש ישיבה מנצל כל הזדמנות כדי לבנות את הילד, אפילו שיוכל להיות שהילד לא עשה את זה כדי לוותר, אבל הראש ישיבה עשה עסק שלם מזה כדי להחדיר את הטוב שבויתור, ושהילד ירגיש את עצמו טוב.

ישיבה סיים: "רואים שהעצות עוזרות, אם מדברים יפה לאשה ומבקשים מהשם, יכולים אחר כך לנסוע לאומן".

והראש ישיבה סיים: "רואים שהעצות עוזרות, אם מדברים יפה לאשה ומבקשים מהשם, יכולים אחר כך לנסוע לאומן".

אתה לא יכול או לא רוצה

הגישו את המרק, והראש ישיבה האכיל את הילדים הקטנים מרק, והראש ישיבה עשה להם מעניין כדי שהם ירצו לאכול, בכל כפית שהאכיל אמר הראש ישיבה משהו אחר: 'עכשיו הולכים לאכול כפית אחת לכבוד הסוכה', 'עכשיו כפית אחת לכבוד האתרוג' 'ועכשיו לכבוד הלולב' וכך הלאה.

הראש ישיבה דיבר: שהולך להיות כבר שמחת תורה, והולכים לזרוק סוכריות... והראש ישיבה אמר: "מענדל אתה כבר ילד גדול, יש לך כבר פאות, ילדים שיש להם כבר פאות לא הולכים לעזרת נשים לאימהות, רק נשאים אצל האבות".

התפעלתי מאוד לראות איך הראש ישיבה עושה את הסעודה מעניינת לילדים מגדול ועד קטן, לילדים הקטנטונים הראה להם הראש ישיבה את הציפורים שעל הגג וחיקה בפיו את ציפופיהם כדי לשמח אותם. ואל הילדים שקצת יותר גדולים שוחח איתם הראש ישיבה על פי גילם, וגם עם האורחים בדק הראש ישיבה כל הזמן שהם מרגישים בנוח וגם שוחח איתם, ובכלל כל האוירה הכללית הייתה כל הזמן מאוד שמחה ונעימה.

כשהראש ישיבה הנחה את הילדים לצריכים לאכול ביד ימין, אמר אחד הילדים: 'אבל אני לא יכול...' ענה לו הראש ישיבה: "אתה לא יכול או אתה לא רוצה?".

אחר כך הכניסו את הבשר, הקוגל, והפתיתים. הראש ישיבה דאג שכל האורחים יאכלו כמה שהם רוצים, והראש ישיבה אמר להם: "אני מתבייש לאכול לבד, אני צריך אחד שיאכל איתי ביחד..."

אתה לא מסבז

פתאום שמעו דפיקות על הדלת, הבחור שהגיע סיפר שאחרי התפילה הוא חיכה שאחד יזמין אותו אבל אף אחד לא קרא לו

והראש
ישיבה
סיים:
"רואים
שהעצות
עוזרות, אם
מדברים
יפה לאשה
ומבקשים
מהשם,
יכולים אחר
כך לנסוע
לאומן".

לסעודה, והוא הלך לאיזה מקום שיש שם תמיד אוכל, אבל לא היה שם כלום רק חלה ומיץ ענבים, והוא עלה אל הראש ישיבה. הראש ישיבה נתן לו מקום לשבת והראש ישיבה אמר לו: "אין לי בכלל רחמנות עליך. יש לך את רבינו! אתה לא מסכן!". והראש ישיבה סיפר לו: "שפעם משהו אמר לר' נתן על חסיד ברסלב שהוא מסכן גדול כי הוא היה עני מאוד. אמר ר' נתן, הוא לא מסכן. רחמנות היא על ר' משה חניקעס שיש לו סעודה שלמה של דגים ובשר והוא מגיע הביתה באמצע היום אוכל ושותה יין ואת מה שהוא עושה אחר כך אני לא אגיד רק השם יודע, הוא מסכן! אבל היהודי חסיד ברסלב יש לו את רבינו הוא בכלל לא מסכן".

והראש ישיבה ביקש שיגישו צלחת מרק לבחור, והראש ישיבה נתן לו בשר ואת כל הדברים הטובים.

הפצה מביאה שפע

הראש ישיבה סיפר: כי כשהוא נכנס לבית הכנסת בשקיעה, הוא מצא אחד שנענע עכשיו את הלולב כי הוא הלך להפצה כל היום ולא היה לו זמן לנענע את הלולב. והראש ישיבה האיר לו: "שבאמת צריכים ללכת להפצה, אבל צריכים לנענע את הלולב בזמן, לא את זה רצה מוהרא"ש". ראיתי שזה מאוד הציק לראש ישיבה.

ואחר כך נכנסו לשיחה אודות הפצה,

והראש ישיבה שאל את האורחים אם הם הולכים להפצה, ואחד ענה שאין לו זמן. והראש ישיבה שאל אותו: "ומה אתה עושה כשאתה הולך מהמקום שינה שלך עד לישיבה? אתה הרי יכול אז לקחת כמה קונטרסים, גיליונות, ולתת לאנשים ברחוב. ואם אתה תלך להפצה יהיה לך שפע!"

אחד אחר אמר שהוא גר בקריה ולכן אין לו איפה ללכת הפצה. אמר לו הראש ישיבה: בימי שישי וראשון הקאנטרי {מחנה הקיץ} מלא עם אנשים, אפשר ללכת שם הפצה. גם אפשר ללכת למלון ראלי, אפשר להתארגן כמה אברכים ביחד ולנסוע לשם.

אנשים אומרים שאין להם כוח עם כל כך הרבה ילדים, אבל אלו האנשים שאין להם ילדים להם יש כן כוח? בכל אופן אין כוח, עם ילדים או בלי ילדים... הראש ישיבה סיפר: שיש לו דודה שהיית לה תשע עשרה ילדים, והיא הייתה מתפללת תמיד אל השם שאם מיועדת לה מהשמים להתייגע, שהיגיע תהיה שיהיה לה עוד ילד. עכשיו היא כבר מחתנת את הילד התשע עשרה, היא באמת התייגעה, כשהיא הייתה מגישה בסעודה וכשסיימה לחלק את צלחת הדגים התשע עשרה כבר דפק בעלה על השולחן שיביאו כבר את המרק, אבל עכשיו יש לה נחת מהם.

אנשים אומרים שאין להם ילדים להם יש כן כוח? בכל אופן אין כוח, עם ילדים או בלי ילדים...

הבת הקטנה של הראש ישיבה נכנסה לסוכה עם שער מפוזר, והראש ישיבה אמר לה בקפידה "תאספי את השיער שלך".

להשתטות עם הילדים

התינוק הקטן יחזקאל בכה ממושכות, והראש ישיבה רצה לשמח אותו והראש ישיבה לקח את הפקקים של בקבוקי הסודה והוא שם את זה על האף שלו.. והראש ישיבה קרא לו ואמר: "יחזקאל תסתכל מה יש לאבא על האף..." ואחר כך שם הראש ישיבה שתי פקקים על העיניים מתחת למשקפיים, וזה היה מאוד מצחיק, והילדים צחקו... ויחזקאל נרגע ונהיה עסוק להסתכל על מה שהראש ישיבה עושה. אחר כך שלח לו הראש ישיבה פקק אחד והוא שיחק עם זה וכבר שכח לגמרי שהוא בכה מקודם.

והראש ישיבה פנה לאחד הבחורים ואמר לו: "עכשיו אתה עדיין בחור בישיבה ואתה יכול להיות רציני, אבל כשיש כבר ילדים צריכים להשתטות, צריכים לעשות שמח, וצריכים לעשות צחוקים בסעודת השבת.

הראש ישיבה סיפר על אביו, גאב"ד קרלסבורג שליט"א, שהוא יושב ולומד מהבוקר עד הלילה, אבל כשהגיע שבת בסעודה הוא היה זוחל על הריצפה עם הילדים, הראש ישיבה רצה להדגיש את הנחיצות לעשות שמח בסעודת השבת. היו שם אנשים בסעודה שמבינים רק אנגלית אמר להם הראש ישיבה באנגלית.

elohw eht snrael dna stis eh ,ibbar gib a si rehtaf yM
tae t'nseod eh 00:3 llit gninrom eht ni 00:6 morF ,yad
eht yb sobbahS tuB .snrael dna snrael tsuj eh gnihtyna
su htüw roolf .eht no lwarec ot desu eh ,adeus

תרגום: אבא שלי הוא רבי גדול הוא יושב ולומד במשך כל היום משש בבוקר עד שלוש {לפנות בוקר}, הוא לא אוכל כלום רק לומד ולומד, אבל בשבת בסעודה הוא היה זוחל איתנו על הריצפה.

הראש ישיבה סיפר שהשבוע בנו אלחנן הלך הפצה ואחד נתן לו מאה דולר, כי הוא שומע את הדרשות וזה מחיה אותו, והראש ישיבה דיבר על זה: שכשאחד הולך הפצה, הוא כבר לא רוצה אחר כך ללכת לעבוד, כי במקום לעבוד קשה מהבוקר עד הערב, אפשר ללכת כמה שעות הפצה ולהרוויח את אותו סכום כסף. והראש ישיבה שלח את אחד הילדים להביא מים אחרונים ובירכו.

אחר כך התחיל הראש ישיבה לשיר זמירות, אבל הילדים שיחקו בתוך הבית. והראש ישיבה שאל בקול: "מי רוצה לשמוע את הסיפור של באבי ביי? {סבתא שלום} סיפור מאוד מעניין..." הילדים באו בריצה לסוכה, והראש ישיבה סיפר להם שפעם היו ילדים בבית של הסבתא שלהם והם רצו להגיד לסבתא שלהם ביי {שלום}, והם התחילו לשיר באבי באבי ביי ביי... וזה היה לילדים מאוד מעניין, והתחילו לשיר את הזמירות בשמחה עם הראש ישיבה, להתענג בתענוגים, בא בי בא בי ביי ביי...

הראש ישיבה אמר לאחד האורחים: בשנה שעברה אחרי סוכות באמצע לפרק את הסוכה נפל לי הרעיון של השידוך שלך. וביום למחרת כבר נפגשת עם הכלה שלך! ועכשיו התחתנת כבר, הרי צריכים להיות שמח מאוד! והראש ישיבה התחיל לשיר: 'הרי צריכים להיות שמח מאוד, הרי צריכים להיות שמח מאוד...'

ללכת בדרך האמצעי

אחד מילדי הראש ישיבה בא בבכייה שאחד פגע בו. והראש ישיבה קרא את כל הילדים אליו ושאל אותם בחומרה: 'מי פגע?!' אסור לפגוע! ואחד האורחים נענה שהילדים לא יודעים להכיר תודה שיש להם אבא כזה טוב וקפדן... והוא סיפר שאצלם בבית היו יכולים כל אחד לעשות את מה שהוא רוצה. אמר מישהו אחר שאצלם היה בדיוק הפוך, בסעודה היו צריכים כל אחד לשבת ישר כל הזמן, ולא לזוז, ולא לדבר כלום... אמר הראש ישיבה: "ששני הדרכים אינם טובים, אסור להיות מדי קפדן, וגם לא לאפשר לילדים לעשות את מה שהם רוצים. צריכים לעשות דרך אמצעית, לילדים מותר ללכת ולשחק, אבל מזמן לזמן צריכים להחזיר אותם לשולחן.

לאט לאט התחילו לעלות עוד ועוד מאנשי שלומינו לבאטע {לזיץ} והראש ישיבה דיבר ושוחח על הרבה דברים יפים.

ילדים הם ברכה

הראש ישיבה אמר: 'אחרי החתונה שלנו היה כאן בבית שלנו חשוך מאוד. עדיין לא היינו מקורבים לרבינו, ועדיין עוד לא היה לנו ילדים, בכו ובכו כל היום וכל הלילה... אבל ברוך השם, השם עזר ונתן לנו משפחה יפה, ואני מקווה שהשם יעשה איתנו עוד ניסים ויתן לנו עוד ילדים.

הראש ישיבה סיפר: כשיחזקאל נולד שאלה אותו אשתו איזה שם הוא רוצה לתת לילד והוא ענה שהוא רוצה לתת יחזקאל, והיא אמרה אבל הסבא שלך עדיין חי... ובאמת הסבא נפטר עוד לפני הברית ונתנו לו את השם יחזקאל. הראש ישיבה דיבר על זה שכשילד נולד מקבלים ההורים רגש איך לקרוא לילד, כמו רוח הקודש. והראש ישיבה אמר בחיוך שהתינוק יחזקאל רוטה הוא כמו סבא שלו, הסבא היה ער כל הלילה כדי ללמוד, והוא גם לא יושן בלילה... אשתו של הראש ישיבה החזיקה בידה את התינוק יחזקאל והוא סתר לה. והראש ישיבה אמר לו בחומרה: "יחזקאל אסור להרביץ לאמא!" והראש ישיבה עשה לו עיניים מקפידות עד שהוא הפסיק.

ואחר כך שאל הראש ישיבה: "מי יודע איזה סכך כשר לסוכה?" והראש ישיבה שוחח על זה שאת הסכך עושים מהחלק הנותר של התבואה שזה הפסולת שזורקים, והראש ישיבה אמר שאפשר ללמוד מזה משהו עמוק, שאפילו בן אדם שמרגיש את עצמו לכלום, כמו חתיכת פסולת, אפשר מאותו פסולת לעשות סוכה יפה, אפילו שבן אדם מרגיש את עצמו לכלום יש לו גם דברים טובים אצלו.

על אלו שני הצדיקים בנויה הקהילה

הבחנתי שבסוכה של הראש ישיבה תלויים שתי תמונות גדולות, אחת מהרבי מסאטמער, והשני של מוהרא"ש. והראש ישיבה גם ציין זאת שעל שני צדיקים אלו בנויה הקהילה, והמוסדות.

להתנהג בתמימות

בין האנשים שהגיעו לבאטע היה ר' דוד וויילדי. והראש ישיבה אמר: "אני אוהב את

ר' דוד משתי סיבות. אחת כי אתה מאוד שמח, ואתה אדם שמח". ור' דוד נענה, בוודאי שאני שמח, כי אני מקורב לרבינו, אמר לו הראש ישיבה: "נכון, אבל תסתכל מסביבך כל האנשים פה התקרבו לרבינו ולא כולם שמחים כל כך כמוך... והסיבה השנייה היא כי אתה מתנהג בתמימות".

הראש ישיבה חיפש איזה מילה מתאימה איך לתרגם 'תמימות' לאנגלית, אבל לא מצאו את המילה הנכונה. עד שהוא הבין ואז הוא שאל, זה כמו התם של סיפורי המעשיות? והראש ישיבה אמר

אנשים אומרים שאין להם כוח עם כל כך הרבה ילדים, אבל אלו האנשים שאין להם ילדים להם יש כן כוח? בכל אופן אין כוח, עם ילדים או בלי ילדים...



לו: "יש הרבה דרגות בלהיות כמו תם". והראש ישיבה דיבר הרבה מזה שהעיקר זה להתנהג עם תמימות.

והראש ישיבה ביקש שכל אחד יגיד משהו טוב על יוסף הצדיק, שהיום זה האושפיזין שלו. אחד ציין את זה שהוא היה שמח בבית הסוהר, אחד אמר את זה שכשיוסף היה עובד אצל פוטיפר היו השפתיים שלו לוחשות כל הזמן, הוא כל הזמן דיבר עם השם, וכך המשיכו לדבר עוד הרבה דברים יפים על יוסף הצדיק.

אחר כך הראש ישיבה דיבר על ההושענות שאומרים בשבת, ששם אומרים 'הושענא יושבת וממתנת עד כלות שבת' אנחנו מבקשים מהשם שיעזור לנו בזכות היהודים שממתנים שהשבת כבר תסתיים. וכולם שואלים, מה זה נקרא הם מחכים שכבר יהיה מוצאי שבת, הם לא אוהבים את השבת? אמר הראש ישיבה: שהתירוץ פשוט, יהודי רוצה לעשן, הוא רוצה להדליק את המזגן, אבל עכשיו שבת, הוא מחכה שיהיה כבר מוצאי שבת ואז הוא יעשה את כל המלאכות.

מיהו עשיר?

התחילו לדבר על כסף, והראש ישיבה סיפר: שאנשים שלא דיברו אתו שנים, אבל עכשיו כשהם שומעים שנבנה קריה, יש כסף, הם כבר רוצים לדבר אתו. והראש ישיבה אמר: "מיהו עשיר? אחד שלומד תורה, אחד שיש לו שלום בית, אחד שמבליג כשאחר אומר לו מילה רעה, כזה אדם הוא עשיר".

והמשיך הראש הישיבה את השיחה למנהגים בשעת הדלקת הנרות, שנוהגים להדליק ארבע נרות כנגד ארבע האותיות של שם השם, ועם כל ילד שנולד מוסיפים עוד נר, וגם מדליקים שתי נרות של שמן בשביל

זכור ושמור. אבל ביום טוב לא צריכים להדליק נרות של שמן.

והראש ישיבה סיפר: שאנשים שלא דיברו אתו שנים, אבל עכשיו כשהם שומעים שנבנה קריה, יש כסף, הם כבר רוצים לדבר אתו.

אני מודה להקדוש ברוך הוא שזכיתי להשתתף בסעודה מפוארת כזאת עם הראש ישיבה שליט"א, אני מקווה שכל הקוראים יהנו מזה מאוד ויוציאו מזה חיזוק גדול לעובדא ולמעשה.