

שבת

עם הראש ישיבה שליט"א

יהינא לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מוריני ראש הישיבה שליט"א

גליון 23

פרשת משפטים

כ"ז שבט

שנת ה'תשפ"ג



פרשת שופטים

נפתלי הירצקא וולנר תלמיד הישיבה מספר: אני מודה להשם שהשבוע שבת פרשת נשא – י"ב סיון, זכיתי לאכול סעודה עם הראש ישיבה אכתוב על הזמן המאוד מרומם שחווייתי כדי לעשות עונג שבת לקוראים החשובים..

להשכיב את הילדים

בדרך חזרה דיבר הראש ישיבה על שמירת הילדים בזמנים שאין בהם סדר יום רגיל כמו בערבי שבת וחג ובשבת אחרי הצהריים, הראש ישיבה אמר שבזמנים אלו צריכים להשכיב את הילדים לישון.

ציוצי הציפורים

על יד ביתו של הראש ישיבה יש פארק, ומשם שמעו מוזיקה של גויים, הראש ישיבה אסף את הילדים ואמר להם: "מה ההבדל בין העיר לקריה?... בעיר שומעים מוזיקה גויית, ובקריה שומעים את ציוצי הציפורים!..."

לא הניח את ידיו מתחת לחטרה כמו רבינו הקדוש

כשהראש ישיבה נכנס לביתו הכריז בחמימות "שבת שלום".

לפני התחלת הסעודה הוציא הראש ישיבה סידור ואמר: "אבא שלי נתן לי את הסידור במתנה, זקני הרב מקאלסבורג זכותו יגן עלינו היה מתפלל בו תמיד".

הראש ישיבה גם הלביש את הקפוטה הלבן זהב של זקנו הרב מקאלסבורג זכותו יגן עלינו, ונענה תוך כדי הלבישה: "סבי לא הוריד אף פעם את ידיו מתחת לחגורה, כמו רבינו הקדוש".

הראש ישיבה שאל את בנו הרב אלחנן חיים שליט"א כמה פעמים הוא זכה לשמש את זקינו הקדוש הרב הקדוש של קאלסבורג זכותו יגן עלינו, והוא ענה ששתי פעמים.

הרב אלחנן חיים סיפר: שפעם אחת ביקש ממנו הסבא רבה שיאיר אותו בשעה שתיים, אבל למעשה הוא עצמו התעורר בשעה שש, וזקנו האבא של הראש ישיבה סיפר לו שהוא ניסה להעיר אותו וזה לא הלך לו, אז הוא התלבש והלך בעצמו לעזור לזקנו, והראש ישיבה אמר על זה: "מן הסתם הוא עשה את זה בכוונה כי הוא רצה לבדו לעזור לאבא שלו".

שרו את הזמירות והראש ישיבה הראה כל הזמן לילדים שישירו בקול ביחד אתו. הראש ישיבה כיבד את אחד האורחים בהרמת הגביע, והראש ישיבה אמר ליצחק דוד שיראה לו איך מרימים את הגביע.

לכבוד שבת קודש

אחרי הקידוש נעמדו כל הילדים בשורה על יד הכיור, והראש ישיבה נטל את הידיים לכולם, הראש ישיבה בירך המוציא, ופרס את החלה, אחרי אכילת החלה אמר הראש ישיבה לאשתו: "אמא, החלה טעימה מאוד".

הראש ישיבה אמר לשמעון להגיש את הדגים, ושאלחנן הולך להיות שר המשקים, ואחרי סיום הדגים הוא הולך להביא את המיץ ענבים והסודה.

היה אפשר לראות שהראש ישיבה עושה דברים כדי לשמח ולחבב את מאכלי השבת.

הראש ישיבה אמר שצריכים להגיד: "לכבוד שבת קודש", כי כתוב מהאר"י הקדוש שעל ידי שאומרים "לכבוד שבת קודש" מתקדשים המאכלים, הגם שמאכלי שבת הם ממילא קדושים {כמו שאומר רבינו בליקוטי מוהר"ן, מאכלי שבת כולו קודש, כולו אלוקות}, אבל אם אומרים "לכבוד שבת קודש" מתקדשים המאכלים עוד יותר.

במקווה לא מדברים

נכנסו לשיחה אודות הקריה, והראש ישיבה אמר: "הקריה הוא מקום מאוד יפה, אבל חסרון אחד יש בקריה, שם הם

התבטא: "הולך לי בחיים קדושת ישראל, שנשים יהודיות יורידו את השיער".

הראש ישיבה אמר שימסרו לעורכי הגיליון שישימו את הדברים האלו באמצע הדף עם אותיות גדולות: "הולך לי בחיים קדושת ישראל, שנשים יהודיות יורידו את השיער".

סיכום הסעודה

- א. תודה להשם יתברך שיכולתי לחלק עם הציבור את הסעודה המפוארת מאוד, שאפשר ללמוד ממנו כל כך הרבה דברים יפים.
- ב. להניח את הילדים לישון ביום שישי ובשבת אחרי הצהריים.
- ג. להוציא נקודות טובות מכל דבר.
- ד. היופי של הקריה.
- ה. לעשות שכולם ירגישו בנוח.
- ו. כיבוד אב ואם.
- ז. להגיד "לכבוד שבת קודש".
- ח. הנהגות במקוה.
- ט. לעשות סעודות שמחות.
- י. להיזהר על צניעות.
- יא. נשים יהודיות שיורידו את השערות.

פרשת כי תצא

אני מודה להשם יתברך שזכיתי להשתתף השבוע פרשת ראה בסעודה יפה ומפוארת עם הראש ישיבה שליט"א.

בסעודה היה כל כך שמח היה אפשר להרגיש את השמחה באוויר. ואנסה לכתוב קצת מהשיחות היפות שזכיתי לשמוע ולחוות, אבל השמחה ששררה שם את זה אני אנסה לחקות בבית שלי.

למחוא כפיים ולרקוד

הראש ישיבה הגיע מבית הכנסת שמח וקרא {גוט שבת!} שבת שלום! הראש ישיבה דאג שלכל אחד יהיה מקום ישיבה, והתחילו לשיר זמירות.

באמצע התחיל הראש ישיבה למחוא כפיים, והראש ישיבה שאל: "מי יודע איזה שלושה דברים אמר רבינו הקדוש שקורה כשמוחאים כפיים? רבינו הקדוש אמר כשמוחאים

הראש ישיבה

אמר שימסרו

לעורכי הגיליון

שישימו את

הדברים האלו

באמצע הדף עם

אותיות גדולות:

"הולך לי בחיים

קדושת ישראל,

שנשים יהודיות

יורידו את

השיער".

”

כולם תלמידי היכל הקודש, והם הרי יודעים שהולכים בערב שבת מוקדם למקוה, ועקב כך המקוה בקריה מלאה בערב שבת בחצות, ואני לא יכול ללכת למקוה עם הילדים כשהיא מלאה, כאן בעיר אני לוקח את הילדים למקוה בערב שבת בחצות במקוה על יד הבית שלי, כאן ריק בחצות..."

בחור שאל אם זה מקוה יפה, אמר הראש ישיבה: "מה נקרא מקוה יפה? זה מקוה קטן ושקט. לשעבר הייתי הולך מדי פעם במקוה על יד הישיבה, הייתי מוצא שם בחורים משוחחים בקול במקוה, אני כבר לא יכול ללכת לשם, זה כל כך מגעיל. אני מלמד את הבנים שלי שהולכים במקוה עם מגבת ולא מדברים במקוה, זה דבר כל כך מגעיל לדבר במקוה!"

עצתו אמונה לילדים

הראש ישיבה כינס את כל הילדים וסיפר להם את הסיפור של "עצתו אמונה לילדים" שם הסיפור היה "הגדולה בביזיונות". הראש ישיבה סיפר את זה מאוד יפה, והיה בעיני חידוש גדול איך הראש ישיבה סיפר את זה בדרמטיות, עם קולות מוזרים עם תנועות ידים, והיה כל כך מעניין איך הראש ישיבה מוריד את עצמו לילדים כל כך יפה וכל כך משמח.

לשחק עם הילדים

הראש ישיבה אמר שמזמן כבר לא שיחקו את המשחק עם המגבת! הראש ישיבה לקח מגבת וקרא יצחק דוד כאילו

הוא רוצה לזרוק את זה איליו, ובפועל הוא זרק את זה (להערישי) לצבי, "עכשיו הולכים לזרוק את זה על יוסף מוקיר שבת" והראש ישיבה זרק את זה לצבי, "עכשיו הולכים לזרוק על אלחנן", והראש ישיבה חזר בו מיד ואמר: "אלחנן הרי היום כבר מגיד שיעור, הוא כבר קיבל מספיק!..."

וכך המשיך הראש ישיבה במשחק והילדים רצו לזרוק את זה בחזרה על הראש ישיבה, והראש ישיבה אמר להם בתקיפות: "אסור לזרוק על אבא, זה לא דרך ארץ".

רגש בצניעות

הראש ישיבה אמר לבחורים שצריכים להתפלל שהאישה תוריד את השיער ושיהיה לה רגש לצניעות. והראש ישיבה

והראש ישיבה נענה ואמר לאקשן - נגזרת של המילים 'לא קשיא' שלא יהיה לנו קושיות על השם.

הביעה מורת רוח

באמצע השירה הבחנתי באחד הילדים שעומד בצד ואינו שמח כשהוא מפגין של מורת רוח, הראש ישיבה שגם הבחין בכך רצה לשמח אותו, שאל אותו הראש ישיבה: "אולי אתה רוצה לבוא לתופף על השולחן? אבל הוא לא ענה כלום. הסתובב הראש ישיבה לאחד האורחים וסיפר לו שהילד יודע לתופף מאוד יפה, אולי אפשר לקחת אותו לתופף בדיסק החדש טאנץ מיט אמונה 4? (תקוד עם אמונה 4) וכאן הופיע כבר חיוך קטן על פני הילד, אבל הוא עדיין לא ניגש לשולחן, כנראה שזה לא היה מתאים לו להיות שמח ולבוא לשולחן. הראש ישיבה המשיך בזמירות והילד המשיך לעמוד בצד, אבל אחרי כמה דקות הבחנתי שהוא יושב כבר שמח על יד השולחן ומתופף...

הגישו את הבשר הקוגל והפתיתים. אחר כך שר הראש ישיבה ניגון מאוד יפה ולבבי מאביו, והראש ישיבה שר את זה בעיניים סגורות, וזה היה מאוד יפה.

סיפורי ילדים

באמצע השירה נכנסו הילדים ששיחקו בחדר המשחקים, כשהם מחופשים ורצו מיד אל הראש ישיבה והם רצו עכשיו את כל תשומת הלב... היה לי מעניין מה יעשה עכשיו הראש ישיבה, וראיתי שהראש ישיבה הורה להם שיחכו בצד עד שסיימו לשיר, ואחרי שסיימו לשיר קרא להם הראש ישיבה ובילה איתם והאזין להם לכל סיפורי הילדים שהם סיפרו, וצחק איתם.

הראש ישיבה שאל אותם מאיפה אתם באים? והם ענו שהם באים מאוקריינה, הם הישתטו וסיפרו בדיחות, והראש ישיבה צחק מהבדיחות שלהם ונתן להם את כל התשומת לב.

אחר כך שר איתם הראש ישיבה ניגון מהדיסק החדש של טאנץ מיט אמונה, שכבר עומד ממש לפני ההוצאה, א מחי' א גרויסע משפחה, יעדע בייבי נאך הצלחה! {איזה טוב משפחה גדולה, עם כל תינוק נוספת הצלחה}, זה ניגון מאוד יפה כמה טוב שיהיה לנו ילדים, והיופי שבמשפחה גדולה. אנשים חושבים שיותר קל עם פחות ילדים, אבל האמת היא שזה כיף משפחה גדולה, ועם כל תינוק נוספת הצלחה! (אני כבר בקושי יכול לחכות כדי לשמוע את השיר כשהדיסק יצא).

סבתא רחל לאה

הראש ישיבה דיבר מהסבתא שלו רחל לאה, שהיא היתה צדקת גדולה ופיקחת מאוד, והראש ישיבה סיפר שאחרי

כפיים ממתקים את הדינים, ושבשעת מחיאת כפיים מביאים על עצמם אויר מארץ ישראל, ורבינו הקדוש אמר גם שהוא כבש את העיר ברסלב על ידי מחיאת כפיים וריקודים.

להריח הדסים

אחרי הזמירות הראש ישיבה הריח הדסים, אחד הילדים אמר זה מה שרבינו הקדוש אמר בספר המידות שכשמריחים הדסים בשבת זוכים לילדים תלמידי חכמים. והראש ישיבה נהנה מאוד וחזר על זה בקול.

עיניים קדושות

הראש ישיבה שאל: "מי ירים השבוע את הגביע?" והראש ישיבה פנה לילד קטן מהילדים של האורחים ושאל אותו: "אתה כבר יכול להרים את הגביע? אצלכם בבית אתה מרים את הגביע לאבא שלך?" והילד ענה, כן, כיבד אותו הראש ישיבה שירים את הגביע.

לפני קידוש אמר הראש ישיבה לילדים שבקידוש צריכים לעמוד בדרך ארץ גדולה כי זה זמן קדוש מאוד. אחרי קידוש חילק הראש ישיבה מהיין ושאל: "מי יודע מה קורה כששותים מיין הקידוש? מקבלים עיניים קדושות.

אחר כך קרא הראש ישיבה לכל הילדים לכיור ונטל את ידיהם, הראש ישיבה בירך המוציא וחילק פרוסת חלה לכולם, והראש ישיבה שלח שני ילדים למטבח שיעזרו להגיש את הדגים.

סיפור מצפרדע

הייתה סעודה יפה והראש ישיבה דיבר הרבה על החסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא שהגענו לרבינו הקדוש. זה היה יכול לקרות בדיוק אותו דבר שאח שלי או אח שלך יגיעו לכאן, ואנחנו נהיה אלו שעושים צחוק...

אחד הילדים הביא לראש ישיבה משחק מצפרדע, אמר הראש ישיבה שהוא יספר להם סיפור מצפרדע.

פעם הלך דוד המלך לטייל על יד המים ודיבר אל השם, הוא הודה להשם, ואמר להשם "אני חושב שאני מודה לך יותר מכולם".

פתאום קפץ צפרדע גדול מהמים ואומר לדוד המלך: "למה אתה אומר ככה, אני מודה להשם ביום ובלילה, אנשים צריכים לישון, אבל אני מודה להשם כל היום וכל הלילה". ואז חיבר דוד המלך את הפסוק בתהילים (פרק קל"א) לא גבה ליבי ולא הלכתי בגדולות.

איז לי קושיות

המשיכו את הזמירות והגישו את המרק. הראש ישיבה האכיל מרק עם אטריות {אטריות = לאקשן} לילדים הקטנים,

שהילדים שרים ושינה קצת את המילים והוא שר איתם, 'ק ר ש ת', וועק דיך אויף פון שלאף און הייב אן רעדן צום אייבערשטן! {במקום המילים תניח את עצמך לישון, הוא שינה את זה לתתעורר מהשינה, ותתחיל לדבר אל השם!}.

סיפורי תפילה

אחר כך הוציא הראש ישיבה את הסיפורים מתוך הדפי קשר שהילדים הביאו מהתלמוד תורה, אבל אף ילד לא ישב על יד השולחן, כל הילדים הלכו לשחק בחדר המשחקים, הראש ישיבה שאל את האורחים אצלכם בבית זה גם כך שהילדים רצים לשחק, או שרק כאן זה כך? והוא ענה שאצלו זה גם כך, והראש ישיבה הסתובב לאורחים האחרים ושאל אותם, אצלכם גם הולכים הילדים לשחק באמצע הסעודה? והם ענו, כן.

הולכים לחלק קרחונים

הראש ישיבה חיפש דרך שהילדים יחזרו לשולחן, והראש ישיבה הכריז 'קרחונים! הולכים לחלק כבר קרחונים!' כל הילדים באו בריצה לשולחן. עכשיו כשכולם ישבו כבר בשולחן, התחיל הראש ישיבה לספר את הסיפורים של תפילה של הילדים, אבל כשראו הילדים שעדיין לא מחלקים את הקרחונים הם רצו כולם לחזור לשחק... אמר הראש ישיבה לאחד הילדים שילך להביא את הקרחונים.

הכניסו את הקרחונים והראש ישיבה קרא ליוסף שיבוא לבחון את הילדים, ויוסף שאל את כל אחד מה אתה אוהב? היו צריכים לענות את השם! ויוסף המשיך לשאול ומה עם הקרחונים? והיו צריכים לענות שאת הקרחונים אוכלים לכבוד שבת, ואחרי זה היה אפשר לקבל קרחונים.

בירכו ברכת המזון, והראש ישיבה ירד לבית הכנסת לשיר זמירות עם הבחורים. (בקרייה הראש ישיבה גר מעל לבית הכנסת של הבחורים). ואני עוד פעם מודה להשם שהשתתפתי בסעודה מפוארת כזאת ושמה למדתי כל כך הרבה דברים יפים.

הראש ישיבה

חיפש דרך

שהילדים

יחזרו לשולחן,

והראש

ישיבה הכריז

'קרחונים!

הולכים לחלק

כבר קרחונים!

כל הילדים באו

בריצה לשולחן.

”

המלחמה היא הייתה כל כך בטוחה שהמשיח כבר יבוא, שדיברה עם כולם רק על משיח, עד שיום אחד היא שמעה שמדברים מאחורי גבה שהיא השתגעה, כי היא מדברת מדי הרבה על משיח, מאז היא הפסיקה לדבר, היא הייתה מספיק חכמה כדי לדעת את מה לדבר ואל מי לדבר.

להשתטות עם הילדים

באמצע הסעודה החליטו הילדים שהם יכניסו משחקים לתוך כיס הקפוטה של הראש ישיבה, ובשקט הם הלכו והכניסו משחקים אחד אחרי השני, והראש ישיבה לא כעס מהם רק כל פעם הוא הרים משחק והראה לאשתו, תיראי אמא, הילדים הכניסו את המשחקים לכיס שלי. והילדים צחקו... עד שהראש ישיבה אמר להם מספיק, עכשיו כבר אי אפשר להכניס יותר משחקים.

היה לי כל כך מעניין איך הראש ישיבה יכול להיות שמח ומקפיד ביחד, הראש ישיבה היה כל כך שמח עם הילדים וצחק איתם, אבל אחר כך כשהראש ישיבה אמר להם שעכשיו צריכים כבר להפסיק הם ידעו לציית.

הילדים חיים עם השם

והראש ישיבה סיפר קצת מהתלמוד תורה היכל הקודש שבקריית יואל, הראש ישיבה דיבר בהתפעלות איך הילדים שם חיים עם השם, המלמד שר איתם: איפה השם, איפה השם, בכל מקום! בכל מקום! אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לראות אותו, אבל הוא כאן!.

כשלומדים קריאה הוא שר איתם: קמץ ב בא, קמץ ג גא, קמץ ד דא, דער

אייבערשטער איז דא! {השם כאן}, איפה שהוא רק יכול המלמד מכניס את השם: 'חיריק א אי, חיריק ב בי, חיריק ו וי, וואו איז דער אייבערשטער? דער אייבערשטער איז דא!' {איפה השם, השם כאן}, וכך הילדים גדלים עם השם הם יודעים שהשם כאן.

כשהילדים שרים את ה א-ב הם אוהבים לשיר בסוף 'ק ר ש ת', לייג דיר אראפ און שלאף. לקח המלמד את הניגון