

שבת

עם הראש ישיבה שליט"א

יהי לאור על ידי מוסדות היכל הקודש בנשיאות מרני ראש הישיבה שליט"א

גליון 22

פרשת יתרו

כ' שבט

שנת ה'תשפ"ג



לא? והראש ישיבה אמר: עניתי לו, תן לאבא שלך את ראש השולחן, ושהוא ינהל את הסעודה, ואתה תשב בצד השולחן בדיוק כמו שישבת בבית של אבא שלך כשהיית ילד.

והראש ישיבה אמר לבחורים: "לא כל כך רחוק מכאן, לפני תקופה קרה סיפור עם גוי שהיה לו כלב ולא היה לו מספיק כסף לקנות לו אוכל, והוא לקח את אביו הזקן וקשר אותו והביא אותו לכלב שיהיה לכלב מה לאכול לשבועות הבאים, זה גוי, הכלב שלו יותר חשוב לו מאבא שלו". והראש ישיבה אמר: "אתם עוד לא שמעתם אף פעם את הסיפור הזה? זה כתוב בגמרא... אבל אצל יהודי הדבר הכי חשוב הם ההורים".

שבת שלום! שבת שלום!

הראש ישיבה עלה לביתו שמעל בית הכנסת, ונכנס לבית בפנים שמחות וקרא בקול: שבת שלום! שהחיה את כל הבית! והראש ישיבה איחל לאשתו ואחר כך לאורחים את כל אחד בנפרד, עם הרבה חום: שבת שלום!.

הראש ישיבה סידר מקומות ישיבה לכל אחד, ואת הילדים הקטנים הושיב הראש ישיבה על ידו, ואחר כך את האורחים ואחר כך את הילדים הגדולים, ובסוף השולחן בקצה ישבו הנשים.

הראש ישיבה התלבש עם הקפוטה לבן זהב והתיישב לשולחן והתחיל לשיר זמירות, והראש ישיבה אמר לאורח ר' שלמה יעקובוביץ נרו יאיר 'אני מקווה שלא מפריע לך שאני שר עוד פעם את הזמירות'

הראש ישיבה שר: "שבת שלום ומבורך שבת קדושה, שבת מתוקה", והראש ישיבה שאל את הילדים: למי יש עוד משהו שאפשר לשיר לכבוד שבת, אמרו הילדים: "שבת מבושמת, שבת טעימה", ועוד.

ילדי ברסלב

היה מאוד שמח בשירה, וכמה פעמים באמצע השירה מחא הראש ישיבה כפיים והראה לילדים שגם ימחאו כפיים, והראש ישיבה שאל מי יודע מה קורה כשמוחאים כפיים,

פרשת ראה

היות וזכיתי השבוע בשבת קודש פרשת ואתחנן לאכול סעודה עם הראש ישיבה שליט"א, אני רוצה לשתף את הקוראים החשובים עם מה שזכיתי לראות ולשמוע בסעודה הנפלאה.

לשיר זמירות זה מעיקרי היהדות

זה התחיל עוד למטה בבית הכנסת אחרי התפילה כשהראש ישיבה שר את הזמירות עם הבחורים ולפני שהתחילו אמר הראש ישיבה לבחורים: "בחורים יקרים, עוד שלושה שבועות נשארו לנו להיות כאן בקמפ, השבוע שבת נחמו, שבת מברכים אלול, ושבת ראש חודש אלול, ועוד שלושה פעמים אני עוד הולך לחזור על זה, אתם הולכים להתחנן אתם צריכים לדעת שצריכים לשיר את זמירות השבת, אפשר לאכול סעודה טעימה, לבלות, אבל צריכים גם לשיר קצת זמירות, אם אתם תשירו זמירות, גם הילדים שלכם ישירו זמירות, והנכדים שלכם, זה נראה כדבר פשוט, אבל רבינו אומר שלשיר זמירות זה מעיקרי היהדות".

והראש ישיבה התחיל לשיר מאוד יפה את הזמירות עם הבחורים, באמצע השירה נעצר הראש ישיבה ואמר: "מנהל, תגיד כאן בקול את האמת, מאז הקמת הישיבה כבר היה פעם בחורים כל כך נעימים כמו עכשיו?" והראש ישיבה סיים: "עוד לא היה אף פעם כאילו בחורים טובים בישיבה". הייתה שם אירה זכה ושמחה מאוד.

תז לאבא שלך את ראש השולחן

אחר כך אמר הראש ישיבה לבחורים: "אני רוצה ללמד אתכם דבר נחוץ מאוד, עוד מעט כולכם הולכים להתחנן, הולך להיות לכם אם ירצה השם בתים יפים וגדולים, כשקורה פעם שההורים רוצים לבוא אליכם לשבת, אתם מוסרים להם את כל השבת, הם מנהלים את הסעודה, והראש ישיבה סיפר: אברך ניגש אלי לשאול מה לעשות, אבא שלו בא אליו לשבת, והאבא לא שר זמירות כי הוא ליטאי, שהוא ישיר זמירות או

כוס יפה לאורח

אחרי קידוש נתן הראש ישיבה לכל הנוכחים מיץ ענבים, קודם שלח לאשתו, אחרי זה לאורחים, ואחר כך לילדים הנשואים, ונשארה עוד כוסית אחת, והראש ישיבה אמר לילדים שהכוסית הזאת הולכים לתת לנתנאל היילפרין נרו יאיר, האורח, אפילו שהוא יותר צעיר, אבל הוא אורח, והבנים של הראש ישיבה קיבלו בכוסיות מפלסטיק.

בשעת חלוקת היין לילדים הוסיף הראש ישיבה תוארי כבוד לכל ילד בנפרד, זה בשביל רחל לאה הילדה הכי טובה, זה בשביל יוסף מוקיר שבת, וכך הלאה.

והראש ישיבה פנה בחיוך לר' שלמה יאקובוביץ נרו יאיר, עכשיו, עכשיו אני כבר הולך להוריד את הקפוטה הלבנה, אני לובש את זה רק עד אחרי קידוש, וכעת אתה הולך כבר להרגיש בנוח כמו בבית.

הראש ישיבה העביר מבט על כל בני הבית והראש ישיבה אמר: תודה להשם יתברך על הנס הגדול שיש לנו משפחה כזאת יפה! והראש ישיבה שאל את אשתו: את זוכרת שאחרי החתונה שלנו חשבנו שלא יהיה לנו ילדים? תסתכלי איך השם עזר לנו ויש לנו משפחה יפה כזאת!

הראש ישיבה קרא לכל הילדים ליטול ידים, וכולם נעמדו בשורה עד לכיור והראש ישיבה נטל את ידי כולם

ועזר להם לומר את הברכה וענה אמן על הברכה.

ואחר כך נטל הראש ישיבה את ידיו ובירך המוציא, ולילדים הנשואים ולאורחים היה מוכן לחם משנה מיוחדת לכל אחד.

רבינו מנחם אותנו

הראש ישיבה אמר לילדים: שהשבוע נקראת שבת נחמו, הפירוש של נחמו, זה ניחומים. והראש ישיבה דיבר על זה ששמו של רבינו הקדוש הוא 'נחמן' שרבינו מנחם אותנו, מחיה אותנו, ומחזק אותנו.

הראש ישיבה שוחח על זה שהיו שלושה זמנים שבאו אל רבינו, ושלושה שבועות מכל השנה היה רבינו נוסע אל

יש אנשים שהם

מניחים את הפמוטים על

שולחן מיוחד בצד, אבל

אנחנו רוצים שהנרות

יהיו על השולחן.

והראש ישיבה אמר

לאורח: "אתה לא

צריך מעכשיו להניח

את הפמוטים באמצע

השולחן כי כך עושים

כאן, אצלך בבית

תמשיך להתנהג כמו עד

עכשיו, אצלנו שמים

את זה באמצע השולחן

”

אחד מילדי האורחים נתנאל היילפרין נרו יאיר ענה שכשמוחאים כפיים מביאים אויר מארץ ישראל, זה נהיה כאן כמו בארץ ישראל. הראש ישיבה נהנה מאוד ואמר: "ילדי ברסלב כבר יודעים הכול!".

הראש ישיבה הריח הדסים והראש ישיבה שאל את הילדים מי יודע מה קורה כשמריחים הדסים בשבת? הראש ישיבה שואל את זה מהילדים בכל שבוע, עכשיו ידעו כבר הילדים מה לענות, שרבינו הקדוש אומר כשמריחים בשבת הדסים זוכים לילדים תלמידי חכמים. ואחר כך שאל הראש ישיבה מי מהאורחים יותר מבוגר, ושלח את ההדסים לכל אחד מהמבוגר עד לצעיר.

שולחן טוב לכבוד שבת

אחד האורחים ר' מרדכי אהרן היילפרין נרו יאיר, הביא פעם מתנה לראש ישיבה פמוטים, והראש ישיבה הודה לו עכשיו עוד פעם על הפמוטים, והראש ישיבה סיפר: שהפמוטים כבר נשברו פעמיים, וכבר פעמיים היו צריכים לתקן אותם, כי השולחן לא יציב וכמעט כל שבוע נופלים הפמוטים. והראש ישיבה הוסיף שהוא באמת אומר שלא צריכים לקנות רהיטים יקרים, אבל יכול להיות שלכבוד שבת כן כדאי שיהיה שולחן טוב.

הראש ישיבה אמר: "שיש אנשים שהם מניחים את הפמוטים על שולחן מיוחד בצד, אבל אנחנו רוצים שהנרות יהיו על השולחן. והראש ישיבה אמר לאורח: "אתה לא צריך מעכשיו להניח את הפמוטים באמצע השולחן כי כך עושים כאן, אצלך בבית תמשיך להתנהג כמו עד עכשיו, אצלנו שמים את זה באמצע השולחן.

לעמוד בקידוש בדרך ארץ

הראש ישיבה שאל: "מי ירים השבוע את הגביע?" היו הרבה אורחים, והראש ישיבה קרא לאחד מילדי האורחים נתנאל היילפרין נרו יאיר שהוא ירים את הגביע. ואחר כך הזהיר הראש ישיבה את הילדים שבשעת קידוש צריכים לעמוד בדרך ארץ גדולה, כי הקדוש ברוך הוא והמלאכים נמצאים כאן, והראש ישיבה עשה קידוש.

בצלחות של המרק, כדי לחסוך לאשה שלא תצטרך לשטוף כל כך הרבה כלים במוצאי שבת.

אנחנו לא מפחדים, למה?

הראש ישיבה סיפר שהשבוע הוא נסע לבקר בתלמוד תורה בקרית יואל, וכזה נחת היה לי. הם הזמינו שם מישהו לספר סיפור לילדים, והדרשן התחיל כך: "ילדים אתם רוצים לשמוע סיפור מעניין או סיפור מתח?" ענו הילדים 'סיפור מתח!' והדרשן שאל: אבל זה יכול להיות מפחיד מאוד, אתם לא תפחדו? וכל הילדים ענו ביחד כמו במקלה, אנחנו לא מפחדים כי השם שומר עלינו!! והראש ישיבה מספר שהוא כל כך התרגש מזה, לראות ילדים קטנים פצפונים חיים עם השם, הם לא סיכמו ביניהם לפני זה, ואף אחד לא אמר להם מה לענות, אבל כולם צועקים אנחנו לא מפחדים, השם כאן איתנו! אחר כך נכנסו הילדים של הראש ישיבה כשהם מחופשים, אחד לבש כובע מעניין, ואחד לבש טלית, והראש ישיבה נתן להם הרבה תשומת לב, זה היה כל כך מעניין איך שהראש ישיבה מוריד את עצמו לילדים ומדבר אליהם ומקשיב לסיפורי הילדים שלהם.

כל ילד הוא ברנה

הראש ישיבה התחיל לשיר שיר מתוך האלבום החדש טאנץ מיט אמונה {תרקוד עם אמונה 4} ניגון מפואר ויפה: "א מחי' א גרויסע משפחה, יעדע בעיבי איז א ברכה, יעדע בעבי נאך הצלחה, א מחי' נאך א אינגעלע, א מחי' נאך א מיידעלע, א מחי' א גרויסע משפחה!" "משפחה גדולה זה נפלא, כל תינוק הוא ברכה, כל תינוק עוד הצלחה, איזה תענוג עוד ילד, איזה תענוג עוד ילדה, איזה תענוג משפחה גדולה!" הראש ישיבה שר באלבום באותו בניגון כמה טוב שיהיה משפחה גדולה, וזה לא אמת מה שאנשים אומרים שילדים עושים את החיים קשים. כי רק זה מה שנשאר מהבן אדם, הדורות שלו. ומה שילדים בוכים זה שום דבר, עוד מעט הם מתבגרים ואז מגיע הנחת, ועוד דברים יפים.

אחר כך שר הראש ישיבה עוד ניגון יפה: "עס וועט נאך ווערן בעסער, דארפסט נאר רעדן צום באשעפער, ער איז פון אלעם גרעסער, תפילה עפנט אלע שלעסער..." "עוד יהיה טוב יותר, צריך רק אל השם לדבר, הוא יותר גדול מכולם, ותפילה פותחת את כל המנעולים." והראש ישיבה רקד עם ילדיו הקטנים, והיה שמח מאוד.

כל אחד יוסיף משהו לסעודה

הראש ישיבה אמר שכל אחד מהאורחים מוכרח להוסיף משהו לסעודה, או לשיר ניגון, או לספר סיפור מתפילה, או להגיד בדיחה, או לומר דבר תורה, או מה שיהיה, הלכו לפי הסדר וכל אחד אמר או סיפר משהו.

החסידיים. והראש ישיבה אמר: שהוא חשב שהיות ושבת נחמו היה רבינו נוסע אל חסידיו, אז הוא ילך בשבת בבוקר להתפלל במחנה הקיץ 'אילן החיים'.

הראש ישיבה שלח שנים מהילדים למטבח לעזור בהגשת הדגים, ואחרי אכילת הדגים החמיא הראש ישיבה לאשתו על הדגים הטובים והטעימים שיצאו השבוע מוצלחים, והראש ישיבה שאל את אחד האורחים: היה לך כבר פעם כאילו דגים טובים? אבל לאשתך תגיד שהיא מבשלת הכי טוב...

שופכים לראי טובים

הראש ישיבה ביקש מאחד הילדים שיביא את הכוס של אמא, והראש ישיבה מזג לה מיץ ענבים עם סודה. והראש ישיבה הראה לילדים שכשפותחים בקבוק סודה שופכים ממנו קצת ללא טובים, כי בכל פעם שאוכלים סעודה הם עומדים שם ורוצים לקחת הכול, ולכן שופכים קצת ללא טובים ובכך הם נרגעים ועוזבים את האנשים.

והראש ישיבה שאל אותי: אצלכם גם שולח האבא לאמא מיץ ענבים עם סודה? כשהבעל מכין משהו לאשתו או כשאשה מכינה משהו לבעל יש לזה טעם אחר ומיוחד ומרגישים בזה טעימות גדולה, והראש ישיבה אמר שהוא מבקש מאשתו שתעשה לו קפה, ואני אומר לה, אפילו שאני יכול לעשות לי לבד קפה, אבל כשאת מכינה את זה יש לזה טעימות שונה ומיוחדת.

להתחתן זה הכנה לימים הקדושים

הראש ישיבה סיפר: שהולכים להתקיים בחודש אלול הקרוב, ארבעה חתונות של בחורים הלומדים בישיבה, והראש ישיבה היה שמח מאוד והראש ישיבה סיפר: שהרבי הקדוש מצאנו אמר שבחודש אלול הוא הזמן הכי טוב להתחתן, כי מה יכולים לעשות תשובה עכשיו לפני ימים הקדושים יותר מלהתחתן?

והראש ישיבה דיבר על רצונו העז לסגור שידוכים, כל היום אני עסוק בזה, אני לא יכול לכתוב זוהר, אני לא יכול לכתוב מכתבים.. למה לא יצאה בשבוע האחרון הקונטרס עצתו אמונה? הייתי עסוק ימים שלמים בלשדך שידוכים.

סוכרית צנוז

שרו את הזמירות והגישו את המרק, נכד הראש ישיבה נחמן נתן נרו יאיר בכה, קרא לו הראש ישיבה ושאל אותו אם הוא רוצה סוכריה? והוא ענה, כן, לקח הראש ישיבה חתיכת צנוז ונתן לו ואמר: הנה יש לך סוכריה אדומה.

אחר כך הכניסו את הבשר הקוגל והפתיתים בצלחות מרכזיות באמצע השולחן, כדי שכל אחד יוכל לקחת את מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. והראש ישיבה אמר שלא צריכים להכניס צלחות נוספות לבשר, אפשר לאכול את זה

לְשׂוֹאֵל לְיְהוּדֵי בֶשֶׁר

כשהגיע התור של אחד האורחים שהוא חתן, אמר לו הראש ישיבה שהכלה שלו חשובה מאוד, אתה יודע למה היא חשובה? כי היא שואלת כל דבר, ומי ששואל ומציית הוא חשוב.

הוֹלְכִים לְחַלָּה אֶת הַקְּרָחִים

באמצע הסעודה הסתכלתי מסביבי והבחנתי שאף אחד מהילדים כבר לא יושבים על יד השולחן, לא שמתי לב בדיוק מתי זה קרה אבל מתישהו אחרי הדגים או המרק ברחו הילדים לחדר המשחקים לשחק... עכשיו הכריז הראש ישיבה שהולכים לחלק את הקרחונים וכולם באו בריצה, והראש ישיבה אמר שמי שיספר סיפור מתפילה יוכל לקבל קרחון, אבל לבסוף כולם קיבלו אפילו אלו שלא היה להם סיפור מתפילה.

הראש ישיבה קרא את יוסף נרו יאיר שיחלק את הקרחונים, עניין אותי מה הוא שואל את כל אחד, ומה הם עונים,

יוסף: מה אתה אוהב?

תשובה: את השם!

יוסף: ומה עם הקרחונים?

תשובה: את הקרחונים אני מחבב!

היו שענו: את הקרחונים אני אוכל!

לְמָה אֲנִי צָרִיךְ קְרִיָּה?

הראש ישיבה פנה לאשתו: אנחנו כבר עוד מעט חוזרים הביתה, מה יהיה עם הדירה הזאת? את זוכרת שרצינו לעשות כאן את הכולל? למעשה אומר לי הדיין שליט"א שהוא מעדיף שהכולל כן תישאר למטה בבית הכנסת.

חשבתי על דבר טוב שאפשר לעשות עם הבית שלנו, אם את מסכימה, יש דבר שזה מאוד כואב לי, אישה באה להתלונן אלי שבעלה רוצה להכניס מחשב בבית,

כדי שיוכל לראות את המיילים וכדומה, היא כל כך בכתה שהיא לא רוצה שיהיה לה בבית מחשב, היא לא רוצה להחריב את הבית שלה.

בשביל מה אני צריך קריה?! שיוכלו להגיד שיש קריה לברסלב? אני רוצה מקום כשר...

יְלָדִים אַתֶּם רוֹצִים

לְשִׁמּוֹעַ

מֵעֲנִיִּין אוֹ סִפּוּר

מִתַּחַ? עֲנֵנו

הַיְלָדִים 'סִפּוּר

מִתַּחַ! וְהַדְרָשָׁן

שָׂאֵל: אֲבָל זֶה

יִכּוֹל לְהִיּוֹת מִפְּחִיד

מְאֹד, אַתֶּם לֹא

תִּפְחָדוּ? וְכֹל

הַיְלָדִים עֲנֵנו בִּיחַד

בְּמֹז בְּמִקְרָהּ,

אֲנַחְנוּ לֹא מִפְּחָדִים

כִּי הַשֵּׁם שׁוֹמֵר

עֲלֵינוּ!!

”

חשבתי אולי אפשר לעשות כאן בבית חדר מחשבים נוחה, כך שאנשים לא יצטרכו ולא ירצו להכניס לביתם מחשב. אנחנו אפילו לא תופסים את זה, כי מתי שאנחנו צריכים משהו, יש לנו אנשים שעוזרים לנו, אבל סתם אברך מה הוא יעשה? לא כל אחד שיש לו סמארטפון זה נקרא שהוא רוצה לראות דברים רעים, הוא רק רוצה לעקוב ולנהל את חשבון הבנק שלו, על העובר ושב, על הכרטיס האשראי, על המיילים, אבל אני מאוד רוצה שיהיה כאן בקריה חדר מחשבים, וכך לא יצטרכו להכניס אותם הביתה.

זה היה הדבר הראשון שביקשתי שיעשו כאן בקריה, עוד לפני שהתחילו אנשים לבוא לגור כאן התחננתי שיעשו חדר מחשב, ואמרו לי, כן, עושים חדר מחשבים, אבל למעשה אין חדר מחשבים, החדר מחשבים הוא בגודל שירותים, עם זה עשו צחוק מאנשים ועשו צחוק ממני.

סִפּוּרִים מֵהַפְּצָה

דיברו על נושא ההפצה, ילדי הראש ישיבה סיפרו סיפורים מהפצה, והראש ישיבה אמר: "תודה להשם שהילדים שלי הם מפיצים!"

בירכו ברכת המזון והראש ישיבה איחל לכל אחד 'שבת שלום' והתחיל לשיר זמירות עם הבחורים.

"משפחה גדולה זה נפלא,

כל תינוק הוא ברכה,

כל תינוק עוד הצלחה,

איזה תענוג עוד ילד,

איזה תענוג עוד ילדה,

איזה תענוג משפחה גדולה!"

בשביל מה אני צריך קריה?! שיוכלו להגיד שיש קריה לברסלב? אני רוצה מקום כשר...
