

בעזרת השם יתברך



ספר
אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל

דברות קודש שזכינו לשמוע מפי
ראש הישיבה שליט"א בעת רעוא
דרעוין פרשת בשלח ה'תשפ"א

יוצא לאור על ידי
"קרן הדפסה היכל הקודש"



לקבלת הספרים והקונטרסים:

היכל הקודש צפת
Heichal Hakodesh
Tzfas
קרית מאור חיים
058-321-0705

היכל הקודש
ירושלים
Heichal Hakodesh
Jerusalem
רח' ר' נחמן מברסלב 15
052-764-4664

היכל הקודש ביתר
עילית
Heichal Hakodesh
Beitar Illit
052-767-4285

היכל הקודש בני ברק
Heichal Hakodesh
Bnei Brak
רחוב יהודה הלוי 4
052-760-5715

היכל הקודש יבנאל
Heichal Hakodesh
Yavne'el
רחוב דרך ההר
052-716-3184

היכל הקודש בית שמש
Heichal Hakodesh
Beit Shemesh
רחוב רבי יהושע 6
058-322-1800

www.BreslevCenter.com

ברסלב סנטר

לשמיעת השיעורים באידיש ובלשון הקודש
מהראש ישיבה שליט"א התקשרו:

קוואל פון חיזוק
שיעורים לנשים באידיש
079-704-0069

קול
ברסלב
079-704-0066

חיזוק יומי

לקבל את החיזוק היומי

rabbirothhebrew@gmail.com RABBIROTH.ORG

לתרומות עבור הוצאות הדפסת הגליונות
נדרים פלוס על שם היכל הקודש
ירושלים/בני ברק/צפת



שבת קודש פרשת בשלח, י"ז שבט תשפ"א לפרט קטן, יומא דהילולא קדישא של כ"ק מרן מוהרא"ש זכותו יגן עלינו, בזמן סעודה שלישית למד ראש הישיבה שיחות הר"ן סימן קסה.

בְּכֹל פֶּעַם שֶׁהָיָה מְסַפֵּר מַעֲצָם הַפְּלִגָּת מַעֲלָתוֹ וּמְדַרְגָּתוֹ הַגְּבוּהָ מְאֹד מְאֹד, הָיָה אוֹמֵר בְּכֹל פֶּעַם: אֲבָל מְאֹד יִגְעַתִּי עַל זֶה, וְעַקֵּר סִפּוּרוֹ בְּפָנֵינוּ דְּבָרִים כְּאֵלוֹ, הָיָה בְּשִׁבְלֵי קִנְאָת סוּפְרִים, כְּדִי שֶׁנִּהְיָה מְקַנְאִים עֲצָמֵנוּ בְּמַעֲלָתוֹ הַגְּדוּלָּה, כְּדִי שְׂגָם אֲנַחְנוּ נַעֲשֶׂה כְּמוֹתוֹ, וְנִלְוֶה בְּדַרְכָּיו לְהַתְיַגֵּעַ וְלִטְרַח וְכוּ' וְלַעֲבֹד ה' כְּמוֹתוֹ וּפְעַם אַחַת סִפֵּר עִם אֶחָד מֵעֲנִינִים אֵלוֹ, וְהִתְפָּאֵר לְפָנָיו מַעֲצָם גְּדֹלַת מַעֲלָתוֹ וְהַשְׁגָּתוֹ הַגְּבוּהָה הַעֲצוּמָה וְכוּ', כְּמִי; שֶׁמִּתְפָּאֵר וּמִתְגַּבֵּר עִם חֲבֵרוֹ בְּגְדוּלוֹת כְּדִי שִׁיתְקַנָּא בּוֹ חֲבֵרוֹ. וְזֶה הָאִישׁ אָמַר לוֹ: מִי יוּכַל לְבוֹא לְזֶה לְזָכוֹת לְמְדַרְגָּתְכֶם, כִּי יֵשׁ לָכֶם נִשְׁמָה גְבוּהָה מְאֹד בְּנִדְאֵי?! וְהִקְפִּיד רַבֵּנוּ זְכוּרֵנוּ לְבָרְכָה מְאֹד עַל זֶה, וְאָמַר: זֶהוּ הַחֲסָרוֹן שֶׁלָּכֶם, שֶׁנִּדְמָה לָכֶם שֶׁעַקֵּר גְּדֹלַת וְהַשְׁגָּת הַצְּדִיקִים הַגָּב וְהִים, הוּא רַק מִצַּד הַנְּשִׁמָּה הַגְּבוּהָה שִׁישׁ לָהֶם. כִּי בְּאַמַּת לֹא כֵן הַדְּבָר, רַק כָּל אֶחָד וְאֶחָד יְכוּל לְזָכוֹת לְבוֹא לְמְדַרְגָּתִי לְהִיּוֹת כְּמוֹנֵי מִמֶּשׁ, כִּי הָעַקֵּר תְּלוּי רַק בִּיגִיעוֹת וְעִבּוּדוֹת בְּאַמַּת. וְכֵן שֶׁמִּעֲתִי גַם כֵּן כְּדְבָרִים הָאֵלֶּה מִפִּי הַקְּדוֹשׁ כְּמָה פְּעָמִים, שֶׁהָעַקֵּר תְּלוּי רַק בִּיגִיעוֹת וְעִבּוּדוֹת וְכוּ'.

פתח ראש הישיבה שליט"א ואמר: רבינו הקדוש אמר (חיי מוהר"ן, סימן שנח): "בכל שיחה ושיחה שהיה משיח עצמנו, יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה", ורבי נתן אומר על זה (סו) שזה מדובר על ספריו הקדושים, מי שלומד את ספרי רבינו ומשתדל לציית, יהיה יהודי כשר וצדיק גדול אנו נמצאים כעת בשבת קודש ביום ההילולא של מוהרא"ש זי"ע, אנו צריכים לקחת את מוהרא"ש לדוגמא, ללמוד ממנו שאם לוקחים את דברי רבינו הקדוש בתמימות ובפשיטות זוכים למדרגות הגבוהות ביותר, מוהרא"ש לא היה חי לפני מאה שנה, הוא היה חי בזמננו, מוהרא"ש לקח את העצות של רבינו בתמימות ובפשיטות אז הוא זכה למדרגות הגבוהות ביותר שיהודי יכול לזכות בעולם הזה.

וסיפר ראש הישיבה שליט"א: כשמוהרא"ש היה בחור הוא למד בישיבת

צעהלים בווייליאמסבורג, מוהרא"ש היה בחור ככל הבחורים, הוא לא אחז בללמוד וכו'. מכיוון שאביו היה מתגורר בשכונת ברונקס הוא היה נוסע כל יום עם הרכבת מברונקס לווייליאמסבורג, דרך שהיתה אורכת שעותיים, ובכל לילה היה נוסע בחזרה את הדרך, מוהרא"ש היה נוהג לקחת איתו ספר לפני שהוא היה יוצא לדרך, ובזה היה מעיין כל הדרך הלך וחזור, והרבה פעמים זה היה ספר מוסר והרבה פעמים סיפורי צדיקים.

סיפורי הצדיקים שקרא בדרך היו מאוד מעוררים אותו לעבודת השם, הוא ראה איך הצדיקים הצליחו, אבל הוא לא ידע את הדרך להגיע שמה שהם הגיעו, איך הם נהיו כאלה צדיקים גדולים, כבר בתור ילד היו למוהרא"ש שתי קושיות חזקות שהוא לא יכול היה להבין, אחת, מדוע השם יתברך בחר דווקא בצדיקים האלו שהם יהיו צדיקים, במה הם יותר טובים משאר האנשים. שנית, היה קשה לו העניין שהצדיקים עשו "עליית נשמה", שהם הסתובבו בשמים, וזה היה לו מאוד קשה, איך האדם בשר ודם, יכול לעלות לשמים. שתי הקושיות האלו מאוד הפריעו לו, כי הוא רצה לחקות אותם וגם להיות צדיק כמו כל הצדיקים האחרים, אבל הוא לא ידע את הדרך להגיע לשם.

פעם אחת כשמוהרא"ש היה בן חמש עשרה וחצי, הוא מאוד מיהר לתפוס את הרכבת, הוא נטל מהר איזה ספרון שיהיה איתו לדרך, הוא הכניס את הספרון לכיס ורץ לתפוס את הרכבת, בדרך הוא התחיל לעיין בו, וזה היה הספר 'משיבת נפש'. [את הספר הזה חיבר רבי אלטר טעפליקער ז"ל ובו מלוקטים כל הקטעים מ'ליקוטי מוהר"ן' וליקוטי הלכות שמדברים מהתחזקות, שלכל אחד יש תקווה, וכל אחד יכול להצליח בעולם הזה, אין מושג של יאוש]. מוהרא"ש קרא את הספר, וזה מאוד משך את ליבו, הוא שתה בצמא את המילים של הספר, הוא הרגיש שהספר מדבר לליבו, הוא כבר לא עזב את הספר, הוא למד דף ועוד דף עד שהוא גמר את כל הספר מכיכרה לכריכה.

אחרי שהוא גמר ללמוד את הספר 'משיבת נפש' תירצו למוהרא"ש

שתי הקושיות שתמיד הפריעו לו כשהיה קורא סיפורי צדיקים. הקושיא הראשונה, מדוע בחר השם דווקא באנשים האלו שהם יהיו צדיקים, במה הם היו יותר גדולים וחשובים שדווקא הם נעשו צדיקים, זה תורץ לו כשראה קטע מ"ליקוטי הלכות" (הלכות ברכת השחר הלכה ג, אות ו) שמובא ב'משיבת נפש'. רבי נתן כותב שם שאנשים טועים כשהם שומעים סיפורי צדיקים, שומעים את גדולת הצדיקים, ונאנחים: "אוי, הם הרי היו קדושים וטהורים, הם היו לגמרי דבוקים בהשם יתברך, אבל אני הרי כל כך רחוק מזה" אומר רבי נתן שזה לא נכון, כי כל אחד בלי יוצא מהכלל יכול גם להיות צדיק, הצדיקים נהיו צדיקים רק בגלל שהם יגעו וטרחו ודיברו הרבה להשם יתברך, ואפילו כשהיה קשה, ואפילו כשהיו להם הרבה כישלונות בחייהם אבל הם לא התייאשו, הם התחילו תמיד מחדש, הם תמיד התחזקו, הם התרוממו והמשיכו הלאה, ועל כן הם זכו למדרגות הגבוהות שלהם. וכל אדם שהוא שיעשה כמוהם, אז הוא גם יזכה להיות צדיק, השם יתברך לא בחר דווקא באנשים מרומים שרק הם יכולים להיות צדיקים.

והקושיא השניה שהיתה קשה למוהרא"ש, איך צדיקים יכולים לעלות לשמים, גם נענתה לו, שעל ידי זה שהצדיקים מדברים עם השם יתברך, על ידי זה הם מורידים את השמים לכאן למטה לעולם הזה. על ידי שהם מדברים להקב"ה הם מתחברים להשם יתברך, והשמים יורדים אליהם.

הספר הזה הביא אותו לעוד ספר של רבינו, עד שהוא נדבק לספרי רבינו וכל דבר שהוא ראה, כל עצה, הנהגה של רבינו הוא קיים בתמימות ובפשיטות, הוא דיבר כל יום להשם יתברך, התחיל ללמוד בהתמדה בסדר דרך הלימוד של רבינו, עד שהוא זכה למה שהוא זכה.

אם אנו גם ננהג כמוהו, אנו נקבל את דברי רבינו בתמימות ובפשיטות, נציית לכל העצות של רבינו אז אנו גם נגיע למדרגות הכי גבוהות, העצה הראשונה של רבינו היא התבודדות; "שאדם ירגיל את עצמו לדבר אל השם יתברך בשפה שהוא רגיל לדבר בה ולספר לו הכל, שלא יסתיר כלום מהשם". והעצה השניה היא ללמוד בסדר דרך הלימוד (עיין שיחות הר"ן סימן עו); רבינו נתן

לנו דרך קלה ומתוקה ללמוד התורה הקדושה שמתאימה לכל אחד, להתחיל ללמוד את התורה הקדושה אפילו שלא מבינים. העצה השלישית היא שמחה; לשמוח עם כל דבר קטן שעושים, אנו נמצאים כעת בזמן סעודה שלישית, השבת כבר עוד מעט הולכת, בואו נשמח 'ברוך השם זכיתי לשמור שבת', בואו נשמח עם כל מצווה שאנו עושים, 'ברוך השם הנחתי היום תפילין', 'ברוך השם היום התפללתי שחרית מנחה ומעריב'.

אנשים לא מרוצים מהמצוות ה'פשוטות', מחפשים משהו יותר גבוה, אבל זה הרי הדבר הכי גדול שיש, 'הנחתי היום תפילין', 'התפללתי שחרית, מנחה, וערבית. יותר מזה לא צריכים.

כל העבירות מגיעות רק מעצבות ומרה שחורה, האדם לא מרוצה מעצמו, כי כשהאדם שמח ומרוצה הוא לא רץ לשטויות, הוא בעל הבית על עצמו ויכול לשלוט על מוחו, עוד אומר רבינו (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן קסט) שכשהאדם בשמחה אז השם יתברך בעצמו שומר עליו מכל רע שלא יפול בעבירות.

זה מה שאנו לומדים ממוהרא"ש, הוא קיים כל מה שרבינו מלמד אותנו והוא הגיע למדרגות הכי גבוהות, ואם אנו נציית לרבינו בתמימות ובפשיטות, אנחנו גם נזכה למדרגות הכי גבוהות שישנן.

השם יעזור שנציית לרבינו, ויהיו לנו חיים יפים, אמן.

