

בְּעוֹדָה וְשֶׁבַח וְתוֹרָה



סֵפֶר  
אֱלֹהֵי הַיָּהוּ  
אֵלֵינוּ

דברות קודש שזכינו לשמוע

מראש הישיבה שליט"א

שבת קודש פרשת מקץ - שבת חנוכה, שנת תשפ"ג לפרט קטן,  
בקריית ברסלב יע"א, בסעודת ליל שבת ובבאטע, ובסעודה  
שלישית

שבת קודש פרשת מקץ, שבת חנוכה, שנת תשפ"ג לפרט קטן, שזהה ראש הישיבה שליט"א בקרית ברסלב - ליבערטי יע"א.

ראש הישיבה שליט"א אמר תודה בסעודה. אנו מביאים להלן חלק ממנו.

### חלום פרעה

לפתור חלומות, יוסף מגיע ופרעה שואל אותו: "אני שומע שאתה יודע לפתור חלומות?" עונה לו יוסף (בְּרֵאשִׁית מ"א, טו): "פְּלֹעָדִי, אֱלֹקִים יַעֲנֶה אֶת שְׁלוֹם פְּרֹעֶה", אני לא יכול כלום, רק השם יתברך, בעזרת השם אני יכול להיות השליח לעזור לך, יוסף אומר לו בדיוק מה שהולך לקרות, הולכות להגיע שבע שנות שובע, הכלכלה הולכת לשגשג, אבל אחר כך הולך להגיע רעב נורא לשבע שנים, שהולך להשכיח את שנות השובע, ויוסף מסיים את דבריו: אתה צריך לחפש אדם חכם שיוכל להתכונן ולהכין את המדינה לך, שהוא יצבור המון תבואה כדי שהמדינה לא תגווע ברעב, אז פרעה נתן צעקה: "אני מכתיר אותך למשנה למלך תנהיג אתה את המדינה".

ראש הישיבה שליט"א פתח ואמר: כתוב השבוע בפרשה שפרעה חלם חלום מפחיד. שבע פרות בריאות ושמנות עולות מהנהר והם רועות על שפת הנהר, אחר כך עולות שבע פרות כחושות, והן אוכלות את הפרות השמנות, ולא נראה עליהן שהן אכלו את הפרות השמנות, פרעה מתעורר בבהלה רבה, הוא חוזר לישון והוא חולם חלום שני, והנה צומחות שבע שיבולים יפות ודשנות, אחר כך צומחות שבע שיבולים צמוקות, והן אוכלות את השיבולים היפות ולא ניכר עליהן שום דבר, פרעה מאוד נבהל, הוא קרא לכל 'פותרי החלומות', כל פותרי החלומות אומרים לו דברים מפחידים, ופרעה לא מרוצה מפתרונם, הוא התעצבן וצעק עליהם.

פתאום מגיע שר המשקים, הוא הגיע להגיד לפרעה שיש יהודי בכלא שיכול

### מדוע פרעה כל כך התפעל מיוסף?!

מוהרא"ש זכותו יגן עלינו מסביר זאת מאוד יפה, כשפרעה קרא לכל הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים והמטפלים

מדוע פרעה כל כך התפעל כשיוסף אמר את פתרון החלום יותר מאשר אצל פותרי החלומות האחרים?

כשמישהו מזמין טכנאי לתקן את מכונת הכביסה שלו, או מזמין כלברניק וכדומה, אם נותן השירות אומר: "אני אצליח לתקן את זה", זה דוקר באוזן, יהודי כשר אומר: "בעזרת השם אני אצליח", "אם ירצה השם אני אצליח", "השם יעזור שאצליח לתקן".

שלו, כולם אמרו: "אנחנו נעזור לך, אנחנו יודעים את פתרון החלומות שלך", כשיוסף הגיע אל פרעה אמר לו פרעה: "אני שומע שאתה מוצלח", ענה יוסף: "אני לא מוצלח לכלום, אם השם יעזור יהיו לי מילים נכונות", אם אדם מדבר מהשם יש למילים שלו חן!

### הדיין התפעל מאוד

תלמיד הישיבה, אברך עם ז'קט, עם נעליים בסגנון גדול.

הדיין מאוד התפעל מהאברך, האברך מאוד נשא חן בעיניו, הוא ראה איך שאברך עם ז'קט ונעליים כאלו מדבר מהשם, הוא מתפלל כראוי ולא מרמה, הדיין קיבל מבט אחר על ברסלב.

אתמול הייתי בקביעת מזווה אצל מישהו בבית, סיפרתי סיפור של הפצה, מה הדבר הכי גדול שאפשר לעשות בהפצה? - היה דיין של קהילה מסויימת שהיה מאוד נגד היכל הקודש, לאחרונה הוא שיפץ את הבית שיש לו בקאנטרי (הרי הנופש) הוא לקח לצורך השיפוץ אברך

### בעזרת השם

השם' 'בעזרת השם' 'בעזרת השם' תענה לי ברור אתה מסיים עם זה היום כן או לא?!"

אני נבהלתי לשמוע את זה, כך מדבר רב כשמישהו אומר לו "בעזרת השם"?! - זה הרי הדבר הכי יפה שאדם אומר בעזרת השם.

בזמן שסיפרתי את הסיפור הזה, סיפר לי אברך שנכח במקום, שהוא התקין מזגן אצל איזה רב, והרב הזה התעצבן עליו, הוא שאל: "תגיד, אתה הולך לסיים עם זה היום?" ענה לו האברך: "בעזרת השם יתברך אסיים עם זה היום" התחיל הרב לצעוק: "אתה לא מפסיק עם ה'בעזרת

### כשאני שומע אדם לדבר ניבול פה הוא מסומן אצלי באיקס

עשרים שנה לדבר ניבול פה, אני לא יכול להקשיב להם עד היום הזה.

בחור הגיע לשאול אותי: "אני כבר

כשאני שומע אדם לדבר ניבול פה, זה נשאר אצלי בזכרון, אני לא יכול לשכוח את זה, אני מכיר אנשים שהיום הם רבנים מכובדים, שמעתי אותם לפני

שומע בחור לדבר מלוכלך הוא יכול ללמוד ולהתפלל, זה הכל כלום אצלי, אם הוא מדבר עדין, הוא מדבר דיבורי אמונה, הוא אומר "אם ירצה השם", "בעזרת השם", "בעזרת השם יתברך", זה חשוב אצלי.

זאת הסיבה למה יוסף קיבל חן בעיני פרעה, כי כשהוא הגיע לפרעה הוא מיד אמר: "אני לא יודע כלום, אם השם יעזור לי אוכל לפתור את החלום".

כמה שנים בישיבה, פעם אחת דיברתי מילה של ניבול פה ומישהו הלך לספר את זה לראש הישיבה, ואין לי דרך לעשות תשובה, ראש הישיבה לא ישכח זאת", אמרתי לו: "זה לא נכון, אתה יכול לעשות תשובה, אבל בא נראה אם אתה תעשה תשובה".

אדם שמדבר ניבול פה הוא אדם מגעיל, כשאני שומע אדם לדבר ניבול פה אני מסמן אצלי X על האדם הזה. כשאני

### זאת ההפצה הכי גדולה

שלו, ואם הדיין מדבר נגד המקום, הוא לא יתן לבן שלו להתקרב, והדיין הזה מאוד התפעל מהיכל הקודש, הוא ביקש מהאברך שיקח אותו סיבוב ברכב שלו, הוא רוצה לראות את קרית ברסלב, הבתים וכו' זאת ההפצה הכי גדולה.

יש דרך בהפצה ללכת לחלק קונטרסים, אחר כך יש דרך בהפצה שהאדם מתנהג יפה, אני לא יכול לחזור לעצמי מהסיפור עם הדיין, כי בדרך כלל אדם שמשתייך לקהילה ושומע שהבן שלו התחיל להיות קשור לברסלב, הוא רץ ישר לדיין



בליל שבת קודש בשעת הבאטע דיבר ראש הישיבה שליט"א דיבורי התחזקות נפלאים בעניין של להודות להשם יתברך.

### רבינו וכל הצדיקים נמצאים כאן!

חנוכה ויום טוב שבועות - ינצל מהעונש של עולם התורה.

רבינו הקדוש נמצא כאן, כמו שמוהרא"ש

חסדי השם יתברך, תודה להשם שהתקבצנו בשבת חנוכה אצל רבינו הקדוש, רבינו אמר שמי שיגיע אליו שלוש פעמים בשנה, ראש השנה שבת

שם, אתה יכול לגרום לכך שרבינו יהיה אצלך גם, דבר רוחני אינו תופס מקום זה לא רק פה ולא במקום אחר, היכן שרק מתאספים עשר אנשים שמאמינים ברבינו, רבינו נמצא שם.

רבי נתן התלהט פעם בקיבוץ ראש השנה, הוא נעמד וזעק "רבינו כאן, ואם רבינו כאן אז כל השבעה רועים גם כאן, וכל הצדיקים נמצאים כאן!"

אמר: "היכן שמתאספים עשרה אנשים, רבינו ורבי נתן נמצאים שם!" לא משנה מי הם העשרה אנשים, זה יכול להיות עשרה בחורים, עשרה אברכים, עשרה ילדים, ואפילו קבוצת נשים עשר נשים, עשר בנות, העיקר הוא מנין יהודים שמאמינים ברבינו, ומדברים מרבינו בלי ליצנות, לא מלגלגים על אחרים.

לא צריך לקנאות שרבינו נמצא 'רק'

### עולם התורה

החבר כבר היה מבוגר, הוא כבר עמד לפני לעזוב את זה העולם, הוא קרא לבן שלו והוא אמר שהוא לא מוותר על התקיעת כף שהרב תקע לו, והוא מעביר את זה אליו, והרב חייב עוד להגיע לבן, והחבר הסתלק לבית עולמו.

הבן מחכה עוד שנה ועוד שנה, חלפו עשר שנים, הוא גם הזדקן, הוא קרא לבן שלו ואמר לו שהוא לא מוותר על התקיעת כף של אביו עם הרב הנ"ל, הרב חייב עוד להגיע אליך, והבן נפטר. הנכד מחכה שנה ועוד שנה עד שעברו עוד שמונה שנים, אחרי שמונה שנים, הוא חולם, הרב הגיע אליו בחלום, אם מחשבים הכל יחד הרי שעברו עשרים ושמונה שנים!

הרב אומר לנכד: "כעת נתנו לי רשות לרדת לספר מה קורה למעלה בשמים", שואל הנכד: "מה היה איתכם עד

רבינו סיפר סיפור מפחיד שהוא ראה בפנקס (עיי' בספר פעולת הצדיק, סימן תתמו) היה רב שהיה לו חבר קרוב, הם סיכמו ביניהם ב'תקיעת כף' שזה שבועה שמי שיסתלק מזה העולם ראשון יגיע לחברו בחלום לספר לו מה קורה בעולם העליון.

הרב הסתלק ראשון מזה העולם, החבר ממתי'ן שהרב יגיע אליו בחלום, עובר שבוע והרב לא מגיע, החבר חושב: 'אולי אחרי השבעה הוא יגיע', אבל הוא לא מתגלה אליו, הוא ממשיך לחשוב: 'אולי אחרי השלושים' אולי אחרי השנה' כמו שחכמינו הקדושים אומרים (עדויות, פרק ב, משנה י): "משפט רשעים בגהנום שנים עשר חודש", אז בוודאי רב בישראל אחרי שתים עשרה חודשים יגיע אליו, למעשה הרב לא מגיע אליו. עובר שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים, עשר שנים והרב לא מגיע אליו בחלום.

לגיהנום, כשמגיעים לגיהנום זה כבר טוב, עוברים החודשים שהנשמה מזדככת ואין יותר צער, אבל כל זמן שמסתובבים בעולם התוהו זהו צער עצום לנשמה.

סיים רבינו ואמר: "אבל מי שיגיע אלי בשלושת הזמנים האלו, ראש השנה, שבת חנוכה ושבועות ינצל מעולם התוהו".

### עולם התוהו בעולם הזה!

הלכת עם ציצית, אף פעם לא אכלת חמץ בפסח - אם כן מדוע אתה צריך את היכל הקודש?!" - ברוך השם שבאמת הנחתי תפילין כל יום מהבר מצווה שלי, כל שבוע שמרתי שבת, מגיל שלוש, ארבע, אף פעם לא הורדתי את הציצית, ובאמת לא אכלתי חמץ בפסח, אבל זאת הטעות, אנשים חושבים שמי צריך את רבינו רק אנשים שהתרחקו מדרך התורה, אבל זה לא נכון, אדם יכול להיות דבוק לתורה, דבוק להלכה, להיות מדקדק בקלה כבחמורה, אבל אם הוא לא חי עם השם יתברך, הוא לא מרגיש את השם יתברך, הוא בעולם התוהו!

עכשיו?" עונה הרב: "עד עכשיו נענשתי בעונש שנקרא 'עולם התוהו', כשהכניסו אותי לאדמה, התחלתי לדמיין שאני חי, טיפסתי החוצה מהקבר וכו'".

מובא בספרים שהעונש של 'עולם התוהו' ושל 'כף הקלע' זהו צער יותר גרוע מהגיהנום, זה עוד לפני שמגיעים ל'בית דין של מעלה', עוד לפני שמגיעים

מה זה עולם התוהו? בפשטות הכוונה למשהו שיכול לקרות כשמסתלקים מזה העולם, אבל מוהרא"ש זכותו יגן עלינו אמר לנו שיש עוד עולם התוהו, יש עולם התוהו בעולם העליון, ויש עולם התוהו בעולם הזה, אפשר להיות בעולם התוהו עוד לפני המוות, אם אין לאדם צדיק, הוא לא חי עם השם יתברך, אז הוא נמצא בעולם התוהו.

אנשים שואלים אותי באופן קבוע: "בשביל מה אתה צריך את רבינו? מילא בחורים חלשים, אברכים חלשים, מתקרבים כי הם צריכים חיזוק, אבל אתה הרי לא היית חלש, אתה הנחת כל יום תפילין, אתה שמרת שבת כל שבוע, תמיד

### מה זה שכל ומה זה דמיון?

ספרים עמוקים על ליקוטי מוהר"ן, אבל אנחנו נלמד את הפירוש כמו שמוהרא"ש למד, באופן הפשוט, מוהרא"ש אומר: כל זמן שאדם לא חושב מהשם יתברך,

רבינו אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן כה): "צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה, ולעלות אל השכל", מה הכוונה? צריך לעיין מה אומרים המפרשים, יש היום

דירה אחת, הוא הולך להרוס את כל הדירה ולבנות אותה מחדש... זה זועק עד לשמים, דירה נהדרת, כבר השקיעו בה כל כך הרבה כסף למה צריך לשפץ אותה?! אלא אם אדם לא חי עם השם יתברך, החיים הופכים לחסרי טעם, שום דבר כבר לא מעניין, כל החיים זה דמיון, הוא חי בעולם התוהו.

כל מחשבה שלו זה רק יש לי, 'הולך להיות לי', 'אני הולך לקנות', 'עוד מעט הבית שלי יהיה מוכן' הוא מקשה אחת של דמיון!

בחור מספר לי שיש לו חבר בבורו פארק שחמיו קנה לו דירה יקרה בשווי "מליון ומאתיים אלף דולר", ההוא גר כבר שנתיים בדירה וכעת הוא שוכר

### כמה זמן רכב חדש מעניין?

דברים חדשים שישמחו אותו, הוא הולך לשפץ את הדירה, הוא הולך לשפץ את החזית של הבנין, הוא הולך לסייד את הקירות, מה הוא יעשה אחר כך? עוד מעט אין לו כבר מה לעשות...  
איך אדם יכול לגרום שהחיים כן יהיו מעניינים? אם חיים עם השם יתברך.

כמה זמן רכב חדש מעניין? בהתחלה אחרי שקונים רכב חדש, עסוקים בלהראות לכל אחד: "תראה את הרכב החדש שלי", כשעובר שלוש שבועות, האדם בחזרה ממורמר, לשבוע שבועיים הוא היה שמח, הרכב החדש שימח אותו, וכעת הוא חזרה עצוב, הוא צריך לחפש

### ברִי צדיק יש לאדם חיים עלובים!

להם יוסף: "אני נותן אוכל רק למי שמהול", מה הכוונה שיוסף הורה להם למול את עצמם? הוא הורה להם לעזוב את הניאוף, "אני מחלק אוכל רק למי שקדוש בקדושת היסוד, כל זמן שאתם שקועים בניאוף אין אוכל".

אז הם רצו אל פרעה לספר לו שיוסף מורה להם למול את עצמם, שאל אותם פרעה: "איפה האוכל שאתם צברתם?" הם ענו שהם צברו אוכל אבל הכל הרקיב, אמר פרעה: "אם כך, לכו אל יוסף אשר

אם אדם מרגיל את עצמו להודות להשם יתברך, אז טוב לו בחיים, נעים לו בחיים, ואם לא - החיים שלו עלובים. כמו שרש"י אומר על הפסוק (שם, מא, נה): "וַתִּרְעַב כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם וַיִּצְעַק הָעָם אֶל פְּרֹעֶה לֵאמֹר פְּרַעֲה לָבֵל מִצְרַיִם לָכֵן אֵל יוֹסֵף אֲשֶׁר יֹאמֶר לָכֵן תַּעֲשׂוּ", שהמצריים הגיעו לצעוק אל פרעה שהם לא יודעים מה לעשות, אין מה לאכול יותר, ענה להם פרעה: "לכו אל יוסף, יוסף צבר אוכל עבור כל תושבי המדינה", אז הם הלכו אל יוסף, אמר

למה קמים, שוב פעם הולכים לישון ושוב קמים... אמרתי לו שאני לא מבין מה הוא שח בכלל, הוא שאל אותי: "אתה לא מבין אותי? אתה לא רואה את מה שאני מרגיש?" - אני לא יכול להבין מה הוא מדבר, כי יש לי צדיק, רבינו משנן איתי אמונה שוב ושוב, בלי צדיק החיים הם מקשה אחת של יסורים, אפשר לצבור אוכל, יכול להיות דירה יפה, אבל מה יש לך מהאוכל? מה יש לך מהדירה? מה יש לך מהחיים שלך?!

יאמר לכם תעשו, תעשו כל מה שיוסף מצווה".

חשבתי, מה הכוונה שכל האוכל התרקב? רק חיים בלי צדיק אלו חיים עלובים ורקובים, החיים הולכים כלפי מטה, הכל הופך למשעמם, הבית נהיה משעמם, הרכב משעמם, מקום העבודה נדוש, האישה והבעל הופכים לחסרי ערך.

מישהו שאל אותי לאחרונה: "אני לא יודע למה חיים, למה הולכים לישון,

### מה מלמד אותנו הצדיק

העלילו עליו עלילות, זימנו אותו לבית המשפט, זאת הייתה כזאת בושה, להעליל כאלו עלילות על יהודי חף מפשע, צדיק. וכל פעם שהתעללו בו הוא הלך לפינה, הוא התבודד, הוא ביקש מהשם: "רבנו של עולם יש לי צרה חדשה, רבנו של עולם יש עלי עלילה חדשה", "רבנו של עולם תוציא אותי מפה, העלילו עלי עלילות", הוא רק עשה התבודדות, כך הוא זכה לגדולה שלו שאחר כך הוא יכל להציל את כל מצרים.

הפסוק אומר (בראשית מא, נה): "לָכוּ אֶל יוֹסֵף", צריך ללכת לצדיק, "אֲשֶׁר יֹאמֵר לְכֶם תַּעֲשׂוּ", מה שהצדיק אומר תעשו. כך יש אוכל וכך אפשר להיות בשמחה.

מה אומר הצדיק? רבינו הקדוש מלמד אותנו לדבר אל השם יתברך, מישהו הביא לי אתמול את כל הסט של 'ילקוט מעם לועז' עברתי מעט על הפרשה לראות מה עשו עם יוסף הצדיק בבית הסוהר, הוא מביא מדרשים מה עשו איתו בבית הסוהר, איך שהתעללו בו שוב ושוב,

### לקבוע שיעור בליקוטי מוהר"ן

'אני הולך לסיים ליקוטי מוהר"ן' לא מספיק לדבר מהקיבוץ, קיבוץ, קיבוץ... צריך להתחיל ללמוד ספרי רבינו.

לאחרונה היה בר מצווה, ובחור הבר

אם אנחנו מתקבצים אצל רבינו הקדוש על שבת חנוכה, צריך לקחת איתנו את הענין של 'לכו אל יוסף', צריך להתחיל ללמוד ספרי רבינו. בואו נקבל על עצמינו



בואו נקבע שיעור בשיחות הר"ן, בואו נקבע שיעור בחיי מוהר"ן. לא צריך לסיים את כל הספר ביום אחד, לא צריך לסיים תורה שלימה בליקוטי מוהר"ן ביום אחד, קח סימניה, תלמד קטע, שורה, ותציין לעצמך היכן אתה אווזו, מחר תמשיך הלאה.

מצוה נעמד וסיים ליקוטי מוהר"ן! ראיתי אברכים מאדימים מבושה, הוא כבר יודע את כל השיחות, הוא כבר יודע את כל ה"וכו" הוא כבר יודע את הכל, אבל עוד לא סימת ליקוטי מוהר"ן, חיי מוהר"ן, שיחות הר"ן.

בואו נקבע שיעור בליקוטי מוהר"ן,

### למה אדם לא מדבר אל השם יתברך?!

והאדם 'אינו שומע' בקול הצדיקים, לא שומעים את דיבורי הצדיק - אזי הוא 'אינו מדבר' אל השם יתברך, למה שלא תגיד מילה להשם יתברך: "רבנו של עולם אני מודה לך", "תודה השם", "כל כך טוב לי בחיים", כי הוא לא שומע את הקול של הצדיק, אבל אם מטים אוזן לקול הצדיק, לומדים בספרי רבינו, נפתח הפה, מתחילים לדבר אל השם יתברך.

אם לוקחים את רבינו, לומדים ספרי רבינו, לא אומרים יותר: "החיים חסרי משמעות", "איך לי טעם בחיים", אתה כבר לא תהיה רקוב, אתה פתאום תתחיל לדבר אל השם.

רבינו הקדוש אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן ס): מדוע אדם לא מדבר אל השם יתברך? חכמינו זכרונום לברכה אומרים (תרומות א, ג): "סתם חרש - שאינו שומע ואינו מדבר", מפרש רבינו כך: היות

### אי אפשר לבנות בית בלי ספרי רבינו!

זה, עדיין לא השתמשתי בזה, מי שצריך את זה אני יכול למסור לו את זה... תקנה ליקוטי מוהר"ן, אי אפשר לבנות בית בלי שיהיה בתוכו ספרי רבינו.

יותר מזה, מוהרא"ש אמר עצה לשמירה, תכניס את ספרי רבינו בבית, יהיה לך שמירה בכית, לא תצטרך לפחד.

ראש הישיבה שליט"א שאל חתן: "יש לך שיעור בליקוטי מוהר"ן? יש לך ליקוטי מוהר"ן בכית?" - אני אומר לכל החתנים, קונים לכם לנדוניה עשר בעקיטשע'ס (חליפות), שלוש כיפות שינה, חמש עשרה ממחטות אף, אמא שלי אמרה לי לפני החתונה שברשימה מופיע שיקנו עשר ממחטות בד לאף, היא קנתה לי את

### מה יש לי ממארזי טישו?!

רק, הבן איש חי הקדוש מספר (בן יהודיע בבא קמא, דף ס' מדפי הגמרא), שהוא פעם פגש בעיר אחת מלאך משחית נכנס עם חרב, הוא שאל אותו: "מה הולך לקרות כאן?" ענה לו המלאך: "מגיע מגיפה", אז הוא שאל: "כמה אנשים הולכים למות במגיפה?" ענה המלאך "הולכים למות חמש אלף איש", למעשה התחילה המגיפה ומתו בה חמש עשרה אלף איש, מספר הבן איש חי: אחר כך פגשתי שוב את המלאך המשחית שאלתי אותו: "למה אתה משקר? אמרת שאתה הולך להרוג חמש אלף איש, ולמעשה הרגת חמש עשרה אלף!" ענה המלאך המשחית: "עם החרב שלי הרגתי רק חמש אלף איש, העשר אלף האחרים מתו מפחד ומפאניקה!"

זאת הסיבה מדוע לא שומעים היום את כל החדשות הנוראות כמו אלו ששמענו בתחילת הקורונה, אז אנשים הסתובבו בפחד מוות, עם פחדים נוראיים, שמזה לבד מתים.

### מה פירוני אומר עלי?!

אל הצדיק, קח את ספרי רבינו, תקבע לעצמך שיעור בספרי רבינו, יפתח לך הפה, אתה תתחיל לדבר אל השם.

כשאדם מתחיל לדבר אל השם, הוא מתחיל להרגיש את השם יתברך, אי

אנשים מחפשים את כל סוגי הטיפולים, הולכים לטיפול כזה ולטיפול כזה, שום דבר לא עוזר, כמו שרש"י אומר (שם) כששמעו את החדשות שמגיע רעב על מצרים, כל אחד הלך ואגר מזון, כל אחד קנה, ניסו לעשות הכל, אבל שום דבר לא עזר.

לפני מספר שנים כשהתחילה הקורונה, גם אז אנשים קנו מארזים עם טישו, אבל זה לא עוזר. רש"י אומר שהכל הרקיב, מה הכוונה הרקיב? - יש לי באמת טישו, אבל מה הטישו יכול לעזור לי? ! כשאדם נמצא בפחד מוות מה יכול האוכל שיש לו או מארזי הטישו לעזור לו? !

סיפור נורא שהיה עם הבן איש חי הקדוש

המעניין הוא, שכל המדינה נדבקת שוב בקורונה, אנשים מאבדים את הריח, אנשים מאבדים את הנשימה, לא יכולים לנשום נורמלי, אבל לא שומעים שאנשים מתים כמו לפני שלוש שנים כשהתחילה הקורונה, מה ההבדל בין אז להיום?

אם אדם לא מדבר אל השם יתברך, הוא לא יודע להשית עצות בנפשו, הוא חושב שאם הוא יאגור כפפות, סבון, מים וטישו זה יעזור לו, אבל הוא נשאר מפותח כולו, העצה היחידה היא: "לכו אל יוסף", לך

מקבל אמונה חזקה בהשם יתברך אוטומטי הוא מקבל בטחון עצמי, הוא כבר לא חושב כל היום 'מה פלוני אומר עלי?' ו'מה אלמוני אומר עלי?', אני חי עם השם יתברך.

אפשר להסביר זאת, את זה צריך לבד לעשות ולהרגיש.

אם לומדים בספרי רבינו מקבלים בטחון עצמי, אמונה בעצמינו, אי אפשר להסביר את זה, זאת מציאות, כשאדם

### למדת היום?!

ההוא גם לא לומד? "אני עונה: "מה הקשר עכשיו כל השמות האלו, תסתכל על עצמך, אתה לומד? אתה למדת היום? למדת אתמול? שלשום למדת? - לא! יש לי בשבילך דרך שתלמד בכל יום את התורה הקדושה, תגיד את המילים בלי הבנה, רבינו אומר (שיחות הר"ן סימן ע"ו) שזה נקרא ללמוד, איפה נכנס עכשיו אנשים אחרים?!

אנשים מתפלאים: "בשביל מה צריך את רבינו, אף אחד לא מדבר אל השם יתברך? אף אחד לא לומד? תראה המתמיד הזה לומד, והדיין הזה לומד!" - זה קורה לי הרבה פעמים, אני מוצא בחור צעיר, אני מתחיל לדבר איתו, אני אומר לו: "קח משניות תתחיל להגיד פרקי משניות, כך תלמד בכל יום" הוא שואל בחזרה: "מה הכוונה? הדיין ההוא לא לומד? והדיין

### ליקוטי מוהר"ן באידיש!

הליקוטי מוהר"ן זה: "תדבר אל השם", "תחיה עם השם יתברך", "אל תחשוב מאנשים אחרים", "אל תסתכל על אנשים אחרים", "אל תחקה אחרים" תחיה את החיים שלך - אתה והשם יתברך."

זכינו להתקרב להיכל הקודש, יש לנו את הספרים של מוהרא"ש, מוהרא"ש הוריד את הליקוטי מוהר"ן של רבינו למילים פשוטות, באידיש, מוהרא"ש לקח את כל מילות הקבלה שאנשים לא מבינים את משמעותן, ותרגם את זה לאידיש, כל

### פרעה כבר היה יותר פיקח ממנו!

שאדם צריך שיהיה לו צדיק, וצריך להיות במקום של צדיק, ומוהרא"ש סיפר סיפור יפה.

היה יהודי שקראו לו ר' משה, הוא הגיע פעם אחת לברסלב אל רבי נתן, רבי

היתה תקופה שמוהרא"ש זכותו יגן עלינו היה מגיע כל מוצאי שבת מברכים לויליאמסבורג למלוה מלכה, אני זוכר פעם אחת, זה היה במוצאי שבת פרשת מקץ, ומוהרא"ש נתן דרשה שלימה

שיהיה לו צדיק, אז הוא נסע לאדמו"ר הקודם שלו, ענה ואמר רבי נתן: "פרעה כבר יותר חכם ממנו, כשיוסף אמר לפרעה שצריך למנות אדם חכם, צדיק, שיוכל להציל את המדינה, אמר פרעה ליוסף: 'אם אתה אומר לי שצריך אדם חכם, צריך צדיק, אתה החכם, מישהו אחר לא היה הרי אומר זאת', לעומת זאת הוא שומע כל הזמן שאני אומר שצריך ללכת לצדיק הוא נעלם ונוסע חזרה לאדמו"ר שלו שהוא עדיין לא שמע ממנו כלום, והוא לא מדבר מהשם יתברך".

אצל אנשים מוסכם, שמה זה צדיק? - מישהו מזור, מישהו שעושה תנועות מעניינות, אדם שלא אוכל, אדם שלא ישן, מישהו שנופל מהכיסא, אבל באמת מיהו צדיק? - צדיק זה מי שמוסוגל לעשות שאני יחיה עם השם יתברך, הוא גורם שאני ידבר אל השם יתברך, אם הוא אוכל או לא, זה לא קשור אלי, היו כל מיני סוגי עבודות אצל צדיקים, לחלק מהם הייתה עבודה של לא לאכול, ולחלק הייתה עבודה של כן לאכול, הדברים האלו לא נוגעים אלי, אני צריך להסתכל 'מה אני יכול להרוויח ממנו!'

נתן דיבר איתו הרבה זמן, בלהט, שאדם צריך שיהיה לו צדיק, כי הצדיק פוקח את העיניים ומתחילים להרגיש את השם יתברך, הצדיק פותח את הפה ומתחילים לדבר אל השם יתברך. אם שומרים בצד אוכל באופן עצמאי, לא ישאר מכך כלום, הכל יירקב, אתה חייב יוסף הצדיק, הצדיק יכול להביא לך אוכל, הצדיק יציל אותך מרעב.

בלי צדיק כל החיים הם חיים מתים, האדם עצמו לא קולט איפה הוא עומד בזה העולם, הוא חושב שהוא מדבר אל השם, כי 'אני הרי הולך עם שטריימל ובעקטישע (קפוטש), כנראה שאני מדבר אל השם...' ובאמת הוא כל כך רחוק, כמו היתוש שיש לו שבע רגליים, ואפילו אם כורתים לו רגל אחת, הוא ממשיך להתנועע, הוא מת אבל העצבים מתנועעים הלאה (עיין דברי תורה, מהדורה ט', אות צ"ט), אותו דבר זה עם אדם שלא דבוק לצדיק, יכול להידמות שהוא מתפלל כראוי, אבל באמת זאת רק הצגה, הגארטל מתנועע אבל מבפנים הוא לא חי.

למחרת שואל רבי נתן: "היכן ר' משה?" אמרו לו שהיות והוא שמע אתמול איך שרבי נתן אומר שאדם צריך

### אדם שמדבר אל השם יתברך, מתרפא!

את ספריו הקדושים של רבינו, ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, סיפורי מעשיות וספר המידות, והולכים לקבוע

אם הגענו לרבינו הקדוש על שבת חנוכה, צריך לקבל על עצמינו את הדבר הזה, שאנחנו הולכים להתחיל ללמוד

בחורים ואברכים נאנקים תחת זה, הם לא יכולים להסתובב בין אנשים, כי כל הזמן הראש עסוק בלחשוב: 'יש לי שם טוב?' 'מה מדברים עלי?' - אבל איך שרק אדם מתחיל לשוחח עם השם יתברך הכל פורח ונעלם, מתרפאים.

שיעור בספר 'אשר בנחל', כשלומדים מכתב, מתחילים מיד לשוחח עם השם על כל מה שצריכים. ואוטומטי אם אדם מדבר אל השם הוא מקבל ביטחון עצמי, הוא כבר לא מפחד מ'מה הוא אומר עלי?' ומ'מה הוא אומר עלי?' והוא מסתכל עלי'... מאוד הרבה ילדים,

### בחור שהתרפא בלי ריטלין!

פה, אתה בראת את האור ואתה בראת את החושך, ואתה בראת את הפחד שיש לי, תעזור שתהיה לי אמונה חזקה, שלא אפחד משום דבר" כשאתה מרגיש שאתה מתחיל לפחד מהלילה תגיד את התפילה הזאת שוב ושוב.

מה אתם חושבים? ההורים כבר ישנים לבד בחדר שלהם, והבחור כבר ישן לבד בחדר שלו, עוד מעט כבר מציעים לו שידוכים, ואם הוא היה לומד כאן הוא כבר היה נשוי... הוא התרפא בלי ריטלין, בלי תרופות, רק על ידי אמונה!

יש לכם עצה מרבינו, פרעה מסביר למוח המצרי, אתם רואים הרי שניסיתם כבר הכל, אגרתם בצד אוכל והכל התרקב, אתם חייבים לציית ליוסף, ואם יוסף מורה לכם למול את עצמכם אתם צריכים לשמוע בקולו. מה הכוונה בלמול את עצמם, יוסף אמר להם: "עבירות גורמות לאדם לפחד, כי עבירות מרחיקות את השם, תעזבו את העבירות יהיה לכם רק טוב".

לפני שלוש שנים הגיע אלי אבא עם בחור בן חמש עשרה הוא לא למד כאן בישיבה, רק אחיו למד כאן, הם באו ואמרו: "אנחנו צריכים עזרה", שאלתי אותם: "מה קרה?" הם ענו: "הבחור שלנו הוא בחור נחמד, מלא בחן, הכל נראה טוב ויפה, אבל אף אחד לא יודע מה קורה איתו בבית, כל יום כשנהיה לילה, השמש שוקעת, הוא מתחיל להתנהג כמו ילד בן שלוש, הוא נצמד לאמא ורועד מפחד, הוא מפחד מהלילה" האבא אומר לי: "אנחנו לא ישנים כבר כמה שנים בחדר לבד, כי הבחור שלנו ישן איתנו בחדר מרוב פחד" שאלתי אותם: "מה עשיתם כבר?" הם ענו: "כבר הוצאנו עשרות אלפי דולרים, כבר היינו אצל כל פותרי החלומות, ואין פותר אותנו, אף אחד לא יכול לעזור לו, הבחור התחנן אלי: "תעזור לי" דיברתי איתו מספר דקות, נתתי לו תפילה שאותה הוא יאמר בכל יום, ואמרתי לו: "תבקש מהשם: 'רבנו של עולם אני רוצה אמונה חזקה, אני רוצה להאמין שאתה נמצא

## לֹא לְהִתְיַשֵּׁן אֲצֵל רַבִּינוּ!

זה עובד פלאים, אני רואה את זה כבר כמעט עשרים שנה, כל פעם שאני פותח אשר בנחל, אני לומד מכתב, שתיים, שלוש מכתבים, פתאום נפתח לי הפה, אני מתחיל לדבר אל השם יתברך, אני מתחיל להודות להשם יתברך.

כמה אנחנו צריכים להלל ולהודות על כך שאנחנו יודעים מרבינו, ואנחנו לא חולקים על רבינו, מדבר אחד צריך להיזהר, לא להתיישן אצל רבינו, סכנה גדולה להיות חסיד ברסלב זקן, בואו נתחדש, אני הולך להתחיל מחדש שיעור בספרי רבינו, וזה כבר יפתח לי את הפה,

## לְהוֹדוֹת לַהֲשֵׁם – סְגוּלָה לְכָל הַיְשׁוּעוֹת!

צדיק שיכול להכניס לך את זה לתוך הפה. כשהייתי מלמד בחדר, הייתי מלמד לילדים בני שלוש עשרה, הם היו מגיעים אלי להגיד "רבי, תודה", ביקשתי מהם באופן אישי, תגיד "השם, תודה" [שכוייח אייבישטער] אבל הם לא הצליחו להוציא את זה מהפה, הם אמרו לי: "אין הגיון להגיד: תודה השם..." כי כדי להצליח להודות להשם מוכרחים להיות מקורבים לצדיק, זה לא מספיק אם מסתובבים אצל אדמו"ר שהולך עם מקל מוכסף ולא יכול למשוך את החסיד שלו אל השם יתברך.

לכן אנחנו מגיעים בשבת חנוכה לרבינו, רבינו מלמד אותנו להודות להשם יתברך.

כבר דיברנו בליל שישי מזה אבל צריך לדבר מכך שוב, מי שצריך ישועה, מי שצריך נס, שינסה את העצה שמוהרא"ש כותב, תתחיל להגיד: "תודה השם על החיים שלי", "השם, אתה כל כך טוב אלי" אחר כך תבקש מה שאתה צריך, אתה תראה פלאות, תקבל מה שאתה מבקש.

אולי אני אשם שאני מדבר יותר מדי מ'לבקש מהשם', ומתחילים להתלונן: "אני מבקש כל כך הרבה וזה לא עוזר, התפילות שלי לא נענות" - אולי אתה צריך לפני כן להודות להשם, תגיד: "תודה השם יתברך, אתה הרי כל כך טוב אלי", אתה תיושע. אבל כדי לעשות זאת צריך

## "חֲבוּרָה שֶׁל מַתִּים"

מתעורר ואשתו לא נושמת טוב, נסעו לבית החולים והם צריכים להישאר שם לראות מה ניתן לעשות, במקום להתלונן ולהתרגז על

מה זה בסך הכל הבן אדם? ברגע אחד אדם יכול לאבד את היכולות שלו השם ישמרינו. אברך מתקשר אלי ביום שישי בבוקר שהוא

שיש "חבורה של מתים"... ברגע אחד אדם מאבד את היכולות שלו, תודה להשם יתברך: "תודה השם שאני יכול ללכת ולבוא".

השם שזה חסר לי וזה חסר לי, תודה ותהלה את השם יתברך.

מוהרא"ש היה אומר "אנשים חושבים

### למה אנשים צריכים סמים?

חשבון מהיר, עדיף לי להישאר בריא, אני רוצה להישאר יהודי כשר, אני רוצה לגדל דורות כשרים.

מדוע באמת אדם צורך את זה? כל אחד יודע שסמים זה דבר לא טוב! אלא, יש לאדם צרות, יש לו צער שזה לא דופק וזה לא דופק, והוא לבד לא בטוח בעצמו, אז הוא מחפש לברוח מעצמו.

קח את העצה של רבינו, העצה של יוסף הצדיק, מה עשה יוסף בבית הסוהר? שני דברים: הוא התבודד, כל המאסר היה מקשה אחת של התבודדות, הוא דיבר להשם, והוא רקד, הוא הודה להשם על הנקודות הטובות שיש לו כן, את שני הדברים האלו עשה יוסף בבית הסוהר, ביקש מהשם ורקד.

אדם שרק עסוק בלחשוב 'זה חסר לי' ו'זה חסר לי', לא יכול לסבול את החיים שלו, הוא חייב לקחת כדורים כדי להרגיע את הכאב שיש לו, זאת הסיבה מדוע כמעט בכל מסיבה, בכל התאספות של בחורים, אברכים ונשים יש סמים.

אברך שקנה דירת נופש בהרים (קאנטרי) הגיע לשאול אם למכור את דירת הנופש, אני שואל אותו: "מה קרה, למה אתה רוצה למכור?" הוא עונה לי: "אני לא יכול להיות שם בקיץ, לא רציתי להגיע לגור בשטעטל (קרית ברסלב) כי חשבתי שאני לא מהסוג אנשים האלו, אני אדם נורמלי ... אני מקשיב לחיזוק דרך הטלפון אבל אני מעוניין לגור בין אנשים נורמליים... למעשה אני מרגיש טיפש, כולם צורכים סמים חוץ ממני!" הוא עשה לעצמו

### איפה נמצא רבינו?

אני מאוד מפחד אם כאן בהיכל הקודש יפסיקו לדבר מרבינו, לא יהיו עשרה אנשים שמדברים מרבינו, אז רבינו לא היה כאן. אני מכיר בית הכנסת שנקרא 'ברסלב', וסביב לכל הבית כנסת זרוקים בקבוקי אלכוהול יקרים, איפה יש חילול השם יותר גדול מזה? מקום שמשתכרים

על כל פנים, הגענו לשבות אצל רבינו, בואו נציית לרבינו עם שתי העצות הללו, בואו נבקש מהשם ונודה לו יתברך. רבינו נמצא בכל מקום שמדברים ממנו, אי אפשר לומר שרבינו נמצא רק כאן ולא שם, רבינו נמצא היכן שמדברים ממנו ומצייתים לעצות שלו.

היכן נמצא רבינו? היכן שמדברים ממנו. כל אחד יכול לעשות לעצמו בבית בית המקדש ששם רבינו נמצא, אם הוא ילמד בספרי רבינו.

וסובאים רבינו לא נמצא שם! הבחורים מספרים לי מה שהולך שם, משתכרים ומדברים ניכול פה רחמנא ליצלן.

### תלמד את המכתבים באידיש

ללב האדם. מוהרא"ש זכותו יגן עלינו אמר לי בליל שישי האחרון - זה היה השיחה האחרונה שמוהרא"ש דיבר איתי - מוהרא"ש אמר: "יואל, אני לא יכול לרדת יותר, אני ניסיתי את המקסימום שאני יכול", ומוהרא"ש סיפר לי מה שקורה עם בחורים ובחורות וכו', צריך לרדת עוד יותר, שכל אחד יוכל להתרומם ולהידבק להשם יתברך.

מי שלא יכול ללמוד בליקוטי מוהר"ן, מי שלא מבין ליקוטי מוהר"ן, שיגיד את המילים. רבינו אומר (חיי מוהר"ן סימן שנט): "מי שילמד בספרו עם אמת, יפתחו לו כל הגידים הסתומים והוא יהיה יהודי כשר". אחר כך יש קונטרסים יפים באידיש, מכתבים מ'אשר בנחל' ו'עצתו אמונה' באידיש זה ימשוך אותך אל השם יתברך. מה כתוב בעצתו אמונה? מה שכתוב באשר בנחל, רק בשפה שיותר קרובה

### החזית את עצמך עם התפילין?

לצדיק שמח עם השבת? מי מחיה את עצמו עם התפילין, מי מחיה את עצמו עם הפאות? ! אם מישוהו גווזו את הפאות הוא שייגן, ואם למישוהו יש כן פאות, אז מה הוא? - כלום?! מישוהו שלא מניח תפילין זה נורא ואיום, ואם מישוהו כן מניח תפילין מה הוא? - כלום?! תחיה את עצמך עם התפילין, תשאב חיות מהתפילין, תחיה את עצמך עם הזקן, עם זה שאתה יהודי, עם זה שאתה מדליק נרות חנוכה.

פעם הייתה לי שיחה עם שכן, דיברנו מהעצות של רבינו ומלחתן בזול, הוא שואל אותי: "אם מישוהו עושה כבר את כל הדברים האלו בלי רבינו, הוא שומר שבת ומניח תפילין, הוא גם צריך את רבינו?" - "אני לא מתווכח עם אנשים, אבל אספר לכם איך היתה אצלי שבת לפני שהתקרבותי לרבי, היה לי הכל, כל סוגי המאכלים, כל סוגי הבעקיטשע'ס (הליפות), אבל את השמחה 'אני שמח ששבת היום' זה לא היה לי. איזה אדם שלא מקורב



## אל תהייה בעולם התודו בחיים חיותך!

אומרים עלי? 'מה חושבים עלי? ויכולם יודעים שאני מי יודע מה?' - הכל נמוג. לעומת זאת אם לא מדברים אל השם יתברך אין ישוב הדעת, חיים בדמיון, אני ראיתי פעם איך שמתיישיבים לסעודת הבראה אחרי לוויה, התיישובו שם יהודים כשרים, והתחילו לדבר: "ברוך השם היה ציבור גדול בלוויה..." אני חושב לעצמי 'מה הקשר לחשוב מהשני? חוזרים כעת מלוויה, אוי, רואים כעת כמה שהחיים הם כלום, לוקחים בן אדם וקוברים אותו באדמה, המפתחות שלו נשארים כאן, והכל נשאר כאן, והם עסוקים בציבור הגדול'.

השם יעזור שנזכה להתחדש בלימוד ספרי רבינו, איך שרק מתחילים ללמוד בספרי רבינו יוצאים מעולם התוהו של העולם הזה. שאלתי פעם את מוהרא"ש היות ואני בשבת חנוכה בכורו פארק אצל ההורים שלי, האם להגיע ולהתפלל בהיכל הקודש, ענה לי מוהרא"ש: "תראה שלא תהיה בעולם התוהו בחיים חיותך!", כי אם אני מגיע להתארח אצל ההורים שלי, והם גרים מעל בית הכנסת אני לא יכול ללכת להתפלל במקום אחר, תתפלל איפה שאתה יכול, ומשם תבער להשם יתברך, שם תחשוב מהשם יתברך.

כשאדם מתחיל לדבר אל השם יתברך, הוא יוצא מהדמיונות, כל הנושא של 'מה

## אולי תבקש מהשם יתברך שתמצא להתחתן!

עצום של תפילות, הוא כבר התפלל מליון תפילות עבור שידוך, אמרתי לו יפה כדי שהוא לא יעלב, "אולי אתה מבקש מהשם יתברך שתמצא להתחתן!" אתה מוריד כל שידוך שמציעים לך, זה לא בשבילי וזה לא בשבילי, מה אתה? מי אתה?!

אותו דבר זה עם פרנסה, תהיה יהודי ירא שמים, קח כל עבודה כדי שתוכל לתת אוכל לאשתך ולילדים, אבל הבן אדם רק עסוק ב'מה יגידו עלי כשישמעו שאני עובד בחנות בשר?' ו'מה יגידו עלי כשישמעו שאני עובד בכזה סוג עבודה?'

אני אומר תמיד להורים, תחיה עם השם יתברך, אם מציעים לך שידוך תלך על זה. כל אלו שחושבים 'מה יאמרו הבריות' ו'מה מדברים עלי?' - זה דמיון, צריך להתחתן כי השם אמר שצריך להתחתן. הרבה פעמים לפני שאני מציע שידוך אני חושב לעצמי אם מותר לי להציע את השידוך, כי ההוא עוד ייפגע שאני מציע לו את השידוך הזה... מי אתה שלא מתאים לך שום שידוך?! צריך לחתן את הילדים!

בחור הגיע להגיד לי שהוא הגיע לסכום

מוהרא"ש אומר, לכן רבינו ציווה להגיע אליו בשלושת הזמנים האלו, ראש השנה, שבת חנוכה ויום טוב שבועות, כדי לקבל את שלושת הלימודים שרבינו מלמד אותנו, ראש השנה מקבלים אמונה חזקה, שבת חנוכה מקבלים את העניין של ההודות להשם, ובשבועות מקבלים את עניין הלימוד, לסיים עוד מסכתא ועוד מסכתא.

השם יעזור שנציית לרבינו, כך יהיו לנו חיים יפים, אמן.

זה הכל דמיון, תצא מהדמיון, תחיה עם השם יתברך, השם נמצא כאן, השם מחיה ומהווה את כל העולם, השם עושה הכל, השם מנהל הכל.

ברוך השם שהמלמדים מחדירים את זה בילדים, וכל אחד אצלו בבית צריך גם להחדיר את זה, לדבר שוב ושוב מהשם יתברך.

השם יעזור שנלמד משבת חנוכה את הלימוד של ההודות להשם יתברך,



## בסעודה שלישית לימד ראש הישיבה שליט"א מתוך הספר הקדוש חיי מוהר"ן סימן שמ"ו און שמ"ט

[בתרגום חופשי:

תָּנוּ לִי אֶת לְבָבְךָ וְאוֹלֵיךָ אֶתְכֶם בְּדַרְךָ  
חֲדָשָׁה.

רבי, קח את הלב שלנו, תנחה אותנו בדרכך החדשה, כי בלי זה שחור וחשוך לנו.

רבי, כמה אושר אנו מרגישים, כאשר בדרכך אתה מוליך אותנו.]

לפני שראש הישיבה שליט"א התחיל

את השיעור שרו את הניגון:

תָּנוּ לִי אֶת לְבָבְךָ וְאוֹלֵיךָ אֶתְכֶם בְּדַרְךָ  
חֲדָשָׁה.

רְבִי, נָעַם אוֹנְזֵר הָאָרֶץ,

פִּיר אוֹנְזֵ אוֹיֵךְ דִּינִי גֵייעֵם וְועג, נוֹייל אָן  
דָּעם אִיז אוֹנְזֵ טוֹנְקֵל אוֹן שְׁוואַרְץ.

רְבִי, ווי גְּלִיקֵלִיךְ טוּעֵן מִיר שְׁפִירֵן, וְוען  
אוֹיֵךְ דִּינִי וְועג טוֹסְטוֹ אוֹנְזֵ פִּירֵן.

### חיי מוהר"ן סימן שמ"ו

מוֹהַרְ'ן שְׁיַצָּא בְּעוֹלָם, הוּא אֶתְחַלְתָּא  
דְּגֵאָלָה, זֶה הֵתְחַלָּה שֶׁל הַגְּאוּלָּה לֵה

רבי נתן הקדוש כותב: נְשַׁמַּע מִפִּי  
הַקְּדוֹשׁ שְׁאָמַר שֶׁהַסֵּפֶר הַקְּדוֹשׁ שֶׁלּוֹ לְקוּטֵי

אל השם יתברך, אֲשֶׁר אֵין עֲרֵף אֵלָיו אֵין עוד ספר קדוש שיכול לעורר את האדם להשם יתברך כמו הספר ליקוטי מוהר"ן. ומי שְׁעוֹסֵק בְּזֶה הַסֵּפֶר לְקוּטֵי מוֹהֲר"ן, אֵין צָרִיף עוֹד סֵפֶר מוֹסֵר, אַחֲר־כֵּן אָמַר רַבֵּינוּ בְּפִרְוֵשׁ שֶׁהַלְמוּד בְּחַבְרֹנָה הַקְדוּשִׁים הוּא אֶתְחַלְתָּא דְגֵאלָהּ בְּמַהֲרָה בְּיַמֵּינוּ אָמֵן.

אנחנו מחכים כבר כל כך הרבה שנים. וְאָמַר רַבֵּינוּ: מֵאַחַר שֶׁיִּצְאָ בְּעוֹלָם, אֵנִי חֲפֵץ מְאֹד שֶׁיִּלְמְדוּ אוֹתוֹ, פִּי צְרִיכִים לְלַמֵּד אוֹתוֹ הַרְבֵּה, עַד שֶׁיִּהְיֶה שְׁגוּר בְּעַל פֶּה, פִּי הוּא מְלֵא מוֹסֵר, וְהַתְּעוֹרְרוֹת גְּדוֹל מְאֹד לְהִשָּׁם יִתְבַּרֵּךְ זֶה מְעוֹרֵר אֶת הָאָדָם אֶל הַשֵּׁם יִתְבַּרֵּךְ וְזֶה מוֹשֵׁךְ אוֹתוֹ חֲזֵרָה

### מה יהיה כשמשיח יגיע?

רק באיך הוא יכול להתקרב יותר אל השם יתברך, ואם לומדים בספר ליקוטי מוהר"ן זה 'אתחלתא דגאולה', מתחילה כבר הגאולה אצלי, רבינו עושה איתי מה שמשיח יעשה.

אם התקבצנו אצל רבינו הקדוש על שבת חנוכה, אנחנו צריכים לראות לציית לרבינו, להתחזק להתחיל שיעור בספר ליקוטי מוהר"ן, ללמוד בכל יום את הספר של רבינו.

אמר ראש הישיבה שליט"א: מה הכוונה שהספר ליקוטי מוהר"ן הוא אתחלתא דגאולה? אלא, מה יהיה כשמשיח יגיע? אנשים חושבים: 'יהיה כך' / 'יהיה אחרת' אבל הרמב"ם הקדוש כותב (הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק יב): כשמשיח יגיע העולם ימשיך להתנהל כרגיל, רק חילוק אחד יהיה, כל אחד יחשוב רק מהשם יתברך, כל אחד ידבר אחד עם השני רק מהשם יתברך, לא יהיו יותר מחלוקות, לא יקנאו אחד בשני, כל אחד יהיה עסוק

### איך לומדים ליקוטי מוהר"ן?

פִּי יֵשׁ עֲמֻקּוֹת גְּדוֹל וְנִפְלָא בְּסִפְרֵי הַסֵּפֶר לְיִקוּטֵי מוֹהֲר"ן הוּא סֵפֶר עֲמוּק מְאֹד, וְעֵינַי בְּמִקּוֹם אַחַר שִׁיחַת הַר"ן (סימן קל"א) מְנַהֵם מְעַנֵּן עֲצָם הַעֲמֻקּוֹת הַגְּדוֹל שֶׁיֵּשׁ בְּתוֹרָתוֹ הַקְדוּשָׁה וְהַנּוֹרָאָה מְאֹד עַד אֵין סוּף וְאֵין תְּכֵלִית הַנְּמַצְאִים בְּסֵפֶר לְיִקוּטֵי מוֹהֲר"ן.

איך קובעים שיעור בליקוטי מוהר"ן? - ממשיך רבי נתן וכותב: וְאָמַר רַבֵּינוּ שְׂטוֹב לְקַבֵּעַ לְעֲצָמוֹ שְׁנֵי שְׁעוּרִים לְלַמֵּד סִפְרֵי הַקְדוּשִׁים - לְיִקוּטֵי מוֹהֲר"ן, שְׁעוּר אֶחָד פְּשוֹט לְלַמֵּד בְּמַהֲרָה הַרְבֵּה מְאֹד כְּמוֹ שְׂאֵנוּ לּוֹמְדִים, כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה שְׁגוּר בְּעַל־פֶּה, וְשְׁעוּר אֶחָד לְלַמֵּד בְּעֵיּוֹן גְּדוֹל,

## חיי מוהר"ן סימן שמ"ט

מעט רגש לזה, מעט השגה בספר, אבל עם הזמן רואים איך שהספר מושך אל השם יתברך.

וְהָיָה רבינו חַפְצֵי וּמִשְׁתַּקֵּק מְאֹד, שְׂיִדְפִיסוּ סִפְרוֹ ליקוטי מוהר"ן עוֹד בְּמָה עוֹד הִרְבָּה פְּעָמִים וְיִתְפַּשְׁטוּ בְּעוֹלָם. וְאָמַר רבינו: שְׂיִהְיוּ בְּנֵי אָדָם שְׂיִלְמְדוּ וְיִתְפַּלְלוּ עַל-יְדֵי הַסֵּפֶר הַזֶּה. וְאָמַר רבינו: שְׂמִי שְׂיִשָּׁב וְיַעֲסֵק בְּסִפְרָיו, רַק בְּלִי קִנְטוֹר וְנִצְחָן, בְּלִי לַחֲפֵשׁ לַהֲצִיק אוֹ לַנְּצַח אֶת הַשְּׁנִי רַק וְיִסְתַּפֵּל בּוֹ בְּאַמָּת, אֲזִי בְּנִדְאֵי יִהְיוּ נִבְקָעִין אֲצִלוֹ כֹּל גִּידֵי קִשְׁיוֹת לִבָּבוֹ וְאָמַר רבינו בְּזוֹ הַלְשׁוֹן: "סֶע וְנֵעַט אִים אֲלַע אֲדַעְרֵן טְרַעְנַעֵן".

## זה פותח את כל הורידים!

לומדים את הספרים הקדושים של רבינו, זה מושך את האדם אל השם יתברך, והופכים ליהודי כשר.

וְאָמַר רבינו: שְׂכָל אָדָם צְרִיף לְהַשְׁתַּדֵּל לְקִנּוּת הַסֵּפֶר שְׁלוֹ, וּמִי שְׂאִין לוֹ כֶּסֶף בְּמָה לְקִנּוּת זְכוּי יִמְכֹר פֶּר מִתַּחַת רֵאשׁוֹ וְיִקְנֶה הַסֵּפֶר שְׁלוֹ. שִׁמְכוֹר אֶת כֹּל הַסִּפְרִים שְׁלוֹ, כֹּל מֵה שִׁישׁ לוֹ, אִפִּילוֹ אֶת הַשְּׂמִיכָה וְהַכְרִית כְּדֵי שִׁיּוּכֵל לְקִנּוּת אֶת הַסֵּפֶר לְיִקְוִטֵי מוֹהֲרָן, וְעוֹד סִפְרֵי מְזֵה וְעֵין בְּמִקּוֹם אַחֵר עוֹד מְזֵה.

ממשיך רבי נתן וכותב: פְּעַם אַחַת הָיָה רבינו מְשַׁבַּח אֶת הַסֵּפֶר שְׁלוֹ מְאֹד, וְאָמַר רבינו: שְׂיִכּוּלִין לְהִיּוֹת נַעֲשֶׂה בְּעַל תְּשׁוּבָה גְּמוֹר עַל-יְדֵי לְמוֹד הַסֵּפֶר שְׁלוֹ אִם אָדָם רוּצָה לַחְזוֹר בַּתְּשׁוּבָה, הוּא רוּצָה לַחְזוֹר אֵלָיו יִתְבַּרְךְ, שִׁילְמַד בַּסֵּפֶר לְיִקְוִטֵי מוהר"ן וְהוּא יִהְיוּךְ לְבַעַל תְּשׁוּבָה גְּדוֹל, כִּי הַסֵּפֶר הַזֶּה מוֹשֵׁךְ אֶת הָאָדָם חֲזוֹרָה אֶל הַשֵּׁם יִתְבַּרְךְ.

זהו דבר שאי אפשר להסביר, צריך לנסות את זה, צריך לנסות להתחיל לעשות זאת, צריך לקבוע שיעור בספר ליקוטי מוהר"ן - בתחילה זה מאוד קשה, כי זה לא ספר קל, בתחילה צריך רק להגיד הרבה את המילים עד שמתחילים לקבל

אפילו אדם שהוא סתום, כלומר, הוא מסכן רחוק מהשם הרגשות שלו כבויים, והוא נופל לדאבון לב לעבירות, - אם יקבע לעצמו שיעור בספר ליקוטי מוהר"ן, זה יפתח לו את כל הגידים. כמו כשאדם מקבל התקף לב צריך לפתוח לו את הורידים, כך זה גם ברוחניות, אם אדם נופל לדברים רעים, הוא מאבד את כל הרגש להשם יתברך, נסתם לו הכל, לא מושך אותו להתפלל, לא מושך אותו ללמוד, לא מושך אותו מצוות, מושך אותו רק עבירות רחמנא ליצלן, אבל אם

## אם לומדים בספרי רבינו הופכים לאדם משוודר!

כל המחלוקות קנאה ושנאה, כל המידות רעות שיש אצל האדם שעסוק עם 'פלוני' 'אלמוני' 'אני' ו'אתה' - כשמתחילים לחיות עם השם יתברך נגאלים מכל הדברים האלו, כך גם כשמתחילים ללמוד בספרי רבינו נגאלים, מתחילים לחיות עם השם יתברך.

אם התקבצנו בשבת חנוכה אצל רבינו, אנחנו צריכים להתחדש ולהתחיל שיעור בספרי רבינו, כך יהיה אתחלתא דגאולה, יקרה מה שהולך לקרות כשמשיח יגיע.

משיח הולך להכניס בעולם זפנות יתחילו להרגיש את השם יתברך, יתחילו לחיות עם השם יתברך וממילא יתבטלו

## אם הולכים לצדיק – לא מתים מרעב!

להימשך אל השם יתברך. אפילו אם אין לך סבלנות ללכת לבית הכנסת להתפלל, אין לך סבלנות ללמוד, אם תפתח את הספר 'אשר בנחל', אתה תקרא את המכתבים, פתאום תימשך לבית הכנסת, אני הולך כבר להתפלל מעריב, אני הולך להתפלל מנחה, כבר כל כך הרבה זמן לא פתחתי משניות, כעת אני הולך מחדש לקחת משניות וללמוד, כבר כל כך הרבה זמן לא פתחתי חומש, קיבלתי על עצמי בתחילת השנה ללמוד בכל שבוע חומש, כעת כבר נמצאים בפרשת ויגש, במנחה כבר קראו את פרשת ויגש, כבר עבר בראשית, נח, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב ומקץ, כעת אני הולך לקחת חומש ולהתחיל ללמוד בכל יום מעט חומש.

את זה אנו רואים השבוע בפרשה, הפסוק מספר (בראשית מא, נה): "וַתִּרְעַב כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם וַיִּצְעַק הָעָם אֶל פַּרְעֹה לֵאמֹר, כֹּל תוֹשָׁבֵי מִצְרַיִם נִכְסוּ לַפַּחַד שְׂבָא רַעַב, הֵם צַעֲקוּ שֹׂאֵין לָהֶם מִה לֵאכֹל, וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה לְכָל מִצְרַיִם, אִמְרוּ לָהֶם פַּרְעֹה: "לָכוּ אֶל יוֹסֵף", לָכוּ אֶל הַצַּדִּיק, "אֲשֶׁר יֹאמַר לָכֶם תַּעֲשׂוּ", תַּעֲשׂוּ מַה שֶׁהַצַּדִּיק יֹאמַר לָכֶם, אִם לֹמְדִים אֶת הַסְּפָרִים שֶׁל הַצַּדִּיק לֹא מֵתִים מֵרַעַב, מֵתַחִילִים לִקְבֹּל רַגֶּשׁ בַּתְּפִילָה, בְּלִימוּד, בַּהֶשֶׁם יִתְבַּרֵּךְ.

זהו דבר פלא, מי שלומד את ספרי רבינו, בפרט כשלומדים את הספר אשר בנחל, המכתבים שמוהרא"ש זכותו יגן עלינו כתב, מוהרא"ש הוציא את התמצית של ליקוטי מוהר"ן והוריד את זה לשפה פשוטה, שמי שרק פותח את זה מתחיל

## בשניים מקרא ואחד תרגום נמצאות כל הסגולות!

צריכים להתעורר להתחיל מחדש ללמוד

אם הגענו לרבינו לשבת חנוכה, אנחנו

סגולה ל'אריכות ימים', אבל מוהרא"ש מביא בשם צדיקים שבלעבור על הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום יש את כל הסגולות, אריכות ימים, פרנסה, להיות צדיק וכח להילחם עם היצר הרע.

אברכים מספרים לי שהם רואים את זה עין בעין, הם לא מפספסים שבוע בלי שניים מקרא ואחד תרגום, שבוע אחד הם פספסו בטעות, והוא עשה תאונה, והוא כבר צריך להתייגע עם הביטוח של הרכב, ואין מוצא מהסבך הזה, לא שווה להפסיד.

שיעורים בתורה הקדושה. בואו נתחיל ללמוד בכל יום מעט חומש, ביום ראשון עד שני, ביום שני עד שלישי, ביום שלישי עד רביעי, וכך הלאה, זה לא אורך הרבה זמן. אתה רץ לעבודה אתה רוצה להרוויח כסף, אם תלמד מעט חומש אתה תרוויח כסף, אתה תצליח יהיה לך פרנסה. מוהרא"ש מביא באשר בנחל, בשבוע שלא עוברים על הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום באותו שבוע יהיה לאדם הפסד, בפשטות מופיע בגמרא (ברכות ה.) שלקרוא שניים מקא ואחד תרגום זה

### כל מכתב מעורר את האדם!

הולכים לקחת איתנו? מה אדם לוקח איתו לעולם הבא? את התפילין שלו, את הציצית, את נרות החנוכה, כל דיבור שאדם מדבר אל השם - את זה לוקחים לשם, זוהי העשירות של האדם.

כשאדם כל כך שבור הוא חושב שאף אחד לא צריך אותו ושהשם גם לא צריך אותו, והוא מוציא כמה דיבורים אל השם יתברך: "רבונו של עולם תעזור לי, אני כל כך רחוק ממך, תקרב אותי אליך", "רבונו של עולם אני רוצה להיות טוב, אני לא רוצה לעשות עבירות", נהיה כזה מהפכה למעלה בשמים!, כי לאדם יש הרבה מקטרגים, כל המלאכים, המזיקים, שנבראו מהעבירות שהאדם עשה, עומדים למעלה בשמים, וצועקים האדם הזה הוא שייגץ (חוטא),

צריך ללכת אל יוסף, לרבינו הקדוש, אם לא מגיע רעב וכל המדינה קורסת, כמו שהפסוק אומר (בראשית מז, יג): "וַתֵּלֶה אֶרֶץ מִצְרַיִם וְאֶרֶץ כְּנָעַן מִפְּנֵי הָרָעָב". כולם מבוהלים, 'מה יהיה?' 'מה יהיה?' כל אחד עם הדמיונות והפתחים שלו, לך אל יוסף, תקבע לעצמך שיעור בספרי רבינו, זה כבר ימשוך אותך לחומש, זה כבר ימשוך אותך למשניות, זה כבר ימשוך אותך ללמוד כל יום את דף הגמרא, זה כבר ימשוך אותך אל השם יתברך.

תנסה את זה, תפתח את ספרי רבינו, בפרט המכתבים של מוהרא"ש, המכתבים האלו מאוד מאוד יפים, כל מכתב מעורר את האדם שיתחיל לחיות עם תכלית. עוד מעט עוזבים את העולם, מה אנחנו

הבעיה היא רק שאפילו כששומעים את כל העצות של רבינו, שוכחים את זה, אבל אם לומדים את ספרי רבינו, לומדים ליקוטי מוהר"ן, או לומדים את המכתבים, שמלוקט בהם העצות והחיזוק של רבינו, נזכרים מהשם יתברך, ונותנים אנטחה להשם יתברך. רבינו אמר: "זה פעלתי, מי שידבר ממני, מתי שידברו ממני - יתחדשו, יהפכו לקטן שנולד", יתחילו מחדש לעבוד את השם יתברך.

הוא פגם בברית רחמנא ליצלן, וצריך לתת לו את כל העונשים שכתוב בספרים על העבירה של פגם הברית, צריך לקחת לו את הפרנסה, צריך לקחת לו את הילדים השם ישמרנו, אבל איך שרק האדם מוציא דיבור אל השם יתברך: "רבונו של עולם אני רוצה להיות טוב, אני לא רוצה לחטוא", נהיה מהפכה, כולם רואים שזה שקר מה שהמקטרגים אומרים, תראו הוא כן מדבר אל השם, הוא מבקש מהשם שהוא כן רוצה להיות טוב!

### תולעים בעולם הזה ובעולם הבא

בחורף עדיין קפואים, אבל בקיץ זה הופך לחממת תולעים, מי יכול לחשוב על עצמו דבר כזה? 'ממני יהיה קץ תולעים?!' אבל אם תלמד ליקוטי מוהר"ן התולעים לא יגיעו אליך, וזה לא מכוון רק לאחרי הפטירה, זה גם כשאדם חי, אדם שלומד את ספריו הקדושים של רבינו, מקבל אמונה כל כך חזקה שהוא לא עסוק עוד עם אף אחד בעולם.

אם נעשה כעת התחלה חדשה נתחיל ללמוד את ספריו הקדושים של רבינו, נזכה שכל הגידים יפתחו, כל הוורידים יפתחו, ונהפוך ליהודים כשרים.

רבי נתן אמר פעם: "אברך, גוף שלמד ליקוטי מוהר"ן לא יגיעו אליו תולעים בקבר", זה מאוד מפחיד, מכניסים אדם באדמה, ונהיה ממנו שק תולעים, זה קורה לסלתה ולשמנה, אם רוצים ואם לא,

### לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם לֵיד גְּרוֹת הַחֲנוּכָּה!

שאני הולך לבית הכנסת", על זה אדם צריך להיות מאוד חזק, לא מתחילים את היום עם שום דבר אחר, דבר ראשון רצים לבית הכנסת להניח תפילין ונעמדים להתפלל, - "אבל אני כבר צריך לרוץ", - עוד מעט אתה תרוץ, קודם תניח תפילין, אם דוחים את תפילת שחרית כבר לא

נותרו עוד שני לילות להדלקת המנורה הקדושה, תתיישב ליד הנרות, תגיד מילה להשם יתברך: "רבונו של עולם אני רוצה להיות טוב", "רבונו של עולם אני הולך כבר להתפלל, שחרית, מנחה ומעריב, זה הביזנס החדש שלי, לפני זה אני לא הולך לשום מקום, אני לא מתחיל את היום לפני

הקדושות: "רבנונו של עולם אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להתגבר ולשמור על העיניים שאני לא יסתכל על עבירות", "רבנונו של עולם אני רוצה להתגבר על המחשבות שלי, אני רוצה מה מחשבה זכים", כל הליקוטי מוהר"ן מיוסד על 'שמירת הברית', 'שמירת הברית', מה זה שמירת הברית? הכל זה במח, שרק נחשוב מהשם יתברך, ולא נחשוב שטויות.

מתפללים אחרי זה, אחרי חצות אי אפשר להתפלל, בארבע כבר השקיעה פתאום תתפוס את עצמך אחרי היום שעבר. וכך עובר יום אחרי יום ואתה לא מתפלל!

תבקש מהשם ליד נרות החנוכה: "רבנונו של עולם אני רוצה להגיע לבית הכנסת להתפלל, אני רוצה לכוון בתפילה, אני לא רוצה להפריע לעצמי את התפילה עם שטויות", אחר כך תבקש גם שתזכה לכל

### זאת חנוכה – הגמר של כל התיקונים

התגעגענו להשם יתברך, כעת מגיע זאת חנוכה, ומשהו קורה מכל העבודות שלנו, אני לא יודע אם אנחנו הולכים להרגיש את זה, אבל זה דבר שנהיה.

השם יעזור שנוכל לצאת מימי החנוכה ולהתעורר מהשינה, לחזור אל השם יתברך, נתחיל להאמין בתפילין שאנו מניחים, נתחיל להאמין בציצית שאנו לובשים, נתחיל להאמין במזוזה שיש לנו בפתח, נתחיל להאמין בכל הדברים הטובים שאנו עושים, נזכה להיות צדיקים גדולים.

השם יעזור שנציית לרבינו, כך יהיו לנו חיים יפים. אמן.

אחר כך שר ראש הישיבה שליט"א לכבוד שבת מברכים את הניגון: "יְהוָה הוֹדוּ עַל כָּבוֹד הוֹא עֲלֵינוּ וְעַל כָּל עַמּוֹ בְּיַם יִשְׂרָאֵל בְּכָל מְקוֹם שֶׁהֵם. לְטוֹבָה וְלְבְרָכָה. לְשִׁשּׁוֹן וְלְשִׁמְחָה. לְיִשׁוּעָה וְלְנִחְמָה. לְפְרִיָּסָה וְלְכִלְכֵּלָה. לְחַיִּים טוֹבִים וְלְשָׁלוֹם. לְשִׁמּוּעוֹת טוֹבוֹת. וְלְכַשְׁרוֹת טוֹבוֹת. וְלְגִשְׁמִים בְּעָפָם. וְלְרַפְּוֹאָה שְׁלָמָה. וְלְגִאוּלָּה קְרוּבָה. וְנִאמַר אָמֵן."

ביום ראשון בלילה זה זאת חנוכה. כתוב מהצדיקים הקדושים שבזאת חנוכה זה גמר כל התיקונים. כל התפילות וכל המצוות שעשינו, שביקשנו מהשם יתברך, מחודש אלול, סליחות, ראש השנה, זכינו להיות אצל רבינו הקדוש, עשרת ימי תשובה, יום הקדוש, סוכות, הושענא רבא, שמיני עצרת ושמחת תורה; כשמגיע זאת חנוכה אז נהיה הגמר של כל התיקונים.

אנחנו לא יודעים בדיוק מה הכוונה שבזאת חנוכה זהו הגמר של כל התיקונים, אפשר לנסות להסביר את זה עם משל, חשמלאי נכנס לבית, הוא מותח חוטים מסביב לכל הבית, הוא מכין הכל, אחר כך מגיעה חברת החשמל ומחברת את כל החוטים שהוא הכין למתח כדי שזוה יתחיל לעבוד, ועם זה מסתיימת כל העבודה שהחשמלאי הכין מקודם, - זה מה שקורה ב'זאת חנוכה', כל מה שעשינו עד עכשיו זה היה כמו למשוך חוטים, עשינו מצוות,