



אשית עצות בנפשי



שיחות זמנינו

ממורינו ראש

הישיבה שליט"א



ע"ט
שנה ב'

פרשת וישב

תשפ"ה



שיעור ליל שישי
ויצא תשפ"ה



היזוקים קצרים שנאמרו
לאחר שיעור הדף גמרא



שיעור בימי החנוכה
ר"ח טבת תשפ"ד

לשמיעת השיעורים
קול ברסלב: 1212-444-9191

– פנימי –

יוצא לאור על ידי תלמידי היכל הקודש
בני ברק יצ"ו

להערות והארות: ushiseb@gmail.com



ליל שישי פרשת ויצא תשפ"ה

על ידי איבוד האמונה – באים לחרון אף

התורה הקדושה אומרת השבוע בפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, מוהרא"ש היה אומר על הפסוק הזה בשם צדיקים, דידוע שיש ז' מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, המידה השביעית היא מלכות, ומלכות היא האמונה, ועל זה אומרת התורה, ויצא יעקב מבאר שבע, כשיהודי יוצא מהמידה השביעית, הוא נפרד מהאמונה, וילך חרנה, הוא מגיע לחרון אף וכעס, כשיש ליהודי אמונה חזקה, והוא יודע שאין כזה דבר שמשוהו קרה מאליו, ואין טבע ואין מקרה, אין כזה דבר שבדיוק קרה משהו, אין כזה דבר יש לי מזל טוב יש לי מזל רע, אלא הקב"ה הוא זה שמנהל את העולם, כפי שאומרים כל יום, אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, אין לו חרון אף ואין לו כעס, כי הוא יודע שהכל מהקב"ה, אבל כשעוזבים את האמונה, מתחילים לכעוס, מגיעים לחרון אף, כועסים וזועמים על אחרים, הוא לא מסתדר עם חבריו, ובטח שלא מסתדר בביתו, כל הזמן רק ויכוחים, והוא אוכל את הלב, והכל בגלל שהאמונה חשוכה.

חזקה אצלו, אמונה אמיתית היא כשיהודי זוכר מהקב"ה כל היום, והוא יודע שהכל מהקב"ה, אשתו מהקב"ה, משפחתו מהקב"ה, פרנסתו מהקב"ה, וכל מה שהוא עובר זה רק מהקב"ה, ואם לאדם קשה והוא שואל 'למה' אני עובר את זה, צריך לדעת שעצם זה שיש שאלה ולא מבינים למה, זה מראה על גדולתו של הקב"ה, ועל היופי של הקב"ה, כפי שרבינו אומר בליקוטי מוהר"ן [חלק ב' סימן נ"ב]: בענין הקשיות שקשה על הקב"ה, מרגלא בפומיה לומר, אדרבה, כך ראוי להיות דייקא, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממותו. כי אם אנחנו מבינים את הקב"ה, זה אומר, שהקב"ה מוגבל לפי המוח שלי, אבל כשאני לא מבין את הקב"ה, הרי זה מראה כמה הקב"ה יותר גדול ונשגב, כמו ילד קטן שלא יכול להבין את אבא שלו, ולא מבין למה אבא שלו לא מרשה לו דברים, וכשמתבגר הוא קולט שאביו רצה רק טובתו, המשל הזה אפילו לא משל, כי הקב"ה בוודאי מורם ונשגב, וכמובן שהכי טוב שאין קושיות על הקב"ה, אבל אומר רבינו, אם קשה לך משהו, ואתה לא מבין, תדע שזו היופי של הקב"ה, וזה מראה על גדולתו יתברך.

כל מה שעושה הקב"ה – לטובה

צריך מאוד להתחזק באמונה, כי זה היה כל הלימוד של רבינו בתקופתו האחרונה, ר' נתן מביא שבשנה וחצי האחרונה של רבינו, הוא דיבר רק סביב

הקושיות זה היופי של הקב"ה

אי אפשר להגיד שמישהו מאבד את האמונה, כי תמיד יש נקודה של אמונה אצל כל אחד, השאלה היא כמה האמונה

מהעיניים, יש גבול, כל יום אתה אומר לי שוב שאתה מפסיק, אבל אצל הקב"ה אפשר כן לחזור בכל יום שוב ושוב, ויפגע במקום, להיות פגע, ולחזור כל יום שוב ושוב ולהתחנן שרוצים לחזור.

הזלזול ברבינו – כי רבינו עורר אותנו על תפילה

רבינו אומר [ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ו] שצריך לבקש מהקב"ה באופן של מתנת חנם, באופן של חסד ורחמים, כמו עני הדופק בדלת, ומבקש שיביאו לו נדבה, רבינו אומר שהתפילה צריכה להיות 'אם יתן השם יתברך יתן, ואם לאו לאו', ולא לבקש בחזקה, רבינו מלמד אותנו לחזור ולהתפלל ולהתחנן, והאמת היא שזה פלא גדול, שיש כל כך הרבה אדמורי"ם, ועל אף אחד אין מחלוקת, ורק על רבינו יש חולקים, ומה הסיבה שחולקים על רבינו, בחור שמתקרב לרבינו, מיד לוקחים אותו לאיזה טיפול רפואי, להציל אותו מברסלב, ומוציאים איזה אברך שידבר איתו, והאברך הזה הוא חסיד שנפל, וכשהיה בחור הוא גם חיפש וביקש, ולא מצא, ואחרי זה נפל הרבה בעבירות, ויותר קל לו להגיד שאין כלום, והוא אומר לבחור שאין מה לחפש, ואם כן, בטח לא בברסלב, ואם כן ברסלב, בטח שלא בהיכל הקודש ולא אצל מוהרא"ש, והסיבה שחולקים על רבינו כתוב בליקוטי מוהר"ן [חלק ב' סימן צ"ג], שחז"ל אמרו [ברכות ו:]: כרם זלת לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם ומאי ניהו תפילה, וכיון שכל עסקו של רבינו היתה התפילה, והרי בתפילה מזלזלים, לכן בני אדם מזלזלים ברבינו, וביותר מזלזלים בהיכל הקודש, כי מלמדים את זה למעשה, ללכת ולבכות להקב"ה ולספר לו על כל דבר שלוחץ עלינו.

אמונה, כל התורות היו בנושא אמונה, ועלינו יש לחזור על דיבורי אמונה ולשיר שירי אמונה, עצם זה שמדברים מאמונה מקבלים אמונה, כשהאדם אומר, הקב"ה הוא טוב, והקב"ה יעשה לי טוב, כך הוא זוכה לאמונה, רבינו אומר, שכל כך טוב לבן אדם שחי עם אמונה, כי אף אם הוא סובל באמת, סבל פיזי, כשלא מרגיש טוב וכדומה, וזה לא משהו בדמיונות, אעפ"כ על ידי אמונה הוא לא סובל, כי הוא מאמין שהקב"ה בוודאי יטיב לו, ועל ידי הסבל הזה הוא מכפר עוונותיו, מגלגול זה ומגלגולים קודמים, ועל ידי זה ירוויח עולם הבא, והבן אדם שלא מאמין סובל מאוד, והבן אדם שמאמין יודע שכל מה שהקב"ה עושה זה רק טוב, וזו היתה גדולת הצדיקים, שאף שעברו קשיים נוראים, מעולם לא היתה להם שום שאלה וקושיא על הקב"ה, וזו היתה עבודת הצדיקים בעת קבלת קהל, אנשים נכנסו לשפוך את הלב, והצדיקים אמרו להם, רק לא להיות עם קושיות על הקב"ה, תאמין שהכל לטובה, ותאמין שהכל עם חשבון מלמעלה.

לאמונה זוכים על ידי תפילה שוב ושוב

ומה העצה לזכות לאמונה, ויפגע במקום, חז"ל אומרים אין פגיעה אלא לשון תפילה, מוהרא"ש היה אומר בשם צדיקים, שלכן זה כתוב בלשון 'פגיעה', זה לשון 'פגע' [נודניק], להיות פגע ולבקש שוב מהקב"ה, ולבקש שוב ולבקש שוב ולבקש שוב, להיות פגע, ולהגיד שוב רבש"ע תמחל לי, רבש"ע אני מבטיח להיות טוב, רבש"ע תרחם עלי, רבש"ע אני הבן שלך, רבש"ע אל תזרוק אותי לגמרי, רבש"ע תן לי עוד הזדמנות אחת לחזור אליך, וכך היהודי חוזר ומבקש שוב ושוב, אצל בשר ודם זה לא הולך ככה, בשר ודם יענה לך: תעשה לי טובה, מספיק סבלתי ממך, אתה מנסה לעבוד עלי, עוף לי

לברוח לבית נורא של לבן, ובדרך אליפו לוקח ממנו את הכל, אבל הוא יודע דבר אחד, 'ויפגע במקום', שיש לו את התפילה, אפשר לקחת ממנו הכל, אבל את התפילה אי אפשר לקחת ממנו, לבקש מהקב"ה שוב ושוב כמו פגע, רבינו נתן לנו דרך קלה לתפילה, קצת לנענע את השפתיים: רבש"ע תעזור לי, רבש"ע אני לא יודע מה להגיד, רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן [חלק ב' סימן צ"ו], שאפילו אם אין יכולים לדבר כלל בהתבודדות, אם מדברים רק דיבור אחד זה גם כן טוב מאוד, ויהיה חזק וידבר אותו הדיבור כמה פעמים בלי שיעור וערך. רבינו נתן לנו עצה לפתיחת הלב, אם אי אפשר לפתוח את הפה בהתבודדות, להגיד שוב ושוב, רבש"ע, זהו, מילה אחת.

עצת רבינו לפתיחת הלב

רבינו גם נתן לנו עצה של שיר, לפעמים הבן אדם רוצה להתפלל אבל לא יכול להתחיל להתפלל, רבינו אומר שעל ידי נגינה ושירה אפשר לפתוח את הלב, ב"ה אפשר דרא ויש הרבה ניגונים טובים, מדליקים את המוזיקה, ופותחים את הלב: רבש"ע תביא לי פרנסה, רבש"ע אני כל כך לחוץ, רבש"ע לאן אני יכול ללכת, רבש"ע מה אני עונה לאשתי, מה אני עונה למשכיר, מה אני עונה לבנק, עצה כזו טובה, הרי אברך לא יכול לספר לחברים הכי קרובים שלו את המצב שלו, כי אם ידעו את המצב, הוא פתאום ידע כמה הם קרובים אליו, הם היו קרובים אליו רק כי חשבו שיש לו עסק והוא יכול להלוות כסף לאנשים, ורק כי אמר להם שיש לו הרבה כסף בצד, הוא לא יכול לספר לאף אחד שהעסק פושט את הרגל, ורק רוצה לברוח, ורבינו נתן לנו עצה, לך לפינה ותספר את זה להקב"ה, תספר לו כמה אתה לחוץ מזה, עצם הדיבור אל ד'

אפשר לספר הכל רק להקב"ה

אי אפשר לפרט ברבים מה עובר עלי אנשים, על כל אחד עובר משהו, לפעמים אנשים חושבים שרק הם סובלים, לכולם יש חיים טובים, אבל רבינו מגלה לנו שכל אחד עובר מה שעובר, והעצה לזה היא, ללכת לפינה ולספר את זה להקב"ה, רבש"ע כואב לי זה וזה, רבש"ע מה אני עושה עם הדבר הזה, יש דברים שיהודי לא יכול לספר לחברים שלו, כי אם הוא יגיד להם מה כואב לו, הם יגידו לו: אתה תינוק? מה אתה עושה עסק משטויות? אתה כבר מבוגר, תעזוב את זה, זה לא אמור לכאוב, אבל מה אני עושה שזה כואב לי, רק להקב"ה אני יכול לספר את זה, כגמול עלי אמו, כמו תינוק על אמא שלו, אני התינוק של הקב"ה, והקב"ה האמא, והאמא רואה שהתינוק בוכה, והיא מבינה מה כואב לתינוק, עכשיו הוא רעב, ועכשיו הוא עייף, ועכשיו יוצאים שיניים, ועכשיו זה האוזניים, ועכשיו האף, ועכשיו הבטן, רבינו רצה שאנחנו נדבר ככה אל הקב"ה, מאוד בפשטות, מאוד ישנוני, ומאוד קטנוני, ללכת ולדבר אל ד', ולכן מזלזלים ברבינו, כי מזלזלים בתפילה, ולכן אנשים ל"ע קורעים ספרים וגליונות מדברי רבינו, רבש"ע, למה אנשים קורעים את הקונטרסים, וכי הסתכלו בפנים לראות מה כתוב שם, כתוב שם שיש הקב"ה בעולם, ושאפשר לשוב בתשובה, ושיש דרך לחיות בחיים, אבל ככה זה צריך להיות, כי מזלזלים בתפילה, ומזלזלים ברבינו.

התפילה של יעקב אבינו

יעקב אבינו היה בחור בישיבה, עובד ד', לומד ארבע עשרה שנים ברציפות, לא הולך לישון, הוא ברח רק כי הוא ציית לאמא שלו, שאמרה לו לקחת את הברכות, וכעת הוא בסכנה והוא חייב

צדיקים אומרים את זה, איפה זה כתוב הדיבורים היפים האלו, איפה אפשר למצוא את זה, אני אמרתי לתלמידים שלי את הדיבורים ששמעתי ממוהרא"ש, ואמרתי להם, שאת זה אמר 'הבעל שם הקדוש', הרי כל צדיק היה נקרא 'בעל שם', ככה קראו פעם לצדיקים ולאדמור"ם, ומוהרא"ש היה בעל שם, כי הוא היה צדיק, וכשהבחורים עברו לישיבות אחרות הם התקשרו אלי, איפה הם יכולים למצוא את הדרשות הנפלאות, איפה מוצאים את זה בספרי הבעל שם טוב, אמרתי להם, שצריך לחפש את זה, הרי הדיבורים של מוהרא"ש אלו דיבורים פשוטים של גילוי אלוקות, לא צריך להסביר את זה בפסוק עם שאלה ותשובה, הם דיבורים מאוד פשוטים: יש הקב"ה בעולם, ואליו צריך להתפלל ולדבר, ויהודי צריך לדעת שאף אם הוא נפל הוא יכול לחזור אל ד', וצריך להגיד להקב"ה, אני חטאתי ואני מבקש מחילה, ואף אם זה לא הגיוני כי אתה רואה שאתה הולך ליפול שוב ושוב, הרי ימים ושנים אתה אומר שאתה לא הולך ליפול, ואתה נופל כל יום, ורבינו אומר שלא צריך הגיון, אומרים שוב את המילים הפשוטים, רבש"ע אני הולך להיות טוב, וב"ה שאחרי הפיטורין, יכולתי להגיד את המילים האלו בשם רבינו באתגליא.

עקב אבינו מגלה לנו איך לסלק את

היצר הרע

כבר דיברנו שנה שעברה, שיעקב אבינו הגיע וראה את כל הרועים ליד הבאר, הוא ראה את כל ראשי הישיבות, את כל רועי ישראל, עומדים עם הצאן והתלמידים שלהם, כולם עומדים סביב לבאר, ויש על זה אבן גדולה ואי אפשר להוריד את זה, וכתוב במדרש, שהאבן זה היצר הרע, כי הוא עומד על שפת

כבר ירגיע אותך, ואחרי זה גם תראה ישועה גדולה, הקב"ה יעזור לך, יש כל כך הרבה סיפורים מאנשים שמספרים שהיו בטוחים שהגיע סוף העולם, אבל לא איבדו את האמונה, והתפללו אל ד' ונושעו.

כל צרה יכולה להיות הישועה

אם אברך איבד את העבודה, מי אומר שזו צרה עבורו, אולי זו הישועה שלו, אולי כעת הוא הולך להיות עשיר, הרי עם העבודה הישנה אי אפשר להתקדם, אני מדבר מסיפורים שהיו, אברך נכנס עם האף למטה שפיטרו אותו ממקום עבודתו, ורק אחרי תקופה הוא רואה כמה זה ישועה, לפני שנים עבדתי במוסד אחר, ופיטרו אותי משם, אני בכלל לא נבהלתי מזה, הקב"ה נתן לי כח, אני בכלל לא הרגשתי עם זה שום דבר רע, כשהזמינו אותי להיפגש עם ההנהלה, אמרתי לאשתי אני יודע שמזמינים אותי כדי לפטר אותי, רק מעניין איך יגידו את זה, אבל היינו כל כך שמחים, ואשתי אומרת לי, ברוך השם, הרי רבינו אומר שעובדים רק בגלל העבירות, ועכשיו כשפיטרו אותך זה סימן שכבר כיפרת על הכל ואתה לא צריך לעבוד, ובדרך הביתה מהפגישה אני פוגש איזה חבר, ומספר לו שפיטרו אותי, הוא כמעט התעלף, הרי הדבר הזה היה הישועה שלי, בזכות זה יכולתי לפתוח ישיבה על שם רבינו, ברוך השם, להחיות עם רב, המון אנשים מחיים את נפשם עם העצות של רבינו.

רק בזכות הפיטורין אפשר לדבר מרבינו

ומאז שפיטרו אותי התחלתי לדבר מרבינו בצורה פתוחה, כי לפני זה כשעבדתי במוסד הקודם, הייתי צריך להגיד כל הזמן, 'צדיקים אומרים', והבחורים היו שואלים אותי, איזה

לא נעים כשלוקחים את הרכב והרשיון, לפעמים בגלל שלא שילמו דו"ח קטן מקבלים עיקול על הרשיון, ואם לא משלמים לעזרת נקיון בבית, ואם לא נעים, צריך לחשוב מה יותר לא נעים, וחוזק מזה אתה לא צריך לספר לאנשים שאתה אוסף לעצמך, לך ותאסף כסף למשפחות לצרכי שבת, אני לא מדבר ח"ו ממישהו שיש לו כסף וגונב מאנשים על ידי שקרים, אסור להגיד לאנשים שיש בבית מחלות וכדומה, מזה לא עושים כסף, אסור לרמות אנשים, חס וחלילה, אני מדבר כשבאמת אין כסף בבית, וצריך לאסוף כסף, ואם אתה מתבייש לאסוף בבית כנסת, אז תאסוף בבתים, ואם גיסקי יפתח לך את הדלת, תגיד לו שאתה אוסף למשפחות נצרכות, ואם הוא יבין שאתה הולך לעצמך הוא יתן לך סכום יותר יפה, ותמיד תוסיפו לזה המון תפילות, רבש"ע אני יודע שאני אשם, זה הכל בגלל העבירות שלי, תרחם עלי, אני רוצה לשוב בתשובה.

העניות קשה מאוד

חז"ל אומרים שאם מניחים כל הצרות על צד אחד של המשקל, ובצד השני מניחים 'עניות', זה ישקול הרבה יותר, כי עניות מעבירין את האדם מדעתו, ולכן יאמר האדם לרבש"ע, אני מבין שהעניות באה לזכך אותי, אבל זה מעביר אותי על דעתי, ועל דעת קוני רח"ל, זה מביא אותי לקושי על הרבש"ע, וזה כבר דבר נורא מאוד, כי האדם צריך לדעת שהקב"ה עושה הכל לטובה, הרבה פעמים יש גזירה נוראה על האדם, והקב"ה מחליף את זה בעניות, אבל אף שיש עניות, יכול האדם בתפילה לצעוק אל ד' ולבטל את הגזירה, רבש"ע שלח לי פרנסה, רבש"ע שלח לי פרנסה, רבש"ע שלח לי פרנסה, רבש"ע שלח לי פרנסה, אל תקשיב למי שאומר לך, תלך לפלוני אלמוני שילמד אותך איך עושים עסקים, הרי זו ליצנות, צוחקים

הבאר, על הפה ועל הלב ועל העיניים, ואי אפשר להוריד את היצר הרע, ומגיע יעקב אבינו, ומלמד את הדרך הקלה והפשוטה לקחת את האבן את היצר הרע הקשה, ולדבר אל ד', ליעקב אבינו היה סולם בחלומו, הוא ראה שהוא שוכב על הרצפה, למטה למטה, אבל יש סולם ואיתו אפשר להגיע עד למעלה, מה זה הסולם, התפילה, ככה כתוב בזוה"ק, סול"ם בגימטריא קו"ל, על ידי קול התפילה יכול האדם מעומק התהום לעלות עד למעלה בשמים, מוהרא"ש היה מתאר את זה כל כך יפה בשיעורים, יעקב אבינו מונח על הרצפה, ויש לו קול שמגיע עד לשמים, גם אם יהודי נפל ופגם והוא נפל עמוק עמוק, הוא יכול להרים את הקול אל הקב"ה ולעלות בחזרה עד למעלה למעלה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, תענוגים גדולים יש בשמים על ידי שהאדם מדבר אל ד', ואומר: רבש"ע אני כל כך נפילתי, עזור לי, אני רוצה להיות טוב, רבש"ע כבר אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים, רבש"ע עכשיו אני רציני, אני רוצה לחזור אליך, רבש"ע אני רוצה לחזור בתשובה, תקבל את תשובתי, אנחנו מדברים באידיש, כל אחד ידבר בשפה שלו.

עצה לפרנסה – תפילות

נחזור לתפילות על הפרנסה, רבש"ע שלח לי פרנסה, למה אני צריך פרנסה, רק בשבילך רבש"ע, רק כי אני יהודי, אני התחתנת רק בגלל שאני יהודי, ובגלל שאני יהודי יש לי בית, ואם אין לי פרנסה אין לי בית, חז"ל אומרים שכשאינן כסף בבית האשה צועקת, רבינו מביא את זה בספר המידות, רבש"ע מאיפה אני מביא פרנסה, אני לא יכול לגנוב כי אסור, ואני לא יכול ללדות, כי רבינו אמר לא לקחת הלוואות, נכון שאפשר ללכת לגייס כסף מאנשים, אבל זה לא נעים, אבל מצד שני ההכרח לא יגונה, כי זה יותר

ממש מפריעה לעבודה, יש עצה להניח את הטלפון בצד בשעות העבודה, אבל אם אתה משחק בטלפון, מותר לאשתך גם להיות אחד המשחקים בטלפון, תרים לה ותקשיב לה, ותיקח אותה לאן שהיא רוצה, את מי תיקח אם לא אותה, וכי דווקא את השכן תיקח, רק כשהשכן רוצה ללכת למכולת יש לך זמן בדיוק לעבור ליד המכולת, אבל כשאתך רוצה אין לך זמן, זה מאוד יפה לעשות חסד עם אנשים, אבל דבר ראשון מכבדים את האשה.

לכבד ולא לפגוע

חז"ל מקשים [בבא מציעא נט.]. שיש סתירה, כי פעם אחת אמרו שההולך בעצת אשתו נופל לגיהנום, ופעם אחרת אמרו, שאם אשתך נמוכה תתכופף ותקשיב לה, אז האם צריך להקשיב לה או לא, והגמרא מתרצת שזה תלוי מה, במילי דעלמא תקשיב לה, ובמילי דשמיא לא צריך להקשיב, כשזה מגיע ללמוד ולהתפלל וליראת שמים, שם צריך להיות חזק, אבל בשאר הדברים חייבים לכבד אותה, ולא מזכירים ח"ו סיפורים ישנים, סתם להוציא סיפורים שפוגעים בה, צריך לדבר מאוד בכבוד ומאוד יפה, ואם היא בוכה ואם היא כועסת, לא קרה כלום, ככה זה, זה טבע האשה, וכך דרך העולם, ואתה לא מבין מה חטאת, הרי הגעת מוקדם ועזרת, והיא כועסת ובוכה, אף על פי כן, לא צועקים עליה, ומכבדים אותה, ומנסים להרגיע, ואם היא לא עונה לך, אל תלך בכח, איו מרצינ את האדם בשעת כעס, מחכים קצת שתירגע, אל תגיד לה: למה קראת לי הביתה, אם את לא רוצה לדבר איתי, תתייחס אליה יפה, רבינו לא רצה שיבואו אליו אם לא נזהרים בשלום בית, רבינו קם פעם באמצע עריכת השולחן ויצא החוצה, ואמר, איך מעיז להגיע אלי אברך בלי שלום בית.

על הצרות של האנשים ולוקחים מהם כסף על כלום, וכי צריך קורסים לעשות כסף, האם לפני שלושים שנה כשלא היו קורסים לא עשו כסף? לך לפינה ותבכה אל הקב"ה, שישלח לך פרנסה, תבטיח לו שתתנהג טוב.

עצה נוספת לפרנסה – שלום בית

יש עוד עצה לפרנסה, לכבד את האשה, חז"ל אומרים שמי שמכבד את אשתו ומדבר אליה יפה, זוכה לשפע ולפרנסה בהרחבה, רבינו מביא את זה בליקוטי מוהר"ן, ואף אם האשה צועקת ואף אם היא לא צודקת, אתה תמשיך לדבר אליה יפה, גם אם היא ממש לא צודקת וגם כשהמצב נורא מאוד, אתה תמשיך לדבר אליה יפה, את זה קיבלנו ממוהר"ש, ואשרי למי שמציית למוהר"ש, מי שמציית יכול להעיד, שכל החיים משתנים, והכל נהיה מתוק ונעים, ממש חיים בתוך הגן עדן, אסור שיהיה כזה דבר של פגיעה באישה, אסור ח"ו שיקרה מצב שהיא בוכה בגללך, אני לא מדבר עכשיו כשהיא בוכה מעצמה, אלא שאתה אל תגרום לה לבכי, לא צועקים עליה כמו שבחורים צועקים בישיבה, נו תבוא כבר, נו, אפילו לבחורים אסור לדבר כך אחד לשני, כשאני שומע את הבחורים מדברים ככה אני מעיר להם, אבל בחור שנפגע מחבירו זה באמת חמור מאוד, אבל סך הכל איבדת חבר ולא שברת בית שלם, אבל בבית ח"ו לדבר ככה, אתה צריך לשמור על הבית שלך, ואל תכעס כשהיא מתקשרת שוב ושוב, תרים שוב את הטלפון ותשאל מה נשמע ומה אתה יכול לעזור לה, גם אם היא נזכרה הרגע לשאול איפה תהיו בפסח, הרי עוד לא חנוכה, וגם אם היא שואלת עכשיו איזה ארון להתחיל לנקות לפסח, ואתה בשיא העבודה, תגיד לה יפה, שאתה תחשוב מה כדאי להחליט, אם היא

שבבית חשוך כי אתמול היה לך טוב בבית, היא האירה לך פנים, כי אתמול עשית תשובה, ועכשיו אתה כועס ואתה חושב שהיא מחשיכה לך את החיים, כי היום לא שמרת על העיניים, ואתה רק רוצה עכשיו לברוח מהבית, ולנסוע עם החברים, ולכן אתה מארגן לה קודם איזה חופשה שהיא תיסע עם החברות שלך, וכך תוכל אתה לנסוע אחרי זה עם החברים שלך, זה ממש מוזר ההתנהלות הזאת, תיסע יחד איתה, מה הבעיה בזה, זה לא מעניין לנסוע יחד? תהנו ביחד, מותר ליהנות ביחד, לא מותר, זה חובה, איש ואשה שזכו שכונה שרויה ביניהם, איזה מין חיים זה שהבעל נוסע עם החברים שלו, והיא עם החברים שלה, תסעו יחד, אם אתם גרים בניו יורק תסעו לפלורידה, ואם אתה גרים בפלורידה תסעו לניו יורק, ככה נוהג העולם, כל אחד נוסע למדינה השניה, אבל אנשים לא רוצים לנסוע עם האשה, אנשים מחכים לקיץ, משלמים לה אלפי דולרים לקאנטרי, ומוטיפים לה דמי כיס כמה שהיא רוצה, והוא יוצא עם החברים, מה זה חברים, הרי לפני 3 שנים היו לך חברים אחרים בסאונה, ולפני 5 שנים היו חברים אחרים, וכעת יש לך את החברים האמיתיים, ועוד שנתיים תדע שהם אלו שיגנבו אותך.

חבית והילדים – זה המזבח להקב"ה

אנחנו רואים בפרשה שכשיעקב אבינו פחד בלילה מהחיות הרעות, הוא הניח י"ב אבנים סביב ראשו, כנגד י"ב השבטים, ואחרי זה לקח את י"ב האבנים ועשה מהם מצבה ומזבח להקב"ה, ואפשר ללמוד מזה לעצמינו, לפעמים יהודי אומר אני רוצה להביא קרבן להקב"ה, אני רוצה לעשות משהו בעבודת השם, התשובה היא, תשקיע בחינוך הבנים, זה מה שיעקב אבינו עשה, לקח את י"ב האבנים, י"ב השבטים, הם

שלום בית זוכים על ידי שמירת עיניים

יש עצה איך לעשות קשר טוב בבית, שמירת עיניים, כשאברך שומר על עיניו הוא פתאום רואה את האור בבית, הכל נהיה לו נעים יותר, הוא מרגיש את השכינה בבית, כשלא שומרים על העיניים יש חושך בבית, לא יודעים למה התחנתנו, מה אני מחפש כאן בבית, והנסיגות בדור הזה בשמירת עיניים, הן נסיונות שלא היו אף פעם, כי צריך את הטלפון למסחר, וצופים בעוד ועוד דברים, וברגע שפוגמים בעיניים, כל חשיבותה נפסלת כבר בבית, ורק מי ששומר על עיניו, והולך ברחוב כשעיניו למטה, זוכה לשלום בית אמיתי, צריך מאוד לשמור על מקום העבודה, מאוד נהנית, כשסיפר לי כאן אברך שהוא פתח עסק, והוא לא הספיק לסגן את המחשבים, והניח מודעה שמחפש עובדים, והגיע אליו אברך שרוצה לעבוד אצלו, הוא סוכן מכירות טוב, והאברך שואל את הבעל הבית, לפני שאני ניגש למחשב, האם המחשב מסונן, הוא ענה לו, היו צריכים לסיים היום את הסינון, אבל לא הספיקו, ויסיימו מחר את הסינון, והאברך ענה לו, 'אם ככה אז אני אני יחזור מחר', אני כל כך נהנית מתשובה זו, מה יש לו מהכסף שהוא ירוויח, אם הוא יעמוד ח"ו דקה אחת ליד מחשב פרוץ, הרי הוא יפסיד עשרות פעמים ככה, על הוצאות שלום בית וטיפול אחרי זה, למעשה האברך הזה כבר לא חזר למחרתו...

לא לנסוע עם חברים

כשיש שמירת עיניים, יש הרבה יותר אפשרות להיות עם מח נקי, צריך המון המון סייעתא דשמיא שזה יקרה, אבל רק אם שומרים על העיניים יש סיכוי למוח נקי, וכשיש מוח נקי, הבית מאיר, וטוב לך בבית, ואי אפשר להגיד

בית, בן אדם צריך להשקיע בבית שלו, שיהיה שם שמחה ואורה, הבית צריך להיות הפוקוס של האדם והמטרה של האדם, לא להיות שקוע כל הזמן בקניית עוד בית ועוד השקעה, מי צריך את זה, אם אין לך ילדים שיקחו את הירושה שלך, תשקיע בבית, וכבר אי אפשר לדבר היום נגד ההשקעות והנדל"ן, מיד אומרים לי, האם אתה לא צריך כסף, למה ראש הישיבה מדבר נגד כסף, ב"ה שאין לי חשבון בנק, אבל אני לא מדבר נגד כסף ופרנסה, ובטח לא להתווכח עם אנשים ברחוב על זה, אבל מלעשות כסף כדי ההוצאות, ועד להיות שקוע כל היום בעוד כסף ועוד כסף, יש מרחק גדול.

טפשות להשקיע בעוד ועוד נדל"ן ונכסים

אנשים ממש מחפשים דאגות עם נרות, איפה אני יכול להשיג עוד דאגות, הרי כעת יש לך בית א', ומה אתה עושה עם הדוד חימום נשבר, אתה הולך ומחפש בכל העולם מי רוצה לבוא לתקן, ואם יהיה לך 3 בתים, תצטרך לחפש 3 טכנאים, כעת אתה צריך לנקות את השלג בבית אחת, האם אתה מחפש לנקות את השלג של 3 בתים, ואל תגידי לי שיום אחד יבוא ותהיה בלי דאגות, כי אתה יכול כבר עכשיו להתחיל את היום האחד הזה, אולי יום אחד תיקח את המשניות, אולי יום אחד תיקח את החומש, מה אתה משתגע עם הבתים, אני לא מדבר על בן אדם שקונה בית לעצמו, כי זה משהו שחז"ל אומרים שצריך בית, אני מדבר על אלו שעסוקים כל הזמן לרכוש עוד נכס ועוד נכס.

ההצלחה נמדדת ברביקות להקב"ה

זה נכון שדירה אחת כן מומלץ לקנות, אבל זו לא 'המטרה' של האדם, ההצלחה לא נמדדת ביכולת לרכוש דירה, פגשתי מישהו והוא אומר לי, זהו,

היו המצבה שלו, לפעמים יהודי אומר, כל כך קשה לי עם הילדים, כל כך קשה לי עם חינוך הבנים והבנות, אני מרגיש ממש כקרבן שהולך לשחיטה, צריך לדעת שזה באמת ככה, כל יהודי שמתחתן ומגדל דורות, ומוסר את עצמו למען בניו ולמען החינוך של בניו, ידע שהוא מקריב מזבח, ולכן אמרו חז"ל, שהמגרש את אשתו הראשונה המזבח מוריד עליו דמעות, כי הילדים הם המזבח, והם בוכים ומורידים דמעות, הבית הוא המזבח של היהודי, וכל הבית בוכה כשיהודי מתגרש, חס וחלילה להכניס מחשבה בראש, שהיה אפשרות להתחתן יותר טוב, זה מחשבות של היצר הרע, והמחשבות האלו נראה טוב אולי עד שעושים את זה, אבל כל מי שהולך אחרי המחשבות ומתגרש והורס את הבית, בסוף הוא בוכה ומתחרט, ואוי לו למי שיש לו שייכות בפירוק משפחות, זה מהעבירות הגדולות ביותר.

אי אפשר לברוח מהסבל

ואם יהודי אומר לעצמו, למה אני נשוי, למה אני מחוייב לסבול, וכי בגלל הילדים שלי אני צריך להמשיך לסבול כל החיים? צריך לדעת שאין אפשרות לבן אדם לברוח מהסבל, מי שצריך לסבול, יסבול, ואחרי הגירושין הסבל יהיה נוראי הרבה יותר, אם הקב"ה נתן לך אשה וילדים, תראה להחזיק את המשפחה עם השיניים ועם הצפרניים, מי שמגיע ממשפחה בריאה, לא מבין בכלל על מה אני מדבר, אבל מי שמגיע ממשפחה מפורקת יודע טוב טוב על מה אני מדבר, החשיכו את החיים של הילדים רק בגלל תאוות הניצחון, אני צודק, אני צודקת, שטויות והבלים ממש, אני יושב עם אנשים, וכששומעים את הסיפורים למה אנשים התגרשו, זה מבהיל ומפחיד, מתגרשים על שטויות, והקב"ה אומר, ימחה שמי על שלום

שמגיע שבת, שהקב"ה ברא את עולמו בששה ימים, ורק הוא מנהל את עולמו, ורק הוא נותן פרנסה ורק הקב"ה ידאג לילדים, רבינו אומר בספר המידות, שאין לו לאדם לדאוג מפרנסת בניו, כי כשהם גדלים, הפרנסה גדלה עמהם, המקור הוא מדברי רש"י בחז"ל, ורבינו אומר לנו לא לדאוג, יש אנשים שכבר מסודרים ויש להם פרנסה, ואחרי זה מתחילים לדאוג מה יהיה עם הילדים, רבינו מרגיע אותנו שאין מה לדאוג, אתה רק תקשיב להם, מצוה כל כך גדולה להקשיב לילדים, כשהילד מגיע והוא שואל אותך איזה שאלה וקושיא, אל תחשוב שבאמת קשה לו ואתה חייב להביא לו תירוץ, הוא רוצה שתקשיב לו ותהיה איתו, יש ילדים שמסתובבים עם הקופת צדקה, מה הוא צריך, הוא צריך את החיוך שלך ברגע שאתה מכניס את הפרוטה, תתן לו חיוך, ותגיד לו שהוא ילד טוב, והילד שמחלק את ה'תיקון הכללי' ודוחף לך את זה ביד, רוצה שתגיד לו כמה הוא ילד טוב, ואחרי זה הילד שבא לאסוף את זה, רוצה שתגיד לו שהוא ילד טוב, וכשהמלמד שולח את הילד לראש ישיבה לשאול איזה שאלה חזקה, אסור לענות לו תשובה, רק להגיד לו, אני רואה שאתה גדל תלמיד חכם, הוא לא צריך כלום, אנחנו צריכים להקשיב לילדים, ולא להיות עסוק עם הטלפון ולהגיד לו, נו, תשאל כבר, תקשיב להם, ילדים צריכים אבא, זה המזבח של יעקב אבינו, י"ב אבנים, כמובן שצריך לעשות הרבה חסד עם אחרים, אבל דבר ראשון הילדים, זה העבודת השם שלך.

להשקיע בבית ובילדים

אני מבקש ממכם אברכים יקרים, גם אלו שלמדו כאן, וגם אלו שהגיעו עכשיו לשמוע את הדיבורים, תלכו הביתה ותתפייסו, לא צריך לפייס רק כשיש

אני מרים ידיים ומודה לך, כי אני רואה שהאברכים שלך כל כך מצליחים, לכל אחד יש בית עם שטח מסביב, לי אין זמן להתווכח ולהסביר לו, יש לי להשלים לימודי משניות, ואני חושב לעצמי, וכי זה ההצלחה, שיש אברכים שיש להם בתים, אם היה אומר לי שהוא מרים ידיים כי הוא ראה אברך עומד בחנות ולא מרים את עיניו, הוא סוכן מכירות ומסתכל למטה, אז הייתי מבין על מה הוא מדבר, כי זה הצלחה, ואם היה אומר שהוא רואה אברך הולך עם חמיו, אף שחמיו מנדנד לו כל היום, ועדיין חתנו לוקח אותו והולך איתו לכל מקום וזה עוזר לו, זה כבר הצלחה, זה הכח של רבינו, אבל שטח נדל"ן זה לא הצלחה, מוהרא"ש היה אומר לי, שבמצב כזה צריך לעשות את זה עוד יותר בעיניו, אם הוא אומר שהוא ראה את הבתים בקריה, תגיד לו, עוד לא ראית כלום, יש עוד מאות דונמים... זה לא ההצלחה, ההצלחה היא שיש אברך שלא יודע איך לסיים את החודש, אבל הוא לוקח את החומש והמשניות, והוא ילך שוב למקווה בערב שבת, וגם השבוע הוא יהבהב את הנרות שבת, והוא שוב פעם ידבר יפה לאשתו, ושוב פעם ילך לבית כנסת בשבת, ושוב פעם יעשה סעודות יפות עם הילדים, ויעשה שוב פעם קידוש, ושוב פעם יעיד שהקב"ה ברא את העולם, כי לפי החדשות חושבים שפלוגי או אלמוני מנהלים את העולם, ואולי העולם הזה יחרב ויבנו את העולם למעלה על הלבנה, כי רואים שהעולם הולך להיחרב, רואים את זה בחוש כי הקב"ה ברא את עולמו לששת אלפי שנה, ואילון מאסק כבר מוכר את כל הארמונות שלו, כי הוא הולך לעשות את הישוב החדש למעלה...

למשן בנינו

והאברך המוצלח הוא זה שנוצר שוב

הזה ששומר על עיניו ושומר על פיו, הוא חי חיים טובים, והאברך שיש לו שטריימל של 8 אלף דולר, ובמשרד שלו הוא מדבר ניבול פה, הוא צריך להתבייש, תוריד את השטריימל שלך, ואתה עוד מדבר נגד צדיקים, יש לך עוד להגיד דעות, וזה מאוד ברור למה אין לך חיים טובים, וזה ברור למה בבית חשון לך, ואתה לא יודע למה לחזור הביתה, תפסיק לדבר ניבול פה, והכל יהיה לך טוב, תעזוב את החברים שמדברים ניבול פה, ותבקש מהקב"ה על כך, מה מדברים בסאונה? מדברים סיפורי צדיקים? אם כן, תלך לשם, מדברים שם שיחות של צדיקים ומרבינו? תלך לשם, ואם היו אומרים שם את השיחה מרבינו, שיש ללכת הביתה ולעזור לאישה, היה הכל טוב, הרבה פעמים בלילה אומרים לי הבחורים, ראש ישיבה אנחנו רוצים לשמוע שיחה טובה ממוהרא"ש, ואני אומר להם את השיחה 'לילה טוב', זה השיחה, ללכת הביתה, זו השיחה הכי טובה שמוהרא"ש שמע מר' לוי יצחק, מוהרא"ש ליוה אותו הביתה, ורצה לשמוע ממנו עוד שיחה ועוד שיחה, הוא נשנש ממנו כל כך הרבה שיחות לפני שחזר לארה"ב, וכשהגיעו ליד דלת ביתו של ר' לוי יצחק, אומר לו ר' לוי יצחק, 'לילה טוב', ואמר מוהרא"ש זו השיחה הכי טובה ששמעתי ממנו, צריך ללכת לישון ולקום בחצות.

להצטרף ללימוד התורה

בעזרת השם בפרשת וישב נעשה סיום על מסכת בבא בתרא, מסיימים לבנות קמפוס של בתים, ומתחילים לבנות את 'סנהדרין', חבל על כל מי שלא מצטרף, וכמובן תשמע הרבה ליצנות על זה, אתה אומר גמרא... הרי יש לך ראש טוב למה אתה לא משקיע עצמך בתורה, אתה יכול לגדול הגאון מרוגטשוב, תשאל אותו בחזרה למה הוא באמת לא לומד, רבותי הימים והשנים

מחלוקת, די בזה שלא מספיק שמו לב אליה במשך ימות השבוע, ודי בזה שלא נתנו מספיק מילים טובות, הדיבורים כאן נשמעים קצת ילדותיים וקצת דיבורים פשוטים מדי, אולי בשבוע הבא אני יכין איזה פלפול יפה על הפרשה, אבל כעת אגיד את הדיבורים הפשוטים, תלכו הביתה, ותדברו יפה, ותודו להקב"ה שאתם נשואים, ושיש לכם ילדים, וח"ו לחשוב מחשבות נגד גידול הדורות, אברך אומר אולי להפסיק לגדל דורות כי הוא צריך לקנות עוד בתים, ואני שואל אולי הגיע הזמן להפסיק לקנות בתים ולהתחיל לגדל דורות, זה נכון שהילדים מוציאים את כל הכוחות, וזה נכון שאתה לא יכול ללכת לסאונה כשאתה צריך להיות בבית עם הילדים, אז תפסיק ללכת לסאונה, ותחנך ותגדל את הילדים באהבה, הרי עוד סיבוב קטן ואנחנו אנשים זקנים, אם נזכה לזה, ואם היינו כל השנים עם הילדים, והיה לנו סבלנות אליהם, אז הם יעלו אלינו, ויקחו אותנו, אבל אם אנחנו עסוקים כעת עם החברים וקניית בתים, אף אחד לא יסתכל עלינו כשנתבגר, כי אנחנו מחנכים את הילדים, שכעת זה הזמן להשקיע את כל הזמן בכסף ונדל"ן, ולא להסתכל על הילדים או על ההורים, ובביטקוין לא הקשבת לחברים שאמרו לי להשקיע, ועכשיו זה עלה מעל מאה אלף דולר, וגם עכשיו אומרים תלווה כסף ותשקיע בביטקוין כי הנשיא וכו', ומה יהיה אחרי שיהיה לך את כל הכסף, יהיו לך 4 דירות עם דודי שמש שלא עובדים, או 5 דירות עם שוכרים שלא רוצים לשלם, האם אתם רוצים 30 שוכרים שלא משלמים, אני אומר את הדברים שקיבלתי ממוהרא"ש, להשקיע בילדים ובבית.

ירא שמים חי חיים טובים

אתם חושבים שהיהודי הירא שמים אין לו חיים טובים? אז אגלה לך, שרק ליהודי הזה יש חיים טובים, רק היהודי

כשהתארסתי, והייתי כל כך שמח אחרי החתונה, מה קרה לי רבש"ע שכעת אני כל כך כועס עליה, מה קרה לי שאני לא מפסיק להתווכח איתה, מה קרה שאני כל היום רב איתה, הרי הבעיה לא אצלה, כי היא היתה כל כך טובה בשבילי, למה כעת הכל חשוך לי, זה העצה של רבינו, התפילה, הסולם.

תפילה במקום מטפלים

ד' יעזור לנו להתחזק ולבוא לשמוע שוב ושוב את העצות של רבינו, רואים בפרשה המון המון חזוק, יש לנו השבוע ה'מעשה של תפילה, כי לאה היתה צריכה להתחתן עם עשו, ועם תפילות היא שינתה את הטבע וקיבלה את יעקב, זה הכח של תפילה, ובבוקר התחיל שם ריב קטן בבית, כי יעקב אמר לה שהיא רימתה אותו, למה רימיתני, ואומרים חז"ל שהיא ענתה לו, גם אתה רימית את אביך יצחק ולקחת את הברכות, והתחיל שם קצת להיות לא נעים, והיא ראתה שהיא שנואה, היא לקחה את העצה, ללכת אל הקב"ה ולהתפלל, כי שמע ד' בקולי, ושוב תפילה ותפילה, תנסו את זה, תדברו אל ד', או תלכו לטיפול אצל מישהו, שלא יודע מהחיים שלו כלום, תקשיבו לי טוב, כי אין לי שום נגיעה, אתם יכולים לנסות ללכת למטפלים, ואחרי שתשלמו עשר אלף דולר או עשרים או שלושים אלף דולר, תחזרו לכאן לשמוע את השיעור, יש לכם 2 ברירות, או ללכת למישהו שלא יודע כלום מהחיים שלו, ולא יכול להסתדר בעצמו בכלום, ואתה תספר לו את הצרות שלך, והוא יתחיל לגמגם לך עם שטויות, ויגיד לך לנשום עמוק, תנשום פנימה ותנשום החוצה, והברירה השניה היא לקחת את העצות של רבינו, גם רבינו אומר 'לנשום', להגיד תודה להקב"ה על כל נשימה ונשימה, ולהשיח את הלב אל הקב"ה

נוסעים, תצייתו לרבינו ותקחו את סדר דרך הלימוד, על ידי זה נהיים תלמידי חכמים גדולים, וצדיקים גדולים, והמוח מתיישר ונהיה נקי, התורה משביעה את נפש האדם, אם תתחיל בדרך הלימוד, אתה תרגיש שאתה לא יכול לשבת במשרד שמדברים שם ניבול פה, אי אפשר גם וגם, התורה תבריא אותך ותעשה אותך לכן אדם נורמלי, עכשיו התחילו את הפרק האחרון בבבא בתרא, תצטרפו עכשיו, התורה היא המקום הכי טוב שאפשר להתחבא שם, גורסים את תיבות הגמרא, ואם באמצע הראש שלך מזכיר לך שצריך לשלם את המשכנתא, אז תגיד את זה באמצע הגמרא, אביי ורבא קשה לי, אני צריך לשלם משכנתא, ואתה ממשיך ללמוד ושוב פעם עוצר ר' שמעון אני צריך ישועה, כל כך קשה לי, וממשיכים ללמוד, התנאים והאמוראים הם אלו החברים האמיתיים שלך, חברים שאף פעם לא יעזבו אותך, אותם תיקח לתמיד, בעולם הזה ובעולם הבא.

תורה ותפילה נגד הנסיונות

תכניס לעצמך בכיס כרך קטן של משניות, ותתפוס פרק משניות, זה לוקח 2 דקות, לימוד המשניות רוחץ את נפש האדם, בן אדם פוגם בפגם הברית רח"ל, כתוב בזוה"ק שהוא נדחה מכל העולמות ולא נותנים לו לעשות תשובה, ומגיע רבינו ואומר לנו, שעל ידי לימוד המשניות אפשר לחזור ולהזדכך, תגיד פרק משניות ובין לבין תפתח את הפה אל הקב"ה: רבש"ע תקח אותי בחזרה, מה אני יכול לעשות, ואם מדובר בבחור, הוא יכול לטעון, רבש"ע כל כך מר לי, אני רוצה להתחתן, ולאברך אין אתה הטענה הזאת, הרי אתה נשוי מה אתה הולך לחפש אושר במקומות אחרים, תהיה שמח עם המתנה שהקב"ה נתן לך, ותפתח את הפה אל ד', ותגיד לו: רבש"ע הרי הייתי כל כך שמח

זה תראה עוד מכתב איך להסדר עם ילדים, לא מרביצים לילדים, מדברים אליהם שוב ושוב, ואם הוא לא מציית, תגיד לו שוב, הילד שלך קולט טוב אם אתה מתכוון לזה ברצינות או שאתה סתם אומר, אתה אומר לו יפה, הולכים לישון, גם אם הוא לא רוצה, אתה אומר לו שוב ושוב ללבוש בגדי שינה ולהיכנס למיטה, ואז תמצא עוד מכתב שכתוב שם להשיח את הלב אל ה'ד', ואז תמצא עוד מכתב שהוא כותב למישהו: כל כך כואב לי הלב ששמעתי שנפלת בעבירות חמורות רח"ל, תיסע לציון של רבינו ותגיד "מזמורי תהלים ובינתיים תגרוס משניות, וד' יעזור לך, תן דולר אחד למפיץ והוא יתן לך כרך א' של אשר בנחל, והחיים שלך ישתנו, מבלי לשלם עשרות אלפי דולרים למטפלים שלא יכולים לעזור לך, תזרוק את כל כרטיסי הביקור של המטפלים ותתחיל עם העצות של רבינו, ד' יעזור שיהיה לנו שבת שמחה.

ולבקש ממנו על הכל.

שיטות טיפול נמצאים בספר אשר בנחל

אני אומר לך את זה כי אני רוצה שתחסוך כמה דולרים, אבל אם אתה רוצה לנסות, לך ותנסה, ותראה שאולי הוא קצת חכם ויודע איך לדבר, אבל הוא לא יכול לעזור לך, ואם מאוד מר לך, קח את הרכב ותיסע קצת החוצה מהבלגן, הרי אין לך מה לעשות, פיטרו אותך מהעבודה, ותיסע לפינה צדדית, ותתחיל לשיר אל ד', ותשיח את הלב אל ד', ותיקח את הספר אשר בנחל, לא משנה איזה כרך, ותלמד כל יום מכתב אחד, ואחרי זה לא תצטרך לדבר עם אף מטפל, במכתב אחד יהיה לך עצה על שלום בית, שלא מתווכחים עם אשה, ואף אם המטפל אמר לך שאתה חייב לענות לה, תקרא את המכתב שאומר לך לא לענות, ואחרי זה תראה עוד מכתב שרבינו אומר לשכוח מהצרות ומהעבר, אף שהמטפל אמר לך שצריך לזכור ולהוציא את הדברים הישנים, אחרי



דברים שנאמרו אחרי לימוד הרף גמרא

ברוך השם מיר האבן זוכה געווש צו לערנש א דף גמרא

מה שחשוב בשבילי, הוא חשוב באיזה ילד הבטיח להחליף איתו איזה צעצוע, לפני ההפסקה הוא נתן לחבר שלו איזה צעצוע שהוא הביא בשקט מהבית שלו, והחבר הבטיח לו משהו אחר, ובינתיים הוא חולם על זה, מלמדים יקרים, תדעו שהעבודה שלכם חשובה מאוד, וגם אם הילדים חולמים קצת זה כלום, תגידו להם שוב ושוב את כל הדברים החשובים, ועם הזמן תראו מה זה עושה.

• כשאני הייתי ילד הייתי מאוד עסוק בדברים שלי, ולא הקשבתי כלום למלמדים, אבל אני זוכר שבגיל שלוש נזכרתי בהמון דברים שהמלמדים אמרו לי, כשהייתי ילד היה לנו קבוצה בכיתה בשם 'קנאים', היינו עושים משחקים של הפגנות, עשינו מערכות שלמות עם כל מיני אמירות של קנאים, היו לנו הרבה מערכות ומחאות, לא ידענו מה המלמדים רוצים מאיתנו, הם התחננו שנקשיב להם, אבל המלמדים לא התייאשו, ודיברו ודיברו, ואחרי שנים נזכרים מזה, כשאני פוגש את המלמדים שלי אני

בבא בתרא דף קסג.

• כשאני נותן שיעור ואני רואה שיושבים בשיעור מלמדים או מגידי שיעור, ואני רואה שהם קצת חולמים באמצע השיעור, אני מאוד נהנה מזה, כי אפשר לקבל מזה חיזוק למלמדים, כשהמלמד יראה שהילד חולם בשיעור ולא מקשיב לו, אסור למלמד ליפול בעצמו, ואסור לו להגיד, אין לי מה לבוא לתלמוד תורה, לא מקשיבים לי, הוא צריך להתחזק ולהגיד לעצמו, הרי גם אני ישבתי בשיעור של ראש הישיבה, ורציתי להקשיב ולשמע כל מילה, אבל הראש שלי עף לכל מקום, ומבשרי אחזה, וזה לא אומר שאני לא רוצה ללמוד, וזה לא אומר שהעבודה של ראש הישיבה היא לחינם, כי באמת אני רוצה להקשיב אבל חלמתי קצת, אותו דבר זה הילד שמגיע לכיתה שלי, הוא רוצה להיות טוב, אבל הוא קצת חלם.

• זה נכון שאני חלמתי איך אוכל לשלם את ההוצאות של שבת, איך אוכל לשלם את החוב שלי, אבל הילד גם חושב דברים חשובים,

אני לא פוסק את ההלכה בזה, אבל מגניבות לא מרוויחים כלום, לא כדאי לגנוב, אי אפשר לעשות מזה כסף, בסוף מפסידים הכל.

בבא בתרא דף קסד.

● למדנו היום את הגמרא שכולם נכשלים באבק לשון הרע, ורובן בגזל, ועלינו מוטל להתפלל על זה, רבש"ע עזור לי לא להיכשל בלשון הרע, רבש"ע עזור לי שלא יהיה לי שייכות עם אבק לשון הרע, רבש"ע עזור לי לא להיכשל באיסור גזל.

● כדי להיות איש עסקים, צריך להיות ירא שמים גדול, כי בקלות אפשר להורות היתר, ולגנוב קצת מכאן וקצת משם, מישהו לא סיים לך לשים את הבורג האחרון ואתה לא משלם לו על כל העבודה, זה גניבה ממש, אברך שאל אותי, שהוא נכנס לתחום הבניה, והוא מספר שעושים חשבון כל דבר כמה עולה לו, ומוסיף את העמלה שלו, ונותן את ההצעת מחיר, ושם כתוב, האדריכלות עולה ככה, והחומר עולה ככה, וכו', אבל למשל באדריכלות יש את ראובן שלוקח 15 אלף דולר, ואת שמעון שלוקח 10 אלף דולר, ויש את לוי שמגיע עם הרכב המיושן שלו וכמה עובדים גויים שעובדים גם בלילה, והוא לוקח 6 אלף דולר, והקבלן כותב בהצעת מחיר, שהאדריכלות עולה 15 אלף דולר, אבל במציאות הוא לוקח את לוי, ומשלם ללוי רק 6 אלף דולר, ובנוסף הקבלן מוסיף עוד עמלה שלו, ושואל אם מותר לעשות את זה, וזה מאוד מפחיד, כי ככה עובדים העסקים, וזה קרוב לגניבה ממש.

מדבר איתם עם המון דרך ארץ, כי דברים נקלטים אחרי שנים.

● כשהייתי ילד מי רצה להתפלל, אני לא זוכר אם התפללתי כשהייתי ילד, אבל אחרי זה כשיש בית עם ילדים, מתחילים להתפלל, ונזכרים מכל דברי המלמדים על התפילה, גם אתם מלמדים יקרים תשקיעו בהם, תתפללו איתם ותשירו איתם, אל תסתכלו על מה שאתם רואים היום, תשקיעו על השנים הבאות.

● כל זה היה רק בדרך אגב, ומה לומדים מהדף היום, רואים כמה החכמים השקיעו מחשבה, שלא יזייפו את השטרות, שלא יוסיפו איזה שורה פה ושם, חז"ל מלמדים אותנו להיות מאוד זהירים במשא ומתן, לא לעשות שום דבר של חשש גניבה, הרבה פעמים אברכים מגיעים לשאול אם מותר לעשות כל מיני פעולות בעסקים, והאמת היא שיש דרך לטהר את השקץ בק"ן טעמים, אבל ח"ו לקחת פרוטה אחת מאחרים, צריך מאוד להיזהר בזה.

● מישהו הגיע לשאול שלקח רכב בשכירות, והוא צריך להחזיר את זה, אבל הוא עבר את הכמות הקילומטר שהיה מותר לו לנסוע עם זה, אז הוא רוצה לתת את זה למישהו שיעשה עם זה תאונה, ויקבל את הכל מהביטוח, והוא שואל אם מותר לעשות את זה, ואני שואל, האם מותר לגנוב, אסור לגנוב, אסור לעשות דברים כאלו, אי אפשר להרוויח כסף מגניבות, חס ושלום לגנוב.

● שאלו אותי אם מותר בארץ ישראל לנסוע עם האוטובוסים בחינם, כי בין כה המדינה משלמת את זה,

שנים, וכבר מחכים להגיע לתיקון למעלה, ואז אומרים לנו לרדת בחזרה כדי לשלם את הגניבה, ויש לכם טעות נוספת, שאתם חושבים שגניבה זה רק עשרות אלפי דולרים, וזה לא נכון, כי לפי ההלכה גניבה זה בשוה פרוטה, פחד פחדים.

גם נתפלל על לשון הרע, שלא נדבר על אחרים, בפרט אנחנו שהתקרבנו לרבינו, מה לנו לדבר מאחרים, רבינו נותן לנו כל כך הרבה שיחות טובות, ולא צריכים לדבר מעצמינו, וכשאתה באמצע שיחה, ומישהו מתחיל לדבר מאחרים, בחכמה תראה איך להניע את השיחה למקום אחר.

בבא בתרא דף קסה.

אשרינו מה טוב חלקינו, יש לנו כאן נכד של ר' שלום פוגל, שהיה המשב"ק אצל הרה"ק ר' אהרן מבעלזא, והאברך כאן אומר בשם סבא שלו ששמע מהרה"ק מבעלזא, 'שבוע טוב זה דף גמרא', יש לנו עד מפי עד, אם אתם רוצים שבוע טוב, תקחו את הגמרא, ותלמדו דף גמרא.

שאלתי כאן אברך אם הוא לומד כל יום דף גמרא, הוא ענה לי שהוא רק אומר, אמרתי לו, הרי ככה לומדים, איך מתחילים ללמוד דף גמרא, מתחילים כך 'אומרת הגמרא', כי את הגמרא אומרים, ככה לומדים, באמירה, למה כשאני שואל אותך אם התפללת שחרית, אתה לא עונה, רק אמרתי את המילים, וכשאני שואל אותך אם שרת זמירות שבת, אתה לא עונה שרק אמרת את המילים, רבינו לא אמר שחייבים להבין את המילים של הזמירות, מה

כמעט בכל תחום זה ככה, מישהו אמר לי שאח שלו מפיק אירועים, והולך לבעל האירוע, והוא כותב לו, קוגל עולה 75 דולר, והפרחים עולים 200 דולר, אבל בסוף הוא לקח מישהו שעושה קוגל רק ב50 דולר, ואת הפרחים במאה דולר, אבל מהבעל שמחה הוא לא מוריד, כי זה המחיר בשוק, ועל זה המפיק עוד מוסיף את העמלה שלו, זה גניבה שבגניבה, אני לא יפסוק לכם אם זה גניבה, אבל תלכו לרב לשאול אם זה מותר.

זה לא חייב להיות ממש גניבה, כי זה לא אומר שמי שמוכר את הקוגל יותר זול, עושה את זה פחות איכותי, כי יכול להיות שהוא הצליח לקנות מוצרים בזול, ויכול להיות שהעובדים שלו עובדים באמצע הלילה וכו', והוא מצא מחסן יותר בזול, אבל בסוף בעל האירוע לקח אותך להיות מפיק לסיבה אחת, שתביא את המוצרים במחיר המקורי, והוא ישלם לך עמלה, ואתה הולך ולוקח את המוצרים יותר בזול ולוקח את הפער, ועל זה אמרו רוב בגול.

ויש עוד נקודה שצריך לחשוב, האם לקחו אותך לקבלן ולמפיק, רק כי אתה יודע לעשות משא ומתן להביא מחירים טובים, ואז זה ממש גניבה, או שלקח אותך רק לנהל את הפרוייקט, אני יכול להגיד לכם שלא משתלם לעבוד אם גונבים, מישהו אומר לי שאי אפשר להיות ישר בעסקים, חייבים לגנוב כדי להרוויח, אם זה נכון, אז לא שווה להרוויח, למה לעבוד קשה ולגנוב ולבוא שוב לגלגול.

והעצה שלנו, זה לבקש על זה מהשי"ת, כי אנחנו נמצאים כמה

לבן תעבוד שבע שנים תקבל את השידוך, למה שבע שנים, כי רק אם יסיים את הש"ס, דף ליום, הוא יקבל את השידוך, אתה רוצה גם את לאה, תלמד עוד פעם ש"ס, עוד שבע שנים.

בבא בתרא דף קסו.

למדנו היום שרשב"ג ראה את המחירים הנוראים של הקרבנות של היולדות, אנשים עושים שמחה, וחייבים לשלם הון תועפות, ולא הלך לישון עד שהמחיר ירד, ככה עושים הצדיקים בכל הדורות, וזה מהדברים הצדדים שאנחנו מקבלים אצל רבינו, שאפשר לעשות שמחות, ולהמשיך לחיות, ולא לשלם הוצאות על שטויות והבלים.

הדבר העיקרי שאנחנו מקבלים מרבינו, זה לימוד התורה, והתבודדות, ושמחת המצוות, לשמוח עם השבת, אבל אגב אנחנו גם מקבלים דברים צדדים, שלא נפזר כסף לחינם, אתם זוכרים איך מוהרא"ש היה מדבר בשיעורים מהפרחים בחתונות, אני לא יודע איפה מוהרא"ש ראה את זה, אבל הוא היה מתאר, איך שמגיע המנקה בסוף האירוע, וזורק את הכל לפח, בכמה שניות הכל עף לפח האשפה, ושלמו על זה אלפי דולרים.

מוהרא"ש כותב בספרים, שמי שרוצה לפזר כסף בחתונה, עדיף שיתן את הכסף לזוג הצעיר, ויחלק צדקה לעניים, מאשר לבזבז כסף לאירוע של כמה שעות, העיקר שידבר ממנו, כל מה שעושים כאן בעניינים אלו, זה מכוחו של מוהרא"ש, מוהרא"ש עשה את זה

זה, והא אומין, עתיק יומין, למנחה ולמצחא, שרים זמירות, רבינו אמר לנו לשיר זמירות, ואמר לנו ללמוד ולהתפלל.

● ואם משהו שואל אותך: אני יכול לבחון אותך? מה קשור כאן בחינה, אני לא רוצה להיות רב, אני רוצה ללמוד, אף שבכולל אני עושה להם מבחנים, זה לא כדי שילמדו למבחנים, אלא לפעמים המבחנים נותנים חיזוק לאברכים, שרואים שהצליחו לסכם את הסוגיא, ולמדו משהו, אבל אנחנו לא לומדים למבחנים, לומדים למען השי"ת.

● בשבוע הבא בעז"ה הולכים לעשות סיום מסכת, מסכת בבא בתרא, שמחה מאוד גדולה, אני רוצה לספר לך איך היתה המחשבה שלי פעם, ואיך הצדיק מוהרא"ש הפך אותי לגמרי, אני חשבתי תמיד, שאלו שלומדים את הדרה היומי, הם לא אלו שלומדים באמת, הם רק לומדים דף גמרא ביום, רק אנחנו לומדים באמת, ככה חשבתי, שרק אנחנו שלומדים דף אחת שנה שלימה, ומתייגעים ולומדים את זה שוב, ועוד לא הבנו באמת, ועוברים את זה עוד פעם כשיש חברותא ויש זמן וכו', רק אנחנו לומדים באמת, אבל עורכי הדין והרופאים ורואי החשבון, שהולכים לשיעור עם הגמרא שוטנשטיין הם סתם יהודים טובים, אבל מוהרא"ש הסביר לי שאני יהודי טוב, והם לומדים 365 דף בכל שנה, ואחרי 7 שנים הם מסיימים כל תלמוד בבלי.

● יש כאן אברכים שכשהיו בחורים מוהרא"ש הבטיח להם שכשיסימו ש"ס, ימצאו את השידוך שלהם, והשבוע יש רמז לזה בפרשה, יעקב אבינו ביקש שידוך מלבן, אמר לו

דירות במחיר גבוה, לא שווה לכם לקנות שם ולהשכיר, אי אפשר לבקש מחירים גבוהים.

- השבוע היה חתונה בישיבה, והם שכרו דירה בקריה, אבל הדירה היתה ריקה, וההורים שילמו את הריהוט, ובעזרת השם הולכים להחזיר להם את הכסף, חתן כלה חייבים להיכנס לדירה מרוהטת, תעשו דירות קטנות עם ריהוט, שהחתן וכלה יוכלו להיכנס ולהתחיל את החיים, ואחרי זה יעשו קצת פרנסה ויוכלו לקנות ריהוט, ואם ההורים רוצים לעזור להם ולקנות להם אחרי החתונה, הם יכולים לעזור, זה דבר מאוד יפה, גם אני עוזר לילדים הנשואים שלי, אבל בשעת החתונה אסור לשים עוד לחץ על ההורים, מספיק שיש להם את החתונה ואת הכל מסביב, אסור שיהיה להם גם עול הוצאות הריהוט.

- אנשים לא יכולים לשמוע שידוכים, כי הם צריכים לארגן הרבה כסף לחתונה, כשלא צריך לקנות ריהוט לדירה, וכשלא צריך לשלם על החתונה, עולה כל ההוצאות מסביב, עשר אלף דולר לצד, כולל כל המתנות והביגוד וכו', אם צריך לקנות מיטות ומקרר וכו', ההוצאות עולות באלפי דולרים, בנושא של הבגדים בינתיים אין לי עם מי לדבר, למה לכל זוג יש ארונות שלמים של בגדים, למה, צריך לקנות לחתונה 2-3 בגדים, ואחרי זה יראו הלאה, מה עוד צריך, אבל אין לי עם מי לדבר בנושא זה, הרי הבגדים שקונים עכשיו כבר לא מתאימים בעוד כמה חודשים, אין טעם סתם למלא ארונות שלמים של בגדים, אבל ככה עושים.

ביבנאל, עד שעצרו אותו, הוא בנה שם אולם מתחת לבית כנסת, שלא יעלה כסף כשעושים אירועים, אבל אחרי זה היה צריך לעצור את זה ביבנאל, כי הס"מ לא נתן לו להמשיך בזה.

- כשמוהרא"ש היה כאן בישיבה, הוא אמר לבחורים, שיבוא יום, ונשים איזה טלית מחוץ לישיבה, ונעשה 10 חופות בלילה אחת, אחד אחרי השני, מתחתנים והולכים הלאה, זה היה דיבור מעניין ממוהרא"ש.

- השבוע היה כאן חתונה בישיבה, והגיע אלי יהודי מבוגר מאוד, ואמר לי, שהוא זוכר בתור ילד, שבדיוק ככה היו נראים החתונות בעיירות של פעם, הוא אומר לי שיש עוד דבר אחד שצריך לעשות, כי אז החזון היה מסתובב בין האנשים ועושה מי שברך, כמו שעושים היום בבית [בארה"ב], הוא אומר לי שלאמא שלו היה בית גדול, והיא היתה נותנת את הבית לחתונות של אנשים, הגיעו לסעודה בערך עשרים איש, והשמחה היתה גדולה.

- כאן בויליאמסבורג, הדירות הן בדרך כלל מרוהטות, וההורים לא צריכים לקנות ריהוט, אבל בקריה, זה לא ככה, וההורים משלמים את הריהוט, עשיתי עכשיו תקנה בקריה, שאי אפשר להשכיר דירה ליחתן - כלה' רק אם הדירה מרוהטת קומפלט, אפשר להשכיר דירה ריקה לאנשים 3 שנים אחרי החתונה, אבל כשההורים שוכרים דירה לילדים שלהם, אסור להפיל עליהם עול של ריהוט, ואפשר להשכיר לזוג צעיר רק דירה מרוהטת, עם מכונת כביסה וכל הדברים שצריך, אי אפשר להשכיר

אף אחד לא יחכה לרגע האחרון, כל אחד יתחיל כבר היום להתכונן, לקנות מזוודה ושאר הצרכים, אותו דבר זה בנוגע לסנהדרין, אנחנו יוצאים ביום חמישי הבא, לנסיעה לכמה חודשים, עד ערב פסח, למערות הסנהדרין, כמו שעושים בארץ ישראל, מישהו מצא איזה מערה, ומניח שם טבלה, כאן יש מלכי יהודה, מי אמר, אבל ככה עושים, אנחנו יוצאים למערות הסנהדרין, תתחילו להתארגן לנסיעה, תקנו לעצמכם גמרא, יש גמרות יפות מאוד היום, יש את הגמרא מעוז והדר, מנוקד, א מחיה.

קצת מאוחר עכשיו, אבל בהתחלה עשיתי דיל עם בחורים, שמי שילמד כל יום את הדף גמרא, יזכה בסיום הש"ס לבוא עם ילד, גם במחזור הקודם עשיתי את הדיל עם כמה בחורים, יש לך דוד, כשהוא היה בחור, הוא הסתובב כאן, ולא הצליח לשבת כמה דקות וללמוד, ואמרתי לו, אני מבטיח לך, שאם אתה תלמד כל יום את הדף, אתה תבוא לסיום הש"ס עם ילד על הכתפיים, הוא לקח את זה ברצינות, דיל זה דיל, גם כשהיה שלג וגם כשהיה עסוק, הוא הגיע כל יום ללמוד את הדף, והוא הגיע לסיום הש"ס עם הילד על הכתפיים.

אנחנו עכשיו בתשפ"ה, ובסיון תשפ"ז עושים סיום הש"ס, בזמן הזה אתה צריך להתארס, ולהתחתן, ולבוא עם ילד, אני עדיין מוכן לעשות איתכם את הדיל, בתנאי שתלמדו כל יום את הדף, ולא שבשבת תלמדו שבע דפים, אני רואה אברכים שלומדים בשבת את החומר של כל השבוע, לא עושים ככה, תלמדו כל יום דף גמרא, אתה

אבל אני רוצה להזכיר לכם שוב, שזה לא הנקודה של רבינו, אם תרצו לעשות חתונה גדולה שעולה הרבה כסף, עדיין אתה יכול להיות מקושר לרבינו, רבינו רק רוצה שנלמד ונתפלל, ושנזכור מעלמא דאתי, שעוד מעט הולכים, ורק תורה ויראת שמים ישאר לנו.

בבא בתרא דף קסו.

למדנו היום שתלמיד חכם הרוצה לגשת לשידוך, שיקח איתו עם הארץ שלא מרמים אותו, כי הת"ח לא מסתכל על נשים, אנחנו רואים היום בגמרא את החשיבות של שמירת עיניים.

בחורים יקרים אם אתם רוצים שידוך טוב, תשמרו על העיניים, אני מקווה שאין לכם סמארטפונים, וטאבלט וכל מרעין בישין, ולכן אני לא ידבר איתכם מזה, אני ידבר איתכם מההליכה ברחוב, כשאתם הולכים ברחוב תסתכלו למטה, כשאתם נכנסים לחנות תסתכלו למטה, אל תסתכלו על הקופאית, זה יביא לכם שידוך טוב, ויהיו לכם חיים טובים, הגמרא והמשניות יעזרו לכם לשמור על העיניים.

וכשאתם הולכים למקווה, תסתכלו למטה, אל תשבו שם במקום שיהיה לך נסיונות, במקווה תתיישב בפניה שאתה מרגיש ששם אתה שמור בקדושה.

בבא בתרא דף קסח.

בשבוע הבא נסיים מסכת בבא בתרא, אנחנו יוצאים לשבוע הבא לנסיעה, למסכת סנהדרין, הרי אם אני יגיד שבשבוע הבא ביום חמישי אנחנו נוסעים לציון של מוהרא"ש,

לקנות יין, ואני רוצה להגיד לו, שקודם כל הוא גנב, כי אין לו כסף לשכירות, ואסור לו לקנות יין אם לא שילם שכירות, אפילו מיץ ענבים אסור לו לקנות, שיעשה קידוש על החלות, אסור שיקרה דבר כזה, שיהודי לא ישלם שכירות, או לא ישלם שכר לימוד, חייבים לשלם, ואל תקנו יין לשבת כשלא שילמתם, אני לא בטוח אם אתם יוצאים ידי חובת קידוש עם זה, כי אתם אפילו לא יודעים איך שותים את זה, מישהו אמר לכם שצריך קודם לנענע את היין ואחרי זה לנשום וכו', תקנו בכסף הזה מסכת סנהדרין.

הרי אתה הולך לשיר בשמחות, אתה יכול לנסות משהו, קח בקבוק יין ריק, תמלא שם בארשט, ותגיד שזה יין מאוד מיוחד, ותתן את זה רק לאנשים הכי קרובים שלך, אל תתן את זה לכל אחד, ותראה שהם לא מבינים כלום, תתן את היין רק למי שנוהג על רכב יוקרתי, לא למסכנים, והאמת היא, שהשכן שלך עם הרכב המיושן, הוא לא מסכן, כי אין לו חובות, הוא משלם את ההוצאות של הרכב, והוא לא משלם רבית, ואתה רימית את כל המדינה, ואתה מראה לכולם שיש לך רכב יוקרתי, כי הסוכן אמר לך שבעוד חמישים דולר תקבל את זה, ובעוד חמישים דולר תקבל את זה, ולקחת משהו יוקרתי, ואין לך איך לשלם, אתה לוקח עוד כרטיס אשראי ועוד כרטיס אשראי, ואתה לא מדבר עם השכן שלך כי הוא מסכן שהוא נוהג על רכב מיושן, המסכן זה אתה.

אני מדבר כעת דברים צדיים, את זה נדבר בפעם אחרת, עכשיו

מוכן לדיל הזה? תלמד כל יום דף גמרא, ובעז"ה בסיום הש"ס תבוא עם ילד.

מוהרא"ש סיפר מהרה"ק ר' בן ציון מבאבוב זי"ע, שבחורים הגיעו אליו שרוצים תיקון לפגם הברית, אמר להם הצדיק, תלמדו כל יום גמרא, והם הסתכלו בתמהון, הרי זה לא תיקון, אמר להם הצדיק, הרי אם הייתי אומר לכם לעשות תעניות וסיגופים הייתם מקבלים את דבריי, גמרא זה יותר מזה, ברוך השם היום לא צריך סיגופים, יש מקוואות טובות כאן באמריקה, הסבים שלי הלכו לשבור את הקרח במסירות נפש, לפני שנים לא היה כזה מושג שיהיה מקווה בכל בית כנסת, זה נעשה דבר השווה לכל נפש, כל יהודי נכנס למקווה בבוקר, א מחיה, ולפי ההלכה צריך גם לעשות מקלחת בבוקר, והעיקר אל תשכחו ללמוד דף גמרא.

בבא בתרא דף קסט.

אני רוצה להזמין אתכם לסיום שיתקיים בעזרת השם בשבוע הבא, בינתיים תקנו לעצמכם מסכת סנהדרין, יש לך אולי פרוטקציה עם החנות ספרים בקריה? תגיד לו שביא לכאן קרטון של מסכת סנהדרין, גמרא אחת עולה סך הכל כמו קופסא אחת של סיגריות, זה עולה בערך עשרים דולר, בכל סיגריה שורפים דולר, ועל זה בוכה דוד המלך, כי כלו בעשן ימי, מעשנים סיגריות שורפים את הכסף בידיים, וכשאני מבקש מהבחור שיקנה גמרא, הוא אומר שאין לו כסף.

ובערב שבת האברך מרשה לעצמו

פסח, לבכורים זה מצויין, והתורה מרגיעה את האדם, ולוקחת את כל הפחדים, ומביאה לבן אדם שלווה ובטחון.

אני רוצה לשכנע אתכם ולהצליח לעבוד עליכם... ולשוחח איתכם, שתצטרפו ללימוד דף גמרא ביום, תקנו מסכת סנהדרין, הסיום בערב



שיעור בימי החנוכה ר"ח מבת תשפ"ד

בהיכל הישיבה בויליאמסבורג

את המלמדים כאן, איך הסברתם את זה לילדים, מה השכר כאן, הרי מובילים צדיק ומוכרים אותו לערבים לרוצחים שפלים, הרי בשמחת תורה כולנו שמענו מה הערבים מסוגלים לעשות, תארו לעצמכם, שהערבים חטפו שבויים, ובאמצע הדרך הוציאו בשמים עם ריח טוב, האם זה שכר טוב, זו קושיא חזקה.

• זכינו בשבת להתכנס יחד, תמיד כשחסידי ברסלב מתאספים רבינו שם, ובפרט בשבת חנוכה, ולכן זכינו שדיבורי רבינו נאמרו בשבת כזה, ואמרנו שרש"י התכוון להגיד לנו איך צדיקים חושבים, אף אם מאוד מר לו, מוכרים אותו לערבים, אבל הצדיק יודה להקב"ה שהוא ממשיך לנשום, ויגיד להקב"ה: תודה לך שיש כאן ריח טוב, שאני יכול לנשום כאן, על אף כל הצער, וזה מתן שכרן של צדיקים, רק לצדיק יעשו ריח טוב בדרך, כי הצדיק ידע להודות על כך, והוא יראה את ההשגחה הפרטית של השי"ת אף כשרואה את המוות מול העינים, כך הצדיקים נוהגים, להודות להקב"ה על כל דבר.

• בחור אומר לפעמים, על מה להודות, הרי אני צריך שידוך, חייבים להודות, ש'כח רבש"ע שאני נושם, אני מגיע מבית קשה,

• אנחנו הולכים לזכות היום להדליק את המנורה, רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן [חלק ב' סימן ב'] שימי חנוכה הם ימי הלל והודאה, שהוא עיקר שעשוע עולם הבא. האדם מלא ביסורים וצער, והוא כל הזמן חושב למי אני אלך לדבר, מי יכול לעזור לי עם הקשיים שלי, מי יכול לטפל בחיים הקשים שיש לי, אני סובל, מי יכול לעזור לי, רבינו מביא לנו עצה, איך להקל לנו את החיים, רבינו אומר, שמי שמחפש בתוך הצרה דברים על מה להודות להקב"ה, הוא מרגיש ממש טעם עולם הבא, טעם גן עדן.

• בשבת הייתי בקריה, וביספורי מעשיות' דיברנו על מה שהתורה אומרת בעת שמכרו את יוסף לערבים, 'והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט הולכים להוריד מצרימה', ושואל רש"י למה התורה אומרת את מה שהישמעאלים סחבו בגמלים, ומתרץ רש"י 'להודיע מתן שכרן של צדיקים, כי אין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו בשמים, שלא יוזק מריח רע', ונשאלת השאלה כי כאן רואים מתן שכרן של צדיקים, שלוקחים צדיק ומוכרים אותו לערבים ויש לו קצת בשמים בדרך, האם זה נחשב למתן שכרן של צדיקים, אני שואל

- זה נכון שקשה לי עם שידוך, זה נכון שקשה לי עם הפרנסה, אבל כמה אני חייב להודות על הנסים הגדולים שהקב"ה עושה איתי בכל רגע, וזה חנוכה, להודות ולהלל לשמך הגדול, הקב"ה עושה רק חסדים, יבוא יום ויראו שהכל היה לטובה בחשבון מדוייק, לפעמים, רואים את זה אפילו כאן בעולם הזה, אבל בעולם הבא בוודאי יראו את זה, היהודי עולה למעלה אחרי פטירתו, והוא עובר על כל שנות חייו, ורואה שכל מה שעבר היה לטובתו, ומתחיל לחשוב, למה סתם אכלתי את הלב, והרבה פעמים רואים את זה כאן בעולם הזה.
- יהודי צריך לעשות לעצמו חשבון, איך התקרבתי לרבינו, איך פתאום אני חי עם אמונה ודביקות בהקב"ה, הרי הייתי כל כך רחוק מזה, כל זה קרה רק כי עבר עלי מה שעבר, והייתי צריך חיזוק וחיפשותי חיזוק לנסיגות הקשים שעברתי אם ברוחניות ואם בגשמיות, ועל ידי זה נודע לי מרבינו, האם אין טובה גדולה יותר מזו, נמצא שכל הנסיגות האלו היו מתנות, כי רק על ידם נודע לי מרבינו, ועל ידם אני חי כעת עם הקב"ה, בן אדם עושה חשבון, זרקו אותי מכאן וזרקו אותי מכאן, ולא הבנתי למה, אבל על ידי זה הגעתי לרבינו, ועכשיו אני יודע שיש הקב"ה שמנהל את עולמו, ואף אם יאמר האדם אני עוד לא רואה את הטובה שיצא מהיסורים שלי, בסוף למעלה בעולם הבא הוא יראה את החשבון המדוקדק.
- כעת אנחנו הולכים להדליק את המנורה, ואני רוצה להגיד לבחורים, לכל אלו שמחכים 'לרגשות' אבל ב"ה שיש לי בית, והיה יכול להיות יותר קשה, בחור אחד אמר לי כאן, אחרי שהתקרבתי לרבינו קיבלתי מחשבה חדשה, כי אמא שלי צועקת עלי הרבה, וחשבתי שזה יותר טוב אמא שצועקת, מאשר לשבת בבית חולים, ושיכנס האח, ויחייך אלי יפה, לא צריך שהרופא ידבר אלי יפה, ולא רוצה שהאחים בבית חולים ידברו אלי יפה, מעדיף אבא ואמא שקצת צועקים.
- חייבים למצוא את הדברים הטובים בתוך הצרה, ולעשות מזה עסק גדול, ולהודות להקב"ה, אומר לו רבינו שהוא ירגיש טעם עולם הבא, תנסו את זה, קשה לך בחיים? אתה לא יודע מה יקרה איתך בדקה הקרובה, מרוב תלאות וצרות? אז תתחיל להגיד ש'כח להקב"ה, ש'כח שאני נושם, אנחנו צריכים להיות כל כך מאושרים שאפשר לנשום.
- כבר סיפרתי הרבה פעמים את הסיפור שכל הדרשנים מספרים, מאז הקורונה מספרים את זה, שהיה איזה יהודי שהיה כמה שבועות בבית החולים עם קשיי נשימה, ונתנו לו חמצן, והוא קיבל מכתב שהוא צריך לשלם כמה אלפי דולר על זה, והוא התחיל לבכות, והילדים שאלו אותו, למה אתה בוכה, האם אין לך לשלם את זה, אנחנו נגייס כסף ונעזור לך, אמר להם האבא, אני בוכה, כי אני מתבונן, אם הם מבקשים כמה אלפי דולר על סיוע לנשימה לשלשה שבועות, כמה אני חייב להקב"ה, על נשימה של ששים שנים, כמה אני חייב לו על זה שאני יכול לראות, ושאני יכול ללכת ולבוא, ושאני מרגיש טוב.

צריך להתרגל פעמיים ביום לנקות את הפה, לפעמים יש לאנשים איזה מחסור של ויטמין במעיים, שיש ריח מהפה אף כשמצחצח שיניים, אפשר לקחת איזה משהו עם מנטה בפה, יש על זה גמרא במסכת שבת, לגבי הוצאה.

- אחד הבעיות בשלום בית, שאנשים לא פתוחים זה אל זה, ויש משהו שמפריע לאחד מהם, והוא לא מספר את זה, והם סתם סובלים אחד מהשני, ואם היה אומר, מפריע לי הדבר הזה, והשני יכול בקלות לתקן את זה, היה להם חיים טובים, למשל יש אנשים שאצלם אוכלים מאוד בדרך ארץ, עם סכין ומזלג, ואצל השני אוכלים עם הידיים ועם הרגליים, ומדברים באמצע, והאוכל עף מהפה לכל כיוון, אם שניהם מתחננים, הם יכולים לחיות מאוד יפה ביחד, אם אחד משניהם יגיד לשני מה מפריע לו כשמפריע לו, ולא יגיד, אתה מגעיל אותי, אלא יגיד, לי זה מאוד מציק הצורה הזאת של האוכל, ואומרים את זה כמה פעמים יפה, עד שמגיעים לצורה שאפשר לאכול יחד בשולחן אחד, אבל כשלא רוצים להכאיב לשני, ומוודאים שלא אוכלים יחד, אוכלים או לפניו או אחריו, בסוף זה מגיע לפיצוץ, צריך לדבר אחד עם השני, אותו דבר זה עם ריח, הרבה פעמים יושבים אצלי בני זוג, לכל אחד יש תלונות על השני, ואז מתחילים לרשום את הבעיות, והיא אומרת, אני לא סובלת את הריח שלו, ואני שואל, האם אמרת לו את זה פעם, היא אומרת שאף פעם לא אמרה, והוא אף פעם לא ידע מזה, והיא אומרת שלא רצתה להכאיב לו, ואז אמרתי להם, שאותי היו

למצווה, אז אני רוצה להגיד לכם, אם אתם מרגישים הרי טוב, ואם לא מרגישים גם טוב, לפני שנים הייתי במקומות הקדושים בארץ ישראל עם אחד מחסידי ברסלב, וכשיצאו מהמערה של התנא ר' שמעון במירון, אמרתי לחסיד, היה שווה לי כל הנסיעה, כי הצלחתי לשפוך טוב את הלב אצל ר' שמעון, אומר לי היהודי, אני הרגשתי אצל ר' שמעון כמו שאני מרגיש בעת הנחת תפילין, בהתחלה אמרתי, וואו, ואז הוא אומר לי, לא הרגשתי כלום, כמו שאני מניח כל יום תפילין אף שאני לא מרגיש כלום, החסיד הזה היה המנהל ר' אברהם משה, כשמתחילים ואומרים קודם 'חסיד ברסלב', זה נשמע יותר טוב.

- אוי ואבוי אם אנחנו נחכה כל יום להרגשה בעת הנחת תפילין, אנחנו ניראה כמו כל ה'פליטעס' שמניחים תפילין 33 אחה"צ כשיש להם את כל המחשבות וההרגשים, אחרי ששתה כל כך הרבה כוסות קפה, וכבר עשה כל ההכנות, אנחנו יודעים שקמים בבוקר, והולכים למקווה, ומניחים תפילין, עם הרגש או בלי.

- וכמובן שצריך כל יום להתרחץ לפני קונו, צריך לצחצח שיניים ולשטוף את הפה, אסור להוציא דיבור אל ד' עם פה לא נקי, ככה כתוב בשו"ע, הרבה פעמים בחורים ואברכים ניגשים לדבר אלי קרוב, ואני לא יכול לשמוע אותם כי יש ריח רע מהפה, תנקו את הפה, אסור לדבר אל ד' ככה, אנשים לא יודעים שיש להם ריח רע, ופתאום אחרי החתונה, הנשים בורחים כל יום למשהו אחר, לחברה ולאחות וכו', כי לא יכולים לדבר עם הבעל,

כזה, וזה לא קשור לשלום בית, שלום בית זה שני אנשים שונים לגמרי, כל אחד עף בעולם אחר לגמרי, אחד מסודר והשני מבולגן, אחד מדויק והשני להיפך, אצל אחד מגיעים לפני הזמן, ואצל אחד מגיעים שעה אחרי הזמן, כמנהג החסידים, כפי שאומרים חז"ל חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת, ואמר הרה"ק מסאטמאר, 'שוין' [שוהין], אצלם זה שעה אחת, כשואמרים שמגיעים 'שוין' [מיד], זה לוקח להם לפחות שעה, ושלוש בית זה כשממשיכים לחיות ביחד, ומדברים על מה שקשה, ולא כועסים אחד על השני, ולא מתעצבנים אחד מהשני.

• אני לא יודע בדיוק איך נכנסתי לשיחה הזאת, אחזור לדבר איתכם על ההרגשים של המצווה, קמים בבוקר, נוטלים ידיים, מי שרוצה הצלחה ביום, שיתחיל את היום עם נטילת ידיים, וכמובן שאי אפשר ליטול ידיים מיד בבוקר, אם לא יכין את זה בלילה, ואחרי זה הולכים למקוה, ולא מחכים לשום הרגשה, אני יהודי ואני הולך לבית הכנסת ואני הולך להניח תפילין, אני חייל באמצע המלחמה, ועושה את העבודה שלי, עושה את מה שהקב"ה אמר.

• עכשו זה חנוכה, אז אני הולך לעשות את מה שהקב"ה אמר לעשות בחנוכה, אני הולך להדליק את המנורה, בין אם יש לי רגש ובין אם אין לי רגש, ואף אם חשבתי שכבר יהיה לי שידוך לפני חנוכה, והייתי בטוח שיהיה לי מתנה לחנוכה, אבל אני רואה שאף אחד לא מעוניין בי, אף אחד לא מסתכל עלי, בכל זאת אשים את הכל בצד,

מאוד מכאיבים אם לא היו מספרים לי דבר כזה, מאוד מציק לבעל שלא מספרים לו שיש משהו שמפריע לאשתו והוא יכול לתקן את זה בקלות, ואז היא אומרת שכשהוא מצחצח שיניים, הוא משאיר לכלוך בכיור, זה נכון שהוא היה יכול להבין לבד לנקות את הכיור, אבל אם הוא לא מבין לבד, אומרים לו, אני מאוד מעריכה אותך אבל אם אתה יכול אחרי צחצוח שיניים, קצת לשטוף את הכיור, צריך לדבר אחד עם השני.

• היה לי פעם זוג שהתגרש על משהו שדומה לזה, היא התלוננה שהוא משאיר מלוכלך את השירותים, זה היה לי פלא גדול, שבעל לא ידע לנקות אם הוא משאיר מלוכלך, אבל הוא פשוט לא קלט את זה, אף אחד לא לימד אותו, כלב משאיר ככה שירותים, לא עושים ככה, אבל הבעיה שהיא לא אמרה לו את זה, ובסוף הגיע לכדי פיצוץ, וכמובן שצריך להגיד את זה בדרך כבוד.

• סיפרו פעם לר' נתן שיש בעיר איש אחד שהוא 'שותק' גדול, ממש שומר את פיו באופן יוצא מהכלל, לא שומעים ממנו מילה, אמר ר' נתן, זה לא חכמה לא לדבר כלל, רבינו רצה שידברו, אבל שידברו מה שצריך ואיך שצריך.

• חתנים יקרים, ובחורים יקרים שהולכים להיות חתנים, אל תחשבו שאתם הולכים למצוא זיווג משהו שחושב בדיוק כמוכם, ואוהב את המאכלים שלכם, ואת המוזיקה שלכם, כי אין דבר כזה, ואם אתם מצפים לזה, יהיה לכם חלישות הדעת גדולה, אם אתם חושבים ששניכם תלכו לישון באותה שעה ותחשבו אותו דבר, תדעו שאין דבר

הנסים, וכשמגיע רגע של הודאה, מתפרצים בבכי, ומבטיחים להקב"ה שהולכים להפסיק לגנוח כל הזמן, וכשמישהו ישאל אותי מה נשמע, אני לא יענה: טוב. אני יענה כמה טוב השי"ת הוא עושה לי כל כך הרבה טוב.

- שומעים הרבה פעמים אנשים מתראינים, ושואלים אותם, מה היתה המחשבה הראשונה כשקרה לך את הנס, ולא יודע מה לענות, ושואלים חסיד ברסלב, מה היתה המחשבה הראשונה, הוא מיד יגיד, ש'כח אייבערשטער על הנס הגדול שעשית לי, ואז שואלים מישהו שעבר תאונת דרכים, מה היתה המחשבה הראשונה אחרי שקרתה התאונה, חסיד ברסלב יענה, חשבתי מיד, ש'כח רבש"ע שאני חי, יצאתי בחיים מהתאונה הקשה הזאת, כואו נלך להדליק את המנורה, ולהודות לו על הנסים שעשה עמנו.

ונדבר מזה אחרי זה, כל הנושא של המתנות ומעות חנוכה, כעת אני הולך לעשות את מה שהקב"ה אמר, ואני ניגש ואומר: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו להדליק נר חנוכה, ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

- פעם אחת שמעתי מ'חסיד ברסלב' שסיפר, שכשהוא התחיל להגיד את הברכה השניה, והיה צריך להגיד 'שעשה נסים לאבותינו', הוא לא הצליח להוציא את המילים, והתפרץ בבכי, כי הוא היה מלא בהכרת הטוב להקב"ה על הנסים הרבים שהקב"ה עשה לו, הוא אמר שזה היה ברכה לבטלה, הוא לא הצליח לסיים את הברכה, מרוב חובה והודאה על הקב"ה על כל הנסים, כי בכל היום אנחנו לא זוכרים כמעט מהקב"ה, וכשכן זוכרים, מבקשים ישועה שצריך, ולא עוצרים להודות על
