

# סעודת שבת



צַם הַרֹאֵשׁ יְשִׁיבָה שְׁלִיט"א

יִהְיֶה לְאֹזֶר עַל יְדֵי מוֹסְדוֹת הַיֵּכָל הַקֹּדֶשׁ בְּנִשְׂיאוֹת מוֹרֵנוּ רֹאֵשׁ הַיְשִׁיבָה שְׁלִיט"א

גליזן 16

פרשת זישב

כ"ג כסליו

שנת ה'תשפ"ג



עירוב זה, ענה לי הראש ישיבה שאני ישאל את הרב שלי.

אמרתי לראש ישיבה שבעל האכסניה שלי אמר לי שאם אני מטלטל עם העירוב הזה אז אסור לי להיכנס לבית שלו. ענה לי הראש ישיבה שבעל האכסניה שלי אינו מוכרח לדעת שאני מטלטל, בשביל זה יש לנו הרי את השכל של רבינו.

הבחנתי בדבר מעניין שהחתן... שגר בסוף רחוב סקילמן הולך איתנו כל הדרך, מהלך של שלושת רבעי שעה, כשברחוב יורד גשם, הכול כדי לשמוע שיחה אחת מהראש ישיבה.

## לאהוב אוהבים את השם

הראש ישיבה שאל את אחד הילדים אם הוא אוהב גשם, הוא ענה כן. אמר לו הראש ישיבה: "לאהוב אוהבים רק את השם! גשם זה טוב".

כשהגיעו לבית הכרזי הראש ישיבה בחום שבת שלום! והראש ישיבה הושיב את כולם לפי הגיל.

## סעודה

הראש ישיבה קידש וחילק לכולם מיץ ענבים. וכל הילדים התייצבו בשורה לפי הגיל, והראש ישיבה נטל הידיים לכולם. וכשאכלו את החלה אמר הראש ישיבה שכולם יאכלו גם רוטב לכבוד שבת קודש!

## ללכת להיבא של רבינו אפילו שיורד גשם

אחד הילדים שאל את הראש ישיבה אם בסעודה שלישית גם ילכו להתפלל בישיבה, כי היה גשם מאוד חזק והדרך לישיבה לוקחת בערך חצי שעה. ענה לו הראש ישיבה כשיעלו לעולם למעלה וילכו להיכל של רבינו הקדוש, יגידו לך שאי אפשר ללכת עכשיו כי יורד גשם, ואז תוכל לענות שאפילו שירד גשם הלכתי לבית הכנסת של רבינו! ואם המלאכים יגידו שיורד שלג, אז תענה שאפילו בשלג הלכתי לישיבה להתפלל.

ואם יגידו לך שמאוד חם, והמקום הכי קרוב הוא הגיהינום, תגיד שאפילו בשרב גם הלכתי לישיבה להתפלל, ואז יתנו לך ללכת להיכלו של רבינו.

אחד הילדים אמר שאפשר לקחת מטריה, אמר הראש ישיבה: "ראשית מטריה הוא מוקצה, שנית, ראית כבר פעם שחייל רץ עם מטריה!?"

והראש ישיבה סיפר שפעם ירד שלג כבד מאוד, לא כמו בשנים האחרונות שלא הייתה שלג גדול נורמלי, רק הייתה שלג כבד וגבוה, והראש ישיבה הלך להתפלל בברסלב מתוך מסירות נפש, בדרך התהפך הראש ישיבה כמה פעמים ונפל

## פרשת בחוקותי

נפתלי הידצקא וולנר מספר: אני מודה להשם יתברך שהשבוע זכיתי לאכול "סעודה עם הראש ישיבה שליט"א". אנסה לכתוב קצת ממה שחוויתי, לקוראים החשובים.

### ההגדרה

הראש ישיבה אמר ביום שישי לאחר השיעור בגמרא שהוא לא יכול כבר להזמין בחורים לסעודה, כי מדי הרבה בחורים מבקשים כל שבוע לבוא לאכול סעודה אצל הראש ישיבה, ואם הראש ישיבה קורא לאחד, הבחורים האחרים נעלבים. נענה ר' יענקל מפיץ שאולי אפשר לעשות הגרלה, הראש ישיבה הטיל עליו את המשימה לעשות הגרלה כל שבוע.

ביקשתי מאוד חזק מהשם יתברך שאני יעלה בגורל, וברוך השם, השם יתברך עזר לי שאני ביחד עם עוד שני בחורים עלו בגורל.

### כמה טוב גשם!

בדרך חזרה מבית הכנסת ירד גשם חזק מאוד, כל הדרך אמר הראש ישיבה {"א מחיה רעגן"} "כמה טוב גשם, כמה טוב גשם". שאלתי את הראש ישיבה אם רבינו מביא משהו על ירידת גשם בימי הספירה, ענה הראש ישיבה, לא, אבל רבינו כן מביא שבחודש מאי (yam) מונחת כל הרפואות.

באמצע הדרך שאל אותי הראש ישיבה אם אני הולך לכתוב את הסעודה עם הראש ישיבה, והראש ישיבה אמר לי בדיוק מה לכתוב. (את מה שכתבתי עד עכשיו).

פתאום בהיותנו בדרך אחז בי הראש ישיבה בחביבות נדירה ואמר לי שפעם כשהייתי בא מאוחר לישיבה, היה הראש ישיבה מראה לי פנים זועפות, אבל היום שאני כבר מגיע מוקדם לישיבה, הוא מאוד אוהב אותי.

### לא לפנה את הילדים

באמצע הדרך ברח כל הזמן ילד של אחד האברכים שליוו את הראש ישיבה, האברך רץ אחריו ופינק אותו. אמר לו הראש ישיבה: "תעזוב אותו, אל תפנק אותו כל כך, אם תפנק אותו הוא לא יציית לך. רבינו כותב בשיחות הר"ן שילדים לא מנשקים, וילדים לא מרביצים".

בדרך הראש ישיבה הראה לנו ואמר: "כאן התקיימה פעם הפגנה ענקית נגד העירוב, שלושה רחובות מלאים עם מאות אנשים". שאלתי את הראש ישיבה אם מותר לי לטלטל עם

וקיבל מכות חזקות, כשאחד הפעמים זה היה בחזית בית המדרש קלילונד. הגישו את הדגים והערשי הבן של הראש ישיבה אמר שהשבוע הוא כן רוצה קציצות דג, אמר הראש ישיבה: "תודה להשם שהערשי אוכל כבר קציצות דג".

הראש ישיבה הזכיר לילדים להגיד לכבוד שבת קודש, והראש ישיבה האכיל קציצות דג לילדים שאינם מחבבים קציצות דג. הם אכלו חתיכה קטנה ואמרו לכבוד שבת קודש.

באמצע הסעודה ביקש הראש ישיבה מאחד הילדים שישלח אליו את הכוס של אשתו. הראש ישיבה מילא את זה עם סודה ומיץ ענבים.

שאלתי את הראש ישיבה אם יש מקור לאמירה שלא נותנים דג לילד עד שהוא לא יכול להגיד את המילה דג (פיש), ענה הראש ישיבה שזה נאמר לכאורה שאם הילד נחנק חס ושלוש מעצם, שיוכל לצעוק אני נחנק מהדג.

### שר המשקים

הראש ישיבה שאל: "מי הולך להיות השבוע שר המשקים?" והראש ישיבה הכריז שהחתן... הולך להיות השבוע שר המשקים, ומי שסיים לאכול את הדגים הוא יתן מיץ ענבים עם סודה.

### אוכלים רק בצל ירוק

כשהכניסו את הביצים, הכבד והגאלע, הראש ישיבה שאל אותי אם אני אוהב כב(1) ד? והראש ישיבה אמר שבברסלב לא אוכלים בצל, אבל בצל ירוק כן אוכלים.

שרו את הזמירות וכשהגיעו לפיוט יום זה מכובד רקד הראש ישיבה במעגל עם הילדים, והקטנצ'יק יחזקאל רצה להחזיק רק את ידי הראש ישיבה, וכשילד אחר אחז את ידי הראש ישיבה הוא בכה, התבטא הראש ישיבה: "יחזקאל הוא מבין".

### מבלה עם הילדים

אחר כך שיחק הראש ישיבה עם הילדים את "משחק הכאפות" יצחק דוד היה צריך להניח את ידו על יד הראש ישיבה ולמשוך את ידו שהראש ישיבה לא יוכל להניח את ידו עליו, והיה ממש שמח...

והראש ישיבה שר עם הילדים: "אמאל, בין איך געגאנגען, אין די לעכטיגע גאסן,

האב איך געטראפן, א איד, האב איך אים געגעבן, שלום עליכם, האט ער געזאגט, ס'איז גוט! אוי ווי גוט, צו זיין א איד, אוי ווי גוט, צו זיין א איד, אוי ווי גוט, (פעם, הלכתי ברחובות המוארים, ופגשתי יהודי, נתתי לו שלום עליכם, והוא אמר לי הכל טוב! איזה טוב להיות יהודי, איזה טוב להיות יהודי, איזה טוב להיות יהודי, אחרי כך הכניס הראש ישיבה את הפיאות לתוך המשקפיים כמו יהודי קשיש ושר: "אמאל בין איך געגאנגען, אין די טונקעלע, גאסן, האב איך געטראפן, א גוי, האב איך אים געגעבן א פאטש אין זיין פנים האט ער געשריגן אוי!! אוי ווי שלעכט, צו זיין א גוי אוי ווי שלעכט, צו זיין א גוי ..." (פעם, הלכתי ברחובות החשוכים, ופגשתי גוי. החטפתי לו סטירה על הלחיים, והוא צעק, אוי!! אוי כמה רע להיות גוי, אוי כמה רע להיות גוי...).

הוא סיפר שהוא

היה בבורו

פארק בשני ימי

הפסח, ובטעות

הוא השאיר

את הטלית שלו

ברנב בערב יום

טוב, ולכן הוא

הלך לבית הנסת

בלי טלית, איך

שהוא נכנס לבית

הנסת מיד ניגש

אר"ו הנבאי

מנשה איצקוביץ

נרו יאיר ונרנן לו

טלית



בפיוט ברוך אל עליון, חזר הראש ישיבה הרבה פעמים על המילים 'אשרי אשרי לו' והראש ישיבה פנה אלי ואמר: "לברסלב יש את הנוסחאות שלהם, וחסידיות אחרות יש להם את הנוסחאות שלהם, אבל בברסלב מחפשים רק איפה שאפשר לחזק את הבן אדם, בשביל זה אומרים הרבה פעמים 'אשרי אשרי לו'..."

הראש ישיבה שלח את אחד הילדים לשאול את אמא אם יש חמין או אפשר כבר לברך ברכת המזון, והוא חזר ואמר שאין חמין ויכולים לברך... והראש ישיבה חיך.

### טיב החמין בטיב האורחים

כשהגישו את החמין שאלתי את הראש ישיבה האם יש מקור לאמירה שטיב החמין תלוי בטיב האורחים, אמר הראש ישיבה, כן. שאלתי איפה המקור? ענה לי הראש ישיבה: "כאן, כי השבוע יש אורחים כל כך חשובים". הראש ישיבה התבטא שעוד אף פעם לא היה החמין כל כך טוב, כי עוד אף פעם לא אכלו האורחים האלו את הסעודה עם הראש ישיבה.

### בשבת אין דיאטה

הראש ישיבה שאל את אחד האורחים: "למה אתה לא אוכל אתה עושה דיאטה בשבת? בשבת אין דיאטה! בכל השבוע אתה יכול לעשות דיאטה, אבל בשבת אין דיאטה!" הראש ישיבה סיפר בדיחה שפעם אמר מישהו שהוא לא רוצה לעשות דיאטה, כי הוא רואה שמי שעושה דיאטה הוא שמן... זה היה שמח מאוד...

### להוריד נשמות

אחד הילדים שאל את הראש ישיבה האם זה אמת שיכולים לקחת עצם מאדם מת ולעלות עם זה נשמות, ענה לו הראש ישיבה שזה לא מהתורה, ובארץ ישראל יש חילוניים שעושים כך, הם מורידים נשמות.

אמרתי, ששאל המלך עשה פעם כך והעלה את שמואל הנביא. שאל אותי הראש ישיבה מניין אני יודע את זה? עניתי שאני לומד נ"ך. שאל אותי הראש ישיבה אם אני שומע את זה בקול ברסלב? עניתי שלא. אמר הראש ישיבה: "כל כך חבל, כי בקול ברסלב מלמדים את כל הנ"ך ואחרי כל פרק מוציאים מהפרק מוסר השכל" אבל אחר כך חזר בו הראש ישיבה ואמר שאני לא ישמע את זה בקול, כי אני לא יוכל לסגור את הטלפון...

הראש ישיבה לקח את האלבוש תמונות והראה תמונות מעניינות, תמונה אחת הייתה מהראש ישיבה כשהוא ילד ומחופש לכהן גדול, אמרתי לראש ישיבה שהילדים של הראש ישיבה נראים ממש כמו הראש ישיבה כשהיה ילד. אמר הראש ישיבה: "זה יכול להיות, כי אני האבא שלהם".

באמצע, התחיל יוסף מאוד לבכות, כי היה נדמה לו שמישהו פגע בו. הראש ישיבה אמר לו שיפסיק לבכות, ואז התחיל

## לא להסתכל על השני

כשהתיישבו לנוח מהדרך הארוכה, ובשעה שהראש ישיבה הושיב את כולם לפי הגיל, הוציא אחד הילדים בקבוק מים קרים מהמקרר וחילק לכל הילדים, והילדים התחילו להסתכל כל אחד בכוס של השני למי יש יותר, אמר הראש ישיבה: "זה לא טוב להסתכל על השני, שאף אחד לא יסתכל וימדוד כמה יש לשני, שישמחו עם שלהם עם מה שיש להם".

## להזכיר עוד פעם לציית

הראש ישיבה אמר לכל הילדים שיעזרו לערוך את השולחן, ולהכניס כוסות וצלחות. הבחנתי שהילדים של הראש ישיבה מצייתים, אבל אחרי קצת זמן הם נסחפים למשחקים, והראש ישיבה מזכיר להם כל דבר כמה פעמים עם אותו טון דיבור, כאילו אומרים את זה עכשיו בפעם הראשונה.

## חלת מחמצת

עשו קידוש, אחרי קידוש הזיז הראש ישיבה את כיסוי החלות ומצא שם חלת מחמצת, אחד מהמתפללים הביאו אותו לראש ישיבה, אמר הראש ישיבה: "אני לא יודע מה מונח בזה, אנשים כל כך מכורים לסוג הזה של החלת המחמצת, כל כך מתלהבים מזה, צריכים התלהבות לתורה ולתפילה". בשעת נטילת ידיים שיבח הראש ישיבה באוזני אשתו את כל אחד מהילדים בנפרד.

## לציית לגבאים

אחד הבחורים שהוא חתן שאל את הראש ישיבה אם יש עניין להתפלל בימי חול דווקא בהיכל הקודש, שאל אותו הראש ישיבה למה זה נוגע?

ענה הבחור שהיות והוא הולך להתחתן בימים הקרובים, והוא יגור בירושלים, ולכן הוא רוצה לדעת האם לעשות מנין בימי חול בבית הכנסת היכל הקודש? ענה לו הראש ישיבה: "בבית הכנסת בירושלים מיניתי גבאים, תשאל את הגבאים מה לעשות שם, צריכים לציית לגבאים מבית הכנסת".

הראש ישיבה סיפר שהוא רצה לפתוח ישיבה בירושלים, אבל הגבאים הורידו אותו מזה כי טענו שהבחורים שם אין להם שכל לציית, והראש ישיבה התבטא: "בחורים טיפשים הם גורמים הפסד לעצמם".

והראש ישיבה סיפר שכמה מנשות הקריה שאלו אותי אם אפשר להשתמש בתלמוד תורה למסיבה, והראש ישיבה אמר להם שישאלו את האחראי של הבניין, זה לא שאני לא יכול לאשר להם, רק אם רוצים שיהיה הצלחה מוכרח להיות לכל מקום, אחד שהוא האחראי, וכל מה שרוצים לעשות שם, צריכים לשאול אותו.

אחרי זה אמר הראש ישיבה שהוא מתכנן למסור השבוע את השיעור בבית הכנסת החדש בבורו פארק.

## גבאי טוב

בסעודה השתתף גם האברך אליעזר שמן נרו יאיר, הוא סיפר שהוא היה בבורו פארק בשני ימי הפסח, ובטעות הוא השאיר את הטלית שלו ברכב בערב יום טוב, ולכן הוא הלך לבית הכנסת בלי טלית, איך שהוא נכנס לבית הכנסת מיד ניגש אליו הגבאי מנשה איצקוביץ נרו יאיר ונתן לו טלית. הוא רצה להבליט שהגבאי מחזיק ראש שלכל אחד יהיה נוח ושירגיש טוב. הגיב הראש ישיבה: "זה גבאי טוב, מנשה גבאי טוב".

מדי פעם במשך הסעודה הזכיר הראש ישיבה לילדים לאכול בעדינות.

לבכות בקול יותר חזק. לקח אותו הראש ישיבה והוציא אותו לחוץ וסגר את הדלת.

קצת אחר כך אמר הראש ישיבה שהוא כבר לא שומע יותר את יוסף בוכה, והראש ישיבה שלח את אחד הילדים שיקרא ליוסף שיחלק את הקרחונים.

הכניסו את הקרחים ויוסף שאל את כל אחד בנפרד: "איזה צבע אתה רוצה?" וענו איזה צבע רוצים. והמשיך לשאול: "ומה אתה אוהב?" וענו 'את השם אני אוהב'. 'ומה עם הקרחים?' את הקרחים אנחנו אוכלים. וכך היה אצל כל אחד.

הראש ישיבה אמר שישלחו קרח לאשתו, אבל היא ענתה שהיא לא צריכה, אמר הראש ישיבה: "אני רוצה לאכול את הקרח רק ביחד איתך, אם לא תאכלו גם אני לא יאכל".

אני חזרתי על דברים שאמר רב מסוים, שמאכלים קרים מקררים את היראת שמים. והראש ישיבה שאל, האם אצל אותו רבי בבית אוכלים דגים חמים בשבת...

## או דבר תורה, או סיפור, או נינוז.

אחרי זה אמר הראש ישיבה שכל אחד יגיד או דבר תורה, או סיפור, או לשיר ניגון. אחד הילדים חזר על דבר תורה שהראש ישיבה אמר בסעודה שלישית מליקוטי מוהר"ן תורה קס"ה. שאל אותו הראש ישיבה 'תורה' קס"ה או 'סימן' קס"ה? והילד שאל בחזרה מה ההבדל? הסביר לו הראש ישיבה, שאלו שקוראים לעצמם חסידי ברסלב האמיתיים, אומרים 'תורה', אבל מוהרא"ש היה רגיל לומר 'סימן' והילד המשיך לשאול, איך באמת צריך להגיד? ענה לו הראש ישיבה "איך שרוצים".

בירכו ברכת המזון כשהראש ישיבה מברך על הכוס, אחר כך שלח הראש ישיבה כוס של ברכה לאשתו.

לגדול רב

אחד הבחורים סיפר לראש ישיבה שאבא שלו רוצה שהוא יגדל רב, והבחור לגלג על זה. אמר לו הראש ישיבה אל תלגלג על אבא שלך, אבא שלך רוצה שתגדל ליהודי כשר, אתה רק צריך להגיד הרבה משניות, לשמור על העיניים, ולא להסתכל בטלפון.

לסדר

הראש ישיבה ווידא שכל הבחורים שאכלו שם שיעזרו לסדר, והראש ישיבה שאל מי רוצה להוריד את הפח, כולם רצו, ואז הראש ישיבה ציווה להחתן... שיוריד את הפח, ושאני לא יוריד את הפח כי אני לא מטלטל עם עירוב זה...

התודה להשם יתברך שיכולתי להשתתף בסעודה עם הראש ישיבה שלימד אותי כל כך הרבה לחיים, אני מקווה שגם אתם תפיקו מכך תועלת לחיים.

## פרשת בהעלותך.

שמואל אייכנשטיין מספר:

ברוך השם זכיתי לאכול סעודת שבת אצל הראש ישיבה שליט"א בשבת בבוקר

## דבר דברי שבת

בדרך חזרה מבית הכנסת התחיל אברך אחד מהמלווים לספר סיפור שהיה לו בעסקים, אמר לו הראש ישיבה: "אתמול בחזרה מבית הכנסת הביתה כבר דיברת איתי מספיק דברי חול, עכשיו דבר דברי שבת אין לי כוח להקשיב בשבת לדברים של עסקים". בהגיע הראש ישיבה לביתו אמר בקול "שבת שלום".

כשהוא היה בפעם

הראשונה בבית

הראש ישיבה, הוא

באמת לא היה

יכול להבין איך

גר הראש ישיבה

בבית כזה קטן עם

הילדים במשפחה

מ ב ר כ ת ,

ולמעשה כל פעם

כשהוא בבית

הראש ישיבה,

הבית ממש נהיה

יותר ויותר גדול



...

הראש ישיבה ביקש מכל אחד שיגיד איזה בדיחה. בחור אחד שאל למה האף לא באורך של שתיים עשרה אינטש? כי אז הוא כבר נהיה רגל... (מדידת אורך בארה"ב רגל זה 21 אינטש) אחד שאל מה זה הדבר שיש לכולם, ואף אחד לא רוצה את זה, והוא מאיר? התשובה היא שטערן. באידיש: שטערן = מצח, שיש לכולם. שטערן = מפריע, אף אחד לא רוצה שיהיה לו מפריע. שטערן = כוכב, והוא מאיר.

**אחר כך שרו ניגונו ארוז על רבינו.**

הראש ישיבה אמר לאורחים כשהוא מראה על יוסף הקטנצ"ק: "אתם רואים אותו, קוראים לו יוסף מוקיר שבת". והראש ישיבה הצביע על בנו מענדל ואמר: " הוא ר' מענדל ראטה הכשר".

לשמוע רק ניגונים כשרים

כשדיברו על ניגון מסוים שיצא לאחרונה, אמר הראש ישיבה: "אתה ראית פעם כזה דבר?! אברך שנראה חסידי שר ניאוף! באידיש! רחמנא ליצלן".

**בירנו ברכת המזון.**

ראיתי באמצע הסעודה את אחד הילדים מתחיל לבכות והראש ישיבה שיחק איתו עד שהוא בכלל שכח שהוא בכה פעם.

אחרי הסעודה ציווה הראש ישיבה בתקיפות על הילדים להיכנס למיטה.

סידרנו את בית הראש ישיבה, והראש ישיבה שאל אותנו מה למדנו מהסעודה? החתן ענה שצריכים לציית לגבאים.

והראש ישיבה התחיל עוד פעם להגיד שיש בחורים שוטים בירושלים שמתקוטטים עם הגבאים, כשהגבאים אומרים לבחורים לא לעשן בבית הכנסת, הבחורים עונים להם, שהגבאים אינם מבינים בחורים. האמת היא שהם באמת לא מבינים בחורים, אף אחד לא מבין בחור, נו אז מה? בגלל זה לא צריך לציית??

בחור אחד סיפר כשהוא היה בפעם הראשונה בבית הראש ישיבה, הוא באמת לא היה יכול להבין איך גר הראש ישיבה בבית כזה קטן עם הילדים במשפחה מבורכת, ולמעשה כל פעם כשהוא בבית הראש ישיבה, הבית ממש נהיה יותר ויותר גדול ...

הראש ישיבה שמע רעשים שבאו מכיוון חדרי השינה הוא עשה עצמו קשיח ואמר: "מי מדבר שם? אני כבר בא לראות מי לא מתנהג טוב! כן כן ראיתי כבר בדיוק מי לא מתנהג טוב", והראש ישיבה איחל לכל אחד בנפרד, שבת שלום! שבת שלום!

**למדתי מהסעודה:**

- בשבת מדברים רק על דברי שבת.
- אפילו כשיש בית קטן אפשר להכניס אורחים.
- אפשר להיות קשוח ושמח באותו זמן.
- צריך לציית לגבאים שהראש ישיבה מינה.
- אפשר לחזור ולהגיד לילדים כמה פעמים אותו דבר ולא להתרגז.

**בארבע שעות נעלמו ארבעים אלף דולר??**

אליעזר שמן איחל מזל טוב לראש ישיבה על כמה שידוכים שנעשו לאחרונה בישיבה, והראש ישיבה אמר: "דיברתי השבוע עם מחותן והוא אומר לי שהוא הולך לעשות חתונה 'רגילה', אמרתי לו בפנים: אתה משוגע! אתה הולך להעלים ארבעים אלף דולר בארבע שעות?? תן את זה לזוג שיקנו דירה!"

והראש ישיבה המשיך: "אנשים חושבים שהם עושים טובה לראש ישיבה שהם עושים חתונה בישיבה, אני עושה להם טובה, שהם לא יהיו בעלי חוב". והראש ישיבה צחק ואמר: "לי לא איכפת כלום אני רק רוצה לעזור לשני, ואם ההוא לא רוצה אז לי טוב מאוד".

דיברו על החתנים החדשים אם החתנות שלהם יהיו בישיבה כי ההורים לא רוצים חתונה 'עלובה' הם רוצים חתונה 'רגילה'. אמר הראש ישיבה: "כדי שחתונה תתקיים בישיבה זה תלוי עד כמה החתן והכלה מתעקשים על כך".

והראש ישיבה אמר: "עדיין לא חזרתי לעצמי מהנסיעה לארץ ישראל, מי שעדיין לא היה ל"ג בעומר במירון הוא לא יבין את זה לעולם". הראש ישיבה שאל את אשתו אם הוא יוכל לעשות את הבר מצווה של בנו נחמן נתן נרו יאיר בשנה הבא בארץ ישראל, זה יוצא באותה שבוע של ל"ג בעומר.

**"סעודה עם הראש ישיבה" בלשונו הקודש**

הראש ישיבה סיפר שבארץ ישראל התחילו לתרגם את "סעודה עם הראש ישיבה" ללשון הקודש, והשבוע נפלה שם טעות, כי לא הכול נקרא בלשון הקודש כמו באידיש, לדוגמה: שנח שלח את היונה מהתיבה והיא חזרה עם עלה בפה, והראש ישיבה אמר על זה שהיא חזרה עם דף גמרא, להורות לנח שאם אתה רוצה להתגונן מהמבול תחזיק את עצמך בדף הגמרא. אבל בלשון הקודש כשאתה כותב שהיונה באה עם הדף גמרא, וזה שאינו מבין אידיש אינו מבין מה אמרת פה, מה הקשר בין דף גמרא לעלה הזית? (היונה באה עם עלה {בלעטל}, להורות לנח שאם אתה רוצה להתגונן מהמבול תחזיק את עצמך בדף {בבלעטל} גמרא.)

**לבוא לשיעור ליל שישי**

אליעזר שמן שאל את הראש ישיבה מה יהיה השנה עם אומאן, והראש ישיבה ענה בשאלה: "למה לא באת לשיעור בליל שישי? השבוע דיברו מזה". והוסיף הראש ישיבה: "נוצרה בעיה, ממת י ססידרו שיכולים להשתתף בשידור חי של השיעורים בקריה, בקרית יואל, מונסי, לעקווד, אני לא יודע מי מגיע לשיעור". אחר כך שאל הראש ישיבה: "מי רוצה קוגל אטריות? איטריות זה לאקשן ל"א קשי"א, שאין לנו קושיות על השם". הבחנתי שהראש ישיבה דואג שכל אחד יאכל לשובע.

**לשמח בסעודה**

הראש ישיבה שאל את הילדים: "איזה דבר הוא אפור ומסתובב?" והראש ישיבה ענה: "פיל כשהוא במכונת כביסה..." איזה דבר אדום נוסע למטה ולמעלה? עגבנייה הנמצאת במעלית...