

בעזרת השם יתברך



ספר
אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל

דברות קודש שזכינו לשמוע מפי
ראש הישיבה שליט"א בשיעור
בלה"ק ביי"ד כסלו בפרשת
וישלח שנת תשפ"ב

יוצא לאור על ידי
"קרן הדפסה היכל הקודש"



לקבלת הספרים והקונטרסים:

היכל הקודש צפת
Heichal Hakodesh Tzfas
קרית מאור חיים
058-321-0705

היכל הקודש
ירושלים
Heichal Hakodesh
Jerusalem
רח' ר' נחמן מברסלב 15
052-764-4664

היכל הקודש ביתר עילית
Heichal Hakodesh
Beitar Illit
רחוב החווה מלובלין 58
052-767-4285

היכל הקודש בני ברק
Heichal Hakodesh
Bnei Brak
רחוב יהודה הלוי 4
052-760-5715

היכל הקודש יבנאל
Heichal Hakodesh
Yavne'el
רחוב דרך ההר
052-716-3184

היכל הקודש בית שמש
Heichal Hakodesh
Beit Shemesh
רחוב ריב"ל 6
050-419-9751

www.BreslevCenter.com

ברסלב סנטר

לשמועת השיעורים באידיש, בלשון הקודש ובאנגלית
מהראש ישיבה שליט"א התקשרו:

קואל פון חיווק
לנשים
079-704-0069

קול
ברסלב
079-704-0066

חיווק יומי

לקבלת החיווק היומי

rabbirothhebrew@gmail.com

RABBIROTH.ORG

לתרומות עבור הוצאות הדפסת הגליונות
נדרים פלוס על שם היכל הקודש
ירושלים/בני ברק/צפת/בית שמש



שיעור בלשון הקודש שנמסר על ידי הראש ישיבה שליט"א בי"ד כסלו פרשת וישלח שנת תשפ"ב

קולו של הצדיק מעורר לתשובה גם אם לא מבינים את הדיבורים

היה בכרסלב צדיק ר' אברהם בן ר' נחמן שמו, מוהרא"ש אמר עליו שהוא איש מורם מעם איש גדול, הדיבורים שלו היו בעמקות ולא בפשטות, היה איזה אדם פשוט שלא הבין את הליקוטי מוהר"ן ואת העמקות של ליקוטי מוהר"ן, והוא היה דוחף את עצמו לשמוע את הדיבורים של ר' אברהם בן ר' נחמן כאילו שהוא מבין את הדיבורים, אדם שאל אותו 'מה אתה נדחף פה עם כולם, אתה לא מבין כלום?', והוא ענה לו 'נכון, אני לא מבין כלום, אבל מה אומר לך, כשאני שומע את ר' אברהם מדבר אני מתעורר לתשובה, רק הקול שלו קול של קדושה קול של צדיק זה מעורר אותי.

תציל לפחות את מה שאתה יכול

בפרשת השבוע יש התחזקות ושכל פשוט איך לחיות ואיך לסדר את החיים, חכמינו זיכרונם לברכה אומרים 'מעשה אבות סימן לבנים' (בראשית רבה פרשה מח ז - פרשת וירא. מהרש"א, עבודה זרה, דף ח:); כשרואים מה שעבר על אברהם אבינו ועל יצחק אבינו ועל יעקב אבינו רואים איך להתנהג, ליעקב אבינו הייתה צרה, עשיו הגיע להרוג אותו, ומה הוא עשה? הוא הכין את עצמו ב'דורון' 'תפילה' ו'מלחמה', בתחילה הוא שלח לעשיו מתנות לומר לו 'אני רוצה שלום ולא מלחמה' והתפלל וביקש: ריבונו של עולם "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" (בראשית, לב, יב), ובנוסף לזה הוא 'התקין עצמו למלחמה', הכוונה היא לא שהוא קנה כלי מלחמה טנקים ופצצות, אלא 'ויחץ את העם אשר אתו' (שם, ח), הוא חילק את הבנים שלו ואמר: "אם יבוא עשיו אל המחנה אחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה" (שם, ט), זאת אומרת גם אם הוא יפגע בי לפחות אציל את מה שיכולים להציל. ר' נתן אומר בליקוטי הלכות (ליקוטי הלכות, אורח חיים, הלכות ר"ח ז, נ"ב) שזה דוגמא איך אדם צריך להתנהג; עם ישראל זה יעקב, השטן והסטרא אחרא זה עשיו שרוצה להרוג את יעקב ומפיל אותו בעברות וסוחב אותו לעשות שטויות, ופתאום האדם נפל ועבר עברה מה עכשיו?

עוזבים הכל ונותנים את זה לעשיו? תציל את מה שאתה יכול להציל, אם לא התפללת שחריית תתפלל מנחה; "והיה המחנה הנשאר לפליטה" ואם לא התפללת מנחה תתפלל מעריב, אחד אומר 'לא התפללתי כל השנה! אז מה? תתפלל עכשיו תפילה אחת! 'לא אני לא מתפלל ואני לא מניח תפילין! זה לא הגדרה עליך, יש בשו"ת ברסלב שאלות שאנשים כותבים למוהרא"ש 'אני חילוני... וכו' וכו', ומוהרא"ש עונה 'אין דבר כזה חילוני למה אתה מגדיר את עצמך? אתה יהודי! ואתה צריך לחזור בתשובה!'; תניח תפילין תשמור שבת ותלך לבית הכנסת להתפלל, עכשיו מגיע חנוכה תדליק את החנוכה, אי אפשר לומר 'אני כאילו פשוט לא יכול ופשוט ופשוט... מה כאילו? מה פשוט? תלך להתפלל תניח תפילין, זה לא קשה להניח תפילין, זה גם לא לוקח כל כך הרבה זמן להניח תפילין; המעלה של תפילין היא מאד גדולה, צדיקים אומרים שכדאי לחיות שמונים שנה בכדי להניח פעם אחת בחיים תפילין, וזה הדבר שאנחנו רואים בפרשה ולומדים מיעקב אבינו, שגם אם הסמ"ך מ"ם רוצה שאני יעשה שטויות ונפלתי אני לא מוסר לו את כל החבילה אלא מציל את מה שאני יכול.

בגשמיות אתה לא מוותר על כלום על אחת כמה וכמה ברוחניות

בזמנו של ר' נתן היה שריפה באיזה בית בברסלב, ופעם שלא כמו היום לא היה 'מכבי אש', אם הייתה שריפה לא היה את מה להציל, למחרת ר' נתן הלך עם אחד התלמידים ברחוב ליד הבית השרוף וראו את היהודי שנשרף לו הבית עומד ליד הבית עם שקית ומחפש ומוציא משם דברים כפית, סכין, מזלג... וכל דבר שהוא מצא הוא התמלא בשמחה, ר' נתן אמר לתלמיד, תראה יש פה אדם שנשרף לו כל הבית והוא לא מתייאש הוא מחפש את הנקודות הטובות, מה יש לו לעשות עם מה שהוא מוצא? הכל נשרף לו אין לו כלום; אבל על אף הכל רואים שבגשמיות אדם לא מוותר על כלום, על אחת כמה וכמה ברוחניות, אם הסמ"ך מ"ם הפיל אותך ועשית עברה, אתה לא הולך לשבת בעצבות ובמרה שחורה. אדם אומר 'אני לא אוכל אני לא יכול לסבול את עצמי', שמעתי סיפור מ'איש הצלה' שהוא קיבל קריאה שיש שריפה, הוא הגיע וראה אדם יושב בלי בגדים על התנור, הוא הדליק את האש ונהיה ריח של בשר שרוף רחמנא ליצלן, ושאלו אותו מה קרה לך? הוא ענה 'עשיתי

עברה חמורה ואני לא יכול לסבול את עצמי אני לא מסוגל להסתכל במראה, אני עשיתי כזאת שטות גדולה אני לא מסוגל להסתכל במראה, אני עשיתי כזאת שטות גדולה אז אני רוצה קצת לשרוף את הגוף שלי; אבל זה לא נכון אתה יכול לעשות תשובה, זה מה שאנחנו רואים בפרשה גם עם השטן הפיל אותי אני קם.

כמה אנו מחויבים להודות להשם על שהתקרבנו על ידי מוהרא"ש

כמה אנחנו מחויבים להודות להשם יתברך על זה שאנחנו יהודים, ובנוסף לזה על זה שנולדנו במשפחה ששומרים תורה ומצוות, ובנוסף לזה על זה שאנחנו חסידים ומאמינים בצדיקים, ובנוסף לזה על זה שאנחנו לא מתנגדים על רבינו, ובנוסף להכל צריך להודות על שהתקרבנו לרבינו דרך מוהרא"ש בהיכל הקודש.

אח יקר! נפלת?! תקום!

לכל אחד בהיכל הקודש יש סיפור התקרבות איך הוא התקרב להיכל הקודש וצריכים לספר את זה, ואחרי החתונה שעורכים סעודות שבת ויש ילדים ואורחים תספרו את הסיפור, לכל אחד יש את הסיפור שלו. מוהרא"ש סיפר שהיה אדם אחד שהיה מקפיד להתפלל מנחה לפני השקיעה, והוא חיפש בית כנסת שמתפללים מנחה לפני השקיעה ואמרו לו שהברסלבר'ס מקפידים על שקיעה, הוא נכנס לבית הכנסת וזה היה כמה דקות לפני מנחה והוא שומע אחד שמחזק את השני ואומר לו: 'אחי היקר! אם נפלת? תקום! רבינו לימד אותנו שאם נופלים קמים ומתרומים', ואותו אדם לא שמע אף פעם דיבורים כאלו והוא פתאום שומע דיבורים כאלו יפים ש'אני יכול והקדוש ברוך הוא אוהב אותי' וזה סחב אותו והוא נהיה חסיד ברסלב.

יש אנשים שיש להם שלוש מצוות 'שקיעה' 'נץ' ו'לשון הרע', וחוזק מזה לא מענין אותם כלום, מוהרא"ש סיפר שהיה פעם איזה מתנגד שהגיע אל הצדיק ר' יענקל'ע מפשעוורסק ואמר לו שיש לו שאלה על חסידים, 'למה החסידים מראים את עצמם שהם אנשים חשובים וכל הזמן הם מדברים לשון הרע?' אז ר' יענקל'ע ענה לו 'כבר הרבה זמן לא שמעתי לשון הרע כל כך

טוב'.

כשתיפול בשלג אתה לא תשאר על הרצפה אפילו שנפלת כמה פעמים

אחד מכם החליק פעם על הקרח בשלג? ואחרי זה מה עשית? נשארת על הרצפה? לא! למה?! למה אתה לא אומר 'אני ממילא מחליק כל פעם מחדש זה לא בשבילי אני נשאר פה בשלג'?!

היה פעם בחור פה בישיבה ששמע את המשל הזה ועשה מזה וידאו, רואים איך שאחד נופל בשלג ואדם ניגש אליו ושואל אותו 'הכל בסדר' והוא עונה 'כן' והשני שואל אותו 'למה אתה שוכב על השלג שאני יקרא להצלה'? והוא עונה לו 'אני מחליק כל פעם מחדש ניסיתי הרבה פעמים ואני לא מצליח זה לא בשבילי, נמאס לי לקום'. אבל אין דבר כזה, אם אדם נופל הוא הולך עם מקל או נשען על חבר; צריך לעשות את זה גם ברוחניות.

קיבלתי מכתב מאברך שכתב לי שהוא רוצה להרוג את עצמו, אמרתי לו 'תרגע', אבל הוא אמר 'אני לא יכול להסתכל על הפנים שלי, אף פעם לא חשבתי שאני יעשה את זה איך יכולתי לעשות את זה לאשתי ולילדים שלי?' אבל גם הוא צריך להסתכל כאן בחומש וללמוד את הכלל הזה "והיה המחנה הנשאר לפליטה" תציל את מה שאתה יכול להציל, זה מה שרבינו מלמד אותנו כל יום ובכל רגע מחדש; תתחדש תתחיל מעכשיו תגיד 'ריבוננו של עולם אני רוצה להיות טוב'.

זה לא קשה לחזור בתשובה!

יש אחד שחזר בתשובה שעשה שיר עם הבן שלו, הוא שר 'תודה לאלוקים שנתת לי בן כזה' והבן משיב לו 'אבא אני יודע שזה קשה לחזור בתשובה', זה לא נכון! זה בכלל לא קשה! זה לוקח רגע אחד, הזוהר הקדוש אומר "בשעתא חדא וברגע חדא". אם אדם חושב בראש בלי לומר מילה, באמצע השטות שהוא עושה 'ריבוננו של עולם אני רוצה להיות טוב, אני חוזר בתשובה' זה תשובה! וודאי אם הוא אומר בפה 'ריבוננו של עולם אני רוצה להיות טוב אני מתחרט מכל הלב', זה צדיק! אנשים חושבים שצדיק זה אדם שלא אוכל ובקושי ישן ואין לו בית... אנחנו לא יכולים להגיע לזה,

אנחנו אנשים שאוהבים לאכול ולישון אוהבים כיף לבלות ולחגוג, ופתאום בחור שומע מהמגיד שיעור שלו שיש צדיקים שלא אוכלים ולא שותים ועושים גלגולי שלג וטובלים במקווה קר, והוא חושב 'זה לא בשבילי אני לא יכול לחזור בתשובה!', אתה כן יכול לחזור בתשובה! צדיק זה מי שחושב מהקדוש ברוך הוא ומי שחי איתו, זה מה שמוהרא"ש לימד אותנו.

לפני שהתקרבתי למוהרא"ש חשבתי שאני והמשפחה שלי הם אנשים טובים וכשרים אבל סתם אנשים שעובדים לפרנסתם הם לא שווים כלום, חשמלאי או אינסטלטור או נהג משאית הוא לא איש כשר מה הוא שווה? כשאני נזכר מזה אני ממש מתבייש מעצמי, אבל באמם אין לי מה להתבייש כי בלי צדיק אדם לא יודע איך לחשוב, שמעתי מהמלמדים שלי שיהודי כשר זה מי שלומד ומתפלל אז חשבתי שכל מי שעובד הוא לא שווה, וכשהתקרבתי למוהרא"ש הוא ממש סובב לי את כל הראש, התחלתי לחשוב 'מי אני בכלל, מה אני שווה?' רבינו אומר שאדם מתקרב לצדיק הוא מקבל מחשבות של שפלות.

הייתי גר בבורו פארק ושם יש שטיבלאך שקוראים לו 'שומרי שבת', כמו שיש בארץ ישראל 'זכרון משה', 'איצקוביץ', ורואים לפעמים אנשים רצים באמצע העבודה להתפלל, לפני שהתקרבתי למוהרא"ש חשבתי שהם... אני אמנם לא אמרתי כלום לאנשים אבל במוח כך חשבתי, אבל אחרי שהתקרבתי הבנתי 'יש פה אנשים שבאים להתפלל באמצע העבודה איזה יופי יש בזה, איך הקדוש ברוך הוא אוהב שאדם בא להתפלל וכשאדם אומר 'אני רוצה להיות טוב' זה לא קשה לומר את זה. תגידו עכשיו ביחד 'אבא אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות יהודי כשר, אני רוצה להיות ערליכער איד, אני רוצה להיות ירא שמים'.

תלך לדבר עם הקדוש ברוך הוא!

יש באידיש ניגונים מאד יפים שצריכים לעשות אותם גם בלשון קודש, לאחד מהם יש את המילים האלו: 'אבא אני רוצה להיות יהודי כשר אבל השטן בוער בליבי ולא עוזב אותי והוא מפיל אותי שוב ושוב, כמה שאני מנסה זה לא עוזר אני כל יום מתרחק יותר ויותר, אבא אני רוצה לעשות תשובה, ריבוננו

של עולם תסתכל בתוך הלב שלי, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה ללמוד ולהתפלל, תאמרו את זה לריבוננו של עולם 'אני לא רוצה להשאר למטה אני רוצה לקום', זה מה שרואים כאן בפרשה "והיה המחנה הנשאר לפליטה".

גם אם עשיו מגיע אליך תפנה מיד להקדוש ברוך הוא: 'עשיו פה מה אני עושה?', אין דבר כזה לומר: 'היום בין כה וכה זה יום מת, מחר אני יתחיל', לא מחר! היום! אם עשיו הרג את ראובן שמעון ולוי מה צריכים לעשות? למסור את שאר הילדים? לא! צריכים להציל את מה שנשאר, גם אם אתה לא יכול להסתכל במראה תחזור בתשובה ותאמר 'ריבוננו של עולם מעכשיו אני מתחיל להיות יהודי טוב' ותסבול את עצמך, וגם אם אתה מסריח מעברות חוטא ומחטיא זה נכון עד עכשיו, אבל מעכשיו אתה מבקש 'ריבוננו של עולם אני רוצה להיות צדיק מעכשיו אני רוצה ללמוד'.

צריך לדבר יפה בבית

מוהרא"ש היה אומר מילא בחור שנופל, אבל הוא רוצה להיות טוב, אבל על מי שנשוי זה קשה מאד, למה אתה מסתובב ברחוב? אדם אומר 'היא לא מדברת', למה היא לא מדברת? זה בגלל שאתה מכאיב לה! אתה חושב שאתה אומר בצחוק אבל היא בוכה והיא צודקת שהיא לא רוצה לדבר איתך; צריך לדבר יפה בבית.

אחד שלח לי מכתב והוא כותב לי שלפני שלוש שנים הוא פגש אותי ואמר לי בפדיון נפש 'אין לי כלום בבית ואשתי לא עושה כלום ולא מבשלת ואפילו לא עושה טשולנט (חמין) בשבת', הוא כותב 'הראש ישיבה אמר לי כמה מילים בתקיפות וזה הציל אותי: "אתה רוצה אישה או טשולנט?" וזה נכנס לי בראש וברוך השם יש לי חיים טובים ויש גם טשולנט, לא הסתכלתי בצורה כזאת על החיים אני תמיד חשבתי שכל מה שאני רוצה צריך להיות מיד בדיוק כמו שאני רוצה, לא חשבתי שיש פה עוד בן אדם וגם הוא מרגיש וגם הוא חושב ושיש פה עוד חיים, עכשיו יש לי דבר אחד בבית שיהיה לאשתי טוב, וכאשר אישה רואה שבעלה מסור אליה יש לו הכל.

השם יתברך יעזור שנזכה לקיים ולציית את דברי רבינו.