



אשית עצות בנפשי



שיחות זמנינו

ממורינו ראש

הישיבה שליט"א




ס"ב

שנה ב'

פרשת מטות מסעי

תשפ"ד



ליל שישי
פרשת בלק תשפ"ד



חיזוקים קצרים שנאמרו
לאחר שיעור הדף גמרא

לשמיעת השיעורים
קול ברסלב: 079-70-400-66

- פנימו -

יוצא לאור על ידי תלמידי היכל הקודש
בני ברק יצ"ו

להערות והארות: USHISEB@GMAIL.COM



ליל שישי פרשת בלק תשפ"ד

על ידי תפילה הוא מנצח שלא כדרך העולם,
שלא כדרך הטבע.

על ידי התבודדות ותפילה אפשר לשנות את הטבע

בן אדם חושב לעצמו, הרי לפי מנהג העולם לא הייתי צריך להצליח, איך אני יכול להשיג ניצחון שלא כמנהג העולם, איך אני יכול למחוק את העבר שלי, ולהתחיל דף חדש, משהו שלא כדרך הטבע, הרי דרך הטבע היא שאני צריך להיוולד צדיק, בבית של צדיקים, דרך הטבע היא שאני יצליח בעסקים רק אם אני יוולד לעשיר גדול, והוא ייתן לי כמה מיליונים לשחק קודם ולהפסיד את זה, הרי העשיר לא מרגיש את זה, אנחנו אפילו לא יודעים מה קורה בבתים האלו של העשירים, מגיע אברך צעיר שלא יודע איך קוראים לו, ואומר לאבא שלו שהוא הולך לפתוח עסק, ואבא שלו מביא לו מיליון דולר, אחרי תקופה הכסף נעלם, ואז הוא מקבל עוד מיליון ופותח עוד רעיון של עסק, אבל בדרך הטבע אין לי סיכוי להיות מוצלח, ושיהיה לי שפע, אין לי סיכוי להיות צדיק, הרי יש לי את העבר שלי, אין לי סיכוי להסתדר עם ילדיי, עשיתי כל כך הרבה טעויות, איך זוכים כאן למשהו שלא כדרך הטבע, רש"י מגלה לנו את הסוד, אין כוחו אלא בפיו, כל הכח הוא ללכת

אין כוחו אלא בפיו

פרשת השבוע מלאה בחיזוק בכל פסוק ופסוק, פרשה כל כך קדושה, עד כדי כך שחז"ל רצו לקבוע פרשת בלעם באמירת קריאת שמע שחרית וערבית, ונתחיל בדברי רש"י בתחילת הפרשה, על הפסוק וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב וגו' וילכו אל זקני מדין, ושואל רש"י והלא מעולם היו שונאים זה את זה, זה כמו שנגיד שאמריקה מפחדת מאיזה מדינה, ואמריקה הולכת לרוסיה או לאירן לבקש עזרה מה לעשות, זה כמו שהנשיא טראמפ יתקשר להתייעץ עם המנהיג הרוחני של אירן חומייני, אני לא יודע בדיוק מה השם שלו, הרי יש אומרים שאירן עומד מאחורי הירי של טראמפ, והלא מעולם היו שונאים זה את זה, ומה ראה מואב ליטול עצה ממדין, ומתרץ רש"י, כיון שראו את ישראל מנצחים שלא כמנהג העולם, יש כאן משהו שלא כדרך הטבע, אמרו מנהיגם של אלו במדין התגדל, משה רבינו גדל במדין, נשאל מהם מה הסוד של משה רבינו, אמרו אנשי מדין, אין כוחו אלא בפיו, אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו, אנשי מדין גילו את הסוד, שכל הכח של משה רבינו זה תפילה, יש כאן התחזקות גדולה מאוד, שאף שלפי דרך הטבע משה רבינו לא היה צריך להצליח, בכל זאת,

שלנו, ודואג לשידוכים שלנו הרי הצדיק הוא השדכן, אבל אני אומר לכם, שאין ממי להתחבא, ותגידו בדיוק על מה אתם אוספים את הכסף, שאתם נוסעים לרבינו, כי בני ישראל בעולם מתקרבים יותר ויותר לרבינו, יש אולי מנהיגי עדה שמנסים לעשות הכל לעצור את הנסיעה לרבינו, כי הם יכולים להישאר עם בית כנסת ענק בלי אנשים, וזה נסיון לא פשוט, אבל עם ישראל מתקרב יותר ויותר לרבינו, ובחפץ לב יתן להוצאות הדרך.

לבקש מאנשים על ההוצאות

הנסיון הזה של מנהיגי העדה, אנחנו מוצאים בנ"ך, כשהקב"ה אמר לירבעם בן נבט, שאינו מרוצה מהתנהגות מלכות בית דוד, וקרע הקב"ה בגד לי"ב קרעים, ונתן עשרה לירבעם, ואמר לו שהוא יהיה מלך על עשרה שבטים, מלכות יהודה, אבל העיר ירושלים תישאר למלכות בית דוד, ראה בזה ירבעם בעיה גדולה, כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד [ואף השומרים ישבו מחוץ לעזרה], והרי כל עם ישראל יבואו ויעלו לרגל בג' הרגלים ויהיו בירושלים, ויראו את המלך של בית דוד יושב בעזרה, ואילו ירבעם לא יכול לשבת שם, הנסיון הזה היה נסיון גדול, ולכן העמיד ירבעם עבודה זרה, שיעלו לרגל לע"ז, ולא נתן לעם ישראל להגיע לירושלים, אותו נסיון קשה יש לאנשים כשרואים שבר"ה אנשים בורחים והולכים לצדיק גדול, אבל עם ישראל מיום ליום מתקרב לרבינו, אברכים שגרים כאן יודעים מזה טוב מאוד, כי כששואלים אותם איפה אתם גרים, ועונים שגרים בקרית ברסלב, מיד אומרים להם, אה, גם אני שומע שיעורים, אה, איזה מקום טוב, הדיבורים של רבינו כל כך מחזקים, וכולם רוצים לבוא לרבינו לראש השנה, ולכן כשאברך אומר את האמת, אני אוסף כסף לכרטיס טיסה לראש השנה, יכול להיות שתשע אנשים לא יתנו כלום, אבל

לפינה ולהגיד: רבש"ע עזור לי, רבש"ע אני מבקש ממך שוב, עזור לי, עזור לי עם פרנסה, אני כבר לא יכול, רבש"ע עזור לי להיות ירא שמים, אשרי היהודי שזוכה ולבו נפתח בעת ההתבודדות, הוא מתחיל לבכות אל ד', אבל לא צריך להמתין לזה, רבינו אומר שבשעה שהאדם מבקש מד', אם הוא יחשוב כל הזמן מתי כבר יתעורר הלב, ואוכל להוריד דמעות, אין לזה שום חשיבות, וזה נקרא 'מחשבות זרות'.

יהודים ישמחו להשתתף בהוצאות הדרך לאומן

אותו דבר זה בנוגע לנסיעה לאומן, לא לחפש הרגשים, אבל קודם נדבר קצת על הנסיעה, אנחנו כבר מתכוונים לראש השנה של רבינו, רבינו אמר 'כל העולם תלוי בראש השנה שלי', לא מיבעיא אתם שמאמינים בי אלא כל העולם כולו. לכן צריך להרבות בתפילה שנוכל לבוא לרבינו, וכל אחד יעשה את המוטל עליו, לעשות כרטיס טיסה לרבינו, וח"ו להיכנס לחובות, אנשים שואלים אותי אם ללוות כסף כדי לקנות כרטיס לאומן, אמרתי להם שאת מה שרוצים לעשות בצורת הלוואה שיעשו בצורה קצת אחרת, שאלתי אותם למי אתה רוצה לפנות לבקש הלוואה, ענו לי שינסו לבקש מאנשים, קודם יבקשו מראש הישיבה שילווה להם, שאלתי אותם, למה אי אפשר לעשות את זה בלי המילה הלוואה, לבקש מהחברים סכום להוצאות השתתפות הטיסה, מה הבושה לבקש, זה בושה הרבה יותר גדולה ללוות ולא לשלם, ניגשים לחבר, אולי אתה רוצה לעזור לי עם הוצאות טיסה, אני רוצה לנסוע לרבינו לראש השנה, אנשים שואלים אם מותר להגיד 'הכנסת כלה' כשאוספים כסף לאומן, ר' לוי יצחק בנדר ז"ל שבימים אלו היארציית שלו [כ"ב תמוז], אמר למוהרא"ש שכשמגייסים כסף לנסוע לרבינו אפשר להגיד 'הכנסת כלה' ו'פדיון שבויים', כי רבינו פודה את הנשמות

אמשיך לדבר שוב ושוב: מתפילה והתבודדות

כשיהודי מרגיש בצער ובצרה הוא פונה להקב"ה בשפתותיו ואומר: רבש"ע אני צריך כסף, רבש"ע אני צריך פרנסה בהרחבה, רבש"ע אני חייב לשלם את המשכנתא, ואת הוצאות הרכב, רבש"ע הביטוח מאיים לנתק, חברת חשמל מאיימת לנתק, רבש"ע מה אני עושה עם אשתי, תעזור לי, מילים פשוטות אלו, יש להם כח כל כך גדול בשמים, וזה כל הכח שיש לנו, וזה חסידות ברסלב, ואת זה תשמעו בכל השיעורים, כל עוד שהקב"ה יתן לי כח לדבר אל בני ישראל, אדבר שוב מתפילה ושוב מתפילה, אולי ישמע מישהו ויוציא דיבור אחד אל הקב"ה, ואולי בשעת השיעור ישמע מישהו משפט ויגיד את זה: רבש"ע עזור לי, מה אני עושה כאן, אולי אברך אחד ישב במשרד, והוא יתבונן על המצב שלו, ויגיע למסקנא שאין לו דרך לצאת מהפלונטר שלו אלא לברוח, ואז הוא יזכר שיש איזה עצה נוספת מרבינו חוץ מלברוח, יש איזה עצה להגיד: רבש"ע עזור לי, והאברך יסגור את הדלת של המשרד ויתחיל לבכות: רבש"ע אני לא יודע מה יהיה כאן, החשבון בנק שלי קורס, הצ'קים חוזרים, רבש"ע מה אני עושה, רבש"ע אני יודע שאני אשם, אני עושה תשובה, הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי, אבל רבש"ע אני לא יודע איך לשוב בתשובה, אין לי דעת, העניות מעבירה האדם את דעתו מדעתו, רבש"ע אני לא יכול ללמוד אני לא יכול להתפלל, אין לי ראש עלי.

רבש"ע תעזור לי ואחרי זה אשוב בתשובה

סיפרתי השבוע לבחורים סיפור שמוהרא"ש סיפר, וצריך לחזור על זה שוב, כי כתוב בשבחי הר"ן שרבינו אמר שאם יצא לו להגיד כמה מילים טובות בהתבודדות, יצא לו איזה נקודה חדשה של דיבורים, הוא היה כותב את זה, ולכן אספר מה שמוהרא"ש סיפר כי יש

העשירי יתן לך סכום שלא היית עושה מכל האנשים אם היית אומר שאתה אוסף להכנסת כלה, כי יש הרבה אנשים שרוצים להגיע לאומן, אבל מפחדים מחברים, או חוששים שהאשה תעזוב אותם, או שהאבא או השווער מאיימים וכו', אבל אני מבקש ממכם, תיזהרו להיות שמורים מהקללה הזאת שנקראת 'הלוואת כסף', ואם אין לך, תעשה בדיוק אותו דבר רק בלי המילה הלוואה, ותבקש מהקב"ה על כך.

לדבר אל ד' בתמימות ופשיטות

תדעו שאנחנו מגיעים לציון רק בגלל 'אמונת חכמים', רבינו אמר לבוא לציון, לתת פרוטה לצדקה ולהגיד את עשרת מזמורי 'תיקון הכללי', ואנחנו נעשה את זה בתמימות ופשיטות, לא לחפש לאיזה מקום לתת פרוטה לצדקה, אל תחפשו אותי, אני לא קופסת צדקה, אתם רואים שם קופה, תכניסו, אל תעשו פלפולים האם הקופה שם כן נחשבת לצדקה או לא, תעשו את מה שרבינו אמר בתמימות, תכניסו פרוטה לצדקה, ותתחילו 'מכתם לדוד', ואשרי הזוכה ועושה קצת וידוי דברים, ויכול להיות שיהיה לאדם פתיחת הלב, אבל גם יכול להיות שאנשים בדרכים הלב שלהם נסתם, והם ממש מאוכזבים מעצמם, מה קרה לי, איך הגעתי לכאן ואני כל כך אדיש וקר, ואותו דבר זה בכל התבודדות והתבודדות, לא לחפש את הלב ואת הרגשות, תראו את דברי הרש"י, איך אפשר להצליח שלא כדרך העולם, איך אני יכול להצליח אפילו שבדרך הטבע אין לי דרך לצאת מהבעיה שלי, ומהמחלוקת הנוראית שיש לי במשפחה או עם אשתי, איך אני יכול לחזור לחיים המתוקים, לחיי גן עדן, לחיים עם הקב"ה, אין כוחו אלא בפיו, לא כתוב 'בלב', אלא בפה, כל הכח זה לדבר אל ד', אף ללא שום הרגשים.

לחתן את הילדים שישארו בקדושה, וח"ו להתקרב לאיזה בלעם הרשע שיגיד להמתין עד שמתבגרים, ולא עלינו עושים היום תקנות בישיבה שאסור להתחתן עד גיל מבוגר, רבש"ע איך זה יכול להיות, הרי בחור חייב להתחתן, בחור לא יכול להיות שמור בקדושה אם הוא בחור, חז"ל אומרים שהקב"ה מכריז כל יום על רווק הדר בכרך ואינו חוטא, כי זה חידוש גדול שבחור שנשאר בקדושה, ועל זה הבחורים מתפללים אל הקב"ה, רבש"ע אני יודע שאני צריך לעשות תשובה, אני יודע שהדחקתי את השידוך בידיים, אבל אני חייב להיות נשוי כדי לעשות תשובה, כדי שיהיה לי ישוב הדעת לשוב בתשובה.

העצה לפרנסה – לבקש מהקב"ה

אותו דבר זה עם אברך שכבר זכה והתחתן, אבל אין לו פרנסה כראוי, ויש לו לחץ בראש, והוא לא יכול להתפלל וללמוד, האברך אומר: ראש הישיבה יש לו זמן, הוא יכול ביום שישי לנוח, אני לא יכול לנוח ביום שישי, אני טרוד בפרנסה עד כניסת השבת, השיעורים בליל שישי מאוד יפים, אבל הם נראים כמו חלום, ראש הישיבה אומר שם שבכל יום בשעה חמש אחה"צ הולכים הביתה, על מה בדיוק ראש הישיבה מדבר, אני בשעה חמש טרוד בשיא העבודה, איזה הביתה, אני עובד ששת ימים שלמים, עד כניסת השבת, אני אומר לך מה לעשות, תספר את כל זה להקב"ה: רבש"ע מה אני עושה כאן, אני עסוק בעבודה עשרים וארבע שעות ביום, כל ששת ימי המעשה, מה יהיה איתי, אני חייב פרנסה בהרחבה כדי ללמוד ולהתפלל, וכדי לשוב בתשובה, סיפר לי השבוע אברך, שחבר שלו עובד בחנות של אוכל מוכן, וכל רגע ורגע יש שם יהודי שקונה ומעביר את האשראי, והאשראי לא עובר, עוד אברך ועוד אשה ועוד יהודי, אנשים מגיעים עם רכבים גדולים, וכגדים מכובדים, והכרטיסי אשראי לא עוברים,

כאן דיבור יפה שאנחנו יכולים ללמוד מזה לעצמינו, מוהרא"ש סיפר שהיה צדיק גדול ר' זאב וואלף מזיבאריז', שפעם אחת נתקע בפרשת דרכים, היום יש כל מיני ארגונים שמגיעים לעזור למי שנתקע, אבל בזמנים הקדמונים מי שהיה נתקע בדרך באמצע החורף היה בסכנת נפשות, ואמר הצדיק: רבש"ע אני יודע למה נתקעתי כאן בדרך, כי אני צריך לשוב בתשובה, אבל כאן בדרך אני לא יכול לשוב בתשובה, מאוד קר כאן ויש כאן גשמים סוערים, ואין לי מנוחת הנפש, תעשה לי נס שמישהו יבוא ויציל אותי ויקח אותי הביתה, ואני מבטיח לך שאחרי שאחזור לעצמי אני יעשה תשובה, אמר מוהרא"ש, שהבחורים צריכים להגיד: רבש"ע אני יודע שאתה לא נותן לי שידוך כי פגמתי בברית, ואני צריך לחזור בתשובה, אבל איך אני יכול לשוב ככה בתשובה, עזור לי רבש"ע, שלח לי שידוך, ויהיה לי ישוב הדעת ואחזור בתשובה.

להתקרב לצדיק שמקדש אותנו ולא להיפך

השבוע אנחנו רואים את זה בפרשה, כתוב וישלח בלק אל בלעם בן בעור פתורה ארץ בני עמו, ואומר רש"י שבלעם התנבא לבלק ואמר לו, עתיד אתה למלוך, ושואל רש"י ואם תאמר מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע, ומתרץ רש"י כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר, אילו היו לנו נביאים היינו חוזרים למוטב, לכן העמיד להם נביאים, והם פרצו להם גדר העולם, כי בתחילה היו גדורים בעריות וזה נתן להם עצה להפקיר עצמם לזנות. הקב"ה העמיד להם גם אדמוריי"ם, כפי שרבינו אומר [ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ח'] שגם לעשו הרשע יש רבי, כפי שאמר יש לי רב, שהיה לו רב דקליפה, עיי"ש, והרבי הזה של אומות העולם קירב אותם לזנות, אנחנו צריכים מזה ללמוד משהו לעצמינו, להתקרב לצדיקי אמת, לצדיק שיציל אותנו ויקדש אותנו, לצדיק שישמור על ילדינו, ושיגיד לנו

וכו', ואחרי עוד כמה דקות נכנס המשכיר ואומר שאפשר להישאר בדירה.

תפילות רק עם הודאה בלי תרעומות

אנשים עוברים קושי בחיים, אחד קיבל מנה של צעקות מאשתו, והיא כועסת ואומרת לו שלא עושה כלום, והיא בוכה כל הזמן, והבעל הבית אומר לו, שלא יודע עדיין אם יש לו עבודה בשבילו, והאברך מסתובב שבור לשברי שברים, ואין לו מושג ממה הוא ניצל על ידי זה, במקום להיות שבור ולבכות, צריך להודות להקב"ה על מה שיש, להודות שאנחנו בריאים, בן אדם הולך לרופא, והרופא אומר לו, אני רואה כאן משהו ותעשה דחוף בדיקות דם, פתאום הבן אדם כבר לא חושב משום קושי אחר, ואחרי יומיים הגיעה תשובה שהבדיקות טובות, והוא נושם לרווחה, למחרת הוא כבר שוב מתלונן שמציק לו דבר זה וזה, ומסתובב שבור לגמרי במקום להודות להקב"ה שהוא בריא, אנחנו צריכים להודות להקב"ה, ולהיזהר מתפילות ללא הודאה, רבינו אומר שהתפילות נקראות חוטם [אף], כדכתיב ותהלתי אחטם לך, והתפילה נקראת כך כי צריך הרבה אריכות אפים בתפילה, הרבה סבלנות ואורך רוח, להמשיך לבקש, רבש"ע תעשה לי נס עם אשתי, רבש"ע תעשה לי נס לכסות את החובות, רבש"ע תעשה לי נס עם ילדיי, רבש"ע עזור לי שנחיה כאן בבית בשלום ובאחדות בלי מריבות, ונחיה כפי שהתורה אומרת.

לכת לצידיק שיגדור אותנו בקדושה ולא יפיל אותנו עם הומרות יתירות

אברכים צריכים לדעת שאנחנו חייבים לחיות כפי התורה, ולא ח"ו להיסחף אחרי אנשים המבלבלים את התורה הקדושה, יש היום הרבה אנשים שמבלבלים את בני ישראל, עם כל מיני הבלים, ומלמדים אותם דרך של

הוא אומר שלא ראה דבר כזה אף פעם עד הקיץ הזה, ומה אפשר להגיד ליהודים האלו, האם שילכו לבלעם, שיגיד להם תחזרו מחר ומחרתיים, הרי בלעם לא יכול לעזור לו, ורק ישגוע אותו, עכשיו הולכים להר הזה ועכשיו להר הזה, אבל הצדיק יגיד לך שיש עצה, אין כוחו אלא בפה, רבש"ע אני צריך פרנסה.

לפעמים העניות מציל ממיתה

ויש אנשים שאומרים, כבר התפללתי כל כך הרבה, אני כבר מיואש מתפילה, צריך לדעת איך להתפלל, צריך הרבה להודות להקב"ה, אף אחד לא יודע איזה חסד עושה הקב"ה איתו, רבינו אומר שלפעמים הקב"ה מחליף מיתה בעניות, נגזר על האדם שימות בתאונת דרכים, והקב"ה הקשיב לתפלותיו והחליף את הגזירה בעניות, והוא בוכה ואומר שהוא מתפלל ולא שומעים לתפלותיו, אצלינו במשפחה מסופר על זה סיפור, אמא שלי היא בת ר' אלחנן טייטלבוים, בן ר' משה, בן ר' יוסף, ומספרים אצלינו שבתו של ר' יוסף היתה נשואה לאיזה רב בכפר קטן, ויהי היום ונכנסה אשה לבית שלה וצעקה עליה וביזתה אותה, ודיברה נגדה ונגד בעלה דברים מאוד חריפים, והיא שתקה, ולא עברו כמה דקות, והמשכיר של הבית הודיע להם, שצריכים לפנות את הדירה תיכף ומיד, כי הוא צריך את הדירה, והיא פרצה בככי מרוב פחד ובהלה [לא היה בכי של תפילה אל ד'], ומתוך בכי נרדמה, ובחלום הגיע אביה אליה ואמר לו, וכי את בוכה? בשמים נגזר עלייך גזירה נוראית, והצלחתי לפעול בבית דין של מעלה שישנו לך את זה בבזיון הזה והפחד הזה, ואתן לך סימן שמה שאני אומר נכון, כי עוד מעט תבוא האשה לפייס אותך, והמשכיר יגיד שהוא לא צריך את הדירה ואתם יכולים להישאר, והיא מתעוררת, והאשה הגיעה לפייס אותה, ואמרה שמה שהיא שמעה היתה על מישהי אחרת ובטעות חשבה שזאת היא

שלו או על כל מישהו אחר, הוא עוד צריך להמשיך לבקש הרבה מהקב"ה על אמונה, זה נכון שפלוגני עשה לי עוולה, והוא צריך לעשות תשובה ולבקש מהקב"ה שימחל לו, ולבקש ממני שאמחל לו כי אם לא יבקש מחילה הוא יקבל עונש, אבל אני צריך לדעת שאני הייתי צריך לעבור את מה שהייתי צריך לעבור, יש אנשים האומרים, בגלל שנולדתי בבית כזה לכן אני כזה לא יוצלח, אלו דברים נגד האמונה, הרי הקב"ה שלח אותי לבית כזה, ואז הוא ממשיך ואומר, ראש הישיבה בכלל לא מבין אותי, ראש הישיבה מגיע מבית נורמלי, אני כל כך סבלתי בתור ילדות וראש הישיבה לא מבין בכלל, והאמת שאני באמת לא מבין אותו, אנשים באמת עוברים קשיים בל יתוארו, אבל גם לי יש את הקשיים שעברתי וראיתי את הקב"ה איתי, ואני מאמין שהכל הקב"ה עשה עושה ויעשה.

אמונה בראש ולא בלבוש

אמונה זה לא הכובע והחליפה, אנשים אומרים לי ראיתי בליל שישי שיש שם אברכים חשובים יושבים עם כובע וחליפה... אמונה לא נמצאת בכובע, הלבוש אינו קובע, והלבוש אינו העיקר, וכשאני רוצה לשבח אנשים אני ישבח אותם עם העיקר ולא עם הטפל, אבל אם אני יציע לך בחור, ואגיד לך הוא בחור חשוב 'הוא שומר שבת', אתה מיד תברח מכאן, ותראה כמה אנחנו מכולבלים, אם אגיד לך שהוא הולך עם גארטל [חגורה] כל היום, אתה מבין שהוא בחור חשוב, ואתה בכלל שואל למה הוא לומד כאן אם הוא כזה בחור חשוב, אבל כשאני אומר שהוא שומר שבת והוא מניח תפילין אנשים לא מחשיבים את זה.

להחשיב את השבת והתפילין

כשמוהרא"ש הלך עם הבחורים, לבתי

פרישות וחומרות, ועל זה אומר רש"י העמיד להם נביאים וכו' וזה נתן להם עצה להפקיר עצמם לזנות, התורה הקדושה מלמדת אותנו איך להיות גדור בעריות, איך להיות בקדושה, איך אנחנו צריכים להתנהג, ומגיעים אלו ומטילים על האנשים פרישות וחומרות, ועל ידי זה אנשים נופלים רח"ל לחמורות שבחמורות, אשרינו שזכינו והתקרבו לרבינו, ויש לנו נס שהגענו לחדר היכל הקודש, כאן מוהרא"ש מביא לנו את דיבורי רבינו מבלי לייפות אותם על ימין ועל שמאל, אלא הדברים כפשוטם, חובה עלינו להיות כדרך התורה, ולא למצוא בעצמינו בספרי רבינו כל מיני השגות שרבינו כותב בליקוטי מוהר"ן, ששם מובא שיש ששת ימי המעשה ויש ליל שבת וכו', וכי אנחנו בכלל מבינים מה כתוב בליקוטי מוהר"ן, אנחנו מבינים את דברי רבינו רק על ידי תלמידי הקדושים, רק מה שר' נתן הסביר, ומה שאנחנו קיבלנו הסברים מתלמידי התלמידים, ממוהרא"ש זי"ע ועוד, כפי שר' נתן בעצמו כותב שא"א להבין את דברי רבינו, כי רבינו הזהיר להם מלצום, ואילו בספר הק' ליקוטי מוהר"ן כתוב הרבה על מעלת הצום והתענית, ולכן אנחנו לא נעשה לעצמינו דברים חדשים בדברי רבינו, ונקבל הכנעה מנביא וצדיק שידאג לנו להיות גדורים בעריות, וצדיק שאומר לנו אין כוחו אלא בפיו.

המאמין באמת אין לו טענות על אף בריה

לא נשכח מדברי הרש"י האלו 'אין כוחו אלא בפיו', יש לנו דרך לעשות את חיינו לחיי גן עדן, על ידי הפה, נבקש על אמונה, רבש"ע עזור לי להאמין בך, רבש"ע עזור לי שלא יהיה לי טענות על אף אחד, יהודי גם אם הוא מאמין באמת באמונה שלימה בכורא עולם, כל עוד שיש בלב שלו משהו נגד מישהו אין זה אמונה שלימה, כל עוד שבלב שלו יש לו טענות על אביו או על אמו או על הבעל הבית

לדבר, אבל אחרי הכל לזכור שהכל מהקב"ה, וכל מה שהיא אמרה לך והשפילה אותך היית צריך לעבור, והקב"ה עשה את זה, אותו דבר זה כשיהודי הולך להתבודדות, מה עושים בהתבודדות, לא צועקים סתם אההההההה, מדברים יפה אל הקב"ה, רבש"ע אני צריך פרנסה, רבש"ע אני לא יודע מאיפה יהיה לי להוצאות שבת, דיבורים פשוטים בלי טענות וקושיות.

השבוע אנחנו מוצאים את זה בפרשה, כתוב, ויחר אף אלוקים כי הולך הוא, ויטייב מלאך ד' בדרך לשטן לו, אומר רש"י מלאך של רחמים היה, והיה רוצה למנעו שלא ילך ויאבד, בן אדם נתקע בדרך, מלאך התייבב ועצר לו את הרכב באמצע הדרך, יש לו פנצ'ר בגלגל, שידע שיש כאן מלאך של רחמים שעצר לו את הדרך, בן אדם ניסה לעשות כל מיני דברים, ורואה שעוצרים אותן מן השמים, והוא לא מבין שהכל זה מלאך של רחמים, לטובתו, ושרק ידבר אל ד' ויעשה תשובה.

כשאומרים 'חטאתי' – ניצולים מכל פגע

אחרי זה כתוב בפרשה, ויאמר בלעם אל מלאך ד', חטאתי, אומרים חז"ל במדרש, בלעם היה רשע ערום, הוא ידע את הטריק איך אפשר להוריד דינים ופורעניות, ברגע שאומרים את המילה 'חטאתי', אין רשות למלאך לנגוע בו, הוא הוציא מהפה את מילת הקסם 'חטאתי', דברים אלו הם התחזקות גדולה מאוד, בן אדם נפל שוב, ושוב חטא בפגם הברית, שוב היה לו נסיון קשה ולא הצליח לעמוד בזה, יש מילה שהוא יכול להגיד ולהינצל, רבש"ע, חטאתי, תסלח לי, רבש"ע אני לא אומר לך שום תירוץ, אני אומר את האמת, חטאתי, אני מבקש ממך תסלח לי, הקב"ה מקבל את התשובה של כל אחד ואחד, רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן [חלק ב' סימן קי"ב], תורה קטנה מאוד, של שורה אחת 'אם

חיים העתיקים כאן באמריקה, הוא היה עוצר ליד כל מיני מציבות והיה מראה לבחורים, תראו מה כתוב כאן, כתוב כאן 'היה שומר שבת', היום הולכים לבית החיים וקוראים שם מגילות שלימות, כאן נפטר מחמד עינינו ותפארתינו וגאון עוזינו וישועתינו וכוחנו ויצילנו על אלו חשכו עינינו וכו', כתוב שם מאה דברים אבל לא כתוב כלום, כי לילדים לא מתאים שהיה שומר שבת, הייתי בבית החיים ביבנאל והלכתי לבקר בקברו של אברך אחד, שהיה מתלמידי מוהרא"ש, אחיו למד כאן בישיבה, והוא ביקש שיכתבו על המצבה שלו: שהיה מניח כל יום ב' זוגות תפילין, הלכתי עם הבחורים לחפש את המצבה שלו, והראיתי להם שיראו מה כתוב כאן, שיראו שכאן יש יהודי שהניח כל יום רש"י ור"ת, כמנהג ברסלב, אנשים לא מבינים בכלל מה השבח הזה, וכי בגלל שהוא מניח תפילין אקח אותו לחתן? בטח תיקח אותו, האם אתה רוצה דווקא מי שיש לו חולצה רחבה של רבנים? אני אתן לך סט שלם של חולצות כאלו, אנשים לא מחשיבים את עיקרי היהדות.

להאמין שהכל מהקב"ה

אמרו לי שהשיעור בליל שישי רציני מדי, צריך לעשות את זה קצת יותר שמח, כמו השיעור אצל הבחורים, לכן אני עובר כאן מנושא לנושא... נחזור לאמונה, אנחנו צריכים להאמין שנולדנו במקום שהקב"ה רצה שניולד שם לפי חשבונותיו, לפעמים האברך מתחתן ובהתחלה יש הרבה קשיים, ואשתו בוכה לו, והוא לא יודע מה לעשות, הוא חייב להאמין שהכל הקב"ה עושה, ובעזרת השם עם הרבה תפילות הוא ימצא דרך, וזה לא אומר שבגלל שהוא חסיד ברסלב מותר לה לדרוך עליו, הוא צריך לדבר איתה ולהגיד לה, הדרך שאת מדברת עלי בהשפלה כזו הוא לא דרך, וזה מכאיב לי, והכי טוב

להחשיב את העיקר ולא את הטפל

רש"י ממשיך אח"כ על הפסוק 'וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף', לא ישכב בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו, כיצד, קורא את שמע על מיטתו ומפקיד רוחו ביד המקום. אי אפשר להזיק את האדם כי הוא קורא קר"ש בלילה, זה היופי של עם ישראל, ובלעם כל כך קינא בזה, בן אדם קם בבוקרו והולך לבית כנסת אין משהו יותר יפה, אנשים אומרים שאלו שמגיעים בבוקר לבית כנסת הם סתם עמך, הרי הם האנשים החשובים ביותר, מגיעים כל בוקר ממרחקים להניח תפילין ולהתפלל, זה נכון שצריך להגיע לבית מדרש עם חליפה כראוי לפני המלך, אבל אל תעשה מהטפל עיקר, העיקר הוא שהוא מגיע ורץ לבית כנסת ומניח תפילין וקורא קר"ש, אם ארצה לשבח את הבן שלי לצורך שידוך, אני אגיד את הדברים החשובים ביותר, שהוא מניח תפילין ושהוא שומר שבת, אני ישבח את החתן שלך, שהבת שלך זכתה ובעלה מגיע כל בוקר לבית כנסת ומניח תפילין, ואם כשאני אומר לך את זה, הלב שלך לא מתמלא בשמחה ובהודאה להקב"ה, אז הבעיה אצלך לא אצל החתן שלך, הרי רבינו אמר: רציני שיהיה לי בן שילך לבית כנסת לכל יום עם טלית ותפילין.

אמרתי היום לבחורים את השיחה הזאת של רבינו, על בנו, וסיפרתי להם שיש לי שכן חסיד ברסלב, וכל בוקר הוא הולך עם הטלית ותפילין ככה עם ידיו פרושות מקדימה ושומר עליהם כמו ארנק חשוב, והוא עוצר אותי ושואל אותי, נו, יואל, הרי רבינו אמר שהוא רוצה בן שילך כל בוקר עם טלית ותפילין, למה אתה לא הולך עם הטלית ותפילין ומשאיר את זה בישיבה, אמרתי לו שמאוד מוצא חן בעיני מה שאתה עושה, אני למדתי את השיחה קצת אחרת, שאני הולך לבית כנסת ומניח טלית ותפילין, אבל נהניתי איך הוא למד את השיחה, זה הצעיף שלו, זה

אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, ואל תתחיל עם תירוצים שעברת חיים קשים מלא בעבירות, אתה חייב להאמין שאתה יכול לתקן.

תיקון הכללי ומקווה ולחטוף מצוות

כל אחד יכול תמיד לחזור בתשובה, ובפרט אחרי שזכינו וקיבלנו מרבינו את העצה הגדולה של אמירת 'תיקון הכללי', תיקון הכללי הוא סגולה לפרנסה, תיקון הכללי הוא סגולה נגד כל החטאים ונגד פגם הברית, לא מורידים את התפילין בבוקר לפני שאומרים תיקון הכללי, זה לוקח רק חמש דקות, אנשים רוצים חיים טובים, ממהרים לצאת לעבודה, אבל אנחנו רוצים הצלחה בעבודה, קח עוד חמש דקות להגיד תיקון הכללי, ואשרי מי שהולך למקווה כל יום, רבינו אומר שמקווה היא סגולה להמתקת הדינים, המקוואות היום ממש א מחיה, לא צריך לשבור קרח, לא צריך ללכת בתוך הבוץ, טובלים את הראש במקווה, ואל תתחילו עם תירוצים, אבא שלי לא הולך וכו', תלכו למקווה זה כל כך טוב להתחיל את היום עם המקווה, ואחרי זה הולכים לבית כנסת, בדברים האלו קינא בלעם, הוא אמר אני רואה אתכם הולכים לישון ורואה אתכם קמים בבוקר, כפי שרש"י מביא על הפסוק 'הן עם כלביא יקום', כשהן עומדים משינתן שחרית הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש טלית, לקרוא את שמע, ולהניח תפילין. אלו הדברים שבלעם ראה וקינא בעם ישראל, ראה עם יפה, שקמים בבוקר והולכים לבית כנסת, אנשים חושבים למה אני כל כך טרוד בבוקר, וחייב לרוץ לבית כנסת ולא יכול ללכת עם ישוב הדעת, אבל בלעם ראה כאן את החשיבות של עם ישראל שקמים בבוקר 'לחטוף את המצוות', רצים מהר לבית כנסת, אין משהו יותר יפה מזה, זה יפה מאוד שרצים למקווה רצים להניח תפילין, רצים הלאה וכו'.

תשליכני לעת זקנה, אני רוצה להיות טוב, כשנתסכל על הנקודות הטובות נהיה שמח, ונוכל לתת חיוך בבית, אברך אומר לי שהוא חייב ללכת לטיפול לשלום בית, קצת לחדש את השלום בית אצלו, אמרתי לו, מה אשתך כבר צריכה, קצת חיוך ומילה טובה, אנשים כל כך מיוגעים בגלות הנורא ושוכחים לתת חיוך בבית.

ד' יעזור שנזכור מדברי הרש"י אין כוחו אלא בפיו, עם הדבר הזה אני ינצח שלא כדרך הטבע, גם דברים שנראה לי כבר הרבה שנים שאני לא מצליח לשבור את זה, אמשיך לבקש על זה, אבל אני לא אתאכזב כשהקב"ה יחליט אחרת, שלא יהיה כמו עיון תפילה המביא לידי כאב לב, השבוע נקראת הפרשה הזאת פרשת 'בלק', כדי ללמד אותנו מה כח הרצון, לבלק היה רצון חזק, וסחב את בלעם לכאן ולכאן וניסה ככה וככה, וכל הזמן היה נראה שהוא לא מצליח, אבל הוא ניסה שוב ושוב, והמלאכים הלכו נגדו, והקב"ה הכניס בפי בלעם רק לברך, אבל בסוף הצליח והפיל את ישראל בזנות, ומזה נלמד למידת הקדושה, כמה ששימו לנו רגליים, ולא יתנו לנו להתקדם ולהתקדש, אנחנו נמשיך עם הרצון שלנו עד שנזכה להגיע לקדושה, ד' יעזור שנציית לרבינו וכך נגיע לדברים גדולים, צריך להאמין ברבינו, ולהחיות את עצמינו בתפילין ובשמירת שבת, ובסעודת שבת נהיה מאוד שמח, ונשיר שבת שבת גם אם בפנים אין לנו ממש שמחה, ולא נצעק על הילדים, גם אם יצליח לנו לשמור עליהם שישבו בשולחן על ידי הצעקות, בסוף יגדלו ורק ירצו לברוח משולחן שבת, ורק יחפשו מסיבות ירחם השם, נכניס להם טעם טוב בסעודה, כמה שזה אפשרי, גוט שבת.

הקפה שלו, אלו החיים שלו, ככה הוא הולך.

פשטות היהדות

כשיהודי לא מחשיב את התפילין ומחשיב יותר את החליפה, הוא עדיין יהודי טוב, אבל הוא קצת עסוק בטפל וחבל, היה פעם יהודי שנכנס אצלינו לשיעורים, כשהיינו ברחוב בדפורד, הוא לא היה חסיד ברסלב, והוא היה מספר שכשהוא היה ילד אבא שלו היה נותן לו צביטות למה הוא לא מתפלל כמו הבן של האדמו"ר, והוא אומר שהוא תמיד רצה לענות לאביו, למה אתה לא כמו האדמו"ר, אסור לדבר כך, ולא עונים ככה לאבא, אבל כשהורים מתלוננים על הילדים שלהם שהם לא מתנהגים כמו פלוני ואלמוני שקודם יסתכלו איך שהם עצם מתנהגים, ובעיקר שישמחו על מה שזכו שהילדים שלהם שומרים שבת ומניחים תפילין, תהיה שמח שהחתן שלך שומר שבת, ואם זה לא חשוב לך, לך ותלמד ספרי רבינו ותראה את החשיבות של תפילין, ואני יודע שאתה חושב עכשיו שאולי ראש הישיבה נמצא במדרגה כזאת שרק זה מה שחשוב לו, ולא חשוב לו דברים יותר רציניים... אני מדבר כעת לעצמי, ואני אומר את זה כעת לעצמי, אני שמח עם זה שילדיי שומרים שבת ומניחים תפילין, ואני מאוד מודה להשי"ת.

בברסלב יש שיר, מה יהודי עושה בגלות, הוא רץ למקווה ורץ לבית כנסת להתפלל, ויש לזה עוד המשך... אחרי זה רץ לעבודה, ואחרי זה נופל ואחרי זה קם ואחרי זה חשב שעושה כסף וכבר נתן מעשר על החשבון, אבל אז הוא ראה שטעה בחשבונות, אבל מחר הוא מגיע שוב להתפלל, והוא שוב ניגש להקב"ה ובוכה: רבש"ע אל תזרוק אותי, אל



דברים שנאמרו אחרי לימוד הדף גמרא

ברוך השם מיר האבן זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא

אוטומטי חייבים לנקות ולסדר את השולחן קודם, וכשמורידים דברים מהשולחן לא מניחים את זה על שולחן אחר... כל דבר שיש על השולחן מסדרים על מקומו, העט כאן והדבק שם והכוס שם וכו', והבעל מכין את הנרות, ובשעה שהוא מדליק ומכבה את הנרות הוא מבקש על ילדים טובים והוא נהיה בשמחה.

אתם חושבים שאני מדבר הרבה משלום בית, אני אומר לכם שעוד לא התחלתי לדבר על זה, כי כמה חיזוק שנותנים על זה, זה לא מספיק, שוב יש מריבה קטנה, שוב יש איזה מילה לא במקום, וכל הערכה והאהבה נעלמת, ואז יש בבית הרבה כעס, כי כשהקב"ה לא בבית יש אש בבית, איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהם, יש קדושה בבית כשיש שלום בית, ואם לא זכו אש אוכלתן, יש אש הכעס, וכל מיני מחשבות זרות נכנסות לראש, אברך מתחיל לחשוב מחשבות של טריפה, אולי הייתי יכול להתחתן יותר טוב, וצריך הרבה לבקש להיות בשמחה בשבת.

לצערי נפרצה לאחרונה ענין שתיית משקאות חריפים גם אצל אנשי שלומינו, אמרתי לבחורים שלא ילכו לאכול אצל אנשי שלומינו, כי נודע לי שיש אנשים שלא מקפידים על אזהרת רבינו לא לשתות דברים המשכרים, תשברו את כל הבקבוקים האלו ותשתו רק מהיין ההונגרי, אם שותים דברים חריפים בסוף מדברים ניבול פה, ומדברים

בבא בתרא דף יח.

- כברסלב יש שיר, מה יהודי עושה בגלות, מה יהודי עושה בגלות, הוא רץ למקווה, הוא רץ לבית כנסת להתפלל, כי זה הדבר הגדול ביותר שיש ליהודי, יהודי צריך להחיות את עצמו עם פשטות היהדות, זה נראה כמו פשטות, אבל הם דברים ענקיים, ואנשים נופלים רק בגלל שמחפשים מדרגות, ונזכרים שפעם למדו י"ח שעות, ופעם זכו לסיים את כל הזוהר על הפרשה, וכך הוא מוריד את עצמו עוד ועוד, והוא שוכח מזה שהוא הולך כל יום לבית הכנסת.
- הייתי לאחרונה להניח מזוזה כאן אצל חסיד ברסלב והתעניינתי אצלו מה הוא עושה, הוא אומר שכעת הסדר היום שלו, שהוא מתפלל וזהו, זה הסדר היום שלו, מאוד מצא חן בעיני התשובה, אני לא יודע אם הוא עובד או לא, אבל הבנתי שהעיקר שלו זה תפילה, שחרית מנחה ומעריב, זה הדבר העיקרי של כל יהודי.
- מגיע שבת, והיצר מכניס כל כך הרבה קשיים כדי שלא יכנסו לשבת בשמחה, כתוב מהחיד"א שבכל ערב שבת נכנסת קליפה לתוך ביתו של אדם, ומתחילה להסית את בני הזוג זה על זה, ומתחילים לדבר לא יפה אחד לשני, ובחוסר דרך ארץ וכבוד הדדי, ומפסידים את כל קדושת השבת, מוהרא"ש היה אומר שהבעל צריך להכין את המפה מוקדם, והרי כשצריך להניח מפה על השולחן

בשיעורים שלא להכניס את העבודה הביתה, האם לא יעסוק במלומדות כשהוא בבית, אני אומר לך שאין לך מה לדאוג, הדבר הזה לא מושך כל כך כמו שאר הבלי העולם והמשא ומתן וכו'... הרי כשהוא בבית הוא לא יושב עם הילדים בכיתה, אני גם כותב מכתבים בבית, אבל זה לא לוקח ממני את כל התשומת לב מהבית, מי שנכנס הביתה עם הטלפון הוא לא בבית, הוא עסוק עם הטלפון, מי שרוצה לצחוק עלי שימשיך, אני אומר לך את המציאות, זה המציאות, שמי שנכנס הביתה עם טלפון מאבד את הדעת שלו, והוא לא בבית בכלל, אילו הייתי שומע רק סיפור אחד, נו, אבל אני שומע המון והמון סיפורים נוראיים, אברכים נמצאים עם הטלפון בחדר שינה ולא רואים בכלל שיש עוד מישהו בבית, אני גם נכנס למיטה עם ספר, אבל זה לא מוציא את דעתי מהבית, מי שנכנס עם טלפון לא בבית בכלל, אני ימשיך לדבר ולדבר ולדבר ובסוף ד' יעזור ואצליח לפעול.

אברכים מחתנים ילדים, ושואלים אותי מה יהיה עם הבן שלי, הוא עסוק עם הטלפון וכו', אני אומר להם, ד' יעזור להם שרק לא יקשיבו לליצנות ולא יתרחקו מהמקום, ואז ישמעו המון דרשות עד שזה יכנס להם לראש, מי שמתחיל להסתובב עם הליצים, אין לו כבר דרך חזרה, צריך הרבה לבקש מד' להיזהר מהליצים, וצריך לדבר עם הילדים על זה, כשהגעתי למוהרא"ש ולא ידעתי מי לך ומי לא, אבל אחרי שדיברתי עם אנשים שתי דקות מיד זיהיתי אם הוא לך, פעם הגיע יהודי לרב, שהבת שלו התחילה להתעסק עם איזה שגף, והוא רוצה שהרב יעזור לו, ענה לו הרב, אני יכול לעזור לך, אבל השאלה מה איתך, שאל היהודי מה איתי, אמר לו הרב, מה אתה דיברת בבית בסעודות שבת, אם כל פעם בסעודות שבת זלזלת ברב וצחקת שהרב אמר עוד משהו חדש ועוד תקנה חדשה וכו', אני לא אצליח לפעול כלום אצל ילדיך, אבל אם אצלך בבית לא היה ליצנות, וכל מה שהרב אמר היה קדוש, אצליח לפעול אצלה,

נגד צדיקים, לא ממש מפורש, אבל רק ברמז ובליצנות, לכן אני אומר לכם ש'הקריה' נמצאת כאן בראש, ולא מי שגר בקריה הוא נקרא באמת אנ"ש, אל תתפתו לשתות, ותעשו קידוש רק על מיץ ענבים, שבוע שעבר יצא לי לעשות קידוש על יין, זה היה כל כך לא טעים, וכל כך קשה לבלוע... במקרה כזה אפשר לעשות קידוש על יין, אבל אם יין טעים בשבילך, וכוס אחד גורר עוד כוס ועוד כוס, אל תיגע בזה, וקח את העשרים וחמש דולר של הבקבוק יין, ותן לאשתך שתיקח עוזרת בית לעוד שעה, קיבלתי מכתב מאשה שבעלה לא נותן לה כסף לעוזרת והיא מלווה כסף מהילדים שלה, ואני מקבל מכתב מהילד ששואל שאמא שלו לווה ממנו כסף האם מותר לו לבקש חזרה, איפה האבא כאן, לייך ולסיגריות יש לו כסף, אבל לאשתו אין לו כסף, בקבוק אחד פחות וקופסת סיגריות אחד פחות, ויש לו כסף לעוד שעתים עוזרת לאשתו.

- הרגשנו טוב עד עכשיו שאנחנו מתפללים בשבע בבוקר, עכשיו שיש את המתפללים בותיקין, אנחנו מרגישים שהגענו כבר אחה"צ בשבע בבוקר, מוהרא"ש סיפר שבעיר אחד היה חסיד ברסלב שהלך לישון מוקדם וקם חצות, והתפלל ותיקין, ומיד אחרי התפילה כשכבר היה מאוד רעב הלך לשוחט לשחוט את העוף, והשכן שלו שהיה מתנגד קם בשעה אחד עשרה, וראה שהשכן שלו כבר מכין עוף לארוחה, והמתנגד אמר, שהשכן הברסלבי הוא סתם רעבתן, מי שוחט עוף על הבוקר, וככה השכנים באיזור ידעו שהברסלבי הוא זולל וסובא, ואילו השכן המתנגד הוא עובד גדול ואוכל רק בשלש אחה"צ, ומוהרא"ש ביאר בזה את הפסוק ברות, 'ותקראנה לו השכנות וגו' ותקראנה לו עובד', השכנים קראו לו עובד השם.
- מי שקשה לו לקום בבוקר מוקדם לשחרית, צריך הרבה להתפלל על זה שיזכה לזה.
- אתה שואל מה יעשה מלמד, כששומע

הקהילה נהיית יפה יותר ויותר, ולצערי הרב אלו שלא קיבלו מרותו של ר' יצחק, הבנות הולכות שם עם מכנסיים במקרה הטוב, ויש מקרים הרבה יותר גרועים מזה, העיקר שאומרים מוהרא"ש מוהרא"ש.

חייבים לבנות בית עם יראת שמים, ועם הכנעה ליראי השם, אני לא יודע למה האנשים האלו נקראים אנשים מיושנים, למה אי אפשר לעשות אותם אנשים חברמנים... למה אומרים עליהם, שהם אנשים כאלו מהדור הקודם אנשים של הראש ישיבה... ולא חייבים לקחת את ראש הישיבה, תיקח את הספר טלפונים ותבחר לך מורה דרך, ותשאל אותו, וכך תחנך את הילדים, שלא זזים בלי מורה דרך, לי אין כבר הוספת חברים חדשים... המספר שלי לא מופיע בספר טלפונים... אגב ביקשו מהספר הטלפונים הכללי, את כל מספרי הטלפון של קרית ברסלב, אולי צריך את זה לכל השיחות ספאם, ומשולחים, וכל החברות שמנסות למכור דברים וכו'...

בבא בתרא דף יט.

למדנו היום 'יגיד עליו רעו', צריך שלבן אדם יהיה חברים טובים, אם רוצים לדעת על מישהו מה טיבו, תסתכלו מי החברים שלו, עם מי הוא יוצא לאירועים, עם מי הוא מסתובב, ואז תדע מי הוא, כשיש למישהו חברים תמימים, הוא יכול לזכות לדברים גדולים, מוצאים חבר ומדברים איתו מרבינו, משיחות של רבינו וכך מתחזקים, יום אחד הוא עם חלישות הדעת והחבר שלו עוזר לו, ולמחרת יש לחבר שלו חלישות הדעת והוא עוזר לחבירו ומרים אותו.

בבא בתרא דף כ.

אם זוכים לקום בבוקר וללמוד קצת גמרא, כל היום נהפך ליום אחר, ורק זה מה שנשאר מבן אדם, קצת גמרא וקצת משניות, וקצת לדבר אל ד', שאר הדברים הן הבלי הבליים.

זה סיפור כל כך חזק וכל כך נכון.

היה לאחרונה משפחה שלאמא היה טענות על הבית פיגא, למה מדברים כל כך הרבה מראש הישיבה בבית פיגא, והגיעה לשאול אותי למה עושים ככה, אמרתי לה, שברגע שיהיה לך בעיה עם הילד שלך, מה תעשי אז, אם היא לא מעריכה אף אחד, היא לא תקשיב לאף אחד, ככה אומרים לה שיש ראש ישיבה, ולפחות יהיה לי השפעה עליה, והיא אמרה שהיא לא אוהבת מזה, והיא תעשה ליצנות מזה בבית, ביקשתי ממנה שתוציא את הילדים מהמוסד, כי היא סתם מבלבלת אותם, ויהי היום והבת שלה רוצה לעזוב את היהדות, ואז האמא באה אלי לבכות, ולא מצאתי שפה לדבר עם הילדה, היא צחקה ממני, היא שמעה בבית הרבה ליצנות, ולא עלינו היא איבדה את הילדה, היא יצאה לתרבות רעה.

אני אמרתי את הדברים האלו ביבנאל, שאם לא ילכו עם ילדיהם להראות להם צדיק חי, הם יאבדו את הילדים שלהם, יש שם אנשים שהם תקועים עם העבר, יש להם רק את מוהרא"ש, אין שום דבר אחר, הרי לילדים אין מוהרא"ש יש רק את הספרים, למה שלא תיקחו את הילדים לצדיק שיש היום ביבנאל, ולמה שלא תדברו עם הילדים שלכם מהצדיק שיש היום, כל מי שבלע את הגלולה הזאת, ונכנע אחרי צדיק, זכה ובניו הצליחו, ואפשר להגיד שהמוסדות היום תחת הרה"צ ר' יצחק נהיה יותר טוב ממה שהיה בחיי מוהרא"ש, אני לא מפחד להגיד את זה, כי אני לא צריך שאף אחד יהיה דווקא אצלי, ואף שיש לי בית כנסת ביבנאל, ואולי תגיד שהם לקחו אותי כי לא רוצים את ר' יצחק, ואתה חושש שעכשיו כשישמעו את ההקלטה הזאת, הם יעזבו אותי, אני אומר לך בצורה ברורה, אני לא צריך כלום, אפשר לסגור את הבית כנסת עכשיו, אני אומר את האמת ואמשיך להגיד רק מה שנכון, ואז יגיעו אנשים ויגידו, שמעתם מה ראש הישיבה אמר? הוא אמר שהשולחן של ר' יצחק עוד יותר יפה ממוהרא"ש, מה לעשות שזה נכון, הנשים הולכות בצניעות יתירה,

יהיה שתי כיתות גן, ובתשפ"ז שתי כיתות גן ושתי כיתות מכינה, וכן הלאה, ועל זה למדנו היום קנאת סופרים תרבה חכמה, מלמד אחד עובד יותר טוב, וזה מסייע ששאר המלמדים גם ירצו להיות יותר טוב.

למדנו היום בגמרא הרבה נושאים של חינוך, למדנו שאם מכים את הילד, נותנים לו מכה קטנה עם שרוך של נעל, זה לא כואב, ולמדנו שאם הוא לא מבין גמרא, עדיין מחזיקים אותו בכיתה, ומכניסים בו חיות ליהדות.

מאוד קשה להיות מלמד בחדר, כי מצד אחד ההורים אומרים, הבן שלי מבין גמרא והוא לא יודע כלום, ואז מתחיל המלמד ללמד אותם הרבה לימודים, והוא רואה שהחלשים לא מבינים, ולא יכולים סתם לשבת ולבהות באויר, אז הם מתחילים להשתולל ולהפריע, ואז המלמד רוצה שיהיה סדר בכיתה, והוא מתחיל לצעוק על הילד שמפריע, הרי הילדים האלו בסוף יגדלו מנהיגי ישראל, צריך לקרב גם את הילדים הטובים הפשוטים, כי גם הם ילדים מבני ישראל, אבל הילדים האלו שלא מסוגלים לשבת במקום אחד, הם בוודאי יגדלו אנשים גדולים ואותם צריך הרבה יותר לקרב, וכשצועקים על הילד הוא כבר נהיה בכעס על היהדות, וכשנהיה בר מצוה הוא חושב שהוא נוקם במישהו כשהוא לא מניח תפילין, ואחרי זה נוגע בזקן, והכל כי המלמד צעק עליו, לכן מונח על המלמד עבודה קשה מאוד, מצד אחד ללמד מספיק חומר, ומצד שני שיהיה מעניין ושלא יצעק על החלשים.

דיברנו אתמול במוצאי שבת על זה, איך קוראים באידיש לילדים שמאובחנים עם ADHD באידיש קוראים לזה 'ילדים בריאים', האומות העולם רוצים להרדים אותם, ומפוצצים אותם עם כדורים, והאמת היא שכל בן אדם מוצלח שהוסיף משהו כאן בעולם, הוא מאובחן עם האותיות האלו.

מלמד יכול להיות מלמד טוב, רק אם הוא ילך לישון מוקדם, ואם הוא יאכל טוב, ואם הוא יכין את עצמו טוב עם השיעורים, מלמד שלא

אברהם הערש, המקום כאן יפה מאוד, יש כאן בשבת דיבורים כאלו יפים, חבל שלא כותבים את זה וזה נאבד, דיבורי התחזקות מאוד יפים יש כאן בשבת, ובכל בית כנסת של אנשי שלומינו, כל העולם עסוק עכשיו עם טראמפ והירי שירו בו, זה באמת דבר פלא, רואים שהקב"ה מנהיג את כל העולם, כי רואים שכל האבטחה הכבדה של ארה"ב לא שווה כלום, הם הרי כל כך מתגאים בכח שלהם, והם מקבלים מיליארדים כדי לשמור על הנשיא, הם אמורים לדעת כל עץ וכל בנין מסביבו, ולא הצליחו למנוע את הירי, חייבים לסמוך על הקב"ה, אברכים רוצים לעשות רשיון לאקדח, הרי אף אם יקחו את האבטחה של ארה"ב זה לא יעזור להם.

עוד משהו שלומדים מהירי בנשיא, את מה שאנחנו מוצאים בחז"ל שאלכסנדר מוקדון שאל את חכמינו מה לעשות להינצל מכל פגע, ואמרו לו שיתרחק מפאליטיק, אם טראמפ לא היה רץ לנשיאות אף אחד לא היה רוצה להרוג אותו, אבל הוא מחפש להיות בחדשות, וכך הוא מקבל שונאים.

כל הריצה הזאת לנשיאות לא באמת אמור לעניין אותנו, כי אם היה מגיע עכשיו איזה מתמודד חדש וצעיר שחושבים שהוא הולך לשנות את הכל, עוד אפשר להבין את אלו שמתעסקים בזה, אבל כאן רצים שני מתמודדים שכבר היו נשיאים, וכבר ראינו מה הם שווים, ראינו שקשה לנו כל חודש לשלם את המשכנתא וכרטיס האשראי, ויש הרבה מוחות קטנים משומרי תורה ומצוות, שמניחים דגלים של טראמפ, מה הוא יעזור לנו, אם יהיה לך צדיק שיעורר אותך ללכת לבית כנסת כל יום להתפלל וללמוד, זה מה שיעזור לך באמת.

בבא בתרא דף כא.

כפי איך שנראה כרגע, בעזרת השם בשנת תשפ"ו יתחיל כאן במוסד דבר חדש, שהכיתות יתחילו להיות שתי כיתות, בתשפ"ו

לך את זה, ובלי שהיה לך עסק, ואתה עוד לא בן שלושים, ד' עזר לך וקנית שני בתים, אל תדאג ל'אליעזר שלמה' שלך, הוא גם ידאג לעצמו בעז"ה ויקנה לעצמו בתים, אל תעבוד בשבילו כל כך קשה, תהנה מהחיים שלך, תגיע הביתה תאכל ארוחת ערב, תשב עם ילדיך ותראה להם את הציפורים, ואחרי זה תיקח חברותא, ותלמד איתו קצת גמרא וקצת שולחן ערוך, ותלך לשיעור תורה, הלוואי והיה כאן בקריה הרבה יותר שיעורים, ואחרי זה תתפלל ותלך התבודדות, ותקום מוקדם, אל תמשיך לעבוד כל כך קשה.

אתמול ישבתי עם אברך שמאוד הצליח לאחרונה, ועשה כמה מיליונים בתקופה האחרונה, והוא בוכה אלי: ראש ישיבה תעצור אותי, אני נמצא באיזה לולאה אין סופית, אני רץ מעיסקה לעיסקה, ואין לי כסף מכל זה, כי כל הכסף שנכנס אני מיד משקיע בעיסקה אחרת, תעצור אותי, יהודים יקרים עכשיו הזמן לעבוד, לכו לעבוד, ותחזרו הביתה בחמש, חמש וחצי, אולי נעשה שיעור הדף, אחה"צ, זה יעזור שתסיימו מוקדם לעבוד? הצלחה רבה.

בכא בתרא דף כב.

מה רואים מהגמרא שלמדנו היום? למדנו להיזהר לא לעשות חלישות הדעת לאחרים, ואיך יכולים להיזהר מזה? רק על ידי תפילות, אם עושים חלישות הדעת לצדיקים זה יכול ח"ו לעלות בחיים, ברוך השם שזכינו ללמוד, מאוד נעים כאן בקריה, אתם מרגישים יותר טוב בקיץ הזה כשאינן שיעור לאברכים בערב? נראה לי שככה זה יותר נכון לעשות, האברכים צריכים להיות בערב בבית, להשכיב את הילדים ולעזור.

יש לי שתי סיפורים יפים מאתמול, ישבתי אתמול עם ר' ארי פיש, מתכננים את הקמפיין הבא למוסדות, ישבנו עם האברכים שהולכים לעזור לקמפיין, אחרי שכולם הלכו הביתה, אומר לי שם אברך, אני הגעתי אתמול הביתה

מכין את עצמו לפני שנכנס לכיתה, הוא בכלל ארוך עושה מלאכת ד' רמיה.

• ואותו דבר זה עם ההורים, אם רוצים להכות את הילד שיתנו לו מכה עם שרוך של נעל שלא יכאב לו, וכל אלו שחושבים שכשהם יהיו בעסק רק לתקופה קצרה, ובחורף יהיה להם זמן עם הילדים, אני רוצה להגיד להם, תסגרו את העסק עכשיו, כי גם לפני שנה אמרת כך, שעכשיו אתה רק בונה את העסק, ובינתיים אין בית, אין אשה וילדים, ואין שחרית מנחה מעריב, מי צריך את העסק הזה, תסגור את זה, תעבוד מתשע עד חמש, ומקסימום עד שש, ואם תבקש ארכה, תעבוד עד שש וחצי, וזהו, רק הגויים עובדים עד אחד עשרה בלילה, עליהם כתוב 'לעולם בהם תעבודו', הוא אפילו לא יודע למה הוא עובד, הרה"ק הקדושת לוי שאל גוי אחד למה הוא עובד, וענה שהוא צריך לחם לאכול, ושאל למה אתה צריך לאכול, הוא אמר כדי שיהיה לו כח לעבוד, וכך חוזר חלילה, ואחרי זה הלך הצדיק ושאל את היהודי למה אתה עובד, ענה כדי שיהיה לי כסף לאכול, שאל אותו הצדיק למה אתה צריך לאכול, ענה היהודי, אם לא יהיה לי יום אחד לאכול, אין לי שחרית מנחה מעריב ולא אצליח ללמוד תורה, אתם זוכרים טוב איך היינו נראים בי"ז בתמוז, פגרי מתים, כולם הגיעו לבית כנסת אבלים וחפויי ראש, צעק הצדיק ואמר: רבש"ע תראה את ההבדל בין היהודי לגוי, היהודי רק רוצה לעבוד אותך.

• כשאתם בונים עסק תבנו את זה בכריאות, אחרת זה לא שווה כלום, אני אומר לך את זה בצורה ברורה, אתה נהיית ילד של כתיב ג', לפני תקופה עבדת אצל מישהו, וידעת שאלו השעות שלך וזהו, ולאחרונה פתחת עסק לבד, ואתה עסוק עם זה יום ולילה, והולכים הביתה עם הטאבלט כי בונים את העסק, למי אתה בונה את העסק, לילדים שלך? וכי אבא שלך השאיר לך עסק? אל תהיה חכם יותר מאבא שלך, הרי כבר יש לך שני בתים, בית אחד בעיר ובית אחד כאן בקריה, אבא שלך לא נתן

ומתבודדים.

גם על גג הבנין שלנו באומן אפשר לראות את הציון, אבל אין שם מעקה, וזה סכנה לעלות שם, אבל שם אפשר לעמוד, רק אם הכל מלא עד לשם.

כשאנשים הגיעו לבית המקדש, התקרבו עד למקום שיכלו להגיע, אם היה ריק, התקרבו לעזרת כהנים, לעזרת ישראל, ואם היה מלא, הגיעו לעזרת נשים.

ואם אתה מגיע וריק, ואתה רוצה לשבת, קודם כל לך לציון ותגיד תיקון הכללי, ותתוודה ותתבודד, ואחרי זה אם אתה רוצה להמשיך להגיד תהלים, אתה יכול ללכת לספסל ותשב ותגיד שם תהלים, ואם אתה מתחיל עם בלבלולים, אתה יכול להתבלבל מעצם זה שיש כסאות וספסלים בציון, כי כשר' נחמן מטשעהרין, הגיע לציון, והיה לו מאוד קשה לעמוד, כי היה בן אדם מלא, הוא הוציא מהכיס ממחטה, והתיישב על זה, והרי בחז"ל כבר מוצאים את זה, שבהתחלה לא ישבו בעת לימוד התורה, ואחרי זה כשהדורות נחלשו התחילו לשבת, אל תתבלבלו מזה, אם ריק ניגשים לציון, וגם אם לא ריק, אבל אפשר לגשת, ניגשים, ואם אי אפשר לגשת, עומדים איפה שאפשר.

אני לא ניגש לציון, כי אני לא רוצה שידחפו אנשים אחרים כשאני מגיע, כבר הזהרתי אתכם הרבה על זה, לא לדחוף שום בן אדם כשאני מגיע, זה מאוד לא נוח לי, נוח לי יותר לעמוד רחוק מאשר שידחפו מישהו כשאני מגיע, אני מבקש ממכם אל תבזו אותי, רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן [חלק א' סימן קצ"ד], שהיה שר של המלך שהיה מגיע לעיירות, ולקח שם את כל הכבוד, והערלים חשבו שהוא המלך ונתנו לו את כל הכבוד, ופעם אחד בא לפני המלך, והערלים נפלו לרגלי השר בפניו של המלך, ואז נהפכו פני השר כשולי קדירה, ורבינו כותב שם 'אין לך בזיון גדולה מזה, שנותנים לו כבוד בעיני המלך', אותו דבר אני מרגיש בציון של רבינו, כאן

בשעה שבע בערב, לעזור בבית עם הילדים, וזה פעם ראשונה אחרי כמה חודשים שאני מגיע הביתה באחד עשרה בלילה, וזה קרה אחרי הדרשות שמדברים לאחרונה שיש לבנות את העסק בבריאות, אי אפשר לדבר סתם ככה, צריך לדבר עם סלנג 'תבנה את העסק בריא', ואחרי ששמע את זה כל כך הרבה זה נכנס לו לראש.

הסיפור השני שהיה לי, זה כבר היה חידוש בשבילי, הגיע אלי אברך ומוציא טלפון כשר קטן מהכיס, ואומר לי, אני רוצה להראות את זה לראש ישיבה, כי לאחרונה קראתי את המכתבים בנושא הזה בעצתו אמונה, וזה היה כתוב בסגנון אחר ממה שכתבו פעם, ראש הישיבה כתב, שזה בריא להיות עם טלפון כשר, וככה בונים בית בריא, וחשבתי שלמען הבריאות, זה באמת לא טוב סמארטפון, ומדגיש שלא עשה את זה למען היהדות רק כי זה בריא, ואגב הוא רואה שיש לו יותר זמן ללמוד ולהתפלל. אגיד לכם אני הרבה פעמים חושב אולי להפסיק כבר לדבר, חבל על כל מילה, אבל אני רואה שבסוף יש כן משהו מכל הדרשות האלו, ואני מדבר על בעלי עסקים, אולי כן משתלם להמשיך בדרשות, בעזרת השם נמשיך.

אתה שואל עד איזה מרחק אפשר לעמוד באומן בראש השנה, שיקרא שהגעת לציון של רבינו, אתה שואל כל כך מתוק, ואני חושב אם אתה באמת שואל כי השאלה מטריד אותך, או שהכנת שאלות כדי לעשות מזה קצת שיחות... התשובה לזה היא, שתלוי כמה אנשים הגיעו לרבינו, אם יש ציבור ענק עומדים קצת יותר רחוק, אבל אם ריק, תתקרב לציון, ואם זה מלא, יש לנו הוראה ממוהרא"ש לאנשים שישנו בבנין שלו, שאפשר לשבת בחצר במגומטר, ולהסתכל על הציון, מוהרא"ש היה מדבר בראש השנה אחה"צ בשעה חמש, והגעתי חצי שעה לפני זה, וראיתי את האנשים יושבים בחצר, וזה היה מאוד יפה לראות את האנשים שיושבים שם בתמימות ופשיטות, עם הפנים לציון,

בראש שלך רצית לקום בשעה שלש לפנות בוקר, וקמת רק בשמונה, קראת קריאת שמע בזמן אבל בעיניים שלך אתה בעל עבירה.

אתה אומר שאתה רואה על עצמך רק שלילי, כי אתה קורא בספרי צדיקים מדריגות גדולות, ואתה כל כך רחוק מהם, והאמת היא מה שדיברנו בנושא זה במוצאי שבת, שגם הצדיקים הגדולים עברו נסיונות קשים, אין לנו את הנסיונות בעבודת השם שהיה להם, הרה"ק מקאמנא כותב שהרגיש ביום אלף פעמים טעם מיתה, לנו אין הרגשות כאלו בעבודת השם, וגם אם יש כאלו שמרגישים ככה מחמת דחק הפרנסה, אבל מעבודת השם אין לנו כאלו נפילות, לצדיקים היו קשיים הרבה יותר גדולים, תסתכל בשבחי ה"ר"ן מה רבינו עבר בנסיונות בעבודת השם, אני לא יודע איזה סיפורי צדיקים אתה קורא.

אתה אומר שמוהרא"ש כותב שהלך להתבודדות שעות ארוכות, אבל אתה לא יודע שמוהרא"ש כותב שהלך להתבודדות ולא הצליח לפתוח את הפה, וגם רבינו אמר שהלך התבודדות ולא הצליח להוציא דיבור אחד.

וכי לא מספיק שנחיה את עצמינו עם זה ששמרנו שבת, על זה באמת צריך לעשות חשבון הנפש, רבש"ע למה אנחנו מלאים בטוב, ואנחנו לא מרוצים עם עצמינו, ועוד משהו, תעשה חשבון הנפש כלילה לפני שאתה הולך לישון, כי אם תעשה את זה בבוקר, לא בטוח שמותר לך להיות מלמד, בבוקר תגיד לעצמך שאתה מאוד חשוב בשמים, ורק כך תצליח עם הילדים, ואגב, אני מקבל דרישות שלום על עבודתך במלומדות הפלא ופלא, ההורים אומרים שהילדים חוזרים מהכיתה שלך כשהם מאוד שמחים, ואני רואה על הילדים שלי איך הם התרוממו בשבועות האחרונים, התחילו לברך ברכת המזון ולקרוא קריאת שמע, הפלא ופלא איזה מלמדים יש לנו כאן, ואחד ההורים אמר לי שהבן שלו לומד בעיר אצל רבי פוקס,

בקריה אם מישהו מכבד אותי, ניחא, כי שלחו אותי כאן להיות השר, וחושבים שאני באמת משהו, אבל כשעומדים בפני הצדיק, אם מישהו מכבד אותי, זה בושה גדולה מאוד, זה הקושי הגדול ביותר שיש לי באומן, אני תמיד חושב איך אני יכול לעשות שלא יעקבו אחרי בציון, ואוכל ללכת בשקט, לא מתאים שלא יהיה לכם את השכל הזה, לא לרוץ אחרי בציון הקדוש.

• עוד שאלה אחת, כי אני לא רוצה לעכב אתכם, שמעתי שאתה מגיע אלי לסעודת ראש חודש עוד מעט, האם יש לך מספיק שאלות גם לסעודה... אתה שואל האם מי שנפל בעבירה, עליו לקום כאילו לא היה, התשובה היא, מה שרבינו אמר, אם הייתי נופל בחטא הייתי מיד חוזר בתשובה, וזה מה שמוטל עלינו, אם נפלנו אנחנו נשוב בתשובה ונחזור אל ד', יש הלכות תשובה, יש דרך לחזור אל ד', וכל עוד שזה כואב זה סימן טוב, אבל אסור שהכאב ימנע אותך מללכת הלאה, מללכת ללמוד ולהתפלל, אבל זה מאוד טוב שהעבירה תכאב.

• אתה שואל ששמעת בסעודה שלישיית שצריך להיות מ'מארי דחושבנא' לעשות חשבון הנפש, וכשאתה עושה חשבון הנפש אתה רואה שכולך מלא בעבירות, והכל לא טוב, מה עושים, התשובה היא, שעושים על הכל תשובה, הקב"ה מחכה לנו, ואם תעשה באמת חשבון הנפש לא תראה שיש לך רק עבירות, כי כשתעשה חשבון אתה תראה שהלכת לבית כנסת להתפלל, ולא הלכת לקזינו, אל תפיל את עצמך, אתה תראה שחטפת המון מצוות, הנחת תפילין ולבשת ציצית, אתה מלא במצוות, וגם אם נפלת, תשוב בתשובה על מה שנפלת, הרי יש לך זקן ופיאות, ואתה קונה בלימוניד בחנות הכשרה, ולא הולך לחנות של טריפה, גם אם הכל שם ברבע מחיר, כי אתה יהודי ומלא במצוות, אתה לא אוכל שוקולד חלבי אחרי שאכלת בשר, למה אתה אומר שאתה מלא בעבירות, יש אנשים שמתגאים עם זה שהם בעלי עבירה... אולי

כל כל השתגעו כאן בקריה וכבר לא קולטים שהם השתגעו, אנשים לא יודעים שהם כאן בכת, ורוצים להתחתן בחתונה פשוטה בישיבה... ד' יעזור לנו הלאה, שיהיה לכם הרבה הצלחה.

בבא בתרא דף כג.

למדנו היום רוב וקרוב הולכין אחר הרוב, בן אדם רוצה להיות טוב, וברוב הפעמים הוא טוב, ואם הוא נופל לפעמים, הולכין אחר הרוב, והוא עושה תשובה, וחוזר להשי"ת, וח"ו להישבר מזה שנופלים לפעמים, מסתכלים על הרוב, אני רוצה להיות טוב, והרוב טוב, ובעז"ה אני יהיה כולו טוב, ובפרט שהרוב הוא ג"כ קרוב, אנחנו קרובים אל ד', וד' קרוב אלינו.

למדנו היום שהוציא את ר' ירמיה מהבית מדרש, על השאלה ששאל, הרה"ק ר' נתן סיפר שכשהוא היה ילד, הוא נהג לא לשאול שאלות, ולקבל את כל מה שהמלמד אמר, כבר כשהיה ילד היה אצלו הענין של תמימות ופשיטות, ולא ניסה לחקור ולדרוש, החקירות והדרישות מביאים את האדם לעצבות, כי הוא מחפש איפה עוד הוא טעה ואיפה עוד לא עשה מה שצריך לעשות.

ב"ה שהשנה יש כאן סדר יפה מאוד עם השיעורים, הקיץ הכי יפה שהיה לי אי פעם, השיעורים מסודרים לבחורים בנפרד ולאברכים בנפרד וכו', אני כבר מתחיל לחשוב להישאר לגור כאן, אני רואה שאתם נבהלים מזה... ב"ה אתמול בשיעור לבחורים היו דיבורים מאוד יפים, ואמרתי לבחורים, שידעו שהחיים קשים בעולם הזה, לכולם קשה, אבל אצל חלק מהאנשים החיים מרורים כלענה וקשה להם מנשוא, אבל אחרים זוכים ומכניסים את הקב"ה בתמונה, יודעים שהקב"ה עושה הכל, והולכים שוב לבקש מהקב"ה לישועה.

אתמול הגיע אלי בחור ממשפחה מאוד

ועכשיו הגיע ללמוד כאן בקריה, והילד שלו אומר, עכשיו אני רואה כמה רבי פוקס הוא רבי טוב... אני מתגעגע אליו, ב"ה יש כאן מלמדים מאוד טובים, וחידוש נפלא איך ר' יוסל מסתדר עם הבחורים, אין לו מנהל, והתלמידים כבר לא ילדים קטנים, הם יכולים כבר להגיב בחזרה...

• אני רואה שהבדיחה הצליחה, פתחנו תלמוד תורה עם עשר ילדים, ועכשיו יש כבר ארבע מאות ילדים, הבדיחה הצליחה.

• סיפר לי אבא לילד ששלח כעת את ילדו לכאן לימות הקיץ, שהילדים לא רוצים לחזור לתלמוד תורה שלהם בעיר, כי שם המלמדים מרביצים להם, שואל האבא את הילד, למה לא סיפרת לי עד עכשיו, הילד בכלל לא ידע שיש אופציה אחרת, פתאום הוא רואה שאפשר גם בלי לתת מכות, מדברים אל הילד יפה שוב ושוב, הילדים הקטנים הם כל כך חכמים, והוא שואל את הילד, מה הרבי עושה לך כשאתה לא מסוגל לשבת על המקום, ב"ה מדובר ילד בריא, והילד עונה, המלמד שלי אומר לי שוב, לשבת על המקום, בעיר הרבי נותן לי צביטה או סתירה, פלאי פלאים מה שהמלמדים עושים כאן, והמלמד שלו כאן, יש לו עשרים וחמש ילדים בכיתה, והוא מתחיל להגיד פסוק בחומש, ומיד יש ילד אחד שכבר הפך את הכסא שלו... אבל הוא עם סבלנות עצומה, אומר לו יפה לשבת על מקומו, האבא קנה עכשיו בית בעיר, ואומר לי, מה אני צריך את הבית הזה אם מרביצים לילדים, ואחרי זה אנשים אומרים שהיום המלמדים כבר לא מרביצים, כי עושים את זה בשקט.

• ב"ה הילדים מגיעים הביתה שמחים ומאושרים, סיפר לי השכן שלך, הוא היה השבוע בחתונה שעלה מליון דולר, ובדרך חזור הוא שואל את הבת שלו, האם אתה רוצה חתונה כזאת, או חתונה בישיבה בחינם, היא ענתה שרוצה חתונה בישיבה, ככה הילדים גדלים בריאים ומאושרים, ברוך השם, אנשים

מאמין שזה לא אשתו וזה לא חמיו וחמותו, יש לו כח לעבור את הכל, לאחרונה הגיעה אלי אשה שבעלה מאוד פוגע בה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל ממש בעל פוגע, והיא שואלת איך להתחזק, שאלתי אותה, מה תעשי אם תלכי לרופא והוא מאבחן אותך במשהו נוראי, על מי תכעס אז, הרי אז תדעו שהכל מהקב"ה, אף שאת מאוד סובלת, אותו דבר זה כעת, בעלך הוא המחלה שלך שנשלח לך מהשמים, הרי בעלך הוא חלק ממך, חלק ממך חולה, ומן השמים צריכים לעבור את זה.

כשהולכים לבקר בבית חולים, ורואים ילדים קטנים עוברים טיפולים כימותרפיים ירחם השם, הרי לאף אחד מהמבקרים אין קושיות על הקב"ה, ומבינים שהקב"ה עשה את הכל עם חשבון, ואף שרואים שהילד מתפתל ביסורים נוראים, ואנחנו כמוכן נתפלל עליהם, בכל זאת אין שאלות, אותו דבר עושה איתנו רבינו על כל דבר קטן כגדול, ועל ידי זה מקבלים אהבה להורים, ולאחים ולשאר בני המשפחה, ויודעים שזה לא הם, זה הכל הקב"ה, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלו בשיעור אחד, צריך ללמוד המון ליקוטי מוהר"ן ולהקשיב להרבה שיעורים.

אני רואה שאתם מנענעים לי עם הראש... אני גם עשיתי ככה כשהייתי בחור, כשנהייתי מלמד הכרתי את כל השטיקים שהילדים עושים למלמדים, כי אני גם עשיתי את זה בתור ילד, שניה לפני שיוצאים שואלים את המלמד איזה שאלה ברש"י כאילו שהבינו את כל הסוגיא... אל תנענעו עם הראש, תבינו את הנקודה, שרבינו מרפא אותנו, כפי שאמר על הבת מלך שקיבלה חצים, 'אני מרפא אותה'.

המטפלים עושים בדיוק הפוך מרבינו, הם מתחילים להגיד, ההורים שלך אשמים בחיים שלך, הילדים שלך אשמים, אשתך אשמה וכו', ומניחים את הקב"ה בצד, ואיך הם מרפאים, אומרים לך קודם כל תנקה את הגוף שלך על ידי שתיית לימון וכו', ואחרי זה

שבורה, ואומר שאביו נפל לקטנות הדעת ומבקש מהילדים שלא יתקשרו אליו, האבא כל כך שבור בעצמו, ובטח שלא יכול לחזק את ילדיו, והבחור שואל מה אני יכול להגיד לו, אמרתי לו שאין לי באמת מה להגיד לו, אבל אני יכול להגיד לו דבר אחד, שידע שזה לא אבא שלו, ולא אמא שלו, ואם יש לו בעיות אחרי החתונה זה לא אשתו, ולא חמיו, ולא הבוס שלו, כי הכל זה הקב"ה, כשהאדם מכיר ורואה שכל מה שעובר זה מהקב"ה הכל מתחיל להיות יותר קל, לילד קטן זה קשה להסביר, אבל לבחור אפשר קצת להסביר, שלא ההורים הם אלו שעשו משהו, כי הכל זה הקב"ה, וזה שיטת טיפול הכי טובה, ככה מקבל האדם רפואה, כשמכניס את הקב"ה לתמונה.

מה הסיבה שכיבוד אב ואם היא מהמצוות הקשות ביותר, כי ילד קטן אין לו שכל, והוא רוצה לעשות כל מיני שטויות ולשחק באש ולעשות דברים מסוכנים, וההורים כל הזמן אומרים לו, לא, לא, אל תעשה ככה, ותיכנס למיטה, ותבוא עכשיו לאכול, והילד גדל עם זה שההורים נגדו, ואף שבאמצע החיים הוא כבר מקבל שכל, אבל עדיין יש לו בלב משהו נגד ההורים, וככה רוב האנשים גדלים עם משהו בלב נגד ההורים, זה נכון או שזה נכון? וגם אלו שאין להם ממש בלב נגד ההורים, עדיין לא ממש אוהבים את ההורים, ואת האהבה להורים מקבלים רק אצל רבינו, ואף שרבינו לא כותב בספריו שיש לאהוב את ההורים, אבל רבינו נותן לנו אמונה חזקה, והאדם מתחיל להאמין שזה לא אבא שלו ולא אמא שלו, והכל זה מהקב"ה, ולכן הוא מתחיל לאהוב את הוריו.

על ידי אמונה אנשים מקבלים קשר בריא להורים, אנשים אומרים לי שלא יכלו שנים לדבר עם ההורים, ועכשיו הם כל כך נהנים איתם יחד, ומכניסים אותם לבית, וכל זה מכוחו של רבינו, האמונה שרבינו מחדירה בנו, מראה לנו שהכל הקב"ה, ואותו דבר זה אחרי החתונה בין הבעל והאשה, כשהאדם

לא צריך להיכנס אלי, בין כה מגיעים אלי הסיפורים שאתה רוצה לספר לי.

אנשים לא יודעים כמה קשה המלמדים עובדים, אני מציע לכם, שתתקשרו למנהל ותבקשו שיקחו אתכם פעם אחד למילוי מקום לשעתיים, ואז תראו מה המלמדים עוברים בתלמוד תורה, אולי בדיוק ילכו שלש מלמדים לרופא שיניים, ואז יקראו לך ותרגיש, האמת היא שאתם לא צריכים לבוא לתלמוד תורה, תבדקו את זה עליכם, בסעודת שבת, שעה אחת אתם לא מצליחים להחזיק אותם, והמלמדים יושבים איתם כל יום שעות ארוכות, ילד אחד שפך משהו, עכשיו הולכים לנקות את זה, סיימו, ומתחילים שורה אחת של גמרא, ואז צועק ילד, רבי, הוא נתן לי בוקס, והמלמד הבטיח לעצמו היום בהתבודדות שהוא לא הולך לצעוק בחדר, ומרגיע וממשיך עוד שורה בגמרא, ושוב ילד אחד עוצר, רבי, אני צריך לשירותים, וככה לא נותנים לו לדבר שורה אחת, ואחרי כמה דקות מתקשר אחד ההורים, למה הבן שלי לא קיבל את הגבאות, והוא מבטיח לאבא שהוא יתן לו את הגבאות וכו' וכו'.

כשאתם רואים את המלמדים בבית מדרש, בבקשה תנו להם מילה טובה, כי מעיקר הדין אתם הייתם מחוייבים לשבת עם הילדים, והמלמדים עושים לכם טובה, ומי שרוצה לקנות לבן שלו מתנה, שידע, שאם הוא נותן טיפ למלמד, זה מתנה לבן שלך, רגע אחד שהמלמד יקשיב לבן שלך עם טפיחה בשכם, זה משהו שישאר שנים ארוכות בילד, זה ריפוי לנשמתו של הילד.

מספרים שיהודי אחד שלח את בנו ללמוד אצל הרה"ק מסאטמאר, ואמר לצדיק שישים עינו על הבן שלו, אמר הצדיק ליהודי, לי יש ישיבה שלימה על מי להסתכל, עדיף שתגיד לבן שלך שישים עינו עליי.

לכל מלמד יש הרבה ילדים, ולכן מאוד מומלץ לתת מילה טובה, וכך יוכל המלמד להסתכל על הילד שלך, ואם אתה יכול תן לו טיפ,

נוכל להתקדם הלאה לשאר השטויות, אבל אם יחזרו על דיבורי אמונה שוב ושוב, יזכו לרפואה.

ברוך השם שכאן זוכים לאהוב את ההורים, מבשרי אחזה אלוק, משנה לשנה מכירים יותר ויותר מה ההורים עושים בעבורינו, אשרינו אשרינו אשרינו, כל מי שלא היה בשיעורים עד עכשיו, והגיע עכשיו, כדי שיתקשר לקול ברסלב, לשמוע את החיזוק שדיברו כאן היום אחרי הדף, זה חשוב מאוד לשמוע, לראות מה רבינו עושה איתנו על ידי אמונה, איך מלא דברים בחיים שלנו מסתדרים על ידי רבינו, בלי שרבינו ידבר מזה בצורה מפורשת.

האמת היא שרבינו דיבר מכל נושא, הרה"ק ר' אברהם ב"ר נחמן אמר שיש ג' דברים שרבינו לא דיבר עליהם, למה כשיושנים יש להניח את הידיים מתחת לראש, ולמה נותנים שלום עליכם עם הידיים, והדבר השלישי לא זוכרים, וכל שאר הדברים כתוב בליקוטי מוהר"ן או מרומז בספר הקדוש, ד' יזכה אותנו לקבוע שיעורים בספרי רבינו, לזכות לכל הדברים הטובים, ברוך השם שיש שיעורים יפים בליקוטי מוהר"ן, בלי לחפור ולהתעמק בחקירות, אלא לראות את הקב"ה בכל קטע וקטע, מבלי לדבר כל הזמן על 'בחינות', קיבלתי המון מכתבים מחסידי ברסלב בארץ ישראל, שאחרי שהם לומדים שנים ליקוטי מוהר"ן, פתאום הם רואים שאפשר ללמוד את הספר בפשטות ולראות את הקב"ה בכל קטע.

אספר לך סיפור יפה מהבן שלך, הוא מתקן מזגנים, ויצא לו לתקן מזגן אצל האברך שיושב כאן, ואומר האברך שאשתו אמרה לו שרואים שהוא תלמיד ישיבה, הוא לא מרים את העיניים, הוא עושה מה שצריך לעשות, ביראת שמים ובשקט ובצניעות, תודה להקב"ה שיש לך בן כזה, והאברך הזה אומר לעצמו, שהוא אף פעם לא סיפר לי את הסיפור, וזה נכון, כי שמעתי את זה ממישהו אחר שהאברך סיפר לו את זה, בקיצור אתה

אתה שואל איך אני יכול לנשום רגיל בסוף היום, ולא רק במנחה ומעריב, אתה ישבת אצלי אתמול ב11 בלילה, ונשמתי כרגיל, ואף שאני לא מדבר אחרי מעריב, ישבתי אתמול עם אברך בשתיים עשרה וחצי בלילה על משהו מאוד חירום, זו שאלה מאוד חזקה איך יש לי כח, אבל אם תבדקו בעצתו אמונה שבוע שעבר, תראו שם תירוץ על שאלה זו [שאם הכוונה למען השי"ת יש ברכה בזמן].

כדי שיהיה מוכן עצתו אמונה שבוע הבא, אני צריך היום להביא לו עוד שלושים מכתבים, וביום העמוס שיש היום, צריך לדחוף את זה, כמו שהכניסו את הארון לקדשי קדשים, ד' יעזור לי, יש לי חברים שלא משכיבים את הילדים בלילה, אני לא מדבר על אנ"ש, אני מדבר על אנשים שהם לא בהיכל הקודש, ואחרי הכל אין להם זמן לכלום, ולא עושים כלום, ואני ב"ה משכיב את הילדים כל לילה, ויש לי זמן ב"ה למה שצריך, חסדי השם.

- כשאני הייתי ילד, שלח איתי אבא שלי כל ראש חודש, מעטפה למלמד, והצצתי בפנים, והיה שם מאה דולר, בכל ראש חודש, אם אני אשלח כל ר"ח מאה דולר לכל ילד מילדיי, אני צריך להוציא משכנתא על זה, ויש לכל בן כמה מלמדים, צריך לתת גם למלמד ששומר עליהם בהפסקה, שלא יתן להם צביטה... אני הייתי בן יחיד, אבל מאה דולר היה הרבה כסף לפני שלושים וחמש שנה.
- כשמלמד מסיים את היום שלו, הוא צריך רק כסא לשבת עליו ולנוח במנוחה, אחד המלמדים אמר לי, שאין לו כח ללכת הביתה אחרי יום עבודה בתלמוד תורה, אמרתי לו שינוח קודם בתלמוד תורה חצי שעה ורק אחרי זה שילך הביתה, אברכים מספרים לי איך המגי"ש מגיע לבית מדרש למנחה מעריב, בקושי נושם... הוא לא נתן כמה סטירות והעיף כמה בחורים, הוא הקשיב להם בסבלנות, ובסוף לא הביא פרנסה הביתה... לכן ניתן להם מילה טובה כשפוגשים אותם.
