



# סיפורי

# מעשיות גליון

לשלחן השבת



פרשת  
דברים שבת הזון  
ט' אב שנת  
ה'תשפ"ב  
שנה 3, גליון 24  
(76)

יִצְחָאֵלְאֵלֹהֵי עַל יְדֵי מִסְדּוֹת הַיַּיִל הַקּוֹדֵשׁ הַרְסֵלֵם

להיות עניו, 'מי אני', 'האם אני חשוב אצל השם?' אבל אם אדם מרים את עצמו, מניחים את השושנה מעל הכסא, אז מקבלים את הכח של הכלי ומתחילים לשיר להשם.

### אין לך אמונה בעצמך

רבי נתן זכרונו לברכה הגיע פעם לרבינו, ורבינו התחיל לדבר מ'אמונה', לרבי נתן היתה חלישות הדעת, כי מה ששמע מרבינו הבין שרבינו מתכוון אליו, יוצא שאם רבינו צריך לתת חיזוק לאמונה זה אומר שאין לי אמונה, זה מאוד כאב לו, אמר רבינו: "אפילו אם אתה מאמין בהשם, אבל אין לך אמונה בעצמך!" רבינו קרא את מחשבותיו ומיד ענה לו; שלא מספיק שמאמינים בהשם, רק אדם צריך להאמין בעצמו גם, שהוא אהוב אצל השם, ושהשם שומע לתפילותיו (שיחות הר"ן, סימן קמ).

### גאווה סרוחה!

זה מקובל אצל אנשים שיש יהודים יראים, יש צדיקים, אבל 'מי אני?' וחושבים שעם זה הוא נהיה עניו, כשבאמת זה 'ענוה פסולה', או יותר נכון 'גאווה סרוחה!' כי איך נכנס פה המילה 'אני'? "אני כן" ו"אני לא"... השם נמצא פה, השם אוהב אותך, השם מחזיק ממך, השם מחכה לך, השם רוצה אותך, השם יש לו נחת רוח שאתה שומר שבת, שאתה הולך עם ציצית, שיש לך פאות וזקן. כל המחשבות האלו של 'אני הרי כל כך רחוק', זה בכלל לא ענוה, זה פשוט גאווה. ובגלל המחשבות האלו, האדם לא שר להשם.

### בנינים שלמים בראש

החכם הבין שיש עצה אחת, לבנות את האדם, להכניס לו שיאמין בעצמו, שידע שהשם צריך אותו. חבל על כל הבלבולים, הוא כן צריך אותי, הוא לא צריך אותי; הוא לא צריך אותי, הוא כן צריך אותי; בונים בראש בנינים שלמים, שפלוני עצבני עלי, ואלמוני לא עצבני עלי, הולכים להסתכל עלי, הולכים לראות, הרי השם נמצא פה, תעשה מה שיש לך לעשות בשביל השם, תעשה את רצון השם בלי פחד.

שבת קודש פרשת תוריע, שבת החודש, ראש חודש ניסן, שנת תשפ"ב לפרט קטן, ראש הישיבה שליט"א שהה בויליאמסבורג יע"א. בבוקר אחר התפילה ב'קידושא דבא' ראש הישיבה שליט"א המשיך המשיך את שיעורו בספר הקדוש 'ספורי מעשיות', מעשה יא, מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו.

### תקציר

אנחנו אווזים כבר בסוף המעשה, שהשרים אמרו לבן המלך האמיתי, אפילו שראינו איך שאתה עוזר לנו, הראת לנו את הדרך איך לעבור את הגן בשלום, עם כל זה עדיין לא מגיע לך שיתנו לך את המלוכה, רק אם תסביר לנו את הענין של הכסא והדרכים הכבושות.

### ממשיך רבינו ז"ל ומספר:

והראו לו הכפא, וראה, שהוא גבוה מאד וכו'. והלך אצל הכפא והסתכל והתבונן, שזאת הכפא עשויה מן העיץ של התבה הנ"ל (הינו הכלי הנ"ל, שנתן לו אדם היער, כנ"ל). והסתכל וראה, שחסר מן הכפא למעלה איזה שושנה (הינו ריזיוקלי), ואם היה להכפא זאת השושנה, היה לה הכח שיש להתבה הנ"ל (הינו הכלי הנ"ל, שהיה לה כח לנגן כשהיו מניחים אותה על איזה מין תיה או בהמה או עוף, כנ"ל). והסתכל יותר וראה, שזאת השושנה, שחסר למעלה מן הכפא, היא מנחת למטה בכפא, וצריכין לקח אותה משם ולהניחה למעלה, ואזי יהיה להכפא הכח של התבה הנ"ל, כי המלך שהיה, עשה כל דבר בחכמה, באופן שלא יבין שום אדם את הענין, עד שיבוא חכם מכלה, שיבין את הדבר, ויוכל לבון להחליף ולסדר כל הדברים כראוי.

### להחזיק מעצמו

מוהרא"ש זכרונו לברכה מסביר (ספר נהרי אפרסמון), שה'שושנה' הכוונה על נשמות ישראל (עיי' זהר הקדמה א); כל הסוד איך אדם יכול לזכות לחיים טובים, ואיך יזכה להתחיל לשיר ולהודות להשם, זה רק אם ירים את השושנה ויניח אותה למעלה, דהיינו, שהאדם יתחיל להחזיק מעצמו.

### אתה יודע מי אני?!

כשזה מגיע ל'גשמיות' כל אחד מחזיק מעצמו, הבית הזה לא נאה לי, השידוך לא נאה לי, העבודה לא נאה לי, אתה יודע מי אני?!... אבל כשזה מגיע ל'רוחניות', כשזה מגיע להשם יתברך, אז מתחילים

## עשרים שנה בהיכל הקודש

השבוע בליל שישי אחרי השיעור נגשו אלי שני אברכים להודות על השיעור, ואומרים לי שהיה שיעור יפה, שאלתי אותם "מאיזה נקודה נהניתם?" הם עונים: "כשהראש ישיבה דיבר לתת מילים טובות לאשה". כשאחד מגיע להודות על ענין זה אומר שהוא צריך חיזוק על הענין, זה היה לי לפלא, אתה לא יכול לתת מילים טובות לאשתך?! אחד נמצא בהיכל הקודש כבר עשרים שנה והשני עשר שנים, אמרתי להם, אני אומר כמה פעמים ביום מילים טובות, הם מסתכלים עלי בפליאה גמורה: 'ממש ככה, הראש ישיבה אומר כמה פעמים ביום מילים טובות?' ראיתי שאני צריך לדבר מזה יותר, לפעמים אני חושב 'למה אני צריך לדבר מזה', אבל אני רואה שלא כל אחד יודע לומר מילים טובות.

### מה השני יחשוב עלי?

כשאדם הוא כלום בעיניו, הוא שבור בתוכו, אז הוא לא יכול לתת מילים טובות לשני, הוא מפחד לדבר יפה כי 'מה השני יגיד עלי', 'מה השני יחשוב עלי?' לכן צריך אדם להרים את עצמו ולדעת השם אתך, השם אוהב אותך, השם יש לו נחת רוח ממך, עכשיו אתה יכול כבר ללכת הביתה לדבר יפה לאשתך ולילדים.

### אפשר להפוך את הכל לטובה

לא משנה איזה סוג אישה, אבא, חם, ילד, תלמיד או שכן - יש לך, בדיבור יפה עדין ורך, אפשר להפוך את כולם לטובה.

### לעזור עם מילים טובות

עכשיו הנשים קצת מותשות בהכנות לפסח, צריך לתת הרבה מילים טובות בבית, ובטח לא לעשות צחוק מעבודתם, כמובן שצריך לעזור פיזית, אבל העיקר לעזור עם מילים טובות, אם נותנים מילים טובות הכל נהיה יותר קל.

### היצר הרע מטעה

לדבר יפה לאשה זה עבודת השם, זה לא כמו שהיצר הרע מטעה את האדם 'תלך לבית המדרש', תפרוש מאשתך, רק אם מדברים יפה בבית יש מח טהור, חושבים רק מחשבות טהורות, ולא מתפעלים מכל הסתכלות ברחוב.

### להתאחז בצדיק

יעזור השם שנרים את עצמינו, וכך נזכה לדברים יפים. כמו בן המלך האמתי שהיה בשאל תחתית רחמנא לצלן, אסור לנו לשכוח את ההתחלה של הסיפור, שהוא היה אלכוהוליסט, קשה אפילו לבטא בפה מה שרבינו כותב כמה רחוק הוא נפל, הוא הלך למקומות שעושים עבירות רחמנא לצלן, אבל בסוף הוא זכה לקבל את המלוכה, על ידי שהוא החזיק עצמו בצדיק.

יעזור השם יתברך שנציית לרבינו, וכך יהיו לנו חיים טובים, אמן.

וכן המטה הבין, שצריכין לנתקה קצת מן המקום שעומדת, וכן השלחן, צריכין גם כן לנתקו קצת, לשנות מקומו קצת, וכן המנורה, צריכין גם כן לנתקה קצת ממקומה, וכן העיפות והחיות, צריכין גם כן לשנותם בלם ממקומם לקח זה העוה ממקום זה ולהעמידו במקום זה, וכן בלם, כי המלך עשה הכל בערמה ובחכמה, באפן שלא יבין שום אדם, עד שיבוא החכם, שיוכל להתבונן לסדרם כראוי. וכן האריה שעומד שם (אצל התפישטות הדרך), צריכין להעמידו כאן, וכן בלם.

### הכל זה אלקות

המלך - זה השם שברא את כל העולם, אבל הוא הסתיר את הכל שלא יוכלו לראות אותו, מגיע החכם, הצדיק, ומראה שהכל זה כולו אלקות, השם התחבא בעולם שלו.

וצוה לסדר הכל כראוי לקח השושנה מלמטה ולתחבה למעלה, וכן כל הדברים הנ"ל לסדר בלם בסדר הראוי, כנ"ל, ואז התחילו בלם לנגן נגון הנפלא מאד, ועשו בלם הפעלה הראויה להם ואז נתנו לו המלוכה.

### יע"ר ראשי תיבות: יפה, עדין ורך

כשהייתי בארץ ישראל (שבוע שעבר, פרשת שמיני) פגשתי יהודי, תלמיד של מוהרא"ש זכותו יגן עלינו, ואמר לי שהוא התבונן בשיעורים, ושמע שמדברים הרבה שידברו בבית 'יפה, עדין ורך', אז הוא חשב שזה כוונת רבינו 'איש היער', יע"ר ראשי תיבות: 'יפה, עדין ורך'; רבינו לומד אותנו שנדבר בבית 'יפה עדין ורך'.

### כל זמן שיש לאדם נחיתות

לכן אדם היער נתן לבן מלך את הכלי הפלאי, שזה עצות איך לזכות לחיים טובים, והכח שלו הוא לדבר 'יפה עדין ורך'. והבן מלך שם לב שלכיסא יש גם את הכח של הכלי, אבל דבר אחד צריך לתקן, צריך להרים את השושנה מהרצפה, דהיינו, האדם צריך להתרומם ולהתחיל להחזיק מעצמו, ואז הוא יקבל את הכח של לדבר 'יפה עדין ורך'. אבל כל זמן שיש לאדם נחיתות, הוא סובר שהוא שוכב על הארץ והוא לא שווה כלום, אז כל הראש שלו עקום, אז הוא לא יכול לדבר יפה לשני.

### מרוצה מעצמו

רק כשהאדם יודע 'אני טוב, השם אוהב אותי, אני חשוב מאד אצל השם', הוא מרוצה מעצמו, אז הוא מדבר יפה לכל אחד, לאביו ולאמו, ואם הוא נשוי הוא מדבר יפה לאשתו, לחמיו ולחמותו.

### מילים טובות אין להם גבול

היום שבת, הולכים לעשות עוד מעט את הסעודה, לך הביתה ותן מילים טובות, מילים טובות אין להם גבול, את זה נותנים פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל את זה אפשר לעשות רק כשהשושנה מונחת למעלה, כשהאדם חושב שהוא שוכב על הארץ הוא לא יכול לתת מילים טובות, בחשבו: 'איך מתאים עכשיו מילה טובה?...'