

# סעודת שבת עם הראש ישיבה, שריט"א



אחרי זה סיפר הראש ישיבה סיפור נוסף: פעם אחת היה יהודי שבנה את הסוכה שלו עם כל ההתירים והקולות, זאת אומרת שלכתחילה סוכה צריכה להיות עם ארבע קירות אבל זה גם כשר עם שלשה ואפילו שתי קירות ועוד צד אחד של טפח מספיק, ואותו יהודי בנה את הסוכה שלו עם שתי קירות ועוד טפח, בליל יום טוב הוא הוריד לסוכה את כל כלי הכסף היקרים, פמוטות, וגביע כסף, בבוקר כשהוא התעורר הוא ראה שזה נעלם, גנבים גנבו את הכל... אז הוא הלך לרב לשאול איך זה יכול להיות שכזה דבר יקרה לו, אמר לו הרב: כנראה שהגנבים לא היו תלמידי חכמים.

הראש ישיבה אמר לילדים שיגידו לאורחים מה נהיה כשאוכלים בשבת ואומרים "לכבוד שבת", כשתינוק אומר את זה נברא מלאך כשילד אומר את זה נברא מלאך ילד, כשאבא אומר את זה נברא מלאך אבא, וכן הלאה.

אחרי זה שרו ניגונים יפים של יום טוב כמו למשל "איך זיץ מיר אין מיין סוכה'לע, פון ברעטעלעך און סכך..." (תרגום: אני יושב לי בסוכתי, מדפנות וסכך).

הנכד של הראש ישיבה ילד בן שנה וחצי יצא מהסור כה והתרוצץ בחוץ, ההורים שלו רצו לרוץ אחריו ולהחזיר אותו, נענה הראש ישיבה ואמר: תתנו לו, הוא רוצה ללכת, קצת להתבודד... הראש ישיבה ציטט את המילים שרבינו אמר "אילו היה לי בן, לא הייתי מפחד לשלוח אותו להתבודד בשדה לבד".

הראש ישיבה סיפר: אברך בויליאמסבורג שאל אותי, שהחברים שלו שואלים אותו מה קורה בקריה, בגלל שהם רואים בעצתו אמונה כל שבוע שיש מכתבים לא לריב בקריה, שלא יהיה מחלוקת ושיאהבו אחד את השני, והם מתפלאים, קריה כל כך קטנה וכל כך הרבה מריבות? ענה לו הראש ישיבה: ישנם אנשים שחושבים שהבחורים בישיבה לא מניחים תפילין ולא שומרים שבת, בגלל שהם שומעים איך שהראש ישיבה מדבר בדרשות על להניח תפילין ולשמור שבת... בזמן שבאמת לומדים

בסייעתא דשמיא אנו מתחילים סדרה חדשה בלשון הקודש "סעודות עם הראש ישיבה" מתורגמים ללשון הקודש בו אנשי שלומינו מספרים על החוויה שחוו בסעודה ביחד עם הראש ישיבה. עתה נביא לפניכם כתבה מעניינת מאחד מאנשי שלומינו שהשתתף בסעודה עם הראש ישיבה שליט"א בסעודת ליל שבת של שבת חול המועד סוכות בקריה. אנו מקווים שתהנו ותוציאו מזה הדרכה לחיים ותלמדו איך להנהיג סעודה עם ילדים.

לפני קידוש לקח הראש ישיבה שליט"א הדסים ושאל "מי יודע מה רבינו אומר על הדסים? מה מקבלים כשמריי חים הדסים בשבת?" והילדים כבר ידעו מה לענות, שמקבלים ילדים טובים, ילדים כשרים.

הראש ישיבה הראה על אחד הילדים ושאל, אתה יודע מה הדבר הכי טוב שלו? והילד צעק הרבוננו של עולם! והראש ישיבה שאל יותר טוב מסוכריות וממתקים? הרבוננו של עולם! יותר טוב מחלה עם סלט עגבניות? הרבוננו של עולם! והראש ישיבה אומר ששבוע שעבר הילד נפל, ומה הוא אמר? כי טוב השם הקב"ה טוב! הראש ישיבה שליט"א שאל את אחד מאנשי שלומינו שאכל שם סעודה בגלל שסוכתו התפרקה, אם הוא היה יודע איזה טובה יצא מזה שהתפרק לו הסוכה (שהוא יאכל סעודה אצל הראש ישיבה שליט"א) אם הוא היה שבור. והראש ישיבה שאל אותו מה עשית כשהסוכה שלך התפרקה, נשברת? או שרת כי טוב השם? אז הוא ענה שהוא חשב לעצמו שבשנה הבאה הוא יקנה סוכה יותר חזקה, אז הראש ישיבה שאל אותו אם לפחות לא היה לו טענות על הקב"ה. והראש ישיבה אמר שהאברך הזה כבר חשב כנראה מה הוא צריך לתקן ועל מה הוא צריך לשוב בתשובה בל באמת זה היה רק לטובתו. והראש ישיבה רצה להוציא מזה שהרבה פעמים קורה משהו שנראה לאדם שזה רע אבל באמת הקב"ה עושה את זה רק לטובתו של האדם.

אחד הילדים שאל אם הסוכה התפרקה כשישן אז הוא ענה שלא. אז הראש ישיבה סיפר סיפור על יהודי שישן בסוכה בגג ביתו ובבוקר כשהוא התעורר הוא מצא את עצמו בלי סוכה, הסוכה עפה ברוח...

בישיבה בחורים יראי שמים, רק הראש ישיבה מדבר מזה שוב ושוב כדי שכל החיים הם יניחו תפילין וישמרו שבת. אתה הרי יכול לשאול את אותו שאלה על כל מכתב, מה קורה בברסלב? אין לאנשים שלום - בית? הרי כתוב במכתב "לך הביתה לאשתך דבר אליה יפה". אלא מדברים מזה לפני שזה קורה כדי שזה באמת לא יקרה.

והראש ישיבה המשיך: אתה גם יכול לשאול בברסלב אין אמונה? אני הרי מדבר כל היום מאמונה... ודבר שני מה הכוונה לאהוב אחד את השני? היום בבוקר הלכתי ליטול ידיים לפני התפילה, ואני רואה איך שאברך אחד עומד וצועק על מישהו בקולי קולות, ואמרתי להם: "צריכים לאהוב אחד את השני, צריכים לאהוב אחד את השני" וההוא היה מאד להוט והוא לא תפס שהוא לא צריך לענות והוא פלט ואמר "ראש ישיבה, אנחנו אוהבים! אנחנו אוהבים!"

אז הראש ישיבה שאל זה נקרא לאהוב? וכשהוא אומר שהוא אוהב את אשתו, זה אומר שגם אותה הוא מדבר ככה?.

במקומות אחרים זה לא נקרא בכלל שרבו, ככה חברים מדברים בין עצמם, אבל אני רוצה שבקריה ידברו יפה, החברים שלו חושבים שכשכתוב במכתבים שרבים, הכוונה שכבר הולך מכות עם סכינים, אבל אצלם זה לא נקרא אפיי לו שרבו. בברסלב היו קוראים אחד לשני עם התואר ר'. ר' הערש, ר' שלמה, ר' חנא. דברו בכבוד אחד עם השני הרבה דברים אני יכול לסבול, אבל את זה שפוגעים אחד בשני, את זה אני כבר לא יכול לקחת'.

אחרי ברכת המזון התגלגלה השיחה לנושא של הצלה והראש ישיבה סיפר שילד של מישהו נפל מכסא קטן ולא יכל לנשום לכמה שניות, הוא מאד נבהל ונקרא להצלה. הצלה אמרו להכניס אותו לבית חולים, והאברך היה צריך להיות שם יומיים בחול המועד מה יש? הוא נפל מכסא, לא קרה משהו נורא...

האברך התקשר לראש ישיבה לשאול מה לעשות, ענה לו הראש ישיבה שעכשיו שהוא כבר קרא להצלה הראש ישיבה כבר לא יגיד לו מה לעשות, עכשיו שיעשה כמו שאומרים לו, הראש ישיבה יכול לתת עכשיו רק ברכה.

הראש ישיבה סיפר סיפור על אברך שהבן שלו קיבל חתך והיה צריך תפירות, הוא התקשר לרופא שלו - הראש ישיבה - לשאול מה לעשות אז הראש ישיבה אמר לו שילך לרופא מסויים לעשות אצלו את התפירות. הוא הלך לאותו רופא ואמרו לו שהרופא כבר לא מקבל עכשיו, אז הראש ישיבה אמר לו שלא יפחד ושיכנס אצל הרופא ויבקש ממנו שיעשה את התפירות, וככה באמת היה והרופא עשה את התפירות. הראש ישיבה רצה להוציא מזה שלא לכל דבר

קטן צריכים לקרוא להצלה, יש זמנים שזה כן נצרך, אבל ברוב המקרים הצלה יחייבו להיכנס לבית חולים כי הם לא רוצים לקחת אחריות אם קורה משהו, הראש ישיבה סיפר שאצל ההורים שלו בבית לא קראו להצלה על כל דבר אפיי לו כשילד נפל והוא דימם מהמכה הם לא איבדו עשתונות, רק עצרו את הדם ואחר כך חשבו בישבו הדעת אם צריך לתפור.

אברך אחד נתן לראש ישיבה כוס בירה, והראש ישיבה לא שתה מזה, אחרי זה הראש ישיבה החזיר לו את זה ואמר לו שהוא לא שותה בירה כי זה גורם שהוא לא ירגיש טוב, אז אחד אמר שלאחרונה כואב לו הבטן בצורה נוראה ולא משנה מה הוא אוכל, והוא חי על תרופות לצרבת, (- טומס) אז הראש ישיבה התחיל לדבר שאסור לקחת תרופות לצרבת, ובטח לא לחיות על זה, רק צריך להתחיל לאכול בריא, בגלל שאם כואב הבטן זה סימן שאכלו משהו מקולקל ואסור להשתיק את זה עם תרופה לצרבת (- טומס).

אותו אברך אמר לראש ישיבה שהוא אוכל כל יום לא רוחת בוקר לחם עם טונה, אמר לו הראש ישיבה שינסה לאכול יום אחד טונה בלי מיונז או שינסה סוג אחר של לחם... בגלל שזה כמו פצעי עור כשאדם אוכל משהו מקוי לקל קורה לו במעים מה שקורה למישהו כשיש לו פצעי עור והוא מגרד ומגרד.

אותו דבר עם חום! אנשים חושבים שחום זה לא דבר טוב אבל האמת שזה חסד ה' כי ככה יודעים שמהו לא בסדר ואם משתיקים את זה עם אקמול ומשככי כאבים אפשר למות מזה יום אחד, ונשמרתם מאד לנפשותיכם זה מצוי וזה בדיוק כמו להניח תפילין, צריכים לאכול בריא. והראש ישיבה סיים ואמר: "אבל אפילו אם לוקחים תרופות לצרבת (טומס) נשארים חסיד ברסלב, אני רק אומר דבר שכלי".

מישהו שאל את הראש ישיבה אם בשבת מותר לאכול מאכלים שהם לא כל כך בריאים, אז הראש ישיבה ענה שאם זה מאכל לא בריא אז אסור, אם מישהו עושה דיאטה כי הוא רוצה להיראות טוב מותר לו לאכול בשבת הכל, אבל אם זה מאכל לא בריא אז אסור לאכול את זה.

הראש ישיבה סיפר: אחד מאנשי שלומינו שאל אותו מה הוא יקבל על עצמו לרגל הנס שקרה לו שהילד שלו נפל מהחלון ולא קרה לו כלום. אז הראש ישיבה ענה לו שיקבל על עצמו לשים סורגים על החלון.

אברך אחד שאל את הראש ישיבה מה לעשות, הראש ישיבה אומר בדרשות שחייבים להתאוורר קצת כל יום ולאכול גלידה אבל זה עושה לו כאבי בטן. אז הראש ישיבה ענה לו שלהתאוורר חייבים ואם אי אפשר עם גלידה אז עם משהו אחר...